

Bijbelstudie Centrum
**“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen
en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”.**
deel 3-3.

Nu willen we dus met elkaar de twaalf namen gaan bezien, opdat we daaruit mogen leren.

De eerste naam vinden we in **Hebr. 10:29b** *“en de Geest der genade gesmaad heeft”*. Eén van Zijn namen is dus *“Geest der genade”*. Ja, want het wezen van God en van Zijn Zoon is genade; we leven toch uit de genade Gods en daarom is de Heilige Geest, de Geest der genade.

Als ik vervuld wil zijn met de Heilige Geest, dan doet de Heer mij groeien en wassen in de genade en heiligt mij door die Geest, die Hij mij gegeven heeft tot heiligmaking, maar dan mag ik niet ingaan tegen deze Geest.

Want als die Geest Zich moet terugtrekken, dan blijf ik zelf genadeloos, of anders gezegd: dan blijf ik onvergevingsgezind tegenover mijn broeders en zusters, onverschillig en onveranderlijk tegenover mijn naasten en kan ik nooit vervuld worden met de Heilige Geest, omdat mijn oude natuur mij blijft beheersen. Maar als ik bereid ben mijn naasten te vergeven, dan bedroef ik Gods Geest niet meer en neemt Hij de leiding van mijn leven over.

Het is zoals de Heer Jezus in de gelijkenis van die twee slaven, ons een les geeft. De ene slaaf had tegenover de koning een geweldige schuld, die hij niet kon betalen en het wordt hem geheel vrij gescholden. Maar deze man heeft een medeslaaf, die hem een klein bedrag schuldig is, maar het niet kan betalen. Toen liet hij hem in de gevangenis werpen.

Wat zegt nu de Koning? *“Gij slechte slaaf, ik heb u zoveel kwijtgescholden en gij kunt die paar schellingen aan uw naaste niet kwijtschelden”*? Dan gaat hij verder: *“Werp hem in de gevangenis en laat hem niet eerder vrij, totdat hij mij alles betaald heeft”*. Dat leert Jezus ons ook in het gebed, het onze Vader: *“Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”*.

Alleen dus, als we onze oude natuur geheel willen afleggen, kan de Heilige Geest ons vervullen en zullen we kunnen leven in en door de Geest der genade; anders kan de Heer niet verder met ons komen, want alle eigen heiligmaking buiten Gods Geest om, zal blijken waardeloos te zijn.

Het is alleen wat Gods Geest in ons bewerkt, waartoe Hij dan ook vrije toegang in ons moet hebben en Zich niet behoeft terug te trekken. Hier zit nog meer aan verbonden, want onverzoenlijkheid is in wezen hoogmoed, wat ook tegen het wezen van de Heer ingaat. De Heer zegt immers: *“Leer van Mij, want Ik ben nederig en zachtmoedig”*. Dit is het eerste wat we leren moeten, want de oude mens is grenzeloos hoogmoedig.

Als ik mijn naaste niet kan of wil vergeven, is dit in feite hoogmoedig, omdat ik mij meer voel dan mijn naaste. Laten we toch beseffen, dat we allemaal verloren zondaars zijn! Uit hoogmoed kunnen ook andere dingen nog voort komen, b.v. bitterheid. Men zegt dan *“Er wordt mij zoveel aangedaan door die en die”*, men beklaat zich dan en kan het niet vergeven en wordt verbitterd.

De werkelijkheid is, dat men niet genadig wil zijn en dat men de Geest der genade bedroeft. Alleen als ik zeg: *“reinig mij, Heer Jezus in Uw bloed en neem mij”*, dan komt de Geest der genade over mij en kan ik door die Geest ook van harte mijn broeder of zuster en mijn naaste vergeven en dan moet ook alle bitterheid wijken.

De tweede naam vinden we in **2 Cor. 4:13**, waar Paulus zegt *“Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben”*. Het is dus *“de Geest des geloofs”*, want het wezen van de Heilige Geest is geloof. Wat wil dat zeggen?

Dat deze Geest ons gegeven is om ons Zijn Goddelijke natuur te doen deelachtig worden, opdat we ook waarachtig geloof in God krijgen. Als we ongelovig blijven tegenover het Woord van God en tegenover de prediking van dit Woord en als we twifelen aan de beloften Gods, dan gaan we daarmee de Heilige Geest bedroeven.

Bijbelstudie Centrum

“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”. **deel 3-3.**

Natuurlijk zijn we van nature allemaal ongelovig en twijfelen allemaal; maar laat dan die Geest vol bezit van u nemen en ga dan niet staan op het standpunt *“Ja, ik kan nu eenmaal niet geloven”*. Weersta de Geest Gods toch niet, maar geef Hem de ruimte in u, dan krijgt u het geloof van God en de zekerheid.

Want er staat in **Hebr. 11:1** *“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”*. Wat heerlijk! Geloof is immers een genade gave Gods, die Hij geschonken heeft door middel van het Woord en de Geest, de Geest des geloofs. Dat is een heerlijke realiteit.

Bedroeft de Heilige Geest niet, blijf daarom niet ongelovig en twijfelen, want er zit nog meer aan vast, n.l. angst en vrees en iemand die altijd vreesachtig en angstig is, heeft in werkelijkheid een klein geloof en dat kan ook bijgeloof zijn, dat van de duivel is, daarvan moet u zich laten reinigen. De meeste Christenen zijn meer bijgelovig dan Bijbelgelovig en zijn bang voor onweer en allerlei andere dingen; van nature kan men dat zijn, maar we hebben toch een andere nieuwe natuur gekregen !

Leg dan af de oude mens en doe de nieuwe mens aan. Hoe? Door vol van de Geest te zijn en de Geest niet te bedroeven, maar laat Hem toegang krijgen, want Hij is de Geest des Geloofs en klein geloof is eigenlijk wantrouwen.

Waarlijk geloof hebben in God, is God vertrouwen onder alle omstandigheden, zoals de jongelingen in de vurige oven. Want de Heer Jezus is Overwinnaar. Laat Hem toe en laat Hem de heerschappij hebben, dan worden we vrijgemaakt van alles, wat niet van Hem is, omdat we de Goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, maar dan moet het ook in de praktijk zijn in de dagelijkse wandel.

De derde naam vinden we in **Joh. 16:13** *“Doch, wanneer Hij komt, de Geest der waarheid”*. Dit is weer een andere naam, die Zijn wezen uitdrukt. Ja, het kan niet anders, want in Hem is geen leugen. Het is ***“de Geest der waarheid”***.

Als men liegt en bedriegt en onbetrouwbaar is en deze eigenschappen niet wil afleggen, dan bedroeft men de Heilige Geest en kan de Heer niet verder komen, er is geen groei, geen wasdom. Want men behoeft niet meer leugenachtig en onbetrouwbaar te zijn.

We moeten eens goed bedenken, dat het geen grove leugen behoeft te zijn. Hoeveel wordt niet gelogen in het getuigen. Meermalen heb ik mensen horen getuigen, zo, dat ik er van schrok, want ik wist, dat het niet waar was.

Iemand zei eens ergens van genezen te zijn, maar men was niet genezen. Dat is liegen en bedriegen en daar verheerlijken we de Heer Jezus niet mee; integendeel, we bedroeven er Gods Geest mee. Getuig niet eerder van uw genezing, dan wanneer u werkelijk genezen bent.

In werkelijkheid jagen we door bedrieglijk te getuigen de Heilige Geest weg uit de samenkomst en bedroeven we Hem en moet Hij zich in ons binnenste terugtrekken. Hoe vaak heeft de Heer Jezus niet gezegd *“Vertoon u eerst aan de Hogepriester en zeg niemand er iets van”*. De Heer heeft geen reclame nodig.

Zij waren werkelijk genezen, maar ze moesten het eerst aan de Hogepriester tonen, dat zij niet meer melaats waren. Daarna leidt de Geest der waarheid wel in het getuigen. Liegen en bedriegen en onbetrouwbaar zijn beslaat een heel terrein.

Er is een spreekwoord *“een man een man, een woord een woord”*. Als we met elkaar iets afgesproken hebben, moeten we er ons ook aan houden; anders zijn we onbetrouwbaar en bedroeven we de Heilige Geest.

Ik moet dit nu afleggen en dat kan ik, want de Geest is in mij en God heeft mij een nieuwe natuur gegeven in de Heilige Geest. ***“Leg af”***, zegt Paulus, hij zegt niet: ***“Je moet trachten dit te overwinnen”***.

Bijbelstudie Centrum
**“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen
en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”.**
deel 3-3.

Neen, we hebben de verlossing. Paulus zegt toch in **Rom. 5**, dat zo zeker de Heer Jezus gestorven is, wij de Heilige Geest hebben ontvangen.

Er zit nog meer aan vast. Ook onoprechtheid ligt op het zelfde terrein. We kunnen onoprecht zijn tegenover broeders en zusters, door ons mooier voor te doen, dan we zijn. Dan zijn we onoprecht en bedroeven we de Heilige Geest, de Geest der waarheid.

Ook geveinsdheid en schijnheiligheid behoort tot dit terrein. Schijnheilig zijn is je vromer voordoen dan je bent en geveinsd zijn is, zoals die Farizeeërs geveinsd waren; laten we dat afleggen door ons te laten vullen met de Geest der waarheid.

De vierde naam vinden we in **2 Tim. 1:7** **“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid”**. Het is **“de Geest der liefde”**, want het wezen van God is liefde. Johannes moest door de Heilige Geest schrijven: niet, dat God veel liefde heeft, maar: **“God is liefde”**.

We begrijpen wel, dat, als we liefdeloos zijn en dat blijven, hoe we dan de Heilige Geest bedroeven. Als we niet bewogen zijn met een andermans strijd of leed, is dit liefdeloosheid, evenals onbewogenheid en onverschilligheid tegenover de naaste. Als één lijdt, zullen alle leden mede lijden en dan zullen we elkaars lasten dragen.

Als zo iemand nog gebonden is, ga voor hem in bij de Heer met liefde en we zullen spoedig zien, hoe wonderbaar de Heer, die ons allen kocht met Zijn dierbaar bloed, Zijn kinderen volmaakt zal reinigen en heiligen, want Hij komt met al Zijn kinderen klaar.

Denkt u maar niet, dat Hij er één vergeet. De ergste vorm van liefdeloosheid is strijd met elkaar voeren. Er zijn er, die twisten om het Woord van God, maar we zullen over het Woord van God niet twisten. Laten we liever voor elkaar bidden, want alleen de Heilige Geest kan overtuigen in de Geest der liefde.

De vijfde naam vinden we in **Rom. 8:2** **“Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt”**. Het is de Geest des levens, want God is de bron van al het leven. Hij is het leven zelf en de Geest, die het wezen Gods is, is daarom ook de Geest des levens. God heeft ons de Geest des levens gegeven, opdat we Zijn leven zouden leven.

Als we onverschillig staan tegenover het leven, dat God ons met zovele zegeningen iedere dag schenkt, dan bedroeven we de Heilige Geest. Laten we dankbaar zijn voor de man of vrouw, die God ons gaf, voor de kinderen en voor vrienden, want ondankbaarheid gaat in tegen de Geest des levens.

Dank God voor alle dingen; dank God ook voor uw man, die misschien nog zo moeilijk is; dank God voor uw vrouw, die misschien ook nog dikwijls vervelende dingen zegt; dank God voor uw kinderen, die nog al eens lastig zijn; dank God voor uw broeders en zusters; dank God voor alles en alle omstandigheden.

Ga deze instelling eens innemen, want dat is de instelling, die God wil door de Heilige Geest en deze instelling kunt u hebben, omdat Hij u de Geest des levens heeft gegeven. Dank God ook in het leven van alle dag met al zijn moeite en strijd en teleurstellingen; want, dat is goed voor ons, daar het ons brengt tot de heerlijkheid van het Godsleven, zodat onze omgeving kan zien aan ons, dat we sprankelen van waarachtig leven.

God heeft ons niet alleen leven gegeven, maar Jezus zegt: **“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”**. We hebben dus overvloedslieven elke dag. Dank God, dat we in onze tekorten juist het overvloedslieven leren kennen en weten: God zorgt voor ons en wat we te kort hebben, vult Hij aan. Meer dan dat, want we zullen niet bezorgd zijn voor de dag van morgen. Een broeder zei eens: **“Ik heb wel magere mensen gezien, maar nooit magere spreekers”**, die kennen geen zorgen. Ook in moeilijkheden leren we pas, wie God is.

Bijbelstudie Centrum

“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”. deel 3-3.

Maar als we een dor geestelijk leven hebben, of dat we lauwe Christenen zijn, is dat een teken, dat we ons niet laten leiden door Gods Geest, dat we de Heilige Geest niet die plaats geven in ons leven, die Hem toebehoort. We bedroeven de Geest des levens, want we behoeven niet lauw te zijn, daar we de Geest des levens hebben ontvangen en daardoor vurig van Geest kunnen zijn.

Als we dor en lauw zijn weerstaan we de Geest des levens. Zeg dan: *“Heer, ik ben dor en lauw, dood en in mij is geen werkelijk leven, maar onverschilligheid en misschien zwaarmoedigheid”* en laat Hem dan toe in heel uw leven en laat Hij u vervullen. Want we behoeven niet meer ons eigen leven te leven, integendeel, we moeten juist ons eigen leven afleggen en mogen Zijn leven leven en dan komt de Geest des levens in ons bruisen. Dit zijn geen mooie woorden, maar dit is praktijk. Halleluja!

De zesde naam vinden we in **Rom. 1:4** *“Naar de Geest der heiligheid”*. Het is de Geest der heiligheid, daarom is het ook de Heilige Geest, God is de Heilige en de Heilige Geest is het wezen van God, de Vader en is daarom heilig.

Alles wat onheilig en onrein is in ons leven, moeten we weg doen, want anders bedroeven we de Heilige Geest. Er kan onreinheid zijn in ons geestelijk leven, in het huwelijksleven en op vele andere terreinen van het gewone leven. Iemand, die zich niet behoorlijk wast, is ook onrein en we zullen ook geen vuile kleren dragen en ook ons huis goed rein houden. We moeten beginnen met ons eigen Jeruzalem, want daar begint ons Christendom en anders bedroefd men de Heilige Geest. Ook als we wereldsgezind of wereldgelijkvormig zijn, bedroeven we de Heilige Geest. Laten we dat afleggen

Onreinheid behoort bij de duivel. Dat zegt Gods Woord ons en bezeten mensen zijn ook dikwijls vies en vuil. Ik zeg niet, dat zij allen zo zijn, maar wel velen. Dat is een kenmerk. We zullen rein zijn op ons lichaam, rein in onze ziel en in onze geest en heilig, afgezonderd en niet wereld gelijkvormig. Dit kan met Gods hulp, die we moeten aanvaarden door de Heilige Geest in ons ruimte te geven, zodat Hij ons gehele leven beheerst.

De zevende naam vinden we in **2 Tim. 1:7**, waar we lezen van *“een Geest van kracht”*. Die vinden we ook in **Jes. 11:2** *“de Geest van raad en sterkte”*. De Heilige Geest is de Geest van kracht, zegt Jezus in **Hand. 1:8** *“maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt”*.

Het is de kracht Gods, die boven alle kracht uitgaat, het is het wezen van God. Als we dan deze Geest in ons ontvangen hebben, dan mogen we toch niet meer toegeven aan zwakheden. Wat zijn er echter toch vele kinderen Gods, die altijd spreken over hun zwakheid, hun natuur, hun aard en altijd geven ze er maar weer aan toe.

Maar dit hoeft niet zo te zijn, want die oude aard, die natuur, dat karakter zijn met de Heer Jezus gekruisigd en die moeten we afleggen, niet in eigen kracht, maar door de Geest van kracht, die God ons gegeven heeft.

Als er een verzoeking op ons afkomt, als we beproefd worden en dreigen toe te geven aan zwakheden, laten we dan toch de Naam des Heren aanroepen en de kracht van Zijn bloed en zeggen: *“Geest van God, doet Gij het”*. Dan zal de verzoeking ogenblikkelijk van ons wijken, want dan gaat de Heer het doen door Zijn Geest.

Als men in zwakheid toch toegegeven heeft, belijdt dan ogenblikkelijk die zonde, breng het naar buiten en ga er niet mee door, want dan krijgt de duivel grotere vat op u. De duivel zit niet stil, want hij is de aanklager bij God. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader en als we belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig, om onze zonde te vergeven en Zijn bloed reinigt ons. We behoeven niet meer toe te geven aan zwakheden, waar ook moedeloosheid toebehoort, want we hebben ontvangen de Geest van Kracht, en dat is het Pinksterleven.

Bijbelstudie Centrum

“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”. deel 3-3.

De achtste naam vinden we in 1 Petr. 4:14. Hier wordt de Heilige Geest *“de Geest der heerlijkheid”* genoemd. God is de God der heerlijkheid en in Joh. 17:22 zegt de Heer Jezus: *“en de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven”*. Welk een rijkdom van heerlijkheid is dat!

Daarom is alles, wat verlagend werkt, van de oude mens en daarmee bedroeven we deze Geest der heerlijkheid. Als we naar een T.V. programma kijken en dat vertoont b.v. diefstal, overspel, moord leugen of buitenechtelijke omgang, wat er zo maar vertoond wordt en men vindt dit niet erg meer, dan werkt dat kijken verlagend en hebben daar geen vrede mee, want daarmee bedroeven we de Heilige Geest, die de Geest van heerlijkheid is.

Zo gaat het ook met boeken, die we lezen. Zijn het boeken, die verlagend werken? Als dit zo is, bedroeven we de Geest en kunnen niet vol zijn van de Heilige Geest. Ook het deelnemen aan gesprekken van zotternij, heeft dezelfde invloed en daarmee bedroeven we even zeer de Geest der heerlijkheid.

Hebben we niet veel heerlijker gesprekken over de Heer Jezus? Is Zijn rijkdom niet veel groter dan de zotternij van de wereld? Of als we maar altijd spreken over sport, mode en andere dingen, dan werkt dat verlagend, want er zijn toch zoveel mooie andere dingen om over te spreken, al is het misschien niet direct over de Heer Zelf, maar over Zijn schepping, Zijn natuur en de zegeningen van elke dag.

Laten we ook gewaarschuwd zijn voor de verlagende invloed van verschillende tijdschriften, weekbladen, kranten, waarin de vele reclames met uitdagende figuren, prikkelend werken op het vlees. Ook de schilderijen aan onze muren kunnen ons geestelijk neerhalen.

Weet u, wat er ook bij hoort? Onordelijkheid, want als we onordelijk zijn in ons leven en in ons huisgezin, in de Gemeente, bedroeven we de Geest der heerlijkheid. God is een God van orde. Laat ook in de Gemeente de orde heersen.

Slordigheid behoort bij de oude mens en dat beslaat ook een heel terrein. We moeten in alles nauwgezet zijn vanaf het kleinste, wat God ons toevertrouwd heeft, o.a. op onze kleding, op de financiën, enz. ik kan geen werkelijke vrede en blijdschap hebben, als er iets met b.v. de boekhouding niet klopt, ook dat bedroeft de Geest der heerlijkheid. Laten we de Heer Jezus dus ook de heerlijkheid geven, waarop Hij recht heeft, en willen we niet graag deze heerlijkheid bezitten? Dit is een heerlijkheid, die geen T.V. of iets anders u kan geven.

De negende naam vinden we in Ef. 1:17-18a *“opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen (uws) harten”*.

Het is de Geest van wijsheid, maar ook van kennis. Als we onze eigen wijsheid handhaven, bedroeven we de Geest van wijsheid. Als we onwetend blijven door gebrek aan kennis van het Woord, dan is er vaak, na vergeving van zonden ontvangen te hebben, zodat men weet gered te zijn en in de hemel te komen, geen verder diep verlangen naar heiligmaking.

Men streeft alleen naar de uiterlijke gaven, maar zij hebben geen begeerte naar de diepe dingen van God en hoe kunnen zij dan vervuld zijn met de Heilige Geest? Daar klopt iets niet!

De meeste onwetendheid in het Woord, heb ik ontmoet in de kringen, die de volheid van de Geest prediken. Dit heeft me met stomme verbazing geslagen, want het is juist de Heilige Geest die de Geest van wijsheid is en die ons wil onderwijzen in al de wijsheid Gods.

Paulus zegt in 1 Cor. 2:6 *“Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat”*. Paulus zegt, dat we wijsheid spreken door de Geest, want de Geest Gods onderzoekt alle dingen, ja zelfs de diepten Gods.

Bijbelstudie Centrum

“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”. deel 3-3.

U moet maar eens lezen in de brieven van Paulus en de andere schrijvers, hoe de Heer altijd door de Heilige Geest zegt: *“Ik wil, dat jij weet“*, of *“weet jij niet“*? Hoe vaak lezen we ook niet: *“opdat jij zult weten“*. Het is, om ons steeds dieper inzicht te geven.

Er wordt veel gevraagd om de gave van de tongentaal en van het profeteren; maar weet u, welke gave bovenaan staat? Dat is de gave van wijsheid, want als de wijsheid er niet is, dan heeft men aan de gave van tongentaal en profetie ook heel weinig.

Eerst moet de wijsheid komen, want daardoor kunnen pas de andere gaven tot hun doel en recht komen. De eerste gaven zijn, die der wijsheid en kennis, want dat zijn de materialen, die nodig zijn om het huis te kunnen bouwen. Daarom zegt Paulus *“opdat de God van onze Here Jezus u geve de Geest der wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen; verlichte ogen des harten”*.

Laten we niet onwetend blijven, want het is de tactiek van de duivel om de mensen onwetend te houden van de diepe dingen Gods. Kijkt u maar naar de heidense landen, hoeveel duisternis er is, door gebrek aan kennis van Gods Woord. Laten we niet onwetend blijven. Dankt God daarom, dat de Geest van wijsheid ons wil verlichten.

De tiende naam vinden we in **2 Tim 1:7**. Het is *“de Geest van bezonnenheid”*. Dan begrijpen we wel, als we onbeheerst zijn en heftig, dat het niet de Heilige Geest kan zijn. We vinden dat wel in vrije kringen, maar ook daar, waar men het behoort te weten. Hoe heftig en onbeheerst kan men zijn bij bedieningen en men denkt, dat er veel lawaai bij hoort en dat dit van de Heilige Geest is. Maar de Heilige Geest is juist *“de Geest der bezonnenheid”*.

Daarom moet men zich eerst bezinnen, voordat men iets zegt of iets gaat leren of verkondigen. Dit heeft men niet van zichzelf, maar we moeten altijd eerst naar de Heer gaan en zeggen: *“Wat is Uw wil, want ik heb geen wijsheid en mijn wijsheid is dwaasheid voor U; maar Heer ik wil mij eerst bezinnen aan uw voeten, want ik moet het eerst van U ontvangen en dan mag ik pas met Uw gezag spreken”*. Dan kunnen we niet onbeheerst zijn, of met veel luide woorden strijden, waarmee we Gods Geest zouden bedreven. Laat dat onder ons niet zijn.

De elfde naam vinden we in **Jes. 11:2**. *“Het is de Geest van raad en vreze des Heren”*. Wat een heerlijkheid heeft God ons toch gegeven! Paulus zegt: *“om raad verlegen, maar niet radeloos”*. Wat is raad toch iets belangrijks! Als er een man in het midden van de Gemeente vervuld is met de Geest van wijsheid en raad, kan hij twist en scheuring voorkomen en ook verdeeldheid onder kinderen Gods.

Door een man die wijs is en de Geest van raad heeft en de juiste raad geeft, kan een moeilijk probleem opgelost worden. Hoeveel prachtige voorbeelden hiervan vinden we in de Bijbel. Zo lezen we in **Hand. 15**, dat in de eerste gemeente een scheuring dreigde te ontstaan tussen Christenen uit de Joden en de Christenen uit de heidenen.

Want er was een groep, die zei, dat zij, die uit de heidenen waren, besneden moesten worden en de wet van Mozes moesten houden. Er was veel verschil van mening en er dreigde inderdaad twist en scheuring, maar omdat de Geest van wijsheid en van raad geraadpleegd werd, die in Petrus en Jacobus werkzaam was, werd de hele vergadering stil, toen zij het woord namen.

En wie is dat niet? **Hand. 15:28**. Dat zij allen overeenstemden; *“want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke”*. Er werd een woord van wijsheid gesproken en van kennis en van raad en allen waren het daarmee eens, zodat de Gemeente in vrede verder ging.

Vandaag gelden de meeste stemmen, maar als men dat toen gedaan had, was er een scheuring gekomen. Want de meesten waren voor de besnijdenis en het houden der wet. Zij hielden geen stemming, maar ze gingen zich afstemmen op de Heilige Geest, want er waren mannen met de Geest van

Bijbelstudie Centrum
**“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen
en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”.**
deel 3-3.

wijsheid en raad en het gevolg was, dat de zaak opgelost en in goede banen geleid werd. God geve ook ons vandaag zulke mannen, vol van de Heilige Geest van wijsheid en van raad en kennis.

De twaalfde naam vinden we in **Zach. 12.** **“Het is de Geest der gebeden”.** God heeft in ons ook de gebedsgeest gegeven. De Geest is een zachte, lieflijke drang, want het is immers een liefdesgemeenschap. Het is geen dictator in ons, die ons met de knoet aandrijft. Het is de Heilige Geest, die zodra we tegen Zijn wezen ingaan, Zich terugtrekt, omdat we Hem bedroeven.

Daarom is het die Geest, die met een zachte, lieflijke drang ons dringt tot het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Het wezen van God, maar ook tot het gebed, want vooral het gebed is een kracht Gods, opdat we vervuld blijven.

Elke keer, als Gods Geest ons zacht en lieflijk dringt in ons hart, ga dan de Heer danken, ga de Heer loven en prijzen, geef Hem de ruimte, geef Hem uw mond, uw stem, geef Hem uw handen en voeten, geef Hem uw verstand, uw tijd, uw geld, ja, geef Hem alles!

Als u zich geheel voor Hem openstelt, dan duurt het niet lang, of u bent vol van de Heilige Geest! Ook als de zachte drang in uw hart komt om te bidden, weersta die Geest dan niet, maar geef Hem uw mond en tong. Misschien bent u op een plaats, waar u niet hardop kunt bidden, doe het dan zacht, want we kunnen ook zonder woorden bidden.

Ga dan de Heer loven, danken en prijzen, of als u voor een bepaald persoon wilt bidden, doe dat en ga daarna Hem danken en wordt vervuld met de Heilige Geest. Het gaat erom, of we toegeven aan die stille drang Gods. Wordt toch gehoorzaam!

Want wat zegt Petrus tegen het sanhedrin in **Hand. 5:32** **“En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn”.** Weet u, dat dat er staat? Oh, bedroef de Heilige Geest Gods niet. Weest gehoorzaam aan die liefelijke, zachte drang, die op u of in u komt en leg het oude leven af; geef plaats en ruimte aan de Geest van God en Hij vervult u van dag tot dag. Prijst Zijn Naam!

In het kort wil ik nog iets over de geestesgaven en de geesteskraft zeggen. Laten we lezen **1 Cor. 12:1-13.** **“Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de heilige Geest.**

Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt”.

Zoals een vis in het water gebracht is, zo is de nieuwe mens, de nieuwe schepping in de Heilige Geest gebracht, in het wezen van God, opgenomen in de heerlijkheid van de Heer en dat we dus daaraan ook deel hebben. Dan is het ook vanzelfsprekend, dat het opstandingslichaam van de Heer Jezus, de Gemeente, daardoor ook deel gekregen heeft aan alle gaven, die er in God en de Heer Jezus zijn.

Bijbelstudie Centrum

“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”. deel 3-3.

Dat kan niet anders. Wat is het heerlijk, als we het zo gaan zien. God heeft mede ook door deze doop in de Heilige Geest, het Lichaam toegerust met geestesgaven, maar het Lichaam en niet een enkel lid. Natuurlijk hebben de leden daar deel aan, maar het moet functioneren in het Lichaam en wat gaat het dan heerlijk worden.

We zijn in de Heer Jezus een nieuwe schepping en in die nieuwe schepping is de egocentrische mens voor goed weggedaan. Paulus zegt in **Gal. 2:20** *“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij”.*

Dat is de nieuwe persoon, die in en door allen leeft en dan gaat het dus niet meer om u en om mij, maar gaat het om die volledige Gemeente, om elkaar te dienen en voor elkaar dat lid te zijn, dat nodig is, opdat het Lichaam goed kan functioneren. Laten we daar goed van doordrongen zijn.

In **1 Cor. 12:4-6** staat: *“Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt”.* Het is één Geest, die aan al de leden die gaven geeft, gelijk Hij wil.

Ook zegt **1 Cor. 12:18** *“Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild”.* Daarom staat er ook in **vers 11** *“Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil”.*

Niet gelijk u wilt, maar gelijk Hij wil, want God de Vader geeft er de bestemming aan en de Heilige Geest geeft aan het lid de gave om te functioneren. Wat staat er verder in **vers 4-5?** *“Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here”.*

Het is de Heer Jezus, het Hoofd, opdat Hij Zich door u kan bedienen op een bepaalde wijze, om het Lichaam mee op te bouwen. De leden zijn gehoorzaam aan het Hoofd. Verder staat er: *“En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt”.* De Geestesgaven zijn uit God en de Heer is uit God en God werkt daarin, opdat Hij verheerlijkt wordt.

In het kort gezegd: de geestesgaven functioneren in het Lichaam en de ene gave is daarbij afhankelijk van de andere gave en als er gaven ontbreken, kunnen daardoor de andere gaven ook niet goed functioneren. Daarom is het dwaas om naar één of twee gaven te streven, want dan ontsporen we. Ze horen alle negen bij elkaar, dan corrigeren zij elkaar en komt het in een goed harmonisch geheel.

Paulus, door de Heilige Geest gedreven, gaat zeer terecht, als hij dit hoofdstuk behandeld heeft, naar **hoofdstuk 13, “de liefde”**. We zien, hoe in **hoofdstuk 12** de geestesgaven genoemd worden en in **hoofdstuk 14**, hoe zij moeten functioneren in de Gemeente, maar daar tussen in staat **hoofdstuk 13**, wat niet toevallig is, want het is het geïnspireerde Woord van God.

Daarom zien we, dat de Goddelijke liefde in het centrum staat, of anders gezegd, de Goddelijke liefde moet de beweeggrond zijn en de drijfveer van deze geestesgaven, om te functioneren. Paulus zegt: *“Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik was een schallend koper, enz.”.*

De Goddelijke liefde wil werkzaam zijn. Een liefde die niet werkzaam is, is geen liefde. Als je lief hebt, wil je dat ook bewijzen door liefde te geven en dat betekent, dat je werken gaat doen, waardoor die liefde openbaar komt, in dienen, enz.

De Goddelijke liefde, die zich aan de ander wil geven, heeft a.h.w. bouwmaterialen nodig om daarmee de ander te kunnen helpen, stichten, te kunnen dienen. Zo moeten we allereerst de geestesgaven zien. Het zijn hulpmiddelen, die de liefde mede gebruikt tot opbouw, want waar de Goddelijke liefde de drijfveer niet is. maar uit ons eigen ik voortkomt, om een belangrijke plaats in de Gemeente in te nemen,

Bijbelstudie Centrum
***“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen
en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”.***
deel 3-3.

dan is de hele beweeggrond weg en worden het holle klanken. De liefde heeft als eerste gave de wijsheid nodig.

Als Paulus bidt voor de Gemeente te Efeze, dan zouden we haast zeggen: wat een heerlijke Gemeente, want zij hadden daar allen de Geest ontvangen, maar Paulus gaat voor hen bidden in **Ef. 1:15-17** ***“Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid”.***

We hebben wijsheid nodig. In **Col. 3:16** staat er ***“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst”.***

Maar we hebben niet alleen wijsheid nodig om elkaar op te bouwen als kinderen Gods, maar we zijn ook geroepen om Zijn getuige te zijn, om anderen te winnen voor de Heer Jezus. Wat zegt het Woord?

Wie ziele winnen, moet wijs zijn. In **Col. 4:5** staat ***“Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan”.*** Hoort u het? Ook **Col.1:9** spreekt er van. ***“Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van Zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen”.*** Goddelijke liefde gaat hand in hand met Goddelijke wijsheid.

In **Jac. 3:17** staat ***“Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezegelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd”.*** En verder staat in **Jac. 1:5** ***“Indien iemand echter van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal gegeven worden”.***

De Heer Jezus heeft deze wijsheid, o.a. bij de Samaritaanse vrouw en ook Paulus was een man vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Als hij in Athene is op de Areopagus, dan staan we verbaasd van zijn wijsheid. God geve ons meer van deze wijsheid, want dan zijn we tot stichting voor elkaar en kunnen ook alle andere gaven goed functioneren. Maar wijsheid heeft weer kennis nodig. Ziet u, dat dit een Goddelijke volgorde is?

De liefde heeft eerst wijsheid nodig en de wijsheid heeft weer kennis nodig. Maar dank God, want dat hebben we in de Heer Jezus ontvangen, zoals we lezen in **Col 2:2-3** ***“opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn”.*** Dat is waar het om gaat en al het andere komt er uit voort. Het is de sleutel. Eerst dus weer de liefde. We hebben deze volheid verkregen in Hem door de Heilige Geest, die ook de Geest van kennis is.

Over de geestesvrucht behoef ik eigenlijk niet veel meer te zeggen, ik wil alleen nog dit zeggen, dat we in de Heilige Geest gedoopt zijn en als we waarachtig de Heer Jezus toebehoren, dat we nu in de Geest zijn, dan moeten we ook van nu af aan naar de Geest en door de Geest gaan wandelen.

Hoe is onze positie eigenlijk precies. We zijn in de Geest, maar zitten hier ook nog in het vlees, maar dat is door de geestesdoop steeds onderworpen aan de wet en de kracht des Geestes, mits we het toestaan.

Ik leef nog, zolang ik in dit sterfelijk lichaam leef, maar straks komt de Heer ons hier van verlossen, van dit sterfelijke, vergankelijke lichaam, opdat we het opstandingslichaam zullen ontvangen, waarmee de Heer Jezus uit de doden opstond; een lichaam aan Hem gelijkvormig, waar geen zonde meer in kan zijn.

Nu ligt het aan onze vrije wil of we gaan leven naar het vlees. Dan hebben we een onheilige wandel en sterven en bedroeven de Heilige Geest, maar we kunnen ook leven naar de Geest, d.w.z. als ik me richt naar de Geest, richt naar boven. Bedenk dus de dingen die boven zijn. Het moet ons dagelijks gebed zijn: ***“Heer ik wil dat Gij mij beheerst”***, dan gaan we wandelen in de Geest.

Bijbelstudie Centrum

“De betekenis van Pinksteren voor de Nieuw Testamentische gelovigen en de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van de gelovigen”. deel 3-3.

Laten we nog lezen in **Rom. 8**. Er is een verschil tussen kinderen en zonen. Je kunt een kind zijn, maar een zoon wordt je pas, als je gaat leven tot eer van de Vader. We eindigen met **Ef. 5:15-21** ***“Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt ten alle tijden in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”.***

Amen.

----- ++++++ -----