

Bijbelstudie Centrum  
Prediking over **“HET HEMELSE MANNA”**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.**

Bijbelstudie Centrum  
Prediking over **“HET HEMELSE MANNA”**

Broeders en Zusters laten wij vanmorgen de Schrift openen en wel bij Ex. 16:2-5 *“En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron; en de Israëlieten zeiden tot hen: Och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen”*.

Vervolgens willen wij ook nog lezen uit Joh. 6:26-33 *“Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt. Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot Hem: Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? Onze vaders hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft”*.

Het thema van vanmorgen is: **“Het Hemelse Manna”**. De Schrift spreekt in beide gevallen over het manna en nu willen wij onze aandacht bepalen op de geestelijke strekking van dit hemelse brood.

Wij weten, dat de geschiedenissen uit het Oude Testament niet afgedaan hebben voor ons, maar dat zij integendeel tot lering en onderwijzing zijn voor de Gemeente. Wie het Oude Testament niet kent, leert nooit het Nieuwe Testament recht te verstaan.

Wat leert ons nu de geschiedenis uit Ex. 16. Israël was door de sterke en machtige hand van God verlost uit de Egyptische slavernij. Dit gebeurde in het bijzonder door de tiende en laatste plaag, waarin God de gerichten voleindigde.

Wij weten, dat ieder Joods gezin een lam in huis moest nemen, het tussen twee avonden slachten moest en het bloed van dat lam aan de zijposten en bovendorpel van de deur moest strijken en dan vervolgens moesten zij het lam in z'n geheel eten.

Dit is allemaal een lering en een afschaduwing van onze bevrijding en redding, want ook voor ons werd een lam geslacht en wel het Lam Gods, de Heer Jezus.

Wij mogen blij zijn, dat dit Lam ook in ons huis (ons hart) is, want het moet een centrale plaats in ons leven hebben. Wij zijn door het bloed van de Heer Jezus (ons Lam) gereinigd en zo ontkwamen wij tevens aan het gericht van God. De straf op de zonden is de dood. Rom. 6:23a *“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood”*.

Nu is het niet de bedoeling van God om ons alleen te redden uit die slavernij van de wereld, van de zondemacht, uit het rijk der duisternis. (Egypte is hiervan een beeld, want Egypte betekent: duisternis, zwartheid). Neen, het is veel meer Zijn bedoeling, dat wij nu vrijgemaakt van het oude leven, God gaan dienen.

Maar wij moeten tevens klaargemaakt worden voor dat heerlijke leven, het eeuwige leven, dat God voor ons bestemd heeft.

Dit zelfde zien wij ook weer bij het volk van Israël. Israël moest niet alleen Egypte verlaten om God te gaan dienen in de woestijn, maar ook de woestijn doortrekken naar het beloofde land, naar hun erfdeel.

Zo moeten wij, Nieuw Testamentische gelovigen, als wij vrij zijn gemaakt van de zondemacht, God dienen en deze wereld doortrekken, terwijl wij klaargemaakt moeten worden voor de heerlijkheid, die

Bijbelstudie Centrum  
Prediking over **“HET HEMELSE MANNA”**

God voor ons bereid heeft, een heerlijkheid, waarvan geen oor gehoord heeft en nog door geen oog aanschouwd is.

Vlak voor deze tijd, kwam Jozua, maar voor ons komt *de* Jozua, de Heer Jezus, als Hij wederkomt op de wolken om Zijn kinderen naar het beloofde land te brengen.

De Schrift leert ons, dat de verlostten uit Egypte niet meer hun zorgen moesten besteden aan het eigen levensonderhoud, of aan het levensbestaan op deze aarde. Zo was het wel in Egypte, want daar moest men door heel harde slavenarbeid zich een levensbestaan verwerven. Het zijn de gebruikelijke vragen van het dagelijkse leven, die vooral op het materiële vlak liggen.

God wil echter, dat wij daar radicaal mee ophouden, want Hij zorgt voor ons levensonderhoud en wil, dat wij uit dat geloof zullen gaan leven. Dit moest Israël ook leren, want zij zaten ook altijd met dit menselijke probleem. Wat moeten wij nu eten en drinken?

In **Exodus 16:3** zeggen zij dan ook en laten wij dit samen opslaan en lezen: *“en de Israëlieten zeiden tot hen: Och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen”*.

En wat antwoord God dan in **vers 4**: *“Toen zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet”*.

Ziet u, wat God ons wil leren? Willen wij de weg gaan, die niet alleen uit Egypte leidt, maar ons tevens in het beloofde land brengt, dan moeten wij gaan leven uit Gods hand en alleen op God vertrouwen. Wij moeten al Zijn voorwaarden aanvaarden en toepassen in onze levens, anders zullen wij nooit in het beloofde land komen.

Het is een noodzaak, dat wij dit alles volledig overgeven in Gods hand, want Hij alleen zorgt voor ons. En waarom? God zegt: *“Ik stel ze op de proef, of ze al of niet wandelen naar Mijn wet”*.

Wij zien dit ook heel duidelijk in **Deutr. 8:3** *“Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kentet en dat ook uw vaders niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat”*. D.w.z. leven naar het Woord van God.

En dat wordt ons zo prachtig verzinnenbeeld in het Oude Testament. Mozes moest één gomer (d.w.z. de hoeveelheid, die nodig was voor het levensonderhoud van één gezin voor één dag) van het manna in een gouden kruik doen en dit naast de wet (het Woord van God) in de Ark des Verbonds leggen.

Die twee, Gebod en Woord, horen bij elkaar. Het volk van Israël moest bij de trek door de woestijn, bij, uit, en door het Woord van God leven. De natuurlijke mens kan dit niet, tenzij hij het principe aanvaardt: *“alleen Gods wil geschiedde in mijn leven”*.

Hij moest dan loslaten, om voor zichzelf te zorgen, om zich zorgen te maken over zijn levensonderhoud, en alleen leven uit de hand van God en helemaal aanvaarden, dat God voor hem zorgt.

Degene, die dit principe aanvaardt, die zo leeft uit genade en naar alle Woord, dat uit Gods mond gaat, die is op weg naar de heerlijkheid. Hij trekt dan met rasse schreden weg van Egypte, dwars door deze wereld (woestijn) heen en nadert elke dag meer en meer het beloofde land. Daarom is het voor een ieder van ons van zo'n groot belang, dat wij dit gaan leren en aanvaarden.

Wat zien wij nu hier in **Ex. 16:18** *“Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had, niet te veel en hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld”*.

Bijbelstudie Centrum  
Prediking over **“HET HEMELSE MANNA”**

Let nu goed op! De mens denkt, dat hij door zorg te dragen, door harder te werken, door zich meer in te spannen en meer te verdienen, zijn levenspeil kan verhogen. Dit geldt misschien nog wel voor de mens, die in Egypte zit; maar als wij voor de Heer Jezus hebben gekozen en de weg van de Heer willen gaan, bepaalt God onze levensstandaard.

Wij kunnen dan doen wat wij willen, maar wij krijgen toch niet meer, dan God bepaald heeft voor ons leven. U hoeft niet te vechten of te staken, maar blijf rustig in de Here, want God zorgt immers voor u. Hij zal er voor zorgen, dat u aan Zijn standaard komt. Dat is geloven!

God kan alles, voor Hem is het een kleinigheid, dat u met 100 Euro net zoveel kunt doen als met 300 Euro. Wij hebben geen acties nodig voor meer loon, zoals helaas vele gelovigen wel doen. God kent de behoeften van ieder van Zijn kinderen.

En alles, wat wij meer zouden hebben, zal tot ons verderf zijn. De Heer Jezus Zelf zegt dit in **Matt. 6:25-34**: *“Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles hoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad”.*

Ziet u, als u het levensprincipe, dat God voor u instelde, niet aanvaardt, dan bent u gelijk aan de heidenen. Dit wil tevens zeggen, dat u nooit tot het doel komt. Want God eist dit van ons, opdat wij uit Zijn hand gaan leven. Wij moeten leren: God is mijn Vader en Hij zorgt voor mij en ik moet alleen leven van alle Woord, dat uit Zijn mond gaat.

Wie dit principe aanvaardt, die dus leert leven uit het Woord van God, wordt veranderd naar dat Woord, want dat Woord van God is scheppend. Daarom zien wij de gouden kruik, gevuld met dat manna, en de wet bij elkaar in de Ark. De Ark is de heerlijkheid van de Heer Jezus en die Ark staat in het Heilige der Heilige.

Dit is nu het geen, waar God ons toe geroepen heeft, want de Ark was de Troonzetel van God. En zoals God in de Heer Jezus al Zijn heerlijkheid heeft, ontvangen wij in de Heer Jezus deze zelfde heerlijkheid. Welk een heerlijke roeping en welk een heerlijke bestemming!

Maar let wel, de weg om vanuit Egypte naar dat beloofde land te komen, is aanvaarden, d.w.z. het manna eten, dat God schenkt. Op de zesde dag mocht men een dubbel deel verzamelen, zonder dat het bedierf, want op de zevende dag, de sabbat zou het er niet zijn.

Al hetgeen, wat God ons die eerste zes dagen schenkt en op die zesde dag zelfs een dubbel deel, hebben wij ontvangen in Jezus Christus, want Hij is het Brood uit de hemel. Op de zesde dag heeft Hij het volbracht aan het kruis; immers op Goede Vrijdag. De Heer Jezus zegt Zelf: *“Het brood, dat Ik aan de wereld zal geven, is Mijn vlees en bloed”.*

Hieruit zullen wij leven, want wat God in de Heer Jezus ons gegeven heeft en wat Hij voor ons in de Heer Jezus bereidde, daar behoeven wij zelf niets bij toe te doen of af te doen.

Dat kunnen wij ook niet. Wij zullen dus hier niet alleen de zesde dag leven (immers de zesde dag bracht de verlossing aan het kruis), maar wij zullen daarmee ook de zevende dag ingaan, want dan houden wij op met onze eigen werken.

Bijbelstudie Centrum  
Prediking over **“HET HEMELSE MANNA”**

Heus, wat God voor ons bereid heeft op die zesde dag, is ruim voldoende ook voor de zevende dag, totdat wij komen in de achtste dag (de acht is het zinnebeeld van het beloofde land).

De reis door de woestijn staat in het teken van de zes en de zeven, maar als men de Jordaan wordt oversteekt, komen wij in het beloofde land en dit staat in het teken van de acht. Wij weten natuurlijk wel, wat ons beloofde land is, onze acht. Deze gaat in vervulling, als de Heer Jezus straks komt om Zijn Gemeente thuis te halen.

En ons manna, de Heer Jezus, houdt dan op voor ons manna te zijn. Immers het brood des Levens, de Heer Jezus, die ons tijdens onze reis voedde, heeft ons Thuis gebracht.

Wat wil dat nu voor ons zeggen in de praktijk van alle dag? U zult vragen: *“ja maar, als het waar is, wat je zegt, moeten wij dan helemaal niets meer doen? Behoeven wij dan niet meer te werken en rustig thuis gaan zitten?”*

Neen, natuurlijk niet! Want er staat duidelijk: **“Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is”**. Wij moeten niet passief blijven! Gods bedoeling is, dat wij ook actief zijn, maar alleen actief in zoverre als God het aangeeft. Wat God ons iedere dag schenkt, moeten wij inzamelen en dat is juist actief zijn.

Wanneer moesten zij het manna inzamelen en wanneer konden zij het inzamelen? Direct na het aanbreken van de dag, op het tijdstip dus, dat de zon opging en het licht begon te worden en terwijl de dauw optrok, kwam het manna daaruit te voorschijn. Maar als de zon eenmaal heet was, kon men niet meer inzamelen, want dan smolt het manna weg.

Het inzamelen was dus alleen mogelijk tussen zonsopgang en de tijd, voordat de zon heet werd. Dit was slechts een korte tijd, want in het Midden Oosten is de zon snel heet.

Wat betekent dat nu voor ons? Het opgaan van de zon betekent het aanbreken van een nieuwe levensdag. 's-Nachts als wij rusten, geeft God de dauw daaruit de hemel, dat is de hemelse zegen.

Deze zegen is voor ons elke dag weer nieuw, en in die zegen (de dauw) komt tevens het **“man”**, d.w.z. het voedsel, dat nodig is voor ons levensonderhoud van de komende dag mee.

Ja, in die zegen, die Gods 's-nachts bereidt en die elke dag weer nieuw is, zit ook meer dan genoeg voor ons levensonderhoud, zoals kleding, voedsel en al het andere, wat wij nodig hebben. Hoe moeten wij, gelovigen, de nieuwe dag dus beginnen? Wij moeten beginnen met het verzamelen van onder de dauw (van onder de zegen des Heren).

In de praktijk wil dit zeggen, als wij 's- morgens opstaan, wij eerst neerknielen en de Here gaan zoeken, Hem danken voor Zijn zegen, de dauw. Dat is alles, wat wij moeten doen, want in de dauw zit tevens het manna en die zegen, die God ons wil schenken, schenkt Hij ons in de Heer Jezus.

Dit komt ook zo mooi in het woord **“man”** uit. Dit woord bestaan uit twee Hebreeuwse letters en wel de **“mem”** en de **“noen”**. De letter **“mem”** of voluit geschreven **“majim”** heeft tevens een woordbetekenis in het Hebreeuws. Het betekend namelijk water.

Bij de **“noen”** is dit ook het geval. De **“noen”** betekent vis. Beide letters betekenen dus water en vis.

De eerste Christenen hadden het teken van de vis, want vis in het Grieks betekent Ichtus en dat had een diepe betekenis.

De letters die het woord Ichtus vormen, zijn tevens de eerste letters van de Griekse woorden, die vertaald luiden: **Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser**.

Ziet u nu, wat **“man”** inhoudt?

Bijbelstudie Centrum  
Prediking over **“HET HEMELSE MANNA”**

In het **“man”** krijgen wij het levende water en al wat in Christus is en dit is heel veel. Immers God heeft ons in de Heer Jezus gezegend met alle zegeningen uit de Hemelse Gewesten.

Amen.