

Bijbelstudie Centrum:
“Zie, uw Koning komt”

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9)**, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum:
“Zie, uw Koning komt”

We lezen eerst met elkaar Matt. 21:1-11 *En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen, aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie Hij zeide: Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden, en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot Mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zegt dan: de Here heeft ze nodig. Hij zal ze terstond (terug) zenden.*

Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zeide: Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier.

Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten. En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen! En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit? En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea”.

Vervolgens Zach. 9:9 *Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong”.*

Tot zover het Woord van God.

Toen de schare het Hosanna zong, was dat niet vrijblijvend. Je kunt het niet vrijblijvend zingen. Van dat moment af, dat deze Koning werd ingehaald in Jeruzalem, hebben de gebeurtenissen zo'n ontwikkeling gekregen, dat Jeruzalem vanaf dat moment eigenlijk nooit meer dezelfde stad kon zijn.

We willen nadenken over wat het betekent deze Koning binnen te halen; hoe halen wij de Here der Heren en de Koning der koningen binnen? Toen de schare dat lied aanhief, waren de oversten en de oudsten, de leiders van het volk, daarover zeer ontstemd. Ze vroegen aan de Heer: kunt u ze niet laten ophouden met zingen. In hun oren klonk deze zang als een verschrikkelijke Godslastering, want ze kenden de Schriften, ze wisten wat de profeten hadden gezegd.

Maar dan zegt de Heer: *“als zij het niet zingen, dan zullen de straatstenen het zingen”*. Daarmee zegt Hij eigenlijk: *“wat zij zingen is de waarheid en die waarheid moet uitgeroepen worden, zodat ieder die het maar horen kan en wil, het hoort”*.

Eigenlijk is er een groot risico aan dit gezang; ik zei u al dat het onmogelijk is dit vrijblijvend te zingen, want we weten, dat niet zolang daarna velen, die deze intocht hadden meegemaakt, waardoor ieder wist wie werd binnengehaald, bij het bordes van het huis van Pilatus stonden en schreeuwden: *“Kruis Hem”*.

Wie werd daar binnengehaald? Waarom kan dit gezang nooit vrijblijvend zijn? In Zach. 9:9 staat dat heel duidelijk: *“Zie uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend (in andere vertalingen. staat, “verlossend, bevrijdend”), nederig”*.

Er staan eigenlijk drie kenmerken van Hem. *Hij is rechtvaardig, Hij brengt bevrijding, verlossing, Hij is nederig.*

Eerst denken we samen na over *“Hij is rechtvaardig”*. Wie is die Koning die daar binnenkomt? Het is iemand van wie God gezegd heeft: *“Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”*. Matt. 3:17. God heeft die uitspraak herhaald bij de verheerlijking op de berg en eraan toegevoegd: *“Hoort naar Hem”!*

Als God zegt van iemand dat Hij de geliefde is in wie Hij welbehagen heeft, dan is dat een diep ingrijpende uitspraak. God zegt n.l. *“dit is nu een mens naar Mijn gedachte, zoals Ik hem bedoeld heb”*. God heeft dit maar eenmaal gezegd, er is nooit een ander mens geweest, van wie God deze woorden

Bijbelstudie Centrum:
“Zie, uw Koning komt”

heeft gesproken. Wat wil God nu zeggen met **“dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb”**? Het volgende: *“Hij is voor Mij de heilige, eeuwige, almachtige, volledig aanvaardbaar; ja Ik verlustig Mij in Hem. Hij is precies zoals Ik de mens heb bedoeld”*.

Deze mens, deze Koning, werd Jeruzalem binnengehaald. U moet zich eens indenken wat dat betekent. Jeruzalem zou moeten zijn een stad van vrede, maar het was een stad vol goddeloosheid met een heel mooi religieus jasje aan. Ik wil Jeruzalem als het ware vergelijken met ons menselijk hart.

Als God in de persoon van de Heer Jezus wil binnenkomen in ons bestaan, wat treft die heilige vlekkeloze daar dan aan? U hoeft in het evangelie van Matteüs maar even verder te lezen wat de Heer Jezus tot in de tempel aan trof, tot daar waar God recht op heeft, daar waar God behoort te wonen: afval en zonde was daar doorgedrongen. Met ons menselijk hart is het precies zo.

God heeft recht op ons, Hij is onze maker, maar wat treft Hij aan in ons hart en leven? Waar zijn we mee bezig, wat houdt onze gedachten in beslag? Het lijkt zo gemakkelijk om te zingen: *“Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer”*, maar het heeft ogenblikkelijk diepgaande consequenties. De Rechtvaardige komt binnen, Hij wil binnenkomen. Gezegend diegene die de poorten ontsluit om Hem binnen te laten, om Hem werkelijk te ontvangen, want God heeft de Heer Jezus voorgesteld als een zoenmiddel door het geloof in Zijn bloed.

God heeft de Heer Jezus gegeven, om in Zijn rechtvaardigheid diegene, die gelooft dat Hij, de Rechtvaardige en Schuldloze, gegaan is aan het vloekhout van Golgotha, rechtvaardig te verklaren in de Heer Jezus, want deze is volledig vrijwillig naar Jeruzalem gegaan.

O, er waren mensen die Hem er graag vanaf wilde houden, maar de Heer wist precies wat Hem daar in Jeruzalem te wachten stond. Hij ging als Rechtvaardige om door onrechtvaardigen aan het kruis genageld te worden, door zondaren, mensen zoals wij. Zo heeft God verklaard, dat door de gehoorzaamheid van die Ene zeer velen rechtvaardig zullen worden. Zo komt door die ene daad van gerechtigheid voor alle mensen rechtvaardiging ten leven als zij het offer van de Heer Jezus aanvaardden. Willen we dat? Willen we de Rechtvaardige binnen laten om bij ons schoon schip te maken, of zeggen we nee.

In Jeruzalem ging het zo: ze haalden Hem binnen, maar op een manier die duidelijk maakte waaraan ze dachten: *“we willen een Koning naar onze gedachten”*. Ze hebben Hem niet gezien zoals Hij werkelijk was, althans ze wilden zich niet openstellen voor de werkelijkheid. Omdat Hij niet beantwoordde aan de gedachten die zij hadden over een koning, kwam het ogenblikkelijk tot een veroordeling. Als Hij niet wil zijn zoals ik een koning wens, dan is het meteen: *“Kruis Hem, weg ermee”*.

Je kunt heel wat mensen vrijblijvend ontmoeten, maar de Heer Jezus niet, je kunt niet om Hem heen, je kunt ook niet zeggen, het gaat mij niet aan, want wie Hem werkelijk aanvaardt moet er straks met Hem Jeruzalem weer uit en met Hem op weg gaan naar Golgotha, zichzelf verliezen in de dood.

Alleen op die manier kan die Vredevorst werkelijk binnenkomen, want het gaat erom of u en ik ons werkelijk willen openstellen voor wat God wil. Maar dan moet dat Jeruzalem er wel zelf van overtuigd zijn, dat het niet in orde is, dat het zo niet kan. Zodra Jeruzalem met ons denkt het is wel in orde, dan is er ogenblikkelijk die scheiding, want dan is er geen plaats voor de Heer Jezus, dan moet Hij er uit, dan moet Hij sterven buiten de poorten. Hoe halen we Hem binnen?

Zeggen wij ook, wanneer wij Hem gaan zien in Zijn werkelijke hoedanigheid: *“er uit met Hem”*? God had Hem gegeven als de Koning die komen zou en die het herscheppend werk zou doen in uw en mijn hart, want het is totaal mis met ons. De enige mogelijkheid dat de gerechtigheid van de Heer Jezus ons deel wordt, zodat God kan zeggen *“ook deze mens is Mij welgevallig”*, is dat de Heer Jezus bezit van ons kan nemen, wanneer God Hem in u en mij kan herkennen.

Rom. 10:10 zegt **“want met het hart gelooft men tot gerechtigheid”**. Door het geloof in het offer van de Heer Jezus rekent God de gerechtigheid van de Heer Jezus ons toe. Er zijn maar twee mogelijkheden: of God kan u aanvaardden in de Heer Jezus of niet.

Bijbelstudie Centrum:
“Zie, uw Koning komt”

Alleen uit de rechtvaardiging uit het geloof hebben wij vrede met God, dan wordt het werkelijk Jeruzalem. De Heer Jezus is voor ons die geloven, geworden rechtvaardigheid. Daarom bestaat Zijn koninkrijk ook uit rechtvaardigheid, vrede, blijdschap.

O, Jeruzalem, het aller-kostbaarste wat God te geven heeft komt tot u en Jeruzalem zingt het hosanna. Wat zingen wij? Laten we de woorden van het hosanna tot ons doordringen? Door de werkelijkheid van God te aanvaarden en te zeggen: *“ja, Hij is Koning en ik heb Hem nodig, ik buig mijn knieën voor Hem en aanvaard Hem als mijn Vredevorst”*.

Alleen op die manier is er verlossing. Jeruzalem, belegerd door de Romeinen, ingenomen en bezet, maar ook nog door iets anders: Jeruzalem was de stad waar God recht op had, waar Hij woning gemaakt had, een huis dat het gebedshuis moest zijn, maar het was een rovershol geworden.

Zo is het ook met het menselijk hart; als God niet de eerste plaats in een mens leven inneemt, is Hij beroofd van Zijn grondwettelijk recht, God heeft recht op u en mij. God wil in Zijn geweldige liefde ons verlossen van die verschrikkelijke bezetting, waardoor ons hart een rovershol is geworden, waardoor de machten van het eigen ik, de machten van de boze, hoogtij vieren.

Wij zijn als het ware van God vervreemd en God weet hoe de macht van de zonde de mens in zijn klauwen houdt. Dan stuurt God de Heer Jezus, de Koning, de Verlosser, om hen die onder de wet zijn, onder de macht van de zonde, te verlossen.

Alleen in Hem hebben wij de verlossing, d.w.z. de vergeving van de overtredingen, want wij zijn wetsovertreders. Maar wat kost het een mensenhart soms een enorme moeite om te erkennen dat God recht op hem heeft. Te erkennen dat het een rovershol is geworden. Wat vinden we het vaak moeilijk om te zeggen: *“ja Heer, U hebben we nodig”*.

Het is vaak met ons net zo gesteld als met Israël, dat zo geestelijk leek met zijn leiders, met zijn wetten en voorschriften om God toch maar trouw te dienen, maar het hart was ver van Hem. Lang geleden had God in Zijn grote liefde en wijsheid die Verlosser aangekondigd in **Jes. 44:22**, maar als Verlosser komt Hij voor Sion. In **Jes. 44:22** *“Ik vaag uw overtredingen weg als nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost”*.

God had Hem zo vaak aangekondigd, dat er over Zijn identiteit geen misverstand kon bestaan, want het volk had immers de Schriften, die ze zo goed kenden! Hij was gekomen naar de Schriften, God had het aller-kostbaarste, dat Hij had, gegeven, *“wetende”* zegt Paulus, *“dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, van uw ijdele en doelloze wandel vrijgekocht zijt”*.

Zonder God is het doelloos en sterven wij, d.w.z. bereiken we nooit het doel dat God met ons mensen heeft. Ieder mens moet sterven - ik bedoel niet de lichamelijke dood - en heeft verdiend door God verlaten te worden, omdat de mens zelf zich van God losgemaakt heeft; eigen meester is geworden in een eigen huis.

Maar als hij zich met de Heer Jezus één wil maken in Zijn dood, als hij zegt: *“Heer Jezus dank u dat U voor mij de dood bent ingegaan, ik maak me één met Uw dood, zodat ik voortaan nu niet meer voor mezelf leef, maar dat U voortaan leeft in mij en Uw recht gaat innemen”*, als zo'n mens op die manier sterft, dan is dat niet sterven in eeuwige God verlatenheid, maar om verenigd te zijn met Hem.

Daarom zeg ik: *“wie nu wil sterven sterft niet als hij sterft. Maar als we ons niet openstellen om die Vredevorst, die Verlosser, binnen te laten, dan is het verschrikkelijk om te sterven en daarom kunnen we Hem niet vrijblijvend binnen laten”*.

Jeruzalem, dat de waarheid heeft gezongen, kon niet zeggen: *“we hebben het Hosanna gezongen en we gaan weer naar huis, we gaan over weer tot de orde van de dag”*, want het eeuwige leven was ermee gemoeid. De Heer Jezus kwam binnen als de Vredevorst om Zich te geven in de dood. Om Jeruzalem de vrede aan te zeggen. Daarom kon de Heiland zeggen terwijl Hij het kruis droeg op weg naar Golgotha en Hij vrouwen zag wenen: *“ween niet om Mij, maar ween om uzelf”*.

Bijbelstudie Centrum:
“Zie, uw Koning komt”

Als we de Heer Jezus zien in Zijn ware gedaante, dan wenen we niet omdat Hij daar hangt, maar dan wenen we omdat wij Hem niet de bestemming hebben gegeven in ons hart. Dan leren we te buigen aan de voet van het kruis en te zeggen: *“Heer kom binnen, want ik heb U nodig. Niet met zilver of goud ben ik vrijgekocht, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk”*- weer die rechtvaardigheid – *“en vlekkeloos Lam”*.

Wat is die verlossing een heerlijke bevrijding, want die maakt vrij van alle ongerechtigheid. In **Titus 2:13b-14a** heeft de Heer voor ons neergeschreven: *“onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons (u en mij) gegeven heeft om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid”*.

Dan blijft er geen ongerechtigheid meer over. God ziet geen enkele ongerechtigheid door de vingers. God heeft alle zonde, alle ongerechtigheid op Hem doen neerkomen. Het was de Heer Jezus die ons verlost heeft uit onze zonden door Zijn bloed.

En Hij heeft ons niet alleen verlost van onze ongerechtigheden die we deden, maar Hij heeft ons ook verlost van de macht van de zonde. In **Rom. 6:18** *“vrijgemaakt van de zonde”* (enkelvoud), *zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid*. En in vers 22: *“Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen”*.

Wie is die gerechtigheid? Hij, de Koning die binnenkomt, die is rechtvaardig. Ja, Hij heeft ons verlost uit de macht van de boze duisternis, die ons gevangen hield. Hij heeft ons verlost van de boze wereld en als we vandaag aan de dag nog niet zien, dat deze wereld boos is, dan denk ik dat we blind zijn.

Hoe houdt die boze wereld de mensen in zijn macht! Hoe probeert die boze wereld mensen vast te houden, zodat ze zich toch maar niet zullen uitleveren aan die Koning der Koningen! Als mensen horen wie de Heer Jezus is, dan is het nog vaak *“Hosanna”* en direct daarop *“kruis Hem”*.

Maar de vraag komt tot u en mij: stellen wij ons open voor die verlossing, willen we Hem werkelijk binnen laten? Die verlossing laat zien hoe machtig God is. In **Jes. 49:26b** lezen we *“al het levende zal weten, dat Ik, de Here, uw Redder ben, en uw Verlosser, de Machtige Jacobs”*.

Wat had dat volk verlangd naar iemand die met macht en majesteit getooid binnen zou rijden, maar van Hem werd gezegd dat Hij kwam niet op een paard, een teken van macht, maar Hij kwam op een ezel. Er staat: *“het jong van een lastdier”* en een lastdier is er om te dragen. Zo kwam de Heer Jezus Jeruzalem binnen om dat vloekhout der schande te dragen, om de zonde en de vuiligheid te dragen, zodat het weggedaan kon worden aan het kruis. Hij zegt: *“Ik ben niet gekomen om te laten dienen, maar om te dienen”*.

Maar toch, de Machtige, want de grootste tegenstander van God, die de mensen in zijn klauw wil houden, werd juist daar op het kruis van Golgotha verslagen. Wat ging er een ontzaglijke liefdesmacht van uit om tegen alles in gehoorzaam te blijven aan het bevel van God, waartoe Hij in deze de wereld was gekomen.

Geen mens heeft ooit zoveel macht en majesteit laten zien als de Heer Jezus in Zijn lijden en sterven. **Jes. 50:2b** zegt *“Is mijn hand dan werkelijk te lort om te verlossen, of is er in Mij geen kracht om te redden”*? Dat is een vraag die als het ware roept om een antwoord: *“Ja, Mijn hand is nog sterk genoeg, Mijn hand kan verlossen”*. Maar het heeft Hem Zijn Enige gekost, die met Zijn kostbaar bloed heeft betaald.

In **Matt. 12:29** staat *“Of hoe kan iemand het huis van de sterke (dat is de vijand van God, de satan) binnengaan en er zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen”*.

De Heer Jezus kon alleen die sterke binden door zichzelf te laten binden en aan het kruis te gaan, want vanaf dat moment kon de aanklager zijn aanklacht niet meer laten gelden, omdat daar de rechtvaardigheid van God zichtbaar werd.

Bijbelstudie Centrum:
“Zie, uw Koning komt”

Het toonde ook de liefde van God. **Jes. 43:1-5a** *“Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jacob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. Vrees niet, want Ik ben met u”.*

“Ik heb u lief, Ik heb u bij uw naam geroepen”, staat er. Heeft de Heer u bij uw naam geroepen? Weet u dat u de Zijne bent? Kunt u zeggen: *“ik ben door Hem bij mijn naam geroepen, Hij is mijn en ik ben de Zijne”*? Wat een liefde, wat een barmhartigheid.

In **Jes. 63:8-9** lezen we *“Hij zeide: Zij zijn toch mijn volk, kinderen, die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een Verlosser. In al hun benauwdheid was Hij ook benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen als in de dagen van ouds”.*

Dat is de liefde van God, Hij draagt ons op Zijn schouders. Daarom reed Hij op een lastdier, Hij was nederig, Hij was goedertieren, Hij was barmhartig. Wat een heerlijke barmhartigheid komt er vrij in die verlossing van God. In **Ps. 130:7** staat *“Israël hope op de Here, want bij de Here is goedertierenheid, bij Hem is veel verlossing”.*

Hijzelf zal Israël verlossen van alle ongerechtigheden. Willen we zo'n zachtmoedige en nederige Koning? De overwinning wordt zo anders behaald dan wij mensen vaak denken. *“Christus Jezus, die Zichzelf ontledigd heeft, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen”.* Hij die aan God gelijk was, is aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises.

Willen we zo'n Koning? Dat betekent, dat we ook zelf af moeten dalen van onze troon. Als we die Koning willen, dan betekent dat, dat wij het niet meer voor het zeggen hebben, maar dat we ons neerbuigen voor Hem en Hem toelaten in ons hart en zeggen *“Heer Jezus hier ben ik, U hebt recht op mij, ik dank u dat ik bij u mag komen, ik heb het niet verdiend, in mij is geen enkel goed”.*

Weet u wat dat betekent? Voor deze Koning betekende het verachting, spot, hoon, buiten geworpen te worden. En als u een kind van God wordt, staat u hetzelfde te wachten. Dat betekent dat familieleden misschien hun schouders gaan ophalen en zeggen *“waar ben je terecht gekomen? Voor de Heer Jezus betekent het, dat de massa ging schreeuwen “kruis Hem, weg met Hem”!*

Als we de volgelingen van de Heer Jezus bezien, dan blijkt dat ook zij vervolgd werden. Op het moment, dat Paulus, eerst een vervolger van de Gemeente, een volgeling werd, had hij zelf vervolging te duchten. Maar dan breng ik u in herinnering wat **Jesaja** zegt: *“het vuur zal u niet verbranden en het water zal u niet overspoelen”*, want er is een geweldige ommekeer en vrede gekomen in het hart, het is werkelijk Jeruzalem geworden van binnen, daar is blijdschap en vrede. Alle golven van vijandschap zullen u niet overspoelen, want Hij gaat vooraan en Hij blijft in u. De innerlijke vrede met God is zo onnoemelijk veel meer waard dan al de vijandschap van de tegenpartij, van familie, van kennissen en van vrienden.

Wie Hem tegemoet komt, komt Hem niet vrijblijvend tegemoet. Wat doet u? Wat wordt het? Moet Hij eruit of mag Hij er in? We weten nu wat Hosanna betekent en als we Hem werkelijk zegenen, dan mag Hij binnen komen zoals Hij binnen wil komen, als de werkelijke Vredevorst, die het in orde maakt tussen God en u.

Hij kwam volledig vrijwillig, niemand had Hem naar Jeruzalem gestuurd, Hij kwam in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. En als we die hele weg bekijken, zien we hoe de Heer Jezus zich heeft overgegeven. Hij heeft tegen Judas gezegd: *“ga nu maar je werk doen”*, en Hij wist welk verschrikkelijk werk dat was. Hij liet de verrader zijn werk doen en gaf Zich over aan de soldaten.

Bijbelstudie Centrum:
“Zie, uw Koning komt”

Geen enkele valse getuige kon iets tegen Hem vinden, maar Hij gaf zelf de reden waarom Kajafas kon uitroepen: **“Hij is des doods schuldig”**. Hij heeft zelf gezegd wie Hij was. Op grond van het feit dat Hij claimde de enige Zoon van God te zijn, werd de veroordeling uitgesproken.

Hij is de zaak niet ontlopen. Hij verzette zich niet. Hij legde Zijn leven af, niemand heeft Hem Zijn leven afgenomen. **Joh. 10:17-18 “Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen”**.

Hij heeft Zijn leven afgelegd voor u en mij, vrijwillig. Wilt u uw leven afleggen in Zijn dood om Hem ter beschikking te komen? Hij heeft er alles voor over gehad. Als we ons volledig Hem ter beschikking geven, dan kunnen we werkelijk het Hosanna zingen met volledige inhoud.

Dan zeggen we: **“gezegend Hij die komt in de Naam des Heren”**, ik zal Hem zegenen, ik zal Hem prijzen al de dagen van mijn leven, tot in eeuwigheid. Want Hij heeft die eeuwigheid met Hem voor mij ontsloten.

Hoe zal ik Hem ooit naar waarde kunnen prijzen, die met Zijn kostbaar bloed voor mij betaald heeft. Ach blijf niet langer in opstand, geef u over in Zijn dood, om Zijn leven te ontvangen. Hij wacht op u. En als u Hem binnen laat, dan komt u pas werkelijk thuis.

Amen.