

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.**

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

Lezen we met elkander de tekst uit Titus 2:11-14. *“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken”.*

Als men spreekt over Advent, dan bedoelt men er gewoonlijk mee, de komst van de Heer Jezus als kind; maar in dit korte Schriftgedeelte, zien we beide komsten van de Heer Jezus. Zijn eerste komst en Zijn wederkomst. We zien tevens uit dit Schriftgedeelte het grote onderscheid tussen Zijn eerste komst, die geweest is en Zijn wederkomst.

In **vers 11** wordt ons gesproken van Zijn eerste komst nu bijna 2000 jaar geleden: *“De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen”.* God zond Zijn Zoon van de Troon, opdat door Hem de genade zou komen en wij niet reddeloos verloren in onze zonden zouden sterven, maar door Zijn offer op het kruis gered zouden worden.

Hebr. 9:26 spreekt ook daarvan: *“want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging van de wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door Zijn offer de zonde weg te doen”.*

Hij kwam om ons te bevrijden, te verlossen van de zonde, zoals ook Johannes daarvan getuigenis geeft in Joh. 1:14 en **vers 17**, de eerste komst: *“het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”* en **vers 17**: *“want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen”.*

Toen Hij voor de eerste maal kwam, kwam Hij als het Lam Gods, dat de zonde der wereld zou wegnemen, zoals ook Joh. de Doper in Joh. 1:29 getuigt: *“Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”.*

Als we nagaan, waarvoor Hij straks zal wederkomen, dan zien we het grote onderscheid. Uitgaande van **Titus 2:13**, waar staat: *“verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus”*, zien we, dat hiermee Zijn wederkomst bedoeld wordt.

Bij Zijn eerste komst kwam Hij in vernedering, om als het Lam Gods op het vloekhout voor onze zonde geslacht te worden en de losprijs te betalen met Zijn kostbaar, dierbaar bloed.

Bij Zijn wederkomst komt Hij in heerlijkheid en waardigheid, wat staat in **Hebr. 9:28**. *“Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweede maal zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.* Zijn wederkomst heeft dus niets te maken met zonde wegdoen, maar met Zijn Koningschap.

**1 Tim. 6:14-15** spreekt hiervan. *“dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren”.*

Zo hebben we gezien het grote onderscheid tussen beide komsten.

Maar er is ook een overeenkomst. En dat gaan we nu zien. De tijdsduur van deze beide komsten is niet een dag van letterlijk 24 uur, maar omvat een zeker aantal jaren, noodzakelijk om alle handelingen en gebeurtenissen, die plaats moeten vinden naar het Woord van God, te doen gebeuren.

We weten, dat de eerste komst van de Heer Jezus niet in 24 uur was, maar ongeveer 34 jaar heeft geduurd, opdat alles vervuld zou worden, wat door de profeten was gesproken.

Ik denk allereerst aan: *“Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren”.* Negen maanden later het volgende: *“Gij Bethlehem, Efrata, bent gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, enz.”.* Dan de geboorte in Bethlehem (pertinent niet op 25 december, dat is de geboortedag van Nimrod. Zie onze studie op onze

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

website: "Waarom zwijgt men hierover") en ook daarna moest vervuld worden: **"Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen"**. Dat vond enige tijd later plaats. Ook moest vervuld worden: **"Zie Uw Heiland komt, gezeten op een veulen van een ezelin"**, waar ook weer jaren overheen gingen.

En toen brak de tijd aan, dat het grote werk Gods aanving, toen Hij Zich bracht als een smetteloos offer op het kruis van Golgotha, opstond uit de doden en terug ging naar de Vader.

Zoals Zijn eerste komst dus geen letterlijke dag van 24 uur was, zo zal ook Zijn wederkomst een aantal jaren omvatten, waarvan het aantal, ons nog niet geopenbaard is.

Wel weten we uit het Profetische Woord, dat zeer vast is, dat het tenminste zeven jaar zal zijn. Dat zal de laatste van de jaarweken zijn, waarvan Daniël profeteerde. Die jaarweken moeten vervuld worden over Israël en de volkeren, als de antichrist komen moet aan het einde van dit genade tijdperk.

Er is nog een overeenkomst tussen deze beide komsten, n.l. bij Zijn eerste komst kwam de Heer Jezus de eerste 30 jaren van Zijn aardse leven slechts openbaar aan een heel kleine groep gelovigen in Israël, die Hem verwachtten.

We denken aan Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, aan Johannes de Doper; Maria zijn moeder; Josef zijn pleegvader; de herders; Simeon in de Tempel, die ook de hoop van Israël verwachtte en Anna, de profetes. Een heel kleine verloren groep van gelovigen.

Na deze dertig jaar, toen Hij zich liet dopen in het openbaar in de Jordaan door Johannes de Doper, ging Hij pas openlijk optreden in Israël.

Zo zal het ook bij Zijn wederkomst gaan; want dan zal Hij zich eerst openbaren aan de Zijnen, die Hem tot hun heil verwachten, zoals we in **Hebr. 9:28** gelezen hebben, om de Zijnen van de aarde weg te nemen en tot Zich te trekken, opdat zij met Hem verenigd zullen zijn, om met Hem in de bruiloftsmaal in het Vaderhuis met de vele woningen te komen en om daarna terug te keren met Hem naar de aarde voor Israël en de volkerenwereld.

We gaan weer enkele Schriftgedeelten nazien. Er zijn voor vele gelovigen veel moeilijkheden in verband met de wederkomst van de Heer, omdat schijnbaar zoveel Schriftgedeelten met zichzelf in tegenspraak zijn.

Dat was ook zo met de gelovigen bij Zijn eerste komst. Ik denk aan: **"Gij Bethlehem, Efrata"**, want daar zou Hij geboren worden en: **"Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen"**.

Zij verstonden niet, dat het een opeenvolging van gebeurtenissen zou zijn. Zo zal het ook bij Zijn wederkomst zijn. Het is één gebeurtenis, maar in verschillende fasen, want Zijn wederkomst voor de Gemeente (de 1<sup>e</sup> fase), heeft een heel ander doel dan Zijn wederkomst voor Israël en de volkerenwereld (2<sup>e</sup> fase).

In **Joh.14:1-5** spreekt de Heer Jezus tot Zijn discipelen, niet tot de volkerenwereld: **"Uw hart wordt niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen, anders zou Ik het u gezegd hebben, want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal U tot Mij nemen, opdat ook gij mag zijn, waar Ik ben"**.

Hij komt dus niet tot ons, maar wij gaan naar Hem toe. Ook **1 Tess. 4:15-17** spreekt hierover: **"Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer: Wij levenden, die achter blijven tot de komst van de Heer, zullen in geen geval de ontslapenen voor gaan, want de Heer Zelf zal op een teken bij het geklank van een bazuin Gods, neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan, daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen we altijd met de Heer wezen"**.

Hier ziet u dus duidelijk de eerste fase van Zijn wederkomst voor de gelovigen.

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

We gaan nu de tweede fase zien, als Hij wederkomt met de Zijnen, zie **1 Col. 3:4**. *“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is (dus voor de gelovigen), zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”*. Als Christus komt voor het oog van al de levenden, dan moeten de Zijnen (de Gemeente) eerst tot Hem toe vergaderd zijn, anders kunnen wij niet met Hem verschijnen.

Zo lang de ware gelovige nog hier op aarde is, heeft hij nog het vernederd, het vergankelijke lichaam; er kleeft nog zonde en ongerechtigheid aan, die altijd weer beleden moeten worden en weggewassen worden door het bloed van het Lam.

Als Hij straks de Gemeente zal wegnemen, dan ontvangt zij volmaaktheid en opstandingsheerlijkheid. Als de enige Heerser, de Koning der koningen, Heer der heren op aarde verschijnt, dan zal Zijn Gemeente met Hem verschijnen als koningen en priesters in heerlijkheid. Dit is de tweede fase van Zijn wederkomst.

Dat Hij hier dan op aarde komt, staat duidelijk in **Zach. 14:4-6**. *“zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving”*.

Israël zal dan zien, dat de Messias, die zij verworpen hebben, waarlijk de Heer God is, God in het vlees. Hij komt niet alleen, maar met Zijn heiligen, de Gemeente, zoals ook bij Zijn hemelvaart werd getuigd, dat Hij zo op aarde zou terugkomen. **Hand. 1:11**. *“die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen”*.

Bij de tweede fase van de wederkomst voor Israël en de volkerenwereld, dan zal elk oog Hem aanschouwen. **Matt. 24:30**. *“En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid”*.

We zien dus uit deze Schriftgedeelten, die schijnbaar met elkaar in tegenspraak zijn, maar in wezen niet, dat de ene Schriftplaats zegt, dat Hij wel op de aarde, op de Olijfberg komt. Daarom is het noodzakelijk, dat, als de Heer Jezus wederkomt (de 1<sup>e</sup> fase), dat Hij eerst het verlossingswerk aan Zijn Gemeente komt voltooien als hun Verlosser; voor Israël en de volkeren echter komt Hij als Rechter en Koning, om hen te oordelen.

Deze twee fasen van Zijn wederkomst worden ons in typisch, karakteristieke beelden getoond. Ik wil er drie noemen.

Het eerste: wij vinden in het Woord, dat, als Jezus wederkomt voor de Zijnen, komt Hij voor hen als **“de Morgenster”**. Maar er is ook sprake van, dat Hij komt als **“de Zonne der gerechtigheid”**.

Schijnbaar is dit in tegenspraak!

We zullen zien, dat, waar in de Schrift sprake is van **“de Morgenster”**, dat in verband is met de Gemeente, terwijl als er over **“de Zonne der gerechtigheid”** gesproken wordt, dit voor Israël en de volkeren geldt.

De Morgenster gaat eerder op dan de zon en als de zon verschijnt, dan ziet men de morgenster niet meer. Voor de Zijnen komt Hij als de Morgenster, **2 Petr. 1:19**. *“totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”*.

We hebben hier een lering. Langslapers zien nooit de morgenster, zij worden pas wakker, als de zon al aan de hemel staat. Alleen zij, die wakende en biddende zijn, zullen de morgenster zien.

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

Wat is dat een waarschuwing voor ons! Heeft de Heer Jezus ons niet meermalen op het hart gedrukt: **“waakt en bidt”**. Heeft Hij ook niet de gelijkenis gegeven van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden? O, Gemeente van Jezus Christus, gij, die u gelovigen noemt naar de naam van de Heer Jezus, hebt toch een biddend en wakend leven! Dat is acht geven op het Woord van God, vooral op het Profetisch Woord, op de tekenen der tijden; de steeds toenemende chaos in het wereldsysteem.

Petrus zegt in **2 Petr. 1:19**. **“en wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij (gelovigen) doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”**.

Is het niet duister om ons heen? Helaas gelooft men in vele kerken, gemeenten en kringen niet meer in het geïnspireerde Woord van God en men laat het totaal los. Laten we dit Woord ter harte nemen. Als we ons aan het Profetische Woord vasthouden, zal **“de Morgenster”** in onze harten opgaan en deze is dus alleen voor de Gemeente.

Ook in Openb. 2:26 staan deze woorden tot de Gemeente gericht: **“Wie overwint en Mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen, enz.”**. Wie zijn overwinnaars? Bijzonder benadigde mannen en vrouwen? Nee, zij zijn overwinnaars, die vasthouden aan het Woord van God en zich daarvan niet laten afbrengen, maar vasthouden aan de Naam van Jezus, de Christus der Schriften.

We kunnen veel goede werken doen uit liefde voor de Heer Jezus in eigen kerk, gemeente en kring (maar, beginnen in ons eigen gezin en waar God ons geplaatst heeft in deze wereld), echter op zichzelf zullen deze goede werken ons niet tot overwinnaar maken.

Want de Heer zegt: **“Wie Mijn werken tot het einde toe bewaart”**. Dat is het volbrachte werk van Golgotha, dat de Heer Jezus aan dat vloekhout voor uw en mijn zonden is gestorven en dat Hij daar onze oude mens, de zondaar uit Adam, mee gekruisigd heeft en in Zijn graf heeft weggedaan; die oude schepping is dus door Hem weggedaan, want die kan voor God niet bestaan.

Maar de Heer Jezus is ook voor ons opgewekt, verrezen uit de dood, opdat wij in Hem mede levend gemaakt zouden worden en zo een nieuwe schepping worden. (het Lichaam van Christus)

Alleen door het geloof in de kruisdood van onze Heer Jezus en Zijn opstanding uit de dood, worden we opnieuw geboren. De natuurlijke mens moet in de dood van Jezus Christus worden weggedaan en als wij dat aanvaarden, dan betekent dat: **“Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij”**. Dat grote werk Gods, waardoor een zondaar, een mens uit Adam, wedergeboren kan worden, daar moeten we God steeds voor danken.

Want de Heer Jezus is ons alles geworden: wijsheid van God, rechtvaardigmaking, maar ook onze heiligmaking en verlossing. En daarom: **“Wie Mijn werken bewaart”**, dat zijn de overwinnaars, die vasthouden aan de Naam van Jezus. Zo zien we, voor dezulken heeft Hij **“de Morgenster”**.

In **Openb. 22:16** lezen we daarom ook, dat Hij de blinkende Morgenster is voor de Gemeente. **“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster”**.

Laten we daarom ook, als we dit horen uit het Woord, dit ter harte nemen, zoals de Heer Jezus zegt in **Luc. 21:34**. **“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes of dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling komt over u, als een strik”**.

We hoeven niet alleen bij letterlijke dronkenschap stil te staan, maar het is ook de roes, die de wereld ons biedt in allerlei geneugten: de moderne techniek, televisie, computer, enz.; laten we op onszelf toezien! Want de Gemeente wordt plotseling weggehaald en gaat naar de Heer.

In **Mal. 4:1-2** spreekt de profeet over de wederkomst in verband met Israël en de volkerenwereld, als Hij komt om te richten: dan zal de zon der gerechtigheid voor Israël opgaan. **“Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels,**

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

*en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal”.*

Het eerste beeld is dus, dat Jezus als “**de Morgenster**” wederkomt voor de Gemeente en als de zon der gerechtigheid voor Israël en de volkerenwereld.

Het tweede is, dat Hij voor de Gemeente als de Bruidegom komt en als Koning en Rechter voor Israël en de volkeren.

In Matt. 25:1 spreekt Jezus over de tien maagden. *“Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uitrokken. De bruidegom tegemoet”.*

Alle tien hebben lampen, maar niet alle tien hebben zij olie in hun vaten. Iedere gelovige heeft zeker de lamp, want de lamp is het Woord Gods: *“Uw Woord is een lamp voor mijn voet”.* Zij hebben de lamp in huis, in de kerk, gemeente en kring, maar het verschil tussen wijs en dwaas zit daarin, dat de één wel olie in de vaten heeft en de ander niet.

Ook hier een oproep van de Heer tot de Gemeente om Hem te verwachten. De olie is het zinnebeeld van de Heilige Geest. Als we waarachtig geloven, dat Jezus gestorven en begraven is in onze plaats en dat Hij onze oude mens heeft mede gekruisigd en begraven, maar ook voor ons verzezen is uit de dood, dan ontvangen we de Heilige Geest, die met onze geest getuigt, dat we kinderen Gods zijn. Waardoor we bidden kunnen het: *“Abba ,Vader”.*

Dat is de Geest van het zoonchap. Laten we er voor zorgdragen, dat we vervuld blijven met de Heilige Geest, door Hem trouw te zijn en te volharden in het geloof tot het einde toe, ons volledig vasthoudend aan het Woord.

De Heer Jezus zegt in **Openb. 3:8**. *“Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard”.* Doen we dat vandaag? Er dreigt overal gevaar: het Woord van God, de Bijbel wordt bekritiseerd en belachelijk gemaakt. Hebt u nog de moed om vast te houden aan het Woord van God?

Dat zijn degenen, die volharden en voor dezulken is er een geopende deur naar de hemel en dat is de opname naar het Vaderhuis met de vele woningen. Hoe men deze opname ook vandaag de dag, door Bijbelgeleerden wil afdoen met, dat dit een valse leer is en dat het nergens in het Woord staat! Houdt u aan het Woord van God! *“Gij hebt Mijn Woord bewaard”.*

Wij, Maranatha Christenen, zijn nog maar een heel klein overblijfsel met kleine kracht. Laat het u niet ontroven, maar houdt vast aan die heerlijke Naam van Jezus, houdt vast aan Zijn Woord. Alleen gelovigen kunnen bruidszielen zijn, die de Heilige Geest ontvangen hebben.

Laat uw leven toch vervuld zijn met Gods Geest, Hij is bereid het u te geven, als u zich laat reinigen in Zijn bloed en u zich biddend en wakend aan Zijn Woord vasthoudt. Het zijn *“de Geest en de Bruid die zeggen: Kom! En wie het hoort zegt, Kom!”*

Als u nog niet zo ver bent, kom dan tot de levende Heer, nu het nog de tijd der genade is. Straks gaat de genade deur dicht!

Als Koning en Rechter vinden we Hem ook op vele plaatsen vermeld: **Matt. 25:31-34**. *“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af”.*

**Zach. 14:9**. *“En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige”.*

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

**2 Tim. 4:1.** *“Ik betuig nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap”.*

**2 Tess. 1:7-10.** *“en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlamvend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u”.*

**2 Tess. 2:8.** *“Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie”.*

De komst van Jezus als Koning en Rechter om te oordelen, is heel wat anders dan de Bruidegom, die Zijn bruid ophaalt.

Nog een derde beeld gebruikt de Schrift voor deze twee fasen van Zijn wederkomst. Hij zal komen als een dief in de nacht, maar ook als een bliksem, die flitst van het Oosten naar het Westen. Schijnbaar is dit een tegenstrijdig beeld. Hij komt in de 1<sup>e</sup> fase voor de Gemeente als een dief in de nacht, maar voor de volkeren als een bliksem, zodat allen Hem kunnen zien.

**In 1 Tess. 5:2.** *“immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht”* en in Openb. 3:1-3. *En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen”,* komt Jezus als een dief in de nacht; wij moeten dan er zijn en niet slapen.

Ik wil u vijf punten opgeven. Die het kenmerk zijn van wat de Heer Jezus hiermee bedoelt.

Het eerste punt: de dief komt plotseling onaangekondigd; hij maakt gebruik van de nacht, als de mensen slapen. Er komt kennelijk een geestelijke nacht van ontwrichting, van duisternis, van ongeloof en afval en velen vallen in slaap. (denk aan de dwaze maagden)

Het tweede punt: Als Hij als een dief komt in de eerste fase, komt Hij alleen om Zijn schat (de Gemeente) weg te halen en zal geen ongelovigen Hem zien. Hier gaat de gelijkenis niet geheel op, want een dief haalt iets, wat hem niet toekomt; maar de Heer Jezus haalt iets weg, wat Hem wel toekomt, de zonen van de levende God, Zijn kroonjuwelen.

Het derde punt: een dief komt met een bepaald doel om ergens in te breken en om een schat weg te halen. Het overige deel van de inboedel laat hij ongemoeid. Als de Heer Jezus in Zijn eerste fase komt, komt Hij alleen de Zijnen weghalen, Zijn schat; het overige laat Hij ongemoeid.

De Heer Jezus zegt op een andere plaats over Zijn wederkomst; *“er zullen twee op een akker zijn, de één zal aangenomen worden, de ander zal achter blijven; twee zullen er in de molen malen, de één zal aangenomen worden, de ander niet; zelfs zullen er twee op een bed terneer liggen, waarvan de één wordt aangenomen, en de ander niet”.* Er zullen overal plotseling mensen verdwenen zijn uit huisgezinnen, ook uit verschillende kerken, gemeenten, kringen en het zal een enorme schok geven over de hele wereld.

Het vierde punt: Als een dief inbreekt, dan tast hij de orde en het bestel van dat huis aan. Zo zal ook de Heer Jezus niet de kerkorde van heden en het wereldbestel aantasten, want alleen de ware gelovigen worden weggenomen. Dan komt er een ontzettende tijd voor de wereld, als de antichrist zich openbaart.

Het vijfde punt: Hij komt niet alleen plotseling en ongezien, maar Hij vertrekt ook snel en ongezien, maar met medeneming van Zijn schat. Hij neemt de Zijnen weg in een onderdeel van een seconde bij de laatste bazuin, voor de Gemeente. Zoals de Heer Jezus opstond tussen de doden uit, zullen eerst de onsla-

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

penen opstaan. De levend overgeblevenen zullen veranderen en worden samen met hen weggenomen in een punt des tijds.

Als Jezus als de bliksem verschijnt, komt Hij om over levenden te oordelen, voor Israël en de volkeren. Dat zal een schrik wezen, wat staat in **Matt. 24:27**. *“Want gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn”*.

En in **Luc. 17:24**. *“Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag”*.

En in **Openb. 1:7**. *“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen”*.

Nog twee belangrijke zaken wil ik met u doornemen.

Allereerst vier punten van verschil tussen beide fasen van de wederkomst.

Eerste punt:

Als Hij komt voor de Gemeente, komt Hij alleen in de luchtlagen boven de aarde.

**1 Tess. 4:17**. *“daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”*.

Maar voor de tweede fase komt Hij op aarde.

**Zach.14:4**. *“zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts”*.

En **Hand. 1:11**. *“die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen”*.

Tweede punt:

Bij de eerste fase voor Zijn Gemeente zullen alleen de Zijnen, die Hem tot hun heil verwachten Hem zien en de anderen niet.

**Hebr. 9:28**. *“zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”*.

Terwijl bij de tweede fase we lezen, dat aller oog Hem zien zal.

**Openb. 1:7**. *“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen”*.

Derde punt:

Bij de eerste fase worden de Zijnen van de aarde weggenomen om met Hem verenigd te worden.

**Joh. 14:3-5**. *“en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?”*

**1 Tess. 4:17**. *“daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”*.

**2 Tess. 2:1**. *“Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem”*.

Bij de tweede fase zien we, hoe de Zijnen met Hem uit de hemel zullen verschijnen in heerlijkheid en terugkeren naar de aarde.

**Kol. 3:4**. *“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”*.



Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

Is de Heer Jezus uw leven? Laat toch de Heer Jezus, de nieuwe mens, die opstond voor u uit de dood, Zijn leven in u leven. Geef Hem toch geheel uw hart en geheel uw ziel, laat Hem toch meester en Heer worden over alle terreinen van uw leven, uw verstand en uw gevoel, dan ziet u een heerlijke verlossing, dan wordt alles nieuw, dan ervaart u dat heerlijke Woord: *"Ik leef en gij zult leven"* en we zullen met Hem meer dan overwinnaars zijn, want de Heer Jezus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Als in deze tweede fase de Heer Jezus op aarde komt als de Koning der koningen, komt de Gemeente, die Zijn Bruid was, maar nu Zijn vrouw is geworden, met Hem mede.

In **Openb. 19:14** wordt de Gemeente als de vrouw van het Lam, aangeduid als de heerscharen, die in de hemel zijn en Hem volgen op witte paarden en zich gehuld hebben in wit en smetteloos fijn linnen. Zo verschijnen zij met Hem in heerlijkheid. *"En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen"*.

In **Openb. 20:4a** zien we, hoe zij op tronen zullen zitten. *"En ik zag tronen, en zij zetten zicht daarop"*. **1 Kor. 6:2a** zegt: *"Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen"?*

In **Openb. 5:9-10** horen we de jubelzang, hoe de Gemeente met Hem zal heersen als koningen op aarde. *"En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (ons) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde"*.

De Heer Jezus belooft in **Openb. 3:23** aan de Gemeente, dat zij met Hem op Zijn troon zal zitten. *"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn Troon"*. Nu is de Heer Jezus gezeten in de Troon van de Vader; zijn eigen troon ontvangt Hij bij de wederkomst, als Hij Koning over de ganse aarde is.

Vierde punt van verschil is het tijdstip. Daarin zien we een groot onderscheid. **Joh. 14:3**. *"En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen"*.

Als *"u plaats bereid heb"*, dat is het tijdstip; maar niemand weet precies, wanneer dat is. Het is alleen aan de Vader bekend (**Matt. 14:36** en **Marc. 13:32**). Als het laatste lid aan de Gemeente toegevoegd is, dan komt Hij.

Er wordt ook iets over gezegd in **Rom. 11:25**. *"Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil Ik u biet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat"*.

Eerst moet de volheid der heidenen binnengaan, de ecclesia, die God roept uit de heidense volkeren, de Gemeente. Als de Heer plaats bereid heeft en de Gemeente tot volheid gebracht heeft, dan komt Hij de Gemeente halen en zal zij binnengaan in het Vaderhuis met de vele woningen. En dan begint God met de bekering van Israël en de volkeren, voor hen is er een heel ander tijdstip.

De Heer Jezus zegt in **Matt.** hoe Hij voor Israël en de volkeren wederkomt, **Matt. 23:38-39**. *"Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!"*

Dat zegt Hij tegen Israël. Als de Heer Jezus komt met de Zijnen voor Israël en de volkeren, dan zal het zijn, als Israël om Hem roept, eerder komt Hij niet. We weten uit de Schrift, wanneer dat gaat gebeuren, maar niet, zolang de Gemeente hier is.

Maar straks, als de Gemeente weggenomen is, komt de antichrist. De Heilige Geest, die in Zijn volheid op de Pinksterdag werd uitgestort in de Gemeente en die nu in de Gemeente woont, is de weerhouder en maakt, dat de mens der zonde niet ten volle openbaar kan komen.

Als de Gemeente met de volheid van de Heilige Geest weg is en de Heilige Geest alleen nog werkt als voor de Pinksterdag, dan komt deze antichrist openbaar, waaronder Israël bijzonder zal lijden.

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

Dat is de dag van benauwdheid voor Jacob, waaruit de Joden verlost zullen worden. Dan pas zullen zij om Hem gaan roepen. In **Hos. 5:15** lezen we, hoe hier voorzeggd wordt, dat Israël zijn Messias zal verwerpen. *"Ik zal heengaan naar Mijn plaats",* wanneer zal dat gebeuren? *"wanneer het hun bang te moede wordt, zullen zij verlangend naar Mij uitzien".*

Onder Zijn vleugels zal er genezing zijn voor Israël. *"Hij zal ons na twee dagen doen herrijzen".* Twee Goddelijke dagen van Gods genade tijdperk, twee duizend jaar, die bijna ten einde zijn. Dan gaat God Israël terugvoeren naar het land. Ten derde dag zal Hij ons oprichten, dat is het Duizendjarig Rijk. Dit zijn de vier.

De twee duizend jaar zijn bijna ten einde. (Herodus leefde van 37 jaar voor Chr. tot 4 jaar voor Chr. Herodus was opdrachtgever voor de kindermoord in Bethlehem, dus moet dat minimaal het jaar voor zijn dood zijn geweest. Onze jaartelling begint dus ongeveer 5 jaar eerder, dus 2019 + 5 = 2024. God echter rekent niet vanaf de geboorte van de Heer Jezus, maar vanaf het offer op het kruis, het centrale punt. Het allereerste wat God viert en gedenkt is Pesach, het feest van het geslachte lam. Dus 2024 -/- 33 jaar is 1991. Wij leven dus vandaag niet in het jaar 2019 maar ongeveer in het jaar 1991.)

Mag ik nog eindigen met de advent voor de Gemeente? Hoe de Heer voor haar komt als de Verlosser, lezen we in **Titus 2:11**. *"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen".* Voor de Gemeente is het een zalige hoop, een heerlijkheid; voor Israël en de volkeren wereld is het schrik en angst.

Want de Rechter staat voor de deur en ook voor degenen, die naam Christenen zijn en niet werkelijk bekeerd zijn. De Gemeente zal haar erfdeel krijgen in de voleinding der verlossing, want deze ligt reeds vast in het volbrachte werk, de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus.

Maar wij zijn nu nog in hope zalig, niet door aanschouwen. Maar Hij komt straks Zijn werk voltooien door ons de volle verlossing te brengen. Waarvan komt Hij ons dan verlossen? Dat zullen we in zes punten duidelijk maken.

Eerste punt: Hij komt ons verlossen *"voor de ure der verzoeking"*, **Openb. 3:10**. Wat is dat? God verzoekt niet, maar de verzoeking gaat van de vijand uit en we weten uit het Woord van God, dat er een uur der verzoeking over de hele wereld komt voor de Grote Verdrukking.

**2 Tess. 2:9-12**. *Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevalen hebben gehad in de ongerechtigheid.*

Waar God bijna twee duizend jaar het Evangelie der genade heeft laten prediken en de mens zich ervan heeft afgekeerd, daar laat God satan toe, om met zijn leugen te komen, opdat de mens, de leugen geloven zal en geoordeeld zal worden, want hij heeft de liefde tot de waarheid niet aanvaard. Maar dit geldt niet voor degenen, die gehoorzaam aan de Heer is. Welk een heerlijke belofte!

Tweede punt: is, dat Hij ons komt verlossen voor de Grote Verdrukking, als de antichrist zal heersen en de toorngerichten van God komen.

**2 Tess. 1:4-7a**. *"zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat: een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons".*

En **Matt. 24:21**. *"Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal".*

Dan zal de Gemeente verkwikking hebben.

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

Derde punt is: dat Hij ons ook komt verlossen van de komende toorn. **1 Tess. 1:10.** *"en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn".*

En **1 Tess. 5:9.** *"want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus".*

Deze wereld ligt onder de toorn van God. Maar God toernt nu nog niet, omdat wij nog altijd in het tijdperk der genade leven. God wil nog, dat de zondaar zich bekeert. Maar Gods toorn komt over Israël en de volkeren, als de Heer Jezus wederkomt met de Zijnen op aarde, om te oordelen. Het is toch vanzelfsprekend, dat de ware gelovigen eerst weggenomen zullen zijn, voordat de toorn komt. Waarom?

Voor de Zijnen is de toorn al op Golgotha geweest, toen Hij tot zonde gemaakt werd voor ons en onder dat ontzettende oordeel naar de eis van Gods heilige wet, toen Hij uitriep: *"Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten"?*

Dat onderging Hij voor ons, daarom komen wij niet ten tweede male meer in het oordeel. **Joh. 5:24.** *"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord gelooft en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven".*

En **Rom. 5:8-9.** *"God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd door Hem behouden worden van de toorn".*

En in **2 Tess. 1:7-9** lezen we over ditzelfde oordeel. *"en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte".*

Vierde punt. Hij komt ons verlossen van ons sterfelijk lichaam. **Rom. 8:23.** *"En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam".*

Wij zijn kinderen Gods, maar het volle zoonschap moet nog komen, want we zullen aan Jezus gelijk worden, als de verlossing van ons lichaam komt. We hebben nu nog het vergankelijke lichaam, wat staat in **Fil. 3:21.** *"die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt".*

Vijfde punt: Hij zal ons verlossen ook van alles, wat ons nu nog aankleeft, wat onvolkomen is. **Hebr. 9:28.** *"Zo zal ook Christus nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweede maal zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten".*

Wat is heil: heling, genezing, heiligmaking. Hier is alles ten dele, maar als Hij komt voor Zijn Gemeente, dan is dat voor ons heil. In **1 Joh. 3:2** zegt Hij: *"wij zullen Hem gelijk wezen, want we zullen Hem zien gelijk Hij is".*

Zesde punt: Hij komt ons verlossen van de scheiding naar het lichaam, dat omvat nog drie punten.

A. De ontslapen heiligen zijn nu met geest en ziel in het Paradijs bij de Heer Jezus, maar hun lichaam is in het graf of elders afgelegd bij hun ontslapen. Als de Heer Jezus komt om de Gemeente op te nemen, zullen zij met Hem nederdalen uit het Paradijs en ontvangen zij van tussen de doden uit, die in de graven blijven, het verheerlijkte opstandinglichaam, dat aan dat van de Heer Jezus gelijkvormig is.

B. Wij zijn nu lichamelijk van de ontslapen heiligen gescheiden, want zij zijn bij de Heer Jezus en wij zijn in de geest verbonden met de Heer. Straks ontvangen zij hun lichaam en komen dan lichamelijk in ons midden op aarde. **1 Tess. 4:15-17.** *"Wij levenden, die achter blijven, zullen samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden".* Dat is de vereniging met hen. We zullen onze ontslapen geliefden weerzien in het verheerlijkte lichaam.

Bijbelstudie Centrum: studie  
**WEDERKOMST VAN DE HEER JEZUS VOOR ZIJN GEMEENTE**

C. Maar het allerheerlijkste is, dat wij de Heer Jezus zien, Hij is met ons alle dagen tot aan de voleinding, maar lichamelijk zijn wij nu nog van Hem gescheiden.

Hij zit in de Troon van Zijn Vader, maar als Hij wederkomt, dan zullen wij Hem niet alleen zien, maar naar Hem toegaan en altijd bij de Heer zijn.

Daarom eindigt dit hoofdstuk van **1 Tess. 4** met: ***”vermaant elkander met deze woorden, of vertroost elkander”***.

De Heer Zegene u, amen.