

Bijbelstudie Centrum met het thema:

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

Ik wil met u het hebben over de viering van kerst en u in alle liefde vragen, naar wie u werkelijk wilt luisteren:

naar het Woord van God, de Bijbel
of
naar uw tradities betreffende het kerstfeest

Zeer, zeer veel Christenen vinden het kerstfeest het grootste en mooiste Christelijke feest dat er is, zonder zich maar iets af te vragen wat de eventuele achtergronden van dit feest nu werkelijk zijn.

U viert misschien ook wel zo meteen kerstfeest en gaat er vanuit dat Jezus, de Christus der Schriften op deze dag, 25 december, in Bethlehem geboren is geworden en dat u op grond van de Bijbel dit geboortefeest op die datum dient te vieren. Bijna heel de wereld en helaas ook zeer, zeer veel Christenen en bijna alle kerken vieren het immers toch ook op die datum!

Vooraf even het volgende: aan het begin van deze studie, zeg ik u heel nadrukkelijk, dat God zeer zeker de geboorte van Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften viert, laat dat heel duidelijk zijn, want het staat in de Schriften, de Bijbel, als geboortefeest heel duidelijk vermeld en dat God wel degelijk het geboortefeest van Zijn Zoon, de Heer Jezus viert.

Maar nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel staat vermeld, dat God dit geboorte feest op 25 december viert. Terwijl God altijd zeer duidelijk tijd en plaats aangeeft in Zijn Woord, de Bijbel, wanneer Hij een feest samen met ons wil vieren.

De vraag aan u is dan ook: *“Is uw mening, uw traditie, uw gewoonte of hoe u het ook noemen wil, belangrijker dan hetgeen de Schrift, de Bijbel zegt, dus belangrijker dan hetgeen God ons zegt?”*

Joh. 15:8-9. “Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij”.

Matt. 15:8-9. “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn”.

Spreuken 30:6. “Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn”.

2 Tim. 4:3. “Want er komt een tijd (en dat is nu vandaag de dag), dat de mensen de gezonde leer (het Woord van God, de Bijbel) niet meer zullen verdragen, (“jij met je Bijbel” - “jij met je irritante gezanik over kerst”) maar omdat hun gehoor verwend is, (predikingen naar het gerieflijke oor van de mensen in zeer vele Christelijke, kerkelijke organisaties) naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen”.

Maar laat het toch net zo zijn, zoals Paulus het schreef aan onze broeders en zusters in Tessalonica.

1 Tess. 2:13. “En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte Woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een Woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft”.

Het is daarom een zeer, zeer indringende boodschap en bepaald niet erg prettig om haar te moeten brengen. Maar er staat geschreven in 2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.*

Daarom wil ik vooraf nogmaals, in alle liefde, u er zeer nadrukkelijk op wijzen, dat alvorens u deze studie verder gaat lezen en bestuderen, u uw God en hemelse Vader vraagt om geopende oren, geopende ogen en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van deze voor vele mensen helaas toch zeer pijnlijke boodschap.

Er zijn namelijk bepaalde feiten waar u bij stil moet staan. En laten we ermee ophouden te doen, alsof u niet

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

beter weet. Het woord “kerstmis” betekent “mis van Christus” of zoals het later verkort werd: “kerst-mis”. Wij kennen het als een Rooms Katholieke mis.

Maar hoe kwamen de katholieken hier aan? Zij gebruikten deze mis vanuit het heidense feest op 25 december, de geboortedag van “Sol” de zonnegod en van Nimrod! De viering van deze datum was een oud ritueel uit het Baälisme, dat door de Bijbel volledig veroordeeld wordt.

Nimrod, de kleinzoon van Cham, (één van Noachs zonen), was de feitelijke grondlegger van het Babylonische systeem dat de wereld in zijn greep houdt sinds hij leefde tot nu toe. Het was het systeem van georganiseerde competitie, gebaseerd op een winstgevend economisch systeem.

Satan nam Nimrod als eerste mens, die de voorloper zou zijn van de antichrist. Hij bouwde op de plaats die satan zich verkoren had, de eerste stad Babel en daarna de toren van Babel, het oude Ninevé en andere steden. De naam “Nimrod” is Hebreeuws en is afkomstig van “Marad”, wat betekent “hij rebelleerde”.

Nimrod was zeer kwaadaardig en door satan als mens gegeven, die de eerste voorloper zou zijn van de antichrist die zich binnenkort hier op aarde zal openbaren. Nimrod trouwde zijn eigen moeder, Semiramis (bron Joodse geschriften). (lees onze studie over: *“De verborgenheid van het grote Babylon”*) Na Nimrods vroege dood verbreidde zijn moeder, tevens echtgenote, de duivelse leer dat Nimrod als geestelijk wezen voortleven zou.

Ze beweerde dat een volgroeide en altijd groene boom 's nachts uit een andere dode boomstronk ontsprongen was en dat dit symboliseerde het nieuw ontstane leven van de dode Nimrod. Op de dag van zijn geboorte, zo beweerde Semiramis, zou Nimrod de altijd groene boom bezoeken en er geschenken achterlaten; 25 december was de geboortedag van Nimrod: en hier hebben wij dan de oorsprong van “kerst” en de “kerstboom”.

Door haar intriges begonnen de Babyloniërs langzamerhand Semiramis als “koningin van de hemel” te zien en Nimrod werd onder verschillende namen de “goddelijke zoon van de hemel”.

Na generaties van deze afgoderij, werd Nimrod als de Messias, de zoon van Baäl en de zonnegod vereerd. In dit Babylonische systeem werden “moeder en kind” (Semiramis en de wedergeboren Nimrod) de hoofd objecten van verering.

Deze verering van “moeder en kind” verspreidde zich over de gehele wereld, hoewel de namen varieerden in de verschillende landen en talen. In Egypte waren het “Isis en Osiris”, in Azië “Cybele en Dositus”, in het heidense Rome “Fortuna en Jupiter” en vandaag de dag is het “Maria met haar kindje Jezus”. Zelfs in Griekenland, Japan, China en Tibet hebben onderzoekers tegenhangers van de madonna gevonden, als aantoonbaar bewijs en lange tijd voor de geboorte van Jezus, de Christus.

In de vierde en vijfde eeuw toen de heidenen van de Romeinse wereld het nieuwe populaire “Christendom” met duizenden tegelijk aanvaardden en zij hun oude heidense rituelen en overtuigingen onder Christelijk klinkende namen behielden, werd het idee van de madonna “moeder en kind” heel populair, vooral gedurende de kerst tijd. Bij elke kerstviering zingen de mensen: *“Stille nacht, heilige nacht”* met het bekende *“moeder en kind”* thema.

Wij zijn in een Babylonische wereld geboren en we zijn er ons hele leven mee grootgebracht om haar rituelen als heilig te vereren. Wij hebben er nooit naar gevraagd waar zij vandaan komen; of het uit de Bijbel, Gods Woord kwam of dat het uit heidense afgodsdiensten kwam.

Vandaar deze ingrijpende studie, want God beveelt in **Jesaja 58:1**. ***“Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden”***.

Daarom is het goed om ons ervan bewust te zijn dat de feitelijke oorsprong van kerstmis in Babylonië terug te vinden is. Het maakt deel uit van de satanische afvalligheid die vandaag de dag de hele wereld, ook helaas de Christelijke wereld, in zijn greep houdt.

Bijbelstudie Centrum met het thema:
“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

In Egypte geloofde men altijd dat de zoon van “Isis” (Egyptische naam voor de “koningin van de hemel”) op 25 december geboren werd. Daarom vierden de heidenen deze beroemde geboortedag al vele eeuwen doordat Jezus, de Christus der Schriften werd geboren.

Nergens in de Bijbel wordt ons verteld dat wij “moeder en kind” moeten aanbidden; de apostelen en de eerste Gemeenten aanbaden hen niet. Desondanks vinden wij tegenwoordig overal mensen die een leven zonder deze vorm van aanbedding als heidens beschouwen en komen dan aan met de volgende Bijbelteksten.

Lukas 1:28. *“En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u”.*

En vers 42: *“En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”.*

En vers 48: *“omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen ze mij zalig prijzen alle geslachten”.*

Deze Bijbelteksten laten zien dat Maria door God zeer gezegend werd. Maar er wordt nergens gezegd dat wij haar moeten vergoddelijken of moeten aanbidden of van haar een goddelijk wezen moeten maken, ze was simpelweg een mens van vlees en bloed uit Adam. Doen wij dit wel, dan voegen wij toe aan het Woord en weten het beter dan God. **Rom. 1:25.** *“Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel (Maria) vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid”.*

De wijdverspreide verering van Maria als “de moeder van God” - het dogma van de onbevleete ontvangenis dat haar tot een valse bemiddelaarster tussen God en de mensen maakt - is het vervolg van de oude Babylonische afgodsdienst die door Semiramis, de vrouw van Nimrod, is begonnen. Maria was een gezegende vrouw maar verder was zij net als alle andere vrouwen, een uiteindelijk wedergeboren zuster in de Gemeente van de Heer Jezus.

Het is de satanische misleiding die onze ogen laat afdwalen van Jezus, de Christus der Schriften, de verrezen Heer, die aan de rechterhand van God zit. Hij is noch een kind, noch ligt Hij in het graf. Maar Hij is de opgestane Heer der heren, gezeten in de Troon van Zijn Vader.

Op deze manier kwam het oude heidense “mysterie” via de heidense religies in de Rooms-Katholieke kerk.

De oorsprong van de adventskrans, maretak en joelblok is ook puur heidens. Bij de heidenen werd de maretak bij de winterzonnepunt gebruikt omdat hij als door de zon geheiligd werd beschouwd! Hem werd wonderbare genezingskracht toegezegd.

Het heidense gebruik om onder de maretak te zoenen vond vroeg 's avonds plaats voorafgaand aan een nacht vol dronkenschap en brasserijen. In deze nacht werd de dood van de “oude zon” en de geboorte van de “nieuwe zon” gevierd. De maretak die in heidense feesten geheiligd werd is een parasiet, die de boom verstikt waarop hij groeit.

Hulstbessen waren ook heilig voor de zonnegod. Het joelblok is in werkelijkheid de “zonnescijf”; “joel” betekent “schijf” een heidens symbool voor de zon.

Tegenwoordig spreken praktiserende Christenen van de “heilige kersttijd”. Ook het aansteken van vuurtjes en kaarsen als een “Christelijk ritueel” gebeurt slechts in opvolging op heidense inzettingen. Zij hadden tot doel de verbleekte zonnegod bij het bereiken van de laagste stand aan de hemel te bemoedigen.

Ook Sinterklaas komt uit het heidendom. De naam “Sinter Klaas” is een afkorting van de naam “Sint Nicolaas”. Hij was een Rooms-Katholieke bisschop die in de 5^e eeuw leefde. Hij was bisschop van Myra, een “heilige”, die door de Grieken en Romeinen op 6 december geëerd werd.

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

Een legende over zijn heimelijke schenkingen voor een bruidschat aan drie dochters van een verarmde burger zou de oorsprong van dit gebruik zijn, om aan de vooravond van de heilige Nikolaas (6 december) in het geheim geschenken te geven. Deze gewoonte werd later naar de kerstavond verplaatst. Sindsdien kennen we de associatie van kerstmis met de kerstman.

Het is misschien goed om hier te zien wat de Bijbel over de kerstbomen zegt. **Jeremina 10:2-4.** *“Zó zegt de Here: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, - arbeid van werkmanshanden met de bijl - met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt”.*

Het is wel duidelijk dat kerst-mis totaal geen enkele Christelijke oorsprong heeft. Het is van oorsprong een puur heidens en Babylonisch feest.

U en heel veel andere mensen zullen nu misschien wel zeggen: "Nou en, wat kan mij dat nu schelen. Het is de geest van deze tijd die telt, het is een feest van liefde en vrede en IK vind Wat volgens jouw uitlegging de Bijbel hierover zegt interesseert mij niet, ik heb het al vanaf mijn jeugd gevierd en IK vind dat ik de geboorte van het kindje Jezus, dat geweldige feest van liefde, warmte, vrede en hoop op 25 december mag en zal vieren. Want IK vind..... ”!

Dat kan IK dan wel vinden, maar het Woord zegt duidelijk wat anders. **Matt. 15:8-9.** *“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn”.*

Vervolgens lezen we **Mark. 7:6-9.** *“Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn”.*

“Kies heden wie u dienen zult”

De Heer Jezus heeft het in bovenstaande teksten tegen gelovigen uit Israël. En de Heer laat op niet mis te verstane wijze weten dat God geboden en overleveringen van mensen niet duld.

Wanneer het Woord van God niet meer voor u gezagdragend is, dan wijst u in werkelijkheid Jezus, de Christus der Schriften, het vleesgewordende Woord af en maakt het krachteloos.

Mark. 7:13. *“En zo maakt gij het Woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En derge-lijke dingen doet gij vele”.*

En daar hebben wij de overlevering van mensen, de traditie: het kerstfeest, zoals wij mensen dit volgens de overlevering op 25 december vieren. Het is een toevoegsel aan het Woord.

God gebied nergens, maar dan ook nergens in het Woord dat wij een kerstfeest dienen te vieren en als wij dat dan toch doen, dan weten wij het beter dan God (hoogmoed) en voegen wij toe aan het Woord Gods.

En over dat toevoegen aan het Woord is God ook heel duidelijk. **Spreuken 30:6.** *“Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn”.*

Hoe komt het nu, dat de Gemeente zover afgedwaald is, dat men tradities (*“En dergelijke dingen doet gij vele”*) zoals kerst, maar ook de kinderdoop en dat men Christelijke Gemeenten als organisaties (stichtingen) opricht (leerstellingen van mensen), dat men zich daardoor verheft boven het Woord van God, boven de Heer Jezus verheft! Dan dient men toch een totaal andere God en een totaal andere Jezus dan Jezus, de Christus der Schriften?

Deze afval, deze valse leerstellingen zijn in de Gemeente gekomen en Paulus waarschuwt daar voortdurend voor. Maar zoals Israël toen, is ook nu, de Gemeente: horende doof en ziende blind!

Bijbelstudie Centrum met het thema:
“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

De oorzaak ligt al bij de eerste Gemeente. Efeze, die de eerste Liefde verzaakte. Zij en geen enkele andere Gemeente heeft daar als geheel ooit openlijk schuld voor beleden.

Wij weten, dat de Gemeente perioden van Tyatira, Sardes, Filadelfia en van Laodicea Gemeenten zijn die tot het einde toe zullen bestaan en alles in die Gemeenten zal zeer nauwkeurig tot het laatste toe vervuld worden.

De Tyatira Gemeente kunnen we plaatsen onder de Rooms Katholieke kerk.

De Sardes Gemeente onder de protestante kerken.

De Filadelfia Gemeente is een niets zeggende Gemeente; geen organisatie, die ook nergens als Gemeente bij aangesloten is en deze Gemeente wordt door de wereld en de andere georganiseerde Gemeenten totaal genegeerd.

De Laodicea Gemeente waar we alle vrije groepen onder kunnen rangschikken.

lees en bestudeer de studie op onze website over: de geschiedenis van de Gemeente (kerk)

Deze laatste vier Gemeenten, uitgezonderd Filadelfia, zij bestaan voor het overgrote deel uit niet werkelijk wedergeboren mensen, ze zeggen van wel, maar zij zijn het Bijbels gezien niet.

Zij hebben wel een soort geloof aan de Heer Jezus, zij belijden Jezus wel, oh ja vergist u zich niet, maar zij hebben zich in geloof niet één gemaakt met de Heer Jezus, met het Woord. Het is een groot onderscheid, als men geloof heeft aan de Heer Jezus of dat men in Hem gelooft en in Hem is. En in Hem betekent volledig in Zijn Woord zijn en dat ook volledig accepteren, want Hij is het Woord.

Kijk maar naar de reacties van mensen bij grote evangelisatie campagnes, waar duizenden en duizenden aanwezig waren. Geweldig was het weer, er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen. Ze gingen allemaal naar voren. Geweldige zegeningen mochten we zien.

Het klinkt allemaal heel, heel mooi, maar wanneer je aan zulke enthousiaste mensen vraagt: *“En hoeveel mensen zijn werkelijk tot wedergeboorte gekomen; hoeveel hebben geknield voor God en beleden dat zij totaal verloren liggen in zonde en dood en dat alleen Jezus, de Christus der Schriften (de Goël) door Zijn dood en Opstanding hen hieruit kan verlossen, als men zich maar volledig wil overgeven aan Hem en dat men zich wil laten reinigen door Zijn kostbaar, dierbaar bloed”*, dan reageert men zeer geërgerd en worden wij als liefdeloos betiteld, want volgens hen is even naar voren komen en ja zeggen voor Jezus voldoende.

Nu is Jezus de Heer van de Gemeente en Hij doet nog alles om de leden van deze Gemeenten tot waarachtige bekering te brengen en Hij zal daarvoor geen middel sparen. **(Nogmaals lees de studie over de geschiedenis van de Gemeente (kerk)).**

Bijvoorbeeld de Gemeente Laodicea, haar naam heeft ook al zo'n grote betekenis, u vindt in dit woord duidelijk de stam van het Griekse woord laos, dat volk betekent of leek; van de Griekse stam dikè, waardoor men dit woord kan vertalen met volksregering, dat de rechten van het volk opeist.

Wij zien hieraan, dat wij aan het eind van de Gemeente periode hier op aarde zijn gekomen. Dan zal de wereld Christelijke Gemeenten zien van niet werkelijk wedergeboren mensen en dat die Gemeenten bestuurd worden door leken, die hun rechten willen hebben. (Gemeenten zijn wereldse organisaties: Stichtingen, keurig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, terwijl Jezus ons heel duidelijk zegt dat de Gemeente een organisme is) Ja, zegt men dan, maar dat is in deze tijd niet meer mogelijk. Conclusie? Is de Heer Jezus dan voor u “ouderwets” en niet meer van deze tijd?

Het volk zal dus gaan regeren. Dat is trouwens een typisch kenmerk van heel deze eindtijd, want dat geldt niet alleen voor de Gemeente, maar ook voor deze wereld.

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

Daar heeft God al in het beeld van de droom van Nebukadnezar reeds een profetisch type van gegeven, dat in Daniël beschreven staat; hoe het wereldbeeld, dat is dus de wereldregering, aan het einde (in de voeten en tien tenen) modderig leem vermengd met ijzer zal zijn.

En dat is de kneedbare massa, het volk, dat regeren wil en zelf zijn regeerders kiest (democratie), met als gevolg, een verschrikkelijke chaos, die daardoor ontstaat, want democratie wordt demoNcratie. En het is noodzakelijk, dat er wat ijzer door heen komt, het beeld van dictatoriaal geweld, van mannen, die met ijzeren hand trachten de boel in evenwicht te houden. Dat zien wij vandaag om ons heen. Dat is dus, wat de wereld aangaat, maar wij zien ditzelfde in de plaatselijke Christelijke Gemeenten.

Paulus heeft door de Heilige Geest moeten profeteren en neerschrijven, onder andere in **2 Tim. 4:3**. ***“Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer (het Woord van God) niet meer zullen verdragen, (jij met je Bijbel, jij met je gezanik over kerst) maar omdat hun gehoor verwend is, (predikingen naar het gerieflijke oor van de mensen, de mensen met invloed in de gemeentelijke organisatie) naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen”.***

Valse leraars, ze komen met het Woord, maar dan half. Dat deed satan ook al bij Eva, hij kwam met het halve Woord, een waarheid en een leugen en dat is een leugen. Vandaag komt men in vele Gemeenten met een totaal andere Jezus dan dat er in de Schriften over Hem geschreven staat.

Sprekers die het Woord van God brengen, die dat Woord der Waarheid recht snijden, die wil men niet horen. Hen wordt het zwijgen opgelegd, ze mogen tijdens de diensten niet meer het Woord brengen. Sprekers waar men zich gerieflijk bij voelt, deze mensen willen ze. (kerst: een hulpeloos klein kindje, dat wil men) Ziet u dus, dat de Gemeente zelf predikers, leraren en andere ambtsdragers, die zij, de mensen van de kerk zelf wensen, aanstellen.

Wij weten echter, dat de waarachtige Gemeente (een levend organisme) onder de volledige heerschappij staat van haar Heer en dat de Heer zelf aanstelt; apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, en ook oudsten en diakenen, die Hij daartoe roept. Dat is vandaag de dag in zeer, zeer vele Gemeenten totaal niet meer het geval.

De mens is “heer” en bepaalt alles zelf in de Gemeente. Zij bepaalt zelf haar oudsten, diakenen, voorgangers, en noem maar op. Vandaar ook dat men kerst als één van de grootste Christelijke feesten op 25 december ziet en viert.

Miljoenen mensen, waaronder vele Christenen, zitten bij de kerstboom en vieren kerst; ze geven elkaar cadeau's en vieren de geboortedag van Jezus.

Als God nu had gewild dat de mensen de geboorte van Zijn Zoon Jezus in Bethlehem zouden vieren tijdens het “kerstfeest” dan had Hij daarvoor toch duidelijke aanwijzingen in Zijn Woord gegeven en de datum niet verborgen hebben gehouden.

Want God is heel duidelijk in Zijn Woord betreffende feesten die wij dienen te vieren. Kijk maar eens in **Ex.12:14**. ***“En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Here; in uw geslachten zult gij hem als een altoosduurende inzetting vieren”.***

En in **Lev.23:1-8**. ***“De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.....”***

“Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd.....”

“In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de Here. En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Here, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.....”

Lev. 23:23-44. ***“En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der***

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst....”

“Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren.....”

“En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen lang.....”

“Dit zijn de feesttijden des Heren, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen.....”

“Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des Heren vieren.....”

“Gij zult het als een feest des Heren vieren zeven dagen in het jaar.....”

“een altoosdurende inzetten voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.....”

“Zo maakte Mozes de feesttijden des Heren aan de Israëlieten bekend.....”

En in 1 Cor.11:24-25. *“de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedach-tenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit (vier deze vervulling van het Pascha), zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis”.*

Al deze teksten laten zeer duidelijk zien, dat God betreffende het vieren van Zijn feesten de mensen duidelijkheid verschaft. Maar God zegt nergens in Zijn Woord, dat op 25 december wij de geboortedag van Jezus dienen te vieren. (lees onze studie op de website: *“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”*)

En toch, en toch viert de hele wereld en vele, zeer vele Christenen de geboortedag van Jezus op 25 december. *“En zo maakt gij het Woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele”.* Mark. 7:13.

“Kies heden wie u dienen zult”

Ook op het Israëlietische volk werkte de invloed van deze Babylonische cultus. Laten we maar opslaan Jer.7:18. *“De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken”.*

“Kies heden wie u dienen zult”

En Jer. 44:7-19. *“Nu dan, zo zegt de Here, de God der heerscharen, de God van Israël: Waarom begaat gij een groot kwaad tegen uw leven, dat gij onder u man en vrouw, kind en zuigeling uit Juda uitroeit, zodat gij u geen overblijfsel laat, en dat gij Mij krenkt met de werken uwer handen, en in het land Egypte, waar gij zijt heengegaan om daar te verblijven, voor andere goden offers ontsteekt, opdat gij wordt een voorwerp van vloeking en van smaad onder al de volkeren der aarde?*

Zijt gij vergeten de boosheid van uw vaders en van de koningen van Juda en van zijn vorsten en de boosheden van uzelf en van uw vrouwen, die zij bedreven hebben in het land van Juda en op de straten van Jeruzalem? Zij hebben zich niet verootmoedigd tot op de dag van heden en zij hebben niet gevreesd en niet gewandeld naar mijn wet en mijn inzetten, die Ik voor het aangezicht van u en van uw vaders gegeven heb”.

“Kies heden wie u dienen zult”

Toen het Evangelie door de discipelen tot de heidenen werd gebracht en zich meer en meer verspreidde werden herhaaldelijk heidense gebruiken met de leer van Jezus vermengd. God heeft Zijn volk altijd gewaarschuwd.

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

Vergelijk: Ex. 34:12. *“Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, op-dat zij niet tot een valstrik in uw midden worden”.*

Met Deutr.12:30-31. *“neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden; zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur”.*

En met 2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.*

En met 1 Petr. 1:14-16. *“Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig”.*

En met Gal. 4:8-11. *“Maar in de tijd, dat gij God niet kent, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb”.*

En ik zou nu, net zoals Paulus in Galaten 4:16 kunnen zeggen:

“Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg”?

“Kies heden wie u dienen zult”

God heeft Zijn volk altijd gewaarschuwd en de discipelen belast, de Gemeente van Jezus te beschermen en geen valse leer binnen te laten. Hebr. 13:17. *“Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen”.*

En toch gebeurde het, dat veel mensen van het ware Christendom terugvielen en aan de heidense afgodendiensten welgevallen werden. Hand. 20:29-30. *“Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken”.*

En 2 Petr. 1:16. *“Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtfels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn Majesteit”.*

Sommigen mogen dan wel zeggen dat kerst oorspronkelijk een heidens gebruik was, maar vandaag vieren wij het toch als een feest van de liefde en als een herdenkingsdag aan Jezus Christus. Wat God daarvan vindt, dat bepalen wij mensen zelf wel. “God moet niet vervelend worden, wij vieren toch met kerst immers de geboorte van Zijn Zoon. Dus God”!

Hierover laat de Almachtige ons door Zijn Woord weten: Deutr.12:30-31. *“neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? Zo wil ik het ook doen. Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden”.*

En Ex.34:12-17. *“Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden worden. Integendeel, hun altaren zult gij omverhalen, hun gewijde stenen verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen. Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere god, immers de Here, wiens naam Naijverige is, is een naijverig God”.*

God maakt ons heel duidelijk, op niet mis te verstane wijze, dat Hij deze manier van godsdienst niet

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

accepteert, ook als het voor Zijn eer bedoeld is. Hij wordt er niet door vereerd, maar heidense afgoden! Hij wil niet dat wij Hem volgens onze eigen meningen dienen!

Zoals Jezus zegt in Marcus 7:7-9. *“Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden”.*

“Kies heden wie u dienen zult”

God heeft zich nooit veranderd en Zijn Woord is zeer duidelijk. Desondanks vieren miljoenen mensen kerst, zonder zich af te vragen, waar het vandaan komt en waar het naar toe leidt. Ze volgen blindelings de overgeleverde tradities en velen slaan de waarschuwingen van God die Hij gegeven heeft in Zijn Woord in de wind.

Jer. 9:12-14. *“Wie is de wijze man, die dit begrijpt, hij, tot wie de mond des Heren gesproken heeft, dat hij het kan verkondigen? Waarom is het land te gronde gegaan, doods geworden als de woestijn, waar niemand doorheen trekt? De Here zegt: Omdat zij Mijn wet verlaten hebben, die Ik hun had voorgelegd, en niet aan Mijn stem gehoor gegeven noch daarnaar gewandeld hebben”.*

Maleachi 3:6-7. *“Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. Van de dagen uwer vadersen af zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren”?*

Zo zult gij de Here uw God NIET dienen! Gal.6:7. *“Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”.*

Laten wij ons bezinnen waar wij mee bezig zijn. Laten wij de Here volgen en de feesten van de Heer vieren, Gods feesten, welke Hij ons in Jezus Christus heeft gegeven en welke God zelf ook viert. En daar behoort kerst niet bij, nergens in het Woord staat dat men “een kerstfeest” viert! Gods eerste feest is het Pascha.

Wanneer God dit toch duidelijk in Zijn Woord zegt, dat Pascha (het feest van het geslachte Lam, de kruisiging van Jezus) het EERSTE feest is; dan is mijn vraag aan u; wat komt er vóór eerste? Conclusie: door kerst te vieren minacht u Gods Woord, minacht u dus God de Almachtige!

“Kies heden wie u dienen zult”

Na dit alles te hebben gelezen is de vraag: slaat u deze waarschuwing in de wind? Of , geeft u gehoor aan de Schrift: *“wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”!* (Rom.12:2)

Ik heb u bij het begin gezegd, dat God wel terdege de geboorte dag van Jezus, de Christus viert en dat het ook heel duidelijk vermeld staat in de Schrift.

God begint met feestvieren bij Pascha, daar begint God met feest te vieren en God noemt dat ook Zijn eerste feest. (nogmaals: lees en bestudeer de studie op onze website over: het grote Verlossingplan van God.)

Eén feit staat wel degelijk vast: Jezus is geboren als mens, dat is een feit. De Mensenzoon Jezus. Maar wist u, dat Jezus tweemaal geboren is geworden? Twee keer geboren. U bent zich hiervan misschien niet bewust. En dat komt dan omdat u de Bijbel niet (goed) leest en bestudeert.

De eerste keer was, toen Hij voor ons geboren werd in Bethlehem, uit Maria, een nazaaat van het Adams geslacht, want Hij moest deel krijgen aan ons menselijk geslacht, anders zou Hij niet onze Plaatsvervanger hebben kunnen worden en zijn. Deze datum is echter totaal onbekend.

Maar Hij stierf als de laatste Adam aan het kruis en daar hield dat mens zijn op.

“Waarom zwijgt men over het werkelijke kerstfeest”

Maar, Hij, die voor ons gestorven is, is ook voor ons opgewekt als de Eersteling uit de doden, de Nieuwe Mens, die toch op een wonderbare wijze verbonden is met de oude, opdat die samengevoegd zouden worden. Want, anders zouden wij er geen deel aan krijgen. Gaat u Gods raadbesluit begrijpen? Daarom vermeld het Nieuwe Testament, dat Hij twee keer geboren is geworden. Eerst lezen wij in Lucas van Zijn geboorte in Bethlehem.

Maar in **Col. 1:18** lezen wij ook van een geboorte: ***“en Hij is het Hoofd van het Lichaam, de Gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is”***.

En deze geboorte viert God zeer zeker, als een altoosdurende inzet, dit in tegenstelling tot Zijn eerste geboorte als kind in Bethlehem. En zó heeft God nu die tweede, deze Nieuwe Mens, die volmaakt is, verbonden met die zondige mens, opdat het alles nieuw gaat worden.

Lev. 23:9-14. ***“En de Here sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.***

Gij zult op de dag waarop gij de garve beweegt, een gaaf eenjarig schaap de Here ten brandoffer bereiden, met als bijbehorend spijsoffer twee tienden fijn meel, met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Here, en als bijbehorend plengoffer een vierde hin wijn. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt: het is een altoosdurende inzet voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen”.

Dit is het derde feest van God, het feest van de eerstelingsgarve die een afschaduwing is van de opstanding (de geboorte) van Jezus, de Christus der Schriften uit de doden, de Nieuwe Mens. In **Matt. 28:1** lezen we van de opstanding (de wedergeboorte) van Jezus: ***“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week”***.

Lees en bestudeer: ***“Het grote verlossingsplan van God in de Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de (letterlijke) vervulling hiervan door Jezus Christus”***.

De geboorte van de nieuwe Mens, Jezus, de Christus der Schriften. Hij is allereerst het Godslam, dat de zonde van de wereld wegdraagt en Hij is ook als plaatsvervangend Hoofd van Adams geslacht gestorven en daarmee heeft Hij de zondaar in de dood gebracht.

En God heeft Hem door Zijn eeuwige Geest opgewekt uit de doden als Eersteling van een nieuw mensengeslacht, als de Eersteling van een nieuwe schepping (de geboorte) en dat is het geweldige, dat wij hier zien gebeuren. Toen Jezus Christus uit de doden opstond, was Hij de Eersteling.

Doordat Jezus, de Christus der Schriften voor ons opgewekt is uit de doden, opnieuw geboren is geworden uit de doden, is er iets geweldigs gebeurd. Hij, die eerst het plaatsvervangend Hoofd van Adam en zijn nakomelingschap en daarvoor gestorven is, is nu als Hoofd van de nieuwe schepping opgewekt; en waar het Hoofd is, zullen ook de leden van het Licham zijn.

En dit machtige geboortefeest van deze Nieuwe Mens viert God in het feest van de Eerstelingsgarf!
Wat een heerlijk en machtig geboorte feest!

Prijst God, Halleluja, prijst Zijn Naam!

Amen.