

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk **moet onderwijzen**

2 Tim. 4:2-4. **“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

We lezen eerst 1 Tessalonicenzen 5:1-11: *“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weëen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet”.*

Vervolgens lezen wij Openbaring 3:1-6: *“En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.*

In beide Schriftgedeelten gaat het over wakker worden, niet in slaap vallen, maar wakende zijn. Wij vinden nog meer van zulke plaatsen in het Nieuwe Testament, waar de Heer nadrukkelijk waarschuwt niet in te slapen, maar wakende en biddende te blijven. Het is wel duidelijk, dat de Heer het hier niet heeft over de natuurlijke slaap, maar over het geestelijk inslapen. Het is dus een boodschap voor Zijn kinderen, die reeds ontwaakt zijn geworden.

Wij willen in deze Bijbelstudie naar aanleiding van de Schrift waarschuwen voor het gevaar van inslapen. In het zendschrijven, dat wij gelezen hebben (Openbaring 3:1-6), de brief die Jezus aan Johannes op Patmos dicteerde, zegt de Heer al in het 2^e vers: *“Wees wakker wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen hebt, en bewaar het en bekeer u”.* Als wij dat doen, dan zullen wij ook wakker worden, want anders luidt de conclusie: *“Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief”.*

Wij hebben dus als Gods kinderen te bedenken, hoe wij het Evangelie ontvangen en gehoord hebben, met andere woorden hoe Jezus ons Zelf het Evangelie heeft verkondigd en hoe het door Zijn apostelen tot ons gekomen is.

In 1 Tessalonicenzen 1: 9-10 schrijft Paulus: *“.....hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn”.* (Jes. 61:2b een dag der wrake van onze God) Wij zien hier dus een korte samenvatting van de inhoud van dat Evangelie. Allereerst de waarachtige bekering: *“hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt”.*

Hebben wij dit al gedaan? Deze wereld is stikvol met afgoden en niet alleen deze wereld, maar wij zien ook, hoe vele gelovigen vandaag vele afgoden dienen. Een afgod, die een plaats heeft gekregen in de harten van de kinderen Gods en die men dient en vereert en waar hun gedachten en zinnen naar uitgaan en die dus tussen Jezus en deze gelovigen staan, inplaats dat Hij heel ons hart heeft. Hij heeft recht op heel ons hart en Hij zal de eerste plaats in ons hart moeten krijgen en wij hebben Hem alleen te dienen en te vereren. Al ons gedachten zullen alleen naar Hem moeten uitgaan. Wij kunnen niet op twee gedachten hinken, want als wij dat doen, dan sukkelen wij geestelijk in slaap.

Is Jezus een levende werkelijkheid voor u? Dat kan alleen, als Hij uw hart en leven en ook alle terreinen van uw leven beheerst. Als Hij uw leven is, dan kunnen wij deze levende God ook dienen, want dan kennen wij Hem. Dan hebben wij die verborgen omgang met Hem en ook een voortdurende levensgemeenschap met Hem in de Heilige Geest. En als wij Hem waarlijk kennen als die levende God, dan zullen ons hart en onze gedachten niet meer uitgaan naar de dode dingen en dode werken van deze wereld, die voorbijgaan.

Maar als wij Hem waarachtig kennen, dan leren wij ook de ware vreugde en vrede kennen en dat is het ware Leven, om de levende, waarachtige God te dienen. Zij, die dit doen, kennen ook de Heilige Geest, die in hun hart en in hun leven gekomen is.

De Heilige Geest is voor hen geen vreemde, want zij dienen de levende en waarachtige God en zij verwachten uit de hemelen Zijn Zoon. Dat zijn de hoofdpunten van het waarachtige Evangelie, verzoening en verlossing door het bloed van het Lam, de vervulling met de Heilige Geest en de verwachting van Zijn komst.

Judas, dat is niet Judas Iskariot, maar een broeder van de Heer, die laten apostel geworden is, schrijft in het **3^e vers** van zijn brief, die maar één hoofdstuk bevat: **“Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof** (dat vermanen was dus in die dagen al noodzakelijk), **dat eenmaal de heiligen overgeleverd is”**. Het is het geloof in dat heerlijke Evangelie, de verkondiging van Jezus. Daarom laat Jezus ook Johannes de apostel aan de Gemeente te Sardes schrijven.

Het Sardes tijdperk ligt eigenlijk reeds lang achter ons, maar het gaat toch nog door, want er zijn immers Christenen, die de naam hebben, dat zij leven, maar in wezen dood zijn, net zo dood, als de wereldmens. Zij hebben het waarachtige Leven van de Heer niet in zich, zij leven bij een naam van Christendom, zonder het leven te bezitten.

In **Openbaring 3:1b** lezen wij: **“Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood”**. Dan volgt de oproep in **vers 2**: **“Wees wakker”** en in **vers 3** staat dan: **“Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt”**.

Wij hebben het oorspronkelijke Evangelie gehoord, zoals het ons door de apostelen geleerd is en neergeschreven werd in de Heilige Schriften: **“Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het”**, dat wil zeggen het opnemen in uw hart en laat het niet het ene oor in en het andere oor uitgaan onder de klanken van het Evangelie.

Maar ga daaruit leven door het ook te doen, zoals het hier staat: **“Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u”**. Als wij het zo gaan bewaren, dan gaan wij er ook naar doen en dan gaan wij ons bekeren, dat wil zeggen, dat wij ons afkeren van al die afgoden, die deze wereld ons aanbiedt en dan gaan wij ons radicaal keren naar Jezus en er naar streven om Hem waarachtig te kennen en zo met Hem in een wondere samenleving te gaan komen.

Want de Heer zegt in **vers 3b**: **“Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen”**. Elke Christen, die deze ernstige vermaning en oproep van de Heer in de wind slaat, zal dus geestelijk blijven slapen en voor zulke gelovigen komt de Heer als een dief in de nacht, want zij zullen het uur niet weten; met andere woorden, zij blijven achter als de Heer komt, want zij behoren tot die dwaze maagden, die wel een lamp hebben (dat is Gods Woord) en ook wel een kruik, maar die de olie van de Heilige Geest, het leven van Jezus, niet in zich hebben, want zij leven niet met de Heer.

Daarmede in tegenstelling staat er, dat, die gelovigen, die wakende en biddende zijn, het wel zullen weten op welk uur Hij komt en die zijn ook gereed. Er zijn mensen, die denken, dat de gelovigen het niet zullen weten wanneer de Heer komt, maar dat is in strijd met de Schrift. Zij weten inderdaad niet welke

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

dag of welk uur het zal zijn, maar zij weten wel, dat het heel spoedig zal wezen. Ik ben ervan overtuigd dat, als die dag gaat aanbreken, dat de ware gelovigen het zullen weten, zelfs het uur, wat de Heer hier zegt.

Laten wij samen maar het Woord openen bij **Lucas 2:25-28**, daar lezen wij de geschiedenis van Simeon: ***“En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en loofde God”***.

Het was dus een man, die uit het geloof leefde. De rechtvaardigmaking is immers alleen door het geloof van Jezus! Deze man was rechtvaardig en vroom, want hij diende God en zijn vroomheid bestond niet uit vrome praatjes, maar hij was vroom in zijn gehele levenswandel. Deze man was dus rechtvaardig en vroom en hij verwachtte de vertroosting van Israël. Wij zien hier drie dingen, namelijk het was een bekeerde man, die de levende God diende en Zijn Zoon verwachtte en daarom was de Heilige Geest op hem.

En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. Simeon had dus van God de toezegging gekregen, dat hij niet eerder zou sterven, want hij zou nog bij zijn leven de komst van de Heer meemaken.

Dat gebeurde en dat kan ook vandaag weer gebeuren, dat God aan sommigen, die helemaal met Hem leven, nog gaat openbaren, dat zij Jezus komst nog bij hun leven mee zullen maken. Dat is echter een verborgen zaak in hen, zoals het ook bij Simeon was. De Heer had hem niet gezegd op welke dag dat zou gebeuren of op welk uur.

Maar toen die dag aanbrak, toen wist Simeon het, want hij ging de Tempel in precies op het uur, dat de Jezus daar ook binnen werd gedragen. Het kon niet misgaan. Neen, want als je toch iemand verwacht en je wilt hem ontmoeten, dan moet je toch een afspraak voor die ontmoeting maken. Zou de Heer dan dan niet doen? De Heer is toch in alles en wijs God: zo kwam Simeon door God geleid in de Tempel precies op het ogenblik, dat Jezus als Kind daar binnengedragen werd en hij nam Hem in zijn armen.

Er zijn mensen, die denken, dat wij niet mogen naspeuren en onderzoeken in de Schrift, wanneer de Heer zou kunnen komen. Dat zijn van die vrome smoesjes om hun eigen vleselijke leven daarachter te bedekken. Want die Jezus liefheeft, die is vol verlangen naar Zijn komst en onderzoekt steeds de Schriften om Hem meer en meer te leren kennen en om gemeenschap met Hem te mogen hebben en dus ook dit geheimenis te mogen gaan doorgronden. Dat verbiedt God niet, maar het is God juist welgevallig en dat verwacht Hij ook zelfs van elke ware gelovige. En die dat niet doet, die is geestelijk dood, die slaapt.

Van Abraham, die ons als vader der gelovigen tot een voorbeeld gesteld wordt, lezen wij in **Jacobus 2:23**: ***“en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd”***. Omdat Abraham waarlijk in God geloofde en daarom ook rechtvaardig was en verborgen omgang met God had, noemde God hem Zijn vriend. Weet u wat dat betekent? Dat lezen wij in **Genesis 18:17**: ***“En de Here dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen”***? Dat is met Gods verborgen omgang hebben en daarom heeft God hem tevoren gezegd, wat Hij in Sodom en Gomorra ging doen.

Jezus zegt in **Johannes 15:13-15** ***“Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied (geen vriendschap met de wereld, want dat is vijandschap met God). Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt”***. Een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar een vriend wel! Als wij zo deze waarachtige, ongestoord verborgen omgang met Jezus en met God in de Heilige Geest hebben, zo, dat ons hart onverdeeld Hem

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

toebehoort en naar Hem uitgaat en dat wij dus zo dag aan dag een samenleving krijgen met Jezus, dan leeft Hij in ons en wij in Hem.

Zouden wij dan niet weten, wanneer de dag zal aanbreken, dat Jezus de Troon van de Vader gaat verlaten? Zouden wij dan verrast worden op dat uur? Dat bestaat niet! Immers Jezus leeft daar in de Troon van Zijn Vader en maakt Zich nu gereed voor die geweldige dag en dat geweldige uur. Voor hen die Hem voortdurend zoeken en ook vinden en voor hen zal dat een weerklink vinden in hun hart en leven, zodat ook zij zich gereed maken voor die dag en dat uur. Ook de derde Persoon van de eeuwige drieënige God, de Heilige Geest, die in de gelovigen woont en leeft, is actief.

Als Jezus Zich klaarmaakt om Zijn Gemeente te gaan halen, dan is de Heilige Geest hier ook al bezig om ons klaar te maken, zodat wij als Zijn Bruid op kunnen trekken als Hij komt. Zou het ons dan nog onbekend kunnen zijn? Nooit en te nimmer!

Zouden de leden niet weten, dat het Hoofd nadert en dat ze tot Hem getrokken zullen worden in een punt des tijds? Het is als ijzer vijlsel in een bak met zand en als er een magneet boven komt, wentelen de ijzerdeeltjes zich al om. Hebt u dat wel een gezien? De magneet is nog te ver om de deeltjes tot zich te trekken, maar de magnetische kracht wordt steeds sterker en al die ijzerdeeltjes richten zich naar dezelfde pool. Er komt leven en beroering in en op een gegeven moment kan het zand de ijzerdeeltjes niet meer vasthouden en in een oogwenk heeft de magneet alle ijzerdeeltjes tot zich getrokken.

Zo zal het gaan met allen, die leven van Jezus in zich hebben, ook zij zullen zich naar Hem toekeren. Of slaapt u nog? Wij willen toch immers wakende zijn? Dat geldt dan allereerst voor alle dienstknechten, die God in de Gemeente gegeven heeft om te leren.

Jezus spreekt daar al van in **Marcus 13:33-34** *“Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken”*. De deurwachter moet dus allereerst wakende zijn.

En voor hem geldt ook dit, wat in **Matteüs 24:45-51a** staat: *“Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? (Dat is ook de boodschap van Zijn komst) Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit (het kan nog zo lang duren), en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan (let op het woordje dan) zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet”*.

Inderdaad, de dienstknechten dragen de grootste verantwoordelijkheid. Zij zullen er voor moeten zorgen, dat de kudde niet in slaap sukkelt, maar het steeds weer op hun hart binden. Dan is het van die dienstknecht af en de verantwoordelijkheid draagt die mens dan zelf. Want het geldt dus niet alleen voor de door de Heer gegeven dienstknechten, maar voor allen.

Wij gaan nog even terug naar **Marcus 13:34-37** *“Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis (dat is dus de Gemeente) overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk (elke gelovige heeft een taak), en de deurwachter opdroeg te waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling (onvoorzien) komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen (het geldt immers alle gelovigen): Waakt!”*.

Maar ook dit vers heeft men in de Nieuwe Vertaling verstandelijk vertaald, de Oude Vertaling is ook hier weer veel juister. Wij hebben in de Nieuwe Vertaling het wordt “plotseling” staan: *“...opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde”*. In de Statenvertaling staat: *“opdat hij niet, als hij onvoorzien komt, u slapende vinde”*.

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

Als wij dus waken, dan komt Hij niet onvoorzien. Alleen voor hen, die slapen, komt Hij onvoorzien, immers zij, die wakende en biddende zijn, die weten het van te voren. Moeten wij dan ook niet het Profetische Woord onderzoeken?

Laten wij een lezen, wat er staat in **1 Petrus 1:10-11** *“Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna”.*

Hebt u opgelet wat deze profeten van God in hun leven deden en wat een kenmerk was in hun leven en ook wat welgevallig was naar Gods hart? Wij lazen het immers reeds: *“Naar deze zaligheid hebben gezocht”.* (een andere vertaling zegt: *“onderzocht”*)

De profeten onderzochten dus ook in hun dagen al het Profetische Woord, dat niet alleen was, wat God door hen had gegeven, maar ook alles van de profeten, die vóór hen geweest waren. Zij onderzochten naarstig het Woord van God en hun hele hart ging uit naar de dingen, die van God waren, om Zijn plan en Zijn beloften te mogen leren kennen. Zo bleven deze profeten wakende en zij sukkelden geestelijk niet in slaap!

Ieder moment van hun vrije tijd werd besteed aan het naspeuren en nazoeken van de Schriften. Zo staat het er immers: *“Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden”.* Zij deden naspeurwerk, zij waren dus goddelijke detectives om de geheimenissen Gods te ontsluiten en dit was God welgevallig. Dat zijn mannen naar Gods hart.

Mag ik u een voorbeeld geven van zo'n profeet? Wij gaan daarvoor naar Daniël, die in ballingschap was weggevoerd en aan het hof van de koning (eerst van Babylonië en later van Perzië) leefde en daar al zijn tijd benutte om het navorsen, het onderzoeken van het Profetische Woord.

In **Daniël 9:2** lezen wij: *“in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren (hij was dus oplettend op het Profetische Woord), waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen”.* Daniël wist dus, dat die zeventig jaren om waren en hij ging nu bidden, omdat hij de Heer op Zijn Woordnam, want nu moest alles weer hersteld worden. En de Here beloofde hem daarvoor.

En dan lezen wij in **Daniël 9:23**, dat de engel Gabriël van Gods troon naar hem toegezonden werd en zeide: *“Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht”.*

Daniël werd juist door God bemoedigd om nog meer op te letten en acht te slaan op het Profetische Woord en gezicht. Dan gaat God Zelf hem onderwijzen, door te zeggen, dat die 70 jaren wel om zijn, maar dat er nu nog 70 x 7 jaren gaan komen. Aan Daniël werden toen dus diepe verborgenheden geopenbaard. Hij heeft het dus geweten, maar hij mocht het niet direct allemaal opschrijven. In **Daniël 12:4** lezen wij: *“Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen”.*

Behoort u ook tot diegenen, die met een oprecht hart onderzoek doen naar het Profetische Woord? Dan zal de kennis daarover vermeerderen. Wat God belooft. Het boek Daniël, dat voor hemzelf niet verborgen was, moest hij verborgen houden voor het directe nageslacht, maar voor de Gemeente behoeft het Gode zij dank, niet meer verborgen te zijn, want het is aan Johannes op Patmos geopenbaard, want hij mocht er getuige van zijn, dat het verzegelde boek ontzegeld werd.

Als wij dit nu voor ogen hebben, zullen wij dan de woorden van de Heer niet ter harte nemen? Ik denk hierbij aan de Woord van de Heer in **Lucas 21:34**: *“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik”.* In de Oude Vertaling staat het weer duidelijker *“....en die dag niet onvoorziens over u kome”*,

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

dus niets vermoedends. Wij zien ook hier weer, dat voor hen, die slapen of beneveld en dronken zijn, die dag onvoorziens zal komen.

Maar nogmaals, als wij wakker zijn en wakende en biddende zijn en het Profetische Woord onderzoeken en dat ons hart tevens uitgaat naar de dingen van Jezus, dan zal de dag niet onvoorzien over ons komen, maar dan zullen wij gereed zijn. Dan zal het ons gaan, zoals het bij Daniël ging, die zag, dat de tijd daar was en hij vrijmoedig in het gebed tot God ging en God hem toen de engel zond van Zijn Troon. En het zal ons gaan, zoals het met Simeon ging, die dat Woord van God ontvangen had en met Hem leefde en dus ook gereed was op de juiste dag en op het juiste moment.

Let u erop, wat er staat: **“Ziet toe op uzelf” (Lucas 21:34)** Doen wij dat broeders en zusters? Waar besteden wij onze meeste vrije tijd aan? Aan het lezen van de courant of aan andere boeken, zoals romannetjes of aan televisie kijken of op onze telefoons continu bezig zijn? Of gaat uw hart naar de Heer uit, naar Hem, die het zo boven alles waard is? Onderzoeken wij Zijn Woord om Hem meer en beter te kennen, om door Zijn Woord en Geest gereinigd en geheiligd en vol van Zijn Geest te worden? Dan zullen wij ook gereed zijn, als Hij komt. Daarom zegt de Heer: **“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud”**.

Vele mensen leven van 's-morgens tot 's-avonds in een roes. De vorst dezer wereld zorgt er wel voor, dat wij de hele dag bezig zijn met de dingen van deze wereld. Er staat, dat door roes en dronkenschap en door zorgen voor levensonderhoud het hart bezwaard wordt. U weet toch, dat als een mens lichamenlijk moe gaat worden of in een roes komt, zijn oogleden dan bezwaard gaan worden en men zijn ogen gewoonweg niet open kan houden.

Ik heb dat zelf enkele malen meegemaakt, als ik met mijn auto op de autosnelwegen reed. Vroeger had ik namelijk wel eens de gewoonte om van hier in één ruk naar Spanje te rijden of omgekeerd. Dan gebeurde het wel, vooral als het wat warm was, dat je tegen de middag achter dat stuur zat en je ogen bezwaard gingen worden. Je moest er tegen vechten om ze open te houden, want het zou de dood betekenen van jezelf en van anderen, als je in zou slapen.

Je zette dan alle ramen open, zodat je zoveel mogelijk frisse lucht krijgt en ook dat is dikwijls nog niet voldoende. Je moet even aan de kant gaan staan en eerst weer wat tot rust komen en misschien wat eten en drinken. Je kunt de natuurlijke slaap bijna niet tegenhouden, je wordt loom en mat en ik kan best begrijpen, dat die vrachtwagenchauffeurs wel eens in slaap vallen. Als je moe bent en als je er niet tegen kan vechten, wee degenen, die dan toch maar doorgaat. Op een gegeven moment is het te laat. Dat alles geldt voor de natuurlijke mens.

Maar hoe wordt 's-mensenhart vandaag niet bezwaard door alles wat de wereld vandaag biedt, zodat wij het gevaar lopen geestelijk in te sukkelen. Daarom zegt de Heer: **“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling (“onvoorzien”) over u kome, als een strik”**.

Tot slot wil ik nog onder uw aandacht brengen, wat Petrus schrijft in **2 Petrus 1:19** **“En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”**. Het gaat in dit vers over het acht geven op het Profetische Woord.

Zelf lees ik bijna nooit de krant, omdat ik daar geen tijd voor heb, maar de Heer geeft mij wel eens een artikel in handen, alleen met het oog op het Profetische Woord. Zo kreeg ik van een broeder een artikel uit een onafhankelijk dagblad en een ander artikel werd als reclame door mijn brievenbus gegooid, waar ik meteen ook een artikel zag staan.

Het waren dus twee verschillende artikelen, die beiden gingen over Egypte. Het ene artikel ging over de Aswandam in Egypte, die wijlen president Nasser met alle geweld doorgezet heeft met hulp van de

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

Russen. Het was ook zijn prestige, want die dam zou Egypte direct tot een welvarend land gaan maken, er zou immers zulke geweldige waterkrachtcentrales voor de industrie van Egypte ter beschikking komen. En hoewel vele waterbouwkundigen gewaarschuwd hadden, dat dat project zo niet kon doorgaan, had men dat allemaal in de wind geslagen en ook de Russen, die dit alles zagen als Westerse propaganda. En toen die dam er was, wat waren de gevolgen daarvan? Die krant was geen Christelijk blad en haalde de Bijbel er niet bij en waarschijnlijk wisten ze het niet eens, dat wat ze daar geschreven hadden, in de Bijbel staat. Allerlei gevolgen zouden optreden.

Het eerste gevolg: De oevers van de Nijl waren vroeger altijd zeer vruchtbaar door het slib, dat vanaf de bovenloop kwam; zo vruchtbaar zelfs, dat er vier maal per jaar geoogst kon worden. Maar na de stuwdam in de Nijl er was, komt een groot deel van het vruchtbare slib niet meer verder en in plaats van vier oogsten, moesten de Egyptische boeren zich tevreden stellen met slechts twee opbrengsten per jaar en het gaat steeds meer en meer achteruit.

De tweede ramp was een ramp voor de vissers, want als gevolg van de Aswandam waren namelijk bepaalde vissoorten, zoals sardines, helemaal uit het stroomgebied van de Nijldelta verdwenen. En dan te bedenken, dat er ruim 18.000 ton sardines per jaar gevangen werden!

Het derde gevolg, waarover dat artikel ons schreef, was dat de waterkracht turbines tot dusver maar 35% van de geraamde productie opleverde. Het slib van de Nijl blokkeerde namelijk de pijpleidingen naar de turbines en alles slobte dicht.

Het vierde probleem was de modder, die zich steeds meer ophoopte in het 320 kilometer lange Nassermeer, dat daardoor steeds ondieper werd. Alleen de naaste buurlanden hadden hier wat profijt van, want nu ging het water in dat stuwmeer verdampen in dat hete klimaat, waar nooit regen viel. In de plaats Dongola (Soedan) bijvoorbeeld had het onlangs voor het eerst in 2000 jaar geregend!

Het vijfde mislukkingpunt was dat de slibmassa, die zich in de bovenloop, geleid heeft tot explosieve groei van water hyacinten, die de rivier verstikken en daardoor werd ook de scheepvaart belemmerd. Bovendien was men bang, dat het opeenhopende water een uitweg zou zoeken via de zogenaamde “ondergrondse Nijl”, die uitmondt in de Rode Zee en niet in de Middellandse Zee.

Als we nu naar Jesaja gaan, dan lezen wij in **Jesaja 19:11** de vervulling. **“Louter onverstandigen zijn de vorsten van Soan, de wijste raadslieden van Farao; een dwaze raad”**. Ja, want hoewel ze door vele deskundigen gewaarschuwd waren, dat het bouwen van die dam zo niet ging, hadden zij dit allemaal in de wind geslagen.

Zoals deze leidslieden van Egypte en Rusland de waarschuwingen van mensen in de wind hebben geslagen, zo hebben zij ook het Woord van God in de wind geslagen, want in Jesaja 19 hadden zij kunnen lezen, wat er ging gebeuren. Deze profetie had God door Jesaja 700 jaar voor Jezus laten neerschrijven, dat het zo zou gebeuren. En dat is een lering voor allen!

Want hoeveel gelovigen slaan nog altijd Gods Woord in de wind en onderzoeken het Profetische Woord niet, waardoor God ons wil leiden en waarschuwen. En daarom zijn dezulken ook dwaas en dat zijn er velen vandaag, zelfs ook onder hen, die zich voor theologen uitgeven; zij worden dwaas, omdat zij het Woord van God gaan bekritisieren en er niet meer in geloven.

Want wat gebeurt er? In **Jesaja 19:4-8** zegt de Heer: **“En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen. Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen, zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. De vlakke langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“Waakzaamheid”

Want de sardines en andere vissoorten waren al bijna verdwenen. Er zal straks ook nog een revolutie komen in Egypte wat **Jesaja 19:2** zegt: **“Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen”**.

Egypte heeft dus een voornemen. En welk voornemen is dat? De vernietiging van Israël! Maar zover komt het niet, want Egypte zelf wordt een verarmd land. Maar God is genadig in Zijn gerichten. Want weet u waar dit alles uiteindelijk toe zal leiden?

Tot de bekering van de Egyptenaren in Jezus! Wel gaat het door een diepe en zware weg, wat wij lezen in **Jesaja 19:22-25**. Daar zien wij hoe drie landen, Egypte, Israël en Syrië, die nu nog onverzoenlijke vijanden van elkaar zijn, straks een eenheid zullen vormen in het dienen van God. Wat een geweldige toekomst! Ja, dat straks in het Duizendjarig Vrederijk! Zo zien wij het Profetische Woord, wat zeer vast is.

Slaan wij er acht op? De Heer heeft ook gezegd: **“Ik zal tekenen geven aan zon, maan en sterren”**. Men heeft laatst zonnevlekken waargenomen als nooit te voren, zo groot en zo massaal, dat de hele natuur hiervan de gevolgen ondervindt.

En God geeft ook weer een andere waarschuwing door alles heen, opdat de mens van deze wereld het toch nog moge verstaan. Er zijn namelijk instrumenten als verkenners naar de planeet Mars gezonden en nu blijkt, dat door die gegevens, die men van de laatste verkenners ontvangen heeft, alle theorieën, die de geleerden over Mars tot nu toe gemaakt hebben, volkomen van de kaart geveegd kunnen worden. O, dwaze wetenschap van de mens!

Wanneer worden ze toch eindelijk eens werkelijk wijs? Want waar begint de ware wijsheid? Bij de vreze Gods. Van al die theorieën van Russische en Amerikaanse geleerden klopt helemaal niets en daarom hebben zij het allemaal opzij gezet. Want zij hebben wel wat anders ontdekt, namelijk dat de kern van Mars bijna aan oververhitting toestand is en zal er een ramp op die planeet komen. En men stelt nu de vraag: Wat zal dat betekenen voor de aarde?

Ja, als zij de Bijbel maar geloofd hadden! God zal immers tekenen geven aan zon, maan en sterren en op de aarde zal radeloze angst zijn vanwege de dingen, die over de wereld zullen komen. Dat alles staat vlak voor de deur, maar nog slaapt de mens. Slapen de gelovigen ook? Blijft u slapen of wilt u wakker gaan worden en wakende en biddende zijn?

Wilt u er nu eens ernst mee maken, om niet alleen uw hart en leven onverdeeld aan Jezus toe te wijden en Zijn verborgen omgang te zoeken, maar dan óók Zijn Woord te onderzoeken. En dat is immers de enige remedie om wakker te blijven. Want wij hebben het Profetische Woord, dat zéér vast is en gij doet wel daarop acht te slaan, want het is voor u een lamp in deze donkere wereld, totdat de Morgenster opgaat in uw hart.

Bent u dan bereid mijn broeder en zuster, om het Woord van God werkelijk volledig te accepteren? De tijd is nog kort.

Amen.