

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 23 - 25

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Wij gaan nu weer terug naar **2 Tess. 2:3**, waar Paulus schrijft: **“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”.**

En let u vooral op dat woordje **“de afval”**. Nogmaals deze tekst **“de afval”** is afgeleid van het Griekse woord **“apostasia”**. De allereerst zeven Engelse Bijbelvertalingen, wat betreft dit woord **“apostasia”** zijn allemaal **terecht** afgeleid van het zelfstandige naamwoord **“het vertrek”** of **“het vertrekkende”**.

Ik noem u deze zeven Bijbelvertaling:

Wycliffe Bijbelvertaling uit 1384	Breeches Bijbelvertaling uit 1576
Tjindale Bijbelvertaling uit 1526	Bezza Bibelvertaling uit 1583
Coverdale Bijbelvertaling iut 1539	Geneve Bijbelvertaling uit 1608
Cranmore Bijbelvertaling uit 1539	

De King-James Bijbelvertaling uit 1611 was **de eerste** Bijbel, die feitelijk de bovenstaande correcte betekenis van **“het vertrek”** of **“het vertrekkende”**, **ten onrechte** in het woord **“de afval”** vertaalde. Tot op de dag van vandaag is daar geen enkele goede rede voor gegeven. Echter blijft men volharden, men heeft deze foutieve vertaling, in alle vervolg vertalingen, met dit verkeerde woord **“de afval”** vertaald.

In de grondtekst staat hiervoor dus het Griekse woord: **“apostasia”**, dat in de Griekse taal ook gebruikt werd, als er sprake was van een scheiding tussen man en vrouw. Wanneer een echtpaar wettig uiteen ging, weggingen, sprak men van **“apostasia”**. Dan was er een definitieve, absolute scheiding tussen hen gekomen en waren zij (die tot dan toe een eenheid hadden gevormd) voorgoed los van elkaar, uit elkaar, die één vertrok, de ander niet en volgens de wet was men toen vrij om een nieuwe andere verbintenis, een andere relatie aan te gaan. Welnu, dat woord gebruikt Paulus hier: **“apostasia”**. (**“apostasia”**: vertrek, vertrekkende, uiteengaan, elkaar verlaten, weggaan).

Ik heb al eerder gezegd, dat wij mensen het verschil tussen echt en onecht niet kunnen onderscheiden. Door alle eeuwen heen is satan met niets anders dan altijd bezig geweest tussen echte kinderen Gods en satans-kinderen vergif, dolik te zaaien en wij kunnen dat niet onderscheiden.

Wij proberen wel altijd zoveel mogelijk onze plaatselijke Gemeenten zuiver en rein te houden, maar dat lukt nooit, omdat we niet werkelijk in ieders hart kunnen kijken. Ja, als iemand openlijk zondigt, dan moet hij getuchtigd worden; dat zegt Paulus ook. Als iemand bijvoorbeeld in overspel leeft of in welke andere openlijke zonde dan ook, moet hij door de Gemeente getuchtigd worden en indien nodig zelfs uit de Gemeente worden gezet. Maar, wat wij niet kunnen zien, dat ziet de Heer wel.

Wat Hij ziet, zal in het einde der tijden erger zijn dan in de aanvang. Dat bent u toch wel met mij eens? Ja, waar de Heer een Gemeente heeft, daar is satan er direct bij, om er een kerkje van te maken.

Nu gaat u ook begrijpen wat Paulus bedoelde, toen hij in **2 Tess. 2:3** zei: **“want eerst moet het vertrek komen”**. En wanneer gebeurt dat? Wanneer komt die absolute scheiding tussen de Heer met (wat we nu kennen als) Zijn Gemeente en diegenen die daartoe niet behoren?

1 Tess. 4:16-17. **“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”.**

Zodra de Heer op een teken, bij het roepen van de aartsengel en het geluid van een bazuin Gods neerdaalt met Zijn engelenmacht, zullen allen die verzegeld zijn met de Heilige Geest en in de Heer Jezus ontslapen zijn, door de Geest tussen de doden uit opstaan in een verheerlijkt lichaam. Dan zullen zij die leven en achterblijven, direct daarna in een punt des tijds worden veranderd en samen met hen weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht.

Wie blijven dan achter? Alle andere mensen en al die Christenen die het niet werkelijk waren, allen die schijnchristenen waren, die de Heer niet toebehoorden. Dan komt de absolute scheiding.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Want alleen zij, die het eigendom van de Heer Jezus zijn, worden weggevoerd, de Heer tegemoet in de lucht. Denkt u maar aan de gelijkenis van de tien maagden, die de Heer vertelt in **Matt. 25**. Alle tien waren op weg, de Bruidgom tegemoet, maar slechts vijf waren wijs en de overige vijf waren dwaas.

En waar bestond die dwaasheid dan uit? Alle tien (let u goed op), alle tien hadden ze wel hun lampen (de Bijbel) meegenomen, omdat ze wisten, als de Bruidgom komt, is het avond, dus donker. Want in Israël gaat om een uur of zes de zon onder en er is geen schemering, dus is het bijna meteen donker.

Toen het dan donker geworden was, terwijl de Bruidgom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in bij hun laaggedraaide lampen. Toen middernacht de roep weerklonk: *“De Bruidgom komt, gaat uit hem tegemoet”*, brachten al die maagden hun lampen in orde.

In die tijd had men geen straatverlichting en de straten waren niet, zoals nu, mooi geplaveid of geasfalteerd. Je liep dus veel kans te struikelen en daarom moest je een lamp voor je voet hebben. Begrijpt u dit beeld? De Bijbel is geschreven in de taal, die men toen verstond. Je kon 's avonds niet zonder lamp buiten lopen, want dan was de kans groot dat je zou vallen vanwege de kuilen, de keien en andere ongerechtigheden.

Precies zo is het ook op onze levensweg, op onze pelgrimswandel, de Bruidgom tegemoet. **Joh. 1:4-5**. *“In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis”*. De wereld ligt wel in duisternis, maar het Woord van God is leven en het leven is het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis.

Daarom zegt ook de Psalm dichter in **Psalm 119:105**. *“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”*.

Welnu, die tien maagden hadden wel alle tien een lamp en de lamp is het beeld van de Bijbel. Ziet u: het gaat hier om Christenen, Bijbelse Christenen, allemaal op weg naar de Bruidgom. Je zou denken: Dat is nu echt. Maar wat blijkt dan? Slechts vijf waren wijs en hadden behalve olie in hun lamp, ook olie in hun kruikje.

Doch de vijf dwaze maagden hadden in het geheel geen reserve olie bij zich. Olie is het beeld van de Heilige Geest. Alleen de Bijbel hebben is niet genoeg, als men geen “olie” in zijn vat heeft, als men de Heer Jezus niet in het hart heeft door de Heilige Geest, zodat men ook geen persoonlijke relatie, geen gemeenschap met de Heer Jezus kan onderhouden door de Geest.

Want het is juist de Heilige Geest die ons leiden kan in alle waarheid en ons ook God's Woord kan openen. Anders blijft dat Woord voor mij een hoeveelheid letters en misschien leidt dat wel tot verstandskennis, maar niet tot harte belevenis. De Heilige Geest maakt het Woord levend.

Als dan: *“En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidgom, zie, gaat uit hem tegemoet”!* (Matt. 25:6) De vijf dwaze maagden komen tot de ontdekking *“En de dwaze zeiden tot de wijze: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit”*. (vers 8) Dan willen ze van die vijf wijze maagden olie hebben, maar hun antwoord luidt: *“Nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf”*. (vers 9) Maar daarvoor is het te laat!

Dan zien we, dat slechts die vijf wijze maagden ingaan. Zij hebben niet alleen de lamp, het Woord van God en zijn op weg naar de Bruidgom, maar ze zijn ook verzegeld en worden geleid door de Heilige Geest, want de Geest der Waarheid is de belofte en weten daardoor de weg.

Niet van zichzelf, want de Heilige Geest heeft hen tijdens hun aardse leven niet alleen onderwezen, maar is ook hun leidsman geweest. En dan komen ze precies op het juiste moment daar, waar de Heer hen weghaalt.

Een prachtig voorbeeld daarvan ziet u in de geschiedenis van Simeon in **Luc. 2**. Toen de Heer Jezus geboren was, gingen Jozef en Maria, gelijk geschreven was in de geboden des Heren, met de kleine jongen naar Jeruzalem, om Hem, de Heer Jezus voor te stellen aan God en om een offer te brengen. Toen zij de Tempel

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

binnen kwamen, was daar Simeon, een rechtvaardig en vroom man, die de vertroosting van Israël (dat is de komst van de Messias) verwachtte.

De Heer had hem niet gezegd welk uur, welke dag of wel jaar dat zou kunnen gebeuren, maar Hij had hem wel beloofd, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus gezien had en Simeon geloofde de Heer, maar verder wist hij niets,

Wanneer u die geschiedenis zelf na leest in **Luc. 2:22-35**, ziet u, dat toen Jozef en Maria met het kind Jezus de voorhof van de Tempel binnen kwamen om met Hem te doen naar de gewoonten die voorgeschreven werden om Hem door de priesters te laten opdragen, dat ook Simeon, geleid door de Heilige Geest, (die hem precies op het juiste uur en op het juiste moment naar de tempel dreef) erbij kwam staan.

Laten we het maar lezen. **“En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen, gelijk geschreven staat in de wet des Heren: Al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Here, en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.**

En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had.

En hij kwam door de Geest in de Tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide: Nu (nu ik het heb mogen zien) laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.

En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden”.

Zien we, hoe we gereed moeten zijn om Hem te ontmoeten? Nooit en te nimmer zal de Heer u en mij zeggen in welk jaar, op welke dag en op welk moment, de Heer Jezus komt, maar we moeten Hem elke dag verwachten.

Uit de voorzeggende tekenen der tijden mogen we afleiden, dat het nu elk ogenblik zou kunnen gebeuren. Ik ben er van overtuigd dat, als het gebeurd, de echte kinderen Gods dat vlak van te voren zullen weten. Misschien slechts vijf minuten van te voren; ik weet het niet, de Heer weet het, maar dat we precies dan dáár zijn, waar we de ontmoeting met de Heer zullen hebben .

Ik geloof namelijk niet in die beweringen, volgens welke er in de eindtijd bijvoorbeeld bekeerde piloten, buschauffeurs zouden kunnen zijn en als deze in ene weggenomen worden, dat dan het vliegtuig of bus of trein gewoon door zouden gaan en verongelukken! Ik geloof deze dingen niet, omdat God geen God van wanorde is.

Dat is wat Paulus hier bedoelt met: **“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet het vertrek-kende (“de apostasia”) komen“.** Dan wordt de tarwe geheel gescheiden van de dolle tarwe. Of in die andere gelijkenis: de wijze maagden worden gescheiden van de dwaze maagden, want die willen later namelijk ook naar binnen, maar zij vinden de deur gesloten. En toen zij aanklopten en riepen: **“Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet”.** (Matt.25:11b-12)

De vijf wijze maagden hadden een persoonlijke relatie. Zij kenden de Heer en de Heer kende hen. En zij kenden de Heer, omdat de Heer hen kende. En zo is het! Ik ken de Heer, omdat de Heer mij kent en geroepen heeft. Pas wanneer **“het vertrek”** (“de apostasia”, “het weggaan”, “de scheiding”) er is, kan de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Ik wees u er reeds op, dat de Heer Jezus tegen de twaalven zei (Joh. 6) **“en één van u is een duivel”**. (letterlijk staat er: **“de duivel”**) en zij het niet begrepen hebben. Als de Heer in het Hoge priesterlijke Gebed zijn discipelen aan Zijn Vader opdraagt en om hun bewaring bidt, omdat Hij zelf naar de Vader teruggaat, zegt Hij in Joh. 17:12. **“Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen ge waakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs”**.

Deze benaming: **“de zoon des verderfs”** (Grieks: **“ho huios tys apooleia”**), die de Heer hier gebruikt, doelend op Judas Iskariot, gebruikt ook Paulus in die reeds gelezen verzen uit 2 Tess. 2:3-4. **“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet het vertrekkende komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is”**.

Nu attendeer ik u in het bijzonder op vers 5: **“Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb”**? Slechts drie weken hebben ze onderwijs gehad van de apostel, maar in die drie weken heeft de apostel hen deze dingen meermalen verkondigd.

Is het dan niet diep treurig, dat mensen hun hele leven in een kerk of gemeente zitten kunnen en hier niets van weten? **“Ach, het is toch niet belangrijk om dat te weten”**. Zou dat werkelijk waar zijn?

Zou de apostel Paulus, die daar drie sabbatten kon prediken (want in de week moesten ze werken) dit aspect van het Evangelie meermalen duidelijk aan hen uiteengezet hebben, indien het niet belangrijk was geweest? Wat is er toch een Geestelijke armoede in deze tijd.

We zien nu, dat deze **“zoon van het verderf”**, **“de antichrist”**, de euvele moed heeft plaats te nemen in de Tempel Gods (vers 4b) **“om aan zich te laten zien, dat hij een god is”**.

Wij kunnen bovendien uit deze tekst concluderen, dat de Tempel in Jeruzalem dan kennelijk inmiddels herbouwd is, want anders zou dit Schriftwoord niet vervuld kunnen worden. (Zie de ontwikkelingen in Israël betreffende de bouw van de Tempel, o.a. de rode vaars)

We gaan nu naar Joh. 5. Wanneer we op deze wijze Schrift met Schrift vergelijken, moeten we steeds voor ogen houden, dat dit alles niet alleen maar leerstof is, maar dat het ons geestelijk eigendom moet worden, dat we (zoals Ps. 119:11 zegt: **“Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige”**) dat Woord in ons hart opbergen.

De Heer Jezus heeft gezegd, dat Israël eerst nog de valse messias zal kiezen. Dat leest u in Joh. 5:41-42. **“Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf”**.

En in Matt. 24 zegt ook de Heer Jezus, dat die persoon (de antichrist) in de Tempel gaat zitten. Hij vertelt hen eerst, dat de Tempel in Zijn dagen totaal verwoest wordt; geen steen zal op de andere blijven. Doch daar hebben we het al over gehad.

Tegen het einde van deze genadetijd zal gebeuren wat we lezen in Matt. 24:11-16. **“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen”**.

Want dan komt die vreselijke, die geduchte **“dag des Heren”**, waarover die Tessalonicenzen in beroering waren, maar dat tengevolge van een valse verkondiging. Maar ook vandaag verkondigt men, dat de Gemeente door de Grote Verdrukking moet. Wat zien we dus hier? Dat de Heer Jezus dit reeds duidelijk voorzegt heeft.

En nu gaan we verder met die reeds gelezen woorden uit 2 Tess. 2:6. **“En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd”**.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Hier wil ik nu wat nader op in gaan. ***“totdat hij*** (dat is de zoon van het verderf, die wetteloze, die zich ook als god zal laten vereren) ***totdat hij zich openbaart op zijn tijd”.***

U moet deze woorden niet zo verstaan, alsof dat de tijd zou zijn, die hij zelf bepaald heeft, want de antichrist kan niet komen wanneer hij zelf wil. Andere vertalingen verwoorden het aldus: ***“Opdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd”.***

En wat is dat voor een tijd? ***“De voor hem bepaalde tijd”***, immers: de Heer Jezus regeert en God en Die is Heer over alles. En zolang de Heer Jezus Zijn Gemeente hier bouwt door de kracht van God en door de Heilige Geest, Die in de Gemeente ook werkt als weerhoudende macht, wordt die antichristelijke macht tegengehouden, zodat gedurende die tijd de antichrist niet zelf aan de macht kan komen. Is dat duidelijk?

Hij wil het wel en dat wilde hij al direct, maar de Heer regeert. Hij krijgt wel een bepaalde tijd, doch dat is maar een korte tijd, een tijd van precies zeven jaar.

Tot zover, volgende keer gaan we verder,
De Heer Zegene u, Amen.