

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:  
**“de Laatste Dagen”.**  
in 25 delen.

**deel 15 - 25**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.**

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:  
**“de Laatste Dagen”**.  
in 25 delen.

We zijn de vorige keer geëindigd bij: Fil. 2 vanaf vers 5. *“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!*

*“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”*. Tot die gezindheid van de Heer Jezus worden ook wij in Fil. 2 opgeroepen, nl. die gezindheid om van ons zelf niets te willen zijn, ontledigd van en gestorven aan ons eigen ik, opdat het wordt: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Geen gerechtigheid uit ons zelf, maar een gerechtigheid die uit het geloof is, op grond van het door de Heer Jezus volbrachte middelaarswerk.

Hoe heeft God daartoe al door de profeet Jesaja opgeroepen. Jesaja is een geweldige profeet geweest, die reeds toen het lijden van Christus in zijn vlees heeft moeten dragen, want hij predikte al de komende Christus in Diens lijden, maar ook in de heerlijkheid die daarna zou volgen.

We lezen dat in Jesaja 57. *“De rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt, en de vromen worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat, want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt; hij gaat in vrede; zij die de rechte weg bewandeld hebben, rusten op hun legersteden. Maar, gij, nadert herwaarts, kinderen van een tovenaars, nakroost van echtbreker en overspeelster. Over wie maakt gij u vrolijk, tegen wie spert gij de mond open, steekt gij de tong uit? Zijt gij geen kinderen der zonde, leugengebroid? Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, onder elke groene boom; die de kinderen slacht in de dalen, in de rotspleten; bij de gladde stenen in het dal is uw deel; ja, die zijn uw lot; ook daarvoor hebt gij plengoffer uitgegoten, spijsoffer gebracht. Zou ik daarmee vrede hebben?*

*Op een hoge en verheven berg hebt gij uw legerstede opgeslagen; ook daarheen zijt gij opgeklommen om slachtoffers te brengen. En achter deur en post hebt gij uw herinneringstekens gesteld, want buiten Mij om hebt gij uw legerstede opgeslagen en zijt opgeklommen, hebt gij uw legerstede ruim gemaakt; gij hebt u loon bedongen van hen wier bijslaap gij hebt liefgehad, wier schaamte gij hebt gezien. Gij kwaamt met olie tot de Moloch, gij bereidde overvloed van zalven; gij zondt uw boden uit tot in de verte, ja, gij vernederde u tot in het dodenrijk. Door uw verre tocht werd gij moede, toch hebt gij niet gezegd: Ik geef het op. Nieuwe kracht hebt gij gevonden; daarom werd gij niet uitgeput.*

*En voor wie waart gij beducht en bevreesd, dat gij trouweloos werdt en aan Mij niet gedacht hebt, zonder u daarvan iets aan te trekken? Zweeg ik niet en dat van overlang, zodat gij Mij niet vreestdet? Ik zal bekendmaken, wat uw gerechtigheid en uw werken zijn: zij zullen u niets baten; wanneer gij schreeuwt, mag uw godenvergadering u redden. Maar de wind neemt hen allen op, een tocht vaagt hen weg. Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en mijn heilige berg bezitten.*

*Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heiligewoon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch zelf de levensadem heb gegeven. Om de ongerechtigheid zijner hebzucht was Ik toornig en sloeg het (volk), terwijl Ik Mij in toorn verborg, maar het wendde zich af en ging zijn eigengekozen weg. Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en het weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurende ervan.*

*Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de Here; en Ik zal hem genezen. Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede”.*

Dat hoofdstuk bevat tevens een oproep aan Israël, want waarom is Israël nog altijd verhard en verblind en zien zij de Messias niet? Omdat Israël bovendien hoogmoedig is en zich beroemt op eigen gerechtigheid en wel een gerechtigheid naar de wet (zoals we de vorige keer met elkaar in Rom. 9 lazen), inplaats van de gerechtigheid die uit het geloof is en die ons door God uit genade geschonken wordt in Zijn Zoon Jezus Christus.

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

Laten we dat maar lezen in **Jes. 57:14-15**. *“Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven”.*

Maar wat zijn die struikelblokken dan? Dat geldt niet alleen voor Israël, maar ook voor velen die zich Christenen noemen, want die struikelblokken ontstaan, doordat men een te hoog hart heeft en denkt dat men al zover en zoveel is.

Vooraf in deze eindtijd dienen we ons te realiseren dat de Heer de Christelijke Gemeente van de eindtijd in **Openb. 3** (te weten in de brief aan Laodicea) reeds waarschuwde, omdat zij van zichzelf zegt: *“Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek”.*

Wat zegt de Heer dan? *“Gij weet niet, dat jij zijt de ellendige en jammerlijke en arme eb blinde en naakte”. “Zo dan, omdat jij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen”.*

Aan het einde van deze tijd zal er straks een deel, van wat zich Christenen noemt, achterblijven; zij worden uit Zijn mond gespuwd, omdat zij niet geleerd hebben wat de werkelijke weg is nl. de weg van verootmoediging en nederigheid. *“Leert van Mij (zegt de Heer en dat is het eerste wat we leren), leert van Mij, dat Ik ootmoedig en nederig van hart ben”.*

Ja, dat is het eerste wat wij moeten leren, namelijk dat wij ootmoedig en nederig van hart moeten zijn, want daar heeft God Zijn behagen in.

Nu gaan we verder lezen in **Jesaja 57:14-15**. *“Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heiligewoon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven”.*

De wereld voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Ja, daar hebben we het; dat is het evangelie, het Evangelie van het kruis. Maar van het Evangelie van het kruis maken vele gelovigen vandaag totaal iets anders. Weliswaar willen zij nog wel belijden dat Jezus als Gods Zoon aan het kruis gegaan is, maar daar willen zij Hem het liefst laten. Ook als Hij van het kruis af is, is het ook wel goed, mits dat maar geen verdere consequenties heeft.

Dat kruis hangen ze ook nog wel om hun hals of in de kamer. Maar waar het bij het kruis wezenlijk op aan komt is: zijn zij, maar ook wij zelf mede gekruisigd? Dat betekent, dat ik mij moet realiseren, voor ogen stellen, dat ik met de Heer Jezus gekruisigd, gestorven en begraven ben. Ja, dat moet zelfs voor mij vaststaan.

Dat wil zeggen, dat het voor mij een voldongen feit moet zijn, waarover ik niet meer hoef te discussieren. Waarom? Omdat het stoelt op iets dat VOLBRACHT IS: het volbrachte middelaars en verzoeningswerk van onze Heer Jezus. Want de zonde heeft (voltooide tijd) als koning geheerst in de dood, maar thans heerst de genade, de zaligmakende genade door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door de Heer Jezus, onze Heer.

Indien we nu door het geloof in de Persoon en het volbrachte werk van de Heer Jezus zijn samen gegroeid met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij ook samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn opstanding.

**Rom. 6:11.** *“Zo moet het ook voor u vaststaan, dat jij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus”.*

**Gal. 6:14.** *“Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld”.*

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

En ook nog Gal. 2:20. *“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”.*

Ja, Christus leeft nu Zelf Zijn leven in mij en daar gaat het om broeders en zusters!

We gaan terug naar de Filippenzen brief waar we in het leven van Paulus een aanschouwelijk voorbeeld vinden van de begrippen *“dat ik voor de wereld gekruisigd ben”* en *“de oude mens in de dood ten onder houden”*.

Paulus was in de tijd dat hij aan de Filippenzen schreef in Romeinse gevangenschap en dat was niet bepaald in zo'n gevangenis als vandaag, met alle faciliteiten en gemakken. O, nee, dat waren nu in de letterlijke zin kerkers en als je daarin opgesloten was, had je het bepaald niet best! Paulus was daar terecht gekomen en dat niet, omdat hij een misdrijf zou hebben gepleegd, maar omdat hij de ootmoedige en nederige Heer wilde volgen.

Hij had in aanzien en in eer heel hoog kunnen komen, want hij was een Hebreëer uit de Hebreëën, naar de wet een Farizeeër, een Schriftgeleerde hoog in aanzien, uit een goed orthodox Joods geslacht, Maar hij achtte dat alles schade en hield het voor vuilnis, opdat hij Christus zou mogen winnen, ja en aan Zijn dood gelijkvormig zou mogen worden.

*“De Naam boven alle naam”*. Maar wat is die dood van de Heer Jezus, heeft u dat wel eens overdacht? Hoe heeft de Heer Jezus die Naam gekregen, die boven alle naam is?

Wel, die Naam heeft Hij van God de Vader gekregen en dat betekent, dat er geen hogere naam is dan de Naam van Jezus. Dat heeft God gedaan, opdat alle knie zich eens voor Hem moet buigen en elk schepsel (wie hij ook is) en alle tong (ook van satan met zijn gevallen engelen) moeten belijden: *“Jezus Christus is Heer”*.

Waarom? Omdat Hij die weg is gegaan. Hoe heeft de Heer Jezus, Gods Zoon, satan en al zijn kwade machten en zijn hele duistere rijk van deze wereld en de macht van de dood en hel overwonnen, als een machtig iemand. Maar hoe?

Hij gaf Zich over, leverde Zich uit en liet Zich op de grond werpen. Hij werd door de Romeinse soldaten op de grond geworpen en op het vloekhout uitgestrekt en liet Zijn handen en voeten doornagelen. Met vastgenagelde handen en voeten en hangende aan het kruis moeten sterven, zwakker dan zo kun je niet worden! Als we dat nu eens gaan begrijpen, dat is het Evangelie.

Hij overwon de duivel, Hij vermorzelde zijn kop. Het hele duistere rijk, ook deze goddeloze wereld, gaat straks kapot, omdat de Heer Jezus overwinnaar is, maar op deze wijze: met vastgenagelde handen en voeten en de dood overgegeven werd Hij overwinnaar over alles. Ja, dat is het Evangelie van het Kruis. **1 Kor. 1:23-24.** *“doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods”.*

Ik heb geen Heer Jezus die nog aan het kruis hangt, maar ik heb een Heer Jezus die gehoorzaam was tot de dood aan het kruis en daarom heeft Hij die Naam, die boven alle namen is. Hij zal mijn Heer zijn. Hij heeft alles over mijn hart en leven te zeggen, alleen Hij en zo moet het bij elke Christen zijn.

We gaan weer verder met de Filippenzen brief want daar staan wonderbare dingen in. **Fil. 2:9-11.** *“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”!*

Weet wel, alle knie, niet één knie is hiervan uitgezonderd. Ja, toch één en dat is de knie van God de Vader, maar overigens van *allen*, dus ook van de troonengelen, de cherubs, maar ook van satan en van alle mensen, wie zij ook zijn, alle koningen en kerkvorsten, allen zullen hun knieën moet buigen. Want daarin heeft God de Vader geopenbaard wie Hij werkelijk is en wat Zijn heerlijkheid is.

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

Toen we deze uitgebreide serie aanvingen, hebben we gelezen uit de Efezebrief en nu wil ik uit die brief Ef. 1 iets onder uw aandacht brengen, namelijk wat Gods plan is, ook dit is een brief vanuit de gevangenis: **Ef.1:9-10. “door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”.**

Maar let u nu goed op: **“al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”.** Wat is daarvan nu uitgezonderd? Hebt u het net goed gelezen. In de Filippenzen brief? **“en die onder de aarde zijn”.**

Heeft de Heer Jezus dan over diegenen geen macht? Ja wel, maar niet opdat zij behouden worden, maar opdat zij voor eeuwig verdorven zijn. Daarom lezen we in de **Kolossenzen brief** (ook weer een gevangenisbrief; juist die gevangenisbrieven zijn zo geweldig rijk. Daarin zien we de heerlijkheid van de Heer Jezus) **Col. 1:15. “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping”.** (dat is de opstanding)

En ook **Col.1:20. “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.**

Daar wordt dus opnieuw **“dat wat onder de aarde is”** uitgezonderd. Alles wat in de hemelen is wordt door Zijn bloed verzoend. En wat is dat dan? Dat is de Gemeente, want haar leden hebben immers een hemelse roeping en zij zullen straks de plaats innemen van deze gevallen cherub met zijn engelen.

Eerst moet alles wat in de hemelen is verzoend worden en vervolgens wat op de aarde is; dat is vanzelfsprekend allereerst Israël, maar dat zijn ook diegenen onder de volkeren die nog tot het licht mogen komen en die door de Heer gekend zijn.

Dan wordt daar in dat ene wonderbare rijk van God dat komt en waarvan de Heer Jezus het Hoofd is, alles samengevat in Eén. Hij is Heer over al wat in de hemelen is en over al wat op de aarde is.

Dus nu reeds Heer over Zijn Gemeente (die straks in de hemel wordt gezet), maar spoedig ook Heer over het gelovig overblijfsel van Israël en de volkeren wereld. Maar wat onder de aarde is wordt veroordeeld.

We mogen dat ook zien uit hetgeen in de Filippenzen brief, Paulus duidelijk naar voren brengt, als hij doelt op degenen die niet alleen niet in het Evangelie geloven, maar zich als “tegenstanders van Christus en Zijn evangelie ontpoppen. Hij zegt dan nl. in **Filp. 1:28. “zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat bangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hún verderf, doch van úw behoud, en dat van Godswege”.**

De luidt: zijn wij een geur van Jezus, de Christus der Schriften? Ja, de Heer Jezus is voor diegenen, die geloven (dat is niet uit onszelf, dat is een genade gave Gods voor hen, die God roept uit Jood en heiden) een eeuwige behoudenis, maar voor hen die niet in Hem willen geloven als Verlosser en Heer, is Hij juist een eeuwig verderf, zoals Paulus ons dat zo duidelijk zegt.

Voor ik op onderdelen van deze verzen nader inga, zullen we ze eerst volledig lezen **2 Cor. 2:14-16. “Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam”?**

Als we lezen: **“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren”**, dan is dat ondanks alle tegenstanders van de boze machten en geesten, van satan en zijn boze geesten, maar ook van alle mensen der ongehoorzaamheid, die ongehoorzaam blijven en zo door de satan gebruikt worden. En dat was ook het lijden van de Heer.

**“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren”**, te allen tijde wil zeggen: onder alle omstandigheden. Ook wij gaan nu door een hele zware tijd heen en dat is het allerlaatste. **“die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren”**. Denkt u erom: het is niet met Christus, maar in Christus.

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

We zien hoe vandaag de dag mannen, vrouwen en kinderen in schuilkelders moeten leven, opdat zij niet omkomen vanwege de bombardementen. Dit is slechts een klein voorbeeld voor ons. We moeten **“in Hem”** blijven. **“Blijf in Mij”**, zegt de Heer, Die ons te allen tijde doet zegevieren. En in de Heer Jezus zegevieren, is meer dan overwinnaars zijn. Door Hem zijn we meer dan overwinnaars, Hij is onze rots, onze schuilplaats, waarin we mogen schuilen.

U weet dat Koning Salomo van God de Geest der wijsheid ontvangen had en ook een profeet was. Welnu, Salomo heeft ons op drie onaanzienlijke diertjes gewezen, waarvan we wat kunnen leren. Eén van die diertjes is de klipdas. Salomo zei: *“Kijk naar de klipdassen en wat zij doen. Omdat zij in de rotssteen wegkruipen (schuilen), zijn zij niet te bereiken en daardoor onaantastbaar”*.

Doen wij dat ook? Zijn we als die klipdas? Het beest is net een lam, want het kan niet vechten, het kan zichzelf onmogelijk verdedigen. Zelfs bij een veel zwakkere tegenstander zou het ten onder gaan en daarom schuilt hij bij naderend gevaar vliegensvlug in die rots en is dan ongrijpbaar en dus... veilig. Hoe moeten wij dat ter harte nemen!

**“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en (nu komt het) de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt”**. Wat bedoelt Paulus daarmee? Als ik in Christus leef en Hij mijn leven is, ga ik naar Hem ruiken (geuren) en kan ik op die wijze Zijn geur verspreiden. Wist u dat?

Welnu, als wij in Christus, in de Heer Jezus blijven, wordt de reuk van Zijn kennis allerwege door ons verspreid. We hoeven vaak niet eens zoveel te zeggen, want men “ruikt /bespeurt” geestelijk aan ons dat we met de Heer Jezus leven en dat iets van Hem in ons is. Vaak zult u ervaren, dat mensen ons gaan mijden en dat niet zozeer om onszelf.

Weten uw burens ook met “wie” u omgaat? Dat kan alleen als u in Christus blijft. Dan verspreidt u Zijn geur. Laten we lezen **2 Cor. 2-14.** **“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt”**.

Het was niet een geur van die zeer godsdienstige, vrome Saulus, die Jood, die zo aan de wet hing. O nee, dat was, zoals hij zelf zegt, een geur ten dode, want de wet veroordeelt, maar als wij met Christus leven en in Christus blijven en met Hem leven en vertoeven, dan verspreiden we een geur van Christus.

Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder.

De Heer Zegene u, Amen.