

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 02 - 25

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Vorige keer zijn wij geëindigd bij: dat God rekent niet vanaf de geboorte van Zijn Zoon, maar vanaf het offer van Zijn Zoon. Bij het offer van Zijn Zoon houdt het oude op en bij Zijn opstanding uit de doden vangt het nieuwe aan. Hij is **“de Eersteling uit de doden”**.

Laten wij dit nu nader bezien op grond van hetgeen Petrus schrijft in **1 Petr. 1:19-20**. Wat schrijft de apostel daar, geleid door de Heilige Geest? Dat wij niet vrijgekocht zijn van onze ijdele wandel door goud of zilver, zie **vers 19: “maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.** (Hoorst u goed wat hij nu zegt) **Hij** (de Heer Jezus, het onberispelijke, vlekkeloze Lam, is dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, niet waar?) **was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld”**.

Voordat God deze wereld schiep, het Paradijs en in het paradijs de eerste mens, was reeds Gods raad geweest, dat Hij Zijn Zoon voorbestemde als dat offerlam (voor de grondlegging der wereld) om de schepping die Hij nu ging maken in Zijn Zoon tot heerlijkheid te brengen, want dat kon alleen door het offer van Zijn Zoon.

Velen denken - en daar wordt ook altijd mee begonnen en dat is goed - dat het offer van Gods Zoon allereerst is, opdat wij gereinigd worden van onze zonden en verzoend met God. Dat is wel zo, maar ik zal u laten zien, dat voordat er zonde in de schepping was, God de zonde reeds had voorzien en de enige oplossing voor dat probleem was de komst van het Lam Gods, om de zonde der wereld op Zich te nemen en weg te dragen (te verzoenen).

Toch is dat Lam Gods niet in de eerste plaats gekomen om de zonde, maar opdat op dát offer de gehele schepping zou gaan rusten en dat gaat héél wat verder!

Daar zijn wij maar een heel, héél klein en gering onderdeel van. Wij zien dat Hij van te voren gekend was, voor de grondlegging der wereld, doch (hoor nu goed toe wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt): **“bij het einde der tijden”** (dat zijn de voortijden, die toen ten einde liepen) **“geopenbaard ter wille van u en mij”**.

Ziet u, toen het Lam kwam om het offer te brengen, waren de voortijden ten einde; het einde der tijden of tijdperken was aangebroken. Wij vinden dit beschreven in **Hebr. 9:23-26**, waarin wij lezen over dat offer van de Heer Jezus Christus.

“Noodzakelijk moesten dus hiermede (d.w.z. met het bloed, zie vers 18 t/m 22) de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze”. (want de Joden brachten offers van schapen, bokken, stieren en kalveren).

“Want Christus is niet binnengegaan in een Heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware (de Joden hadden de Tabernakel en een aardse Tempel en die waren een afbeelding van het ware), maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat (in het Oude Testament moest de Hogepriester elk jaar op de Grote Verzoendag met dat bloed het Heiligdom binnengaan), want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld (daar hebben wij het weer: sinds de grondlegging der wereld); maar thans is Hij éénmaal (wanneer?), bij de voleinding der eeuwen (de voleinding der tijdperken, de voleinding van de voortijden, dat is allemaal van gelijke strekking), verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen”.

U ziet, hoe dit die voortijden, die tijdperken zijn, die God voor het kruis schiep. Waar dienden die voor? De voortijden zijn in beginsel, de voorbereiding voor die schepping, die God uiteindelijk op het oog heeft. Dit werd als het ware dus in de voortijden voorbereid / klaargemaakt, totdat het moment zou aanbreken waarop het offer van het Lam gebracht zou worden.

Thans leven wij in het tijdperk van **“de laatste dagen”**, waarin hetgeen God in beginsel in die voortijden reeds heeft voorbereid, nu tot verwerkelijking en tot voleinding gaat komen, zodat het heerlijke werkelijkheid gaat worden. Dat is het geweldige van deze tijd.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Nu zien wij ook het doel waartoe **“de laatste dagen”** dienen. Voor God dienen deze **“laatste dagen”** om hetgeen in de voortijden reeds klaargemaakt was, in Zijn Zoon te voleindigen, want het is alles in Zijn Zoon geschapen, gelijk wij dat ook samen gelezen hebben, wat is dat wonderbaar!

Ik wil u laten zien, dat Gods Naam ook uitdrukt, wie Hij is. Hij is de God die ook deze tijdperken schept. U vindt dat in **Hebr. 1:2**. **“Die (dat is de Zoon) Hij (God de Vader) gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld (letterlijk staat er in de grondtekst: “werelden”, “de tijdperken”) geschapen heeft”.**

Laten wij zien, hoe God Zijn eigen Woord bevestigt. Wij vinden het altijd twee of drie keer staan. Wij lezen daartoe de Kolossenzenbrief, want daarin zien wij iets van de heerlijkheid van onze gezegende Heer Jezus, waarover wij het nu hebben.

Kunt u nu begrijpen waarom Paulus het als een kreet van dank uitroept: **“Dank God voor Zijn onuitsprekelijke gave”**. Want dat is de gave die Hij ons schonk in Zijn Zoon de Heer Jezus, in Wie wij uit genade alles ontvangen hebben. (lees de studie op onze Website: **“de onuitsprekelijke gave van God in Jezus Christus”**)

Wij slaan nu **Kol. 1:15-18** op, waarin wij opnieuw lezen hoe Hij die voortijden geschapen heeft. **“Hij (dat is de Heer Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is”.**

Zien wij het? God de Vader Zelf, de onzichtbare God (**vers 15**) kunnen wij niet zien; Hij bewoont een ontoegankelijk licht, maar de Heer Jezus is het (even)beeld van de onzichtbare God. Dan staat er ook: **“Hij is de eerstgeborene der ganse schepping”**.

Dit wordt dikwijls verkeerd verklaard, alsof ook de Heer Jezus door God geschapen zou zijn, maar dat is niet zo. Hij is het beeld van de onzichtbare God en Hij is altijd God met God geweest, want Hij is immers het Woord van God (God in het vlees gekomen), waarover wij in **hoofdstuk 1** van het **Johannes Evangelie** lezen: **Joh. 1:1**. **“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”**.

Maar Hij is wel de eerstgeborene der ganse schepping, d.w.z. toen God dit geweldige scheppingswerk ging doen, moest Zijn Zoon een lichaam aannemen. Allereerst in de engelenwereld, want de engelen zagen het: Hij was **“der engelen Heer”**. Hij verscheen in het Oude Testament ook als **“de engel des Heren”**. Ik weet niet of u dat wel eens gelezen hebt.

“De engel des Heren” is de Heer Jezus in Zijn Oud Testamentische openbaring. Toen had Hij een engelenlichaam aangenomen, want ook de engelen behoren Hem toe. Toen Hij ons kwam redden, heeft Hij een menselijk lichaam aangenomen, een aan dat van ons gelijk, maar (zoals u weet) uitgenomen de zonde. Alhoewel uit een vrouw geboren en in Zijn uiterlijk als een mens bevonden (Hij noemde Zichzelf ook **“Zoon des mensen”**), was Hij niet van deze wereld en woonde in Hem niet “de geest van deze wereld”.

Nee, integendeel, in Hem woonde de volheid der Godheid lichamenlijk. In Hem woonde de Heilige Geest: de Geest van de Vader, de Geest van de waarheid. Hij was niet in Zijn oorsprong de eerstgeborene der ganse schepping, maar op grond van de voorrang in Zijn positie die de Vader Hem verleende, zoals wij b.v. kunnen lezen in **Ps. 89:27**, waar God de Vader spreekt. **“Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde”**.

Daarom is Hij de eerstgeborene der ganse schepping. Wij zien dus die Eerstgeborene, door Wie vele nieuwe (dat wil zeggen) wedergeboortes plaats vinden. Vandaar ook dat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt in **Johannes 3:3-7**. **“Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet**

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden”.

U moet opnieuw geboren worden in Hem; **“in de Eerstgeborene der ganse schepping”**. Let u goed op dat **“ganse”**; dat duidt op de hemelen en de aarde. In Hem heeft God de Vader alles geschapen, want Hij is het Woord van God. Als wij het herscheppingsverhaal in Genesis lezen, wat zien wij dan?

Hoe herschiep God deze aarde? **“En God zeide: Er zij licht; en er was licht”**. God sprak en die sprake van God is het Woord. Dan citeer ik opnieuw uit **Joh. 1**, en nu uit de **verzen 3 en 4**: **“Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen”**.

“God zeide: er zij licht; en er was licht”. Zo is het steeds weer. In de Heer Jezus, want Hij is het Woord van God en zijn alle dingen geschapen; alle dingen en wat is daarbij uitgezonderd? Niets; alles, behalve God de Vader Zelf. Die is niet geschapen; Hij niet, de Zoon niet en de Heilige Geest niet.

Wij keren nu weer terug tot ons Schriftgedeelte in **Kol. 1:16**. **“want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen** (let op het meervoud: niet hemel, maar hemelen, alle drie) **en die op de aarde zijn, de zichtbare** (wat wij kunnen zien: mensen, dieren en planten) **en de onzichtbare** (die wij niet zien).

(Er zijn bijvoorbeeld geweldig veel legioenen van engelen, heerschappijen en machten in de hemelen, die wij niet zien, maar die er wel zijn) (niet alleen op aarde zijn er tronen, maar er zijn ook in de hemelen vele tronen), **hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten**; (nu komt het) **alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”**.

Wij zijn **in Hem** geschapen en **door Hem** geschapen en **tot Hem** geschapen, want Hij moet over alles Heer en Koning worden. Herkent u deze drie dingen? **Kol. 1:17-19**. **“... en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem”**.

Alles wat wij weten over de schepping, over de natuur en over de krachten heeft zijn bestaan in Hem. Geeft dat dan geen geweldige rust als je Zijn eigendom bent en je in Hem geborgen weet? Wat ook al gebeuren er vreselijke dingen op het ogenblik, wij mogen weten dat ons leven met Christus verborgen is in God.

“en alle dingen (niets uitgezonderd) **hebben hun bestaan in Hem**; (nu komt het) **en Hij is het hoofd van het lichaam** (dat is één), **de gemeente. Hij is het begin** (ziet u de hoeksteen, het fundament?), **de eerstgeborene uit de doden** (ziet u waar het begint? Niet toen God Adam schiep, maar toen de Heer Jezus uit de doden opstond. Hij is het begin), **zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid** (van God) **behaagd in Hem woning te maken”**.

Wij hebben hier een onderwerp aangesneden, waarover ontzettend veel te vertellen is. Nu wil ik allereerst dieper op die voortijden ingaan, in de hoop dat wij met dat punt in deze aflevering klaar komen.

De eerste voortijd die de Bijbel noemt, is de tijd van de Hof van Eden. God maakte in de Heer Jezus de aarde bewoonbaar, opdat de mensen daarop zouden kunnen leven en wonen. Daarom is de aarde de enige planeet waarop mensen kunnen leven, want wij hebben lucht (zuurstof), water en plantengroei nodig en noem het maar op; anders zouden wij hier niet kunnen leven.

Op andere planeten kunnen wij niet wonen, omdat daar een heel andere toestand en atmosfeer heerst. God maakte in die zes herscheppingsdagen de aarde weer bewoonbaar. Hij maakte als het ware eerst “het huis” klaar en toen dat “huis” in de eerste helft van de zesde dag klaar was, schiep Hij de mens: Adam.

Weet u wat toen het gevolg was? Hij plaatste Adam als hoofd in de Hof van Eden en Adam mocht daarin (als een soort onderkoning) heersen over de dieren en de planten. De Heer God zei: **“Het is niet goed dat de mens (Adam) alleen zij”**, want Zijn bedoeling was, dat die aarde bevolkt zou worden met mensen die uit die ene Adam zouden voortkomen. Hoort u goed, wat de Bijbel ons leert: **“uit die éne”**.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Daarom bracht Hij Adam in een diepe slaap (volgens de grondtekst **“buiten bewustzijn”**). God was de eerste chirurg. Hij opende de zijde van Adam, nam één van diens ribben en sloot de plaats weer toe met vlees. De Here God bouwde de rib (volgens de grondtekst: **“de componenten”** en blijkens **vers 23, “gebeente en vlees”**), die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw en toen Hij daarmee gereed was, bracht Hij haar zelf tot Adam, opdat Adam in staat zou zijn samen met zijn gezellin de aarde te bevolken, deze te onderwerpen en daarover tot heerschappij te komen.

Maar God gaf een gebod, want de mens moet van het begin af leren gehoorzaam te zijn aan het Woord van God. U weet hoe dat gebod luidde: **“van alle bomen in de Hof mag jij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult jij niet eten”**. Ze mochten dus wel eten van de boom des levens. U weet dat er een vreselijk uur van verzoeking kwam. De vijand, de duivel, was op de hoogte met Gods plan en hij wist ook: als Gods plan tot voleinding komt, dan is dat het einde voor mij en voor alle boze engelen en alle duistere machten.

Dus moest hij zien om die mens te verleiden en hij wist ook waar de zwakke plek was. Maar hij had niemand anders (geen profeet die namens hem spreken kon) dan een slang, die de listigste van alle dieren was. Niet Adam moest hij zien over te halen, maar diens vrouw. Adam verzaakte! Hij had over zijn vrouw moeten waken, doch hij liet toe dat zij een praatje maakte met die slang, door wie de duivel tot haar sprak en u weet: toen kwam de zondeval en daarmee eindigde die eerste voortijd.

God zag zich genoodzaakt hen uit het paradijs te verdrijven. Wat heeft God ons hiermee te zeggen? Laten wij **Romeinen 5 vers 12-14** eens opslaan, waar staat in welke mate Adam overtrad en tot zonde kwam.

“Daarom, gelijk door één mens (Adam) de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgedaan, omdat allen gezondigd hebben; want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld (voorafbeelding) is van de komende”. En dan eindigt dit tekstgedeelte desondanks met de woorden, dat Adam een beeld is van de komende!

Dus in de mens Adam zien wij al een afbeelding van hetgeen Gods plan is, namelijk dat de mens die Hij op het oog had, de Heer Jezus in Zijn vleeswording zou zijn.

Wat zien wij nu? U weet het allemaal zelf heel goed. God schiep Adam uit het stof der aarde. Men zou ook kunnen zeggen: daar boetseerde Hij zijn lichaam uit en blies toen de levensadem in zijn neus. Zo werd de eerste Adam een levende ziel.

Wonderbaar beeld, want toen in de volheid van de tijd God Zijn Zoon uitzond van Zijn Troon en Deze geboren werd uit een vrouw, was die vrouw (Maria) nog een maagd. De Zoon kon de vleeswording alleen verkrijgen door een maagdelijke schoot, want anders zou hij naar de wil van een man verwekt zijn geworden en was de erfzonde ook in Hem gekomen. Niet Jozef was Zijn vader maar God verwekte Hem en daardoor was God Zijn Vader.

Daarom zegt Jes. 7:14. **“Zie, de jonkvrouw (maagd) zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven”**. (God met ons). En hoewel God Adam een levensadem moest inblazen, weten wij dat de laatste Adam een levendmakende Geest is, want Hij is de onsterfelijke, God Zelf.

Dat staat zo duidelijk in **1 Cor.15:45**. **“Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel (want God blies hem de adem in); de laatste Adam (de Heer Jezus) een levendmakende geest”**. Ja, Adam was een ziel en kon het waarachtige leven niet geven. (God wist dat wel) Maar hij was een beeld van Hem die komen zou en Die noemt God **“de laatste Adam”**.

Waarom noemt Hij Hem **“de laatste Adam”**? Er worden toch nog dagelijks mensen uit Adam geboren? Maar toen de Heer Jezus een menselijk lichaam had aangenomen, aan dat der zonde gelijk en wel om de zonde, heeft Hij in dat lichaam en door dat offer onze zonden op het kruis gebracht.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Daar is Hij in wezen gestorven voor de zonden der gehele wereld. Zelfs voor de zonden van de kinderen die nu en in de toekomst nog geboren worden, is de Heer Jezus als **“de laatste Adam”** gestorven, want Hij heeft aan heel Adams geslacht een einde gemaakt op het kruis.

Onbegrijpelijk voor ons, maar het is zo. U hebt natuurlijk wel eens gelezen wat Paulus in **Gal. 2:19** zegt. **“Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven”**. Dat verklaart hij met de woorden: **“want ik ben met Christus gestorven”**.

Ja, natuurlijk zou men nu kunnen tegenwerpen: “Maar Paulus, wat zeg je me nu”? Toen Christus stierf was jij nog maar een jongen van veertien á vijftien jaar en je was toen nog een wettische Jood; je kende de Heer Jezus helemaal niet; je hebt zelfs de Gemeente vervolgd!” Ja, dat is ook zo, maar toen hij de Heer Jezus, de hoeksteen, aannam, kreeg hij deel aan de Heer Jezus en deel aan de Heer Jezus betekent ook deel krijgen aan Zijn kruisdood!

Ik ben met Christus gestorven, met Hem opgestaan in nieuwheid van het leven. Dit alles is door God reeds voltooid. Al kan ik het met mijn verstand niet begrijpen, toch geloof ik het met mijn hart, want ik weet dat het komt uit het Woord en door het getuigenis van de Heilige Geest in mij.

Toen ik de Heer Jezus aannam als mijn persoonlijke Heer en Verlosser, wist ik op dat moment nog niet alles van Hem, wat ik nu weten mag en ik wil nog veel meer van Hem weten; want hoe meer ik weet van Hem, hoe dierbaarder Hij voor mij wordt en hoe meer ik Hem lief krijg, die mij zo lief heeft! Ik wil alles van Hem weten en ik ben niet eerder tevreden dan wanneer ik alles van Hem weet.

Om die reden ga ik altijd maar door met het lezen en onderzoeken van die Bijbel; andere dingen interesseren mij niet. Maar het is wonderbaar, toen de Heer Jezus in mijn leven kwam, veranderde alles in mij. Vanaf dat ogenblik zie ik, dat die oude Adams natuur, die ik van mijn vader en moeder geërfd heb, steeds meer sterft en steeds meer afvalt en dat ik langzaam mag veranderen. Dat doet de Heer naar Zijn beeld en daar komt Hij mee klaar! Is dat niet heerlijk!

Laten wij nu verder lezen in **1 Cor. 15:45–49**. **“Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.** (ook wij werden eerst als natuurlijke mensen, als zielsmensen geboren, pas daarna, bij onze wedergeboorte werden wij geestelijke mensen). **De eerste mens (Adam) is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens (de Heer Jezus) is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is (naar onze natuurlijke geboorte uit Adam), zijn ook de stoffelijken (Zijn nakomelingen. Adam werd een zondaar en daarom werden zijn nakomelingen ook allen zondaren), en zoals de hemelse is (de volmaakte mens), zijn ook de hemelsen.** (dat zijn allen, die in Hem geloven en zich laten invoegen op die hoeksteen. Hij is het, die de preciese en volmaakte vorm en maat is). **En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben** (let u op, wat Paulus hier zegt: niet dragen, maar gedragen hebben. Wij zijn al met de Heer Jezus gestorven wanneer wij in Hem geloven en Hij ons deel is. Wij zijn reeds met Christus begraven, wij zijn reeds met Hem opgestaan), **zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen”**.

Ja, wij zullen worden, gelijk Hij is. Is dat niet wonderbaar!

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. De Heer Zegene u. Amen!