

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 01 - 25

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Wij willen ons nu in het bijzonder richten op het tijdperk, dat in de Bijbel omschreven wordt als **“de laatste dagen”** of **“het laatst der dagen”**.

Als inleiding op het onderwerp, wil ik eerst met u lezen uit de brief aan de **Efeziërs**, hoofdstuk 1 de verzen 3 t/m 12, waar wij in het Woord van de Heer het volgende lezen:

“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd”.

Tot zover deze inleiding. Als wij het onderwerp **“het laatst der dagen”** uit de Schriften willen onderzoeken, wil ik u er eerst opmerkzaam op maken, dat de aldus genoemde dagen, geen dagen naar onze menselijke maatstaven zijn, maar Goddelijke dagen of tijden. Laten wij samen opslaan wat de Heer Jezus Zelf hierover in **Handelingen 1** zegt, wanneer Zijn discipelen en apostelen Hem over deze tijden (en gelegenheden) vragen.

Hand. 1:4-8: “En terwijl Hij met hen aanzat, gebod Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zei Hij van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. (nu komt het) Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”.

Wij zien dat de Heer spreekt van **“de tijden en gelegenheden”**. Wij zouden - als wij de grondtekst nagaan - ook kunnen zeggen: **“bepaalde”** of **“bestemde tijden”**, **“bepaalde termijnen”**, waarin God Zijn plan uitvoert en die staan bij Hem reeds vast. Dat zijn Goddelijke tijden.

Nu willen wij vanuit de Schrift gaan zien, wat dan dat plan van God is. Wij hebben in onze inleiding, **Efeze 1**, al gelezen (en daar gaan wij nog even naar terug), dat God Zijn plan na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag aan Zijn apostelen en profeten heeft geopenbaard, dat wil zeggen, nadat de Heer Jezus het grote verlossings- en verzoeningswerk op Golgotha had volbracht.

Wij lezen nog **Efeze 1:9: “door ons** (en dat zijn die apostelen en met name Paulus) **het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij** (God de Vader) **Zich in Hem** (Jezus Christus de Zoon) **had voorgenomen** (nu komt het) **om, ter voorbereiding van de volheid der tijden** (die gaat aanbreken), **al wat in de hemelen** (dus niet hemel, maar hemelen) **en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”.**

Naar de Schrift zijn er drie hemelen: ten eerste de hemel die wij als atmosfeer kennen, waarin de wolken zijn en die rondom de aarde is, m.a.w. de aardse atmosfeer. Dat is vanuit de mensheid gezien de eerste hemel.

De tweede hemel is het universum: die geweldige sterrenhemel met zijn ontelbare sterren en miljoenen lichtjaren, waar wij met ons verstand niet bij kunnen (enorm, zo groot als God in Zijn schepping is!). Dat is de tweede hemel.

En boven die tweede hemel is onzichtbaar voor ons menselijk oog de derde hemel. Dat is de hemel waarin God Zelf Zijn troon heeft en Zijn heerlijkheid en waar ook de Heer Jezus is.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Mag ik u er aan herinneren dat Paulus buiten het lichaam, dat is in de Geest (leest u **2 Cor. 12**), opgetrokken is geworden tot in de derde hemel en daar onuitsprekelijke dingen heeft gehoord? Later komen wij daarop terug, als wij die tijden gaan behandelen.

Zoals wij al zagen, is het de wil van God (die wij thans als onze Vader mogen kennen: de enige waarachtige God en Schepper van hemel en aarde), om alles wat in de hemelen (dat wil dus zeggen: in alle drie) en wat op de aarde is onder één Hoofd en dat is Jezus, de Christus der Schriften, samen te vatten.

Voor het begrip: **“samen te vatten”** bezigen andere vertalingen de woorden: **“in éénheid samen te brengen”** en **“tot één te vergaderen”**.

Van deze nieuwe éénheid is de Heer Jezus – die Gods Zoon is, maar vlees geworden voor ons – het Hoofd. Hij is de Koning der Koningen en de Heer der Heren (ook van de engelen); Hij is aller Heer.

Het is Gods bedoeling (later gaan wij daar dieper op in) dat nu in deze tijd, allen in de Heer gaan geloven en dat de Heer Jezus alles in ons wordt. Alles wat in en aan u en mij is, moet onderworpen worden aan Zijn liefdevolle heerschappij. Hij moet mij dus (en dat kan Hij alleen) herscheppen naar Zijn eigen beeld, zodat wij zonen van God worden. Dat is Gods werk in de Heer Jezus.

Paulus schrijft hier uitvoerig over in zijn eerste brief aan de Corinthiërs en maakt daarin duidelijk, dat uiteindelijk God Zelf alles in allen zal zijn. Wij lezen eerst dat de Heer Jezus als Eersteling is opgestaan uit de doden, en wel in **1 Cor.15:20**: **“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn”**.

Later kom ik daarop terug. Waar gaat het nu om? Dat lezen wij in datzelfde hoofdstuk van af **vers 25-28**: **“Want Hij (Christus) moet als koning heersen”** (over de ganse schepping, de derde hemel, de tweede hemel, de hemel hier en de aarde en zelfs ook over wat onder de aarde is: het dodenrijk. Dat gaan wij straks zien.

Want Hij moet (dat is de wil van God de Vader) als Koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft (die worden door Hem onttroond) **“totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij”** (God de Vader) **“aan zijn voeten”** (God de Zoon) **“onderworpen. Maar wanneer Hij”** (God de Vader) **“zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft”**. De Vader Zelf natuurlijk, dat is duidelijk.

En nu komt het einddoel dat God met Zijn ganse schepping op het oog heeft. **“Wanneer alles Hem”** (Jezus Christus) **“onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem”** (de Vader) **“onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”**.

Nu wil God dat Jezus Christus alles in ons wordt, maar als Deze dit voornemen van Zijn Vader tot uitvoering zal hebben gebracht, geeft Hij de heerschappij (d.w.z. Zijn alleenheerschappij) terug aan Zijn Vader en dan zal God alles in allen zijn.

Maar pas als **“de laatste dagen”** om zijn, vindt dat plaats op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel die komen zal. Want God scheidt uit deze oude aarde en de oude hemel die om de aarde is, een nieuwe aarde en hemel, waarop gerechtigheid woont en dus geen zonde meer voorkomt.

Daarom lezen wij in de Openbaring niet alleen hoe het hemels Jeruzalem daarop neerdaalt, **“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”**, maar dat God daar Zelf onder de mensen woont.

Kijk, daar hebben wij het nu: de tent van God zal onder de mensen zijn. Er staat in uw vertaling voor het woord Tabernakel: tent, maar dat is hetzelfde: Tabernakel is een ander woord voor tent. Hoe moeten wij dat verstaan en begrijpen?

Wel, het is eigenlijk duidelijk, zoals het er staat. De Almachtige God, Die geen der mensen gezien heeft of zien kan, bewoont een ontoegankelijk licht, maar Hij heeft Zich geopenbaard (d.w.z. zichtbaar/kenbaar gemaakt) in Zijn Zoon Jezus Christus.

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

Daarom kon de Heer met recht zeggen: **“wie Mij ziet, heeft de Vader gezien, want Ik en de Vader zijn één”**. Zoals de Vader (voor ons thans onzichtbaar) een ontoegankelijk licht bewoont, waardoor geen mens Hem kan naderen, zo zien wij in de Heer Jezus **“God, gekomen in het vlees”**.

Als het Johannes evangelie opslaan, lezen wij in onze vertaling in **Joh.1:14**: **“Het Woord** (dat is de Heer Jezus vóór Zijn menswording. Hij is het Woord van God) **is vlees geworden** (wonderbaar) **en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid”**. Voor dat woordje **“gewoond”** staat in de grondtekst: **“getabernakeld”** of **“gewoond in een tent”**. God woonde in die tent.

“Die Mij ziet, die ziet de Vader”, sprak de Heer Jezus, want de Vader was in Hem en Hij was in de Vader. Is dat niet een wonder? Dat is met ons verstand niet te begrijpen, maar het is zo. Als straks de Zoon alles aan Zich onderworpen heeft en de laatste vijand onttroond is, geeft Hij alles weer over aan de Vader, maar dan zal de Vader toch in eeuwigheid zichtbaar zijn in die **“getabernakelde”** Zoon. Mag ik het zo in mensenwoorden uitdrukken, opdat u het goed begrijpt.

Wij zien hier slechts iets (want er komt later nog veel meer) van wat God met de schepping voor heeft, waarvan de Heer Jezus het Hoofd zal zijn. Maar Hij is nog veel meer dan dat. Wij zullen met elkaar gaan zien hoe groot Gods gave in Zijn Zoon de Heer Jezus is.

Het is gewoonweg onvoorstelbaar hoe groot de rijkdom is, die God ons in Zijn Zoon gegeven heeft, want die schepping wordt niet alleen door de Heer Jezus aan Zijn heerschappij onderworpen en daar zal Hij niet alleen alles tezamen brengen, samenvoegen, maar die ganse schepping wordt zelfs geheel op Hem gefundeerd. Hij is de hoeksteen van die schepping.

Dat is helemaal iets wonderbaarlijks. Wij vonden dit reeds in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, die wij ter inleiding gelezen hebben, **Efeze 1:4**. **“Hij (God de Vader) heeft ons immers in Hem uitverkoren** (let op, wat er nu staat) **vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht”**.

Vóór dat God in Zijn Zoon het eerste mensenpaar schiep, had Hij reeds vóór de grondlegging der wereld Zijn Zoon tot dat Lam Gods voorbestemd, tot die hoeksteen, waar de hele schepping uit voortkomt, letterlijk uit op-wast / uit opgroeit, want Hij is de hoeksteen en sluitsteen en Hij is ook het Hoofd.

U weet dat voor een goed huis twee dingen heel belangrijk zijn: het fundament waarop het gebouwd is en het dak; die twee zijn het belangrijkste, want als het dak lekt, gaat het hele huis eraan, maar als het fundament niet goed is, gaat het huis er even zeer aan, want het verzakt dan.

Welnu, hier zien wij hoe God Zijn schepping tot een heerlijkheid brengt, die onwankelbaar is, die gegrond is op Zijn eigen Zoon, op het vleesgeworden Woord. Die is de hoeksteen. Hoe? In Zijn offer op het kruis van Golgotha.

Maar Hij is tevens de dekking. Tussen dat fundament en die dekking groeit dat bouwwerk van die ganse schepping en van alle schepselen, die tot heerlijkheid moeten komen. Is dat niet iets wonderbaars? Als wij Hem zo leren kennen, brengt ons dat in stille aanbidding.

Wij gaan nu ook naar die tijden toe en slaan daartoe **Hebreeën 1 vers 1-2** op, waar wij lezen: **“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen** (nu komt het) **tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft”**.

Hier zien wij drie geweldige dingen, waar wij nu eerst over willen nadenken. Wij hebben in onze vertaling staan: **“nadat God eertijds vele malen....”**. De grondtekst echter spreekt van **“de voortijden”**. Het heeft eigenlijk wel ongeveer dezelfde betekenis, maar het woord **“voortijden”** drukt in dit verband toch meer uit dan het woord **“eertijds”**.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Vertalingen kunnen namelijk dikwijls aan een woord iets van zijn kracht ontnemen. Dus: **“Nadat God in de voortijden vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon”.**

Toen de Zoon dus in Zijn eerste komst op aarde kwam en een menselijke gedaante aannam, Hij werd mens, en **Fil. 2:8** benoemt dat met de woorden **“En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden”**, heeft Hij dat offer gebracht.

Wat ziet u nu? **“God heeft in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon”**. Wat gaan wij hieruit leren? Dat de voortijden en het laatst der dagen, Gods tijden zijn. Denkt u erom: het is meervoud! Niet de laatste dag, maar het laatst der dagen.

Al deze tijden zijn Gods tijden, die Hij rekent vanuit het offer van Zijn Zoon. Dat staat centraal en dat is van geweldig belang. De tijden die God in de Heer Jezus voor diens kruis op Golgotha schiep, noemt God de voortijden en de tijden die na het offer komen, zijn de tijden van de laatste dagen.

Wij zien hieruit, dat al die tijden onlosmakelijk verbonden zijn met het offer, dat Gods Zoon, de Heer Jezus op Golgotha bracht. God rekent altijd vanaf dat offer op Golgotha; dat is het fundament, de hoeksteen.

Ik weet niet of u ten volle beseft wat hoeksteen betekent. Ik wil dat wel uitleggen, omdat dat iets is wat wij in onze tijd eigenlijk niet meer kennen. Wij kennen allen wel het fundament, maar de hoeksteen kennen wij niet meer. In het Midden-Oosten kende men in die tijd de hoeksteen wel. In feite zijn er 2 soorten hoekstenen.

Wanneer een bouwwerk was ontworpen, werd (ook in de oudheid reeds) landmeetkundig bepaald op welke plaats het bouwwerk zou komen. Die plaats werd dan “afgepaald”, hetgeen wil zeggen, dat de aldus bepaalde ligging en afmetingen d.m.v. het inslaan van paaltjes in de grond werden gemarkeerd. Na het uitgraven van de grond ten behoeve van het fundament, werden allereerst in de hoeken van deze “bouwput” als basis zeer grote zuiver haaks bekapte stenen geplaatst, die onderling door te metselen muurtjes verbonden werden.

Zij dienden als steunhoeken voor het huis en als richtpunten voor het bouwen. Met recht waren zij grond(ings)stenen, waarop in wezen het gehele huis rustte. Ook kennen wij de hoeksteen in de betekenis van “afsluitsteen”, waarmee een bouwwerk voltooid of voleindigd werd.

Wij kunnen deze nog terugvinden in de bouw van de piramides in Egypte. Zo'n piramide heeft bovenaan een sluitsteen en die noemt men tevens ook hoeksteen. U weet dat een piramide vier driehoekige vlakken heeft, die allen in een punt samenkomen.

Derhalve heeft ook de bovenste steen: de sluit- of hoeksteen vier driehoekige in een punt samenkomende vlakken en de schuinite van die vlakken geeft de bouw van die hele piramide weer, want een piramide is - bezien van uit die hoeksteen - eigenlijk niets anders dan een naar onderen steeds breder uitlopen van de vlaklijnen van die ene hoeksteen.

Het tweede voorbeeld van dit type hoeksteen vinden wij bij de bouw van een gewelf. Het draagvermogen van zo'n gemetseld gewelf of wel koepelvormig dak wordt ontleend aan de uiteindelijk in het centrum van het gewelf te plaatsen hoek- of sluitsteen. Ontbreekt deze of is deze niet “welsluitend”, dan zou het hele gewelf kunnen instorten.

In deze voorbeelden is de hoeksteen naar menselijke maatstaven omschreven. Hier staat tegenover, dat de Heer Jezus van Godswege de hoeksteen wordt genoemd. U vindt dat in **Ps.118:22-23**: **“De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen”**.

Alle schepselen (zowel van de mensheid, als ook van de engelenwereld en daar hoort satan met zijn engelen ook bij) die niet volkomen aansluiten op die hoeksteen Jezus Christus en zich met Hem één maken, zijn voor eeuwig verloren. Wordt het u duidelijk?

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

God bouwt alleen op Hem! De oud Christelijke kerk heeft dat in zekere zin wel begrepen, want toen het Christendom zich ook in het Romeinse rijk verspreidde, stelde men in het Romeinse rijk een heel andere jaartelling in. Toen heeft keizer Constantijn, nadat ook hij tot het Christendom was overgegaan (ik laat in het midden of dat echt waar was, want hij was noch niet eens gedoopt) een nieuwe jaartelling ingesteld, die wordt aangeduid met de Latijnse woorden: *“anno Domini”*, hetgeen betekent: in het jaar onzer Heren, omdat deze jaartelling aanvangt met het (vermeende) geboortejaar van de Heer Jezus.

Met opzet zeg ik “vermeend”, omdat men bij de instelling van deze nieuwe jaartelling twee fouten heeft gemaakt. De monniken en geleerden die het aanvangsjaar voor deze nieuwe jaartelling door middel van terugrekening moesten vaststellen, hebben a.h.w. met elkaar zitten “uitpluizen” welk jaar het geboortejaar van de Heer Jezus geweest moet zijn (totaal onbekend) en dat jaar aangeduid als het jaar nul.

Welnu, met het aldus bepaalde “jaar nul” ving deze jaartelling aan. Zij telden vanaf de geboorte van de Heer Jezus, d.w.z. vanaf Zijn vleeswording. God echter rekent vanaf het kruis.

Maar de eerste fout die zij gemaakt hebben is deze, dat zij het jaar van geboorte veel te laat geschat hebben, want de Heer Jezus kan nooit in dat jaar nul geboren zijn en wel om de eenvoudige reden dat wij in de Schrift lezen dat toen Hij geboren werd, in Jeruzalem een koning Herodes regeerde.

Toen er wijzen en sterrenkundigen uit het Oosten kwamen, die Zijn ster hadden gezien en daarom in Jeruzalem kwamen vragen: ***“Waar is de nieuw geboren koning der Joden, want wij hebben Zijn ster gezien”***, sloeg bij koning Herodes de schrik om het hart en wat bedacht hij toen?

Hij liet de wijzen bij zich komen en hoorde hen uit over het tijdstip dat die ster geschenen had. Toen hij die tijd vernomen had, zei hij tegen de wijzen: ***“Ga snel voor mij naar Bethlehem en als u het kind vindt, vertel het mij dan, opdat ik ook het eer kan bewijzen”***.

In werkelijkheid wilde hij het laten vermoorden. Maar u weet dat, als de wijzen dan het kind in Bethlehem vinden en God hen in een droom door een engel waarschuwt om niet naar Herodes terug te reizen Zij keerden dan ook langs een andere weg terug naar hun land.

Toen Herodes hier achter kwam, werd hij woedend en gaf aan zijn soldaten opdracht in Bethlehem alle jongetjes van nul tot twee jaar om het leven te brengen. Die geschiedenis vindt u in **Matt. 2**. Maar bij latere nauwkeurigere dateringen, die men ontleende aan Romeinse geschriften en kronieken, waarin nauwkeurig het wel en wee van alle keizers en koningen werd opgetekend, blijkt dat Herodes de kindermoordenaar reeds in het jaar vier voor Christus overleed.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel hij heeft die kinderen nooit kunnen laten ombrengen of de jaarberekening van die monniken was fout! Maar door die ster van Bethlehem was het achteraf mogelijk te berekenen, dat de Heer Jezus in dat zogenaamde “jaar nul” (dat het uitgangspunt voor de nieuwe jaartelling werd) waarschijnlijk reeds enkele jaren oud was.

Uit al deze bevindingen wordt thans afgeleid dat de Heer Jezus wellicht vier, maar waarschijnlijk zelfs zeven jaar eerder geboren is dan in het jaar nul! Dus dat uitgangspunt moet in ieder geval onjuist geacht worden. Maar bedenkt u hierbij wel, dat die monniken maar mensen waren, die bovendien het plan van God niet kenden, want God rekent niet vanaf de geboorte van Zijn Zoon, maar vanaf het offer van Zijn Zoon.

Bij het offer van Zijn Zoon houdt het oude op en bij Zijn opstanding uit de doden vangt het nieuwe aan. Hij is de Eersteling uit de doden. De gehele nieuwe schepping rust op Hem en komt uit en door Hem te voorschijn. God rekent derhalve vanaf dat gebrachte offer van Zijn Zoon en dat is een heel andere datering. Gaan wij het begrijpen?

Het gaat er mij slechts om, dat u leert zien, waar het de Heer om gaat.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. De Heer Zegene u. Amen!