

Bijbelstudie Centrum prediking
"DOOPDIENST IN HET VENNETJE VAN HET WEKEROMSEZAND"

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze prediking over de doop te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Wordt gepredikt vanuit de **Herziene Statenvertaling**

2 Tim. 4:2-4 "predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels".

Bijbelstudie Centrum prediking
"DOOPDIENST IN HET VENNETJE VAN HET WEKEROMSEZAND"

Geachte aanwezigen van hartelijk welkom in de Naam van de Heer Jezus, de Christus der Schriften.

Laten wij dit samen zijn, deze speciale doopdienst in de handen van de Heer leggen. Laat ons bidden.

(prediking)

Ik wil met u vanmiddag hier bij het vennetje in het prachtige Wekeromsezand, midden in de natuur, samen met u gaan nadenken over het onderwerp: **de doop**. En wij weten allemaal dat er over de doop he-
laas heel erg verschillend wordt gedacht en gesproken in gemeenten, kerken en kringen.

Maar laten wij met elkaar daarom gaan kijken en luisteren, **niet** naar wat wij mensen hierover zeggen of kerken, gemeenten of kringen, maar laten wij enkel en alleen luisteren naar wat de Bijbel, Gods Woord, hierover zegt. De Bijbel is ons enig gezagdragend onderwijs hierin.

En wanneer de Bijbel het nu anders zegt, dan dat wij denken, weten of verwachten, dan zijn onze ge-
dachten, onze inzichten hieromtrent dus **NIET Bijbels**.

Ik wil nog een stap verder hierin gaan; als wij ons, ondanks de onderwijzing vanuit het Woord van God, toch totaal niets aantrekken van wat het Woord van God ons leert en zegt, en wij dus een menselijke leerstelling volgen en deze leerstelling toevoegen aan de Bijbel, dan gaan wij toevoegen aan het Woord van God; dan weten wij het beter dan God en dat is wat de Bijbel noemt "Hoogmoed".

Wij willen eerst even heel in het kort de kinderdoop bekijken, welke in kerken (protestant / katholiek) wordt toegepast. Daar hoeven wij niet lang bij stil te staan.

Kort samengevat leert men, in al deze kerken, dat de doop **"het toetreden tot het verbond"** is.

Wij weten vanuit de geschiedenis, dat de eerste Christenen, in de eerste twee eeuwen van het Christendom, hun kinderen **niet** doopten. De kerkelijke doop, de kinderdoop, is pas daarna, na ruim 200 jaar Christendom, door de kerk zelf ingevoerd als sacrament. (een sacrament is een heilige handeling)

De kinderdoop is dus een naar menselijke gedachte ingestelde handeling. **Middels de kerk tot Jezus**. De kerk leert dat **ZIJ** het middel is, de weg is.

De Bijbel leert ons heel duidelijk: **middels Jezus tot God** en dat is toch wel heel wat anders!

De kerk weet het dus beter dan God en voegt aan het Woord van God toe! Laten wij eens kijken wat de Bijbel over dat toevoegen zegt:

In zowel **Matt. 15:9** als in **Marcus 7:9** staat: **"maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn". "En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden"!**

En dat is de kinderdoop, een lering van mensen, want het staat **NERGENS** maar dan ook nergens in de Bijbel. **"tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn"**.

Twee heel duidelijke voorbeelden daarvan, van leringen door mensen toegevoegd aan het Woord van God zijn: de kinderdoop en het kerstfeest. Beide leerstellingen zijn toevoegingen aan het Woord van God, de Bijbel.

Hoe gevaarlijk dit is, dat toevoegen aan het Woord leert ons de Bijbel heel duidelijk: **Spreuken 30:6 "Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn"**. Duidelijker kan het toch niet gezegd worden! **"Voeg niets toe aan Zijn woorden"**.

Daarom is het een ernstig boodschap, om het Woord van God niet te minachten door leerstellingen van kerkelijke instellingen, door leerstellingen van mensen na te lopen en toe te voegen aan het Woord en daardoor het Woord van God, de Bijbel niet serieus te nemen.

Bijbelstudie Centrum prediking
"DOOPDIENST IN HET VENNETJE VAN HET WEKEROMSEZAND"

Men weet het dan beter dan God en dat noemt de Bijbel **"hoogmoed"**. Wij dopen geen kinderen, wij dragen onze kinderen op, we stellen onze kinderen voor aan de Heer en aan de Gemeente, uit dankbaarheid voor wat de Heer ons in dat nieuwe leven gegeven heeft.

En wanneer deze kinderen dan zelf op een leeftijd komen van onderscheidt, (dat is Bijbels gezien, minimaal de leeftijd van 13 jaar) dan kunnen ze de Bijbelse **geloofsdoop** ondergaan, nadat zij zich eerst aan de Heer Jezus hebben gegeven.

Geknielt hebben bij het kruis van Golgotha, beleden hebben dat zij zondaren zijn, dat zij de dood verdienen, maar dat de Heer Jezus hun zonde op Zich genomen heeft. Door Zijn offer op het kruis worden zij vrij, mits zij zich totaal overgeven en uitleveren aan de Heer Jezus. Zij zijn dan niet meer van deze wereld, zij zijn toetreden tot Zijn Heerlijkheid, zij behoren Hem toe. Een ieder die tot de geloofsdood wil komen, dient deze Bijbelse weg te bewandelen.

De Bijbelse geloofsdoop is dus niet **"een toetreden tot het verbond"**, maar we zien dat het **"een afsluiten van"** het oude leven is.

En dat staat dus letterlijk lijnrecht tegenover elkaar.

"toetreden tot" - "afsluiten van"

Laten wij maar eens goed gaan lezen wat de Bijbel zegt over de doop. **Rom. 6:3-7** *"Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde".*

Het gaat er bij God dus niet alleen om, dat wij ons van de wereld zullen afscheiden en de zonden zullen laten, maar het gaat er veel meer om, dat wij het oude leven zullen uitgaan en het nieuwe leven zullen ingaan.

Dat noemt de Bijbel **wedergeboorte**, het nieuwe leven, het leven Gods, het Christusleven. Het is het afsluiten van het oude leven!

Het is dat de Heer Jezus Zich één maakt met ons en dat wij een bewuste, een weloverwogen keuze maken, om ons één te maken met Hem.

Dat lezen wij toch daarnet in **Rom. 6:5** *"Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding"*.

Als wij die Heer Jezus aanvaarden, die God ons geschonken heeft als de enige weg tot behoud en wij Zijn kruisdood voor ons aanvaarden, dan betekent dit, dat we ons doodsvonnissen aanvaarden en dat wij van nu af aan niet meer voor onszelf leven, want dat oude lichaam gaan we zo meteen begraven in het watergraf, in het vennetje hier, maar wij zullen als een nieuwe schepping, uit dat water herreizen en dan alleen voor Hem gaan leven.

Hij, die Zijn leven voor ons gaf. Dan maken wij ons één met Hem, Hem dankende voor die onuitsprekelijke genade. En dan mogen wij weten: *"Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat wij één plant worden met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, opdat **"wij dan ook aan Hem gelijk zullen zijn in Zijn opstanding"**.*

Daarom zegt Paulus, dat wij niet meer als slaven aan deze wereld onderworpen hoeven te zijn en onszelf niet hoeven op te knappen en de wet te gaan houden.

Want allen, die in de Heer Jezus gedoopt zijn, hebben zich met de Heer Jezus bekleed en dat betekent: overwinnend leven, mits wij maar ophouden het zelf te willen doen.

Bijbelstudie Centrum prediking
"DOOPDIENST IN HET VENNETJE VAN HET WEKEROMSEZAND"

Als de zonde op ons afkomt, als de satan met zijn verleiding en de wereld met haar listen komt, als het oude vlees weer op wil staan, want wij dragen ons oude lichaam hier nog mee, ga dan niet zelf strijden, maar zeg dat u met de Heer Jezus gestorven bent en toen u zich liet dopen ook met Hem begraven bent en dat u nu dus dood voor de zonde bent.

Want mijn ik leeft nu niet meer, daar ik dood voor de wereld en voor de zonde ben, want niet meer mijn ik leeft, maar de Heer Jezus leeft in mij.

Zodra wij het bij elke verzoeking of verleiding aan de Heer overgeven en zeggen: "*Heer, doet U het maar in mij*", dan moet de boze direct wijken.

De geloofsdoopt spreekt ons van de bekleding met Zijn heerlijkheid en daarom is er ook zulk een zegen in die doop.

Allereerst is het de geloofsgehoorzaamheid, waardoor wij de gerechtigheid en de raad Gods aanvaarden. Het is ook een bijzondere geloofsversterking, zoals wij ook bij de Tafel des Here door brood en wijn versterkt worden, want brood en wijn zijn zinnebeelden van Zijn vlees en bloed.

Zo is de geloofsdoopt het zinnebeeld van met Hem begraven te worden om dan ook in Hem op te staan, als een nieuwe schepping, uit God verwekt en daarom een werkelijk kind van God.

Deze geloofsversterking brengt ook meer geloofszekerheid. Ik ben met de Heer Jezus gestorven en ben nu Zijn eigendom en dit geeft me een machtig geloofswapen.

Want als de satan op ons afkomt en ons gaat aanklagen, mogen wij zeggen, dat de Heer Jezus bloed alles heeft weggedaan en nu ik met Hem gestorven ben is Hij mijn leven.

Als satan nu komt, dan moet hij bij mijn Heer zijn en niet bij mij. De Heer regelt nu mijn zaken en dan zal satan niet eens naar Hem toe durven gaan. Laat de Heer Jezus toch in alles uw zaakwaarnemer zijn, maar dan moeten wij Hem ook alles uitleveren.

Dit is een heerlijk leven van rust en vrede. We hoeven nu niet meer zelf te zorgen, want de Heer zorgt voor ons en Hij regelt nu onze zaken en leidt alles.

Prijst Zijn Naam!

Niet door de natuurlijke geboorte uit Christen ouders is een kind een Christen, maar door een persoonlijke bekering en door een persoonlijk wedergeboorte uit God, dan wordt men een Christen, een totaal nieuwe schepping en dan is God, de Almachtige je Vader (**Abba Vader**) geworden.

Johannes 1:12-13 "Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn".

Laten we lezen wat er staat in Johannes 3:3 "**Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien**".

Vervolgens staat er in Johannes 3:5-7 "**Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden**".

En dit hebben onze dopelingen leren inzien en willen daarom ook gehoorzaam zijn aan het Woord van God en zich hier laten begraven in dit watergraf, het vennetje in het Wekeromsezand.

Wij als Bijbelstudie Centrum dopen alle mensen die tot dit besluit zijn gekomen en gedoopt willen worden, maar daarom is het ook van belang te weten waarom iemand zich wil laten dopen.

"DOOPDIENST IN HET VENNETJE VAN HET WEKEROMSEZAND"

Wij dopen daarom altijd op grond van het getuigenis wat elke persoon aflegt en dat doen wij omdat wij nooit in het binnenste van iemand kunnen kijken of men wel oprecht is of niet.

Vandaar zullen wij nu naar de getuigenissen van de dopelingen gaan luisteren, op de vraag waarom zij gedoopt willen worden.

Daarna zullen wij overgaan tot het dopen van de dopelingen in die wonderlijke Naam, in de Naam van Jezus.

Amen.