

**Les 8: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
Israël en de Gemeente**
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

Voordat wij verder gaan met Noach, even een extra aanvulling (een extra Bijbels bewijs) dat Genesis 1:1 de schepping van hemel en aarde verteld. Het vervolg, vers 2, dat de aarde woest en leeg was bij het maken van God van de aarde, klopt niet, want dat kwam door de opstand van Lucifer (satan) en daardoor **werd** de aarde woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed. Wij hebben in les 1 veel bewijzen reeds geleverd voor deze uitleg. Echter, er blijkt nog een heel duidelijk bewijs in de Bijbel te staan, dat deze uitleg door ons volkomen Bijbels is.

Laten wij maar gaan naar Job 38:4-7 **Opzoeken en lezen:** *“Waar was u (zegt God tegen Job) toen Ik de aarde grondvestte? (maakte). Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen (haar grootte) bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar (de aarde) gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren (troon engelen) samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God (de engelen van God) juichten”?* (geel)

In het verhaal van Genesis 1:3-31, het door de mensen gezien als het scheppingsverhaal, daar wordt nergens iets verteld van juichende engelen en zingende morgensterren. Dus toen werd de aarde daar niet gemaakt, maar de aarde werd daar alleen hersteld van de schade van satan. Genesis 1:1 verteld ons dus over de schepping van hemel en de aarde. En die was niet woest en leeg bij het maken door God! Het was super geweldig, vandaar dat men allemaal zong en juichte vol bewondering en blijdschap over zo'n fantastisch geschapen hemel en aarde.

Deze bewijsvorm is even een extra aanvulling op les 1.

Wij gaan dan nu verder met Noach. De ark van Noach met al de dieren erin liep vast, toen het water van de zondvloed begon te zakken, op de berg Ararat, deze berg (zie foto) ligt in Turkije. Laten wij het maar opzoeken in Genesis 8:4 **Opzoeken en lezen:** *“En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat”.* (groen)



Dat was precies 150 dagen nadat de zondvloed begon, want de zondvloed begon in de tweede maand, eveneens op de zeventiende dag. Zullen wij het opzoeken in Genesis 7:11-12 **Opzoeken en lezen:** *“In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluisen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten”.* (groen)

Toen alle dieren uit de ark op de nieuwe droge aarde waren losgelaten, bouwde Noach voor God een altaar. Laten wij dat maar lezen in Genesis 8:20 **Opzoeken en lezen:** *“En Noach bouwde een altaar voor de Heere; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brand-*

offers op dat altaar". (groen)

God sloot toen met Noach een nieuw verbond. God maakte dus met Noach een nieuwe afspraak. Dat is dus wederom een nieuw tijdperk. (zoals uitgelegd is in les 5) Dat verbond staat in Genesis 9, wat je thuis mag lezen als huiswerk. Het is Genesis 9:1-17. Niet vergeten thuis helemaal te lezen! Want volgende week hebben wij wat vraagjes voor je hierover, dus niet vergeten het goed te lezen.

God had in zijn verbond met Noach gezegd dat de mensen zich over de hele aarde moesten gaan verspreiden, dus niet allemaal samen op één klein stuk van de aarde, maar verspreid over de hele aarde. Genesis 9:1b **Opzoeken en lezen:** "Wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde!" (geel) "Vervul de aarde" wil zeggen, dat de mensen overal op de aarde moesten gaan wonen, allemaal op een ander deel van de aarde, zodat over de hele aarde mensen zouden wonen.

En wat deden de mensen na verloop van tijd met het verbond van God met Noach. Je zou het al weer kunnen raden. Laten wij het maar lezen in Genesis 11:1-4 **Opzoeken en lezen:** "Heel de aarde had één taal en eendere woorden." ("eendere woorden" wil zeggen dat iedereen dezelfde woorden gebruikten) *En het gebeurde, toen zij (de mensen op de aarde) naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen*". (zie onderstaande kaart rechts onder)



"En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!" (groen) (aanwijzen op bovenstaande kaart, van Ararat linksboven op de kaart naar rechtsonder, tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris in.)

Dit was wel heel erg van de mensen. Ten eerste zouden zij wel eventjes een toren bouwen zodat zij zelf naar God zouden kunnen gaan. Dat was de achterliggende gedachten (hetgeen de mensen daar wilde bereiken), zij zouden dus door middel van eigen werken (toren bouw) de weg naar God vinden.

Ten tweede was dit toch ook niet wat God met Noach had afgesproken. De mensen gingen weer regelrecht tegen de afspraken van God in, "en laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid". Dit was dus totaal anders dan God met Noach had afgesproken. Laten wij maar gauw lezen wat God toen deed, zodat de mensen uiteindelijk toch over de hele aarde zich gingen verspreiden.

Genesis 11:5-8 **Opzoeken en lezen:** "Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de Heere zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij (God de Vader, God de Zoon en Gods de Heilige Geest) neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen." (geel)

Zo verspreide de Heere hen vandaar over de heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad". (groen)

Deze "straf" gaf God aan de mensen en daar hebben ook wij vandaag nog altijd last van. Vandaar dat iedereen op de scholen allerlei verschillende talen moeten leren, zodat men die mensen die daar dan wonen kunnen verstaan. In Nederland spreken de mensen Nederlands, in Frankrijk

spreken de mensen Frans, in Duitsland spreken de mensen Duits, in China spreken de mensen Chinees en in bijvoorbeeld Spanje en ook Peru spreken de mensen Spaans. Men heeft berekend dat er tussen de 6.000 en 7.000 talen in de wereld gesproken worden door 7 miljard mensen in 189 verschillende landen.

Toen besloot God niet verder te gaan met alle mensen, maar God besloot om verder te gaan met slechts één man die God daarvoor riep. Die man was Abram. Laten wij dat maar gaan lezen.

Genesis 12:1 **Opzoeken en lezen:** *“De Heere nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal”*. (geel) Dat was wel behoorlijk veel, wat God aan Abram vroeg. Hij moest werkelijk alles, maar dan ook alles achter zich laten, waar hij op dat moment woonde, zijn huis, zijn familie, zijn land, ja alles.

Maar God gaf Abram wel een belofte, wanneer hij dit alles voor God zou willen doen. Genesis 12:2-3 **Opzoeken en lezen:** *“Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”*. (geel)

Dat was wel even een enorm grote belofte die God aan Abram gaf. De vraag is, wat deed Abram, geloofde en vertrouwde hij God en ging hij op weg of wilde hij dit alles niet. Laten wij het maar zien in de Bijbel wat Abram deed. Genesis 12:4a **Opzoeken en lezen:** *“Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had”*. (groen)

Overall waar Abram zou lopen, al dat land zal van Abram (Israël) worden, dat beloofde God aan Abram. Laten wij maar opzoeken en lezen Genesis 13:17 **Opzoeken en lezen:** *“Sta op, ga het land door in zij lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven”*. (geel)

Wat Israël momenteel als land bezit, is maar een heel klein stukje land van wat God aan Abram beloofd heeft. Zullen wij eens op onderstaande kaart kijken hoe groot Israël volgens de belofte van God is.



Alles binnen de rode lijn op bovenstaande afbeelding behoort volgens Gods belofte aan Israël. Dat is wel eventjes een stuk groter dan wat Israël vandaag bezit. God heeft al deze grond binnen de rode lijn aan Abram, aan Israël beloofd, dat zij dat hele land zouden bezitten. En straks zullen zij het ook in hun bezit hebben.

Zie je dat heel de wereld vandaag God helemaal niet serieus neemt. Wat een belachelijk nieuws horen wij dagelijks over bijvoorbeeld de *“bezette Westelijke Jordaanoever”*. De mensen beweren dat Israël dit stukje land bezet houden, want volgens de mensen behoort dit stuk land aan de Palestijnen. Wat is de mens toch vreselijk dom, maar dat komt omdat zij God en Zijn Woord totaal niet geloven.

Tot zover, volgende keer gaan verder.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe. Amen.

Huiswerk: Zelf thuis lezen Genesis 9:1-17.