

**Les 7: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
Israël en de Gemeente**
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

Wij gaan vandaag toch nog even een klein deeltje terug bekijken over de tijd van voor de zondvloed.

Na 7 geslachten (is de tijd van een mens hier op aarde, jouw papa is een geslacht en jij bent het volgende geslacht en als jij een kindje krijg is dat kindje weer het volgende geslacht en wel het derde geslacht) dus na 7 geslachten vanaf Adam werd Henoeh geboren.

Henoeh wandelde zijn hele leven met God en hij luisterde ook volledig naar God. Verleden week zei ik nog, dat er in heel veel kerken totaal niet gesproken wordt over Henoeh, maar wel over Noach. Toch is Henoeh een profetisch voorbeeld (een door God gegeven uitleg) voor ons als Gemeente van Jezus. Henoeh wandelde in die toen vreselijke goddeloze tijd met God. Terwijl de meeste mensen in die tijd van Henoeh en Noach, hun eigen weg gingen en totaal niets, maar dan ook niets meer met God te maken wilden hebben.

En na enige tijd nam God Henoeh weg van de aarde, weg van die vreselijke mensen die niets met God te maken wilde hebben. Dat God Henoeh van de aarde weghaalde is een profetisch beeld (iets wat zal gebeuren, maar wat vooraf, voordat het gebeurde verteld is geworden) een profetisch beeld van de opname van de Gemeente, die straks ook, net zoals Henoeh door de Heer weggenomen zal worden.

Genessis. 5:24 **Opzoeken en lezen:** *“Henoeh wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg”.* (groen)

Henoeh was dus de zevende generatie na Adam. Laten we lezen Genessis 5:21 **Opzoeken en lezen:** *“Henoeh leefde vijftig jaar, en verwekte Methusalach”.* (groen)

Van Methusalach wordt gezegd, dat wanneer hij zou sterven, dat dan God met een nieuw oordeel, een nieuwe straf, de zondvloed, zou brengen over de aarde, om *“het tijdperk van het geweten”* af te sluiten.

Eén van de vreselijkste dingen die in die tijd gebeurde door de mensen op aarde, was dat zeer veel mensen met de engelen van satan (die bij satan hoorde) omgingen en dat zij daardoor kinderen kregen. Dat was in Gods ogen een werkelijk vreselijke gruwel.

Laten wij het maar lezen in Genesis 6:1b-2 **Opzoeken en lezen:** *“en er dochters bij hen (de mensen) geboren werden, dat Gods zonen (engelen die met satan mee waren gegaan) de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden”.* (groen)

De mensen gingen dus op een gegeven moment de normale natuurlijke omgang met elkaar, man en vrouw, veranderen in een tegen natuurlijke omgang, mensen kregen omgang met de engelen wereld, de gevallen engelen van satan. Dat was voor God werkelijk een gruwel, afschuwelijk vond God dat. Want hiermee wilde satan het hele mensenras volledig uitroeien, want het geslacht van mensen is een totaal ander geslacht dan dat van de engelen en met een vreselijk satanisch gevolg.

Als duidelijk voorbeeld haal ik hier de dierenwereld aan. In de dieren wereld vindt dat helaas ook nu nog steeds plaats. Als een paard bij een ezel een veulen verwekt, dan komt er uit die ezel geen jong paard, maar wordt er een muilezel geboren. Het kenmerk van een muilezel is, dat zo'n beest

totaal onvruchtbaar is. Een muilezel zal nooit een veulentjes kunnen krijgen, dus op deze manier sterft zijn ras volledig uit.

Zo ook uit de relatie van mensen met engelen, daaruit werden reuzen geboren, mensen van naam. Van deze gebeurtenissen zijn helaas ook vele sprookjes verhalen gemaakt. Echter deze wezens waren totaal onvruchtbaar, zij konden nooit kinderen krijgen. En dat was het vreselijke vieze en gemene plan van satan, om op deze manier de mensen totaal uit te roeien.

Laten wij het maar opzoeken en lezen Genesis 6:1-2 **opzoeken en lezen:** *“En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen (kinderen kregen) en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen (dat zijn de gevallen engelen, de engelen die met satan mee zijn gegaan) de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden”.* (groen)

Genesis 6:3 **opzoeken en lezen:** *“Toen zei de Heere: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn”.* (geel)

Genesis 6:4-5 **opzoeken en lezen:** *In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen (dat zijn hier de gevallen engelen) bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden: dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels (iets van wat je zelf bedenkt) van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren”.* (groen)

Ook hielden de mensen zich ook bezig met vreselijke zondige praktijken zoals, magnetisme, helderziendheid, astrologie, spiritisme en horoscopen. Dit alles gebeurde er allemaal in de tijd dat Noach leefde, het zijn allemaal duivelse bezigheden. Lukas 17:26 **opzoeken en lezen:** *“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen”.* (groen) Dat is dus nu vandaag, dat dit ook weer overal gedaan wordt.

Genesis 6:6-8 **opzoeken en lezen:** *“Toen kreeg de Heere er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de Heere zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen (uitroeien, totaal vernietigen) van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere”.* (geel)

God had spijt dat hij weer met de mensen verder was gegaan. God besluit daarom dat Hij alles wat Hij gemaakt had zal vernietigen en doden door alles onder water te zetten. De zondvloed.

Gelukkig vonden enkele mensen genade in Gods ogen, het waren Noach en zijn vrouw, zijn drie zonen, Sem, Cham en Jafeth en de vrouwen van de drie zonen, acht mensen in totaal. Noach moest voor hun redding een ark bouwen. Noach kreeg daar 120 jaar de tijd voor. En al die tijd heeft Noach tijdens het bouwen van de ark de andere mensen gewaarschuwd. Hij heeft al die 120 jaar gepredikt dat de mensen zich weer tot God moesten keren.

Hij wordt in de Bijbel een prediker der gerechtigheid genoemd. Laten wij maar kijken waar dat in de Bijbel staat. 2 Petrus 2:5 **opzoeken en lezen:** *“en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achtal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht”.* (groen)

Maar de mensen lachten Noach gewoon uit, vooral om die gekke grote ark (die grote boot) te bouwen op het droge land, er was daar in de wijde omgeving helemaal geen zee of een meer waar die ark zou kunnen varen. Ze dachten dat Noach gek was geworden. De mensen geloofden Noach helemaal niet, vooral als hij hun waarschuwde over de regen en de vloed die zou komen, want dat was iets wat de mensen nog nooit hadden gezien. God had het nog nooit op aarde laten regenen, want de aarde werd toen alleen vochtig gemaakt door dauw (mist).

Genesis 2:5b-6 **Opzoeken en lezen:** *“want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar damp (mist) steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem”.* (groen)

God maakte een nieuw verbond (een nieuwe afspraak), nu met Noach. Genesis 6:18-22 **Opzoeken en lezen:** *“Maar met u (Noach) zal Ik (God) Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met. En ik moet van al wat leeft, van alle vlees,*

twee van elk in de ark laten komen om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden. En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn". (geel)

Verder vers 22 **Opzoeken en lezen:** *"En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij". (groen)*

Van alle reine dieren moest Noach er geen twee paar maar zeven paar nemen. Genesis 7:2 **Opzoeken en lezen:** *"U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen". (geel)* Waarom van de reine dieren 7 en van alle andere dieren slecht 2.

Laten wij het maar lezen in Genesis 8:20, dat is na de zondvloed, **Opzoeken en lezen:** *"En Noach bouwde een altaar voor de Heere; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffer op dt altaar".* Op een altaar mochten alleen reine dieren geofferd worden voor God, vandaar dat Noach er wat meer reine dieren had dan twee, want anders zou dan het ras zijn uitgestorven. Nu waren er genoeg om ook enkele te offeren voor God.

Na de zondvloed bracht Noach dus op de nieuwe aarde een offer aan God en God gaf Noach een belofte.

Gen. 8:20-21 **Opzoeken en lezen:** *"En Noach bouwde een altaar voor de Heere, en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar" (groen). En de Heere rook die aangename geur, en de Heere zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens, de gedachtespinsels (gefantaseerd idee) van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het leven meer doden, zoals Ik gedaan heb".(geel)*

God gaf de mens toen een teken van het Zijn verbond (van de afspraak) met Hem (God) en de mens. Genesis 9:12-13 **Opzoeken en lezen:** *"En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog (dat is de regenboog) heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde". (geel)*

Nu eventjes weer heel kort vooruit kijkende. Wat moet God vandaag erg boos en verdrietig maken, nu de mensen Zijn verbondsteken, Zijn regenboog gebruiken voor de vreselijke zondige dingen van vandaag, zoals bijvoorbeeld voor homofilie en het nu zo populaire gender en transgender gebeuren. En dat allemaal onder de vlag van de regenboog. Het is God een gruwel.

En de straf aan het einde van het tijdperk van genade, waarin wij nu leven, dat staat vlak voor de deur en laat zien dat God heel, heel erg boos is op dat soort mensen. Er komt over onze wereld van vandaag een vreselijk tijd aan, want God zal dit tijdperk afsluiten met een enorm gericht, waar de mensen geen weet van hebben, maar dat vreselijk zal zijn.

God heeft deze regenboog gegeven als teken van Zijn verbond met Noach. De mens van vandaag minacht God en gebruikt dat teken juist voor satanische zaken.

Tot zover, volgende keer gaan verder.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe.

Amen.