

**Les 6: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
Israël en de Gemeente**
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

Wij gaan nu weer verder met het vervolg van les 4. (les 5 ging uitsluitend over de tijdperken die God als indeling van de Bijbel aan ons geeft)

Doordat Adam en Eva meer naar satan luisterde dan naar God, viel de mens en de schepping de dood ten prooi. De aarde valt ook onder de vloek van God. Laten wij dat maar opzoeken en lezen in de Bijbel. Genesis 3:17b **Opzoeken en lezen:** *“is de aardboden (de aarde) omwille van u (door uw luisteren naar satan in plaats van God) vervloekt”*. (groen)

Ook ontstaat er voor Adam en Eva heel veel strijd, maar God beloofde een Verlosser die satan zal verslaan en om de mens weer vrij te maken. Geen enkel mens op aarde heeft daar de mogelijkheid toe, niemand die uit Adam geboren is geworden kan dit.

Want alle nakomelingen van Adam en Eva, dus ook wij, worden als zondige mensen geboren, wij kunnen daardoor niet voor God verschijnen, wij zijn zondaren. Is daar een bewijs van? Ja hoor, er is een heel duidelijk bewijs: wij mensen gaan allemaal, nadat wij geboren zijn geworden als babytje, een keer dood en *dat* is het bewijs! Genesis 2:17. **Opzoeken en lezen:** *“maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”*. (geel)

Wij zijn de dood schuldig, omdat ieder mens naar het beeld van Adam is geschapen, de gevallen mens. Heel veel mensen, ook zeer veel mensen die naar der kerk gaan, denken, dat wij mensen, als wij geboren worden, naar het beeld van God geschapen (geboren) zijn.

Maar al deze mensen, die dat denken, vergissen zich behoorlijk, kijk maar eens in Genesis 5:3. **Opzoeken en lezen:** *“Adam leefde (na de zondeval) honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar **ZIJN** gelijkenis, naar **ZIJN** beeld (een zoon naar hoe Adam eruit zag, een zoon die precies leek op wat Adam was geworden, een mens die een zondaar was geworden); en hij gaf hem de naam Seth”*. (groen)

Om de gevallen mens en de schepping uiteindelijk los te kopen (terug te kopen door God om het uit de doodsmacht van satan te krijgen), belooft God een Verlosser, die geboren zal worden uit een vrouw. Romeinen 8:22. **Opzoeken en lezen:** *“Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeerd tot nu toe”*. Tot God het allemaal hersteld heeft.

Die belofte van God wordt ook duidelijk, als God zegt hoe deze verlossing zal gaan plaats vinden. Genesis 3:15. **Opzoeken en lezen:** *“En Ik (God) zal vijandschap teweegbrengen (God zorgt dat die vijandschap er komt) tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw nageslacht (kinderen uit satan) en haar Nageslacht (kinderen van God); Dat zal u de kop vermorzelen (de ondergang van satan) en u (satan) zult Het de hiel vermorzelen. (dat komt door de spijkers die door Jezus zijn voeten werden geslagen bij de kruisiging) Je ziet dat dit allemaal een hele grote en enorme grote strijd wordt. En daar gaat nu het merendeel van de Bijbel over, maar wel in verschillende tijden verdeeld.*

Gods plan bestaat nu, vanaf het moment van de val van Adam en Eva, uit twee fasen: ten 1e de Verlosser geboren doen worden en ten 2e Zijn rijk op aarde verwezenlijken

Adam en Eva moeten nu, buiten het Paradijs heel hard werken om te kunnen eten en drinken. Niets gaat meer vanzelf. Echter God zal in Zijn liefde en Zijn genade gelukkig voor een oplossing gaan zorgen. Ondertussen waarschuwde God de mensen die uit Adam en Eva geboren waren

steeds. Ze horen dit alles van Adam en Eva en van anderen volwassen geworden kinderen. God heeft ze "*het geweten*" gegeven, namelijk het tijdperk van het geweten. (geweten is iets wat je kunt weten en herinneren, je geweten)

Helaas, de meeste mensen gingen ondanks alle waarschuwingen toch hun eigen gang en gingen steeds meer en meer van God af. Henoeh en ook Noach waarschuwde de mensen dat God de mens zou gaan straffen wanneer zij hiermee doorgingen. En dat God met zijn straf zal komen wanneer de zoon van Henoeh, Methusalach zou sterven.

En we lezen in de Bijbel dat Methusalach negenhonderd negenenzeventig jaar oud is geworden. Zoveel genadetijd (tijd die de mens eigenlijk niet verdiende) gaf God de mensen nog in Zijn liefde tot de mens, om terug te keren naar God, want Methusalach is in de Bijbel degene die het allerlangst van iedereen heeft geleefd. Niemand is zou oud geworden als Methusalach.

Henoeh wandelde met God en God heeft hem toen weggenomen van de aarde en gezet in de Hemel. Henoeh is dus niet gestorven en wij zullen later zien dat naast Henoeh nog twee andere mensen niet zullen sterven op de aarde. Later komen wij hierop terug.

Staat dit in de Bijbel geschreven, dat Henoeh niet stierf maar levend in de Hemel gezet is door God? Ja, laten wij maar opslaan Gen. 5:24 **Opzoeken en lezen:** "*Henoeh wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg*". (groen)

Henoeh is een voorafschaduw (dat is een voorbeeld van iets wat nog moet komen) een beeld van de Gemeente die straks net zoals Henoeh weggenomen wordt van de aarde door Jezus en in de Hemel zal worden gezet. Dat is in de Bijbel "*de opname van de Gemeente*".

Ook dat lezen wij in de Bijbel op vele plaatsen, onder andere in Joh. 14:1-3 **Opzoeken en lezen:** "*Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vaders (de Hemel) zijn vele woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben*". (geel)

Heel veel mensen en in heel veel kerken wordt daar nooit over gesproken, er wordt alleen gesproken en helaas ook allen maar geleerd over Noach, maar bijna nooit over Henoeh. Men praat elke keer over Noach en dat komt, omdat de mensen denken, dat wat Jezus daar zegt over Noach, dat het daar gaat over de komst van Jezus voor Zijn Gemeente.

Laten wij het maar opzoeken. Matt. 24:37 **Opzoeken en lezen:** "*Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn*". (geel)

Maar dat zegt Jezus niet tegen de Gemeente, dat kan namelijk helemaal niet, want de Gemeente bestond toen nog helemaal niet. Jezus had het hier tegen en over Israël, die toen wel al bestond. Zie je nu ook hier weer, hoe belangrijk het is om Schrift met Schrift te vergelijken!

Je ziet dat het heel belangrijk is om te kijken, bijvoorbeeld over uitspraken van Jezus, tegen wie Jezus het zegt en wanneer Hij dat deed. De Gemeente ontstond pas na de kruisiging van Jezus en na de opstanding van Jezus en pas bij de uitstorting van de Heilige Geest, dus hier in Mattheüs 24 kan Jezus het nooit over de ontmoeting met de Gemeente hebben, nogmaals, om de eenvoudige reden dat de Gemeente toen nog niet eens bestond.

In de tijd van Henoeh en later ook Noach zag God de mensen op aarde aan en God kreeg spijt dat Hij de mensen had gemaakt. Laten wij maar kijken waar dat staat. Gen 6:6 **Opzoeken en lezen:** "*Toen kreeg de Heere berouw over dat Hij de mens op aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart*". (groen)

Maar laten wij snel naar Gen. 6:8 gaan. **zoeken en lezen:** "*Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere*". (groen)

Gelukkig dat God genade had voor Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen. Anders was Gods plan helemaal totaal mislukt. Daarom is Gods genade, dat is iets wat je niet verdiend maar dat je krijgt, zo super belangrijk. Het is een onuitsprekelijke genade Gods, onuitsprekelijk omdat het zo groots, zo machtig, zo geweldig is, dat wij mensen het niet in onze woorden kunnen zeggen, zo geweldig is het.

Noach krijgt opdracht om een ark te bouwen, samen met zijn vrouw en zijn zonen Sem, Cham en Jafeth. In Genesis 6:9-22 staat dat hele verhaal in de Bijbel. Dat mag jij thuis zelf helemaal lezen als huiswerk. (niet vergeten thuis te lezen)

Deze gebeurtenis over de zondvloed en de redding van Noach en zijn vrouw en zonen en de vrouwen van hun zonen is als voorbeeld gegeven voor Israël. Israël wordt straks in de Grote Verdrukking, die binnenkort gaat komen over deze wereld, door God op een wonderlijke manier gered, net zoals toen in de tijd van Noach en de zijnen. Later gaan wij hier uitgebreider op in.

Niet de gehele aarde werd onder water gezet tijdens de zondvloed, slechts dat deel waar de mensen en dieren woonde en leefde. Na de zondvloed bracht Noach een offer aan God en God gaf Noach een belofte.

Gen. 8:20-22 **Opzoeken en lezen:** *“En Noach bouwde een altaar voor de Heere, en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur, en de Heere zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens, de gedachtenspinsel (gefantaseerd idee) van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het leven meer doden, zoals Ik gedaan heb”*(geel)

God gaf de mens toen een teken van Zijn nieuwe verbond (van afspraak wat je kunt zien) met Hem (God) en de mens. Gen. 9:12-15 **Opzoeken en lezen:** *“En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog (dat is de regenboog) heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde”*. (geel)

Wat moet God het vandaag zeer verdrietig en erg boos maken, nu de mensen deze regenboog, Gods regenboog als teken van Gods verbond met Noach, zo misbruiken voor vreselijke zondige dingen, zoals bijvoorbeeld voor homofilie en het nu zo populaire gender en transgender gebeuren. En dat allemaal onder de vlag van de regenboog. Het is voor God een enorme gruwel!

En de straf aan het einde van dit tijdperk van genade laat zien, dat God heel, heel erg boos is op dat soort mensen, die dit onder andere doen. Er komt over de wereld waarin wij nu leven een vreselijk tijd aan, want God zal dit tijdperk afsluiten met een enorm groot gericht, waar de mens geen weet van heeft, maar dat heel vreselijk zal zijn. Het zal een tijd worden dat nog nooit op aarde is geweest.

God heeft Zijn regenboog gegeven als teken van Zijn verbond met Noach!

Tot zover, volgende keer gaan verder.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe.

Amen.