

**Les 5: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
Israël en de Gemeente**
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

----- c

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

Wij zijn vorige keer geëindigd bij de verschillende delen, verschillende tijden die God in de Bijbel gebruikt. In de Bijbel worden deze verschillende tijden verdeeld onder verschillende namen. Welke namen gebruikt God hier? Hier komen ze nogmaals. In *“tijden”*, in *“gelegenheden”*, in *“tijdperken”*, in *“bedelingen”*, in *“eeuwen”*, in *“werelden”*, in *“dagen”*. In het Hebreeuws spreekt de Bijbel ook over *“ionen”*.

In deze les gaan wij bekijken (gaan wij zien) waar het in de Bijbel allemaal geschreven staat, dat God in de Bijbel verschillende tijden gebruikt. *Zelfs* heeft God deze tijden aan Israël gegeven in feestdagen die God speciaal met Israël wil vieren als Hoogtijfeesten.

Die feestdagen laten ons zien (is een overzicht) van het fantastische verlossingsplan wat gaat God doen om de mens te redden (te verlossen van satan, te verlossen van de dood) en om Zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dit fantastische plan van God om alles te redden en weer goed te maken heet: *“het grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”*.

Deze feestdagen staan in Leviticus 23. Dat hele hoofdstuk heeft 44 verzen en geven steeds een bepaalde tijd in de geschiedenis van Israël en de wereld aan. Laten wij maar opslaan *Lev. 23:1-4*. opzoeken en lezen: *“De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen. Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de Heere. Dit zijn de feesttijden van de Heere, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen”*. (geel)

Die feestdagen laten ons dus uitgebreid zien (geven een volledig overzicht) van het fantastische reddingsplan (verlossingsplan) van wat God gemaakt heeft. En je ziet dat God hier voor de eerste keer de sabbat aan Israël als een gebod geeft (iets wat je moet doen) om het te vieren. Wij hebben hier een zeer uitgebreide studie over op onze Website onder de studies die wij gemaakt hebben:

“Het grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”. Later zullen wij deze feesten in onze studie in een korte vorm met elkaar behandelen.

Wat wij nu moeten weten is, dat God hier in deze feesten duidelijk laat zien, hoe Hij alles uiteindelijk zal herstellen en hoe God Zijn Koninkrijk hier op aarde zal gaan beginnen. Dit is even een grote vooruit blik op deze uitlegging. Want Gods plan bestaat vanaf dit moment, na de val van Adam en Eva uit twee fasen (uit twee delen).

1. de Verlosser geboren doen worden - 2. Gods Koninkrijk op aarde te laten komen.

Geweldig allemaal. Maar wij gaan het nu eerst hebben over de verschillende perioden (delen) die God in de Bijbel geeft. Elk zo'n periode (tijdperk) heeft een begin en een eind en dat eind wordt afgesloten door een gericht (straf), omdat de mens tijdens zo'n bepaalde tijd, toch steeds niet wil luisteren naar wat God heeft afgesproken met de mens voor zo'n bepaalde tijd.

Maar in Gods enorme liefde begint God steeds weer opnieuw met de mens, omdat God van de mensen houdt. En elke keer als God weer opnieuw met de mens begint, is dat een nieuwe periode,

een nieuwe tijd in de Bijbel, met vooraf steeds bepaalde afspraken die God met de mens maakt.

Helaas zijn deze perioden (tijdperken) voor heel veel mensen totaal niet bekend, omdat veel mensen hier helaas niets over geleerd krijgen en er wordt ook niets in de kerken over verteld, maar het staat wel allemaal in de Bijbel. En wanneer jij dit nu allemaal geleerd wordt en jij het dus nu weet, wordt de Bijbel straks veel makkelijker om te lezen. God heeft de Bijbel in stukjes gedeeld, zodat je deel voor deel kunt lezen en dan is het makkelijker om het te begrijpen.

Laten wij maar kijken waar dit alles in de Bijbel staat. Wij beginnen met Prediker 1:10 **opzoeken en lezen**: *“Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest”*.(groen) Nu dat is toch wel heel duidelijk.

Wij gaan naar Jesaja 61:2 **opzoeken en lezen**: *“Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God”*.(groen) Ook hier is het weer zeer duidelijk.

Mattheüs 12:32 **opzoeken en lezen**: *“En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen (Jezus), het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende”*. (groen) Weer zeer duidelijk.

Lucas 5:35 **opzoeken en lezen**: *“De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidgom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij vasten”*. (groen) Weer zeer duidelijk.

Lucas 20:34-35 **opzoeken en lezen**: *“En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden”*. (geel) Weer zeer duidelijk.

Handelingen 1:7 **opzoeken en lezen**: *“En Hij (Jezus) zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft”*. (geel) Weer zeer duidelijk.

Handelingen 17:30 **opzoeken en lezen**: *“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren”*. (geel) Ook is dit tot slot weer zeer duidelijk.

Wij hebben dus nu duidelijk gezien dat de Bijbel ons verteld over steeds door God ingestelde tijden, perioden, gelegenheid, dagen, uren enz. Er is vroeger een meneer geweest, zijn naam was Clarence Larkin, die al deze verschillende tijden van de Bijbel op papier heeft uitgetekend. En ik kan je vertellen, dat toen ik deze tekening van deze tijdperken voor de eerste keer zag, ik vanaf dat moment de Bijbel veel en veel beter ben gaan begrijpen.

Hier volgt 1 van zijn vele tekeningen die hij gemaakt heeft om het uit te leggen. Het was de tekening die ik voor het eerst zag. Heel duidelijk is te zien de verschillende delen in de Bijbel, waar wij het vandaag over gehad hebben. Deze tekening laat dus de hele Bijbel in zijn geheel zien.



Tot zover, volgende keer gaan wij zien hoe het verder met Adam en Eva ging, nu ze uit het Paradijs gezet zijn, omdat ze ongehoorzaam waren geweest tegen God.

Die ongehoorzaamheid was dat zij naar het gebod aan het begin van het tijdperk van het Paradijs door God aan de mens gegeven niet luisterde, maar dat zij naar de slang luisterde. De straf die de mens kreeg hebben wij in de vorige les, les 4 behandeld.

Adam en Eva moeten nu, buiten het Paradijs heel hard werken om te kunnen eten en drinken. Niets ging meer vanzelf. Echter God zou in Zijn liefde en genade voor een oplossing gaan zorgen. Ondertussen waarschuwde God de mensen die uit Adam en Eva geboren waren en nu groot zijn geworden steeds. Helaas, de meeste mensen gingen steeds meer en meer van God af. God had weer spijt dat Hij het weer opnieuw geprobeerd had. Maar dat gaan wij de volgende keer zien en horen.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe.

Amen.