

**Les 4: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:  
Israël en de Gemeente**  
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.  
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.  
Laten wij samen bidden.

We hebben de vorige keer gezien hoe God de aarde en de luchtlagen weer is gaan herstellen, om alles weer opnieuw goed te maken. En dat hele verhaal hebben wij gelezen in Genesis 1 vers 3 tot en met vers 31.

Nu gaan wij verder. Genesis 2:8 **Opzoeken en lezen:** *“Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd (gemaakt) had”*. (groen)

Adam werd in deze hof geplaatst om deze hof te bewerken en te onderhouden. Wij komen hier bij de eerste periode met de mens (eerste periode - eerste tijdperk) die God in de Bijbel aangeeft. Elke bepaalde periode (elke bepaald tijdperk) heeft in de Bijbel een begin maar ook een einde en dat einde wordt afgesloten door een gericht (een straf).

God kijkt of de mens tijdens zo'n bepaald tijdperk, steeds wel of niet wil luisteren naar wat God heeft afgesproken met de mens aan het begin van zo'n bepaald tijdperk.

Volgende week gaan wij dat heel duidelijk met elkaar bespreken en laten zien, dat dit ook, deze verschillende tijdperken, ook weer heel duidelijk in de Bijbel staan.

In deze hof werden als test voor de mens twee aparte bomen door God gezet en dat was met het doel voor God, om te kijken of Adam wel wilde luisteren naar wat God afgesproken had met hem. De ene boom die God plaatste was de boom des Levens en de andere boom was de boom van goed en kwaad. Van deze laatste boom, de boom van goed en kwaad mochten Adam en Eva van God niet de vruchten van die boom eten. Dat was wat God met Adam en Eva had afgesproken.

God kon hieraan zien of Adam en Eva volledig God gehoorzaam zouden zijn. God vertelde aan Adam en Eva dat zij van alle bomen in de hof vrij mochten eten, behalve van de vruchten van de boom van goed en kwaad. Want wanneer zij toch van de vruchten van de boom van goed en kwaad zouden eten, zouden zij zeker sterven, dus zeker dood gaan terwijl ze van God, als ze gehoorzaam aan God zouden zijn, eeuwig zouden leven en niet sterven.

Adam en Eva zouden nooit sterven maar altijd (eeuwig) blijven leven, wanneer zij maar niet van de vruchten van de boom van goed en kwaad zouden eten. Hier moesten Adam en Eva dus een keuze maken: naar God luisteren of niet naar God, maar naar satan luisteren.

Satan dacht: dit gebod, deze afspraak van God met Adam en Eva kan ik misschien gebruiken om mijn macht, die ik eerst had, terug te krijgen. Want als Adam en Eva naar mij zullen gaan luisteren en dus niet naar God, dan heb ik over hen macht gekregen. Satan nam de slang, want de slang was zeer knap om een leugen te verzinnen en om Eva en ook Adam te laten eten van die verboden vruchten van de boom van goed en kwaad.

Laten wij maar eens kijken hoe sluw en gemeen de slang was. Genesis 3:1b **Opzoeken en lezen:** *“en hij (de slang) zei tegen de vrouw (Eva) Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof”?* (groen)

Heeft God dat zo gezegd? Nee, ze mochten juist wel van alle bomen in de hof eten, behalve van de ene boom, de boom van goed en kwaad.

Laten wij gauw verder lezen en zien hoe het verder ging met het gesprek van Eva en de slang. Genesis 3:2-3 **Opzoeken en lezen:** *“En de vrouw (Eva) zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u”*. (groen)

Eva begint hier te overdrijven en dat noemen wij Bijbel kritiek. Dat is dus niet helemaal Gods Woord geloven, maar er iets uit weglaten of, wat hier gebeurde, er iets aan toe te voegen. God heeft helemaal niet gezegd dat zij die vrucht niet mochten aanraken, het is toevoegen aan Gods Woord en als wij dat doen, dan weten wij het dus beter dan God en dat noemt de Bijbel hoogmoed. (arrogantie)

Genesis 3:4 **Opzoeken en lezen:** *“Toen zei de slang tegen de vrouw (Eva): U zult zeker niet sterven”*. (groen) Dat is niet waar, dat is een leugen, want God heeft wel gezegd dat zij dan zouden sterven.

Dan komt de slang met zijn verhaal. **Opzoeken en lezen:** Genesis 3:5 *“Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende”*. (groen)

**Opzoeken en lezen:** Genesis 3:6 *“En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was (er geweldig mooi uitzag) voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig (zeer aantrekkelijk) was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan”*. (groen)

De slang zij dus tegen Eva dat als *“u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende”* en dat is helemaal waar. Laten wij maar gaan naar wat God zegt in Genesis 3:22 **Opzoeken en lezen:** *“Toen zei de Heere God: Zie de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent”*. (geel)

God was heel erg boos maar ook heel erg verdrietig om hetgeen gebeurd was. Hij was heel boos op de slang en God vervloekte de slang. Laten wij maar lezen in Genesis 3:14-15 **Opzoeken en lezen:** *“Toen zei de Heere God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren in het veld. Op uw buik zult u gaan (daarvoor had de slang dus poten en kon hij lopen) en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweegbrengen (laten komen, brengen) tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht (kinderen van satan) en haar Nageslacht (kinderen van God) (Jezus); Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen”*. (geel)

Hier zien wij de strijd die er plaats gaat vinden en waar Jezus de strijd aangaat met de satan uiteindelijk op het kruis van Golgotha. Dit gaan wij later in de lessen (uitleggingen) heel duidelijk met elkaar bespreken, want dit is in de Bijbel een heel belangrijk punt.

Maar eerst verder. Laten wij lezen Genesis 3:16 **Opzoeken en lezen:** *“Tegen de vrouw zei Hij (God): Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen”*. (geel) Dat was een behoorlijke straf voor Eva.

En dan nu Genesis 3:17-19 **Opzoeken en lezen:** *“En tegen Adam zei Hij (God): Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebod: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem (de aarde) omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij (de aarde) voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren”*. (geel)

Dat was ook een behoorlijke straf nu voor Adam. God had nu de luchtlagen verloren aan satan en nu is satan ook weer de koning (de vorst) over de aarde geworden, want de aarde werd door God vervloekt. En Jezus noemt satan ook in Johannes 12:31 **Opzoeken en lezen:** *“de vorst van deze wereld”*. (geel) Een vorst is een koning, een leider, een heerser, dus satan is de vorst, de koning over deze wereld en dat is hij nu nog steeds.

Want een vreselijke gebeurtenis is dat geweest. God wilde op de aarde en in de luchtlagen om de aarde Gods Koninkrijk vestigen (beginnen), maar eerst door satan (Genesis 1:2) en laten door middel van de slang (satans werktuig) ook de mens, Adam en Eva is alles vervallen tot een grote mislukking.

Maar God wist dat dit alles zou gaan gebeuren. God weet alles, Hij is alwetend, zo noemen wij dat. God heeft allang een Goddelijk plan, een geweldig plan bedacht om uiteindelijk toch alles te maken, zoals God het wil.

Om ons mensen dat allemaal te vertellen heeft God gezorgd dat wij de Bijbel kregen, zodat wij alle plannen van God heel goed kunnen lezen en het daardoor ook kunnen weten. En daarvoor deelt God de Bijbel in verschillende tijden. In de Bijbel wordt alles in verschillende namen ingedeeld. Welke namen? Hier komen ze. In tijden in gelegenheden, in tijdperken, in bedelingen, in eeuwen, in werelden, in dagen.

Tot zover, volgende keer gaan wij deze verschillende namen van de tijden bekijken en laten wij zien waar het in de Bijbel allemaal staat geschreven. Zelfs heeft God deze tijden, om het nog extra duidelijk te maken, aan Israël gegeven als feestdagen, die God viert en die Hij speciaal aan Israël als Hoogtijfeesten (zeer speciale feestdagen) heeft gegeven om samen deze Hoogtijfeesten te vieren, samen met God.

God laat ons met deze feestdagen een geweldig Goddelijk plan zien. Ze staan in de Bijbel omschreven als: *“het grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd (gegeven) heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus”*. Een geweldig groots Goddelijk plan, waar de mens het grote verlossingsplan van God voor de aarde in kan zien.

Ook laat God hier zeer duidelijk zien, in deze feesten, hoe God alles uiteindelijk zal gaan herstellen en dat God Zijn Koninkrijk hier op aarde zal beginnen. Later gaan wij dat allemaal zien, ook hoe God deze oplossingen allemaal in de Bijbel heeft gezet, (geschreven) zodat wij het allemaal kunnen weten.

Wij gaan volgende keer het eerst hebben over de verschillende tijden, gelegenheden, tijdperken, bedelingen, eeuwen, werelden, en dagen.

Tot zover, zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe.

Amen.