

## Les 1: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God

(Heilsorganen zijn speciale groepen mensen die God gebruikt om Zijn plannen uit te voeren)

Uitleg gaat over: **Israël en de kerk (de Gemeente van Jezus)**

(het woord kerk staat niet in de Bijbel, dus zullen wij het ook niet gebruiken)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.

De kinderen zoeken zelf het Bijbelboek op, ze kunnen gebruik maken van de inhoudsopgave voorin de Bijbel en dan naar de bladzijde nummer, vervolgens naar het vers. Daarna lezen zij zelf het te lezen vers voor. Wij werken vanuit de *“Herziene Statenvertaling” Bijbel*. Achter het te lezen vers staan in het klein (geel of groen) Het Bijbelgedeelte daarvoor zachtjes met een markeerstift (geel of groen) markeren.

-----  
Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.  
Laten wij samen bidden.

Israël is als volk geroepen door God om als Gods volk te zijn hier op aarde.

De Gemeente is ook als volk geroepen door God nadat Jezus hier op aarde geweest is, om ook Gods volk te zijn.

Deze twee groepen hebben alle twee verschillende taken. De vraag is nu, waarom God twee groepen mensen heeft en wat is het verschil tussen deze twee groepen?

Om hier een goed en duidelijk antwoord op te krijgen, moeten wij helemaal terug gaan naar het begin van de Bijbel, om te zien wat daar allemaal is gebeurd. Want dat is de reden dat God die twee groepen mensen wil gaan gebruiken. En daarom is ook Jezus in deze wereld te Betlehem geboren. Straks zal dat heel duidelijk gaan worden.

Laten wij eerst maar naar het begin van de Bijbel gaan, want daar ligt een groot deel van de oorzaak van alles. En wanneer wij die oorzaak weten, zijn de taken van die twee groepen, Israël en de Gemeente, veel beter te begrijpen.

God maakte (schiep) de wereld, in het allereerste begin, dat kunnen wij lezen in Genesis 1:1.

**Opzoeken en lezen:** *“In het begin schiep God de hemel en de aarde”*. (groen)

Hier begint ons onderzoek.

De meeste mensen vertellen ons altijd, dat de wereld gemaakt is, zoals het staat geschreven in de Bijbel in Genesis 1:3 tot en met vers 31. Dat gaan wij een volgende keer helemaal lezen en ook uitleggen. Maar ik zeg jullie nu al, dat dit niet helemaal waar is. Maar nogmaals, dat gaan wij de volgende keer laten zien.

Wij gaan nu eerst nog een keer lezen Genesis 1:1-2. **Opzoeken en lezen:** *“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed”*. (groen)

Over deze eerste twee zinnen in de Bijbel wordt ons een fout verhaal verteld door de mensen. Dat komt omdat de mensen de Bijbel niet goed lezen, want deze tekst: *“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed”*, past niet in het totale verhaal, het totale beeld van de Bijbel.

Men vertelt ons hierover een verhaal van de schepping, wat niet goed is, maar fout. De Bijbel moet altijd kloppen met de andere verhalen in de Bijbel die over hetzelfde gaan, er mogen geen andere verhalen verteld worden die over hetzelfde gaan, anders is onze uitleg van het verhaal in de Bijbel niet juist.

Ik wil jullie laten zien dat Genesis 1:1 en Genesis 1:2, deze twee zinnen **niet** bij elkaar horen. Het zijn twee totaal verschillende zinnen. Er ligt zelfs een bepaalde tijd tussen deze twee zinnen. Maar God zegt daar niets over, Hij vindt het niet belangrijk voor ons.

Is ons verhaal dan over de Bijbel duidelijk te maken met andere Bijbelverzen. Ja! En zo moeten wij de Bijbel gaan leren lezen. In de grote mensen taal heet dat "Schrift met Schrift vergelijken". Elk verhaal dat wij mensen vertellen over de Bijbel moet ook altijd op andere plaatsen in de Bijbel ook geschreven staan, het mag niet van elkaar verschillen, anders is ons verhaal niet goed maar fout.

Laten wij maar beginnen met ons onderzoek en gaan lezen Mattheüs 5:48. **Opzoeken en lezen:** *"Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is"*. (geel) Hier staat duidelijk dat God volmaakt is en wanneer God volmaakt is, dan is wat God maakt toch ook volmaakt! De aarde was toen God haar maakte volmaakt. Dus "woest en leeg" was de aarde niet toen God de aarde maakte.

Wij gaan nu naar 1 Johannes 1:5. **Opzoeken en lezen:** *"En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is"*. (groen) Wanneer God enkel licht is, dan is er op de aarde die God maakte ook helemaal geen duisternis, maar is er vol van licht.

Laten wij opslaan Jesaja 45:18b. **Opzoeken en lezen:** *"Hij (God) heeft haar niet geschapen (de aarde gemaakt) opdat zij woest zou zijn: maar Hij heeft haar geformeerd (gemaakt) opdat men erop zou wonen"*. (groen)

Wanneer God hier duidelijk zegt dat Hij de aarde gemaakt heeft, opdat men erop zou wonen, dan was de aarde in Genesis 1:1 niet woest en leeg, maar volmaakt.

Als wij het over al deze Woorden uit de Bijbel eens zijn, (Mattheüs 5:48 en 1 Johannes 1:5 en Jesaja 45:18) dan horen deze twee zinnen, Genesis 1:1 en Genesis 1:2 toch niet bij elkaar.

*"In het begin schiep God de hemel en de aarde"*.

*"De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed"*.

Wij kunnen ons nu dus afvragen: waar die duisternis dan vandaan is gekomen en hoe kwam het dat de aarde woest en leeg was? Vanuit God in ieder geval niet, God heeft die duisternis niet gemaakt, want in God is totaal geen duisternis.

Ook heeft God de aarde gemaakt om te kunnen wonen, dus was de aarde niet woest en leeg. Als God in het begin de hemel en de aarde maakte, was deze volmaakt om te wonen, want God is volmaakt. In het begin was de hemel en de aarde vol van alle schoonheid van God. Het was vol licht, Goddelijk Licht.

Als God dus de aarde maakte, maakte Hij haar om daar heerlijk te wonen. Er dient dus in Gen. 1:1-2 te staan *"In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu werd (niet was) woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed"*. Een Joodse leraar heeft mij vertelt dat dit woordje werd, de juiste vertaling is vanuit het Hebreeuws.

Dat het wel degelijk "werd" moet zijn, zien we ook verderop in de Bijbel. In Genesis 2:7b schrijft men voor hetzelfde Hebreeuwse woordje wel "werd" neer: **Opzoeken en lezen:** *"zo werd de mens tot een levend wezen"*. (groen) Helaas deed men dit dus niet in Genesis 1:2.

Wanneer men dat in Genesis 1:2 wel had gedaan, zou de tekst in Handelingen 3:21 ook niet zo vreemd meer klinken. **Opzoeken en lezen:** *"Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen"*. (groen) (moeilijk stukje)

Deze tekst in Handelingen 3 spreekt van "alle dingen worden hersteld" en dat is het belangrijke punt van verschil tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. De hele Bijbel gaat in grote lijn hier om.

Het herstellen, het opnieuw in orde maken van alle dingen, daarvoor zijn deze twee groepen, Israël en de Gemeente, door God geroepen en is ook Jezus als de Verlosser, de Hersteller van alle dingen hier op aarde gekomen.

En daar gaan wij volgende keer mee verder. Het woest en ledig zijn van de aarde en de duisternis over de vloed. Er moet dus iets kapot zijn gemaakt, anders hoeft men het niet te maken (te herstellen). Wat is daar allemaal gebeurd tussen vers 1 en vers 2 van Genesis 1? Volgende keer gaan wij dat bekijken.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg. Amen.