

Een zeer speciale studie over KRACHTEN, WONDEREN EN TEKENEN in het Nieuwe Testament

voorafgaande een artikel over:

het geringe resultaat van hedendaagse genezingsbedieningen

Extra ingevoegd: een bij ons binnengekomen verslag van een medewerker van Jan Zijlstra en eveneens een bij ons binnengekomen verslag van journalist H.J.A. Hofland van de Rotterdamsche Courant over "Holland Wonder Campagne" op het Malieveld in Den Haag 1958, door Thomas Lee Osborn.

Geachte broeder/zuster,

Het onderwerp wat wij in deze studie willen behandelen is een zeer ernstig onderwerp, vooral omdat vele broeders en zusters door de tegenvallende resultaten behoorlijk gefrustreerd raken en zelfs hun geloof in God op een laag pitje zetten. Er is ook zeer veel verdriet onder deze broeders en zusters, vooral omdat men de Bijbelse informatie over "*het waarom*" in dit gevoelige onderwerp niet zuiver geleerd wordt en men dus totaal in het ongewisse wordt gelaten.

De leer over genezing wordt helaas onvoldoende weerlegd. Vele geestelijke leiders en leraren schieten zeer te kort in het vanuit de Bijbel weerleggen van deze dwalingen betreffende de beloften van genezing. Dit maakt de aan hun zorg toevertrouwde Christenen behoorlijk kwetsbaar.

Vandaar ook dat het Bijbelstudie Centrum dit hele onderwerp als één geheel wil behandelen en na eerst broeder Ary Geelhoed zijn hele onderzoek te laten vertellen en de aanvullende extra bijgevoegde verslagen te publiceren, zal het Bijbelstudie Centrum, als slot de Bijbelse antwoorden geven waarom velen vandaag niet genezen. De Bijbel geeft daar heel duidelijk antwoord op, wat echter velen, door waarschijnlijk gebrek aan kennis van het Woord, dus niet zien. Vandaar het gruwelijk te kort schieten van geestelijke leiders en leraren, om het vanuit de Bijbel dit allemaal te weerleggen, deze dwalingen van de genezings evangelisten.

Het is onze hartenwens, dat u door deze informatie een goed inzicht zal gaan krijgen over dit zeer gevoelige onderwerp. Probeer u het alstublieft, om het rustig en goed te lezen, zonder enige vooringenomenheid.

Alvorens u al deze informatie gaat lezen, vraag God om geopend oren en ogen en vooral om een geopend hart. Omdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van deze ernstige en uiterst gevoelige boodschap.

God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede zijn deze studies niet te verstaan. Vertrouw Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Het Bijbelstudie Centrum

Aanvullende informatie betreffende hedendaagse genezingsbedieningen.

Door Ary Geelhoed en met schriftelijke toestemming hier geplaatst.

Geachte broeder, zuster,

Het artikel "*Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen*" is aangevuld en verbeterd.

Vanaf de start van de pinksterbeweging treden er telkens weer evangelisten op die leren dat God alle zieken wil genezen en die bidden met de zieken. Ik ben 50 jaar Christen en ik heb velen van hen voorbij zien komen. Onder meer Johan Maasbach, Jan Zijlstra, T.B. Hoshua, John Wimber, Randy Clark. Op het moment zijn het Martin Koornstra en vooral Tom de Wal.

Ook organisaties als New Wine en het Evangelisch Werkverband dragen de boodschap uit dat we het Koninkrijk niet alleen moeten verkondigen, we moeten volgens hen het Koninkrijk ook demonstreren door genezingswonderen te doen.

Een ieder die langere tijd in de pinkster- en charismatischebeweging doorbrengt, weet dat er nauwelijks wordt genezen. Er wordt genezing gepredikt, er wordt gebeden met de zieken, maar er geneest zo goed als niemand. In het artikel staan onder meer drie getuigenissen van pinksterleiders die dit zelf toegeven.

Dit is de inhoudsopgave van het artikel:

1. Iedereen weet het
2. Vooranstaande pinksterleiders erkennen het
3. Vijftig jaar genezingsbijeenkomsten in Middelburg
4. Als er al genezingen zijn, wat voor genezingen zijn het dan?
5. T.L. Osborn, Holland wonder?
6. Nog meer verhalen die niemand vertelt
7. Hoe komt het dat christenen toch telken in dit soort genezers geloven?
8. Een nieuwe generatie wordt weer bedrogen

Wellicht kunt u met dit artikel christenen om u heen waarschuwen. Speciaal als ze onder de betovering van deze evangelisten en hun boodschap dreigen te komen. U kunt het doorsturen. Op facebook of instagram zetten of iets dergelijks.

Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen

Charismatische christenen beweren vaak dat met de komst van de pinksterbeweging en later de charismatische beweging, God is begonnen met het herstel van de genezingsbediening in de gemeenten. Maar er is één groot probleem. Bij deze genezingsbedieningen geneest bijna niemand.

1. Iedereen weet het

Iedere christen die lange tijd in het hart van de pinksterbeweging heeft verkeerd, weet dat er zo goed als niemand geneest. Meestal zwijgt iedereen daar over, maar soms geven vooraanstaande leiders uit de pinkster- en charismatische beweging dit zelf toe. Ik zal drie van hen citeren.

2. Vooranstaande pinksterleiders erkennen het

Ben Hoekendijk, pionier van de stichting Opwekking.

De eerste is Ben Hoekendijk. Hoekendijk is tientallen jaren één van de meest vooraanstaande leiders van de Nederlandse pinkster- en charismatische beweging geweest. Hij was oprichter en vele jaren de leider van Stichting Opwekking. Dat is de stichting die de bundel met de Opwekkingsliederen uitgeeft en die onder meer jaarlijks de grote conferentie met pinksteren organiseert. (Vroeger in Vierhouten, nu elders)

In het door Hoekendijk geschreven boek *“Op zoek naar Balans”* vertelt hij dat hij met duizenden zieke mensen gebeden heeft en hij erkent dat er slechts een enkeling genas. Hij spreekt daarover op bladzijde 41 van het boek. (Ben Hoekendijk. *Op zoek naar Balans* uitgever Gideon, 1986, ISBN 9060673840, p41).

Ik citeer: *“Er was een tijd, zo'n twintig jaar terug, dat wij onze tent opzetten in een stad en het spandoek met “Jezus redt en geneest” er bovenop hingen. Net als zij (William Barnham, Tommy Hicks, Oral Roberts en T.L. Osborn) liet ik de zieken voor het podium langs komen en legde ik ze de handen op. Honderden, ja duizenden hebben we zo de handen opgelegd en gebeden voor genezing. Er gebeurde enkele opmerkelijke genezingen”*.

Hier hebben we zwart op wit het getuigenis van voormalig pinksterleider Ben Hoekendijk. Hij heeft met duizenden mensen gebeden en *“er gebeurden enkele opmerkelijke genezingen”*. Zet de duizenden zieke mensen af tegen de enkeling die genas. Hij geeft hier toe dat het gebed met de zieken nauwelijks resultaat had. Er genas slechts een enkeling.

Alhoewel hij voor duizende gebeden heeft en er slechts een enkeling genas, heeft hij toch jarenlang met de boodschap rondgetrokken dat Jezus geneest. Hij hing, zoals hij vertelt, zelfs een spandoek op de evangelisatietent met de tekst *“Jezus redt en geneest”*. Hij verkondigde in die jaren dat genezing in de verzoening is, dat houdt in dat we vanwege de dood van Jezus recht hebben op genezing en dat het de wil van God is om iedere zieke te genezen.

Robert Menzies

De tweede getuigen is Robert P. Menzies. Menzies is opgegroeid binnen de pinksterbeweging. Hij is zendeling en heeft, evenals zijn vader, les gegeven aan pinksterbijbelscholen. Zij kennen de pinksterbeweging van binnen uit. Hij heeft in samenwerking met zijn vader het boek *“Geest en kracht – de theologie van de pinksterbeweging”* geschreven. De Nederlandse uitgave is verschenen in 2005. Het is niet zomaar een boek. Het is mede uitgegeven door de VPE, door de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland. Het logo van de VPE staat in het boek en er staat een aanbeveling op de achterzijde van Peter B. Sleebos, de toenmalige voorzitter van de VPE. Hij noemt de schrijver *“één van de betere pinkster theologen”*.

In het boek erkent Menzies dat er slechts incidenteel iemand geneest. In het hoofdstuk over genezing stelt hij een vraag die hij daarna gaat beantwoorden. De vraag luidt: *“Hoe kan de genezing die God schenkt nu geworteld zijn in de verzoening als dat zo onzeker is en we het zo beperkt en incidenteel ervaren?”* (p. 177) Hij erkent hier letterlijk dat in de praktijk genezing in de pinkstergemeenten onzeker is. Niet zomaar onzeker, hij zegt: *“zo onzeker”*. En hij erkent dat genezing (zelfs in pinksterkringen) slechts *“beperkt en incidenteel”* wordt ervaren. Let vooral op het woord incidenteel. Als iets slechts incidenteel voorkomt, dan komt het slechts heel af en toe voor.

Daar heeft Menzies het moeilijk mee omdat hij, net als vele anderen, heeft geconstateerd dat de werkelijkheid niet overeenkomt met de pinksterleer over genezing. Hij had geconstateerd dat genezingen onzeker zijn en slechts incidenteel voorkomen, terwijl die volgens de pinksterleer niet onzeker zouden moeten zijn. Hier worstelt hij mee. In het boek tracht hij een verklaring te geven voor deze grote kloof tussen leer en werkelijkheid. Maar intussen erkent hij wel dat er slecht weinigen genezen.

Martin Koorstra

Ik wil nog een derde getuige aanvoeren en wel Martin Koorstra. Koorstra erkent ook dat er weinig mensen genezen. Het verbijsterende is dat hij in zijn voorwoord voor het boek *“Jesus aanraken, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken”* van Tom de Wal doet. Ik citeer: *“...een boek over goddelijke genezing is spannend omdat er op dit moment in Nederland slechts kleine percentages genezing ontvangen door gebed. De praktijk staat (nog) ver af van de bediening van Jezus”*. (p 9) Koorstra erkent dat er slechts kleine percentages genezing ontvangen. En zelfs dat is overdreven. Wat Menzies en Hoekendijk hebben gezegd komt meer overeen met de werkelijkheid. Ben Hoekendijk sprak over *“enkele genezingen”* en Menzies over *“beperkt en incidenteel”*.

Ik heb de getuigenissen van Hoekendijk, Menzies en Koorstra uitgekozen omdat ze het hebben opgeschreven. Je kunt zelf controleren dat ze dit werkelijk gezegd hebben.

3. Vijftig jaar genezingsbedieningen in Middelburg

De voorbije vijftig jaar zijn alle bekende pinkster genezingsevangelisten in Middelburg langs gekomen. Waaronder Karel Hoekendijk, Johan Maasbach en Jan Zijlstra. Walcheren is een besloten klein gebied, de evangelische- en pinksterchristenen kennen elkaar. Jan Zijlstra is minstens twee keer in Middelburg langs gekomen. Telkens een volle sportzaal met vele zieke mensen. Als er werkelijk vele zieken waren genezen dan zou dat rond zijn gegaan in de gemeenten. Maar dat is niet gebeurd.

4. Als er al genezingen zijn, wat voor genezingen zijn het dan?

Als je naar getuigenissen luistert van mensen die bij pinkstergenezers zijn genezen, dan blijkt het vaak om klachten te gaan die medisch niet of moeilijk vast te stellen zijn. Lage rugpijn, hoofdpijn, reumatische klachten, gewrichten die op slot zaten. Of het gaat om zaken als bekkeninstabiliteit, posttraumatische spierdystrofie en dergelijke. Een christen die arts is, heeft onderzoek gedaan naar deze getuigenissen. Het bleek dat het bij deze genezingen meestal gaat om ziekten waarvan bekend is dat de psyche er een grote invloed op heeft.

Hier volgt het artikel dat hij er over heeft geschreven. *De auteur is arts in verpleeghuis Salem in Ridderkerk en auteur van het boekje “Genezing op het gebed?”*

Ga nuchter om met genezingswonderen

Hoe moeten we omgaan met genezingswonderen door mensen als Jan Zijlstra (zie [RD van zaterdag](#))? Volgens dr. A. A. Teeuw moeten we het advies van de apostel Petrus opvolgen om enerzijds te waken en te bidden, maar anderzijds wel nuchter te blijven.

In veel kerkelijke gemeenten is de laatste weken verwarring ontstaan door enkele bijzondere genezingswonderen. Reacties zijn uiterst divers. De vraag of het uit God is, wordt niet eensluidend beantwoord. Ik heb evenmin een pasklaar antwoord, maar ik wil wijzen op het feit dat bepaalde ziektebeelden zich beter lenen voor gebedsgenezing dan andere. Ik bedoel dit niet cynisch, maar het is goed om eerst naar medische elementen te kijken, alvorens moeilijke theologische vragen te beantwoorden.

De suggestie dat bepaalde ziekten beter op gebedsgenezing reageren dan andere, is al eerder geopperd. Telkens wordt ze ontkend en afgedaan als ongeloof, maar zodra concrete genezen personen voor het voetlicht verschijnen, wordt deze suggestie wel bevestigd.

In een radio-interview tussen de godsdienstpsycholoog Braams en prof. Ouweneel roemde de laatste de talrijke genezingen bij de profeet Joshua in Lagos. Allerlei ziekten werden genezen, zelfs aids, aldus Ouweneel. Maar toen hij een concreet voorbeeld noemde, betrof het een studente met een persoonlijkheidsstoornis (borderline). Toen Braams hem vroeg waarom de genezingen van aids niet wetenschappelijk zijn gedocumenteerd, antwoordde Ouweneel dat artsen daar niet aan mee willen werken. Is dat laatste echt zo?

Zolang we op deze wijze blijven discussiëren, omzeilen we een essentieel element uit de vraagstelling. Want wie de website van Jan Zijlstra bekijkt en kennis neemt van concrete voorbeelden, moet inderdaad erkennen dat het allemaal om ziekten gaat met een hoog psychogeen gehalte. De recent gemelde genezingswonderen behoren eveneens tot die groep.

Als zodanig vind ik het heel eerlijk - en tegelijk onthutsend - dat Ouweneel in zijn boek *“Geneest de zieken”* erkent dat ouderdomsgerelateerde ziekten niet geschikt zijn voor gebedsgenezing. Anders gezegd: Zijlstra hoeft niet naar het verpleeghuis te komen waar ik werkzaam ben. Datzelfde geldt voor de genezing van aangeboren handicaps, zoals het syndroom van Down. Met zo'n kind hoeft de lezer niet naar Leiderdorp te gaan. Ook suikerziekte blijkt een lastige te zijn, zo erkende een gemeentelid van een Evangelische Gemeente in Maassluis.

Dit alles wekt de indruk dat sommige ziekten de macht van God te boven gaan! En hoewel niemand dit laatste zal

durven beweren, houden soortgelijke genezingswonderen en dito opmerkingen dit wel in stand. Terwijl de Bijbel aangeeft dat Jezus iedereen die tot Hem kwam genas, ongeacht welke ziekte hij of zij had.

Aanval

Zodra ik het bovenstaande inbreng in deze discussie, wordt dat vaak gezien als een aanval op gebedsgenezing. Alsof ik het bestaan van wonderen betwijfel. Niet zelden wordt verwezen naar controlefoto's in het ziekenhuis die de genezingswonderen zouden hebben bevestigd. Ik heb bij dit laatste mijn twijfels. Toen een MS-patiënt genezen uit Lagos terugkwam, werd dit door röntgenfoto's bevestigd, aldus het blad Visie. Ik wil niet vervelend doen, maar er is geen foto die MS bevestigt of bewijst! De patiënt met suikerziekte die in hetzelfde Visieartikel wordt genoemd, was gelukkig op tijd in Nederland, want anders had hij zijn "genezing" niet overleefd.

Dat ziekten een psychogene component hebben, is inherent aan iedere ziekte. Ik heb daarom veel moeite met de uitdrukking dat het "tussen de oren zit". Dit wekt de indruk dat iemand maar gewoon moet doen, en hij of zij is weer beter. Alsof alleen zwakke en emotionele mensen er last van hebben. Het tegendeel is waar. Iedereen reageert op een bepaalde manier op zijn of haar ziekte. Dat hoort er nu eenmaal bij. Zodra iemand bijvoorbeeld hoort dat hij longkanker heeft, verandert het ziektegedrag direct, terwijl de ziekte op dat moment niet verandert. De pijn wordt plotseling intenser, het slapen gaat moeizamer en het ziekteverzuim neemt toe, terwijl de ziekte nog niet is uitgebreid.

Ziektegedrag maakt het soms erg moeilijk om het effect van bepaalde behandelingen te beoordelen. Zo is in Nederland onderzoek gedaan naar de invloed van een hoge dosis prednison bij kanker. Patiënten die zich als gevolg van hun ziekte of als gevolg van chemotherapie erg beroerd voelden (misselijk, gebrek aan eetlust, afvallen, lusteloosheid) kregen een hoge dosis van een soort prednison. Dit onderzoek was opgezet omdat sommige artsen succesverhalen hadden over spectaculaire genezingen. Deze veranderingen waren inderdaad spectaculair. Uit het onderzoek bleek echter dat deze verbeteringen zowel in de groep van patiënten die prednison kreeg als in de groep die een placebo kreeg voorkwamen. De groep die prednison kreeg, had echter veel meer bijwerkingen! Blijkbaar is ziektegedrag een uiterst complex fenomeen.

Door mijn werk ben ik betrokken geweest bij een onderzoek naar de invloed van baclofen (een spierontspannend middel) op posttraumatische dystrofie, een ziekte die veel genoemd wordt bij genezingswonderen. Uit het onderzoek bleek dat plotselinge verbeteringen of verslechtingen van de gezondheidstoestand nauwelijks gerelateerd waren aan de hoeveelheid baclofen die de patiënten kregen toegediend.

Nuchter

Wat betekent het bovenstaande voor genezingswonderen? Dat we het advies van de apostel Petrus moeten opvolgen om enerzijds te waken en te bidden, maar anderzijds wel nuchter te blijven. En dat laatste mis ik in deze discussie.

Ik ontken niet dat God wonderen kan doen en doet. Ik geloof eveneens in de kracht van het gebed. Maar misschien werkt de Heere op een andere wijze dan tot dusver wordt voorgesteld. Ik denk bijvoorbeeld aan Joni Eareckson. Deze vrouw is volledig verlamd als gevolg van een dwarslaesie. In één van haar boeken, "De tranen van God", schrijft ze over de genade die God haar heeft gegeven, ondanks haar rolstoel en handicap. Zij laat iets zien van wat navolging en kruisdragen betekent. Juist in deze menselijke zwakheid komt de kracht van het Evangelie openbaar. Dat is het grootste wonder.

Tot zover de *arts in verpleeghuis Salem in Ridderkerk en auteur van het boekje "Genezing op het gebed?"*

www.internetbijbelschool.nl/html/doc/teeuw.htm Bron: Het Reformatorisch Dagblad van 2-4-2007

Zelfs als getuigenissen worden vermeld, als er video's van zijn, is het maar de vraag of de genezing blijvend is of werkelijk plaats heeft gevonden. Het vroegere EO programma Netwerk heeft een keer onderzoek gedaan naar genezingen die door Jan Zijlstra waren vermeld op de site van zijn gemeente. Het onderzoek concentreerde zich op de Alblasserwaard. Ze konden aan de hand van de site van Jan Zijlstra vier mensen vinden. Netwerk heeft contact met hen gezocht. Het bleek dat bij twee van hen de klachten weer terug waren gekomen. Een ander meldde dat ze nooit genezen was geweest.

Hier volgt het artikel dat op de site staat.

Vragen bij genezingsclaim Zijlstra van onze *redactie kerk LEIDERDORP* - Aan de wonderbaarlijke genezingen van Jan Zijlstra in de Levensstroomgemeente in Leiderdorp zit een schaduwkant: mensen van wie Zijlstra claimt dat ze genezen zijn, blijken in werkelijkheid niet genezen of te zijn "teruggevallen".

Dat bleek uit een uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk gisteravond, verzorgd door de Evangelische Omroep. De omroep ging volgens eigen zeggen onbevangen op zoek naar "wonderen in de Alblasserwaard". Over de wonderen kwam een geruchtenstroom op gang naar aanleiding van de wonderlijke genezing van de hervormde Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die in maart van de spierziekte dystrofie genas na ruim zeventien jaar in een rolstoel te hebben gezeten.

Netwerk kwam vier mensen uit de Alblasserwaard op het spoor die officieel allen waren genezen bij Zijlstra. De genezingen worden geclaimd op de website van de Levensstroomgemeente of op een door de gemeente uitgegeven dvd van een genezingsdienst, die overigens in werkelijkheid een compilatie is van minimaal twee genezingsdiensten.

Uit het Netwerk onderzoek blijkt dat van de vier in werkelijkheid één persoon is genezen van dystrofie en bekkeninstabiliteit. Twee anderen zijn weer "teruggevallen" in hun aandoening (in het ene geval dystrofie, het andere betrof een hernia) en verder verklaart een slechtiende dat ze in werkelijkheid nooit genezen is geweest.

Aangrijpend is het verhaal van Leonie Verhoef (13) uit Noordeloos. Zij lijdt aan posttraumatische dystrofie in haar voet. Ze geneest tijdens een dienst van Zijlstra en leeft een tijdje zonder rolstoel. Tijdens een dankdienst voor de genezing van Janneke Vlot, zaterdag 31 maart, getuigt zij in de Evenementenhal Gorinchem van haar volledige genezing. In de plaatselijke pers wordt ze op dat moment "*het tweede genezingsgeval in de Alblasserwaard*" genoemd.

Microfoontje

Naderhand merkt ze dat de dystrofie terugkeert. Daarop keert ze naar Zijlstra terug om wederom genezen te worden, tot driemaal toe. De vierde keer draagt ze een microfoontje bij zich, waardoor kijkers het gesprek tussen Zijlstra en haar kunnen volgen. De gebedsgenezer zegt zo'n vijfmaal "*wees verlost, wees verlost in Jezus' naam*", terwijl Leonie verklaart dat de pijn alleen maar erger wordt. "*Ja, als je daar aan denkt... je moet je ogen richten op Jezus*", reageert hij, om er tegenover de gemeente aan toe te voegen dat "*mensen zo gericht kunnen zijn op hun eigen pijn*". Leonie zegt tegen Zijlstra dat ze echt verwachtte te genezen, maar Zijlstra gaat daar niet op in.

Voor de camera verklaart Leonie dat het een grote klap geeft als je denkt genezen te zijn maar in werkelijkheid de ziekte terugkeert. Achteraf was ze liever niet genezen geweest, zegt ze ook. Op de website van de Levensstroomgemeente staat, bij een foto van Leonie die over het podium loopt, dat ze "*de ziekte van Lyme, posttraumatische dystrofie en pfeifer had. In de naam van Jezus stapte ze uit haar rolstoel.*"

De andere twee patiënten beschrijven soortgelijke ervaringen. De slechtiende Rachab zegt niet genezen te zijn, hoewel dat ter plekke tijdens de dienst wel werd geclaimd. "*Toen ik mijn bril afzette, wist ik: ik ben niet genezen.*" Ze verklaart ook dat ze Jan Zijlstra heeft gehaat om deze ervaring. In de verhalen van de vier komt wel naar voren dat er met hen iets gebeurt op het moment dat Zijlstra ze in Jezus' naam zegt te genezen. Ze voelen warmte door hun lichaam trekken en de pijn verdwijnt, blijkt uit het relaas van de vier.

Geconfronteerd met de beelden benadrukte Zijlstra gisteravond dat hij bezoekers van zijn diensten altijd voorhoudt dat niet iedereen genezen wordt. De voorganger vindt niet dat hij valse verwachtingen wekt. "*Ik ben God niet. Ik doe wat God vraagt in zijn Woord: mensen de handen opleggen.*"

Dat de genezing van de jonge Leonie Verhoef nog steeds op de site van de Levensstroomgemeente staat, is volgens Zijlstra niet correct. Hij zei opdracht te hebben gegeven dat van de site te halen. "*Het zou er niet op moeten staan.*"

Dat van één van de teruggevallen patiënten een genezing op de dvd-opname staat, wees Zijlstra van de hand. "*Zij was toen genezen. Het wonder wordt daardoor niet kleiner.*" Hij zei bij een nieuwe uitgave die persoon de keus te laten wel of niet opnieuw op de film te staan.

www.internetbijbelschool.nl/html/doc/zijlstra-leonie.htm Bron: Nederlands Dagblad 29-6-2007)

Tot zover het artikel op de site.

Dan ook nog een verslag van een medewerker van Jan Zijlstra. Hij geeft er de volgende titel aan. "Een mislukte genezingsdienst".

De maatschappelijk werker helpt John om het kleine, bange jongetje in hemzelf de hand te reiken. John gaat intussen op zoek naar zijn geestelijke gaven.

In die tijd heb ik menig genezingsdienst bezocht. Vooral Jan Zijlstra vond ik maar wat interessant. In het begin was ik erg onder de indruk van alle genezingen die ik daar zag, maar al snel begonnen ook de schaduwkanten ervan me op te vallen. Elke keer weer zag ik mensen teleurgesteld in hun rolstoel wegrijden als de genezingsdienst was afgelopen. Op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik op iemand afgestapt om te vragen hoe diegene de dienst vond. Ik hoorde verhalen dat mensen soms al wel 15 keer bij een genezingsdienst waren geweest, en dat er ook meerdere malen voor hen was gebeden, maar dat ze niet waren genezen. Ik vroeg dan of ik alsnog voor hen mocht bidden. Dat mocht. Maar er gebeurde niets.

Ik begon langzaam weer aan mezelf te twijfelen. Ik zag bij "*Jesus Is The Rock*" vooral mensen om me heen die wandelden in geloof en die het ene na het andere wonder zagen gebeuren. Kennelijk was mijn geloof nog steeds niet net zo groot als een mosterdzaadje. Tijdens de diensten van Jan Zijlstra begon het me wel op te vallen dat het vaak de wat "dubieuzere" klachten waren waar mensen van genazen. Mensen die wel in een rolstoel zaten, maar nog wel, zij het met hulp, konden lopen. Echt verlamde mensen heb ik daar niet zien genezen. Zou het dan aan mezelf liggen, of klopte er hier iets niet? "*De jongen vertelde dat hij al tientallen malen door Jan Zijlstra voor zich had laten bidden, maar dat hij nog steeds in een rolstoel zat.*"

Op het Flevo Festival was ik bij een discussie avond tussen Jan Zijlstra en Jan Willem Nienhuys van stichting Skepsis. Het gesprek ging er vooral over dat Nienhuys vond dat Zijlstra de ziekten waar mensen van genazen, in zijn blad "De

Levensstroom" nogal overdreef. Ook had hij talloze bewijzen (dia's en sheets) waaruit bleek dat mensen helemaal niet genezen waren. Er ontstond een grimmige sfeer, vooral toen Zijlstra begon te schelden in termen als "farizeeër" en "ongelovige Thomas".

Ik was opgestaan en liep naar de microfoon om een vraag te stellen. Vóór mij zat een jongen in een rolstoel, die ik ook al meerdere malen bij "Soul Survivor" en in de Levensstroom Gemeente van Jan Zijlstra had zien rondrijden. Tijdens het gesprek hoorde ik Jan Zijlstra meerdere malen beweren dat "God altijd geneest, als wij daarvoor bidden". De jongen mocht een vraag stellen en zei dat hij al tientallen malen door Jan Zijlstra voor zich had laten bidden, maar dat hij nog steeds in een rolstoel zat. Als hij dan na afloop van zo'n dienst naar hem toeging om het er met hem over te hebben, werd hij steevast doorverwezen naar het nazorgteam, waar het bidden nog even dunnetjes werd overgedaan.

Ik voelde een kramp van binnen, en ik schaamde me dat ik ook voor verschillende mensen had gebeden. Voor mij zat een gebroken jongen die er heilig in geloofde dat God hem kon genezen, maar dat nog steeds niet had gedaan. De jongen zei dat hij enorm aan zichzelf en zijn geloof begon te twijfelen. Het enige wat Jan Zijlstra kon zeggen was dat het geloof van deze jongen niet groot genoeg was, en hij gaf hem een folder voor de volgende genezingsdienst. Gelaten reed de jongen weer weg.

"Ik heb je nu al meerdere malen horen roepen dat God altijd geneest, laat het dan maar eens zien."

Ik voelde me inwendig boos worden en stond ineens voor de microfoon. Ik zei tegen Jan Zijlstra: "We kunnen vanavond aan deze hele discussie een einde maken over het wel of niet genezen van mensen, als jij deze jongen hier ter plekke geneest. Ik heb je nu al meerdere malen horen roepen dat God altijd geneest, laat het dan maar eens zien". Achter me hoorde ik een paar mensen "boe" roepen en een grotere groep mensen applaudisseren. "Nu is niet het goede moment," zei Jan Zijlstra. "Hoe kun jij bepalen of het voor God wel of niet het goede moment is?" vroeg ik. De discussieleider brak in en zei dat de discussie voorbij was. Ik ben kwaad weggelopen.

Onderweg naar mijn tent kwam ik de jongen in de rolstoel tegen. Hij bedankte me dat ik het voor hem had opgenomen. Ik ben samen met hem ergens een biertje wezen drinken en we hebben de hele avond gepraat. Hij vertelde me over zijn pijn, zowel zijn lichamelijke als zijn psychische pijn. Hij twijfelde enorm aan zichzelf en aan zijn geloof. Als het zo moest, dan hoefde het voor hem niet meer. Ik zei hem dat pijn en lijden misschien bij het leven hoorden en ik vroeg hem of hij bereid was God te blijven dienen ondanks al zijn pijnen en strubbelingen. Hij moest huilen en zei dat hij misschien maar moest accepteren dat hij zijn hele leven pijn zou hebben en in een rolstoel moest zitten. Die opmerking kwam voor mij hard aan. Misschien moest ik ook maar accepteren dat ik mijn hele leven pijn zou hebben en ondanks dat God moest proberen te volgen. Een groot geloof was niet voor mij weggelegd.

"Ik mocht meebidden voor mensen. Door oplegging van mijn handen vielen ze in de kracht van de Heilige Geest. Waanzinnig!"

Matthieu vroeg na afloop van een "Refresh-middag" in Ermelo of ik zin had om mee te gaan naar een door "Jesus Is The Rock" georganiseerde genezingsavond in Hippolytushoef. Dat wilde ik wel. We gingen met de auto naar Noord-Holland. Onderweg zongen we praiseliedjes en baden we tot God om onszelf voor te bereiden op de avond. Daar aangekomen bouwden we de geluidset op en begonnen met een rondje praise en worship. Matthieu vroeg of ik ook op het podium wilde meezingen met de band. Te gek natuurlijk. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik erachter kwam dat ik wel een potje kon zingen.

Na afloop begon de genezingsdienst. Ik mocht meebidden voor mensen en het was een waanzinnige ervaring om erachter te komen dat mensen door oplegging van mijn handen op de grond vielen in de kracht van de Heilige Geest. Misschien was ik dan toch wel vervuld met de Heilige Geest.

In de zaal zat weer een jongen in een rolstoel. Ik werd er een beetje naar van, durfde hem niet aan te kijken, denkend aan mijn ervaringen bij Jan Zijlstra en mijn gesprek op Flevo. Matthieu nodigde de jongen uit naar voren te komen en vroeg of de zaal bereid was Gods glorie te aanschouwen. Iedereen reageerde enthousiast. De twijfel sloeg bij mij toe en ik deed juist een stap naar achteren. Matthieu vroeg of iedereen in de zaal om de jongen heen wilde komen staan en hij nodigde mij ook uit om erbij te gaan staan. Ik deed het, wilde van die knagende twijfel af. Met zijn allen baden we voor de jongen, maar tot mijn teleurstelling gebeurde er wederom niets.

"We begonnen nog harder te bidden, maar er gebeurde niets. De jongen zat in zijn stoel te huilen."

Zou mijn twijfelende aanwezigheid er misschien de oorzaak van zijn dat deze jongen niet genas? Ik moest dit van me af kunnen zetten. Ik begon harder mee te bidden, en merkte dat ik langzamerhand boos begon te worden dat er niets gebeurde. Ik weet niet of ik boos was op mezelf, op de jongen, op God, of op Matthieu. Ik begon nog harder te praten, raakte er in mijn geestdrift van overtuigd dat de jongen bezeten was door een boze geest en begon deze uit te drijven. Ik bond alle machten in Jezus' Naam die deze jongen ziek hadden gemaakt. Ze moesten er allemaal uit! Iedereen leek elkaar op te fokken. Binnen een mum van tijd was iedereen demonen aan het uitdrijven en hard aan het schreeuwen. Achterin de zaal stond zelfs iemand op stoelen te dansen met een "geestelijk zwaard" in zijn hand tegen de demonen die aanwezig waren in de zaal. Hij riep dat hij ze zag en dat ze de jongen in hun greep hadden. We begonnen nog harder te bidden. Maar er gebeurde niets. De jongen zat in zijn stoel te huilen.

Na afloop van de avond bedankte hij ons wel voor de moeite en hij vond het zingen heel fijn, maar hij was dit wel gewend. Ik durfde hem niet aan te kijken, schaamde me voor mijn debiele gedrag. In de auto terug naar huis zei

Matthieu dat de jongen zijn geloof niet groot genoeg was. Dat maakte me kwaad en verdrietig, maar ik voelde me medeplichtig, en dat was ik ook. Ik mocht er van mezelf geen oordeel over hebben dus ik hield het voor me. De gave van genezing was gewoon niet voor mij weggelegd, mijn geloof was toch nooit groot genoeg”.

Hier is slechts één woord voor: tragisch!

Een tijdje geleden is in charismatische kringen het verlengen van ongelijke benen of armen een hyope geweest. Dat is wel heel ver verwijderd van de praktijk van Jezus die alle kwaal en alle ziekte genas. Blindgeborenen, verlamde mensen, doven.

Zelfs als maar 1 procent van alle ziekten waar de pinkstergenezers in de voorbije jaren voor hebben gebeden, zou worden genezen, dan zouden er inmiddels honderden, zo niet vele duizenden mensen in Nederland moeten zijn die wonderbaarlijk genezen zijn van bijvoorbeeld aangeboren blindheid, doofheid, dwarslaesies, suikerziekte, hartkwalen, kanker, downsyndroom, aids, MS, ALS, enzovoort. Genezen van medisch vastgestelde ziekten en handicaps. Genezen van het ene moment op het andere, want dat gebeurde bij Jezus en de apostelen. Maar die honderden, die duizenden, zijn er niet. Er zijn wel mensen incidenteel genezen, maar dat gebeurt in elke kring waar mensen tot God bidden.

5. T.L. Osborn, Holland Wonder

Osborn is de man die in de jaren vijftig van de vorige eeuw de Nederlandse Pinksterbeweging een grote boost heeft gegeven.

Hij heeft in 1958 Nederland bezocht en daar een genezingscampagne gehouden in Den Haag. Er was een enorme toeloop, op sommige avonden waren er wel tegen de honderdduizend mensen verzameld op het Malieveld. Dit trok de aandacht van de seculiere pers. Een journalist kreeg de opdracht om verslag te doen. Hij was met name geïnteresseerd in de genezingen. De journalist is naar een samenkomst gegaan. Hij meldt dat er tienduizenden mensen aanwezig waren. Er stond aan de rand van het gebied een aantal tenten waar zieke bedlegerige mensen werden ondergebracht. Dus mensen aan wie duidelijk te zien was dat ze ziek waren. De journalist had post gevat bij deze tenten om te zien wat er met deze zieke en gehandicapte mensen zou gebeuren. Zoals keer op keer bij dit soort gelegenheden door neutrale waarnemers wordt gemeld, werd er die avond onder de zieken in de tenten niemand plotseling genezen. Ondanks alle “geloof” ondanks stappen in geloof. De vader van een jong meisje dat verlamde benen had, zette haar “in geloof” overeind om te staan, waarna ze ineens zakte. Er genas in de tenten niemand, ondanks alle gebeden, ondanks urenlange prediking van Osborn.

Lees het hartverscheurende verslag van journalist H.J.A. Hofland van de Rotterdamsche Courant over een samenkomst van de "Holland Wonder Campagne" met gebedsgenezers T.L. Osborn op het Malieveld in Den Haag, september 1958. Bijgewoond door vele tienduizenden mensen en vele duizenden zieken.

Reactie van Rob Schutte vooraf: Zelf ben ik ook toen op het malieveld als 8 jarige met mijn ouders aanwezig geweest. Wat mij opviel was dat op het podium allemaal dingen gebeurde, waar ik erg verbaast over was. Ik zag b.v. mensen hun krukken weg gooien en zij gingen op het podium uitvoerig dansen en springen. Volgens Osborn waren deze mensen volledig genezen. Door de enorme massa heb ik helaas geen goed en volledig beeld van wat er allemaal gebeurde gekregen. Er waren zoveel duizenden mensen aanwezig. Ik vroeg me toen wel al af of ik werkelijk wonderlijke genezingen had gezien? Dat was de vraag waar ik daar toen geen antwoord op wist. Ik nam het allemaal maar gewoon aan. Wij, mijn ouders, zus en ik hadden een goed zicht op het podium. Ik vond het als jongetje wel heel fijn om met zoveel mensen Gods lof toe te zingen op het Malieveld, samen met al die duizenden mensen, iedereen zingend met de handen in de lucht. Dat vond ik geweldig en zeer indrukwekkend. Het verslag in de krant van journalist Hofland heb ik pas veel en veel later gelezen. En dat vond ik een schokkend verhaal, ik had werkelijk gedacht dat alle mensen, vooral die ernstig zieken mensen die in die speciale witte tenten aan de zijkant lagen, dat die daar allemaal waren genezen. Volgens die journalist en wat later ook door anderen werd bevestigd was niemand in die tenten waar echte zieken mensen lagen genezen. Daar had ik toen nog geen enkel antwoord op, ik hield er alleen een zeer vreemde nasmaak aan over, maar toen zonder verdere gevolgen. Ik was uiteraard pas 8 jaar.

Dan nu het verslag Gebedsgenezers - Den Haag, 6 September 1958

Verslag van journalist H.J.A. Hofland van de Rotterdamsche Courant.

“Het begint al op de grote weg naar Den Haag: meer oude auto's en meer bussen dan op een gewone werkdag verwacht kunnen worden - de bussen met gele aanplakbiljetten waarop de naam 'Osborn' vetgedrukt staat, en de particuliere auto's volgepakt met mensen, sommigen met invalidenwagentjes op het dak gebonden, en één met vier paar krukken uit de ramen stekend, als pennen uit een egel.

Osborn predikt in Den Haag, op het Malieveld. Pijlen wijzen de vreemdeling de weg en aan de ingang van het terrein regelen politieagenten het verkeer. Sommige auto's hebben een plakkaat met een 'O' op de voorruit: zij onderhouden een pendeldienst voor invaliden en zieken die zelf hun vervoer niet kunnen betalen. Op het parkeerterrein staat een groot aantal ziekenauto's, verder wagens uit Duitsland, België en Frankrijk. Er zijn zigeuners, die in hun verwaarloosde auto's wonen, kinderen liggen achterin te slapen en op het dak staan grote karaffen water. De zigeuners blijven de hele week.

De eerste indruk is die van een kermis of een landelijke jaarmarkt. Het terrein is omringd door ijscomannen, patates-fritesverkopers, er staan kramen waar men worst kan kopen, en exploitanten van limonade tentjes hebben stoelen en tafeltjes neergezet. Er loopt iemand rond die plasticstropdassen aan de man probeert te brengen. De Amerikaan zal om halfacht met zijn prediking beginnen, maar ver voor die tijd heeft zich al een menigte van enige tienduizenden om het

podium verzameld. Overal zijn luidsprekers opgesteld, en straks zullen batterijen schijnwerpers voor de verlichting zorgen.

Aan de westelijke zijde van het terrein versterken enige grote tenten de indruk dat men met een kermis of een circus te doen heeft. De tenten zijn aan de voorzijde open, en eromheen is een halve cirkel met een straal van ongeveer tien meter met hekken afgezet. Er was bewaking van politie en hospitaalsoldaten. In de tenten liggen op brancards zieken, kreupelen, verlamden, en een paar kinderen van een jaar of vier, maar ook een oude vrouw van tegen de tachtig. Zij zijn omringd door familie leden. Tegenover de tenten, aan de andere zijde van de hekken, kijkt een grote menigte belangstellend naar de bedrijvigheid bij de brancards.

Men verdiept zich in de vraag door welke ziekte de patiënten getroffen zijn, en men verschilt van mening over de kwestie of aan wonderbaarlijke genezingen geloof moet worden gehecht. Een hospitaalsoldaat heeft bij vorige gelegenheden gezien dat iemand die nog nooit had gestaan, plotseling een paar passen kon doen, maar *“daarna viel hij meteen weer neer”*. De ijscoman is ervan overtuigd dat er wonderen te gebeuren staan.

Osborn begint. Zijn tekst is eenvoudig, hij spreekt met een sterk Amerikaanse accent in korte zinnen, soms luid, dan weer hees en zacht. Elke zin wordt onmiddellijk vertaald door een man die naast hem staat. De tolk gebruikt dezelfde intonatie, maakt dezelfde gebaren. Osborn spoort de mensen aan, vertrouwen in God te hebben, hij leest enige Bijbelteksten, en vraagt dan met zachte hese stem: *“Isn't that right?”* En onmiddellijk daarop vraagt de vertaler: *“En is dat niet zo?”*

Osborn vertelt van gevallen waarin ongeneeslijken, krankzinnigen, reumatici, enz. door Godsvertrouwen plotseling gezond werden. Een man in Guatemala was 'insane' - niet goed bij zijn hoofd, zegt de vertaler. Hij waste zich niet, bedelde, was vervuild, en ieder verafschuwde hem. Maar toen vond er een Godsdienstige vergadering plaats in de stad waar hij woonde. Toevallig kwam hij daar terecht, en hij genas. De geestelijken wilden het eerst niet geloven, zij weigerden hem in hun kerken te laten getuigen. Maar toen trok deze man een goed pak aan, hij liet zijn haar knippen en zich scheren. En toen lieten de geestelijken hem wel toe. In zijn nette pak mocht hij getuigen, zegt Osborn.

Een man in Cuba was ongeneeslijk ziek. Men had alle hoop opgegeven. Maar hem overkwam hetzelfde als de man uit Guatemala. *“Isn't that right?”* - *“En is dat niet zo?”*

Osborn spreekt uren achter elkaar. Het is op zichzelf al een lichamelijke prestatie. Geen ogenblik verliest zijn betoog aan intensiteit. Veel toehoorders hebben vouwstoeltje en krukjes meegebracht; anderen zijn op de grond gaan zitten. Een Zeeuwse boerin in klederdracht houdt voortdurend de microfoon van haar gehoorapparaat boven het hoofd. Het publiek der ongelovigen staat in de rij voor worst en patates frites. Een man van een jaar of dertig geeft blijk van zijn scepticisme door spottend te lachen. Een hbs'er vertelt aan ieder die het horen wil, dat hij geen vooroordelen heeft, en dat hij alleen maar komt om objectief te kijken.

Aan de stem van Osborn is te horen, dat de climax nabij is. Hij kondigt aan dat het ogenblik van gebed nu is aangebroken, maar leest eerst nog een paar Bijbelteksten en vertelt van een wonderbaarlijke genezing. Er mag niet worden gewanhoopt, zegt hij. *“No despair”*. *“Geen wanhoop”*, Niet ik ben het die geneest, maar God doet dat. Of je verlamd bent, of reumatisch, suikerziekte hebt of kanker, blijf op God vertrouwen, en Hij zal je genezen.

Onder de toehoorders zijn er velen die nu geheel door de prediking zijn gegrepen. Sommigen staan in gebogen houding met de handen voor het gezicht, anderen hebben het hoofd opgeheven en de tranen lopen hen over de wangen. Door de luidsprekers komt nu ook het rumoer van biddenden en roependen die in de onmiddellijke nabijheid van het podium staan.

Het is intussen geheel donker geworden. De batterijen schijnwerpers zijn ontstoken en de tenten aan de westzijde van het terrein zijn fel verlicht. Eromheen, langs de hekken, is een dichte menigte samengepakt die zich van het podium heeft afgekeerd, en niets wil missen van wat onder het tentdak gebeurt. Uit de menigte zieken klinkt gekerm op.

Osborn is in gebed gegaan. Hij bidt hardop, met luide stem, en de stem van zijn vertaler klinkt nog luider. Daar tussen door hoort men het geroep der zieken. Ook zij bidden hardop, een vrouw roept schreeuwend God aan. Nabij het podium is een zieke opgestaan. Hij heeft zich naar de microfoon begeven om te getuigen. Als hij even pauzeert, roept Osborn: *“Lord”*, en de vertaler, *“Dank u Heer, Dank u Heer”*. Een ander barst voor de microfoon in snikken uit, en het geluid verspreidt zich vele malen versterkt door de luidsprekers over het terrein. Verward rumoer komt van het centrum van het terrein en uit de tenten. Het geluid der biddenden zwelt aan, en steeds opnieuw hoort men de stem van Osborn, steeds heser en steeds hartstochtelijker.

In de tenten proberen sommige zieken zich op te richten. Familieleden spreken op hen in. De nog jonge ouders van een klein meisje proberen haar overeind te helpen. Op trillende, onwaarschijnlijk dunne beentjes doet het kind een paar passen aan de arm van haar vader, die doosbleek ziet. Het kind lacht. Dan zakt het ineen. Een hospitaalsoldaat vloekt: *“Het moet verboden worden”*, zegt hij. *“Die man is een misdadiger”*.

Aan de andere kant van het hek staat het publiek, tot het uiterste gespannen. Een helper van Osborn loopt langs de rijen, en geeft een toeschouwer bevel zijn sigaret te doven. *“Dat verdom ik”*, roept de man. Hij is opgewonden en probeert met Osborns helper in debat te treden.

Op het veld voor de tent strompelen nu tien, vijftien mensen, ondersteund of begeleid door familieleden. Zij bidden en boven alles uit hoort men de stem van Osborn.

Dan komt de anticlimax. De spanning verslapt. Osborn spreekt nog door maar voor het publiek achter de hekken is het duidelijk geworden dat er geen sensationele wonderen zijn gebeurd. En langzaam dichtert wordende stroom trekt naar de uitgang, als tegen het einde van een voetbalwedstrijd waar geen doelpunten zijn gemaakt. De vader van het meisje dat zo even liep, heeft zijn kind op de arm genomen en stapt zijgend met haar in zijn auto”.

(Bron: Het boek *Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages*. Samengesteld door Geert Mak).

"De journalist Hofland vermeldt dat tienduizenden mensen de samenkomst hebben bezocht. Er stonden een aantal tenten waar zieke bedlegerige mensen werden ondergebracht. Dus mensen aan wie duidelijk te zien was dat ze ziek waren. Hofland had post gevat bij de tenten om te zien wat er met deze zieke mensen zou gebeuren.

Zoals keer op keer bij dit soort gelegenheden door neutrale waarnemers wordt gemeld wordt er die avond onder de zieken in de tenten niemand plotseling genezen. Ondanks alle "geloof", ondanks stappen in geloof (denk aan het kleine meisje), ondanks alle gebeden, ondanks urenlange prediking van Osborn.

De bijeenkomst die Hofland beschrijft was er één uit een reeks. Deze bijeenkomsten op het Malieveld in Den Haag noemt men in pinksterkringen "Holland Wonder".

Er waren keer op keer tienduizenden bezoekers. Op een avond waren er zelfs meer dan honderdduizend. Vele tienduizenden zieken zijn er geweest in hoop op bevrijding. De organisatie meldt dat er enkele zijn genezen. Er is zelfs een video gemaakt. Hoeveel zijn er genezen? Eén op de tienduizend? Ook wordt niet duidelijk of de paar mensen, die melden genezen te zijn, medisch zijn onderzocht

Ondanks het geringe succes heeft deze campagne de pinksterbeweging in Nederland zeer versterkt. Het heeft onder meer Johan Maasbach, met zijn Johan Maasbach Wereldzending, gelanceerd. Hoe kan dat? Stel dat er één op de duizend genas. (In werkelijkheid moeten het er nog veel minder zijn geweest.)

De negenhonderdnegeennegentig zieken die niet genezen werden worden genegeerd in de berichtgeving en men concentreert zich in de verslagen op de ene mens die wel geneest. "Meneer X is genezen en, zie je wel God wil elke zieke genezen" Het is pure proganda. Selectief de feiten weergeven om een leugen te verkopen. Door op deze manier selectief met de waarheid om te gaan kreeg ook het medium Yomanda sporthallen vol met zieke mensen. Bij haar genas ook bijna niemand. Maar net genoeg mensen om reclame mee te maken".

www.internetbijbelschool.nl/html/doc/osborn-hw.htm

En toch werd er in kringen van de Nederlandse pinksterbeweging over deze samenkomsten geproken als "Holland Wonder". Omdat er onder de meer dan honderduizend bezoekers een enkeling getuigde van genezing. Maar genezing van wat voor ziekten? Blindgeborenen die zagen, verlamde mensen die weer konden lopen? Of waren het weer ziekten die medisch niet of moeilijk te constateren zijn of ziekten met een hoog psychogeen karakter?

6. Nog meer verhalen die niemand vertelt

Lees ook het verslag van Joni Eareckson over haar bezoek aan een gebedsgenezer, toen zij genezing van haar verlamming (dwarslaesie) zocht. Wat zij beleefde en waarnam, toen ze een gebedsbijeenkomst van de vorige eeuw zeer bekende pinkstergenezares Kathryn Kuhlman bezocht.

Hier Joni haar verhaal: Joni Eareckson over haar bezoek aan een genezingscampagne van Kathryn Kuhlman

Joni Eareckson is in Nederland erg bekend. In haar tienerjaren kreeg ze een ongeluk waarbij ze haar nek brak. Het gevolg was dat ze tot haar nek verlamd was. Ze heeft verschillende boeken geschreven (gedicteerd) met haar getuigenis. Ze heeft in de loop der jaren Nederland enkele malen bezocht. Indertijd heeft de EO veel aandacht aan haar besteed. Haar boeken zijn nog te koop in de evangelische boekhandels.

Joni was een keer te gast in het "*The Bible Answer Man*" radioprogramma. Daar vertelde ze dat ze enige tijd na haar ongeluk naar een genezingsdienst van Kathryn Kuhlman was geweest in de hoop dat God haar zou genezen.

Er was in de grote zaal een speciale plek gereserveerd voor mensen in rolstoelen en op krukken. Er bevonden zich 35 mensen in die ruimte. De dienst begon, ging voort, maar niets gebeurde. Nog voor de samenkomst was afgelopen kwam iemand van de organisatie hen verzoeken om de zaal alvast te verlaten. Dit om na afloop van de samenkomst een verkeersopstopping met al die rolstoelen te voorkomen. Ik citeer hieronder Joni in het Engels, de Nederlandse vertaling komt daarna:

"and so there I was Hank, number 15 in a line of 35 people in wheelchairs or on crutches, waiting at the stadium elevator to go up to the parking lot, and we could still hear the distant strains of the organ and piano - Kathryn Kuhlman's meeting was still going on - and I looked up and down this line of solemn-faced individuals and saw so much disappointment"

"Daar stond ik dan Hank, nummer 15 in een rij van 35 mensen in rolstoelen en met krukken, we stonden te wachten op de lift van het stadium die ons naar het parkeerterrein zou brengen. In de verte konden we nog het geluid van het orgel en de piano horen - de samenkomst van Kathryn Kuhlman was nog steeds bezig - en ik keek heen en weer langs de rij met ernstig kijkende personen en ik zag zoveel teleurstelling."

Vijfendertig mensen die allemaal hoopten op een wonder. Een genezer die staalhard beweert dat het de wil van de Vader is om iedere zieke te genezen. En alle vijfendertig gingen in rolstoel of op krukken weer weg. En dan gaat het alleen nog maar om de 35 mensen die bij Joni in het gereserveerde vak zaten.

Is eveneens terug te vinden op:

Of lees het verhaal over het EO programma "Op zoek naar een wonder".

Op zoek naar een wonder was een tiendelige Nederlandse documentaireserie van de Evangelische Omroep. In deze reality-achtige televisieserie ging presentator Marc Dik een maand lang op wereldreis met zeven ongeneeslijk ziek geachte mensen, op zoek naar een (genezings)wonder. Ze bezochten in India, de Verenigde Staten, Canada, Suriname, Engeland, Zwitserland en Zuid Afrika voornamelijk christelijke gebedsgenezers die bekend zijn om hun wonderen, die zij zelf toeschrijven aan God. Het programma liep van 29 juni 2006 tot en met 31 augustus 2006. De serie lokte veel debat uit onder de achterban van de omroep. Ook de bekende Nederlandse gebedsgenezer Jan Zijlstra was uiterst kritisch.

De deelnemers en hun aandoening

- Randolph (48) - hiv-besmetting
- Serana (41) - anosmie (geen reukvermogen)
- Lian (24) - netvliesandoening
- Mario (41) - psoriasis
- Bart (23) - holvoet
- Lenny (40) - multiple sclerose
- Ans (52) - ziekte van Bechterew

Het resultaat was, dat niemand genezen werd. Is eveneens terug te vinden op: [https://wikipedia.org/wiki/OP zoek naar een wonder](https://wikipedia.org/wiki/OP_zoek_naar_een_wonder)

7. Hoe komt het dat christenen toch telkens weer in dit soort genezers geloven?

Dat heeft verschillende redenen.

het komt door de effectieve "propaganda"

Er wordt eenzijdige berichtgeving een valse voorstelling van zaken gegeven. De incidentele genezing die wel plaats heeft, wordt breed uitgemeten en telkens weer naar voren gebracht. Over de duizenden mensen die niet genezen zijn, wordt gezwegen.

Er wordt soms gelogen en overdreven

Er wordt door sommigen bewust gelogen of overdreven over genezingen. Zo worden Christenen misleid. Een voorbeeld. Ik was bevriend met een broeder die in Middelburg samenkomsten voor Karel Hoekendijk had georganiseerd. Hoekendijk bad voor de zieken. Hij bad voor een man met gehoor problemen. Later las mijn vriend in een christelijk blad het verslag dat Hoekendijk had geschreven over de samenkomsten in Middelburg. Hij beweerde dat er een dove was genezen. Mijn vriend kende de man van gezicht en zocht hem op. Het bleek dat de man alleen slecht hoorde met zijn rechter oor. Het gehoor in het slechte oor was niet verbeterd. Er was niets gebeurd, maar Hoekendijk beweerde dat er een dove was genezen. En alle pinkstergelovigen die het artikel lazen, zeiden: "Zie je wel, Jezus geneest".

Dit is in het verleden vaak gedaan. Er worden wonderen vermeld. Als je vraagt waar die genezen mensen zijn, dan blijft het stil.

Een voorbeeld is wat vermeld wordt in het al genoemde artikel uit het RD, waar onderzoek is gedaan naar de genezingswonderen die zouden hebben plaatsgevonden bij Jan Zijlstra. Het hele verhaal hebben wij reeds verteld, over het genezingsdrama van Leonie, een meisje van 13 jaar. Ook het verhaal van die medewerker van Jan Zijlstra.

Het grote effect van de enkele genezing

Een enkele genezing maakt blijkbaar meer indruk dan de vele honderden mensen die niet genezen. "Zij zijn zelf genezen, ze kennen iemand die genezen is, dus moet het waar zijn".

Een oude broeder die ik persoonlijk heb gekend, was in zijn jeugd genezen na gebed. Een pinksterbroeder had met hem gebeden. Na zijn genezing geloofde hij het pinksterverhaal over genezing. Het moest waar zijn, hij had het immers zelf beleefd en de pinksterbroeder gaf allerlei Bijbelteksten om zijn boerschap te ondersteunen. Zijn hele verdere leven is hij blijven verkondigen dat Jezus de zieken geneest. Als voorganger van een kleine pinkstergemeente bad hij voor vele zieken, niemand genas van het ene moment op het andere, maar hij bleef volhouden dat Jezus alle ziekten heeft gedragen en dat wij die daarom niet meer hoeven te dragen. Niets kon zijn overtuiging schokken, hij had het immers zelf beleefd.

Een normale genezing een wonder noemen

Sommige christenen maken mee dat na gebed zichzelf of anderen sneller en vollediger genezen zijn dan de dokter als prognose had gegeven. Ze zijn medisch behandeld voor de ziekte, ze hebben het normale genezingsproces doorgeemaakt. Het was geen genezing van het ene moment op het andere, zoals we die in de Bijbel zien. Bovendien, het ging slechts om een prognose. Een prognose is niet absoluut zeker. Maar toch zien ze dit als bevestiging dat genezing in de verzoening is.

Naar de andere kant kijken, de werkelijkheid negeren

Ik heb van enige afstand kunnen volgen wat er in een kleine pinkstergemeente gebeurde. De gemeente was in de jaren vijftig ontstaan. Een aantal van de gemeenteleden werd ouder, telkens werd er iemand van hen ernstig ziek. Daarop kwam de gehele gemeente in actie. Er werd gebeden, er werd genezing geclaimd, er werd geloofd, maar uiteindelijk stierf de zieke. Dit was de reactie: Iedereen zweeg erover en ze gingen weer verder met het gewone gemeenteleven. Een tijd later werd er weer iemand ziek en begon het allemaal weer opnieuw. Ik ken een gezin uit die gemeente waarvan twee van de vijf kinderen op jeugdige leeftijd zijn overleden, één door kanker en één door een hartkwaal.

Een psychologische reden

Zieke mensen willen de charismatische genezingsleer geloven omdat ze zo graag beter willen worden. Het is een boodschap die zieke mensen willen horen. Een boodschap die aansluit bij hun diepe en soms wanhopig verlangen naar gezondheid.

Het is daarom niet moeilijk, zoals Zijlstra deed, sporthallen vol te krijgen als je zieke mensen hoop geeft op genezing. Ook een occulte genezere als Jomanda, die in de jaren negenig bekend was, kreeg hiermee een tijd lang keer op keer een sporthal in Tiel vol. Ook daar genas bijna niemand, maar door dezelfde handige publiciteit waarbij de enkele genezing werd verkondigd, was dat geen probleem.

Christenen horen de pinksterleer en ze horen de mooie verhalen

Ze horen de pinksterleer over genezing en ze horen de mooie genezingsverhalen. Ze menen dat het echt zo in de Bijbel staat. Dat de Bijbel nu al, tijdens dit aardse leven, genezing belooft. Pinster- en charismatische christenen citeren vele Bijbelteksten waarmee ze hun gelijk proberen te bewijzen..

De onbijbelse pinksterleer over genezing wordt onvoldoende weerlegd

Vele niet charismatische geestelijke leiders schieten te kort in het vanuit de Bijbel weerleggen van de dwalingen van de genezingsevangelisten. Dit maakt de aan hun zorg toevertrouwde christenen kwetsbaar.

Vandaar ook dat het Bijbelstudie Centrum, aansluitend op al deze verslagen, aan een ieder die het maar wil lezen, **de Bijbelse antwoorden zal geven, waarom velen niet genezen**. De Bijbel geeft daar zelf een heel duidelijk antwoord op, wat velen door gebrek aan kennis van het Woord, dus helaas niet zien.

Vandaar het advies: **Lees de speciale studie over:**

KRACHTEN, WONDEREN EN TEKENEN in het Nieuwe Testament

8. Elke nieuwe generatie wordt weer bedrogen

Het is verbijsterend, maar ruwweg om de tien jaar komt er weer een nieuwe pinkstergenezer die verkondigt dat God alle mensen wil genezen. En die beweert dat onder zijn bediening vele genezen.

De genezer van het moment is Tom de Wal. Hij verkondigt dat God iedere zieke wil genezen. Zoals de ondertitel van zijn boek *“Jesus aanraken”* zegt. Hoe u genezing kunt ervaren door Jezus aan te raken. Gij maakt ook claims over genezingen die bij hem ouden gebeuren. Wij hebben hem reeds aangehaald.

Tot slot de studie van het Bijbelstudie Centrum over het onderwerp:
Krachten, wonderen en tekenen vanuit het Nieuwe Testament

Handelingen 2:22. *“Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft”.*

Lucas 10:8-9. *“En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet, en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen”.*

En dan de tekst uit Matteüs 7:22-23. *“Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”.*

Hoe is dit nu te rijmen, vooral na het artikel van broeder Geelhoed gelezen te hebben? Dit is toch allemaal zeer tegenstrijdig? Maar ik weet ook dat het Woord zich *nooit* tegenspreekt. Hoe moeten wij dit dan zien? Lucas 10: *“geneest de zieken, die er zijn”*. De Pinkster- en Charismatischebeweging leer zegt dat God iedere zieke zal genezen, een zuivere Pinkster lering. Waarom dan alleen een enkeling en niet alle zieken? Zien wij misschien, in het Woord van God, iets over het hoofd.....?

Daarom wil ik dit met u samen gaan onderzoeken en kijken, vanuit de Schrift, wat de oorzaken hiervan zijn.

***“Alleen de Bijbel laten spreken.
Het Woord van God geheel en het Woord van God alleen”.***

Het thema heb ik genoemd: “krachten, wonderen en tekenen vanuit het Nieuwe Testament”. Deze studie is dus geschreven naar aanleiding op de vraag of het Bijbels is, dat, zoals men steeds beweerd in bepaalde kringen, niemand

meer ziek behoeft te zijn en dat iedereen genezen kan worden. Het hier geplaatste is een verkorte versie van een groter geheel welke ook het Oude Testament behandelt.

We gaan naar het Nieuwe Testament, om daar de krachten, wonderen en tekenen te zien, die in die tijd plaatsvonden. Toen Jezus in de Jordaan gedoopt werd en Zijn zending onder Israël begon, moest Hij van Godswege Israël het Koninkrijk aanbieden en daarom predikte Johannes de Doper eerst en daarna Jezus hetzelfde: *"Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen"*.

Jezus gaf uitdrukkelijk in Matteüs 10:5-8 de opdracht aan Zijn apostelen: *"Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebod hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet".*

God ging dus aan Israël het Koninkrijk aanbieden naar Zijn belofte en dat Koninkrijk wordt begeleidt met wonderen, tekenen en krachten van dat Koninkrijk en daarom genas Jezus in die dagen alle zieken, die tot Hem kwamen en zo werden invaliden, blinden en kreupelen allen, ja allen genezen en bevrijd van demonen en demonische machten en werden doden opgewekt.

Want dat zijn de krachten, wonderen en tekenen, die het Koninkrijk begeleiden bij de verkondiging daarvan. Dit moet u goed vasthouden! Daarom deed Jezus niet alleen Zelf die krachten, wonderen en tekenen, maar gaf Hij ook Zijn twaalf discipelen diezelfde volmacht bij de prediking van bekering, omdat het Koninkrijk Gods nabij gekomen was, om de zieken allemaal te genezen, de demonen uit te werpen en de doden op te wekken. Het waren dus de krachten, wonderen en tekenen, die bewezen dat het Koninkrijk onder hen gekomen was in Jezus de Christus, de Messias.

Dat bleef zo tot Matteüs 11, maar toen ging de grote kentering komen, omdat zij hun Messias verwierpen, als hun Koning. Daarom zei Jezus in Matteüs 12, dat er iets anders zou komen. Want vanaf Matteüs 11 trekt Jezus Zich van Israël terug en gaat de heidenen het oordeel aankondigen. *Maar....* het Koninkrijk blijft voor Israël; *dat Koninkrijk werd en wordt de heidenen nergens aangeboden, maar wel het oordeel.*

En hier vergissen zich heel, heel veel Christenen zich vandaag de dag in. Het Koninkrijk met de bijbehorende krachten, wonderen en tekenen, die het Koninkrijk begeleiden bij de verkondiging, is en blijft voor Israël, dat wordt de heidenen totaal *nergens* in de Bijbel aangeboden, maar wel het oordeel. Dat wordt de heidenen aangeboden.

Welk oordeel? Dat zij van een verloren zondaar, die onder het oordeel Gods ligt, gered zullen kunnen worden, omdat Hij dat oordeel heeft gedragen op het kruis van Golgotha en de Heilige Geest nu op een andere wijze zal gaan werken, want Hij zal hen gaan overtuigen van zonde.

Matteüs 12:18-21 *"Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. En op zijn naam zullen de heidenen hopen"*

In Johannes 16:8 staat, waar de grote kentering, het grote keerpunt begint: *"En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel"*. Hij zal de heidenen (de wereld) het oordeel verkondigen.

Wat in tegenstelling is met Matteüs 10, waar Jezus de discipelen ten strengste verbood om naar de heidenen te gaan. Maar nu in Matteüs 12 worden zij juist naar de heidenen gezonden. Men zou kunnen zeggen: dat is dan zeer tegenstrijdig. Maar neen, dat is het niet, omdat er wat gebeurd is; zij hebben namelijk hun Koning daar verworpen en dan zegt vers 21 van Matteüs 12 *"En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen"*.

Niet op Zijn Koninkrijk, maar op Zijn Naam. Wat moeten wij dus verkondigen? De Naam van Jezus, de Christus der Schriften, in wie redding, verlossing, rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja alles is. Als straks dat vervuld is, gaat de Heer weer terug naar Israël en dan krijgt Israël weer het Koninkrijk aangeboden, wat zij dan aanvaardden, mede ook door de Grote Verdrukking.

Wij leven nu in een tijd van grote verwarring door een foutieve lering, die de kerk altijd als het Koninkrijk heeft beschouwd, terwijl "de kerk" in die zin *niets* met het Koninkrijk uitstaande heeft. Het behoort wel tot het Koninkrijk, natuurlijk! De Gemeente zal straks immers met Hem als koningen en priesters heersen, maar zij is het Koninkrijk niet, slechts een deel daarvan.

Dan gaan ook de krachten, wonderen en tekenen veranderen. Want dan vragen zij om een teken in Matteüs 12 en Matteüs 16 herhalen zij het. Want daar vragen de Joden weer om een teken. En dan zegt Jezus in Matteüs 12:39 *"Maar Hij antwoordde en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet"*. En in Matteüs 16:4 *"Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen"*.

Want wat ging dit nu worden? Hoe vond dat oordeel plaats? Hij is voor ons in dat oordeel gegaan, gestorven, begraven en opgestaan. Wat is het teken van Jona? Zoals Jona drie dagen in de vis was, zo zal het zijn met de Zoon des Mensen, want het is het teken van Zijn sterven, begraven en opstanding uit de doden, wat nu het machtige teken is.

Zo zien wij, hoe krachten, wonderen en tekenen door God aangepast zijn aan Zijn handelen en werken in een bepaalde tijd. Toen de Heilige Geest uitgestort was en de Heer Jezus het werk volbracht had, toen werd het handelen Gods weer anders en geschiedden er weer krachten, wonderen en tekenen.

U moet het maar eens goed nalezen in Handelingen, daar leest u waar het bij die wonderen precies omgaat. Waardoor kwamen en in Israël en onder de heidenen, sommigen tot geloof? Omdat bij die krachten, wonderen en tekenen, die heen wezen naar de dood en opstanding van de Heer Jezus, altijd werd verkondigd dat Hij leeft.

Want Hij, Die voor ons gestorven is op het kruis, LEEFT en deze krachten, wonderen en tekenen geschieden in Zijn Naam. Hij is niet dood, maar Hij leeft en God heeft Hem verhoogd, heeft Hem tot Heer gemaakt en Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Het is deze levende en verhoogde ezus, Die deze krachten, wonderen en tekenen doet. Voor wie? Niet voor de gelovigen, maar voor hen, die nog niet gelovig zijn, om hen te laten zien, dat Hij, de gekruisigde van Golgotha, de levende Heer is. Daarom leest u ook altijd bij die krachten, wonderen en tekenen, die de apostelen verrichten, dat er direct heen wordt gewezen naar de Opstanding van Jezus.

"Wat ziet gij ons aan", zeggen Petrus en Johannes, "alsof wij dat wonder hebben verricht. Neen, het is God, Die Zijn dienstknecht Jezus verhoogd en verheerlijkt heeft, Die gij gekruisigd hebt. En in Zijn Naam en door Zijn Naam is deze hier gezond geworden, opdat gans Israël weet, dat Hij leeft".

Hebben wij, gelovigen in de Heer, dat teken en wonder nog nodig? Zo ja, dan zijn wij nog geen ware gelovigen. Ik weet, dat Jezus leeft! En daarom hoeven wij geen wonderen en tekenen er voor te zien. Want het grootste wonder is in ons zelf.

Hij leeft in ons hart. Hij openbaart mij Zijn Woord. Hij is wonderbaar! Prijst Zijn Naam! Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen gevolgd, maar wij hebben Zijn verborgen omgang. Kent u Hem? Is dat niet het grootste wonder, wat God met ons leven doet?

Dat is een aaneensluiting van wonderen! Ja, de Psalmist zegt ervan in Psalm 40:6. *"Talrijk hebt Gij gemaakt, o HERE, mijn God en Uw wonderen en uw gedachten jegens ons; niets is bij U te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen".*

En wat zegt Psalm 71:7. *"Ik ben voor velen als een wonder geweest, doch Gij waart mijn machtige toevlucht".* Ja, inderdaad, voor mijn eigen familie, mijn kennissen en vrienden ben ik een wonder en niet uit mijzelf. Dat is Gods werk! De Schrift zegt immers ook: *"Ik ben voor velen als een wonder geweest".*

Hoe komt dat? Het antwoord is: *"Gij waart mijn machtige toevlucht".* Hebt u nooit gelezen, dat de Heer zegt in Jesaja 8:18. *"Zie, ik en de kinderen die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de Here der heerscharen, die op de berg Sion woont".*

En Jesaja moest dit profeteren en het wordt in Hebreeën overgenomen. Als u een ware gelovige bent, dan bent u voortdurend een wonder en een teken voor de ongelovigen om u heen. Dan hoeft u niets te zeggen, want als u met de Heer Jezus verkeert en leeft en u door de Heilige Geest laat leiden, dan bent u dagelijks voor uw omgeving een wonder. De Heer zegt dus: *"Zie, ik en de kinderen die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de Here der heerscharen".*

Er is een ernstige waarschuwing over Israël. *"Zij hebben op Uw wonderen geen acht geslagen".* Zo zijn zij tijdelijk als volk verworpen. *Christenheid van deze tijd, mag ik u waarschuwen!* U die zich gelovigen noemt, maar die ongelovige gelovige bent, wanneer u blind bent voor de wonderen Gods, die God dagelijks doet. Want dan is het gevaar aanwezig, dat het met u net zo gaat als met Israël. Zij hebben op Gods wonderen geen acht geslagen, er niet op gelet, zegt de Psalmist.

Weet u, wij leven aan het eind van dit genade tijdperk en God gaat weer op een bijzondere wijze werken en handelen met de mens. Zoals in de dagen van Jezus eerste komst, toen God eerst Zijn Zoon zond *alleen* voor Israël en dat begeleidde met die wonderen, tekenen en krachten van het Koninkrijk, om Israël dat Koninkrijk aan te bieden met de woorden: *"Zie, uw Koning is hier".* Toen zij op een zekere tijd dat verwierpen en geen acht sloegen op Zijn wonderen, zei de Heer: *"U zal geen ander teken gegeven worden, dan het teken van Jona".*

De Christenheid, die al zoveel eeuwen eerst *het Evangelie der genade* en na hun wedergeboorte *het Evangelie van de heerlijkheid Gods* heeft gehoord (dit laatste Evangelie wordt helaas niet overal gepredikt), maar geen acht slaat op de wonderwerken Gods, voor deze gelovigen waarschuwt de Schrift met het teken van Jona, d.w.z. deze profetie in een nieuwe versie.

Want Jona is niet alleen het teken van de Messias, die drie dagen in het hart der aarde was en toen opstond uit de doden en toen naar de heidenen ging. Maar het is ook een heen wijzing naar het volk van de Messias, het Israël van deze tijd.

Wij hebben gezien, hoe de Messias van Zijn volk niet te scheiden is en dat er twee knechten zijn, van wie Israël dan wel

die ongehoorzame knecht is, maar die, net als Jona, in het volkeren graf gegaan is onder de volken. Maar nu doet God deze Jona weer terugbrengen naar het land; de vis gaat hem uitspuwen. Elke keer wordt er weer een deel uitgespuwd op het land.

Verstaan wij dit? Maar vaak blijven de Christenen doof en blijven slapen, want zij zien niet, dat geweldige teken van God, dat gaat komen! Zij zoeken immers andere krachten, wonderen en tekenen, ze lopen deze genezers achterna. Van heinde en ver stromen duizenden en duizenden samen om die krachten, wonderen en tekenen te gaan bekijken.

Maar het wonder en teken, wat God gaat doen, omdat Hij gaat handelen, zien zij niet. God staat op het punt om de heidense heerschappij aan zijn eind te doen komen en dat de Gemeente, de ware gelovigen, weggenomen zal worden. Dan zal Hij weer gaan handelen met Israël. Jezus heeft gezegd in Luc. 21:29: *"Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen"*. Dat is het teken, het wonder van Gods tijd, van Gods NU in deze tijd waarin wij nu leven.

Men zoekt andere wonderen (sensatie), maar ziet toch naar dit wonder! Want wat een wonder is het, dat een volk, dat zo'n 2000 jaar en meer jaren verstrooid is geweest onder alle volken, daar niet geassimileerd is, maar altijd dat Joodse volk is gebleven, dat weer terugkeert naar het land der vaders, gelijk God heeft gesproken. En dit wonder kunnen wij al meer dan 70 jaar aanschouwen. Israël ontwaakt als het ware uit een doodsslaap, waar zij in lagen in hun ghetto's in de verschillende grote steden onder de heidenen; maar nu als dorre doodsbependeren een lichaam vormen, de Joodse staat. Maar zij zijn nog zonder Geest, want de Geest is nog niet in hen en zal ook niet in hen komen, voordat de ware gelovigen, de Gemeente, weggenomen zijn. Want de verblinding zal over Israël blijven, totdat de volheid der heidenen binnen gaat.

Maar de Heer zegt tegelijk voor die tijd: *Denk er om, als het teken van Jona opnieuw gaat geschieden en Israël als de vijgenboom ontwaakt, dan zullen ook valse profeten vele krachten, wonderen en tekenen gaan verrichten. En velen zullen deze krachten in de Naam van Jezus proclameren.*

Loop die niet na! Want Jezus Zelf waarschuwt in Matth. 24:24, dat er in die dagen vele valse profeten en apostelen zullen opstaan en grote tekenen en wonderen doen. *"Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden"*.

En Paulus spreekt van allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen in 2 Tessalonicenzen 2. Maar God heeft het aangekondigd en het van te voren voorzegt, wat Zijn wonderen en tekenen voor deze tijd zijn.

De staat Israël, die hersteld wordt, is al meer dan 70 jaar aanwezig! Dat is een teken aan de wand voor alle Christenen, die, mag ik het zo zeggen, gelovige ongelovigen of ongelovige gelovigen zijn. Zij zeggen te geloven, maar zij geloven het niet, zoals ook Israël het in Jezus dagen was. God moge het ons doen verstaan, dat wij de tekenen der tijden kunnen onderscheiden, die God nu geeft. Want Jezus komt spoedig.

Maranatha, Jezus komt!
Amen.