

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie in twee delen te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

We willen vervolgens stilstaan bij de tweede Goddelijke dag.

De tweede dag, die dus begonnen is, toen de Heer Jezus weer terugkeerde naar de Vader bij Zijn hemelvaart. En die tweede dag begint weer met de twaalf uren nacht. En nu leert de Schrift ons duidelijk - en de Heer Jezus zegt het Zelf - dat na die twaalf uren van de nacht van deze Goddelijke dag, die duurt van de Heer Jezus Zijn hemelvaart, totdat Hij terugkomt op de Olijfberg en **“de Zonne der gerechtigheid”** op zal gaan over deze aarde.

Wij leven dus nu nog steeds in die twaalf uren van de nacht. Wij willen dat nu in de Schrift gaan vergelijken en lezen ter inleiding **Rom. 13:11-14** **“Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat de begeerten worden opgewekt”**.

Wij zien dus, hoe de apostel Paulus door de Heilige Geest duidelijk zegt, dat wij nog altijd in de nacht leven en dat het thans voor u (ons) de ure is om uit de slaap te ontwaken. De nacht is ver gevorderd! Voor de onwedergeboren natuurlijke mens is het nu een geestelijke nacht en daarom slaapt hij; geestelijk gesproken ligt hij in de dood.

Maar God roept ons in Christus Jezus - in het Evangelie - door de kracht van Zijn Geest, toe, dat de zondaar zal ontwaken en op zal staan, opdat de Heer Jezus over ons gaat lichten. Om dat dit geldt voor deze genadetijd, zegt Paulus zo duidelijk, dat het thans de ure is om uit de slaap te ontwaken. Dat is de slaap van het zondeleven. De nacht is inderdaad ver gevorderd!

De tijd van de Heer Jezus Zijn afwezigheid op aarde (d.i. vanaf Zijn hemelvaart, totdat Hij wederkomt op de Olijfberg) is een nachtwake. U vindt dat in **Marc. 13:33-37**, waar de Heer bij Zijn heengaan tot de Zijnen zegt: **“Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die buitenlands ging, zijn huis overliet en aan de slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanengekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt”**!

De discipelen waren reeds ontwaakt uit de slaap van de zondemacht, maar ook zij moesten waakzaam blijven! De mens die buitenlands ging is de Heer Jezus Zelf, die terug ging naar Zijn Vader en het huis is de Gemeente.

De nacht werd in de dagen van de Heer Jezus, ingedeeld in vier nachtwaken. De nacht duurde van zonsondergang tot zonsopgang, dat is twaalf uren. De eerste nachtwake is van zes uur tot negen uur 's-avonds. Dan komt de tweede nachtwake van negen uur tot twaalf uur (middernacht); daarna volgt de derde nachtwake, van het hanengekraai, van twaalf uur tot drie uur en dan komt de morgenstond, de vierde nachtwake van drie uur tot zes uur.

Nu roept de Heer de Zijnen op te waken, want Hij had in één van die nachtwaken terug kunnen komen. Maar let nu goed op: Hij zegt dit tot de Zijnen, de gelovigen. Wij weten, dat de zon niet eerder op kan gaan dan aan het einde van de vierde nachtwake. En daarom spreekt de Heer Jezus hier niet over Zijn wederkomst als **“de Zonne der gerechtigheid”**.

Maar Hij spreekt hier tot Zijn gelovigen; voor hen komt Hij als **“de blinkende Morgenster”** en die gaat eerder op als de zon. Bij de eerste Goddelijke dag hebben we gezien, hoe er dertig jaar verschil lag tussen Zijn komst als het Licht (Bethlehem) en Zijn optreden als het Licht der wereld; toen Hij in Kaper-naüm ging wonen.

En zo zal er ook nu, als Hij wederkomt voor Zijn gemeente als **“de blinkende Morgenster”** en voor Hij verschijnt met de Zijnen, zeker een periode van enige tientallen jaren liggen.

Daar mogen wij wel rekening mee houden, al weten wij ook niet precies de tijd; die is ons onbekend. En daarom roept Hij ons op te waken!

Welnu, het is ons duidelijk, dat die drie nachtwaken voorbij zijn. De derde nacht wake is de nachtwake van het hanengekraai en die ligt m.i. reeds achter ons. Als de haan gaat kraaien, is dat een aankondiging, dat de morgen gaat komen. Het geroep in deze derde nachtwake: ***“Zie de Bruidegom gaat komen”*** is vervuld in de nare duistere middeleeuwen.

Op vele plaatsen in de wereld, vooral in Engeland en Amerika, doch ook op andere plaatsen o.a. in Nederland werd het Maranatha geroep gehoord. Deze tijd ligt al ver achter ons en daarom zij we nu (m.i.) in de vierde nachtwake.

Daarom is het zo nodig om nu vooral biddende en wakende te zijn, de tijd verstrijkt en men wacht al zo lang en het Maranatha geroep begint al aardig te verstommen, het duurt voor velen zo lang, dat het ongelof, dat satan graag versterkt, de overhand begint te krijgen. Men roept de Gemeente van de kansels niet meer op te waken en het Maranatha geroep verstomd. Waar wordt die roep nog gehoord?

Want in die vierde nachtwake is het de periode van Zijn komst als ***“de blinkende Morgenster”*** voor Zijn Gemeente, daarna zal Hij met de Zijnen komen als ***“de Zonne der Gerechtigheid”*** voor Israël en de volkerenwereld. Laten we het nader bezien.

Wij slaan hiertoe op **2 Cor. 6:1-2** ***“Maar als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie nu is het de tijd des welbehagens, zie nu is het de dag des heils”***.

Is dit niet in tegenstelling met elkaar, dat wij nu in die twaalf uren van de nacht zitten, terwijl deze tijd toch ook ***“de dag des heils”*** genoemd wordt? Neen, in het geheel niet, want het is een bijzondere tijd, waarin we leven. Een tijd, waarvan de profeet **Jesaja** al heeft moeten profeteren. Wij hebben reeds eerder gezien, hoe **Jesaja** ook over die eerste dag nauwkeurig geprofeteerd heeft.

In **Jes. 21:11-12** leest u een merkwaardige profetie: ***“De Godsspraak over Duma. Men roept tot mij uit Seir: Wachter, wat is er van de nacht? Wachter wat is er van de nacht? De wachter zegt: Morgen komt, maar ook nacht; als gij vragen wilt, vraagt, komt dan terug”***. Een andere vertaling zegt: ***“Het is morgen, maar het is ook nacht”***.

Wij zouden zeggen, maar dat kan niet! Maar geestelijk kan dit wel. Het is nu de nacht van de tweede dag, want de Heer Jezus is teruggegaan naar de Vader. Maar in die nacht kunnen wij ontwaken en tot het Licht komen en verlicht worden met de Heilige Geest. Het is wonderbaar! Bij de eerste scheidingsdag is **Genesis** zien wij, omdat daar die duisternis op de aarde was. ***“En God zeide: Er zij licht; en er was licht”***. Ja, zo is het ook nu.

Toen het nacht werd en de Heer Jezus terug keerde naar de Vader, toen kwam in onze nacht de Heilige Geest in al Zijn volheid, opdat degenen, die horen naar de stem van God: ***“Er zij licht”***, licht ontvangen in hun harten. Het is de herschepping, de nieuwe schepping.

Daarom zien wij ook uit de Schrift wat het werk van Gods genade is. **Col. 1:12-14** ***“en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis (uit deze twaalf uren van de nacht, van de zonde) en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden”***. Dat is geweldig!

En daarom draagt de Heer Jezus ook, vanuit Zijn verheerlijkte en verhoogde positie, Zijn apostelen en dienstknechten op, wat zij moeten prediken, wat de prediking voor deze tijd moet zijn.

Hand. 26:15-18 ***“En ik (Paulus, toen nog Saulus) zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide; Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik verschenen om u aan te wijzen***

Bijbelstudie Centrum

“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”

deel 2

als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen (ontwaakt gij die slaapt!) ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij “.

Daarom is de prediking van Paulus in Ef. 5:14 ***“Daarom, heet het: Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden (dood door de zonden) en Christus zal over u lichten“.*** Wonderlijke tijd! Dit is het grote wonderlijke scheppingswerk Gods door Zijn Heilige Geest en door Zijn Woord.

Wat dat ontwaken betekent in Gods Woord, lezen we in Ef. 2:4-7 ***“God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door Zijn genade zijt gij behouden -, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus“.*** Dit is Gods werk.

De zondaar, die in deze nacht dood ligt in zijn zonden en overtredingen wordt door Gods Geest en door de Heer Jezus levend gemaakt, mede opgewekt en dan geplaatst in de Hemelse Gewesten. De twaalf uren van de natuurlijke nacht, vinden hun oorzaak in het feit, dat de zon de ene helft van de aarde niet beschijnt; maar het komt niet, omdat de zon ophoudt haar licht te geven.

Dat licht is even krachtig als altijd, maar de helft van de aarde heeft zich van de zon afgewend. Als die zijde van de aarde zich weer naar de zon wendt, dan komt zij weer in het licht van de zon. U ziet dat b.v. aan de maan, die 's nachts aan de hemel staat. De maan geeft van zichzelf helemaal geen licht, maar wordt daar in die hemel beschenen door de zon.

En dat heeft God gedaan. Hij heeft ons uit de duisternis, uit het graf van de zondeslaap, levend gemaakt door Woord en Geest en in de Hemelse Gewesten geplaatst en dan verlicht de Heer Jezus ons. Daarom moeten onze wandel en positie ook in de hemel zijn.

Wat zegt Col. 3 hierover? Waar is het ware kind van God? Ja, met het lichaam is het hier op aarde, maar met geest en ziel is het al in de hemel gezet. Col. 3:1-3 ***“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God“.***

Wij zijn geborgen in ***“de Zonne der Gerechtigheid”***. Hoe kan er dan nog duisternis zijn bij vele Christenen? Omdat zij dingen zoeken, die van beneden zijn. Maar als wij gaan zoeken naar de dingen, die van boven zijn, dan hebben wij volop licht en kan de duisternis in ons verdwijnen.

Alle duisternis van zonde en ongerechtigheid gaat er ogenblikkelijk uit. Het is niet zo, dat wij die duisternis uit ons hart en leven moeten verdrijven, dat gelukt ons toch nooit. Neen, het is noodzaak, dat de Heer Jezus, als het volle licht, ons verlicht. Wordt verlicht door Hem en de duisternis zal vlieden.

Als er overdag duisternis in uw kamer is en u wilt licht hebben, dan moet u niet trachten, die duisternis er uit te jagen, want dat lukt u niet, maar u moet de gordijnen opendoen en de zon er in laten en weg is de duisternis!

Zo is het ook in het geestelijke leven. De meeste strijden aan de verkeerde kant, strijden om de zonde de baas te worden (er zijn in onze tijd ook zulke sekten), doch het is de Heer Jezus alleen! Geen vlees zal roemen voor God. God geeft genade! Zoekt de dingen, die boven zijn, dan worden wij verlicht en zijn wij met de Heer Jezus geborgen in God.

Zou daar nog duisternis kunnen zijn of stand kunnen houden? Onmogelijk! Daarom zegt Fil. 3:20-21 ***“Want wij (als gelovigen in de Heer Jezus) zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn***

verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen“.

Laten wij dan ook de dingen van ons hemels vaderland zoeken en bedenken en de taal spreken van dat hemels vaderland. Verwacht Hem, als Hij straks komt als **“de blinkende Morgenster”**.

Ik wil nog even uw aandacht bepalen bij hetgeen wij zo juist gelezen hebben in Ef. 2:6-7 **“en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldige rijkdom Zijner genade te tonen“.**

Wij hebben reeds gezien, dat de Heer Jezus niet alleen vergeleken wordt met **“de Morgenster”** en met **“de Zonne der Gerechtigheid”**, maar ook dat zijn heiligen als sterren moeten gaan schijnen en de roeping hebben om straks met Hem als een Zon in glans en lichaam te gaan schijnen. Want wij zijn leden van Zijn Lichaam. Daarom hebben wij ook hemelse lichamen. Hier zal ik nog nader op terug komen.

Ik wil echter eerst stilstaan bij de vermaningen voor de gelovigen in deze tijd en bij de leer der apostelen. Wij hebben er al iets van gelezen in Rom. 13:11-12 **“Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij“.**

En dan volgt een lering of vermaning: **“Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts“!** Groot is dit bevel en gebod van God voor ons in deze tijd!

Niet de geboden die God aan Mozes gaf, die waren helemaal niet voor de heidenen bestemd, doch voor Israël, voor hen die leefden onder het Oude verbond. Maar het grootste gebod voor Gods volk nu is: **“Wordt vervuld met de Heilige Geest”**.

Ja, dat is het gebod, opdat het Licht van God en van de Heer Jezus ons in bezit neemt. Wordt vervuld met de Heilige Geest en blijft daarbij biddend en wakend het Woord van God, de Bijbel lezen. Want het openen van Gods Woord verschaft licht, weet u dat?

Zet deze tekst op uw schrijfbureau en elke keer zult u moeten zeggen: **“Heer wat maakt U het toch wonderbaar waar, want als ik me biddend ga voorbereiden en U een woord vraagt, dan komt dat woord“.**

Bij het openen van Gods Woord gaat de Heilige Geest ons verlichten en dan worden wij verlicht met de Heer Jezus. Rom. 13:13-14 **“Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en rijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt”**.

Nu is het nog nacht, maar we moeten wandelen alsof het dag is en ons niet verlagen tot die brasserijen en drinkgelagen. Neen! Ef. 5:18 zegt: **“En bedrinkt u niet aan de wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest“.**

Ook in Ef. 5:7-9 lezen wij zo'n ernstige vermaning: **“Doet niet met hen (zij die in ongehoorzaamheid wandelen) mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij Licht in de Here; wandelt als kinderen des Lichts, - want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid -“.**

We zingen zo gemakkelijk het lied: **“Wandel in het licht met Jezus”!** Zingen zonder doordenken, alleen om het zingen, de tekst nemen we op de koop toe. Hoe vaak wordt dit niet gedaan, zingen zonder je af te vragen wat je zingt? Wij moeten het ook doen! Je kunt de melodie vlot meezingen, maar maak je dat lied ook waar in je leven?

Als wij werkelijk verlicht worden met de Heer Jezus door de Heilige Geest, gaat dat vrucht geven, n.l. de Goddelijke natuur, de Christus natuur en dan worden wij veranderd naar Zijn eigen Beeld, door Hem, die het volbracht heeft voor ons, die de oude mens mede kruisigde op het vloekhout van Golgotha en de

zondaar weg deed. Dat heeft God gedaan. Zingen zonder dat we ons van de woorden iets aantrekken, is zo nutteloos, zing het dan niet !

Wij behoeven ons niet trachten op te knappen, want God zal ons “opknappen”. Die zondaar is in God gevonnisd en veroordeeld en in Zijn Zoon Jezus, de Christus dood en begraven. Goddank! Want wij zijn met Zijn opstanding ook met Hem verrezen. Wij zullen daarom niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem, die voor ons gestorven en opgewekt is, opdat wij een nieuwe schepping zouden zijn. Opdat ik niet meer leef, maar de Heer Jezus in mij!

Zijn leven door de Heilige Geest; dat is het Evangelie Gods! Alleen uit genade! Ik kan mijzelf niet verlossen en vrijmaken van de zonden, maar God heeft het gedaan in de Heer Jezus. Ik kan mijzelf geen nieuw hart geven, geen nieuw leven, geen rein hart. Ik kan mijzelf niet heilig maken; niet worden zoals Hij. Maar God heeft het gedaan en doet het uit genade, door het geloof. Als wij ons maar restloos overgeven en zeggen: *“Heer niet ik, maar U, U alleen!”*

De Heer Jezus is immers de Goedheid, de Waarheid en de Gerechtigheid! Niemand is goed, dan Hij alleen. En dan volgt in **Ef. 5:10** weer een vermaning: ***“En toest wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer”***.

En in **1 Petr. 2:5** ***“en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”***.

En vers 9-10 ***“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen”***.

Hoort u het! God heeft het gedaan, maar nu zullen wij ook verkondigers worden, getuigen van Zijn grote, grote werken en daden. Als wij ons maar willen laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van dat geestelijk huis. En als wij daarin getrouw zijn, dan zal God Zelf dat getuigenis geven en worden zielen gered. Wij zien hier ook, hoe zielen op wonderbare wijze uit de duisternis komen tot het Licht. Niet door spectaculaire dingen van ons, maar door het getuigenis van Gods kinderen.

Ook in **1 Tess. 5:4-9** waar Paulus getuigt, hoe een haastig verderf over deze wereld zal komen, lezen wij leringen en vermaningen voor deze tijd: ***“Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou; want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht en duisternis toe.; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen (die in de wereld leven), doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus”***.

Ja, prijst Zijn Naam! De hoop der zaligheid, is die hoop die wij mogen hebben op onze Heer, die voor ons komen zal als ***“de blinkende Morgenster”***.

Daaraan weten wij ook wat onze positie moet zijn in deze tijd. Paulus schrijft in **Filp. 2:12-16** waartoe wij geroepen zijn: ***“Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende”***.

Wij moeten nu schijnen als lichtende sterren, maar dat kunnen wij alleen als onze wandel in de hemel is en wij ons laten verlichten door de Heer Jezus. Wij zijn eigenlijk alleen met ons lichaam hier op aarde.

Wij zien in dit gedeelte dus ook, dat de heiligen vergeleken worden met deze hemelse lichamen. Iedere gelovige - individueel - moet in deze tijd schijnen als een lichtende ster, maar als Gemeente van de Heer Jezus als geheel, wil God, dat zij zal schijnen als de maan. Wij zagen reeds, dat de maan dan alleen licht geeft, als zij het zonlicht weerkaatst. Van zichzelf heeft zij geen licht: zo is het ook met de Gemeente, van onszelf hebben wij geen licht.

Wij kennen ook de schijngestalten van de maan. Bij het eerste kwartier geeft zij veel minder licht dan bij volle maan. En ook de Gemeente kan pas werkelijk schijnen als een volle maan, als zij in de volheid staat van de Heer Jezus. En zoals de maan dikwijls geen vol licht weerkaatst, zo is het ook met de Gemeente; zij is meer naar de donkere kant, naar de aarde gericht dan naar het volle licht van de zon.

Het Schriftwoord zegt, hoe het moet zijn. Leest u maar eens die uitspraak in **Hooglied 6:9-10a**, hier wordt die bruid profetisch gezien als de Bruidsgemeente: **“Maar enig is zij, mijn duif (type van de woonplaats van de Heilige Geest, de Gemeente), mijn volmaakte, een enige was zij voor haar moeder, een reine voor wie haar gebaard heeft. Meisjes zien haar, en prijzen haar gelukkig; koninginnen en bijvrouwen, en loven haar. Wie is zij, die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan”**. Voor haar moeder, ons aller moeder is het Hemelse Jeruzalem.

Hier wordt duidelijk de volle maan genoemd; dat moeten wij nu zijn: schoon als de blanke maan. O, er is een droefheid naar het hart, zeker van God de Vader en van de Heer Jezus, dat de Gemeente in deze twaalf uren van de nacht, zo weinig volle maan geweest is.

In die eerste tijd, ja, toen stond zij in de volheid Gods door de Heer Jezus; toen scheidde zij zich radicaal af van de wereld en wandelde in het volle licht van haar Heer; was zij vol van de Heilige Geest. Maar hoe lang is zij reeds weer een verduisterde maan geworden? En dan staat er in het Hooglied na de parafrase **“schoon als de blanke maan”, “stralend als de gloeiende zon”**.

Dat is niet in tegenspraak met elkaar. In deze twaalf uren van de nacht moet de Gemeente, de volle maan zijn, maar straks als zij de Bruid zal zijn en de Heer komt, dan zal zij met Hem worden **“de Zonne der Gerechtigheid”**. Wij leven nu kennelijk in het laatste gedeelte van de vierde nachtwake. En wat gebeurt er tijdens de vierde nachtwake? Dan gaat de maan, als zij vol is weer naar de horizon en dat is geestelijk gezien ook Gods bedoeling.

Hoe meer de maan naar de horizon gaat, des te minder weerkaatst haar licht, want zij wordt steeds meer verduisterd door de atmosfeer van de aarde. U heeft het misschien wel nooit gezien, dan gaat zij van blank over naar rood, naar donkerrood en op het laatst geeft zij praktisch geen licht meer, dan gaat zij onder.

En zo is het geestelijk ook in deze vierde nachtwake. De Heilige Geest heeft ons van te voren gezegd, dat dit gaat gebeuren. **2 Tess. 2:3 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren”**.

De Heilige Geest laat ons door de profeet en apostel Paulus zien, dat aan het einde de afval komt. Hier ziet u dus de verduistering van de maan. En als dat licht gaat doven, komt er op aarde een diepe duisternis, nadat de Gemeente als die grote lichtdraagster haar licht niet meer geeft.

Ik weet niet of u het wel eens ervaren hebt, maar het is een logisch feit, dat als het licht van de maan gaat doven, dat er dan een diepe duisternis op de aarde komt, maar tevens een duisternis van zwaarmoedigheid over de mens, een geest van somberheid en droefgeestigheid.

Dit is ook de oorzaak, dat - geestelijk gezien - vandaag zoveel mensen zwaarmoedig, somber en droefgeestig gaan worden. Zelfs gelovigen worden daardoor aangevallen. Hoeveel kinderen Gods worden niet aangevallen in dit opzicht door de machten der duisternis, die tijdens deze afval gaan werken. Het wordt een donkere tijd, ja wij zitten er reeds midden in. En alleen als wij in dat volle licht met de Heer Jezus blijven wandelen, dan ontvangen wij daar overwinning over.

Nog een andere Schriftplaats spreekt hierover n.l. **1 Tim. 4:1** ***“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen (de afval!) van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”***. Nu, kijk maar eens rustig om u heen, wat een valse leringen van demonische oorsprong, die Gods kinderen aftrekken van de waarheid, van het Licht. En ook **2 Tim. 3:1** ***“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen”***.

Doch in deze droefgeestige, zondige zwaarmoedige duisternis, die nu op aarde gekomen is, omdat de Gemeente, die op haar plaats had moeten staan, haar volheid niet heeft; vindt een geheimenis plaats, waarover de Schrift ons ook leert: een verborgen werking.

In deze diepe duisternis wordt de voorbereiding van de komst van de antichrist bewerkt; want uit die afval zal de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, komen. **2 Tess. 2:3-4** ***“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”***

En dan vers 6-7. ***“En gij weet thans wel, wat hem (de antichrist) weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is”***.

De Heilige Geest, die nog altijd in de ware kinderen Gods woont en leeft, is de weerhoudende macht, zodat de antichrist nog niet tot openbaring kan komen, al bereidt hij zich reeds voor om aan de macht te komen. En dat zien we in het hele wereldgebeuren. De hele wereld met al haar fusie's op elk terrein, zegt ons, dat er een wereldregering komt. De computers maken het mogelijk, dat straks vanuit een centrum de gehele wereld beheerst en geregeerd kan worden.

Dat is de verborgen werking van de antichrist, die zich voorbereid om aan de wereldmacht te komen. Goddank hebben we nog altijd die weerhoudende macht, de Heilige Geest, de Derde Persoon van die Ene God, die in Zijn volheid op aarde is gekomen op de Pinksterdag en die woont in de gelovigen.

Het is de Heilige Geest, die in deze tijd met de Bruid des Lams (de ware gelovigen) bidt: ***“De Geest en de Bruid zeggen: Kom”***! En dat gebed wordt straks verhoord. Niet alleen de bruid verlangt naar de komst van de Bruidegom, maar de Heilige Geest ook. Zij zal die bruid wegvoeren naar de Bruidegom, opdat op deze aarde de weg gebaad wordt voor de zwaarste tijd, die er op aarde zal aanbreken. Wat zal dat ontzettend zijn, als dat gebed verhoord wordt; dan breekt het laatste uur van deze nacht van twaalf uren aan; en het zal het donkerste uur zijn.

Er is een heel oud spreekwoord: het uur voor de dageraad is het donkerst. Het is dikwijls aangevochten als zijnde een fabel, maar weet u, dat het wetenschappelijk bewezen is? Engelse weerkundigen hebben indertijd vele duizenden nachten observatie verricht en bevestigd, dat het volkomen juist is.

Zij kunnen er geen verklaring voor geven, maar hebben het geconstateerd. Zij kunnen het niet verklaren en weten niet wat de oorzaak daarvan is. Zij hebben dit spreekwoord bevestigd en gezegd, dat ongeveer een uur, voordat de dageraad aanbreekt, het net is of er een mantel van duisternis op alles valt, zodat de dingen niet meer onderscheiden kunnen worden. En zoals het in het natuurlijke is, zo is het ook in het geestelijke.

In die laatste donkere ure van de nacht op deze aarde, als de Bruid weggevoerd is, dan zullen de mensen, die hier op aarde zijn, de dingen niet goed meer kunnen onderscheiden. Gaat u het begrijpen? Er zal een dikke, donkere mantel van duisternis over de wereld vallen; een ontzettende tijd. Daarom: ***“ontwaakt gij, die slaapt, opdat Christus over u lichte”***!

Petrus vermaant ons in **2 Petr. 1:19** ***“En wij achten het profetisch woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats”***.

Ja, wij zitten nog altijd in de twaalf uren van de nacht, maar tot hoelang? **“Totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten”**. Halleluja!

Hoor wat er staat, *niet* totdat **“de Morgenster”** opgaat aan de hemel! Er zijn er misschien onder u, die naar de hemel kijken of de Heer Jezus nog niet komt. Dat zal u weinig baten, broeders en zusters, want al zou u het zien, u kunt er toch niet komen, als u niet klaar bent.

Neen, **“de Morgenster”** moet opgaan in uw hart. Dat betekent, dat de Heer Jezus nu uw leven moet zijn. Dat Hij in uw hart moet wonen en leven door de Heilige Geest. Hij is **“de blinkende Morgenster”** en u bent een ster voor Hem, ja, licht in de Heer! De Heer Jezus belooft aan de Zijnen in **Openb. 2:26-28** **“En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem . . . en Ik hem de morgenster geven”**. Behoort u ook bij de overwinnaars ?

Dan moet u in de juiste verhouding tot Hem staan. O, er zijn zoveel gelovigen in onze tijd, die het zo druk hebben met allerlei werken, die zij voor de Heer doen en werken voor dit of dat! Het kan goed zijn, naar daarom bent u nog geen overwinnaar. De Heer zegt: **“en Mijn werken bewaart tot het einde toe”**.

Wat betekent dit? Wij hebben gesproken over het volbrachte werk van de Heer Jezus. Bewaart u dat? Dat betekent dan; **“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”**. (Gal. 2:20)

Dat is het werk, dat God bewerkt. Kan Hij dat uitwerken in uw hart, in uw leven? Zodat u met Paulus getuigen kunt: **“En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God”**.

Op een andere plaats zegt hij: **“houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”**. (Openb.3:11) Volhard in dit waarachtige geloof, want God zegt: **“hem zal ik macht geven over de heidenen”**. Dat gebeurt straks, als de Heer Jezus **“de Zonne der gerechtigheid”** is in het Duizendjarig rijk. **Openb. 3:27** **“en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb”**.

Wij zullen niet alleen stralen als de zon in het Rijk van Zijn Vader, maar wij zullen ook de Morgenster ontvangen, d.w.z. met de Heer Jezus verenigd worden, voordat Hij komt en Hij zegt: **“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster”**. (Openb. 22:16)

Als dan de Heer Jezus op de wolken des hemels komt om de Zijnen, de Bruid, weg te halen, als de blinkende Morgenster, wat zal er dan met de Zijnen gebeuren? De Heilige Geest heeft ervan gesproken door de apostel Paulus in **1 Cor. 15:40-44** **“Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam”**.

De apostel Paulus heeft het hier over de opstanding van de ontslapen heiligen, niet over de opstanding aan het einde der dagen voor de ongelovigen. Hij schrijft hier aan de Gemeente. In dit Schriftgedeelte wordt gesproken over hemelse en aardse lichamen.

Inderdaad, zo lang de Heer Jezus vertoeft te komen, hebben wij hier een aards, vergankelijk, sterfelijk lichaam, maar straks zal de Gemeente in glorie verrijzen. Velen verwachten nog altijd, dat de Gemeente weer haar volle kracht zal hebben, maar dat is een onmogelijkheid; en dat leert de Schrift ons ook niet.

Waarom niet? Omdat verreweg de meeste leden van de Gemeente ontslapen zijn. Er zijn maar weinigen in verhouding en getal over. Maar als Hij komt, dan zullen de ontslapen heiligen tussen alle doden uit opstaan in het onvergankelijke hemelse lichaam.

Zij, die nog levend overgebleven zijn - en dat is procentsgewijze gering t.o.v. al die heiligen van die Gemeente door de eeuwen heen - worden in een punt des tijds veranderd; het aardse sterfelijke lichaam wordt veranderd in een verheerlijkt lichaam, dat aan dat van de Heer Jezus gelijkvormig is.

Zolang wij nog hier op aarde zijn en de Heer Jezus nog vertoeft te komen, moeten wij reeds schijnen als lichtende sterren te midden van een ontaard en verdraaid geslacht, maar als de Heer Jezus komt en de opstanding plaats vindt en de toevergadering in de lucht tot Hem, dan komt de Gemeente openbaar voor de rechterstoel van Christus en daar zal ieder lid van die Gemeente, de kroon of het loon ontvangen voor hetgeen hij hier in het aardse lichaam verricht heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

En wat gebeurt er dan? Wij lezen het nog eens: ***“De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans”.*** (1 Cor. 15:41)

Al de kinderen Gods (de heiligen) zullen straks voor eeuwig als sterren gaan glanzen. Maar er is onderscheid, de ene ster schittert meer dan de andere, naarmate wij hier in ons aardse lichaam voor de Heer Jezus geleefd hebben; in hoeverre wij ons hebben laten heiligen en laten gebruiken in Zijn dienst.

Zo is het ook met de opstanding der doden. Wat wij hier gezaaid hebben, dat zullen wij straks maaien (oogsten). En hoe meer wij hier in deze donkere wereld als sterren geschenen hebben en getrouw waren in het wandelen in het licht met de Heer Jezus, zodat Hij in ons gezien kon worden, zo zullen ook dezulken straks het meest glanzen, als de Heer Jezus komt en wij het hemelse, eeuwige lichaam zullen ontvangen.

De Profeet Daniël heeft hiervan reeds geprofeteerd in **Dan. 12:3** ***“En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspanseel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, als de sterren, voor eeuwig en altoos”.***

Dat zijn natuurlijk niet de verstandigen naar het vlees, maar dat zijn zij, waarvan de Heer de Jezus spreekt ook in **Ef. 5:17** ***“Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is”.*** Daar hebt u de wijsheid, die van boven is. Ziet u, onze hemelse roeping met de Heer Jezus, als ***“de blinkende Morgenster”***? Wonderbaar!

Dan zal op aarde het laatste uur van de nacht aangebroken zijn. En als dan ***“de Morgenster”*** verschenen is, dan komt de opgang van de Zon.

Wij zagen reeds, dat tussen de komst van de Heer Jezus als ***“de blinkende Morgenster”***, als de hemelse Bruidegom om de Zijnen weg te halen en Zijn komst met de Zijnen, als ***“de Zonne der gerechtigheid”***, weer een periode van een aantal jaren ligt.

Hoelang dat zal zijn, weten we niet, maar dan breken de twaalf uren van die Goddelijke dag aan, waarvan Maleachi geprofeteerd heeft. **Mal. 4:1-3a** ***“Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als de stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken - zegt de Here der Heerscharen - welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die Mijn naam vreest, zal de zon der Gerechtigheid opgaan”.***

Ja, als de Heer Jezus straks terugkomt met al Zijn heiligen, daar op de Olijfberg en Israël zal zien in Wie zij hebben gestoken, dan komt Hij als Rechter en Koning, als ***“de Zonne der Gerechtigheid”***.

Goddank, er zal een heilig overblijfsel zijn, ook in Israël, wat dan tot wedergeboorte zal komen. Wij weten naar de profetiën, dat dit een derde deel van de gehele natie zal zijn, tweederde wordt verworpen; éénderde komt, door het vuur gelouterd, tot het Licht. Maar niet alleen voor Israël zal ***“de Zonne der Gerechtigheid”*** opgaan, maar ook nog voor alle volkeren op aarde. Dan komt het Messiaanse Rijk, wat God aan Abraham, Isaäk en Jacob en aan al de profeten beloofde; het Rijk, waarvan ook Mozes heeft geprofeteerd en gesproken en al de Nieuw-Testamentische heiligen.

Bijbelstudie Centrum

“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”

deel 2

“Maar voor u, die Mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal“. (Mal.4:2)

Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag, die Ik bereiden zal, zegt de Here der Heerscharen. Ja, het zal een volle Goddelijke dag worden! Een dag is bij God als duizend jaar en duizend jaar over het dan wedergeboren Israël en over de natiën. Het zal de Gouden Eeuw zijn, waarvan al de profeten spreken. Het Vrederijk, de grote Sabbat des Heren, een Goddelijke dag van duizend jaar, de vervulling van het Loofhuttenfeest.

Dan zal Israël zijn grote verzoening vieren en niet langer de staart der natiën zijn, maar het hoofd van alle natiën. Het zal de wederoprichting zijn van alle dingen, de volkeren zullen geen oorlog meer leren. Het zal het heerlijke Rijk zijn van de waarachtige Vredevorst, waarvan Salomo een voortype was.

En de heiligen zullen niet alleen als sterren blinken, maar als de Heer Jezus als ***“de Zonne der Gerechtigheid”*** zal verschijnen voor Israël en de volkeren en het Duizendjarig Rijk aanbreekt, dan zullen de heiligen met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Kol. 3:4 “Wanneer Christus verschijnt (d.i. dus als “de Zonne der Gerechtigheid”), die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid“.

Eerst tot Hem opgenomen in heerlijkheid in het Vaderhuis en dan zullen wij met Hem wederkomen naar de aarde om tezamen met Hem het Licht te gaan worden. De Heer Jezus met Zijn Gemeente, die immers Zijn lichaam is. Hiervan profeteerde ook de profeet Zacharia reeds. ***Zach. 14:5b “En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem“.***

En wat zegt de Heer Jezus in ***Matt. 13:43 “Dan (als de Heer Jezus wedergekomen is op de aarde) zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore”!*** Nu, als de sterren, maar in het Koninkrijk, de grote Gouden Eeuw, in het Vrederijk, waarover alle Psalmen zingen en profeteren, als de Zon.

Ook aan die tweede Goddelijke dag komt een einde. Als die volle dag, die duizend jaren om is, komt er een onstuimig einde, een stormachtige zonsondergang. We lezen dit in ***Openb. 20:7-10 “En wanneer de duizend jaar voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad (d.i. het herstelde Jeruzalem); en vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden“.***

Daarna breekt de derde dag aan en de deze begint eerst weer met de twaalf uren der nacht. En die nacht bestaat uit het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon. U vindt dit beschreven in ***Openb. 20:11-15 “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”.***

In die nacht worden allen, die in hun zonden gestorven zijn - de overige doden - veroordeeld voor de grote witte troon; maar ook zullen dan in deze hemel en aarde, de elementen versmelten door vuur, zoals Petrus ons zo duidelijk vermeld. ***2 Petr. 3:7 “Maar de tegenwoordige hemelen en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen“.***

Bijbelstudie Centrum

“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”

deel 2

En ook 2 Petr. 3:12 *“vol verwachting uw spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten”*.

Het Duizendjarig Rijk is *“de dag des Heren”* en als die voorbij is, komt er een nieuwe dag, die hier genoemd wordt *“de dag Gods”*. Een wonderbare derde dag, want uit die nacht van dat laatste oordeel, wanneer de aarde en de hemelen zullen versmelten in dat vuur, zal Hij, Die op de troon zit, alle dingen nieuw maken; zal Hij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde scheppen.

Letterlijk gesproken worden deze uit de oude aarde en oude hemel herschapen, herboren. Een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde, waarop goedertierenheid woont. Daar zal geen zonde meer zijn en op die nieuwe aarde zal een nieuw Jeruzalem nederdalen van God uit de hemel. Dat is dan de zonsondergang op die derde dag, die nooit meer door een nacht verstoord zal worden. De Schrift noemt deze dag Gods *“de volmaakte dag”*.

Het laatste Bijbelboek spreekt ook daarover. Want die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en dat nieuwe Jeruzalem hebben het licht van de zon en de maan niet van node, maar God zal Zelf hun licht zijn en het Lam, Halleluja!

Openb. 21:1-4 *“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen (de woonplaats van God) en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”*.

En dan volgt dat machtswoord: *“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig”*. (Openb. 2:5)

Over deze heerlijke eeuwige dag staat ook geschreven in Openb. 21:23 *“En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam”*.

Wat een heerlijk einde! Daar volgt geen nacht meer op. Leest u maar verder in vers 25 *“en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn”*.

En het wordt voor de tweede maal herhaald in Openb. 22 - in het bijzonder voor de heiligen - vers 3-5 *“En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht van de zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden”*! Halleluja!

Zie u nu, hoe de Heer Jezus met Zijn heiligen vergeleken wordt met de hemelse lichamen, kind van God, gereinigd door het bloed van de Heer Jezus, geheiligd in Zijn naam en door Zijn woord en Geest? Ziet u wat een wonderbare stad wij hebben?

Hoe het begon, toen wij uit de duisternis getrokken werden tot Zijn wonderbare licht, toen God ons uit de duisternis heeft overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, om deel te krijgen aan het erdeel der heiligen in het licht? Hier mogen wij reeds als lichten schijnen, verlicht door de Heer Jezus, te midden van een donkere wereld.

Straks als wij getrouw zijn, zullen wij, als Hij de Zijnen thuis haalt, voor de Rechterstoel van de Heer Jezus verschijnen, loon en kroon ontvangen en glanzen als sterren aan de hemel. Om dan straks, als Hij wederkomt op aarde, om Israël en de volkeren te verlossen, met Hem te stralen als de glans van de zon in het Koninkrijk des Vaders.

En dan straks na het Duizendjarig Rijk zullen we daar zijn in dat hemelse Jeruzalem, zullen wij daar leven en wonen en steeds voor de Troon van God en van het Lam staan. Dan zal de Here God Zijn dienstknechten verlichten als de heilige Terafim en de heilige Terubim, de troonengelen Gods, die dag en nacht voor het aangezicht van God staan.

Die met hun vleugels hun aangezicht bedekken. Want zij kunnen dat licht van God niet ten volle verdragen en zij roepen dag en nacht uit: ***“Heilig, heilig, heilig is Hij, die is en die was en die komen zal”***. Want God bewoont een ontoegankelijk licht en is een verterend vuur. Maar de Heer Jezus zal Zijn heiligen brengen voor het aangezicht van Zijn Vader en zij zullen Hem aanschouwen en eeuwig voor Zijn aangezicht staan, verlicht worden door Hem en met Hem, die het eeuwige Licht is.

Het ontoegankelijke Licht is dan toegankelijk geworden door dat wonderbare werk in de Heer Jezus. Want wij zijn niet verlost en wederom geboren geworden door een machtige engel, maar door God Zelf, de Heer Jezus, die met de Vader eeuwig God is; Die voor ons mens heeft willen worden en aan het kruis heeft willen sterven, om ons tot deze heerlijkheid te brengen. Wedergeboren in de Eeuwige Zoon, wedergeboren door de Eeuwige Geest, wedergeboren door het Zaad van God, het Eeuwige Woord, zijn zij zonen van de levende God geworden, erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus.

Staat het zo niet geschreven, broeders en zusters? En dan kunnen wij wel begrijpen wat reeds geprofeeterd staat in het Oude Testament, in ***Spreuken 4:18 “Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag”***.

Er is dus steeds meer licht. Dat is de dag Gods, wanneer wij voor Zijn aangezicht zullen staan. Wat een wonderbaar pad, het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid, steeds stralender. Steeds meer glans. Nu reeds verlicht door de Heer Jezus, door Zijn Woord en Geest, zullen wij straks Hem mogen zien, Die ons kocht met Zijn bloed.

De Heilige Geest schrijft er ook iets van in het Nieuwe Testament. Luister waar het heen gaat, broeder en zuster, als u maar gehoorzaam blijft en in het licht blijft wandelen, achter de Heer Jezus aan!

Lezen we ***1 Tim. 6:13-16 “Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij de eer en eeuwige kracht! Amen!***

Neen geen mens kan Hem zien of heeft Hem gezien. Maar de Heer Jezus, die God uit God is, Licht uit Licht, zal Zijn heiligen te Zijner tijd Hem doen aanschouwen! Wonderbaar! Zullen wij Hem dan niet aanbidden, loven, prijzen en dankzeggen?

Amen.