

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie in twee delen te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

We starten deze studie over twee avonden met het lezen van *Psalm 8*. *“O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?”*

Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altogader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde”.

In de verzen 4 en 5 lezen wij: *“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens dat Gij zijner gedenkt en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet”?*

Ogenschijnlijk is er voor ons begrip geen verband tussen maan en sterren en dat wat God in Zijn genade gaat doen aan de mens, de mens in Jezus Christus. Deze *Psalm* wordt ook gedeeltelijk aangehaald in *Hebr. 2* en dan zien wij allereerst, dat die mens, Jezus Christus is, maar met Jezus Christus ook de Gemeente. Wat is de Heer Jezus en Zijn Gemeente?

Dit wordt voornamelijk in *Ps. 8:6-7* aangehaald: *”Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd”.*

In *Hebr. 2:9* wordt gezegd: *“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond”.* Heerlijk, als wij ook kunnen zeggen: *”O, Here, onze (mijn) Heer, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde”.*

Toch is er wel degelijk verband en wij zullen uit de Schriften zien, dat de Heer Jezus en Zijn heiligen vergeleken worden met de hemelse lichamen, met zon, maan en sterren. De natuurlijke zon is een teken van Hem, die in *Maleachi* genoemd wordt: *“de Zonne der gerechtigheid”.*

En zoals overdag de zon het licht is voor deze natuurlijke wereld, zo is de Heer Jezus het licht der wereld. Maar Hij is niet alleen *“de Zonne der gerechtigheid”*, Hij is ook de *“blinkende Morgenster”*. En wordt ons in *Filp. 2:15* ook niet gezegd, dat wij nu in deze tijd moeten schijnen als lichtende sterren, te midden van een duistere wereld? *“opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld”.*

En dat zullen we blijven doen, totdat de Morgenster opgaat in onze harten. En wij weten ook, dat, als de Heer Jezus straks als *“de Zonne der gerechtigheid”* op zal gaan over deze wereld, deze donkere aarde, dat Hij Zijn heerlijk Koninkrijk, Zijn vrederijk zal oprichten, dat dan de heiligen (die nu als sterren moeten schijnen) zullen stralen gelijk de zon in al haar pracht.

Zo zien we dus, dat de Heer Jezus en Zijn heiligen vergeleken worden met de hemelse lichamen en dat de Heer ons hierin een boodschap heeft gegeven, opdat wij nog meer zullen verstaan van dat grote werk van Gods genade. Hij wil ons hemelse lichtdragers maken in Zijn hemels Koninkrijk, nu en vooral straks in de eeuwigheid, tot eer en glorie van Zijn grote Naam.

Wij lezen nu *Gen. 1:14-18* *“En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was”.*

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

Wij weten, hoe deze hemelse lichamen, zon, maan en sterren, de vaste tijden hier op aarde, de dagen, de maanden en de jaren bepalen. Wij weten ook, dat de Bijbelse dag, de dag zoals God die ingesteld heeft, begint bij zonsondergang en duurt tot zonsondergang, dat is dus 24 uur.

Er zijn dus eerst 12 uren van de nacht en dan 12 uren van de dag. En zo geeft de maan, de maanden aan en de omwenteling van de aarde om de zon, het jaar (het zonnejaar).

Maar deze zichtbare, stoffelijke schepping is ook een afbeelding van iets groters en heerlijkers. Zoals ik al heb gezegd: De Heer Jezus en Zijn heiligen worden in de Schrift vergeleken met deze hemelse lichamen. Want Hij is het Licht dezer wereld.

En wij zullen ook zien, hoe niet alleen Hij, maar ook de heiligen als hemelse lichamen moeten gaan schijnen, omdat dit Gods plan en doel is. In de Schrift wordt gesproken over Goddelijke dagen, die bepaald worden door de ware zon, de Heer Jezus, de Christus der Schriften, de Zonne der gerechtigheid.

En ook bij deze goddelijke dagen zien wij nacht en dag, totdat de eeuwige dag aanbreekt en er geen nacht meer zal zijn. Zo zullen wij zien, dat er drie goddelijke dagen zijn, die bepaald worden door de Heer Jezus als ***“de Zonne der gerechtigheid”***.

De eerste dag, die dus begon met de twaalf uren van de nacht is het tijdperk, voordat de Heer Jezus geboren werd. Het tijdperk, waarvan **Jesaja** moest profeteren. En die twaalf uren van de nacht waren om, toen de Heer Jezus hier als het Licht der wereld op aarde was.

Thans willen we ons eerst dan bij de eerste dag bepalen. Bij de twaalf uren van de nacht wil ik maar heel kort stilstaan. Jesaja heeft er al van geprofeteerd in **Jes. 8:22** ***“en men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten”***.

Dan breken de twaalf uren van de dag aan en de eerste goddelijke dag eindigt bij het kruis van Golgotha. Dat was een wonderbare dag; want zoals er in den beginne zes scheppingsdagen waren, zo is ook deze dag een grote scheppingsdag en wel de grootste, want toen heeft de Heer Jezus de oude schepping weggedaan en een nieuwe schepping gebracht door Zijn kruisdood en opstanding.

En dan begint de tweede goddelijke dag, waar wij het later over zullen hebben, want wij willen ons nu bepalen bij die eerste dag. De tweede dag begint weer eerst met twaalf uren van de nacht, dat is het genade tijdperk, waarin wij thans leven, (het genade tijdperk is er vanaf de Heer Jezus hemelvaart, totdat Hij wederkomt). En die nacht gaat over in de dag, als de Heer Jezus met de Zijnen wederkomt; want dan breekt er een nieuwe dag aan over deze aarde. Wederom een dag van twaalf uren en die zal eindigen aan het eind van het ***“Duizendjarig Vrederijk”***.

Daarna komt de derde dag, de laatste Goddelijke dag, die dus weer begint met de twaalf uren van de nacht, n.l. de nacht van het laatste gericht, als op deze aarde de elementen in vuur zullen worden opgelost en zullen versmelten. En daaruit zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, waarop ook een Nieuw, het hemels Jeruzalem zal neerdalen. En dan breekt de dag aan van de derde dag, waaraan geen einde meer zal zijn, ***“de eeuwige dag”***, of zoals de Schrift het noemt: ***“de volmaakte dag”***.

Thans willen wij ons dan bij de eerste dag bepalen. Bij de twaalf uren van de nacht wil ik nogmaals maar heel kort stilstaan. Jesaja heeft er al van geprofeteerd in **Jes. 8:22**. ***“en men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten”***.

Hier ziet u dus de nacht, de twaalf uren van de nacht van deze eerste Goddelijke dag. Wij weten, dat voordat de zon opgaat en de twaalf uren van de dag aanbreken, eerst de morgenster opgaat. En wij weten ook, dat de Heer Jezus, de Morgenster is, die komt. Hij is de Vervuller van alles. Hij is de Goede Herder, maar Hij is ook het Lam, dat geslacht is. Hij is de Hogepriester, die het offer moest brengen,

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

maar Hij is ook het Offer. En zo kunnen we doorgaan; ook daarover hebben de profeten reeds tevoren geprofeteerd.

We kennen toch wel de bekende profetie van Bileam in **Num. 24:17**, waar deze profeet door Gods Geest moest profeteren van het opgaan van de Morgenster, Jezus Christus: **“Ik zie hem (d.i. de Messias), maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob (1), een scepter rijst op uit Israël (2),**”.

Maar tussen deze twee aanduidingen ligt een periode van 2000 jaar. Eerst staat er: **“een ster gaat op uit Jacob”**. Dan is Israël nog Jacob, onbekeerd, nog niet wedergeboren, verhard. Maar als de scepter (teken van Koningschap) komt, dan is Jacob Israël geworden; ja dat is wanneer het volk zich bekeerd heeft. Zo ver zijn we nog niet.

Ook bij de geboorte van de Heer Jezus zien wij, dat Hij kwam als de Morgenster. **Matt. 2:1** **“Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen”**.

Wij mogen dit **“Oosten”** ook vertalen in **“de Opgang”**, want het Oosten is de hemelstreek, waar de sterren en ook de zon opkomen. Het woord **“Oosten”** en **“Opgang”** is in het Grieks hetzelfde.

Wij zien hier dus, dat toen de Heer Jezus geboren werd, Hij opkwam als **“de Morgenster”**. U zult misschien vragen, wanneer kwam Hij dan als de zon op? Wij zullen zien, dat er tussen het opgaan van de Heer Jezus als **“de Morgenster”** en het opkomen van de Heer Jezus als **“de Zonne der gerechtigheid”** een periode van dertig jaren ligt.

Wij vinden dat in **Matt. 4:12** **“Toen Hij (de Heer Jezus) vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea. En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee (let nu goed op!), in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan”**.

U ziet dus, toen Hij geboren werd, werd Hij geboren onder het beeld van de ster en toen Hij in Kafarnaüm ging wonen en vanaf dat moment, dat Hij openlijk ging optreden en leren, was de zon opgegaan en waren de twaalf uren van deze eerste goddelijke dag aangevangen!

En nu moet u eens zien, hoe verrassend ons die twaalf van die eerste dag beschreven worden in het Johannes Evangelie; nl. de eerste zes uren in de eerste hoofdstukken en de laatste zes uren van de dag in de laatste hoofdstukken. Wonderbaar Profetisch Woord!

Wij beginnen bij **Joh. 1:9** (hier zien we, dat de zon opgekomen is!) **“Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld”**. Ja, zoals de zon opgaat en alles en ieder mens verlicht, zo is Hij als het Licht verschenen! Om allen te verlichten! In **Joh. 3** zien wij, wat dat gaat uitwerken voor hen, die met dat Licht in aanraking komen. Voor de ene mens is het zijn redding en voor de ander zijn veroordeling.

Als de Heer Jezus reeds enige tijd rondgetrokken en gepredikt heeft, zegt Hij dit in **Joh. 3:19-21** **“Dit is het oordeel, dat het licht (de Zonne der gerechtigheid) in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn”**.

Ziet u, dat Hij scheiding gaat maken tussen licht en duisternis? Dat gebeurde ook bij de natuurlijke zon. God schiep het licht **“om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis”**. En zo wordt in geestelijk opzicht de ene groep mensen **“kinderen des lichts”** en de andere groep **“kinderen der duisternis”** genoemd. Waarom?

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

Omdat de ene groep getrokken wordt door het Licht; ondanks het feit, dat zij van zichzelf duisternis zijn in zonden, hebben zij toch het Licht lief. Dat is het verschil.

Verstaan wij dat? Als mensen zijn wij allemaal zondaren en in de duisternis; tenminste de natuurlijke mens. Maar ondanks dat kunnen wij toch hunkeren en verlangen naar het Licht. Wij weten, dat wij zondaars zijn, maar wij verlangen naar gerechtigheid.

Of wij worden tot dat Licht van Hem aangetrokken en dan worden wij zelf licht in de Heer, of wij vluchten van Hem weg en willen niets van Hem weten en komen in de duisternis. Er zijn mensen die de duisternis liever hebben. Daaraan zien we het oordeel en de scheiding tussen licht en duisternis. Maar de Heer Jezus maakt in Gods schepping scheiding tussen wat licht is en duisternis.

In **Johannes 8** zien we, dat het twaalf uur geworden is en dat de eerste zes uren van de dag om zijn en dat de zon op het hoogste punt staat. In **vers 12** staat: **“Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben”**.

Hier zien wij het Licht op die eerste dag ten volle - in Israël - schijnen voor allen. En wij zien, dat sommigen tot Hem getrokken worden en Hem volgen. Doch als anderen Hem verlaten zegt Hij: **“Gij wilt toch ook niet weggaan”?** Maar het antwoord is: **“Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven”**. (Joh 6:67 en 68)

Het Licht roept! Zijn wij al tot het Licht gekomen? Het komt er niet op aan, hoe duister u als zondaar, van nature bent, als u maar tot het Licht komt!

Dan gaat de Heer ons verlichten en worden wij het Licht der wereld, als wij Hem volgen en wandelen in dat Licht. Dan gaan we glanzen! Wandel in het licht met de Heer Jezus! Een oud lied van het Leger des Heils zegt: **“De nacht vlood heen, 't is helder dag”**. Dit zijn heerlijke oude liederen met een geweldige inhoud en betekenis!

Nu gaan we naar **Joh. 9:4-5** en gaat u zien, dat het de laatste zes uren van de dag zijn en dat de Heer Jezus zich gereed maakt om naar de hemel te gaan. Hij kondigt het zelf reeds aan: **“Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld”**.

Nog is Hij in de wereld, maar Hij kondigt de komende nacht al aan. Vele werken heeft de Heer volbracht, Goddelijke werken van Zijn Vader, maar naarmate die eerste dag ten einde loopt, komt eigenlijk het grootste werk. Wij zien Hem alleen de blindgeborene, de ogen openen, maar straks zal Hij Lazarus, die reeds in het graf ligt en in ontbinding verkeert, uit de doden terugbrengen, om te laten zien, dat Hij de Opstanding en het Leven is.

Maar toch komt er een veel groter werk, het allergrootste werk, wat Hij gaat doen, het grote werk van de eeuwige verlossing, n.l. Zijn Zelfopoffering op Golgota, waardoor hemel en aarde nieuw zullen worden, maar allereerst de mens, die in Hem gelooft, vernieuwd zal worden.

Daarom zegt Hij: **“Wij moeten werken”** en ik geloof niet, dat Hij met die wij, de apostelen en Zijn volgelingen bedoelde, maar de Vader, die de Heilige Geest in Hem gegeven had, want Hij doet niets buiten de Vader. Hij spreekt, als Hij het over Zijn werken heeft, vaak over de Vader. God, die de werken in Hem doet!

Wij gaan nu nog een stap verder. **Joh. 11**; hier zien wij, dat de Heer Jezus terug gaat naar Jeruzalem en dan willen Zijn apostelen Hem daarvan weerhouden en zeggen: **“Heer, gaat Gij nu weer daar naartoe; zij zullen U daar doden”**.

Maar de Heer weet Zijn tijd. **Joh. 11:8-10** **“De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag?”**

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich; omdat het licht niet in hem is“.

Daarom ging de Heer Jezus vrijmoedig naar Jeruzalem, want Hij wist, dat zij Hem niets zouden kunnen doen, voordat Zijn ure gekomen was (voordat de twaalf uren van de dag om waren!)

Men had Hem in het begin, toen Hij op aarde kwam al willen vermoorden (Herodes bij Zijn geboorte), maar ook tijdens Zijn optreden als de Zon (in Nazareth wilden men Hem van de steilte werpen), maar de mens kon dat niet, want Hij is uit God, Almachtig! Zij kunnen dat niet eerder doen, dan dat Zijn Ure gekomen is, voordat de twaalf uren van de dag om zijn en Hij teruggaat naar de Vader.

Zo zien we duidelijk dus deze volgorde. En nu gaan wij naar **Joh. 12** en dan zien we, dat het het laatste uur van de dag wordt en de Heer Jezus zegt dit ook heel duidelijk in **vers 35-36**: **“Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u.** (de Zon gaat dus bijna weer weg en kondigt het einde van die eerste goddelijke dag aan) **Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des Lichts mag zijn“.**

En dan zien we in **Joh. 13**, dat de nacht daar is. Dit is het gedeelte, waar vertelt wordt over het laatste avondmaal (de sedermaaltijd) en het verraad van Judas. **Vers 26-30**: **“Jezus dan antwoordde: Die is het, voor wie Ik het stuk brood indoop en wie Ik het geef. Hij doopte dan (het) stuk brood in en nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. En na dit stuk brood, toen voer de satan in hem, Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doen wilt, doe het met spoed. Maar niemand van de aanliggenden begreep, waartoe Hij hem dit zeide; want sommigen meenden, dat Jezus, omdat Judas de kas hield, tot hem zeide: Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Hij nam dan het stuk brood en vertrok terstond. En het was nacht“.** En daarmee dus het einde van de eerste dag.

De Heer Jezus bevestigt dat ten tweede male, als Hij gevangen wordt genomen in de Hof van Gethsemane. **Luc. 22:53** **“Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis“.** Zijn uur was nu om en nu gaat Hij dat grote werk van God volbrengen. Nu kwam het uur van de macht der duisternis en brak dus de tweede dag aan, die weer begint met twaalf uren van de nacht.

Ik wil bijzonder uw aandacht er bij bepalen, dat er n.l. een onderscheid is tussen de gelovigen, die al met de Heer Jezus verbonden worden als Hij **“de Morgenster”** is en de gelovigen, die pas met Hem verbonden worden, als Hij als **“de Zonne de gerechtigheid”** zal schijnen.

Allereerst willen wij stilstaan bij die gelovigen, die bij Hem als **“de Morgenster”** betrokken zijn, want dat is een bijzonder begenadigde positie, die afhankelijk is van het feit in welke verhouding wij nu tot de Heer staan.

Straks breekt de nieuwe morgen aan van deze tweede dag. Begrijpt u het? De dageraad van deze tweede dag zal aanbreken, als de Heer Jezus (eerst) weer verschijnt als **“de blinkende Morgenster”**. Wat een genade en zaligheid voor hen, die Hem als zodanig verwachten.

Niet als **“de Zonne de gerechtigheid”**, die zal straks ook opgaan, maar dan over Israël en de volkeren. Dan zal Israël tot het Licht komen en ook velen uit de volkeren. Maar zalig zijn zij, die in deze nacht met Hem verbonden zijn, als **“de Morgenster”**. En daarom zijn die gelovigen, die met de Heer Jezus verbonden waren bij die eerste dag - toen Hij verscheen als **“de Morgenster”** - voor ons een type, een voorvervulling. Zullen wij het eens naslaan? Dan kunt u ook zien of u er bij hoort! Er is hiervan een zevental typen.

Het eerste type van dat zevental zijn de ouders van Johannes de Doper, want zij waren betrokken bij de Heer Jezus geboorte als **“de Ster”**, die uit Jacob verrees. Wat wordt er van hen getuigd in de Schrift? Dit: dat zij in betrekking staan met de Heer Jezus als **“de Ster”**.

Bijbelstudie Centrum studie over:

“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”

deel 1

Luc. 1:5-6 *“Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron en haar naam was Elisabet. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen van de Heren, onberispelijk”.*

Van deze gelovigen, die betrokken zijn met de Heer Jezus als **“de Morgenster”** wordt gezegd: zij waren rechtvaardig voor God. En wij weten uit de Schrift, dat niemand uit zichzelf rechtvaardig kan zijn, maar de Bijbel zegt duidelijk: **“Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven”**. Er bestaat voor God maar één rechtvaardigheid, n.l. die uit het geloof. Abraham geloofde in God en het werd hem gerekend tot . . . gerechtigheid!

Zo zien wij dit dus ook bij de ouders van Johannes de Doper. Zij leefden uit het geloof en het Woord van God, uit zijn beloften en daarom waren zij rechtvaardig. Maar zij leefden niet alleen uit het geloof, maar wandelden ook uit het geloof. Hun leven, handel en wandel was in overeenstemming daarmee, vandaar dat er staat: **“Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk”**. Zacharias was priester, doch stond niet alleen in de priesterdienst met zijn dagelijkse offeranden van bokken, stieren en geiten, maar hij zag in die offers, het offer dat God eens zou geven.

En daarom was hij onberispelijk, want wij kunnen alleen rein en onberispelijk zijn door het bloed, wat God geeft en wij weten, dat alleen door de bloedstorting, rechtvaardiging mogelijk is. En al mocht hij misschien toen nog niet zo'n visie hebben, als wij nu - daar wij na de vervulling leven - hij leefde uit geloof.

Er is nog iets belangrijks over hen te zeggen. Zowel de vader als de moeder van Johannes de Doper profeteerden en dat is alleen door de Heilige Geest. Luc. 1:67 **“En zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en profeteerde, zeggende”**: En dan komt er die profetie vermeld in Luc. 1:68-79 **“Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, – gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher – om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaders en zijn heilig verbond te gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen.**

En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes”.

En wat wordt van de moeder van Johannes de Doper gezegd? Luc. 1:41- 42 **“En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de heilige geest. En zij riep uit met luide stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”**

En dan gaat zij profeteren. Beiden hadden dus de geest der profetie. En wat was dat? Openb. 19:10 **“Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie”**. Zacharias en Elisabet hadden dus het getuigenis van de Heer Jezus, ja! Want de Heilige Geest, de Geest uit de Vader is ook de Geest uit de Zoon, de Geest van de Heer Jezus, de Christus der Schriften. De Heer Jezus spreekt door de Heilige Geest in dat profeteren door de Heilige Geest!

En daarom zijn zij met de Heer verbonden als **“de Morgenster”**. Bent u ook met Hem verbonden? Er wordt vaak gezegd, dat de gelovigen door **“de grote verdrukking”** zullen gaan; dat is best mogelijk, maar dan zijn dat de gelovigen, die niet met de Heer verbonden zijn als **“de Morgenster”**, maar met de Heer als **“de Zonne der gerechtigheid”**.

Zo zal ook het volk Israël straks als natie met Hem verbonden zijn, behalve natuurlijk die Israëlieten, die nu tot wedergeboorte komen. Zij zullen het laatst tot het licht komen n.l. als Hij verschijnt als **“de Zonne der gerechtigheid”**, maar dan hebben zij ook een andere heerlijkheid n.l. een aardse heerlijkheid.

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

Maar alleen zij, die nu met de Heer Jezus verbonden zijn als **“de Morgenster”** en in het geloof staan, zijn voor God bestemd en door Hem geroepen om met de Heer een Hemelse roeping te verkrijgen; om straks met Hem, **“de Zonne der gerechtigheid”** de sterren des hemels te worden. Zij zijn de eersten.

En wat zegt de Schrift van Maria, de moeder van de Heer Jezus, voor zover het Zijn vleeswording betreft (tweede type van dat zevental)? In **Luc. 1:45** wordt het volgende van haar getuigd: **“En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden”**.

Wat getuigt Gods Heilige Geest hier door Elisabet? Zalig zij (Maria), die geloofd heeft! Maria geloofde en daarom was zij ook rechtvaardig. Hier zien wij dus weer hetzelfde. Zij geloofde niet omdat zij zag. Velen zullen straks de Heer Jezus zien. Ook het volk Israël komt dan als volk tot bekering, als hun Messias straks op de Olijfberg verschijnt; dan zullen zij zien Wie zij doorstoken hebben.

Zij komen tot het Licht, als zij zien. Maar Maria was zalig, enkel omdat zij geloofde wat God in het Woord gezegd had, dat was voldoende. Geloven zij ook, wat de Heer gezegd heeft? Niet zien, maar geloven!

Bent u een gelovige? Dat moet u zijn, wilt u tot die Bruidsgemeente behoren, want voor hen komt Hij als **“de Morgenster”**. Ja, alleen geloven, wat God gezegd heeft, zonder meer. Doen wij dat? Velen willen wat zien; wonderen en tekenen.

Wij moeten eerst geloven, dan volgen de wonderen vanzelf wel. Dat hebben wij de afgelopen keer nog gezien; de wonderen en tekenen, die God doet. Maar zij zochten die niet, maar omdat zij mochten geloven - uit genade - kwamen die wonderen en tekenen; die deed God daar achteraan.

Maar er wordt nog meer van Maria getuigd. **Luc. 1:28** **“En toen hij** (de engel Gabriël) **bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u”**. Dat is toch wonderbaar!

Zij was een bijzondere begenadigde van de Heer, die met haar was. Daarom behoort zij tot die gelovigen, die met de Heer betrokken zijn als **“de Morgenster”**. En weet u, allen, die tot de Bruidsgemeente behoren, zijn ook zulke begenadigden. De Heer is steeds met hen. Wij kunnen vaak niet begrijpen, dat God ons zulk een rijkdom van genade schenkt.

Lees wat de Schrift nog meer over Maria zegt en wat Maria over zichzelf zegt; want daar zit het in, wat Maria over zichzelf zegt. We lezen in **Luc. 1:46-48** **“En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat Zijner dienstmaagd”**. Maria was een nederige gelovige, achtte zichzelf onwaardig, gering.

Wat zegt het Woord in **1 Petr. 5:5** **“Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade”**. Omdat Maria zich vernederde voor God, was zij een begenadigde en was de Heer met haar. Daarom zegt God: **“Gij begenadigde, de Here is met u”**.

Wilt u tot deze gezegende Gemeente van gelovigen behoren, die de Heer Jezus straks, als Hij als **“de Morgenster”** komt, haalt als Zijn Bruid? Dan moet dit wel bij ons aanwezig zijn. Laten wij dan toch de vaste overtuiging van onszelf hebben, dat wij niets in onszelf zijn, onwaardig; laten wij ons steeds toch weer vernederen onder de krachtige hand van God. En waar dit noodzakelijk is, ook tegenover onze mede broeders en zusters zodat wij altijd de minste willen zijn; want dan is God met u. Dan behoort u tot die gelovigen, die bij de Heer betrokken zijn als **“de Morgenster”**.

Psalm 138 spreekt daar ook over: **“de hovaardige kent Hij van verre”**. En u kent toch ook wel dat andere Schriftwoord van **Jesaja 57:15**, hoe God in het hoge en verhevene troont en bij de nederigen en verbrokenen van hart en de verbrijzelden van Geest? **“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven”**.

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

De Joodse Schriftgeleerden, die de Schriften toch zo goed kenden; die zelfs de tijd wisten, dat Hij in Bethlehem geboren zou worden, konden Hem toch niet aannemen, omdat zij zichzelf te hoogmoedig achtten.

En vandaag zien wij een Christendom met Christenen, die net zo hoogmoedig zijn, zij zijn hetzelfde en zij weten het beter. Venedert u onder de krachtige hand Gods en ook voor elkaar en God geeft u genade; dan zal Hij met u zijn en behoort u tot die wondere Gemeente, die met de Heer Jezus betrokken is als **“de Morgenster”**.

Zijn dit geen heerlijke dingen? Als dit zo in uw leven is, dan hebt u de Geest der profetie, dat vinden we in **Luc. 1** en dan gaat ook u profeteren. Er wordt altijd gesproken over de lofzang van Maria, maar het was de geest der profetie in deze lofzang.

En wat zegt Gods Woord over Jozef, de man van Maria, de pleegvader van de Heer Jezus (3^e type). **Matt.1:19** **“Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was** (ook hij was rechtschapen, alleen door het geloof in God) **en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden”**.

Jozef wist, dat dit de enige weg was om Maria te sparen voor een verschrikkelijk oordeel; want een vrouw, die overspel had bedreven, moest gestenigd worden. Hij wist dat het kind dat geboren moest worden, niet van hem was, doch hij bezat veel liefde, de liefde, die alles bedekt volgens **1 Cor. 13**.

Want hij was een rechtschapen Jood, die naar de wet leefde, hij eiste niet, dat die wet voltrokken zou worden, maar hij bedekte haar met de mantel der liefde. Hij wilde gaan, dan konden zij haar nooit beschuldigen. Hij nam het dus op zich; want hij was met haar ondertrouwd. Ja, de liefde van God was in zijn hart en dat kan alleen door de Heilige Geest, want van nature bezit geen mens die liefde.

De liefde van God, die alles geloofd, alles hoopt en alles bedekt, weet u wel? Maar wat staat er dan nog verder over Jozef? **“Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven”**.

Hij werd ingeschakeld in het grote werk van God. Hij werd een mede arbeider van God. En Jozef heeft Hem die naam gegeven. Wat heerlijk een medewerker, een mede arbeider van God te zijn. Zijn wij dat ook al? Dat kunnen wij alleen op deze weg. Gods mede arbeiders zijn, wil zeggen, dat God ons als Zijn werktuig gaat gebruiken. Heer, hier ben ik, neem mij, breek mij, vul mij, en zend mij! Wat God hem vroeg was voor Jozef zeker geen geringe zaak.

Wij gaan nu de vierde typering bezien, nl. Simeon. Welk getuigenis lezen we van hem in de Schrift? **Luc. 2:25** **“En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig** (daar hebben we het weer; rechtvaardig door het geloof) **en vroom”**.

Ook Simeon leefde, wandelde en handelde door het geloof. Hij ging dus ook de weg der heiliging. U ook? Wij moeten niet alleen dat geloof bezitten, maar er ook uit gaan leven, daarnaar handelen, wandelen en spreken. En Simeon verwachtte **“de vertroosting van Israël”**. De verwachting van Zijn komst! Doet u dat ook?

Simeon verwachtte de eerste komst van de Heer Jezus. Wij mogen Zijn wederkomst verwachten. Maar het blijft hetzelfde. Leven wij ook uit die verwachting? En dan staat er verder: **“en de Heilige Geest was op hem”**. Wij zien hier dus weer hetzelfde. Daarom kon hij ook vroom zijn en kon hij ook wonderbaar profeteren, want hij profeteerde door de Heilige Geest. Ook hij had de geest der profetie, het getuigenis van de Heer Jezus. Hebt u ook dat getuigenis van de Heer Jezus in uw hart?

Dan is dat de geest der profetie. **Luc. 2:26** **“En hem was door de heilige Geest een Godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had”**.

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

Hij had een belofte van God gekregen en hij geloofde in die belofte; ja, hij geloofde daar heel vast in, dat de dood hem niet kon grijpen voor dit moment. God had gezegd: **“je zult niet sterven”**. Hij wist: ik zal eerst de Heer zien en daarom zegt hij in **vers 29 “Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord”**.

Eerder accepteerde Simeon het niet. Leven wij ook zo uit de belofte van God? Het is niet altijd deze belofte, maar misschien zijn er onder ons ook wel enkelen, die de belofte van God hebben, dat zij niet zullen sterven, voordat de Heer Jezus wederkomt. Dat is best mogelijk.

Simeon werd geleid door de Heilige Geest naar de Tempel. Dit wordt duidelijk gezegd in **Rom. 8:14 “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods”**.

Worden we geleid door de Heilige Geest? Of zijn wij nog baby's? Hoe komt het, dat zo weinig gelovigen zich geleid weten door de Heilige Geest? Omdat zij niet stil worden, omdat zij niet stil kunnen worden. Daarom is deze tijd ook zo vol van gevaren en belemmeringen, want de satan doet alles om ons steeds ergens mee bezig te houden.

Doch wij moeten de tijd nemen om te horen, wat de Heer tot ons zegt. Kinderlijk stil worden, luisteren naar de Heer en dan ervaren wij duidelijk de leiding van de Heilige Geest. Wat wonderbaar! Acht geven op de stilte, want God spreekt in de stilte, weet u dat? Niet in het lawaai.

Velen zoeken Gods stem in spectaculaire dingen, maar daar is Hij juist niet. Toen God tot Elia sprak, kwam daar eerst een geweldige storm, maar daarin was God niet; daarna geweldige donder en bliksem, maar ook daar was God niet in.

Daarna kwam er een zacht suizen in de stilte en hoorde hij de stem van God, die hem zei, hoe hij zijn weg verder moest gaan, hoe hij Elisa moest zalven als opvolger. Hij werd geleid door de Heilige geest. Zo moeten ook wij in betrekking staan tot de Heer Jezus als **“de Morgenster”**.

En zoals Simeon precies op tijd de Tempel binnenkwam - hij wist noch dag, noch uur - was het precies op het moment, dat de Heer Jezus daar binnen gedragen werd. Wij weten niet de dag en het uur, dat de Heer op de wolken zal komen, maar laten wij er voor zorgen, dat wij er dan ook zijn. En dat kan alleen, als wij ons laten leiden door de Heilige Geest.

En ook bij Anna (het 5^e type) zien we weer hetzelfde. **Luc. 2:36-37 “Ook was daar Anna, een profetes (ook zij had de geest der profetie), een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag”**.

Onafgebroken! Er zijn vandaag Christenen, die God alleen dienen op Zondag, of in de bidstonds of in de samenkomst. Maar in hun dagelijkse werk vergeten zij de Heer dikwijls en denken zij, dat zij het zelf moeten doen, hun werk, hun huisgezin; fabriek of kantoor enz., waar de Heer hen geplaatst heeft. Maar dat is het niet. Neen wij moeten, net als Anna, de Heer onafgebroken dienen, want zonder Hem kunnen wij niets doen.

Zij diende God onafgebroken in de Tempel en wat lezen wij dan? **Luc. 2:38 “En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten”**.

Ja, wie met de Heer Jezus als **“de Morgenster”** in betrekking staan, die zijn ook Zijn getuigen. Zij kunnen niet ophouden te getuigen van de Heer, van Zijn liefde. Zij moeten spreken. Paulus zegt: **“ik heb geloofd en daarom spreek ik”**.

Wij gaan nu naar de 6^e typering: de wijzen uit het Oosten. Dit waren niet alleen heidenen, doch zij deden bovendien nog aan het onderzoek van de hemel. Vroeger waren astrologie en astronomie één. Nu zijn zij gescheiden.

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

En wij weten uit Gods Woord, dat wij, die volgens dat Woord willen leven, ons niet zullen inlaten met sterren of andere wicHELarij. Maar deze heidenen hadden geen boekrollen. In hun dagen was er alleen een Hebreeuwse rol, die maar heel weinigen bezaten. En als je een boekrol meenam, dan had je meteen al een heel gewicht te dragen. Zij hadden dus Gods Woord niet, geen getuigen, geen profeten.

Niets! Zij hadden alleen op de één of andere wijze gehoord, misschien de profetie van Bileam, over de ster, die zou oprijzen uit Jacob, want Bileam kwam ook uit het Oosten. Of misschien een getuigenis van vrome Joden, die tijdens de Babylonische ballingschap daar verstrooid waren. Zij waren astrologen en astronomen en zochten het dus in de sterren.

En omdat zij geloofden, zag God het hart aan en zagen zij in die sterren de aankondiging van de geboorte van de Koning der Joden. Zij hadden eenvoudig, het kleine getuigenis van hun geloof. Is dat geen wonder? Zij hadden een heel lange reis gemaakt om die geborene niet alleen te zien, maar om Hem te aanbidden.

Dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus, die daarmee in overeenstemming zijn voor onze dagen, in het Hoge priesterlijke Gebed in **Joh. 17:20-21a** ***“En Ik bid niet alleen voor dezen (dat zijn de apostelen), maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn”***. Hoort u hun woord en getuigenis?

De apostelen zijn ook uitgegaan onder de heidenen; zij hadden ook geen Bijbel! Het N.T. moest nog geschreven worden en ook het O.T. bezaten zij niet; dat was nl. alleen voor bepaalde Schriftgeleerden en die hadden meestal ook nog maar enkele boekrollen. Bovendien waren die boekrollen zeer kostbaar. Maar zij geloofden in het Woord en het getuigenis. Zo zijn ook de wijzen uit het Oosten gekomen. Ik schaam mij voor hen, die een hele Bijbel bezitten en nog God niet werkelijk op Zijn Woord vertrouwen. Is dat niet erg?

De wijzen hadden maar een enkele profetie, maar zij geloofden en zij trokken op. De Heer Jezus zegt: ***“zij zullen komen van Oost en West en aanzitten in het koninkrijk, maar de kinderen zullen buiten geworpen worden”***, oh Nederland en Europa! Zoveel eeuwen door God begunstigd en begenadigd, dat nu al twee duizend jaar het Evangelie mag horen, dat God Zijn grootste Apostel, de Heer Jezus, Zijn grote Dienstknecht, tot redding der wereld zond!

Hij zond Paulus naar Europa. Niet naar het verre Oosten, niet naar Azië, niet naar Afrika. Hij zond hem naar Europa om het Woord te brengen. En wat maken de mensen er hier van? Velen zullen straks uit de heidense landen opstaan om tegen de Christelijke bevolkingen en natiën van Europa te getuigen met een woord. Wanneer deze dingen bij hen geleerd waren, hadden zij zich bekeerd. Is dat niet om ons heel diep te schamen?

Nu tot slot de zevende typering: de herders. Ik denk, dat dit in een bijzondere Geestvervulling is opgenomen in **Luc. 2**. Waarom kon God deze eenvoudige herders deze genade en dit licht deelachtig doen worden, terwijl al die Schriftgeleerden en Hoge priesters in Jeruzalem het niet wisten?

De Hoge priesters wisten wel, dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, maar zij geloofden het niet. Waarom die eenvoudige herders dan wel? Ik ben er van overtuigd, dat zij gelovigen waren, in eenvoud, maar ook in trouw. Zij hielden de gehele nacht de wacht over hun kudden. En de Heer zegt: ***“Wie getrouw is over weinig, die zal Ik veel geven”***.

Denk maar aan David. Als God Zijn profeet Samuël naar Isaï zend en zegt: ***“een van zijn zonen moet je zalven tot koning over Israël”***, dan laat Isaï al zijn beste zonen aantreden, maar die kleine David wordt vergeten, want och, die telt nog niet mee, dat is die gewone herdersjongen. En als zij dan allen de revue gepasseerd zijn, dan zegt God, door Samuël: ***“Maar u hebt toch nog een zoon”?*** Ja, dat was David, die achter de kudden vandaan gehaald moest worden en God zegt: ***“dat is een man naar Mijn hart, want hij heeft hart voor zijn kudden. Hij is getrouw in het kleine. Ik zal hem over grotere dingen zetten”***.

Bijbelstudie Centrum studie over:
“Jezus Christus als de Zonne der gerechtigheid in de dagen van Zijn verschijning”
deel 1

“Over Mijn kudde Israël, daarover zal hij herder worden”. En zo was ook de gesteldheid van deze herders, zij hielden getrouw de wacht over hun kudden. Wat zegt de apostel Petrus - die zelf een herder is - in 1 Petr. 5:1-4 “De oudsten (dat zijn de opzichters in de Gemeente) onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden: hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven”.

Misschien zijn er onder ons, die als broeders graag naar het opziensambt zien, maar weet, je kunt jezelf niet aanstellen. Ja, je kunt het wel doen, maar het geldt niet voor God. God alleen kan het doen en alleen dan, als u trouw bent in het kleine. Doch dit geldt voor ons allen.

Wij hebben door deze typering gezien, hoe zij in betrekking staan tot de Heer Jezus als **“de Morgenster”**.

Neemt allen dit Woord ter harte en verwerkt dit Woord in onderzoekingen door de Heilige Geest. Wij kunnen er aan voldoen, maar niet uit ons zelf, maar de Heer is bereid Zijn werk in ons te doen. Laten wij ons vernederen onder Zijn hand, dan zal Hij het ook doen.

Amen.
