

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Studie: Jezus gaf Zich volkomen.

Laten wij de Bijbel openslaan en lezen Marcus 12:28-34. *"En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwisten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer iets vragen".*

Ik wil met u spreken over datgene wat voor een Christen het meest belangrijke is. Zoals u weet doe ik al vele jaren aan Evangelisatie en geef vele Bijbelstudies. Maar, laatst bij de retraite in het WekeromseZand, bij het vennetje begon ik mijzelf de vraag te stellen: *"Hoeveel houd ik werkelijk van de Here Jezus"?*

Deze vraag is zo belangrijk, omdat we zojuist in Gods Woord gelezen hebben dat God zegt: *"ik wil dat je mij lief hebt met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht"*. De nadruk ligt op het woordje 'heel'. Weet u, hoe vaak geven we God een deel, maar niet alles?

In de eerste plaats moeten we ons afvragen: *"waarom wil God al mijn liefde"*? Als u in het Oude en Nieuwe Testament kijkt dan ontdekt u dat de Almachtige God Zichzelf altijd aan Zijn volk gaf. Hij was er altijd voor hen. Zijn volk was er echter niet altijd voor Hem.

Ik denk dat we het nergens anders duidelijker kunnen zien dat God alles voor ons gaf, dan aan het kruis waar de Here Jezus gehangen heeft. Weet u, toen God tegen Abraham zei: *"Ga heen en offer Isaäk"*, stond God niet toe dat Abraham dat deed. God liet Abraham niet doen wat Hij hem Zelf gezegd had.

Weet u. Ik ben al lang Christen en er zijn hier mensen die nog langer Christen zijn, maar wat ik u moet zeggen, is, dat ik nog steeds verbaasd sta over hetgeen de Here Jezus aan het kruis gedaan heeft.

Ik weet nog waarom een moslim mij vertelde, dat volgens hem Allah, als hij een zoon zou hebben gehad, hem nooit aan een stuk hout zou hangen. En weet u, je kunt het ook niet uitleggen. Kunt u zich het voorstellen, vooral wanneer u kinderen heeft? Kort tevoren had God nog getuigd: *"Dit is Mijn geliefde Zoon in wie Ik Mijn welbehagen heb"*, en nu hangt diezelfde Zoon aan een vloekhout omringd door moordenaars.

Dan staat er: *"tussen het zesde en negende uur was er duisternis en Jezus riep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten"*? Niemand kon en kan dat begrijpen.

Ik heb daar over nagedacht. Wat denkt u dat de engelen toen gedacht hebben? Wat gebeurt er nu! En wat zal satan en de hel gedacht hebben toen zij dit hoorden: *"Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten"*?

Oh, we weten wel wat de mensen dachten: *"als je Gods Zoon bent, kom dan af van dat kruis, God kan je bevrijden"*. En de Eeuwige, de Almachtige God ziet Zijn Zoon in de folterende pijniging van de Romeinse straf: het kruis.

We moeten niet vergeten dat de Romeinse staat een wet had, die zei dat een kruisiging zo afschuwelijk was, dat een Romeins staatsburger zelf nooit gekruisigd mocht worden. Je zou wat medische kennis moeten hebben om een beetje te begrijpen, wat het de Zoon van God gekost heeft om die zes uren aan het kruis door te brengen.

En dan praten we nog alleen over de lichamelijke strijd, niet over de geestelijke, dat nog veel erger moet zijn geweest. Aan de andere kant laat het kruis ook duidelijk de bereidheid van God zien om Zijn Zoon te geven.

Waarom? Alleen opdat wij naar de hemel zouden gaan? Neen, ik denk dat we dat dan allemaal wat te makkelijk maken. God gaf Zijn Zoon voor u en mij.

Stel u voor: Hij betaalde voor uw en mijn zonden al zou er niemand anders op de wereld zijn. Misschien voelt u zich niet volmaakt. Nu ik ook niet. Maar weet u, Hij betaalde voor elke zonde. Dat is zo geweldig. Daar kan ik niet over uit gesproken raken!

En waarvoor? In ieder geval om één belangrijke reden: dat Hij een relatie wil hebben met ons. En nu ziet u het probleem dat wij hebben: God gaf alles wat Hij had, Hij hield niets achter. En wat doen wij?

Hoe gaan wij heel vaak met God om? Dat is een heel goede vraag. Hoe meer ik Gods Woord lees, hoe duidelijker ik zie dat God boven alles verlangt naar de liefde van ons hart, ons gehele hart. Waarom? U werkt misschien in Gods Koninkrijk en misschien weet u alles van de Bijbel. Misschien kent u precies de juiste leerstellingen, of misschien weet u alles omtrent de toekomst, maar dat is niet het belangrijkste.

Weet u waarom Hij verlangt naar de liefde van ons hart? Omdat God liefde is!

En als wij denken dat wij God kunnen behagen door een beetje voort te leven met wat theologische kennis in ons hoofd, dan ben ik bang, dat dit niet genoeg is. In een relatie kun je hartelijk zijn, je kunt vriendelijk zijn, je kunt respect hebben voor elkaar, maar je moet vooral liefhebben.

Is het niet wonderlijk dat God nu juist dat laatste van ons wil? We zeggen: *“oh, ik kan niets voor de Here doen, wat kan ik nu doen? Hij is gestorven voor al mijn zonden”*. Dat is waar, maar Hij wil uw liefde, die u niet zelf kunt produceren of waarvoor u kunt werken.

Ik ben heel erg verbaasd als ik lees, kort nadat de Here Jezus naar de hemel ging, er een Gemeente was in Efeze, die direct al een probleem had. Laten we de Bijbel opslaan bij Openb 2:1-7. *“Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is”*.

Die Gemeente was heel actief. Ze tolereerden geen valse leer, ze waren geduldig, ze verloochende de Naam van de Here Jezus niet, maar toch zegt de Here Jezus van hen: *“Ik heb een ding tegen u, dat u de eerste liefde verzaakt”*. Je zou het zo kunnen zeggen: *“U bent eigenlijk een zakelijke relatie met Mij begonnen”*.

Wat is het verschil tussen een zakelijke relatie en een liefdes relatie? In een zakelijke relatie doe je dingen omdat je ze moet doen. In een liefdesrelatie kun je bijna niet genoeg doen.

Hier wil ik nog wat dieper op door gaan. Heeft u in het gedeelte van Marcus, dat we aan het begin gelezen hebben, het citaat opgemerkt: *“Ik wil uw gehele hart”*. Het Griekse woord hiervoor is *“kairos”* en dat betekent het wezen van ons als mens. Er is geen dieper punt en dat is wat de Here wil.

Het volgende is de ziel. Wat is de ziel? We kunnen zeggen dat het de zetel is van onze gevoelens. Ik ben het niet eens met sommigen die leren dat je gevoelens geen rol mogen spelen. Dat is onzin. Stelt u zich voor dat ik naar Elly ga en zeg: *“ik houd van je, maar niet met mijn gevoelens”*. Dat is belachelijk.

De Here zegt: *“ik wil dat je Mij lief hebt met al je gevoelens. Ik wil je verstand, je gedachten en datgene wat je uitdenkt”*. En dan het laatste: *“al je kracht: alles wat je kunt doen”*. Waarom moet dat?

Ik heb hier vaak over nagedacht. Je kunt oudste zijn, je kunt zendeling zijn of voorganger, en het zal niet lang duren of er ontstaat een probleem. Weet u, hoeveel predikanten er zijn, die het Woord van God prediken, terwijl ze weten dat hun liefde voor de Here Jezus gedooft is. We hoeven helemaal niet naar andere mensen te kijken, laten wij maar naar onszelf kijken. We zien dat God niet tevreden is met minder.

In Jeremia 2:2 zegt God: *“Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem: Zo zegt de Here: Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij Mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land”*.

Ik heb ook ontdekt dat, wanneer je ouder wordt, het moeilijker is om een brandend hart te hebben voor God, dan als je jong bent. Weet U waarom? Dat is heel eenvoudig. Omdat we dan alle theologische kennis hebben en het precies allemaal weten. We hebben ervaring, we kunnen zeggen dat we de Here al lang kennen.

Maar net als met het volk Israël, dat een altaar had waarop een vuur was, zo is het gevaar met ons, dat het vuur op het altaar, de liefde van ons hart, gedooft is. Weet u waarover ik praat? Ik hoop het!

Als u erover nadenkt, bedenk dan, dat de Here Jezus alles gaf wat Hij had, voor u en voor mij. Dan kunt u zien hoe Hij verlangt naar onze liefde.

Welke andere redenen zouden er zijn waarom onze liefde zo snel verandert in een zakelijke relatie. Ten eerste: omdat we gewend zijn aan het feit dat Hij voor ons gestorven is. Het raakt ons niet meer, we weten het allemaal al. Vergeving van zonden is slechts een onderdeel van ons leven geworden.

We zijn vergeten dat we volkomen verloren en zondig zijn in onszelf en dat het alleen is door de Here Jezus, de Zoon van God, Die voor ons stierf, opdat we behouden zijn.

Ik moet eerlijk zijn, niemand van ons, ook ik niet, heeft enige reden om trots te zijn. We zijn eigenlijk hele trotse mensen, maar dat is verkeerd. Wat zouden we zijn zonder de Here Jezus?

Als tweede reden zou ik het volgende willen noemen. Dat zien we in Matth. 24:12 *“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen”*.

Dat is de invloed die de wereld op ons heeft. De wereld dringt bij ons helemaal binnen. We leven in die wereld, we zien veel, we horen veel, we zien het materialisme rondom ons en dat wreekt zich aan ons. Ons hart wordt meer en meer weggezogen, misschien door geld, of ons mooie huis of door welke andere dingen dan ook en dat is het tweede probleem wat we hebben.

Het derde is en dat staat in Joh. 14:24: *“Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden (de Bijbel) niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft”*.

Dit is een hele goede sleutel. Hier kunt u zich afvragen, waar sta ik nu? Stelt u zich eens voor dat, toen ik Elly leerde kennen ik na vijf minuten zou zeggen: “oh, nu moet ik gaan, ik heb het te druk”. Ik kan mij nog heel goed herinneren dat toen ik voor het eerst van haar huis naar huis ging, wij een hele tijd nodig hadden om afscheid van elkaar te nemen.

Vrienden, hier kun je je echt een sleutelvraag stellen: Vindt u het fijn om met de Here Jezus alleen te zijn? Dat is de vraag.

Als u van iemand houdt, dan wilt u bij hem zijn. Wij nemen altijd tijd om achter de computer te zitten, nietwaar? We hebben tijd om T.V. te kijken en ik zeg niet dat je die dingen niet mag doen. We hebben overal tijd voor, maar de Here Jezus zegt: *“als je Mij liefhebt, dan wil je bij Mij zijn”*.

Het is niet mogelijk om een echte gemeenschap met iemand te hebben zonder met hem of haar samen te zijn. Willen wij echt bij Jezus zijn? Ik bedoel *“alleen”*, ik bedoel niet hier in de Gemeente, maar met Hem alleen?

Is het niet vreemd dat, als we de wereld vertellen dat de Here Jezus zo geweldig is, wij zelf helemaal niet zoveel tijd voor Hem hebben? Waarom is dat zo? Eigenlijk is het heel triest als we zien hoeveel Christenen zo weinig gemeenschap hebben met de Zoon van God. En daarom moeten we niet verrast zijn als van onze liefde en blijdschap niet veel meer over is en dat wij niet meer verwonderd zijn over de Zoon van God.

Ik denk dat we hier de vierde reden hebben: er zijn andere dingen voor in de plaats gekomen: allerlei activiteiten, christelijke activiteiten, christelijke dingen doen. (zelfs met de liefde in ons hart voor God's Zoon). (bekijk maar eens goed de film “Time Changer”)

Het gaat zo gemakkelijk. Sommige mensen zijn altijd druk in de weer, maar dat is niet wat God verlangt. Stel je voor, ik ben getrouwd en ben altijd maar druk in de weer in ons huis en met allerlei dingen, maar heb geen tijd meer om met Elly te praten.

Dus waar verlangt de Here Jezus naar? Hebt u wel eens opgemerkt waarom in de Bijbel veel gesproken wordt over de Here Jezus als Bruidegom? En wij als bruid?

Hebt u er wel eens over nagedacht waarom dit is? Omdat volgens mij uit Gods Woord blijkt dat de Here Jezus die bruidsrelatie wil tussen Hem en ons.

Laat ik nog eens een voorbeeld noemen uit de Bijbel. U kent Maria Magdalena. Zij had op Goede Vrijdag (Pesach) het lijden gezien van de Here Jezus en op Paasmorgen (feest van de Eerstelingsgarf) was ze bij het graf om Zijn lichaam te zoeken. Ze had het allemaal nog niet begrepen, maar kijk wat er gebeurde.

Het graf was leeg, ze rent terug en vertelt het aan de discipelen. In Joh. 20 komen Petrus en Johannes naar het graf, ze kijken naar het graf en het is leeg. Er staat dat ze geloofden. En ze gaan naar huis.

Maar in vers 11 staat dat Maria buiten bij het graf stond en huilde. Waarom? Dat zien we een ogenblik later. Toen ze weer in het graf keek, zag zij twee engelen. Heeft u wel eens engelen gezien? Ik denk zelf nog nooit. Maar ik kan me voorstellen dat de meeste van ons, als we twee engelen hadden gezien, we het aan al onze vrienden zouden vertellen. Wat een getuigenis zouden wij afleggen in de Gemeente de eerst volgende zondag.

De engelen zeiden tegen haar: *"Vrouw, waarom weent gij?"* En hier ziet u wat in haar omging. Ze zei: *"Ze hebben mijn Here weggehaald"*. Nu gebeurt er iets wat ik het meest verbazend vind. Hier zijn twee engelen, stelt u zich eens voor dat er vandaag twee engelen met u of mij zouden spreken!

Maria Magdalena stond tegenover twee engelen en dan staat er, misschien hebt u het nog nooit zo gelezen, er staat dat ze zich omdraait, ze draait zich om, weg van het aangezicht van die engelen. Waarom? Ze was niet tevreden met engelen. Ze was niet tevreden met welke zegen ook. Ze wilde Jezus.

Het is dus geen verrassing dat de Here Jezus het eerste verscheen aan Maria Magdalena. Ze draait zich om en natuurlijk herkent zij Hem niet, maar dan gebeurt er iets moois, want Jezus zegt tegen haar, luister goed: *"vrouw, wie zoek je?"*

Net als die twee engelen hadden gezegd. Maar dan zegt Jezus er wat achter aan. Eerst vraagt Hij: *"Waarom huil je"* en dan *"Wie zoek je?"* Weet u wat zij dan zegt? Ze dacht dat Hij de tuinman was, maar dan zegt ze: *"Het is mijn Here"*.

Ik vind dit zo'n mooi verhaal, dat laat zien wat er gebeurd als wij echt van de Here Jezus houden en geloof me, God wil dat wij Hem zo lief hebben.

Weet u, op een dag zullen we al ons werk moeten achterlaten. Al onze vrienden, onze familie, zelfs onze mannen, onze vrouwen, onze kinderen, onze kennissen, maar onze liefde voor de Zoon van God en Gods liefde voor ons is een eeuwigdurend verbond.

Hoe ouder ik word, hoe meer ik mij realiseer dat er niets zo belangrijk is in het leven als in die liefdesgemeenschap te zijn met de Here Jezus. Jezus, Hij die Zich volledig gaf voor u en mij, laten wij Hem ook alles geven.

Amen.