

Bijbelstudie Centrum
Ingelaste studie over gestelde vragen

Geachte lezer,

Wij verheugen ons, u deze ingelaste studie, na enkele gestelde vragen, te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Ingelaste studie over gestelde vragen

Er zijn verschillen van meningen tijdens de studie ontstaan betreffende de volgende punten:

- 1^e. **Wet en Genade.**
- 2^e. **Sabbat en zondag.**
- 3^e. **De Naam van Jezus.**

En wij willen vandaag, middels een ingelaste studie, deze verschillen van meningen, aan de hand van Gods Woord, uit de wereld helpen.

Nogmaals: het Woord van God is voor ons als Bijbelstudie Centrum **gezagdragend**. Of men dat accepteert, heeft te maken of men Gods Woord accepteert, of men de Heer Jezus accepteert, want Hij is het Woord dat vlees geworden is. **Johannes 1:14. "Het Woord is vlees geworden"**.

Ik wil beginnen bij punt 3: **de Naam van Jezus**.

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws (een klein gedeelte in het Aramees); het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Daar zijn wij het toch allemaal mee eens.

Beide talen, het Hebreeuws en het Grieks zijn zeer "rijke" talen, de betekenissen van de woorden zijn veel rijker en duidelijker dan bijvoorbeeld het Nederlands.

Nu is de vraag: moeten wij als Nederlanders de Naam van Jezus uitspreken als:

- Jezus** (Nederlands)
- Jesus** (Engels)
- Jesús** (Spaans)
- Jeshua** (Hebreeuws)
- Jésous** (Grieks).

Zit er verschil in het uitspreken van een naam in een bepaalde taal. Ja, het verschil zit in de klank van de taal. Elke taal klinkt anders, maar de betekenis van een naam blijft in de kern hetzelfde.

Wanneer dat niet zo zou zijn, heeft God bij het gericht van de torenbouw velen mensen zeer benadeeld. De reden van de taalverwarring geeft echter totaal niet aan dat de ene taal beter zou zijn dan de andere. De reden van de taalverwarring was, dat de mens daardoor over de gehele aarde zich zou gaan verspreiden.

Genesis. 11:5-9. "Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft".

Het kan dus nooit waar zijn, dat als men de Naam van Jezus in bijvoorbeeld het Nederlands uitspreekt, dat de betekenis hiervan, de diepe betekenis van die Naam, veel minder waarde zou hebben.

De Naam Jezus komt pas voor in het Nieuwe Testament. Dit is geschreven, als grondtekst, in het Grieks, dus zou men als men zoveel waarde aan de oorspronkelijke taal hecht, het in het Grieks dienen uit te spreken: **Jésous**.

Het wordt echter door een bepaalde groep gelovigen helaas steeds uitgesproken als **Jeshua**. Blijkbaar wil men hiermee iets "Joods" in(toe)voegen, waar dat niet hoort. Want als men de Naam **Jeshua** gebruikt, waarom spreekt men dan niet alles in het Hebreeuws.

Trouwens, wist u dat de Naam **Jeshua** een afkorting is van de Naam **Jehoshua**, of eenvoudig gezegd **Jozua**.

Ingelaste studie over gestelde vragen

Johoshua betekent:

**Jaweh of Jehova reddt.
Jaweh of Jehova helpt
Jaweh of Jehova is heil, is de redding.**

Wij zien dus dat de Naam Jezus in welke taal je haar ook uitspreekt een zeer bijzondere betekenis heeft en men kan en mag niet zeggen, dat wanneer iemand bijvoorbeeld de Nederlandse Naam Jezus uitspreekt, dat deze naam dan veel mindere betekenis heeft.

Wij kunnen de Hebreeuwse en Griekse taal bijzonder gebruiken, om ons meer inzicht te doen geven, van betekenissen, maar dat houdt niet in, dat wij dan die taal als spreektaal voor slechts bepaalde gedeelten moeten gebruiken.

Tot zover punt 3: de uitleg betreffende het uitspreken van **de Naam van Jezus**.

Nu punt 1. **De wet van Mozes, moeten wij die als wedergeboren Christenen houden of niet.**

In de dagen van Paulus was dit al een zeer hot item.

Ik wil eerst met u nagaan wat de wet van God nu eigenlijk is. **De wet** (verbond) van God begon bij Abraham. **Genesis 17:10-11.** *“Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u”.*

Deze besnijdenis, die door mensenhanden aan de voorhuid van de man diende te geschieden, dat wil zeggen aan het vlees, was niet alleen een teken van het verbond, dat God met Abraham en diens nageslacht sloot, maar het was tevens een heenwijzing naar die vorm van besnijdenis die later komen zou.

Namelijk **de besnijdenis van het hart**, die **niet** door mensenhanden, maar door Gods hand zou geschieden. Zie **Romeinen 2:29.** *“maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God”.*

Deze heenwijzing vond zijn vervulling in de Heer Jezus, want wij zijn in Christus besneden met een besnijdenis, die **zonder toedoen van mensenhanden is geschied**.

Kolossenzen 2:11. *“In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleses, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop”.*

Laten wij opslaan **Romeinen 2:29b:** *“en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter”* (wet - Oude Verbond).

Het is duidelijk dat de besnijdenis, die door mensenhanden werd gedaan, ten nauwste met de wet verbonden is, want de besnijdenis diende in wezen **“om het vlees in te perken”**, opdat men Gods wet zou kunnen houden.

Deze wet aan Abraham was de wet van de gelofte. Let wel, **“de wet”** (de Tien Geboden) die God door Mozes gaf, kwam **pas 430 jaar na Abraham!**

Waar dient de wet van Mozes toe. **Galaten 3:19:** *“**Waartoe dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, TOTDAT het zaad** (de Heer Jezus, de Christus der Schriften) **zou komen, waarop de (wet van) belofte sloeg**”.*

Wij zouden de wet van Mozes kunnen zien als de **“boom der kennis van goed en kwaad”**. **“Gij zult”** en **“Gij zult niet”**. En deze boom van goed en kwaad bracht de dood, zo ook de wet.

Ingelaste studie over gestelde vragen

De Heer Jezus kwam hier op aarde als Mensenzoon, niet om de wet te ontbinden, maar om deze te vervullen. **Matteüs 5:17.** *“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen”.*

De Heer Jezus is onder de wet geboren, heeft onder de wet geleefd en is naar die wet veroordeeld tot de vervloekingsdood.

Slaat u maar op en lees maar **Johannes 19:7.** *“De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt”.*

Op grond van die wet is Jezus gekruisigd. Hierdoor werd de wet niet opgeheven, maar de wet werd vervuld. Laten wij enkele teksten hieromtrent opzoeken.

Lucas 24:44. *“Hij zeide tot hen: Dit zijn Mijn Woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen moet vervuld worden”.*

Romeinen 8:3-4. *“Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeelt in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest”.*

Romeinen 13:8. *“Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld”.*

Galaten 5:14. *“Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”.*

Wat betekent nu het woord **“vervullen”**. Het is altijd belangrijk, om een taal goed te interpreteren, anders ontstaan verwarringen. Volgens het woordenboek “van Dalen” betekent **“vervullen”**: **voldoen aan, realiseren**.

De Heer Jezus heeft de wet vervuld, dat wil dus zeggen: Hij heeft er aan voldaan. Wat was de eis van de wet, dat als iemand zich niet hield aan de wet, dat deze dan moest sterven.

Ik geef u nu een eenvoudig voorbeeld opdat het duidelijk wordt. U rijdt met uw auto op de snelweg, waar 100 km toegestaan is. U rijdt echter 160 km per uur. U weet hoe het gaat, de politie houdt u aan en u krijgt een bekeuring.

Veel geld en u bent niet van plan dat te betalen. Uiteindelijk moet u voor de rechter verschijnen en die veroordeling luidt: 25 dagen hechtenis. U gaat de gevangenis in en na 25 dagen komt u er weer uit.

Bent u dan, als u eruit komt, verplicht de bekeuring alsnog te betalen. Neen, u hebt door de uitspraak van de rechter en het uitzitten van uw straf aan uw schuld voldaan. U hebt het vervuld. Dit is natuurlijk een heel simpel en eenvoudig voorbeeld.

De Heer Jezus heeft voldaan aan de wet en heeft deze vervuld als de Goël. (Losser) Wanneer iemand de prijs betaald heeft, in dit geval de dood, dan heeft men toch aan die wet, die de doodstraf eist, voldaan. (van Dalen: voldoen betekent vervullen)

De Heer Jezus heeft Zich als Mensenzoon, tot Gods Zoon gemaakt, zeiden de Joden. En daarom moest hij gedood worden.

Wanneer wij als zondaren (Jood en heiden) tot het inzicht komen, dat wij de Heer Jezus willen volgen en Hem volledig willen toebehoren, moeten wij eerst neerknielen bij het kruis.

Ingelaste studie over gestelde vragen

En zeggen wij dan niet: *“Ik ben met Jezus gekruisigd”*. Dus **ook wij** zijn dan **naar die wet veroordeeld tot de dood**. Want ons verlangen is om *“een kind (zoon) van God te worden”*. *Ik wil, door genade, een Zone Gods worden*, en wij Joden; *“Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt”*. Vandaar het wederom geboren worden.

Laten wij lezen Galaten 2:19-21: *“Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontnem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven”*.

Wij zijn gestorven aan de wet; wij hebben door ons zo aan de Heer Jezus te geven, door genade, ons tot kinderen Gods (Zonen Gods) gemaakt, en ook wij zijn met Christus gekruisigd en hebben dus voldaan aan de wet van Mozes. En voor iemand die dood is, daar heeft de wet geen betrekking op, wat die wet is voor de levende.

Dit alles is ons **uit GENADE** geschonken. Nu zijn wij *met Hem gestorven* en *begraven in het watergraf* (de geloofsdoop) en zijn **IN HEM opgestaan**, als *een nieuwe, wedergeboren mens*. Niet meer als een Jood of niet meer als een heiden, maar als *een nieuwe mens*, als *eerstelingen*. Benamingen zoals bijvoorbeeld Messiasbelijdende Joden zijn dus een volkomen verkeerde en misleidende benaming. (zeer onBijbels) Niet uit de oude mens Adam maar *uit de laatste Adam, de Heer Jezus, de Christus der Schriften*.

En nu geldt niet meer de wet van Mozes voor ons, want deze is vervuld, maar **nu geldt de wet van de Heer Jezus in ons**. En **de wet van de Heer Jezus is de LIEFDE, de Agapè!**

Wanneer wij nu toch, in onze eigen *“ik”* toestand, de wet willen houden, dan waarschuwt het Woord ons heel duidelijk.

Galaten 3:23-27. *“Doch voordat dit geloof (de Heer Jezus) kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden (de Heer Jezus, de Christus). De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest **TOT Christus**, opdat wij uit geloof (in de komende Christus) gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is (de Heer Jezus is gekomen als de grote Goël), zijn wij niet meer onder de tuchtmeester (de wet). Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”*.

Welk gevaar schuld erin, als wij toch de wet van Mozes willen houden. Laten wij opslaan Galaten 2:16b. *“Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden”*.

Sterker nog, Paulus waarschuwt **heel nadrukkelijk**, dat als je de wet wilt houden, dat je dan een bedekking over het hart krijgt.

Laten wij maar opslaan 2 Korintiërs 3:14-16. *“Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het Oude Verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft (en die valt dan onder de wet van Jezus), wordt de bedekking weggenomen”*.

Ja, want de Heer Jezus heeft ons bevrijd van de vloek der wet. Galaten 3:13. *“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt”*.

Tot slot van dit onderwerp zegt Paulus: Handelingen 15:10. *“Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk (de wet) op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen”? Ja, geen mens kan aan de wet voldoen.*

Ingelaste studie over gestelde vragen

Het is een zware last. Romeinen 3:11-12. *“Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één”.*

Daarom mogen wij de Heer Jezus, als **de grote Goël, de grote Losser**, danken dat Hij het wel volbracht heeft. Hij heeft de wet vervuld. Nu hebben wij **in Jezus een nieuwe wet**, die veel verder gaat dan de wet van Mozes, en dat is de wet der LIEFDE, de Agapè, de weggevende liefde.

Prijs Zijn Naam!

Nu tot slot **punt 2: de sabbat of de zondag.**

Exodus 20:8. *“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heilig”.* Het gebod de Sabbatdag te heiligen was **uitsluitend aan Israël gegeven in de wet.**

Deze gedenkdag werd niet aan de heidenen gegeven. Het werd aan Israël gegeven, als een teken van het Mozaïsch Verbond.

Dit zien we duidelijk in het Woord vermeld, in o.a.

Ezechiël 20:12. *“Ook gaf Ik hun (Israël) Mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen (Israël), opdat zij (Israël) zouden weten, dat Ik, de Here, hen heilig”.*

Ezechiël 20:19-21. *“Ik ben de Here, uw God, wandelt naar Mijn inzettingen en onderhoudt naarstig Mijn verordeningen. Heiligt Mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u (Israël), opdat gij (Israël) weet, dat Ik, de Here, uw God ben.*

Exodus 31:13. *“Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar Mijn sabbatten moet gij (Israël) onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u (Israël), van geslacht tot geslacht, zodat gij (Israël) weet, dat Ik de Here ben, die u heilig”.*

De Sabbatdag behoort alleen aan de Joden en is niet bindend voor de heidenen (de wereld), of voor de Gemeente (de Christenen). **Nergens** in de Bijbel vind je, dat God aan welke natie of welk volk dan ook, gebied de Sabbat te houden.

Als een Joodse instelling is hij nooit afgeschaft, veranderd of overgebracht op een andere dag van de week, of op een ander volk.

De Sabbat is niet voor de Gemeente en wordt niet onder de Christenen gehouden, want de Sabbat is een deel van **de Wet** en **Christenen zijn niet onder de wet**, maar **onder de genade**.

Romeinen 6:14: *“Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”.*

De Joodse Sabbat werd niet veranderd in een Christelijke Sabbat, evenmin als de besnijdenis omgezet werd in de doop. (de doop in plaats van de besnijdenis is een vreselijke kerkelijke leugen) Er bestaat niet zoiets als een Christelijke Sabbat.

De Sabbat staat in verband met de **“Wet”** en het Christendom staat in verband met de **“genade”**. En wanneer wij Wet en Genade met elkaar verbinden, verenigen wij iets wat God gescheiden heeft.

Na de opstanding ontmoetten Christus en Zijn volgelingen elkaar op de eerste dag van de week.

Laten wij maar lezen: **Johannes 20:1.** *“En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen”.*

Ingelaste studie over gestelde vragen

Johannes 20:19: *“Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u”!*

Handelingen 20:7: *“En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht”.*

1 Korintiërs 16:2: *“elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden”.*

Het is waar, dat zij op de Sabbat naar de synagoge gingen, maar dit was niet om te aanbidden, doch opdat zij zo de gelegenheid kregen om het Evangelie te prediken aan de Joden.

De eerste dag van de week moet door de Gemeente in acht worden genomen om te rusten en te aanbidden. In het Oude Testament wordt hij uitgebeeld, als de achtste dag of de dag na de Sabbat.

Leviticus 23:10-11: *“Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen”.*

En u weet zeker wel, waar de eerstelingsgarve een typologie van is. Dit vinden wij in 1 Cor. 15:20: *“Maar nu, Christus is opgewekt (geboren) uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn”.*

En wanneer verrees Christus uit de doden en werd tot de Eersteling, niet op de Sabbat, want deze dag lag Hij dood in het graf, maar op de eerste dag van de week, op de morgen na de Sabbat.

Dat de Gemeente geboren werd op Pinksteren, dat op de eerste dag van de week viel, is al weer een bewijs, dat de Gemeente de eerste dag van de week zou houden, en niet de zevende dag of de Sabbat.

De Joodse Sabbat verbindt de mens met de Oude Bedeling (de wet), de eerste dag van de week verbindt hem met de Nieuwe Bedeling.

Er wordt beweerd, dat de Roomse Kerk de rustdag van de zevende dag overbracht op de eerste dag van de week, doch deze bewering is fout, want het pausdom bestond nog lang niet, toen de eerste dag van de week al een vastgestelde dag was voor de Christelijke godsdienstoefening.

Het is opmerkelijk, dat het geheel van de Tien Geboden (Exodus 20:1-7) in het Nieuwe Testament is bevestigd, uitgezonderd het Vierde Gebod, dat betrekking heeft op de Sabbat.

Romeinen 13:8-10: *“Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet”.*

Efeze 6:1-2: *“Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder - dit is immers het eerste gebod, met een belofte -”*

Jac. 5:12: *“Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt”.*

1 Joh.. 5:21: *“Kinderkens, wacht u voor de afgoden”.*

Waarom deze weglating, wanneer de Wet omtrent de Sabbat nog steeds van kracht is?

Resumé: Wanneer wij de Heer Jezus aannemen als Heer en Heiland, dan worden wij opnieuw geboren in Hem, als een totaal nieuwe schepping.

Ingelaste studie over gestelde vragen

De Jood die Jezus aanneemt houdt op Jood te zijn, hij wordt een nieuwe schepping, niet voortkomende uit Adam, maar uit God.

De heiden die Jezus aanneemt houdt op heiden te zijn, hij wordt een nieuwe schepping, niet voortkomende uit Adam, maar uit God.

Wedergeboren Joden en heidenen zijn *eerstelingen, kinderen (zonen) Gods* en hebben *God als Vader* en mogen Hem ook "*Abba Vader*" noemen.

Wij zijn van de nieuwe schepping, de 8, de nieuwe 1. (niet de 7, de sabbat, maar de 8, de nieuwe 1, de zondag) Een mooi voorbeeld heeft God gegeven in bijvoorbeeld de muziek. De muziek kent 7 tonen, do, re, me, fa, so, la en ti en dan komt wederom de do weer, maar nu een octaaf hoger.

Zo ook met de nieuwe mens. **Het majestueuze grote verlossingsplan Gods** is er op gericht om de oude schepping weer terug te brengen naar de oorspronkelijke bedoeling, en dat is **een "octaaf" hoger**. En wij, als wedergeborenen zijn daar de eerstelingen van.

Prijst Zijn Naam!
Amen.

Als advies geven wij u allen mee:
lees de brieven van Paulus aan de Romeinen en de Galaten eens goed en biddend door.
(lees en bestudeer ook de studie op onze Website: Sabbath)

Het Bijbelstudie Centrum.