

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze speciale studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren".

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

Broeders en zusters laten wij het Woord van God openen en wel bij Luc. 21:25-28. ***"En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt"***.

In dit Schriftgedeelte is bijzonder sprake van tekenen, zowel in het hemelruim, als van het bulderen van de zee en branding. We zien dus twee verschillende terreinen; het luchtruim om deze aarde en de zee.

Is het u wel eens opgevallen, dat bijzonder na de laatste wereldoorlog, de mens zich beijvert heeft, om deze twee terreinen in bezit te nemen en om het de geheimen te ontrukken. We weten, hoe na de wereldoorlog de ruimtevaart zich heeft ontwikkeld, waar miljarden aan gespendeerd worden; maar daarnaast ook, heel merkwaardig het tweede terrein, de zee, waar de mens geweldige interesse voor heeft en waar ook miljarden aan besteed worden.

Maar is het niet merkwaardig, dat juist in deze tijd, deze twee terreinen zo bijzonder de aandacht van de mensen hebben en we weten, hoe de mensen geïnspireerd worden door geestelijke machten. Het zijn juist deze twee terreinen, waarvan de Heer Jezus zo bijzonder spreekt in dit Schriftgedeelte, dat daar geweldige tekenen zullen gebeuren in verband met Zijn wederkomst.

Dat is niet toevallig, want het één is niet los te maken van het andere. Hier vinden we de diepste oorzaak, waarom de mensen door de geestelijke machten en dat zijn ook de geestelijke boosheden, geïnspireerd worden, om speciaal op deze terreinen hun gebied uit te breiden en hun geheimen trachten te ontrukken. Zo willen we hier eens onze aandacht bij bepalen.

Het zijn ook deze zelfde twee terreinen, die we vermeld vinden bij het scheppingsverhaal op een bijzondere plaats in **Genesis 1**. Daar vinden we immers het scheppingsverhaal, dat in wezen een herschepingsverhaal is. Daar vinden we, dat God van alles, wat Hij herschept op de 1^e, 3^e, 4^e, 5^e en 6^e dag, altijd zegt: ***"en God zag dat het goed was"***; maar op de 2^e dag schiep God deze twee terreinen. We lezen dat in **Gen. 1:6** ***"En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren"***.

Dat zijn dus de wateren, die beneden zijn, die later de zeeën en de oceanen vormen en de wateren, die het uitspansel vormen, de wolkenhemel. Nu is het merkwaardig, dat daar ontbreekt ***"en God zag dat het goed was"***.

Denk nu niet, dat het toevallig is of vergeten is, geen sprake van. Want het is Gods Woord, geïnspireerd door de Heilige Geest. We zien dus, dat God die twee terreinen niet ***"goed"*** kan noemen. Al het andere was zeer goed, maar juist het terrein van de lucht om de aarde en de wateren op de aarde, de zeeën, daarvan zegt God niet, dat het goed is. Waarom niet? Had God dat dan niet goed geschapen?

Natuurlijk wel, alles wat God scheidt en herscheidt, is wonderbaar volmaakt en schoon. Maar dit heeft een diepere oorzaak, waarom God die luchtlagen niet ***"goed"*** kan noemen. **Efeze 6** geeft ons daar een heel duidelijk antwoord op.

In die luchtlagen woont en heerst satan met zijn gevallen engelen en vanaf dat punt beheerst hij deze wereld. Zoals we lezen in **Ef. 6:12** ***"want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten"***.

We weten vanuit het Gods Woord, dat in de luchtlagen om deze aarde, wat God het uitspansel noemt, satan woont met zijn boze machten. Vandaar dat God, wat Hij op de tweede dag schiep, niet goed genoemd kon worden. Maar ook de zeeën nemen een bijzondere plaats in de schepping in en daar willen we nu eens bij stil staan.

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

We weten uit Gods Woord, dat ook de zee door God geschapen is. Dat vinden we op vele plaatsen, o.a. in **Openb. 14:7** staat, dat daar een engel met luide stem roept: ***"Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft"***. We zien dus, dat de zee ook een scheppingswerk Gods is en als scheppingswerk heeft het, als alle scheppingswerken, een bijzondere schoonheid.

Wie komt er niet onder de indruk van zijn majesteit en zijn grootheid, als men op het strand bij de zee staat. Natuurlijk is het een schepping Gods, maar toch neemt de zee een aparte plaats in die schepping in. Dit komt wel heel duidelijk naar voren in **Openb. 21:1**. Daar wordt ons vermeld ***"En ik (Johannes, de apostel) zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer"***. Dat is heel bijzonder, want we zien dus, dat God aarde en hemel zal vernieuwen, omdat die eeuwig zijn, maar de zee niet.

Hierin zien we het bijzondere karakter daarvan, want de zee is een tijdelijke schepping. Is dat dan niet in strijd met het Woord Gods en Zijn belofte, dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Want nu blijkt, dat de zee daar niet onder valt!

Neen, dat is niet in strijd met Gods beloften, want de aarde en de hemel zijn in de beginnen geschapen, maar de zee is een scheppingswerk van veel latere datum. In **Gen. 1:1** lezen we duidelijk ***"In de beginnen schiep God de hemel en de aarde"***.

Aan het eind van de Bijbel vinden we, dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, maar niet de zee, want in de beginne was de zee er niet. Deze is pas geschapen, zoals we lezen op de 2^e en op de 3^e dag. Op de 3^e dag kreeg de zee pas de gestalte, zoals we die nu kennen. Wat wil dat zeggen?

Dat de aarde en de hemel vanaf de beginnen geschapen zijn en ook straks vernieuwd zullen worden en in eeuwigheid zullen bestaan, want de aarde vergaat nooit, maar zal wel door vuur veranderd worden en dan schiept God daaruit een nieuwe aarde, zoals we in **Openb. 21** lezen.

Zo wordt de aarde vernieuwd op dezelfde wijze als een zondaar, die gered wordt niet vergaat, maar vernieuwd wordt, veranderd in een kind van God. Zo zal ook de aarde, waar zoveel zonde op plaats vond en de hemel, die zo behuisd is geweest met satan en zijn machten, door God met vuur gereinigd en vernieuwd worden, want ook zij behoren bij het eeuwige plan van God.

Maar de zee werd geschapen na de zondeval van satan. We lezen in **Gen.1:2** ***"De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed (de wateren)"***. Maar wat hier vertaald is met ***"was"***, dat betekent in de grondtekst (Hebreeuws) ***"werd"***, zoals het goed vertaald is in **Gen. 2:7b**.

Het is dus niet ***"de aarde was"***, maar ***"de aarde werd woest en ledig"***. Want dat zou anders in strijd zijn met Gods Woord. De Schrift vermeldt niet, hoeveel miljoenen jaren het geleden is, dat God in de beginne (de oorsprong) de aarde schiep, die toen een pronkjuweel geweest moet zijn; want de Morgensterren juichten over deze schepping van de aarde en de zonen Gods hebben er over gejubeld. ***Job 38:4-7 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de Morgensterren tezamen juichten, en de zonen Gods jubelden?"***

De aarde was dus beslist niet woest en ledig, donker en vormloos. Maar we weten uit de Schriften, dat de val van Lucifer, een gezalfde cherub, die tot hoogmoed en in opstand was gekomen tegen Zijn Schepper en in die val een derde der engelen meegenomen had, de oorzaak is geweest, dat God met een verschrikkelijk oordeel moest komen.

Dat oordeel heeft plaats gevonden hier op deze aarde. Vandaar dat satan nog altijd om deze aarde huist. Zo is de toen bestaande wereld volledig ondergegaan in een watervloed. Hiervan spreekt de apostel Petrus ook in **2 Petr. 3: 5-6** ***"Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water"***.

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

De meeste denken, dat Petrus hier de zondvloed bedoeld in de dagen van Noach. En dat is goed te begrijpen, als men niet een dieper inzicht in het Woord van God heeft. Maar dat kan Petrus hier nooit bedoelen. Die ***"toenmalige wereld"***, daar bedoelt Petrus niet mee de wereld van Noach, want die is toen niet helemaal vergaan, daar de wereld, die we nu hebben, een voortzetting is van die wereld, die er was voor Noach. Want wij mensen stammen allemaal van Adam af, want God bewaarde acht mensen en ook de dierenwereld en plantenwereld.

Kortom de hele wereld van nu is een voortzetting van de wereld, die God schiep in die zes dagen van **Gen 1**. Maar hier in **2 Petr. 3:5-6** wordt duidelijk gesproken van een toenmalige wereld voor Adam, waarvan de wetenschap nu die opgravingen doet van voorwereldlijke dieren en ander wezens, die misschien wel op mensen lijken, maar die niets met deze herschepping van onze wereld uit te staan hebben.

Daarmee willen zij de Bijbel als het ware belachelijk maken, maar die schepping is geweest voor Adam. Daaraan heeft God een volledig einde gemaakt, want dat was een demonische wereld, die beheerst werd door satan en die met zijn val in verband staat. Die toenmalige wereld is volledig vergaan, verzwolgen door het water. Er is nog geen ene geleerde geweest, die heeft kunnen verklaren, waarom er hier op aarde zoveel water is.

Dat vinden ze op geen enkel ander hemellichaam, voor zover zij dat kunnen nagaan en daar beginnen ze al achter te komen. Dat was ook op deze oorspronkelijke aarde niet, de aarde van **Gen. 1:1**. Maar die aarde van **Gen. 1:2** werd volledig woest en ledig door het gericht van God, want al het leven stierf uit en de duisternis lag op de vloed.

Wat leren we hieruit dus? Dat die ontzettende watervloed, die nu dus samengepakt is in de oceanen, de zeeën en de wolken van de hemelse sfeer, afkomstig zijn van een oordeel van God over de val van satan en zijn engelen.

Wanneer houden de oceanen en zeeën op te bestaan? Direct nadat het laatste oordeel uitgesproken is. Want daarna komt geen oordeel meer en daarom houdt dan ook de zee op te bestaan! Dat lezen we in **Openb. 20:11-15** en in **Openb. 21:1** staat dan ***"en de zee was niet meer"***.

Gaat u iets zien? Als een zondaar gered moet worden, kan hij alleen gered worden, als hij door dat oordeel van God gaat, d.w.z. zonder dat hem dat oordeel treft. Begrijpt u wat dat betekent? Als zondaar liggen we onder het oordeel van God, maar dat oordeel kunnen we ondergaan in de waterdoop in Jezus Christus. En als we ons door het water heen begeven, dan is het oordeel achter ons; dan hebben we het laatste oordeel gehad, want dat is uitgesproken op het kruis van Golgotha.

Want wat zien we nu? Dat de zee in de eerste plaats te maken heeft met het oordeel Gods. We hebben gezien, waar haar oorsprong was, n.l. bij de val van lucifers (satan), van deze gezalfde cherub, toen voor het eerst de aarde bedekt werd met een ontzettende vloed, die alles vernietigde; en de wezens, die zeer satanisch waren, toen omkwamen.

Het waren eigenlijk allemaal onderdanen van satan, die toen hun lichamen verloren hebben en dat zijn de demonen geworden, onlichamelijke geesten. Dat zijn niet alleen zij, maar er zijn er in de loop der eeuwen vele meer bijgekomen. Dat zien we bijvoorbeeld in de dagen van Noach. We lezen in **Gen. 6** dat de boosheid der mensen zeer toenam, doordat zij zich vermengden met de gevallen engelen en deze demonen in hen gingen huizen, waardoor eigenlijk weer een zelfde toestand ontstond als van voor Adam.

Toen moest God weer komen met een oordeel, met een watergericht, de zondvloed. Maar nu zien we toch het onderscheid, want hierbij komt de goddeloze in dat water om, maar de mens, die in God gelooft en op Hem vertrouwt, wordt er door gered; hij moet als het ware door dat oordeel heen, maar hij komt er als gered uit.

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

Wat zien we bij Sodom en Gomorra? Waarom was ook toen de maat vol? De inwoners daarvan waren ook zeer demonisch geworden, door diezelfde wezens, die voor Adam de wereld bevolkten. Daar houdt de wetenschap zich nu zo druk mee bezig, want zij willen bewijzen, dat het hedendaagse mensengeslacht afstamt van die wezens, dat het hele scheppingsverhaal in Genesis niet waar is.

In Sodom en Gomorra was een onnatuurlijke geslachtsgemeenschap ontstaan, homoseksualiteit. Dat gaat men vandaag zelfs in vele kerken en kringen goed praten, omdat men in deze eindtijd weer dezelfde toestand gaat krijgen. Daarom zal God ook nu weer met het oordeel moeten komen. Hoewel die streek met zwavel en vuur vernietigd was, werd zij geheel bedekt met water, de dode zee, die er nog altijd is en waar deze steden op de bodem er van liggen. De dode zee is dus een zee van oordeel.

Toen Israël verlost moest worden uit de slavernij van Egypte, stond het onder het oordeel, want ook Israël had gezondigd, evenals Egypte, maar toch is er een verschil. De Egyptenaren en de Israëlieten waren zondaars, maar allen en *dit geldt voor beiden*, die het lam in hun huis genomen en geslacht hadden en het bloed aan de bovendorpel en zijdorpsels hadden aangebracht, die konden door het oordeel heenkomen.

We lezen dan ook, hoe God hen leidt op de weg naar de Schelfzee, het laatste oordeel. Maar zij, die God gehoorzaam waren geweest en het lam in huis hadden genomen, waren gedekt door het bloed van het lam en zij gingen door de zee heen, zonder dat die hen deerde, met andere woorden zij gingen door het oordeel heen, zonder dat het hen kon treffen. Maar die Egyptenaren, die niet het lam hadden geslacht en niet het bloed aan de posten aangebracht hadden, kwamen in de zee om, toen zij er ook doorheen wilden.

Hetzelfde zien we bij Noach; deze was met zijn gezin geborgen in de ark en kon daarom door het oordeel heen komen. Zo vinden we het door de hele Bijbel heen. Wat staat in **Openb.18**? Wat zal straks het grote Babylon treffen? We weten dat het grote Babylon zal worden een centrum zowel van dat valse godsdienstige wereldsysteem, de wereldkerk, als ook van de macht van de staatkundige heerschappij.

Wat lezen we nu in **Openb. 18:20-21** over dat oordeel, die val van Babylon: ***"Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen (roept de engel) en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar (Babylon) berecht. En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden; de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden"***.

Hoe treft het laatste oordeel haar? Daar wordt de zee bij betrokken. Het gaat hier alleen om de geestelijke betekenis van de zee. Dan gaan we zien en verstaan, waarom de moderne wetenschap er alles op zet, om deze twee terreinen, de lucht om de aarde en de zee, in bezit te nemen. Het zijn juist de twee terreinen van de boosheid en van het oordeel.

Nu gaan we eerst nog wat anders zien over de betekenis van oordeel. Daartoe gaan we naar het boek van de profeet Jona. Jona lag onder het oordeel van God, omdat hij in ongehoorzaamheid vluchtte voor Gods aangezicht weg. Hij gaat op een schip. Maar wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de zee razen op zulk een wijze, dat die ervaren zeelieden dadelijk wisten, dat er iets bijzonders met deze storm was.

Daarom gingen deze heidense zeelieden hun goden aanroepen, die natuurlijk niet antwoordden. Dan gaan zij het lot werpen en dat valt op Jona. Dan zegt Jona deze merkwaardige woorden in **Jona 1:9** ***"Hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreër en ik vrees de Here, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft"***. God beheerst die zee en dan bekent Jona zijn zonde.

Zij vragen hem in **vers 11** ***"En zij vroegen hem: Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger"***. Zij ontkomen niet aan het oordeel Gods, er is maar één manier.

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

Vers 12 zegt het: ***"Hij antwoordde hen: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden"***. Eerst wilden zij niet, maar zij werden ertoe gedwongen. Zoals het uit vers 15 blijkt: ***"Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden"***. Hier zien we, dat een mens moest sterven, wilden allen niet omkomen; dat een mens in dat oordeel moest gaan, opdat de anderen aan dat oordeel konden ontkomen. Gaat u het zien?

Daarom is de Heer Jezus de ware Jona. Jona is het type van de Heer Jezus, want dat heeft de Heer toch zelf gezegd in **Matt. 12:40** ***"Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten"***. Dit betekent onder het oordeel van God gaan, opdat wij vrij van het oordeel zouden zijn. Wat heerlijk, als we dat mogen weten en dat dankbaar mogen aanvaarden.

De Heer Jezus ging voor ons in het oordeel en dat oordeel trof Hem en daarom komen wij, die in Hem geloven, niet meer in het oordeel. Moest de profeet Micha het al niet zeggen in **Micha 7:19** ***"Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepte der zee"***.

De zee is dus het beeld van oordeel, maar ook van begrafenissen, van wegdoen. Gaan we nu begrijpen, waarom God de zee niet meer herschept. Want er zal dan geen oordeel meer zijn en er behoeven straks ook geen zonden meer weggegooid te worden, daar die er niet meer zijn.

In de zee wordt de ongerechtigheid van mensen begraven en weggedaan. Maar op de goddelozen, die niet dat waarachtige offer aanvaarden, blijft de toorn van God, zij zullen in het oordeel omkomen.

Zo kunnen we onze geloofsdoop met een nieuwe blik gaan zien. Daarom laat God ons door het water gaan; maar dat kunnen we ook niet eerder doen, dan nadat we het Lam hebben aanvaard. Want dan gaan we in datzelfde oordeel met Hem en worden met Hem begraven in dat, wat gelijk is aan Zijn dood, dat is Zijn oordeel.

Zoals we hebben gezien, moet het met ons gaan, zoals Noach door het water heen kwam en behouden aan kwam en zoals Israël door het water heen moest gaan en daar niet in om kwam. Ziet u wat een geweldige betekenis de geloofsdoop gaat krijgen? (totaal anders dan wat de kerken leren) Het oordeel is achter ons, want we zijn door het water heengegaan. Zo hebben we dus hier gezien, het eerste beeld van de zee.

Maar de Schrift geeft ons nog meer openbaringen. Er staat o.a. in **Jes. 57:20** ***"Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen"***. De zee is niet alleen het beeld van oordeel, maar van de goddelozen zelf; zij worden daar als het ware mee verenigd en nu weten we, dat daar verschillende gerichten van God geweest zijn met watervloeden, die bijzondere goddelozen aan hun eind moesten brengen.

We hebben al gezien, dat die wezens van die wereld, die daar was voor Adam (wat dat precies voor wezens geweest zijn, weten we niet) door God vernietigd zijn door die watervloed; zij hebben dus hun graf bijzonder in de zee.

Dat was een bepaald soort wezens, die al getroffen zijn door een rechtstreeks oordeel Gods. Dat was in de dagen van Noach hetzelfde. Er staat van geschreven, dat het een zeer boos geslacht was. God zegt, dat de boosheid van hun hart zo groot was, dat God er een eind aan moest maken. Het toppunt was bereikt van de Kaïn cultuur en zo zijn zij door die zondvloed omgekomen. We zien hetzelfde bij Sodom en Gomorra. Daarom is de zee ook een beeld, waarin de geesten huizen van zeer goddeloze omgebrachte schepselen, die door het gericht van God getroffen zijn.

Daarom is het zo merkwaardig, dat er in het laatste oordeel een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten doden. In **Openb. 20:12** lezen we ***"En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon"***. Dat is het laatste oordeel over de doden, die uit het dodenrijk opkomen, n.l. de mensen die dus in hun zonden gestorven zijn, zonder dat zij in de Heer geloofd hebben.

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

Deze tekst gaat verder: *"en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken"*.

Dan komt er een volgende groep in **vers 13** *"en de zee gaf de doden, die in haar waren"*. Hier vinden we dus een onderscheid, want dat zijn bijzondere goddelozen en dit zijn de demonen. Direct na dit laatste oordeel voor de grote Witte Troon, houdt ook het bestaan van de zee op, wat we lezen in **Openb. 21:1b**. De zee is dus nu nog tevens de bewaarplaats van bijzondere duistere machten.

Is het dus niet merkwaardig, dat de moderne mens juist deze twee terreinen wil veroveren? Hij wil naar de luchtlagen, waar satan heerst met zijn engelen en naar de zee, waar machten der duisternis huizen, de demonen.

Het zijn die terreinen, waarvan God niet zegt, dat ze goed zijn. Dan zien we, hoe de mens juist zich daarmee gaat verenigen; dat is niet toevallig en dan begrijpen wij, dat het dus ook naar een oordeel toegaat. Maar de moderne mens lacht daarom, want die is zo "verlicht", maar in werkelijkheid zo totaal verduisterd in zijn verstand, dat hij een stad wil bouwen in de lucht, op de maan en steden en recreatie terreinen wil bouwen op de bodem van de zee. Wat is de Maan? Jericho is de maanstad en het bolwerk van satan. Gaat u nu de geestelijke achtergrond zien?

Daarom zijn watervloeden en vreselijke overstromingen, oordelen van God en gerichten. God beheerst de zee; dacht u, dat de zee maar doen kon, wat zij wil? Hoeveel watervloeden zijn er niet geweest over de hele wereld, het zijn aankondigingen en waarschuwingen van Gods komende gerichten en oordelen over heel de wereld. Daarom zegt de Heer Jezus, dat de zee zal gaan bulderen, zodat de mensen bezwijken van schrik voor de oordelen die gaan komen. De Heer Jezus zegt ook, dat we onze hoofden dan omhoog moeten heffen, want dat dan onze verlossing genaakt. (**Luc. 21: 28**).

Want wij, zoals we reeds gezien hebben, gaan niet meer door dat oordeel heen, want dat oordeel is over ons al voltrokken in de Heer Jezus, mits tenminste uw geloofsdoopt echt was in de Heer Jezus, namelijk dat u daar de Heer Jezus waarlijk aanvaardde, die voor u gestorven, begraven en opgestaan is, zodat we gereinigd zijn geworden in het bloed van het Lam, dat Hij voor ons vergoten heeft.

We hebben nu dus duidelijk gezien, dat in **Luc. 21:25-28** beschreven staat, dat de machten der hemelen zullen wankelen en de zee zal bulderen en groot geluid geven als teken van oordeel, maar ook van wederkomst. Dat deze twee terreinen beheerst worden door de machten der duisternis, zien we ook duidelijk, als de Heer Jezus in het scheepje is en daar slaapt. Dan plotseling gaat dat meer van Tiberias zo vreselijk te keer, dat het scheepje dreigt onder te gaan.

Dan moeten de discipelen Hem wakker maken en zij zeggen: *"Heer, bekommert het u niet, dat we vergaan"*. Wat gaat de Heer Jezus dan doen? Hij bestafte de wind en de golven. Begrijpt u de betekenis daarvan?

Niet die natuurlijke elementen werden bestraft, maar die machten der duisternis, die deze elementen aanzetten, waarover tenslotte God toch heerst en het in Zijn Hand heeft. Dan gaan we dit alles met heel andere ogen vanuit de Schrift bezien. We zien dus, dat er inderdaad boosheden zijn in de lucht en in de wateren, anders zou de Heer Jezus hen niet bestraffen. Want alleen, wie ongehoorzaam zijn aan God, worden bestraft.

Om maar één van de vele voorbeelden uit de Schrift te nemen, waarin melding wordt gemaakt van het monster in de zee, o.a. in Job en de Psalmen, lezen we ook in **Jes. 27:1** *"Te dien dage (dat is, als de Heer komt om ook Israël uiteindelijk te herstellen) zal de Here met zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking brengen over de Leviatan, de snelle slang, over de Leviatan, de kronkelende slang, en Hij zal het monster in de zee doden"*. De moderne theologie lacht er om en zegt, dat het een fabeltje is, evenals het bestaan van satan.

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

Dat zijn die verlichte moderne mensen, wier verstand verduisterd is. Maar wat hier staat in **Jes. 27:1** is heel reëel, want er huizen duistere machten in de zee. Daarom gaan we begrijpen, dat na het laatste oordeel op de nieuwe aarde, geen zee meer zal zijn. Als scheppingswerk is zij zeer schoon, maar haar is een tijdelijk lot beschoren, want zij is ontstaan bij de zondeval van satan en vóór de zondeval van Adam. Dit is zeer belangrijk om het goed te weten. Want de zee zal voor eeuwig ophouden te bestaan, als satan zijn laatste oordeel heeft gehad en in de poel van het vuur geworpen is; de mens ook geoordeeld is voor de Witte Troon.

In **Openb.12:17-18** lezen we ***"En de draak (de duivel) werd toornig op de vrouw (het overblijfsel van Israël als natie) en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (dus het Joodse geslacht), die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; en hij bleef staan op het zand van de zee"***. Dat staat er niet zo maar!

Hij gaat staan aan de oever van de zee en dan komt dat beest daaruit, wat in **Openb. 13:1** staat ***"En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van Godslastering"***. Uit die zee komt dat verschrikkelijke laatste anti-christelijke wereldrijk. Hoe kan dat?

Rijken worden toch door volkeren gevormd. Ja, natuurlijk, maar nu gaan we de geestelijke achtergrond zien, dat de boze geesten, die in de mensen varen, tenslotte het laatste wereldrijk vormen, wat een demonische wereld zal zijn.

De hele hooggeroemde beschaving en stedenbouw van Kaïn, want Kaïn was de eerste stedenbouwer, die ten onder zijn gegaan in die zondvloed, verrijzen altijd weer, als goddeloze wereldsteden en wereldrijken.

In de dagen voor de zondvloed, de tijd tussen Kaïn en het oordeel, was er maar één wereldrijk, bestaande uit één volk met één taal. De volkeren waren nog niet gescheiden van elkaar, dat is pas gekomen na de zondvloed, bij het oordeel van de spraakverwarring van Babel, toen God de volkeren daardoor van elkaar scheidde.

Maar zoals het bij Kaïn begon, die de grondlegger was van dat ene wereldrijk, zo zal in het eind, het laatste wereldrijk ontstaan uit een verenigd mensdom onder de antichrist. Dit rijk zal als het ware weer terugkomen uit die zee, waar het onder begraven was.

Na de tweede wereldoorlog is de wereld in een belangrijke fase gekomen. Wat is er niet allemaal sinds dien gebeurd! In 1948 werd de staat Israël gegrond, de wereldraad van kerken ontstond, ruimtevaart, diepzee onderzoek en het atoom, de ontdekkingen en toepassingen daarvan gingen met rasse schreden vooruit.

Men heeft ontdekt dat op de plaats, waar nu de Egeïsche zee is, een heel oud rijk bestaan heeft, waarvan al de steden nu op de bodem van de zee liggen. Er moet een verschrikkelijke ramp plaats gevonden hebben, want dat rijk is plots ten onder gegaan door een ontzettende catastrofe. Want de onderzoekingen hebben uitgewezen, dat op één van de centrale eilanden een vulkaan moet zijn geweest, waar de afgoden werden vereerd en in het bijzonder de God van de diepte der zee.

Terwijl men daar met feesten bezig was, is die vulkaan plotseling in werking gekomen met zo'n verschrikkelijke explosie, dat het hele eiland scheurde en door een ontzettende hoge vloedgolf, het hele rijk in een uur moet zijn ondergegaan. Al die resten van die steden hebben zij gevonden op de bodem van die zee, als tegen de grond gegooid door die vloedgolf en met een vreselijk dikke laag lava as bedolven.

Het moet zo ontzettend geweest zijn, dat men zich zo'n catastrofe sinds mensenheugenis niet kan voorstellen. De uitbarsting van de Krakatau was daar maar kinderspel bij. (Krakatau is een archipel van vier vulkanische eilanden in Indonesië, in de Straat Soenda tussen Java en Sumatra. Krakatau is vooral

Bijbelstudie Centrum studie over
"Het luchtruim om de aarde en de zee"

bekend door de zware vulkaanuitbarsting in 1883, waarbij een flink deel van de vulkaan door de zee verzwolgen werd.)

Men heeft de oude Egyptische hiërogliefen doorzocht en ook klei tabletten uit Babylonië, die alle melding maken van dat oude rijk, dat daar ondergegaan is in de zee. Volgens deze bronnen waren het de uitnemende mensen, die over een geweldige wetenschap en kennis beschikten, de hoogste beschaving, die de wereld ooit gekend had.

Maar wij verstaan met ons geestelijk oog deze dingen; het was een mensengeslacht, dat zichzelf tot een hoogste cultuur en wetenschap had gebracht zonder God en in verkeer stond met de machten der duisternis. God heeft het in een uur ten onder gebracht.

Nu is dit het merkwaardige, dat men altijd geloofd heeft, dat de Westerse cultuur de hoogste beschaving had, voortgekomen uit de oude Grieken, maar nu blijkt het, dat het niet de Grieken waren, maar het rijk, dat in de zee omgekomen is en zijn cultuur overgebracht had door enkelen, die ontkomen waren en de Grieken van hen, deze cultuur gingen overnemen.

Zo zou dus volgens die ontdekkingen de Westerse beschaving en dus die van de hele wereld, van dat rijk afstammen. Nu lezen in **Openb. 12:18** ***"en hij (satan) bleef staan op het zand der zee"***. En **Openb. 13:1** begint ***"en ik zag uit de zee een beest opkomen"***. Dat is het laatste wereldrijk

Men heeft ook met de moderne middelen willen berekenen, wanneer die ondergang van dat oude wereldrijk heeft plaats gevonden. Men is tot merkwaardige uitkomsten gekomen. Dat rijk moet ondergegaan zijn, op ongeveer dezelfde tijd, toe God Israël uit Egypte verlostte door Mozes, om het te brengen naar het beloofde land.

Want die hele verlossing van de Israëlitische volk uit Egypte is eigenlijk een voorspel geweest van het einddoel, waar het naar toe gaat. Is dat niet merkwaardig?

Want God zal uiteindelijk zijn Israëlitische volk volkomen verlossen, niet door een geslacht lammetje, maar door het Lam, dat al geslacht is. Dan zullen ze zien in wie zij gestoken hebben en dan zal Israël verzameld worden uit de volkeren, om een God gewijd volk te worden. Dan gaat ook die zogenaamde menselijke beschaving ten onder.

Deze hooggenoemde Westerse cultuur staat aan het eind en straks gaat ze ten onder, door het gericht van God. Maar Zijn volk Israël zal daaruit gered worden en dan zal Gods Koninkrijk hier op aarde opgericht worden. Daarom is de zee een bijzonder teken voor ons in deze tijd. Niet voor niets geeft men miljarden uit om de zee te veroveren, opdat zij haar geheimen prijs geeft, want men zegt, dat er in die zee enorme schatten zitten, niet alleen mineralen, maar ook andere dingen. Wel, zij zal haar geheimen prijs geven!

Satan zal straks immers gaan staan op het strand der zee en dan verrijst dat geheim uit de zee op, het grote antichristelijke rijk. Dat betekent, dat de volkeren bezeten zullen worden, als nooit tevoren. De demonen varen nu al in mensen, maar zullen in nog veel meer mensen varen en dan is ook het uur van het oordeel daar.

De modernste oorlogswapens zijn de atoom raketten die van onderzeeboten vanuit zee op elke stad waar ook gericht kunnen worden. De naam van de nieuwste raket is Poseidon, dat is de god van de diepte der zee en dat is dezelfde god die men toen aanbad. (de Griekse mythologie)

Gaan we nu onze tijd zien? Dat we een open oog mogen krijgen! De Heer Jezus zegt ***"als deze dingen beginnen te geschieden, zie omhoog, want uw verlossing staat voor de deur"***.

Geprezen zij Zijn Naam!
Amen.