

Bijbelstudie Centrum
prediking over
"Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente"
deel 2 (slot)

Geachte lezer,

Wij verheugen ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren".

Bijbelstudie Centrum
prediking over
"Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente"
deel 2 (slot)

Broeders en zusters wij gaan vanmorgen verder met het onderwerp over:
Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente.

Laten wij nogmaals lezen van: Joh. 14:1-7 en 1 Cor. 15:50-58.

Joh. 14:1-7 "Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou ik het u gezegd hebben – want ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben. En waar ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kentet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien".

1 Cor. 15:50-58. "Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here".

Vorige week zijn wij geëindigd bij het teken van de vijgeboom. En de Heer Jezus zegt in Luk 21. ***"Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt"***. Dus het geslacht, wat gezien heeft het uitbotten van de vijgenboom (Israël als staat), gaat niet voorbij, voordat alles achter de rug is.

Dringt dit wel eens tot u door hoe dicht wij bij de wegrukking van de Gemeente staan! Het zijn de Heer Jezus Zijn eigen woorden. Het zijn geen woorden van mensen. Hij zegt, dat dit geslacht, wat het uitbotten van die vijgenboom ziet, niet meer helemaal voorbijgaat, voordat het alles zal zijn geschied. Vandaar de geweldige problemen en gebeurtenissen in het wereldgebeuren van onze tijd, zoals wij allemaal vandaag kunnen zien en horen.

We nemen een greep uit het gebeuren van vandaag. *De opwarming van de aarde, de klimaat crisis, de stikstof crisis, de financiële crisis, de olie crisis, de corona crisis, de geweldige overheersende opkomst van de islam, de vele aardbevingen, tsunamies en orkanen. En wat te zeggen over de vele oorlogen, de vele moorden, overal is er wetsverachting, vele rebellieën, grote criminaliteit en de terreur, het racisme, vele grote genezingsdiensten, grote opwekkingen en bijeenkomsten met vele (bedriegelijke) wonderen en tekenen, de Bijbel is totaal niet meer gezagdragend, menselijke leerstellingen bepalen alles in de kerken, kringen en gemeenten, de wereldvrede is een hot item dat er ook zal komen en zelfs binnenkort komt er ook vrede tussen Israël en de Arabieren en zal er een wereldleider komen die met zijn systeem gaan heersen hier op aarde.*

Je kunt natuurlijk elke zondag naar je kerk, kring of gemeente gaan en daar rustig wat verder blijven "slapen" of lekker thuis zitten en een zeer groot eigen geloof hebben, door te beweren dat dit allemaal onzin is en dat er geen God is, dat de Bijbel maar een soort sprookjesboek is, je kunt net zo zelfverzekerd zijn zoals de mensen waren in de dagen van Noach.

Maar je kunt ook, zonder vooringenomenheid, deze prediking verder gaan lezen en ontdekken naar wat de Bijbel zegt over de toekomst van deze wereld en wakker gaan worden en het delen met je broeders en zusters.

De Heer Jezus spreekt in Luk. 21 ook nog over een ander teken in vers 34-35: ***"Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet***

Bijbelstudie Centrum
prediking over
"Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente"
deel 2 (slot)

plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde".

De Heer vermaant hier het mensdom en waarschuwt, dat hun harten nimmer bezwaard zullen worden door roes en dronkenschap: één van de tekenen van het einde.

Het kan ook een roes zijn van het leven van elke dag, maar ook een beneveld zijn. Eén van de kanten van roes en dronkenschap is ook letterlijk een roes door gebruik van verdovende middelen. Zo laat **Openbaring 9** ons duidelijk zien, wat er aan het eind gaat gebeuren.

Dat staat in vers 20-21: ***"En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen"***.

Voor **"toverijen"** hebben wij staan in het Grieks: **"pharmakeia"** d.w.z. **"chemicaliën"**. We weten allen van het overmatige gebruik van drugs in de wereld. Het is een plaag van deze eeuw. Ontzettend is dat! Er staat in de tekst nog wat bij: ***"en zij bekeerden zich niet van hun moorden"***.

Er was een bekend persoon van de rechterlijke macht die laatst gezegd heeft, dat één van onze grootste problemen van deze tijd is; dat er een besmettelijke ziekte is uitgebroken, waar geen middelen tegen bestand zijn. En die besmettelijke ziekte is moord. Denken we alleen al aan de moorden van de fanatieke moslims, de koran eist en roept elke moslim op om ongelovigen te bekeren tot de islam of anders deze persoon te onthoofden, 11 September in Amerika en in de metro van Londen, Spanje en Parijs als ook de diverse afrekeningsmoorden ook in ons eigen land, in Amsterdam, onder andere Theo van Gogh. En leest u maar eens de berichtgevingen van "Open Doors" en "Christenen voor Israël". En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Zie de TV beelden. Kinderen en baby'tjes die vermoord worden door hun eigen vader of moeder. Stille tochten zijn er aan de lopende band. We vrezen Alcaida en de moordaanslagen door verschillende moslim groeperingen.

Want de mensen worden gedwongen om te moorden en dood te slaan, wat vooral werkt onder de opkomende jeugd, om zelfdoding te doen en daarbij zoveel mogelijk anderen mee te slepen. Daarvan horen we overal in de wereld, van ouders die hun jonge kinderen met munitie omwonden laten gaan om zoveel mogelijk anderen ook te doden, dan wacht hun een beloning van vele maagdelijke vrouwen door allah.

Zie de cd-rom van Christenen voor Israël **"Vraag om de dood"**. Deze cd-rom behandelt de feiten die verborgen (moeten) blijven en hetgeen je nooit te zien krijgt over het Israëliisch-Arabisch conflict. Valt u hier eigenlijk geen karaktertrek op. In naam van allah jezelf opblazen en zoveel mogelijk mensen mee de dood in sleuren. Wie is de moordenaar van den beginnen? (**Joh. 8:44**) Wordt hier niet iets geopenbaard wie allah in werkelijkheid is? Maar de wereld waaronder Nederland slaapt gewoon lekker door!

Maar dat is ons al van te voren voorzeggd door de profeten in het Oude Testament! Slaan we maar eens op **Micha 7:1**, waar de profeet in de toekomst ziet: ***"Wee mij, want het is mij gegaan als bij de inzameling van het ooft, bij de nalezing van de wijnoogst: geen druif om te eten, geen vijg waarnaar mijn hart begeert"***.

Hij wordt hier dus in de geest gezet in de tijd, dat de Goddelijke oogst gaat komen en dat het goede verzameld zal worden in de hemelse schuur. Maar wat ziet hij dan? Geen druif om te eten en geen vijg, waarnaar zijn hart begeert en hij gaat verder: ***"De vrome is verdwenen uit het land"***. Er staat letterlijk: ***"weggerukt"***.

Bijbelstudie Centrum
prediking over
"Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente"
deel 2 (slot)

Micha zag dus al, dat die boosheid gaat komen, maar dat de vromen daaruit weggerukt worden; dat is de Gemeente. En als de vromen weggerukt zijn, is het hek helemaal van de dam.

Zolang de vromen er nog zijn, die ware bidders voor de nood van deze wereld, dat voor de wereld verachte handje vol gelovigen, die vasthouden aan het Woord van God en daarom met de verachtelijke naam **"fundamentalisten"** worden genoemd en die aan die ouderwetse bloedtheorie blijven vasthouden, die ware Christenen, die verstrooid zijn in hele kleine kuddekes (zie onze studie: **Huisgemeente**), waarvan de Heer zegt: **"Vrees niet, gij kleine kudde, want het is Uw Vaders welbehagen u lieden het Koninkrijk te geven"**.

Zo lang die kleine kudde dus hier op aarde nog is, is de Heilige Geest hier ook nog, want die woont in de ware Gemeente, het Lichaam van de Heer Jezus; zo lang is de Gemeente nog de weerhoudende macht, die het gericht van God weerhoudt.

Maar als de Gemeente weggerukt zal zijn, dan breekt de wetteloosheid overal door en grijpt de anti-christ, de duivel in het vlees, naar de macht. En die macht krijgt hij ook een korte tijd. Dat deze wereld existeert en nog drijvende kan blijven, heeft de wereld te danken aan de ware Gemeente, die hier nog op aarde is en niet aan de zogenaamde groten der aarde.

Want wat is het vreselijk, wat wij vandaag zien, dat presidenten van Amerika en van de grote landen als Engeland, die zich toch voor een Christen uitgeven en dan op Rusland toosten en klinken met de leiders van China, die elke levende Christen vermoorden. Ook in Pakistan en India worden Christenen vervolgd, ook in Ethiopië en andere Afrikaanse staten o.a. Soedan vermoordt en vervolgt men de Christenen. Ziet u de schijnheiligheid en de valsheid van vandaag, ook bij bijna alle politieke partijen hier in Nederland? (Zie info van Open Doors)

Het loopt naar het einde! Goddank, dat de Heer gaat komen en in gaat grijpen, wat wij ook in **Micha 7:2-4** lezen, waar deze Joodse profeet toen al zien moest het einde van deze genade bedeling: **"De vrome is verdwenen** (Hebreeuwse grondtekst: **"weggerukt") uit het land, en een oprechte is er onder de mensen niet. Allen loeren zij op bloed; ieder tracht zijn broeder in het net te vangen** (letterlijk **"allen zijn vervuld met doodslag en geweldenaar"**). **Tot kwaad doen staan de handen goed; de vorst eist en de rechter laat zich betalen, en de grote, die spreekt naar eigen believen; en zo zetten zij de zaak in elkaar. De beste van hen is als een doornstruik en de meest oprechte erger dan een stekelheg"**.

Dat is de grote boosheid, die over de hele wereld zal komen. Maar, als dat begint te geschieden, wordt de Gemeente weggenomen. Ook de profeet Jesaja zegt hetzelfde in **Jes. 57:1** **"de rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt"**.

Hoeveel arme zielen, die oprecht de Heer willen zoeken, komen om, omdat er geen ware herders en leraren zijn in de Christelijke kerken en Gemeenten. Deze zullen verantwoording moeten afleggen aan Hem, die komt. Tijdens evangelisatie campagnes komen vele jongeren naar voren, die God toch willen zoeken.

Maar waar zijn vandaag de oprechten, die hen kunnen opvangen? Zij zijn door een goede prediking wel tot de Heer gekomen, maar blijven in de geboorte steken of zij worden te vondeling gelegd en komen om.

Als wij, als kinderen van God, die zo begrensd zijn, al daar over bewogen zijn met tranen, denkt u, dat God de Vader dan daar niet over bewogen zou zijn? En weet u, wat er dan gaat gebeuren? Dan moet de profeet van de Heer zeggen in **Jes. 57:1b**: **"vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt"**.

Want er zijn geen herders meer, die Zijn schapen kunnen weiden; zij zijn allen op eigen gewin uit. God rukt de vromen weg, opdat zij niet om zullen komen. Maar de wereld zal er geen acht op slaan. Waarom moet dat alles gebeuren? Het is een teken van de tijd!

Bijbelstudie Centrum
prediking over
"Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente"
deel 2 (slot)

Daar spreekt ook **Jes. 56:10-11** over: ***"De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief. En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiging; zij zijn herders, die niet weten acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand uitgezonderd"***.

De wachters zijn blind voor de komst van de Heer, die voor de deur staat, waar zij niets van willen weten. Zij zijn blind voor het profetische Woord, omdat zij geen kennis hebben van het Woord, wat men alleen van God krijgt door de Heilige Geest.

De Heer Jezus zal voor deze komen als een dief in de nacht. Dat is het Woord van God, die het ons zegt. Zo zijn er herders, die niet weten acht te geven op de kudde, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, om hun eigen zaakje, ieder zijn gewin. Vreselijke toestanden en tekenen van de tijd. Daarom wordt de vrome straks door God weggerukt.

En hoe bedroevend en vreselijk deze toestand ook is, het heeft ook een goede kant, dat wij, wetende dat het profetische Woord vast is, ook weten, dat het zo zal gebeuren, want ook dat is een teken van de naderende komst van de Heer Jezus.

Maar er is ook een teken van de naderende komst van de antichrist, n.l. dat er overal godsdienstigheid ontstaat; een godsdienst, die overal **"in"** is. Men hangt grote kruizen om de hals en zingen zogenaamde geestelijke liederen. Maar wat dat voor een godsdienst is, daar waarschuwt Paulus ons voor in **2 Tim. 3:1**: ***"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen"***.

En dan zegt hij in **vers 5**: ***"die met een schijn van godsvrucht, de kracht daarvan verloochend hebben"***. Laat ik er één ding van zeggen: Wij moeten onderscheiding der geesten krijgen, want alles, wat zich onder de Naam van Jezus aandient, is nog niet van de Heer Jezus. En wees niet zo gauw verheugd, als er zogenaamde opwekkingsbewegingen zijn; toetst ze eerst of dit uit de Geest van de Heer Jezus is.

De onderscheiding der geesten functioneert niet alleen zo, dat Gods Geest ons direct iets openbaart of het wel of niet uit de Geest van God is, maar Gods Geest openbaart het ons ook **door het Woord**, want **de Heilige Geest werkt altijd samen met het Woord van God**.

De Heer Jezus zegt in **Joh. 15:19**. ***"Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld"***. Wat is dus het kenmerk van een echte bekering en wedergeboorte? Dat de wereld u gaat haten en uitwerpen, en u **niet** gaat eren en achten. De Heer Jezus zegt ook: ***"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld"***.

Als wij bekeringen zien en men rustig met de wereld mee blijft doen, dan klopt er iets niet. Laat u niet misleiden broeders en zusters! Wat zegt de Schrift er van? Paulus zegt in **Rom. 12:2**. ***"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene"***. Het eerste kenmerk van iemand, die wedergeboren is, is een afscheiding van deze wereld.

Jac. 1:27 zegt: ***"Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren"***. Wij kunnen niet twee heren dienen. Deze wereld is het rijk van de duivel en ligt in het boze onder het oordeel van God. Maar de Heer Jezus is gezonden door de Vader om ons te trekken uit deze boze wereld. Zijn wij bereid voor die komst van de Heer Jezus, opdat wij er bij mogen zijn, als Hij komt om Zijn Gemeente weg te rukken.

Zullen wij er bij zijn? De weg is ons gewezen in de Schriften. We hebben al gelezen in **Joh. 14**, dat Jezus zegt in **vers 2-4**. ***"In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou ik het u gezegd hebben – want ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben. En waar ik heenga, daarheen weet gij de weg"***.

Bijbelstudie Centrum
prediking over
"Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente"
deel 2 (slot)

Zij, die dus bij het wegrukken zullen zijn, weten de weg daartoe. Natuurlijk, hoe zouden zij ergens naar toe kunnen gaan, als zij de weg niet wisten?

Jezus zegt: ***"En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg"***. Nu is het zo heerlijk, dat daar een Thomas was die eerlijk zegt in **vers 5: "Heer, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg"?** Dan komt het duidelijke antwoord voor ons in **vers 6: "Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven"**.

De Heer Jezus is zelf dus de weg. En wat betekent dat? Hij kwam eens voor ons als mens hier op aarde, om voor ons die weg te gaan worden. Toen ging Hij aan dat vloekhout om voor ons te sterven, voor onze zonden, d.w.z. voor onze oude mens om die in het graf weg te doen.

Want dat vlees en bloed kan het Koninkrijk niet beërven. Toen stond Hij op uit de doden door de Geest van de Vader in het verheerlijkte Lichaam, maar wat voortgekomen was uit dat eerste menselijke lichaam, wat Hij ontving door die wonderlijke geboorte uit de maagd Maria. In dat verheerlijkte Lichaam kon Hij dus naar de hemel varen en nu is Hij daar bij de Vader, aan de rechterhand van God, gezeten in de troon als onze Voorloper en Vertegenwoordiger.

Ziet u, hoe Hij die levende weg is, en als mens in vernedering, zoals wij zijn uit Adam, de weg Zelf in Zijn leven heeft bewerkt door Zijn kruisdood, graf, Zijn verrijzenis in dat nieuwe Lichaam en Zijn hemelvaart. De Heer Jezus, de Christus der Schriften is dus de Weg.

Kent u deze weg, die wel begon in een lichaam aan dat der zonde gelijk, maar die eindigde in dat onsterfelijke, onverderfelijke Lichaam en nu in de Troon van de Vader is gezeten, waar Hij voor ons bidt en pleit. Nu weten wij de weg, maar hoe moeten wij er dan nu komen?

Door die weg te gaan en te bewandelen. Ik kan mijzelf haarfijn een weg laten uitleggen naar een bepaalde plaats; maar ik zal er nooit komen, als ik die weg dan ook niet ga! Er zijn Christenen, die alleen maar hoofdkennis hebben, maar die weg niet weten te bewandelen. Wat betekent dat heel werkelijk voor ons? Dat wij de Heer Jezus als de levende weg aanvaarden in ons persoonlijke leven.

En dat betekent, dat wij ons één maken met Hem in Zijn kruisdood, gestorven en begraven, maar ook met Hem opgestaan zijn in nieuwheid van het leven, en met Hem gezet zijn in de hemelse gewesten, en dat zo ons leven met de Heer Jezus verborgen is in God.

Ziet u, door het geloof zijn wij de weg al gegaan en moeten wij die dagelijks gaan. Omdat wij dagelijks die weg tot onze geloofsweg en ons leven maken, daarom zullen wij ook straks gereed zijn, als dat laatste deel van de weg een aanschouwen gaat worden voor ons, wat wij nu nog in geloof zien. Wij kunnen dan zeggen: ik ben al met de Heer Jezus gekruisigd, ik ben al begraven (de doop) en nu ga ik in dat geloof daaruit leven.

En nu leef ik niet meer, maar Hij leeft Zijn leven in mij en ben ik met Hem al gezet in de hemelse gewesten en daar om bedenk ik de dingen die boven zijn en niet de dingen, die van beneden zijn. Daarom ben ik een vreemdeling en bijwoner op reis naar mijn hemelse Vaderstad.

Maar in de geest ben ik daar al en leef ik daar, bedenk ik de dingen, die boven zijn, zoek ik de dingen, die boven zijn, want wij zijn burgers van een Rijk in de hemelen, waaruit wij de Heer Jezus als onze Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het aan Zijn verheerlijkt Lichaam gelijkvormig wordt naar de kracht, waarmee Hij Zich ook alle dingen kan onderwerpen.

Wie is Uw leven? En waar is uw leven? Waarmee bent u vervuld in uw leven? Dat zijn belangrijke vragen. Er zijn veel mensen, die vervuld zijn met zichzelf, want de natuurlijke mens is dikwijls vervuld van zichzelf. Wat betekent dat?

Bijbelstudie Centrum
prediking over
"Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente"
deel 2 (slot)

Dat, al wat je wilt, het draait om jezelf, en al wat je denkt en doet, het gaat om jezelf. Je eigen ik staat overal in het middelpunt, van wat je wilt, wat je denkt en wat je doet. Dat is de natuurlijke mens, die beslist niet in de hemel komt.

En wat is nu de vervulling van de Heilige Geest, die wij zo nodig hebben? Dat zijn de mensen, zoals Paulus van zichzelf zegt: ***"Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij"***. Dan zijn wij vervuld met Christus, met het leven van Jezus. Dan is het al wat ik wil: alleen Hem zoeken, Zijn wil willen doen om Hem beter te leren kennen, en zo dagelijks met Hem omgaan.

Vervuld zijn met de Heilige Geest, is vervuld zijn met de Heer Jezus, zodat al wat ik bedenk om Hem gaat. Hij is het middelpunt van al mijn gedachten, van al mijn willen, van al mijn handelingen. Als alles bij ons om de Heer Jezus gaat, dan zijn wij vervuld met de Heilige Geest, anders niet.

Het gaat er niet om of men in tongen kan spreken, want velen, die dat doen zijn vervuld met zichzelf en willen graag laten horen, dat zij het kunnen. Dat kan niet uit de Geest van God zijn. Wanneer wij immers vervuld zijn van Gods Geest, dan zijn wij vervuld met de Heer Jezus.

En dan is ons enige verlangen om Hem te kennen en aan Hem gelijk te worden. Het draait dan alleen om Hem, zoals het eerst om ons zelf ging. Al zou men er misschien aan de buitenkant niet veel van merken, diegenen bij wie het in hun leven alleen om Jezus gaat, die zijn gereed, want zij leven al met de Heer in de hemelse gewesten.

Zij zijn hier op aarde Zijn getuigen, voeren hier Zijn wil en werken nog uit en willen tot het laatste toe leven tot Zijn eer en zien daarbij wakend en biddend uit naar het ogenblik van Zijn verschijning. En zo vervuld met het leven van de Heer Jezus en daarom ook vervuld met de Heilige Geest, roepen zij met die Geest: ***"Kom haastig, Heer Jezus! Maranatha!"***

Amen.