

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9)**, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

Goede morgen, broeders en zusters. Ik wil het met u hebben over *“hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”*.

Laten we de Bijbel eerst openen en lezen Col. 1:21 tot Col. 2:3 *“Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen, indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.*

Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledog inzicht, en zij het geheimenis Gods moge kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn”.

We hebben gezien, dat wij als de Heer Jezus ons leven is geworden, als we van Hem zijn, dat wij dan deel hebben aan alles wat van Hem is. Allereerst - en dat is wel het allergrootste - aan wat Hij in wezen is, aan Zijn Goddelijke natuur, aan Zijn volmaaktheid, maar ook aan alles wat Hij bezit en wat Hij doet. Want immers, als wij de Heer Jezus toebehoren, zijn wij leden van Zijn lichaam. We hebben dat vooral ook gezien in het licht van Zijn komst voor de Gemeente.

We zullen ons vanmorgen bezighouden met het woord, dat Paulus schrijft in Col. 1:28, het laatste gedeelte. In vers 27 zegt hij eerst al *“hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u”*. We mogen dat ook vertalen met *“hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid”*. *“Christus onder u, de hoop der heerlijkheid”* Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Dat is nogal wat! Toch is dat de Goddelijke waarheid. Dat is juist die overweldigende rijkdom van Zijn hoop, dat we eens aan Hem gelijk zullen zijn, gelijk Johannes het zegt: *“Wij zullen Hem zien gelijk Hij is en aan Hem gelijk zijn”*.

En dat niet uit iets van onszelf, dat is een onmogelijkheid, maar Hij wil dat wij zullen weten wat ons nu reeds door genade geschonken is in Christus; het is ons geschonken in Christus door God, naar de overweldigende rijkdom Zijner genade, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

De Heer Jezus spreekt daar Zelf ook van in Matt. 5:48 *“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.”* Geweldig! Hiertoe roept God ons in Zijn Zoon de Heer Jezus. Om dit beter te kunnen begrijpen, wil ik u erbij bepalen, dat er in de Schriften drie trappen van volmaaktheid worden aangegeven.

Van de hoogste trap hebben we zojuist gelezen, dat is de volmaaktheid van God. Dat is een volmaaktheid in alles, dat verstaan we wel. Hij alleen is de VOLMAAKTE. Maar er worden in de Schrift ook nog twee andere trappen van volmaaktheid vermeld en dat wil ik u uit de Schrift aantonen.

De eerste trap naar boven is de volmaaktheid, die reeds het bezit is van iedere gelovige in de Heer Jezus. Is dat niet wonderbaar?

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

Het bezit van iedere gelovige in de Heer Jezus, denkt u daaraan Christus onder u, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Laten we daar enkele plaatsen van opslaan. We gaan eerst naar **Hebr. 10:14**, daar lezen we van onze Heer Jezus **”Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden“**.

Ziet u, dat iedere ware gelovige, die deel heeft gekregen aan de Heer Jezus, al de volmaaktheid in Hem bezit? En wel door Zijn offerande. Niet uit iets van onszelf, dat zou een onmogelijkheid zijn, waaraan we zelfs geen ogenblik hoeven te denken.

Maar het is dat grote, grote werk Gods in de Heer Jezus, die Zijn Zoon daartoe uit Zijn heerlijkheid zond en de menselijke staat deed aannemen. Gods Zoon in Zijn vleeswording voor ons, opdat Hij in dat lichaam, aan de zonde gelijk, maar zonder zonde, het grote werk van de herschepping zou volbrengen.

Hij kruisigde in Zijn lichaam de zondige mens, die verloren en dood in de zonde ligt mee. Hij deed die mens sterven en Hij deed die mens weg in Zijn graf, om in Zijn opstandingslichaam, door de kracht van Zijn Geest, deze gekruisigde en gestorven mens - uit Adam - te doen herrijzen als de nieuwe mens, gelijkvormig aan Hem, volmaakt, gelijk Hij volmaakt is, want we hebben nu immers deel gekregen aan de Heer Jezus? Oh, welk een rijkdom van genade dat God ons in de Heer Jezus heeft willen roepen, dat God ons uit Adam, uit dat onvolmaakte, ja, uit dat verderfelijke heeft geroepen in Zijn Zoon de Heer Jezus.

Nu hebben we deel gekregen aan Hem, de Heer Jezus is nu ons leven. Een zondaar, die tot waarachtige bekering komt en de Naam van de Heer Jezus aanroept uit het diepst van zijn hart, die zich overgeeft aan de Heer Jezus en Hem als zijn Heer aanvaart, is vanaf dat ogenblik als gelovige in het volle bezit van de volmaaktheid Gods in Christus.

Dan betuigt hij dat ook, door zich in de Heer Jezus te laten indopen in Zijn dood en in Zijn graf, om dan met Hem te verrijzen in nieuwheid des levens. Zoals in een kastanje, al een verborgen volledige kastanjeboom zit, zo bevindt zich de Heer Jezus al in de wedergeboren mens.

Dat moet alleen volgroeien, natuurlijk. Ook de kastanje moet groeien, moet tijd hebben om zich te ontwikkelen en daarom, ik herhaal het nog eens, als uw plaats in de Heer Jezus is, dan is die volmaaktheid al meteen uw bezit geworden. Want door een offerande, door het volbrachte werk van Hem, heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. Prijs Zijn wonderbare Naam! Maar ze moeten nog geheiligd worden.

In het Griekse woord “volmaakt” en ook in het Hebreeuws, sluit “volmaakt” ook een wording, een rijpheid, een wasdom, een geestelijke groei in. Het betekent eigenlijk dat wat we in de Heer Jezus bezitten en ontvangen hebben uit genade, dat moeten we ook worden. Maar dat doet God, mits wij Hem verder maar Zijn gang laten gaan, zodat Hij ons kan vormen. Hij, mijn Maker, ik het leem. Hij geeft de wasdom. Weet u of uw plaats in de Heer Jezus is? Hebt u de Heer Jezus werkelijk aanvaart? Is Hij uw Hoofd, uw Heer? Hebt u dat voor God en Zijn engelen betuigt in de doop?

We lezen nu een andere tekst, **Col. 2:9** **”want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk”**. In Hem woont al de volheid Gods, Hij is uit God en Hij is God met de Vader, dus volkomen, voleindigd, volmaakt, want Hij is zonder einde.

Vers 10 **“en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht”**. We hebben het verkregen, het is reeds ons bezit geworden uit genade van Hem, die ons Hoofd is. Is Hij uw Hoofd? Dat is de eerste trap van volmaaktheid, die direct het bezit wordt van ieder, die de Heer Jezus aanneemt en werkelijk in Hem geloofd.

De tweede trap naar boven geeft een volmaaktheid aan naar de mate van onze geestelijke wasdom, onze geestelijke rijpheid in de Heer Jezus. Hier zien we dus al dat de wasdom een groeiproces is. Het woord in de grondtekst duidt rijpheid aan dat wil zeggen een vrucht moet groeien en rijpen tot die zijn

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

volle rijpheid in de Heer Jezus - en dat is ook in God - verkregen heeft en dat betekent dus een steeds meer toenemen.

In **Ef. 4** zien we hoe wij moeten opwassen, geestelijk opwassen en een rijpheid verkrijgen, maar dat gebeurt door ons “hoofd”, door de Goddelijke werking. **Ef. 4:10** *“Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen”*. Door Zijn ene offerande, toen Hij hier in vernedering was, door Zijn kruisdood en opstanding, heeft Hij reeds allen voor altijd volmaakt. Maar door Zijn verheerlijking en verhoging, wil Hij er voor zorgen dat u ook werkelijk wordt, wat u in Hem reeds bezit, zodat u tot volle rijpheid komt.

Daarom in **vers 10** *“Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen”*, want Hij is immers opgevaren als ons Hoofd, die nu alle macht heeft, onder wiens voeten alle krachten en machten liggen. Vanuit die verhoogde plaats bidt Hij voor ons, pleit Hij voor ons, heeft Hij de volheid van Gods Geest gezonden en uitgestort, die ons direct met God en dat Hoofd verbindt.

Het is door de inwonende Heilige Geest, dat de Heer Jezus en God de Vader ook in ons wonen, want het is een Drieuldigheid. De Vader en de Zoon maken woning in ons, opdat wij door de kracht van de Geest gaan groeien en opwassen tot volheid, naar Hem toe. Zoals hier ook staat: *“Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.”*

Vers 11-13 *“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon”* - tot diezelfde goddelijke dienst, waartoe God ons geroepen heeft - *“tot opbouw van het lichaam van Christus”* - en dat is immers de Gemeente - *“totdat wij allen”* - zonder uitzondering, elk lid van de Heer Jezus - *“de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid”* - daar staat het, de volmaaktheid, die we in de Heer Jezus ontvangen hebben, moet opgroeien en opwassen tot rijpheid; dat is een wonderbaar heiligingsproces - *“de maat van de wasdom der volheid van Christus”*.

In dat Griekse woord zit al besloten een geestelijke wasdom, een geestelijk toenemen tot rijpheid in de Heer. In de Galaten brief worden er negen dingen genoemd, als vrucht van de Geest en die negen dingen zijn het karakter van God zelf, het karakter van de Heer Jezus. En dat is al in ons, zoals de levenskiem al in de kastanje zit om eenmaal een volwassen kastanjeboom te worden. Maar die kiem moet zich nog ontwikkelen.

Dezelfde wonderlijke eigenschappen vinden we in **vers 13** van **Ef. 4** en wel *“totdat wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van Christus.”*

Vers 15 *“dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende”*. Het is een groeiproces. Wat is de waarheid? Ik moet mezelf niet tot volmaaktheid proberen te brengen. Er zijn Christelijke sekten, perfectionisten, die willen zichzelf heiligen en zich allemaal wetten opleggen; je mag dit niet en je mag dat niet, om daardoor een zekere graad van heiligheid en volmaaktheid te krijgen. Dat alles is waardeloos voor God, het kan voor God nooit gelden. Het is in Christus!

God schenkt het ons om niet! Dat is juist die rijkdom van genade. Oh, leren we toch om dagelijks uit die genade te leven en zo met God de Vader en met de Heer Jezus om te gaan uit Zijn volheid van genade! Dan is Hij het, die het willen en werken in ons bewerkt. Dan zien we de Adamsnatuur in ons afsterven door de kracht van de Geest en de Goddelijke natuur, de Christusnatuur steeds meer toenemen.

Daarop, leef niet meer naar het vlees; denk erom, ook als u zichzelf wilt heilig maken leeft u naar het vlees, want dan wilt u uw vlees vroom maken, maar dat wordt nooit vroom. Gelukkig krijgen we straks een ander lichaam, want dit lichaam is juist een hinderpaal.

Ef. 4:15 zegt dan ook *“maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus”*.

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

Wat heeft die kastanje nodig als hij eenmaal in de grond terecht gekomen is? Zonneschijn en regen op zijn tijd en als hij die krijgt, gaat de kiem zich vanzelf ontwikkelen. Dan zien we na enkele jaren een kastanjeboom opgroeien, die net zo groot wordt als de boom, waar hij vanaf is gekomen.

Vanuit de Heer Jezus ontvangen wij genade op genade uit de Hemelse Gewesten. Leven we zo, in de volle zonneschijn? In het licht van de Heer Jezus? En laten we ons drenken met de geestesstromen van de geestelijke hemelse regen?

Die kastanje groeit nooit naar beneden of opzij, maar altijd naar het licht toe. Ja, wij groeien naar Hem toe en dan worden we volmaakt, zoals God volmaakt is. Ziet u, dat er in **vers15** staat **“in elk opzicht”**. Dus er is niets uitgesloten.

De Galaten dachten nadat ze in de Heer Jezus waren, dat ze zelf de heiligmaking ter hand moesten nemen door weer naar de wet te gaan leven. (**Gal. 3:2b-3**) **“Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees”?**

Ik meen, dat dit een wat ongelukkige vertaling is, die niet duidelijk laat uitkomen wat Paulus bedoelt. Duidelijker is: **“gij zijt begonnen met de Geest, wilt gij nu in het vlees voleinding bereiken”?** Wij kunnen het vlees niet zo besnoeien, dat het vroom wordt, want dat vlees hoort thuis in het graf. We krijgen straks een opstandingslichaam.

Van **Gal. 3:3** bestaat nog een andere vertaling: **“Wordt gij nu volmaakt gemaakt naar het vlees”?** Dat kan niet, zegt Paulus, want het is immers door de Geest! **Vers 5** **“Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof”?** Het geloof is de Heer Jezus! Deze hemelse krachten, deze Goddelijke krachten werken in ons door de Heilige Geest. Dat is immers God en de Heer Jezus in ons, de hoop der heerlijkheid.

Laten we nu eens zien, wat direct daarmee verbonden is, dat we kunnen groeien, dat wij tot die volmaaktheid komen, tot het doen van Gods wil. In **Col. 4:12** schrijft Paulus **“Epaphras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil”**. Dat was een heerlijke voorbidder, Epaphras, maar hij was al gegroeid, daardoor kon de Heer hem gebruiken. Wat deed hij dan?

Er staat niet van hem dat hij predikte, maar hij had een veel voornamere taak, omdat hijzelf al geestelijk een stuk gegroeid was en tot rijpheid gekomen. Hij bad niet alleen dat zij staande zouden blijven in het geloof, maar ook dat ze volmaakt en verzekerd zouden zijn bij alles wat God wilde. Hij worstelde in de gebeden, dat zijn mede broeders en zusters mochten groeien in de volmaaktheid, door Gods wil te doen. Dat kan ook niet anders want het heeft te maken met God Zelf en door het doen van Gods wil, gaat de wasdom snel, zodat de rijpheid van de Goddelijke vrucht kan komen.

Laten we zien op wat God van ons wil! Dat vindt u in **1 Tess. 4:3-4** **“Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoerij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat (zijn lichaam) wete te verwerven”**.

En ook de **verzen 7 en 8** **“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook Zijn Heilige Geest geeft”**. Ziet u, die heiliging wordt bewerkt door de Heilige Geest, door God Zelf. Daartoe heeft God Hem ons gegeven.

God wil van u en mij de heiligmaking en dat is de Heer Jezus, zoals **1 Cor. 1:30** het zo duidelijk zegt en wel: **“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing”**. En met die verlossing wordt dan bedoeld, de voleinding van die volmaaktheid, dat we Hem zullen zien gelijk Hij is en Hem gelijk zullen zijn.

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

Daarom schrijft Paulus in **2 Cor. 7:1** *“Daar we nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods”*. Daar hebben weer dat woordje *“volmaakt”*.

Let u nu op wat hier staat, want met de vertalingen moeten we wel altijd voorzichtig zijn. Ten eerste staat er *“Daar we nu de beloften bezitten”*; die beloften vindt u in het voorgaande. Het zijn beloften, die God in de Heer Jezus heeft geschonken.

Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen: ***Hij heeft het ons geschonken***. Maar zoveel beloften Gods zijn er - en dat is nogal wat - ze zijn in Christus Jezus "JA" voor u en mij, maar ook door Hem het "AMEN".

Wat betekent dat? U hebt het in de Heer Jezus al in uw bezit, maar het wordt door Hem ook "amen" het zij zo. Blijf toch in Mij, zegt de Heer, zonder Mij kunt ge niets doen. Blijven in de Heer Jezus als de rank in de wijnstok .

Geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedelingen van het vlees en van de geest. Er staat niet *“reinigt u”*, maar *“laten we ons reinigen”* door te blijven in de Heer Jezus. De apostelen waren reeds volmaakt in de Heer Jezus; door Hem waren ze gereinigd door het badwater van het Woord. Toch ging Hij hen weer de voeten wassen aan het avondmaal.

“Want indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij”. Hij moet ons dagelijks reinigen van alle bezoedelingen van het vlees en de geest. Hij wil ons reinigen door het badwater van Zijn woord en ons zo heilig maken. We weten toch wel, dat we dagelijks bezoedeld worden?

Niet alleen door het leven in een verschrikkelijk zondige wereld, door wat je hoort en ziet, door wat er om je heen gebeurt, maar we dragen ook nog de oude sterfelijke mens bij ons, die dode, die al in de Heer Jezus is gekruisigd en begraven.

U weet toch, dat een lijk vergiftigde stoffen in zich heeft? Laat toch uw oude natuurlijke mens in het graf! Ga niet om met hem, hij is dodelijk gevaarlijk voor u! Ook daarom hebben we dagelijks zo nodig die reiniging door de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Dank God voor Zijn onuitsprekelijke gave, die Hij ons in Christus geschonken heeft!

We lezen in **Ef. 5:25-27** *“Mannen hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft”*. Dat is een voldongen feit! *“om haar te heiligen, haar reinigende door het badwater met het woord, en zo Zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”*.

Let u goed op wat er staat in **vers 27**, het is niet ons werk maar Zijn werk aan ons, in ons en door ons. *“en zo Zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel”*. Nu zien we het nog niet maar we geloven het, omdat Hij het gesproken heeft, die niet liegen kan, wiens beloften allen “ja” zijn in Christus en “amen” door Christus.

Hij, die een goed werk aan ons begonnen is, Hij zal het ook voltooien tot eer van Zijn Naam. Geen vlees zal roemen, u niet, ik niet, niemand! Geen mens kan straks voor de Troon zeggen *“ik heb beter mijn best gedaan dan hij”*. Het was Christus in ons en daarom zien we in **Openb. 5** hoe de Gemeente vergaderd is om de Troon, als ze straks door de Heer van de aarde is weggenomen.

De vertegenwoordigers van de Gemeente zitten daar op Tronen, ze zijn gekroond, ze hebben het opstandingslichaam, ze hebben de erfenis ontvangen. En wat doen ze? Ze staan op van hun tronen wanneer de Heer, het Lam, daar in hun midden is en werpen hun kronen voor Zijn voeten, buigen zich diep voor Hem neer en zeggen: *“Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof”!*

Wat zal dat zijn broeders en zusters, verlangt u er naar? Nu zie ik nog zoveel vlekken bij mijzelf, maar dan stalend, zonder vlek of rimpel, zodat wij heilig en onbesmet zijn. Dat doet Hij, onze dierbare Heer. Dat is de wil van God; uw heiligmaking!

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

In de brief van Jacobus zien we, dat God ook wil, dat we volharden in het geloof!

Want gedurende het groeiproces, tijdens die rijping worden we door verdrukkingen beproefd. U weet toch wel, dat geen vrucht tot volle rijpheid komt, of hij moet de hitte van de zon en vaak ook nog andere processen hebben doorstaan, maar daardoor wordt hij juist zo kostelijk!

In **Jac. 1:2-4** lezen we *“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeken valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet”*. We moeten volharden in het geloof en die volharding moet volkomen doorwerken, schrijft Jacobus *“zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet”*.

Ziet u, om tot die volmaaktheid te komen, laat God toe dat wij beproefd worden en die beproeving moet volharding uitwerken. Door de volharding komt dan weer de volmaaktheid. Daarom zegt **Jacobus** *“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeken valt.”*

Er zijn broeders en zusters die rondlopen met een klaaglied: *“ik krijg altijd van die dingen!”* Dank God ervoor, want dan bent u tenminste geen bastaard! Bastards worden niet getuchtigd, maar als we een waarachtig kind van God zijn, tuchtigt de Vader ons. Waartoe? Opdat wij Zijn heiligheid deelachtig zullen worden.

Volharding is ook: geduld hebben in het lijden en heeft ook te maken met Zijn wederkomst. **Jac. 5:7-8** zegt *“Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is”*. Ziet u, de landman wacht op de kostelijke vrucht, die u en ik moeten worden. Ja, we worden vaak beproefd, maar het zijn even zovele zegeningen van de hemel. *“Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij”*.

Wat zegt de **Hebr. brief** hierover in **Hebr. 6:11-12**. *“Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezelijking der hoop tot het einde toe”*. Ja, we zijn nu nog in hope, maar die hoop wordt verwezenlijkt, straks gaat de hoop over in aanschouwen, dan zullen we Hem zien gelijk Hij is en aan Hem gelijk zijn.

We lezen nog **Hebr. 10:25** en **36**, want dat heeft ook te maken met Zijn wederkomst, dan moeten we klaar zijn. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. *“Want gij hebt de volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is”*.

U ziet weer, dat het altijd te maken heeft met de wil van God. *“Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven”*. Vers 37-38.

Hebr. 10:23-25 *“Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij die dag ziet naderen”*.

Nu daar hoef ik niets aan toe te voegen; wij zien die dag naderen! Laten we elkaar aansporen. In **vers 24** lezen we: *“aan te vuren tot liefde en goede werken”*. Dat is ook de wil van God. Daarvan leest u in **Hebr. 13:20-21** *“De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestig u in alle goed, om Zijn wil te doen”*. Daar staat het weer! *“terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”*.

In **vers 21** hebben wij in onze vertaling staan *“bevestig u in alle goed”*, maar andere vertalingen zeggen het duidelijker *“Hij make u volkomen voor al het goede werk”*. Wat zijn dat voor goede werken? Geen goede werken om de zaligheid te kunnen verkrijgen, dat is de roomse leer. Maar de werken, die de Heer Jezus als vrucht van Zijn inwoning in ons gaat doen, Zijn werken, zoals het zo heerlijk wordt gezegd in **Ef. 2:10** en wel *“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”*.

“Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen”

Door de Heer Jezus geschapen, dat is dus de nieuwe schepping. Zo gaat God ons volmaken in de Heer Jezus.

We hebben zojuist in **Hebr. 10:24** gelezen dat we elkaar moeten aansporen tot liefde en goede werken en dat brengt ons tot het hoogste van de wil van God, de liefde. Want, al zouden we naar **1 Cor. 13** alles doen, zelfs ons lichaam verbranden en al onze goederen uitdelen, het zou ons niets baten als we de liefde niet hadden.

1 Joh. 4:16b-18 zegt *“God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden...”*. Dit is de wil van God, dat die goddelijke liefde, die Agapè, die alleen in God en in Christus is en die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort, dat die net zo volmaakt zal worden als in God Zelf. *“Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.”*

Kind van God, gelovige, hoe vaak vrezen wij nog, hebben we nog angst? Dat komt, omdat we nog niet ver genoeg gegroeid en gerijpt zijn. De vrucht van de geest is liefde, althans één van de vruchten, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Kan dat ons deel al worden hier op aarde, in ons sterfelijk lichaam? De Schrift geeft hierover duidelijke uitspraak: NEEN! We mogen er wel naar jagen, maar die volmaaktheid, waartoe God ons heeft geroepen en die we bereiken zullen, omdat we haar verkregen hebben in Christus, die komt pas op de grote dag, wanneer Christus voor Zijn gemeente komt in de wolken om ons thuis te halen.

Dan komt Hij namelijk op een heel bijzondere wijze, nl. als onze Verlosser, die het grote werk Zijner Verlossing, dat al gegrond en gefundeerd is in Zijn volbrachte werk en zo Zijn werk zal voleindigen. Als we het opstandingslichaam, het verheerlijkte lichaam krijgen, zullen we Hem zien zoals Hij is en aan Hem gelijk zijn.

Amen.

=====