

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

**De leer dat het Koninkrijk Gods nu reeds hier op aarde aanwezig is
en dat de Here Jezus nu reeds Koning is.**

Broeders en zusters, naar aanleiding van de vele berichten van voorgangers en leiders uit kerken en kringen, als zijnde het Koninkrijk Gods reeds nu hier op aarde aanwezig is en dat de Here Jezus nu reeds Koning is (kijk o.a. ook naar de liederen uit de liederenbundel van de Stg. Opwekking),

wil ik u ernstig waarschuwen voor deze misleidende leer.

Het thema wat we daarom zullen behandelen luidt dan ook:

Het Koningschap van de Here Jezus

Laten wij daartoe eerst lezen Lucas 19:11–27. *“Toen zij daarna luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen: Drijft handel, totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt.*

En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht.

Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden. En de volgende kwam en zeide: Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt; gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maait wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben.

En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt hem het pond af en geeft het hem, die de tien ponden heeft. En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft al tien ponden. Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen”.

Wij willen uit de Schrift met elkaar gaan zien, wat het Koningschap van de Here Jezus is, want hier heerst bij de kinderen Gods nogal wat onkunde over.

Dat lezen we al in het 11^e vers: *“Toen zij (de discipelen) daarna luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden”.*

Wij zien dus, dat deze discipelen, die allen Joden waren, meenden, dat Jezus in die tijd al het Koninkrijk zou oprichten. En na Zijn kruis en opstanding, waren zij eigenlijk nog steeds die mening toegedaan, dat Hij direct wel na Zijn opstanding, het Koninkrijk zou oprichten en dus Zijn Koningschap zou aanvaarden.

Wij vinden dat in Hand. 1 vlak voor Zijn hemelvaart en wel in vers 6-7: *“Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft”.*

Het was van deze Joodse discipelen wel te begrijpen, dat zij als gelovige Joden, de oprichting van het Koninkrijk Gods door middel van de Messias verwachtten, want Jezus, als de grote Zoon van David, zou de troon van David beërven en oprichten, en het zo tot een eeuwig Koninkrijk worden.

Het is daarom ook niet te verwonderen, dat zij daar aldoor verlangend naar uitzagen.

En als wij goed opletten, berispt de Heer hen daar nooit over. Integendeel, want dat is juist hun verlangen naar dat Koninkrijk, van gerechtigheid, van recht en vrede. Daarom zegt de Heer alleen tegen hen, dat het hun niet toekomt de tijden en gelegenheden te weten, die de Vader in Zijn eigen hand gesteld heeft; m.a.w. dat Koninkrijk komt op de tijd, die de Vader gesteld heeft.

Daarom is het heel goed, dat wij uit de Bijbel goed leren, dat het Koningschap van de Here Jezus nog in de toekomst ligt; want ook de vijand heeft hier maar al te gretig gebruik van gemaakt om verwarring te stichten, waardoor hij ook een ingang kreeg in het Christendom met allerlei valse leringen, die hieruit voortkomen. Dat zullen wij nog nader bezien van uit de Schrift.

Maar allereerst moeten wij gaan zien, wat de Bijbel zegt over de tijd, wanneer Jezus dat Koningschap zal verkrijgen en het Koninkrijk op aarde zal oprichten. Dat horen we al uit deze gelijkenis, want het zou niet gebeuren tijdens Zijn eerste komst, wat Hij duidelijk zegt in dat 12^e vers van Luc.19: *“Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren”*.

Deze Man van hoge geboorte is de Here Jezus zelf. Want Hij trok naar een ver land; Hij ging immers terug naar Zijn Vader, want na Zijn kruisdood en opstanding is Hij weer naar de hemel opgevaren, waar Hij bij de Vader is, wachtende om uit de hand van de Vader en dus op de door de Vader gezette tijd, het Koningschap te ontvangen.

Zo gauw, als Hij dat Koningschap ontvangen heeft, komt Hij weer naar deze aarde om dat Koninkrijk op te richten, zoals het hier duidelijk staat: *“om voor Zich de Koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en terug te keren”*.

Dit willen wij nu nader bekijken uit de Schriften, want er is een Goddelijke orde. Wij lezen Hebr. 6:20 en 7:1-3: *“waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid. Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos”*.

Let u nu goed op! God heeft dus Zijn Zoon Jezus Christus, Priester en Koning gemaakt naar de ordening van Melchisedek, wat een bepaalde Goddelijke ordening is.

Melchisedek was dus in de eerste plaats priester van de Allerhoogste God, zoals wij dat lezen in Gen. 14:18, die Abraham tegemoet kwam en hem zegende, nadat Abraham die heidense koningen had verslagen. En naar die ordening zal dus ook de Here Jezus Zich eerst als Hogepriester openbaren en het werk als Hogepriester doen.

En dat gebeurde, toen Hij de eerste maal in het vlees kwam om Zichzelf te brengen als een smetteloos offer en om Zijn Hogepriesterlijk werk te beginnen. Nu is Hij bij de hemelse Vader om in het waarachtige Heilige der heiligen, dat Hogepriesterlijke werk voort te zetten voor de Zijnen. En daar blijft Hij, totdat de Vader het tijdstip gekomen acht om Hem ook het Koningschap te geven; en dat ontvangt Hij uit de hand van de Vader.

Dat Koningschap zal allereerst een Koningschap zijn naar de ordening van Melchisedek. Wat we hebben gelezen in Hebr. 7:2: *“Is vooreerst volgens de uitlegging van Zijn naam: Koning der gerechtigheid”*.

Wat betekent dat? Dat de Vader Hem het Koningschap zal geven om allereerst de gerechtigheid te brengen, als Hij op de aarde wederkomt. Want dan is de wereld nog helemaal vol van ongerechtigheid

en wetteloosheid. Daarom komt Jezus Christus allereerst om als Koning recht te spreken, en om alle volkeren van deze aarde te richten, beginnende met Israël.

Dat lezen wij duidelijk in Matt. 25:31: *“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid”*.

Want die heeft Hij nu nog niet. Het is een valse lering, die de vijand kort na de aanvang van de Gemeente, al in de Gemeente, en later ook in het officiële Christendom heeft ingebracht, n.l. dat Jezus nu reeds Koning is over Zijn Kerk (Gemeente). Maar dat is een grove leugen, waar alle valse dwalingen en leringen uit voortkomen.

Men leert, dat Jezus nu op de troon zit bij de Vader en Koning is over Zijn kerken (Gemeenten), over heel de wereld en door middel van die kerk (Gemeenten), de wereld regeert, n.l. door middel van de ambten van de kerk (Gemeenten). Daardoor zijn alle valse leringen in de kerk en Gemeenten gekomen.

Nergens vinden wij in de Bijbel, dat Jezus Koning is over Zijn gemeente, maar er staat, dat Hij Heer is over Zijn gemeente. Hij is het Hoofd en de Gemeente is Zijn lichaam. Hij zit nu nog niet op Zijn troon. Jezus zegt zelf, dat die troon van Hem nog toekomst is. Maar de Vader doet Hem, zolang Hij die troon nog niet heeft verkregen, zitten in Vaders troon. Hij zit dus nu nog niet op de troon van David, maar Hij zit in de troon van Zijn Vader. En dat is heel wat anders!

Maar niet als Koning over de kerk of Gemeenten, maar als Heer voor de Gemeente. Dat vinden wij ook in Matt. 25:31-34 zo duidelijk. *“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af”*.

“Wanneer”. Dat is dus nu nog niet. *“Dan zal de koning”* (dan is Hij koning).

Zo vinden wij het ook in Openbaring 3:21, dat de Here Jezus zegt, dat Zijn troon nog in de toekomst ligt: *“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon (toekomende tijd), gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben (dat is voltooid) met Mijn Vader op Zijn troon”*.

Hij zit nu met Zijn Vader in Zijn Vaders troon, totdat Hij uit de hand van Zijn Vader, Zijn troon ontvangt, en dan zullen de overwinnaars, de Gemeente, met Hem die troon delen, zoals Hij nu, als Overwinnaar, de troon met Zijn Vader deelt.

Welke troon dat is, lezen wij duidelijk genoeg! Want de Oud Testamentische profeten hebben hier al heel duidelijk van moeten profeteren door de Geest van God, dat het de troon van David zal zijn en dat Hij in de eerste plaats Koning zal zijn over Israël.

David heeft nooit een troon in de hemel gehad, maar in het aardse Jeruzalem, en God laat dat nog eens bevestigen bij de geboorteaankondiging van Jezus door de engel Gods, Gabriël in Luc. 1:30-33: *“En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen”*.

Dat is toch duidelijk genoeg!

Hoe heeft God dat ook al duidelijk aangetoond in de geslachtsregisters van Matt. en Lucas, dat Zijn Zoon Jezus Christus in Zijn vleeswording, de Rechthebbende is op de troon van David. Vandaar die twee geslachtsregisters. Het ene van zijn pleegvader Jozef en het andere van zijn moeder Maria.

Daaruit blijkt, dat Jozef een directe afstammeling was van David via Salomo; en dat, als in die dagen Davidstroon opgericht zou worden, dan had Jozef recht op die troon.

Wij weten, hoe Jozef stierf voordat Jezus naar het kruis ging, terwijl op Hem als oudste zoon het recht op dat erfdeel overging. Maar Hij moest ook een zoon van David zijn, volgens de afstamming van zijn moeder Maria, die ook een directe afstammeling blijkt te zijn van David, maar via Nathan.

En zo was Hij dus in Zijn geboorte een Zoon van David. Op alles is Jezus in Zijn aardse tijd aangevallen geworden, op allerlei gebied, behalve op dit recht, dat Hij de Erfgenaam was. Nergens lezen wij in de Bijbel dat de Joden dit erfrecht betwistte.

Nu is er nog iets heel merkwaardigs. Weet u, dat eigenlijk naar het Joods recht en dus naar het Goddelijk recht, niet Salomo op de troon moest zitten, maar Nathan, want Nathan was een oudere broer van Salomo en had in die tijd dus zijn rechten kunnen laten gelden; maar hij heeft het niet gedaan, want God had voor hem een andere belofte, n.l. dat uit hem, via Maria, de Messias zou komen.

Dan zien wij de wijsheid van God, dat God die Jozef, een nakomeling van David langs de kroonlinie, en die Maria ook een nakomeling van David samen brengt in een huwelijk, opdat God daaruit Zijn Zoon Jezus Christus als enige rechthebbende op Davidstroon daarvoor kon bestemmen. Hoe wonderbaar is dit alles!

Want Hij is de beloofde Koning, maar dat Koningschap verkrijgt Hij op Vaders tijd. En die tijd is dan pas, als Jezus weder zal komen, en Hij alles zal gaan oprichten en vernieuwen. Laten wij Matt. 19:27-28 lezen: *“Daarop antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten”.*

Ziet u, dat de Here Jezus zal wederkomen om alles weer op te richten? Hij noemt het *“in de wedergeboorte”*, en Hij bedoelt hier niet de wedergeboorte van een zondaar, maar de wedergeboorte van deze schepping, het herstel van alle dingen, waarvan God zo duidelijk gesproken heeft uit de mond van al Zijn profeten.

Daar behoort allereerst het herstel van Israël bij, wat wij vandaag de dag zien gebeuren; daarom is die tijd ook vlakbij gekomen! Dan zullen ook die 12 apostelen, die allen uit Israël waren, zitten op 12 tronen om met Hem als koningen over Israël te regeren.

Ook al in het Oude Testamant werd geprofeteerd, wanneer Jezus Christus het koningschap zal ontvangen. Dat zegt Daniël 7, waar ons getoond wordt, hoe Daniël die heidense wereldrijken ziet, die elkaar zullen opvolgen, en dan aan het eind van die heidense wereldheerschappij, waarvan ook Jezus spreekt, dat Jeruzalem zal worden vertreden door de heidenen, **totdat**; ja, totdat het ogenblik gekomen is, dat Hij het Koningschap ontvangt uit de hand van de Vader.

Dan zal Jeruzalem worden de stad van de grote Koning. En dat vinden wij in Dan. 7:9-10: *“Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend”.*

Als u dat Schriftgedeelte nog eens aandachtig doorleest en daarnaast Openbaring 4 legt, dan ziet u, waar dat zijn vervulling gaat krijgen. De apostel Johannes wordt in Openbaring 4 opgenomen in de hemel op een bijzonder tijdstip, want Johannes, de apostel is immers de representant van heel de Gemeente, de vertegenwoordiger van heel de Gemeente en in Openbaring 1 ziet hij het Hogepriesterlijke werk van de Here Jezus, wat nu is, Jezus Christus, wandelende tussen de zeven gouden kandelaars, de zeven gemeenten, die hier de hele Gemeente vertegenwoordigen.

En in Openbaring 2 en 3 krijgt Johannes een profetisch beeld van heel de Gemeente geschiedenis in de zeven zendbrieven, totdat de Gemeente haar voleinding bereikt heeft. (zie seminar: zendschrijven)

Dan krijgt Johannes in Openbaring 4 een stem te horen, die zegt: *"Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: Klim hier heen op en ik zal u tonen, wat na deze geschieden moet".* Nadat dus de genadetijd voor de Gemeente hier voorbij is, ligt Openbaring 4 nog in de toekomst; maar dat staat vlak voor de deur.

Want zoals Johannes door die machtige stem van de Here Jezus, dezelfde stem, die hij in Openbaring 1 hoorde, en door die bazuin Gods moest opklimmen, en daar door een geopende deur de hemel binnen ging, zo zal ook de Gemeente, bestaande uit de overwinnaars, opgenomen worden in de hemel. En zo zal 1 Tess. 4 in vervulling gaan.

Het eerste wat Johannes dan ziet, als hij de hemel is binnen gegaan, is een troon en vier en twintig tronen er om heen. Nu staat in onze vertaling: *"en een troon stond"*; maar in de Griekse grondtekst staat: *"er werd gezet"*. (een actieve handeling). Op het moment dus, dat de Gemeente daar binnen gaat, worden die tronen daar gezet. Dat is wat Daniël ook zag in Dan. 7:9: *"Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een Oude van dagen zette zich neder"*.

Johannes zag Hem als God de Almachtige, die hij alleen kan beschrijven als de sardius steen, als een vuurgloed, als een ontoegankelijk licht. En dan lezen wij in Openbaring 4:5: *"En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon"*.

Hier ziet u dus de vervulling van Dan. 7:9 en 10, die wij zo even hebben aangehaald. En ook in Openbaring 5 leest u van een schare van duizend maal tienduizenden, die Hem dienden en tienduizend maal tienduizenden die voor Hem stonden. Er staat ook, hoe een schare van hemelse heiligen en engelen voor die troon staan. En dat de vierschaar zich neerzet en de boeken werden geopend.

U leest in Openbaring 4 over de vier levende wezens, vol ogen van binnen en van buiten; dat is de vierschaar. En wat er dan gaat gebeuren is nog toekomst. Want die troon zal daar gezet worden op hetzelfde moment, dat de Gemeente de hemel binnengaat.

Dan. 7:13-14 zegt: *"Ik bleef toekijken in de nacht gezichten, en zie, met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een menszoon (dat is Jezus Christus), hij begaf zich tot de Oude van dagen (God de Vader), en men leidde Hem voor Deze (vergelijk Openb. 4 en 5); en Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan en Zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is"*.

Dus wanneer ontvangt de Here Jezus het Koningschap? Als de gemeente binnen is. Hoe duidelijk is dit.

Wat zien wij dus hieruit? Dat de Here Jezus niet eerder het Koningschap uit de hand van de Vader ontvangt, dan dat de Gemeente gebouwd en binnengehaald is, als de overwinnaars. Dat zegt ook Hand. 15:13-14. *"En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen"*. Daar is de Heer nu mee bezig.

Dit volk bestaat uit allen, die tot het geloof gekomen zijn in de Here Jezus Christus, dus de wedergeborenen, die een deel van Zijn lichaam zijn, en daarom ook Zijn Naam dragen: Christenen. Het zijn de door God er uitgeroepenen, de Ecclesia.

En in vers 15 staat verder: *"En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: Daarna (als die Gemeente voltallig is en als de leden van Zijn lichaam met het Hoofd verenigd zijn in heerlijkheid). Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen"*. Dat is het Koningschap van David.

Nu heb ik al gezegd, dat God, Jezus, Hogepriester heeft gemaakt naar de verordening van Melchisedek. Eerst openbaart Hij Zich dus als de Hogepriester, en dat is nu in deze genade tijd.

Daarna wordt Hij Koning der gerechtigheid, d.w.z. als Hij terug komt op aarde en Zijn troon dan in bezit neemt, de troon van David en dan zal Hij alle volkeren richten.

Gaan we nu begrijpen, wat onze blijde toekomst is? De vreselijke chaos, die in deze wereld steeds meer toeneemt met als gevolg deze vreselijke wetteloosheid, die het toppunt zal bereiken onder de wetteloze, de antichrist, die nog komen zal; daar zal geen mens iets aan kunnen veranderen, rebellie, moord en doodslag, het neemt met de dag toe.

Maar aan deze verschrikkelijke ellende maakt Jezus een einde, als Hij komt als Koning der gerechtigheid. Als Hij dan de ganse aarde gericht heeft, dan komt de laatste ordening van Melchisedek openbaar en wordt Hij de Koning van de Vrede.

Dat lezen wij in Hebr. 7:2: *“vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes”*. Dan richt Hij het Duizendjarig Vrederijk op.

Maar dat gaat door gericht en gerechtigheid. Zo heeft ook de profeet Jesaja het ons duidelijk van te voren vermeld in Jes. 9:5-6: *“Want een Kind is ons geboren”* (dat is vervuld in Bethlehem), *“een Zoon is ons gegeven”* (dat is ook vervuld op Golgotha en in Zijn Opstanding) *“en de heerschappij rust op Zijn schouder”* (dat moet nog komen, als Hij wederkomt) *“en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vrededorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk (hoe komt dat?), doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid”*.

Hoe wordt Hij vrededorst? Jezus wordt dus eerst Koning der gerechtigheid, want Hij sticht Zijn Rijk met recht en gerechtigheid. Dan pas komt er werkelijke sociale gerechtigheid over heel de wereld. Zien wij nu duidelijk deze verordening?

Dit vinden wij ook in Jes. 11:3-4. *“ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden”*. Deze profetie wordt door Paulus bevestigd in 2 Tess. 2:8, waar hij zegt: *“Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds”*.

Zo heeft God ons al deze dingen vooruit afgeschaduwd laten zien in het Oude Testament, dat Jezus de troon van Zijn vader David, als de grote Davidszoon, zal krijgen. Zowel David als Salomo zijn typen van de Here Jezus. Daarom zei David, toen hij koning werd over Jeruzalem en later over heel Israël, dat hij zat op de troon van de Heer. Hij wist dus, dat die troon bestemd was voor de Messias. En Salomo zei precies hetzelfde, toen hij de troon besteeg.

U weet, hoe God David roept van achter de kudde en hem door de profeet Samuël liet zalven tot koning over Zijn volk Israël. Maar toen God dat deed, regeerde er nog een andere koning over Israël n.l. Saul. David werd niet direct koning, maar moest wachten op de tijd, die God gesteld had. Want David mocht aan Saul zijn koningschap geen eind maken; dat zou God op Zijn tijd doen.

En zoals David al bestemd was voor het koningschap, zo is Jezus reeds bestemd en gezalfd met de Heilige Geest voor Zijn koningschap; maar Hij moet het nog ontvangen. Saul is een type van de vorst van deze wereld, want zoals Saul oorspronkelijk door God gezalfd werd over Israël, zo is satan voor dat hij de duivel werd, een door God gezalfde cherub, die God aangesteld had ook over de aarde.

En zoals Saul, God ongehoorzaam was en rebelleerde tegen God, waardoor God het koningschap van hem afgenomen had, is dat een beeld van deze gezalfde cherub, die tegen God in opstand was gekomen en rebelleerde tegen God en Zijn Schepper en God zelfs van de troon wilde stoten, zodat God hem zijn plaats in de hemel moest ontzeggen. Daarom zalft God een ander, Jezus Christus, waar Ps. 2:6 ons zegt: *“Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg”*.

Maar de Here Jezus moet wachten tot Hij het uit de hand van de Vader ontvangt, zoals ook David moest wachten, totdat hij het uit de hand van God ontving. En zo lang was David een verworpene, want hij werd vervolgd en belasterd, en moet dikwijls vluchten voor Saul en zijn volgelingen, zoals Jezus Christus.

Maar zoals David, hoewel hij het koningschap nog niet ontvangen had, reeds Goliath versloeg, zo heeft Jezus Christus aan het kruis reeds de Goliath verslagen, de macht der zonde, de heerschappij over de oude mens. En terwijl David in de spelonk van Adullam wachtte op de tijd, die God gesteld had, kwamen tot hem een wonderlijke groep van mensen wat wij lezen in 1 Sam. 22:2: *“Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem”*.

David vormde van deze mannen, naar de wereld veracht, een keurbende, die, als hij straks de troon gaat ontvangen, met hem zullen gaan regeren. Dat is wonderbaar! Ziet u hierin nu het beeld van de grote zoon van David? Hij werd wel door de wereld veracht en bespot en uitgeworpen en dat is nog altijd zo, want het Christendom waagt het de Heilige Naam van Jezus Christus te gebruiken voor hun onreine doeleinden.

Maar ook nu komen er uit alle volken, die het moeilijk hebben en een zware weg hebben te gaan, en die een schuld hebben gemaakt als zondaar, mensen die vluchten tot die grote Zoon van David en zij vinden bij Hem, wat zij zoeken: vrede en rust, reiniging en heiliging.

Hij vormt hen tot een heerlijke keurbende, want door Zijn kruisdood en opstanding heeft Hij niet alleen de macht om de zonden te vergeven en om al de schulden te betalen en weg te doen, door Zijn kostbaar Bloed te storten eens, maar Hij heeft ook de macht om een zondaar te maken tot een kind van God, omdat Hij die zondaar in Zijn lichaam mee heeft doen kruisigen en doen sterven en in Zijn opstanding mee heeft doen verrijzen als een nieuwe mens, een zoon van God.

Zo vormt Hij hen ook nu tot een wonderbare keurbende en straks zijn zij klaar. Daar is het wachten op! Deze overwinnaars zullen straks, als God het ogenblik gekomen acht om het koningschap aan Hem te geven, met Hem Zijn troon delen, en zij zullen de wereld richten en oordelen met Jezus Christus. Dat staat in 1 Cor. 6:2. *“Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?”*

Toen het ogenblik kwam, dat Saul ten onder ging onder het gericht van God, werd David koning, maar koning der gerechtigheid, niet koning van de vrede, want er was heel wat te richten onder Juda en Israël, omdat er een chaotische toestand heerste. Dat heeft David nog heel wat strijd gekost, voordat hij eindelijk de troon geheel had bevestigd.

Zo zien wij Jezus Christus eerst als koning der gerechtigheid worden, die deze aarde en de volkeren zal moeten richten, zodat Hij daarna ook als de Salomo kan komen, de vredevorst over Zijn Vrederijk, waarvan de profeten duidelijk hebben gesproken en de volkeren dan de oorlog niet meer zullen leren. Hier zien wij dus een wonderlijk beeld van alles, wat in vervulling zal gaan.

Tenslotte: waarom wilde de vijand Jezus reeds toen koning van Zijn kerk maken? Omdat hij Hem haat. In Luc. 19:27 vinden wij een ernstig woord: *“Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden”*. Wie waren en zijn nog die vijanden? In vers 14 lezen wij: *“Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt”*.

Dat was het vleselijke Israël, dat Hem haatte en zei: *“Geef ons Barabas (een moordenaar), want wij willen niet, dat deze, koning over ons wordt. Aan het kruis met Hem”*. Hun ontzettende straf is wel over hen gekomen, omdat zij riepen: *“Zijn bloed komt over ons en onze kinderen”*. Maar het zijn vandaag niet alleen de Joden, die niet willen, dat Hij koning over hen wordt; dat zien wij wel aan de wereld beheersers van deze eeuw.

Maar helaas vinden wij die ook onder hen, die zich Christenen noemen. Het is de duivel, die dat niet wil, want hij wil zelf de vorst van de wereld blijven, en die altijd handlangers vindt onder de mensen om zijn zaak door te drijven.

Als u nu de zeven zendbrieven van Openb. 2 en 3 eens rustig doorleest, dan ziet u, hoe daar een toenemend bederf is in de Gemeente, zo erg, dat de Heer in het zevende zendschrijven moet zeggen: *"Ik moet u uit Mijn mond spuwen"*, terwijl Hij in de eerste zendbrief hen nog prijst, omdat zij de leer der Nicolaieten haatten. (lees en bestudeer het seminar: de zeven zendschrijven)

Wat betekent die leer? De Griekse betekenis is: overheersers over het volk. Jezus zegt ook in Matt. 23:8-11: *"Gij zult u niet rabbi laten noemen; want één is uw Meester en gij bent allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidsman noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn"*.

Die leer der Nicolaieten spreekt van heersers over het volk, de gewone gelovigen, en zo ontstond er een priester hiërarchie, die zelfs in de Middeleeuwen zo ver ging, dat zij het volk zelfs de Bijbel onthielden. Maar het doel van die priesters was om zelf een heersende, een vooraanstaande positie te krijgen in die kerk (gemeente) en in de wereld.

Het was een leer door de duivel geïnfiltreerd, die al in het begin opkwam, lerende, dat de Heer koning is over zijn kerk (gemeente) en door die kerk (gemeente) en de ambten van de kerk (gemeente) regeert, om zo de macht over de wereld te krijgen. Dat leert de Bijbel ons helemaal niet.

Zo zien wij de opkomst van Rome en dat zien wij ook door alle kerken heen gaan, waarin men streeft naar een machtspositie in deze wereld, in plaats van op Jezus Christus te wachten.

Jezus zelf zegt: *"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld"*. Toen Jezus verzocht werd in de woestijn, nam de duivel Hem mee op een hoge berg, en toonde Hem alle koninkrijken van deze wereld en al hun rijkdom.

En hij zei: *"deze zijn mij gegeven en ik geeft ze aan wie ik wil (Jezus ontkende dit niet). Kniel voor mij neer en ik zal ze u geven"*. Maar Jezus antwoordde: *"De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen"*.

Deze wereld, waarover satan nog vorst is, zoals Jezus Zelf zei, ligt in het boze en onder de toornloed van God; zij moet zich bekeren en Jezus Christus aangrijpen als de enige redding. Het zeggen van: "verbeter de wereld en begin bij je zelf", is een leugen, waar allerlei andere leugens uit voortkomen.

In het tweede zendschrijven is het al uitgegroeid tot een synagoge van de satan; *"er zijn er, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch zijn het niet, maar liegen"*. Maar let goed op, wat de Heer zegt: *"Zij zeggen, dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet!"* Vindt u het niet merkwaardig, dat en Rome en onze latere protestantse kerken leren, dat zij het geestelijk Israël zijn?

Daarom hebben wij deze dwaze dingen gekregen, zoals de zuigelingendoop, omdat immers in Israël de jongetjes besneden werden na acht dagen. Alleen de jongetjes werden in Israël besneden, want de Israëlitische vrouw was besneden in haar man.

Paulus zegt ook, dat wij besneden zijn met de besnijdenis, die zonder handen geschiedt in de besnijdenis van Jezus Christus; want Hij is onze Man en de Gemeente is Zijn vrouw. Wij moeten dit alles zien als de synagoge van de satan, die tot in het zesde zendschrijven genoemd wordt.

Toen Jezus hier op aarde was, wilden de Joden Hem na de eerste broodvermenigvuldiging met geweld mee nemen en Hem Koning maken, wat wij lezen in Joh. 6:15. Want zo'n koning kwam wel in hun kraam te pas. Maar wat staat er dan?

Jesus ontweek hen en trok Zich terug. Vandaag zijn er ook kerken en gemeenten, die Hem Koning willen maken. Maar Jezus is Heer van ons hart en leven. Wie zullen straks Zijn troon delen? Wie deelde later met David zijn troon? Diegenen, die zo lang David verworpen, gelasterd en versmaad werd, met David zijn laster en smaad wilden dragen, en die de smaad van David groter heerlijkheid achtten, dan het goede leven onder Saul.

Wie zijn het dus, die straks met Jezus Zijn troon en kroon zullen delen? Diegenen, die hier met Hem nu Zijn smaad willen delen, Zijn kruis willen dragen en Zijn laster en ook, als het moet voor Hem sterven. Het was de keurbende van David en dat zal de Gemeente van Jezus Christus zijn, die nu tot Hem komen vluchten onder Zijn vleugels en hun schuld willen belijden, hun last aan Zijn voeten durven afleggen en zich stellen onder Zijn zegenende heerschappij, opdat Hij Heer van hun hart en leven wordt; die dus niet meer voor zichzelf willen leven, maar voor Hem, Die Zijn leven gaf voor hen.

De tijd is niet meer ver, dat Jezus Zijn Gemeente thuis haalt. Maar de kerken en gemeenten, die Hem nu al als hun Koning zien, verwachten die wederkomst niet; maar alleen als Hij wederkomt als Rechter met de Zijnen, die opgenomen zullen zijn om mede getuigen te zijn, hoe Jezus uit de Hand van Zijn Vader, het eeuwige Koningschap zal hebben ontvangen.

Geloofd zij Zijn heerlijke Naam tot in der eeuwigheid.

Amen.

