

Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze speciale studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4. "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren".**

Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

Broeders en zusters, laten wij als start lezen **Matt. 18:1-10** *"Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.*

*Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.*

*Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.*

*Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is".*

Een groot Duits schrijver heeft eens gezegd, dat de Bijbel het enige Boek is, dat het kleine eert. En ik mag er nog aan toevoegen, dat de Bijbel als het Woord van God, het Boek is, dat het kleine, het nederige, het onaanzienlijke eert.

Het is het kleine, hetzij van mensen, dieren of dingen, dat in de ogen van mensen onaanzienlijk is en niet meetelt en waar geen rekening mee wordt gehouden. Juist dit kleine kan voor God zo groot worden, want juist met en door dit kleine, kan God grote dingen doen.

Voor Hem tellen deze kleinen, want in en door Zijn hand kunnen zij de aanvang zijn van machtige grote werken Gods. Hij is immers die God, waarvan geschreven staat in **Rom. 4:17** *"het niet zijnde tot aanzijn roept".*

Van Abraham, ons aller geloofsvader, staat immers geschreven in **Rom. 4:17** *"gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld - voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept".*

Juist het kleine kan God zo machtig gaan gebruiken, mits het kleine maar in Zijn hand wordt gegeven. Denkt u maar aan het eerste, wat wij vinden in **Johannes 6**, waar een grote schare is, een grote menigte van mensen bijeen waren, om te luisteren naar wat de Heer Jezus te zeggen heeft; zij zijn al verschillende dagen daar bijeen en nu hebben zij honger.

Maar zij zijn daar in een woeste plaats en zij moeten toch iets te eten hebben en dan zegt de Heer Jezus *"geef gij ze te eten".* Maar daar weten de discipelen geen raad mee. Er was een kleine jongen, die nog vijf broodjes en twee visjes had, maar dat was voor zo'n grote schare immers niets! Maar die kleine jongen gaf dat geringe wat hij had in de handen van de Heer Jezus.

Dan zien we dat wonderlijke gevolg. U vindt dat in **Joh. 6:9** *"Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat betekent dat voor zovelen!* Zo redeneert de wereld. Maar wat voor de wereld niet in tel is, niet in aanzien, onbetekenend is, dat kan in de handen van God, juist heel groot worden en wat zien wij nu?

Met het brood in de handen van de Heer, wordt daar een menigte gevoed, een menigte, die alleen al bestond uit 5.000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En dan houden ze toch nog dertien volle manden over. Ja, hoe groot is toch onze Heer! Het gaat er alleen maar om, of wij dat kleine, dat onbetekende verbinden met die almachtige God. Geven wij dat in Zijn handen?

Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

Laten wij nog eens enkele andere voorbeelden bekijken, want de Bijbel staat er vol van. Wij hebben het al over Abraham gehad en kijkt u maar eens naar al die mannen Gods, die in de Bijbel genoemd worden, door wie God grote dingen kon doen. Weet u waarom? Omdat zij in de aanvang zo klein waren.

Laten we lezen in **Hebr. 11:12** *"Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is"*.

Het gaat hier dus om één man en dan nog wel een verstorven man! De wereld zegt: *"wat moet je daar nu mee beginnen, die is afgeschreven"*. Ja, zo denkt deze moderne wereld er over. Niet alleen wat betreft abortus, maar ook als je b.v. 80 jaar geworden bent, dan moeten ze je een pilletje geven en dan ben je afgeschreven. Dat kleine, dat is onbetekenend en daarom weg er mee, want oud zijn, heeft geen zin meer om te leven, die kunnen rustig inslapen. Want dat telt niet meer voor de wereld!

Maar daar was een verstorven man, die getrouwd was met een vrouw, die een verstorven moederschoot had. Maar in de hand van God ging het vermenigvuldigen en werd het nageslacht tot een menigte gelijk aan de sterren aan de hemel en aan het zand aan de over van de zee. En dat is ontelbaar!

Het volk Israël was in grote nood, want het was gekomen in harde slavernij in Egypte en zij waren gevangenen, dus slaven geworden van een toenmalige grote wereldmacht. Dat was het Egyptische Rijk met aan het hoofd ervan een machtige Farao, die beschikte over geweldige legeraanvoerders en die een geweldig leger op de been kon brengen met ijzeren strijdagens, die ook al de omliggende landen onderworpen had.

En omdat Israël, als een klein volkje helemaal niet over wapens beschikte, was het machteloos. Wat gaat God dan doen? Gaat Hij ergens in een ander deel van de aarde een nog grotere strijdmacht oproepen? Neen, God ging het volk bevrijden door een kleine baby, Mozes.

Die baby was al afgeschreven, want op bevel van de Farao moesten alle Israëlietische jongentjes in de Nijl geworpen worden, waar niet aan te ontkomen was. Ook de moeder van Mozes ontkwam daar niet aan, nadat zij hem 3 maanden verborgen had, moest zij hem in de Nijl werpen, maar dat gebeurde in een biezen mandje.

En dan zien wij de wonderlijke wegen van God en ook de humor van God. Want zij, de ouders, geloofden in die God, die het niets zijnde tot aanschijn kon roepen en Hij laat Mozes op kosten van de vijand netjes opvoeden en die rekening ook betalen.

Mozes wordt opgevoed door de dochter van Farao als een prins. Als Mozes dan de leeftijd bereikt heeft, die God bepaald had, waarop God hem zou zenden om dat volk te verlossen, dan zegt God tot Mozes in **Ex. 3:10-12** *"Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Toen zeide Hij (God): Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg."*

In de hand van die God zal de hele macht van dit wereldrijk wankelen en het zal Israël moeten laten trekken en het moet hen ook nog voorzien van goud en zilver. Israël mag deze rijke wereldmacht beroven van alles, wat zij aan schatten hebben, om met die schatten God te gaan dienen.

Dat is die God, die met het kleine, als het maar in Zijn hand is, grote machtige dingen doet. Als Mozes het ten tweede male afweert, zegt hij in **Ex. 4:10** *"Toen zeide Mozes tot de Here: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong"*.

Misschien behoort u ook wel tot kinderen Gods die zeggen: *"ik moet getuigen zijn, maar ik ben zo klein en ik heb zo weinig woorden"*. Geeft u het toch, in de hand van die machtige God en dan zullen twee stamelende woorden meer uitwerken dan een machtige gloedvolle preek, als wij ons maar in onze kleinheid in de handen van die God geven en niet groot willen zijn van ons zelf, dan kan God ons gebruiken, anders niet.

Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

Wij gaan weer een stapje verder en weer is Israël in nood, als zij in hun land gekomen zijn. Want door ongehoorzaamheid zijn ze door heidense volken overheerst, o.a. door de Midianieten en de Amalekieten. En Israël bezit helemaal geen wapens.

Dan komt de tijd, dat God Zijn volk gaat verlossen en dan gaat God naar Gideon, wat we lezen in **Richt. 6:15** *"Maar hij zeide tot Hem: Och, Here, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie"*.

Want God zegt in **vers 14**: *"Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan"*. Dan gaat Gideon en trommelt toch zoveel mogelijk Israëlieten op om tegenover die vijand te staan, die waren als sprinkhanen ontelbaar.

Na veel moeite kreeg Gideon 32000 strijders bij elkaar. Maar de Heer zei: "er is te veel krijgsvolk bij u"! Zij die liever niet meestreden konden terug gaan en dat waren er 22000. Maar God zei, dat er nog teveel krijgsvolk was, want God gaat het kleine eren. Waarom?

Omdat de mens niet de eer zal krijgen, maar God! Dat is de Bijbelse boodschap altijd weer! Gideon moet ze water laten drinken uit de beek en daarvan blijven er 300 over en die moet Gideon dan nog in drie groepen verdelen, terwijl zij wapenrusting krijgen, waar iedere aanvoerder om zou glimlachen, tegenover die machtige pantserwagens, speren en zwaarden van de Midianieten.

Zij kregen een lege kruik, die zo gebroken kon worden, een bazuin en een fakkel. Maar hier ging het niet om; want zij moesten roepen: *"voor God en Gideon"*. En daarvoor ging de vijand op de vlucht!

Weer moet Israël verlost worden en God gaat hen verlossen. Israël zit weer onder een vijandelijke macht door ongehoorzaamheid. Daarom gaat God hen een geweldige profeet geven, die ook hun toekomstige koning zal gaan zalven, eerst Saul, maar later ook David, uit wie de Heer Jezus zal voortkomen.

We lezen daartoe **1 Sam. 1:23b-24**, waar wij zien, die Hanna, die haar kleine jongen afstaat en in de handen van God gaat geven en dan gaat God met hem wat doen: *"De vrouw bleef dus en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Nadat zij hem gespeend had, nam zij hem mee, met drie stieren, één efa meel en een kruik wijn, en bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heren te Silo"*. En daar gaat God grote dingen doen met deze kleine.

Weer een tijd later begon God met Saul, en hij (Saul) begon goed en daarom kon God hem zo gebruiken. Want als Samuël Saul roept tot dat wonderbare koningschap over Israël, om dat volk te gaan bevrijden, dan is het antwoord van Saul in **Sam. 9:21** *"Ben ik niet een Benjaminiet, uit een van de kleinste stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten van de stam Benjamin? Waarom spreekt gij dan zo tot mij?"*

Hij was zich dus zijn kleinheid, zijn geringheid bewust en daarom kon God hem gaan gebruiken. Maar toen diezelfde Saul groot ging worden, moest Samuël hem nog in gedachten brengen, dat hij zo goed was begonnen, toen hij nog klein was.

Laten wij het tot lering mee nemen! Wordt nooit in u zelf groot, maar blijf klein! Klein voor God en uw naaste. De wereld zoekt het hoge, sterke, het krachtige, maar de eeuwige wet van het Koninkrijk Gods is net andersom.

Saul was in het begin klein in eigen oog, geworden tot een hoofd der stammen van Israël, maar hij heeft dat beginsel verlaten. Zo zijn ook vandaag wel velen goed begonnen, klein geweest voor God en Christus en zij hebben hun hart en leven in de handen van de Heer gegeven en op het altaar gelegd. Maar zij zijn in zich zelf groot gaan worden, misschien ook door de zegeningen, die God gaf, zodat zij gingen denken, dat zij dat zelf gedaan hadden.

Jonathan, Saul's zoon, had nog iets van dat goede van zijn vader geërfd; want Jonathan stond in het geloof, dat God juist het geringe, het mindere kan gebruiken. Daarom kon God nog door Jonathan een grote overwinning geven.

Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

We lezen daarover in **1 Sam. 14**, waar koning Saul nog staat te beraadslagen met zijn legeraanvoerder, hoe hij de vijand wel aan zou kunnen. Hij kan maar niet te weten komen, hoe hij die vijand, die in die vesting verschanst zit, kan overwinnen. En terwijl Saul nog steeds bezig is er over na te denken, ging Jonathan met zijn wapendrager en zegt in **vers 6**: *"Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Here voor ons handelen, want de Here kan evengoed verlossen door weinigen als door velen"*.

Zo gaat Jonathan dan met zijn wapendrager naar de vijand en God gaf die hele overmacht in de handen van Jonathan, omdat hij het met die almachtige God rekende, die alle dingen vermag, die het niets zijnde in aanschijn roept.

Zo getuigt ook Paulus later: *"Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft"*. Weet u wat Paulus betekent? De kleinste, de geringe. En door Paulus kon God grote dingen doen.

En hoe staat het met David? God stuurt Samuël na de val van Saul naar het huis van Isaï. Dan zegt hij tegen vader Isaï: *"Roep uw zonen"*. Hij gaat ze roepen en het zijn allemaal flinke jongens. We lezen dan in **1 Sam. 16:11**. *"Hierop zei Samuël tot Isaï: Zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: De jongste ontbreekt nog; zie, hij weidt de schapen"*. Maar die gaat God nu juist zenden, die kleine, die geringe.

Is het uw verlangen, hoorders, dat God grote dingen in uw leven kan doen? Dan is dit de weg: klein gaan worden. Weet u wat de Life spreuk van vader Stanger was, door wie God zulke grote dingen heeft gedaan? Ik weet niet hoeveel mensen daar genezen zijn en hoeveel mensen tot het geloof gekomen zijn. Immer kleiner worden en dan gaat God grote dingen doen. Ja, de kleinste en die is het nu juist!

Het volgende voorbeeld is, dat Saul weer ten strijde gaat, want daar was een verschrikkelijke vijand, die zijn mannetje stond, Goliath, een Filistijn, die God gaat verslaan, maar Saul beeft voor hem, want hij had een geweldige wapenrusting aan.

Hoe gaat God, doe grote Goliath verslaan? Door een kleine herdersjongen, David, wat we lezen in **1 Sam. 17:42-43**. *"Toen die Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was; rossig, schoon van gestalte. De Filistijn zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt?"*

Want David had alleen een herdersstaf en vijf gladde steentjes, maar hij had zich gegeven in de hand van Zijn God, in wie hij geloofde en Die het niets zijnde tot aanzijn roept. Hij is ook de Here Zebaoth, de Here der legerschare Gods, die Zelf gezegd heeft: *"Gij zult stil zijn en Ik zal voor u strijden"*.

En in **vers 44** zegt die reus *"Kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven"*. Als dan die Filistijn David bespot, zegt deze in **vers 45-46a** *"Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Here der heerscharen, de God der slagorde van Israël. die gij getart hebt. Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en uw hoofd afhouden"*.

En **vers 47** gaat verder *"en deze gehele menigte wete, dat de Here niet verlost door zwaard en speer"*. Maar Hij doet dat door wat gering is, wat niets is.

Met Salomo, de grote vredevorst, was het niet anders. Als hij tot koning gezalfd is, zegt Salomo in **1 Kon. 3:7** *"En nu, Here,, mijn God, Gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben; ik weet niet uit te gaan of in te gaan"*. Hij acht zichzelf heel gering, onbekwaam en dan gaat God hem juist gebruiken.

Als wij zo een overzicht overnemen uit de Bijbel, dan wil ik nog bij een paar punten blijven stilstaan, die ons het Evangelie van de Heer Jezus laten zien.

U weet in de dagen van Lot lag de hele streek van Sodom en Gomorra onder de toorn van God en Gods gericht kon niet langer uitblijven, want zij hadden de maat der zonde vol gemaakt. God moest de hele



Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

streek doen verzinken in de aarde onder een verschrikkelijk vuur; de aarde zou zijn mond openen en deze steden verzwelgen met zwavel en vuur uit de hemel.

En midden in die stad Sodom, woonde Lot en de zijnen; dan zendt God Zijn engelen tot Lot met de boodschap, dat hij uit die stad moest gaan, want dat gericht van God kan pas komen, *"als jij hier weg bent Lot"*. Voor die tijd, kan God niets doen, want Lot was een rechtvaardige, wat de genade is van God, Zijn liefde en de trouw van God.

Zo lang Lot daar was, kan God niets doen. Maar hij moest zich haasten en de wijk nemen uit deze gevarezone. En u weet wat Lot dan zegt tot die engelen: *"om helemaal met vrouw en dochters te vluchten in dat gebergte, dat is zo ver, daar kan ik in één nacht niet komen; maar mag ik in die plaats vluchten, want zij is immers klein"*. **Gen. 19:20-23a** *"Zie toch, gindse stad is dicht genoeg bij om daarheen de wijk te nemen; zij is maar klein; laat mij toch daarheen vluchten; zij is immers klein? Dan zal ik in het leven blijven. Toen zeide hij tot hem: Zie, ik zal u ook in dit opzicht ter wille zijn, dat ik de stad, waarvan gij gesproken hebt, niet zal omkeren. Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt. Daarom noemt men die stad Soar"*.

Zo kwam **"Soar"** niet direct onder het gericht, maar werd een tijd bewaard, totdat Lot veilig was. Zo werd Lot midden in de gevarezone in een stadje bewaard, omdat het klein was. Daarom kwam het gericht nog niet direct. Dit alles staat beschreven in **Gen. 19**. Dit is een heerlijk profetisch voorbeeld, want de hele wereld ligt onder het toorn gericht van God. Maar God ging toch in deze wereld een Verlosser zenden. Weet u waar vandaan die Verlosser kwam? Uit Bethlehem!

Dat zegt **Micha 5:1** *"En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid"*.

God had in dat kleine Bethlehem voor ieder mens, die dat wil, een toevluchtsoord. Weet u dat? Want uit dat kleine Bethlehem werd geboren een Man, die nederig en klein was, onze Verlosser, die voor Israël en de wereld niet in tel was, niet meegerekend werd, maar die juist de toevlucht is geworden voor een ieder, die redding zoekt, de Heer Jezus, de Christus der Schriften, onze gezegende Heiland.

Een volgend beeld vinden wij in **Ex. 16:14**, waar God Zijn volk heeft verlost, maar nu dreigt dat volk van honger om te komen in de woestijn. Het volk moest dus gevoed worden, dan gaat God hen voeden. Wij zouden denken, dat God dan met geweldige hoeveelheden voedsel zal komen in de woestijn. Want dat is wat, om een volk van meer dan een miljoen mensen 40 jaar lang in de woestijn te voeden, waar niets groeit.

Maar dat deed God nu juist niet! Hij gaf brood vanuit de hemel, het manna. En weet u, hoe dat er uit zag? Het was erg klein, zodat Israël het ging verachten. Want toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander, *"wat is dit"*? Maar Mozes zei: *"dit is het brood, dat de Heer u tot spijsje gegeven heeft"*.

En als in latere jaren Elia, de weduwe van Sarfath ziet bij de stadspoort, zegt zij, *"ik heb mijn laatste handvol meel in de pot en een laatste beetje olie in de kruik en daar ga ik nog een koek van bakken voor mijn zoon en mij en dan gaan wij sterven"*. Dan zegt Elia, de man Gods: *"vrees niet, bak eerst daarvan een kleine koek en breng die mij. Want de Here God van Israël zegt: dat als je dat doet, dan zal het meel in de pot niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, totdat God de regen geeft en er weer overvloed zal zijn"*. Ook hier gaat het om een kleine koek!

Straks wordt dit heerlijk vervuld in de Heer Jezus, die het waarachtige Brood uit de Hemel is. Was Hij niet de man, waarvan Jesaja moest schrijven in **Jes. 53:2b-3** *"hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwt met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht"*. En dat is nu juist de Man, door wie God ons het eeuwige leven gaat geven en eeuwige voeding. O, prijst Zijn Naam!

Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

Dan is er nog iets! Als Elia bidt om regen, dat bidt hij God daar ernstig om en zegt hij tegen een jongen: **"Ga eens kijken of er al regenwolken komen en of de lucht al zwart wordt"**. Dan komt die jongen terug en zegt: **"Ik zie een wolkje zo klein als een mans hand"**. Dat is niet groot, als je zo'n wolkje aan de blauwe hemel ziet en dan zeg je, wel dat geeft vast geen regen. Maar Elia zegt **"haast u, want nu komen de stromen van regen en van zegen. Want God gaat dat kleine gebruiken"**.

Wij zijn kinderen Gods, als wij de Heer Jezus als toevlucht kennen en onder Zijn vleugels zijn gekomen, dan zijn wij allemaal geroepen om Zijn getuigen te worden. Maar ik hoor dikwijls zeggen: **"ja, maar de Heer heeft mij niets gegeven, ik kan niet goed getuigen, want ik ben niet wel bespraakt"**. Dat is ongeloof! Want wij zijn *allen* geroepen om zegen dragers te zijn. Dankt God daarvoor, als u wel goed bespraakt en een goede redenaar bent.

Er was eens een klein joods meisje, dat een slavin was geworden in het huis van de Syriër Naaman. Weet u het nog? Dat kunt u vinden in **2 Kon. 5**. Dat kleine meisje gaf een klein zwak getuigenis van haar God. Wij zouden zeggen: **"wat kan dat nu uitwerken"**? Maar die grote Naaman werd toen een kleine jongen, die zich bekeerde en wedergeboren werd en een getuige van God ging worden in Syrië. Dat kleine getuigenis van dat meisje heeft God gebruikt om grote dingen te doen! De wereldgeschiedenis leert ons, dat God altijd zo handelt.

U heeft misschien wel eens gehoord van Dwight Moody, de grote evangelist. Moody, die niet duizenden, maar tienduizenden tot de Heer Jezus heeft gebracht, waarvan de bekende Moody Bijbelschool in Chicago in Amerika getuigd.

Maar weet u hoe het begon? Er was een hele jonge jongen, die Edward Kimbal heette. Hij was klein en is ook klein gebleven, want niemand kent hem, maar God wel. Hij ging op de zondagschool en hij kende Dwight Moody, die ook een kleine jongen was. Toen gaf God in het hart van die Ed Kimbal, dat hij naar Moody moest gaan om van de Heer te getuigen.

Moody werkte toen al in een schoenenwinkel en Kimbal ging daar heen. Maar toen hij bij die schoenenwinkel kwam, ging de duivel hem aanvallen met de gedachten: **"ja, dat kunt je toch zo maar niet doen, want je zet hem voor spot voor zijn collega's, als je daar gaat spreken over de Heer Jezus, omdat Moody zijn hart aan de Heer Jezus moet geven"**.

De duivel heeft altijd nog meer argumenten, o.a. **"dat kan je niet doen in de tijd van je baas"**. En Edward Kimbal was al de deur voorbij gelopen. Toen sprak de Heer weer tot zijn hart en hij keerde zich om, greep meteen de deur, bang dat hij weer terug zou gaan en hij stapte naar binnen.

Hij vond Moody achter in de schoenenwinkel in een soort pakhuis, schoenen aan het inpakken. Kimbal zei: **"Dwight, ik moet je iets zeggen, want de Heer Jezus heeft je lief; maar jij moet je hart aan de Heer Jezus geven"**. Verder wist hij eigenlijk niets te zeggen meer, maar dat trof Moody als een donderslag en hij knielde neer en gaf zijn hart aan de Heer Jezus.

Moody zei later: **"Ik weet zelf niet, wat ik gezegd heb"** en ook Kimbal zei, dat het erg stuntelig was, een gebed met weinig woorden. Maar God ging het geringe zegenen. Zou u zich ook niet zo willen laten gebruiken? Of denkt u, dat u minstens een Bijbelschool nodig hebt, of een theologische opleiding, of dat u welbespraakt moet zijn? Ik weet niet wat de duivel tegenwoordig allemaal voor argumenten aanvoert, maar als u de Heer Jezus toebehoort, getuig maar van Hem, al is het nog zo stuntelig en God gaat het zegenen.

Nu het volgende. Wie is de Gemeente, die overwint aan het eind van deze tijd? Want aan het eind van deze tijd zal er een Gemeente of Christelijke kerk zijn, die zeer lauw is en die de Heer Jezus niet bezit. Jezus zegt dan ook: **"Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!"** <sup>16</sup>**Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit mijn mond spuwen"**, dat is Laodicea !

Bijbelstudie Centrum studie over  
**"HET KLEINE IN GODS WOORD"**

Maar er is ook een Gemeente, die van Filadelfia, voor wie de Heer Jezus geopende deuren heeft gegeven en die Gemeente gaat straks in, in de heerlijkheid van haar Heer, als Hij komt om de Gemeente, te halen.

In **Openb. 3:8** zegt de Heer Jezus van haar: **"Ik weet uw werken: zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend"**.

Ja, het is zoals David het zegt: **"ik kom tot u in de Naam van de Here Mijn God"**. De Heer Jezus heeft gezegd in Lucas: **"Vreest niet, gij klein kuddeke, het is Uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven"**. Het is altijd het kleine !

Nog drie plaatsen uit de Schrift wil ik u noemen. De profeet Zacharia moest dit profeteren in **Zach. 4:10**, waar God al moest zeggen: **"Want wie veracht de dag der kleine dingen"?** Dat doet de wereld en ook de Christen die groot in zichzelf is geworden. Die verachten de kleine dingen, maar die kleine dingen zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel ".

De Schrift zegt: **"Zovele beloften als er zijn in Zijn Woord, ze zijn in Jezus Christus, ja en amen"**. En dan lezen we in **Zach. 13:7** **"Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is; luidt het woord van de Here; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden"**.

Dat slaat op de Heer Jezus. En nu komt in die tekst, wat in onze nieuwe vertaling onjuist is vertaald, maar in de Staten Bijbel goed staat In de nieuwe vertaling staat: **"Ik zal mijn hand keren tegen het kleine"**. Maar er moet staan: **"Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden"**. O, geef dat kleine in Zijn hand en God zal dan van Zijn kant, Zijn hand er naar toe uitstrekken, opdat het kleine heerlijk gaat worden!

Dan hebben ook nog de wonderbare belofte in **Jes. 60:22**, wat een geweldig Woord van de Heer is: **"De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk; Ik, de Here, zal het te zijner tijd met haast volvoeren"**.

Dan mag ik u in de grondtekst van **vers 22** een wonderbaar iets melden, wat staat in de Staten Vertaling: **"de kleinste zal tot duizend worden"**. En wat betekent het getal duizend in het Hebreeuws? De alef en de elef zijn twee letters in het Hebreeuws en letters hebben een getalswaarde in het Hebreeuws. De getalswaarde van de Alef is 1 en de Elef heeft een getalswaarde van 1000; ze zijn samen de enige, eeuwige God, die in de aanvang van alle dingen is. Deze enige God maakt het kleine tot 1000, d.w.z. zij zullen worden gelijk aan Hem. Is dat niet genoeg?

Amen.