

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtzels keren”.**

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

Er is ook nog iets anders, want er is een Joodse kolonie in China, in Kai Fen Hoe, die al dateert van voor de Christelijke jaartelling; maar men weet niet precies, hoe lang die daar al is.

Wij zien hieruit wel, dat Gods Woord waarheid is, maar men spreekt er niet over, omdat de bewijzen overtuigend zijn.

Zullen de Joden eens allemaal terugkeren? Ik hoor al iemand zeggen, *“dat kan nooit, want het land is veel te klein om al de Joden te bevatten!”* Maar de mens heeft altijd bezwaren, want Ezechiël zegt echter, dat alle Joden zullen terugkeren en dat er niet één achterblijft!

God haalt hen overal vandaan, maar nogmaals herhaal ik, dat dit niet in deze tijd gebeurt, maar pas na de inval van Rusland, als de Christus Zijn Rijk opricht en dat gebeurt zeven jaar later.

**Ez 39:28** zegt het. *“En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel zonder dat Ik iemand van hen daarginds achter laat”*. Is dit duidelijk?

Maar hoe moet het dan met al de Joden? Dat heeft God al lang gezegd. In **Jes. 26:9b** staat: *“want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de mensen der wereld gerechtigheid”*.

Deze gerichten gaan pas beginnen, als de Gemeente weg is. Dan vinden we in **vers 15**: *“Gij hebt het volk vermeerderd, Here, U Zelf verheerlijkt, alle grenzen des lands verwijd”*.

Voor de zesdaagse oorlog was er geen ruimte meer en moest men de emigratie stop zetten. Dan gaat de Heer na de zesdaagse oorlog de grenzen verwijden, want ze hebben nu driemaal zoveel land als er voor. Naar mate dat de Joden komen, gaan die grenzen wijder worden, totdat zij de grenzen hebben bereikt, die God aan Abraham heeft gezworen en deze zijn: vanaf de beek van Egypte, recht door naar de Persische Golf, langs de rivier de Eufraat naar Damascus, dat er bij komt en van hier naar Klein-Azië.

Al de woestijnen, die wij op de kaart zien, heeft God droog gehouden voor Zijn plan; maar als Israël ze straks heeft, zullen er water stromen uitbarsten en zal het een paradijs worden. Dan loopt de zaaier de oogster in de weg, want viermaal per jaar zal er geoogst worden. Dit land heeft al die tijd gerust, totdat straks de grote Sabbat aanbreekt. Ja, God heeft een heerlijk plan!

Laten we het toch niet vergeestelijken, want het zal straks voor Israël realiteit worden. *“Gij hebt het volk vermeerderd Here, en het land verwijd”*. Het land dat God Abraham onder ede beloofde, heeft ook Salomo nooit gehad.

Wat een geweldige dingen vinden we in het Profetische Woord en wat is daar een enorme onkunde over. Ik herinner u nog aan de ernstige profetie, die we al in **Ex. 20:37** lezen: *“Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het Verbond, Ik zal de weerspanningen uit u uitschiften en hen, die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land, waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten, dat Ik de Here ben”*.

We hebben ook al gezien dat God Jeruzalem maakt tot een smeltoven en daar wordt ook het schuim van goud en zilver weggedaan; en in Jesaja lezen we van een dorsvloer, waarop het kaf van het ware koren wordt gescheiden.

Dit geldt zowel voor de Gemeente, als voor Israël. Niet alle Joden komen tot bekering; niet alle Israëlieten zijn Israëlieten. Dat vinden we duidelijk in de profetieën.

In **Jes. 10:20-23** lezen we: *“En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jacobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem, die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Here, de Heilige Israëls. Een rest zal zich bekeren, de rest van Jacob tot de sterken God. Want al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich bekeren; verdelging die vast besloten is, voltrekt de Here Here der heerscharen, in het midden van de ganse aarde”*.

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

Ziet u dat er een schifting gaat komen!

We moeten goed beseffen dat er in Israël diverse godsdienstige gezindheden zijn. Weet u wat de grootste partij in Israël is? Die van de socialisten; deze hebben 42-45 procent van de bevolking achter zich en daarnaast zijn er nog meer linkse partijen.

En wat nog werkelijk godsdienstig is, is maar heel gering. Ziet u, dat God nog wat moet doen? Merkwaardig is, dat God dat rode Israël, want eigenlijk is het Markzisme uit de Joden voortgekomen, door een rode macht gestraft wordt, om tot Hem teruggebracht te worden. Gods wegen zijn wonderbaar!

De Joden waren altijd revolutionair en het drama, dat zich in mei 1968 in Frankrijk afgespeeld heeft, daarin heeft een Jood een grote rol gespeeld, n.l. de student David Conbenduit.

Weet u van welke stam? De lettergreep Con is de samentrekking van Cohen, d.w.z. Leviet, een priester. Cohen komt uit de stam van Levi, het zijn de Cohennieten. Juist de topfiguren van al deze revolutionaire bewegingen zijn Joden en het hele internationale communisme en socialisme is uit de Joden voortgekomen. Karl Marx en vele andere figuren waren Joden.

We hebben dus uit het Woord gezien, dat er een rest behouden wordt. Een andere profetie geeft aan, hoeveel dat er maar zijn.

Dat lezen we in **Zach. 13:8-9**. *“In het gehele land (waar God gaat dorsen), luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar één derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal ik in het vuur brengen, en ik zal het smelten, zoals men zilver smelt, ja, hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen Mijn Naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God“.*

Tweede van het Jodendom komt dus nog om. Dit zijn ernstige dingen. Want wat wij nu in Israël zien, dat een aards volk is, is ook vaak een beeld van de Gemeente, al moeten we dit op een ander niveau zien.

Wat leert de Schrift ons? Dat niet allen, die zeggen, dat zij Israël zijn, werkelijk Israëlieten zijn. Wat bedoelt de Schrift hiermee?

Zij zijn wel geboren als Israëliet, maar zij zijn het in hun hart niet. Israël betekent: *“Strijders Gods”*. Paulus spreekt hier duidelijk van in **Rom. 9:6-7a**. *“Maar het is niet mogelijk, dat het Woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn“.*

Wat leren we nu uit de Schriften? Er is een Jodendom en dat zijn allen, die afstammen van Israël; maar verborgen in dat grote Jodendom, zit een aparte kern, die het nieuwe Testament *“het Israël Gods”* noemt.

Zo noemen zich verschillende kerken, maar dat zijn zij niet, want zij kunnen het niet zijn. Want van het Israëls Gods spreekt Paulus ook in **Rom. 11:2-4**. *“God heeft Zijn volk (Israël) niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het Schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Here uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omver gehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven“.* (Elia dacht dat hij nog de enige was) Maar wat zegt de Godspraak tot hem: *“Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie niet voor Baäl hebben gebogen“.*

God had dus een heilig verblijfsel, die Elia niet kende, maar God kende hen wel. Verborgen in het grote afvallige Jodendom in Elia's dagen waren er 7.000 als een heilig overblijfsel, dat God getrouw gebleven was .

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

Dit is het "Israëls Gods" en wat zegt Paulus nu door de Heilige Geest, dat dit niet alleen in Elia's dagen zo was. Want in **Rom. 9:5** zegt hij: **"zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd (het genade tijdperk) een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade"**. En ook nu is er dat overblijfsel als het Israëls Gods.

Het is dus niet de Gemeente, want hij heeft het hier duidelijk over Israël. Dit bedoelt Paulus ook in de brief aan de Galaten, waar de kerk de Gemeente van maakt.

In **Gal. 6:15-16** staat: **"Want besneden zijn (het Joodse volk) of niet besneden zijn (de heidenen), betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. En allen, die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen (dat zijn de kinderen Gods van de Gemeente), en ook over het Israëls Gods"**. (de gelovige Joden)

Hoe kan men dit Israëls Gods de Gemeente noemen? Er blijft dus een heilig overblijfsel, dat bij God bekend is, en dat blijft net zo lang verborgen, totdat de Gemeente weggenomen is.

Dit heilig overblijfsel gaat natuurlijk van geslacht tot geslacht door, want het is een werking van Gods Geest. Er is dus ook in deze tijd een heilig overblijfsel in Israël, dat nog nooit van God is afgefallen; en zodra de Gemeente weg is, zullen zij openbaar komen als 144.000 uit alle 12 stammen van Israël. De 7.000 ten dage van Elia zullen dan uitgegroeid zijn tot 144.000, het Israëls Gods.

Men kan zich afvragen, waar ineens die Joden vandaan komen, als de Gemeente weg is, want voordat Gods toorn gaat komen, komen ineens de 144.000 door God verzegelden openbaar met een bijzondere zegel aan hun voorhoofd.

Het zijn 12.000 uit iedere stam, behalve uit die van Dan, omdat zoals we weten, daar de antichrist uit voortkomt.

De 144.000 zijn iets heel merkwaardigs, want zoals het ook in de dagen van Elia was, toen God er nog 7.000 had, zullen straks, als die laatste twee profeten in de kracht van Mozes en Elia optreden en 144.000 zijn, die onder leiding van deze twee profeten het Jodendom gaan verkondigen, dat zij zich moeten bekeren, en dan zal een derde onder grote druk tot bekering gaan komen en als natie wedergeboren worden.

Zoals dit Israël Gods verborgen is in het Jodendom, zo is de Bruidsgemeente verborgen in het officiële grote Christendom. Waar bestaat het officiële Christendom uit?

Uit vijf wijze en vijf dwaze maagden. De vijf dwaze maagden worden uitgesloten en de vijf wijze worden de gasten in de bruiloftszaal. Dat is het Christendom, en het kaf zal ook van het koren worden gescheiden, want het is een reine Bruid.

We lezen nergens in het Nieuwe Testament, dat de Bruid niet gereed zou zijn en dat zij geen olie in haar lamp zou hebben. De Bruid is altijd gereed, maar het Christendom is niet gereed. Daar zijn de dwazen onder, die zich bij de laatste oproep nog willen gaan bekeren om wijs te gaan worden.

Ook Stefanus behoorde tot het Israël Gods, want toen hij voor het Sanhedrin stond, moest hij zeggen in **Hand. 7:51**. **"Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest"**.

Het officiële Jodendom, zelfs hun priesters en overpriesters waren onbesneden van hart. In het begin, toen God Zich het Joodse volk schiep uit een verstorven echtpaar, Abraham en Sara, waren zij allen het Israël Gods, besneden van hart door het geloof.

In de tijd, dat zij zich gingen vermenigvuldigen en naar Egypte gingen, kwamen er ook nakomelingen, die onbesneden van hart en hardnekkig waren. Dat kwam uit, toen de Heer hen 400 jaar later uit Egypte voerde en het grootste gedeelte onbesneden van hart was, deze heeft Hij in de woestijn moeten laten omkomen. Maar ook in die tijd was er een heilig overblijfsel in Jozua en Kaleb.

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

Welnu, zoals het nu met dit aardse heilsorgaan, Israël, is in deze tijd, zo is het ook met het hemelse heilsorgaan, de Gemeente in deze tijd. Toen de Gemeente haar begin kreeg op deze aarde op de Pinksterdag bij de uitstorting van de Heilige Geest, waren de eersten, die tot de Gemeente toegevoerd werden allen wedergeboren mensen.

Daar behoorde de apostelen bij, zoals het ook in het begin bij Israël was bij Abraham, Isaäk en Jacob en de twaalf aartsvaders, die tot het Israël Gods behoorden.

Zo ook bij het begin van de Gemeente, op de Pinksterdag de drie duizend en later nog eens 5.000, die hoofdzakelijk wedergeborenen waren. Het Israël Gods is besneden van hart en de wedergeborenen zijn ook besneden van hart; die zijn een nieuwe schepping geworden, wat nog even verder gaat, want het is bijzonder het Lichaam van Christus.

Maar het duurde niet lang of er kwamen ook elementen bij, die zich wel bekeerden, maar niet wedergeboren waren. Zij noemden zich wel naar de naam van Christus, maar zij hadden Christus niet werkelijk in hun hart.

Want in **Hand. 5** lezen we al de geschiedenis van Ananias en Saphira. Zij werden gerekend tot de officiële Christengemeenschap, maar voor God behoorden zij er niet bij.

Zo is vandaag de Gemeente uitgegroeid tot een geweldig zichtbaar Christendom, waarvan de leden niet wedergeboren zijn. (lees de studie: "de geschiedenis van de Gemeente") Als wij wedergeboren zijn, zijn wij ook besneden van hart en oren, maar er is toch een onderscheid tussen het Israël Gods en de Gemeente.

Hoe snel dit officiële Christendom toenam, dat in werkelijkheid niet het Lichaam van Christus is, dat vinden we in het Nieuwe Testament duidelijk vermeld.

We zagen al een Ananias en Saphira en wat Paulus zegt in **Hand. 20:29**. ***"Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudden niet zullen sparen"***.

De apostelen wisten dat. En wat zijn dat voor mensen? Het zijn duivels kinderen bij wie de duivel in het hart zit en die worden door de duivel in de Gemeente gezonden.

Zij nemen het officiële Christendom aan, belijden de naam van de Heer Jezus om tot die Christelijke Gemeente te gaan behoren. Maar in werkelijkheid zijn het werktuigen van de duivel, om onder hen het satanische werk te doen.

**Vers 30** gaat verder met: ***"en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken"***.

Dit is een tweede groep, die wel tot bekering gekomen zijn, toegevoegd zijn tot die officiële Christengemeenschap. Maar zij breken niet echt door tot wedergeboorte, doch zoeken zich zelf en hebben eigen eer en belang op het oog.

Denk er maar aan, hoe erin Paulus dagen al een afval was, b.v. Alexander de kopersmid, die eerst mee trok, maar later een vijand werd. Dat deed ook Demas, die de tegenwoordige wereld lief kreeg en terugviel.

Paulus moet zeggen op een andere plaats, dat zij hem allen verlaten hebben. We zien dus, dat de Gemeente maar een heel korte tijd zuiver was, bestaande uit wedergeborenen. (nogmaals lees en bestudeer de studie: "de geschiedenis van de kerk/gemeente")

Heel spoedig kwam het officiële Christendom en werd het een vermenging van naam Christenen en van zelfs door de duivel gezonden duivels kinderen, maar waar ook de echte kinderen Gods tussen waren, die door de Heer gekend werden. Ziet u, dat het precies hetzelfde is als bij Israël?

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

Dit heeft de Heer Jezus ons van te voren in profetie ook duidelijk gezegd in de zeven gelijkenissen van **Matth 13**, die de verborgen vorm van het Koninkrijk der hemelen behandelen en dat wil zeggen de tijd tussen de verwerping van Jezus als Koning van Israël en Zijn terugkeer naar de Vader, totdat Jezus als de Koning op aarde terugkomt.

Er zijn eigenlijk twaalf gelijkenissen in het evangelie van Mattheüs, maar deze zeven zijn de voornaamste.

Het begint met de Zaaier, Christus, die het waarachtige zaad, de verkondiging van Hem zelf uitzaait op de akker, en deze is het hart van de mensen. Het zaad wordt wijd gestrooid en het evangelie wordt dus rijkelijk gebracht, maar een vierde deel komt slechts tot vrucht.

Bij drie groepen komt het nooit tot wedergeboorte en tot vrucht dragen en we weten, dat dit een heel natuurlijke oorzaak heeft. Bij de eerste groep staat 's mensen eigen geest in de weg. Het is het zaad, dat op de weg valt en door de boze uit het hart geroofd wordt. Want zij weten het beter, hebben een traditie, die zij vasthouden, omdat hun geest verhard is.

Bij de tweede groep komt het ook niet tot vrucht dragen. Het komt zeer snel op, maar het verdort direct; hun ziele leven heeft de overhand, want zij leven uit het gevoel en niet uit het geloof. De ziel wordt ontroerd, men komt en is verblijd, maar als de tegenstand gaat komen, blijkt dat het geloof geen wortel heeft en men komt ten val.

Men vindt een samenkomst prachtig, als er maar veel lawaai is, maar als de diepte van het Woord gebracht wordt, kan men het niet begrijpen.

De derde groep zijn mensen, bij wie de lichamelijke toestand in de weg staat. Zij zijn gemakzuchtig, hebben weelde, de rijkdom van de wereld, de zorgen daarvoor kunnen zij niet loslaten. Ook deze groep komt niet tot vrucht dragen.

Van de vierde groep zegt de Heer, dat zij het Woord horen en verstaan en dat zij er naar gaan leven, wat vrucht dragen is.

Bij de tweede gelijkenis zegt Jezus, dat Hij het goede zaad, Zijn kinderen, gaat uitzaaien over de akker, de wereld, wat al begonnen was, toen de Gemeente te Jeruzalem overal naar toe verstrooid werd om daar het evangelie te verkondigen.

Maar al spoedig daarna is men niet wakende gebleven en heeft de duivel de kans waargenomen om tussen de echte kinderen Gods, duivelskinderen te zaaien. Dit zijn zij, van wie Paulus spreekt, dat er na zijn heengaan, grimmige wolven in hun midden zouden komen en dit is het onkruid, dat de duivel er tussen gezaaid heeft.

Maar dit is geen gewoon onkruid, dat van zelf wel opkomt; maar het is de valse tarwe, de dolik, dat gezaaid moet worden, en dat doet de duivel, want hij komt met een vals evangelie.

Het is een evangelie, dat net op het ware evangelie lijkt, maar dat verwarring brengt. Daarom zegt de Heer Jezus, op de vraag van Zijn dienstknechten of zij dit er uit moeten trekken, dat zij het samen moeten laten opgroeien tot de oogst; want zij zouden met die dolle tarwe ook het goede zaad eruit kunnen trekken.

Maar gelukkig zorgt de Heer Zelf er voor, dat geen van Zijn kinderen verloren gaan. Als wij de dolle tarwe met de echte vergelijken, dan zien wij aan de buitenkant geen verschil. Zo kunnen wij aan de buitenkant ook niet zien, of het echte kinderen Gods zijn.

Maar straks bij de oogst, bij de voleinding der wereld, zullen de engelen scheiding maken, want zij zien precies in wie de Heilige Geest is en in wie niet, maar in wie een andere geest huist.

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

Er zou hierover nog veel te zeggen zijn, maar we zullen er niet bij stil staan; ik wijs u er alleen op, hoe het officiële Christendom sterk toeneemt.

Dan krijgen we de derde gelijkenis en dan zien we het nog groter worden. Daar zien we het mosterdzaad, een tuingewas, een moeskruid, dat een grote boom geworden is. Dat is toch erg vreemd, maar dat is hier gebeurd.

De Gemeente moest een tuingewas worden, zoals het mosterdzaad. Jezus zegt: ***“indien gij een geloof had als een mosterdzaadje, dan zoudt gij tegen een boom zeggen, wordt ontworteld, en hij zou u gehoorzamen”***.

De mosterdplant is een plant, die zich vertakt over de grond. Zo wil de Heer Jezus Zijn Gemeente hier hebben, die laag bij de grond moet blijven. En waarvoor?

Om mosterdzaden voort te brengen, d.w.z. de geloofsvruchten en de geloofswerken. Nu is er een vals element binnengetrepen, waardoor de mosterdplant zijn oorspronkelijke bestemming en natuur verloren heeft. Want het is niet langs de grond, laag gebleven, maar het is een boom geworden, waar de vogels in nestelen.

De Gemeente, die hier een klein nederig volkje moest zijn, dat dienende was, is als koningen gaan heersen. Wat zijn bomen in de Bijbel?

Zij zijn het beeld van Koningschap. Maar de Gemeente is bestemd om te vertakken over de hele wereld, en dus heel laag te blijven om de geloofsvruchten af te werpen.

Wat is er echter gebeurd? Er zijn valse elementen gekomen, n.l. het naam Christendom en dit is gebeurd in het jaar 313 na Christus, toen de Romeinse Keizer Constantijn onbekeerd en onwedergeboren, niet alleen tot de Gemeente toetrad maar zich ook aanmatigde om haar hoofd te zijn.

De Gemeente is wel straks tot koningschap bestemd, maar niet eerder, voordat de Heer Jezus Koning is. Zo is het officiële Christendom tot een macht verheven als een koningschap onder de koninkrijken, wat de opkomst van het officiële pausdom heeft teweeg gebracht, en later alle officiële kerken.

Zo is het een boom geworden en de vogels huizen er in. We weten uit de eerste gelijkenis, dat de vogels het beeld zijn van demonen. Deze gelijkenis wordt door de officiële kerken anders verklaard.

Zo zien we, hoe het christendom gaat uitgroeien tot een wereldmacht, tot een boom. We weten dat in de middeleeuwen de pauselijke macht een wereldmacht was, waarvoor keizers en koningen moesten buigen.

De vierde gelijkenis is een vrouw, die zuurdesem nam en in drie maten meel deed, wat ook altijd verkeerd uitgelegd wordt. Zuurdeeg is in heel de Bijbel het beeld van bederf, van zonde en van valse leer.

Want wat is zuurdeeg? Het is bedorven meel. En wat zijn die drie maten meel? Dit is het reine spijsoffer, waar wij ons mee moeten voeden. Het is de reine verkondiging van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het is het reine meel, dat ons in Christus, gegeven is. Deze zuivere leer heeft men bedorven door er menselijke leerstellingen en valse leringen van demonen in te brengen. Zo zijn de drie maten meel aangestoken, wat het beeld is van het einde van deze tijd, waarin praktisch nergens meer een zuivere prediking gehoord wordt.

In de christelijke prediking hoort men nu meer van de leer van Babel, dan van de leer van Christus, omdat men de Bijbel meer opvat als mythologie, dan als het ware Woord van God, o.a. noemt men de maagdelijke geboorte een mythe.

Bijbelstudie Centrum  
Uitgebreide studie over 16 avonden:  
**HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN**

De vrouw in deze gelijkenis groeit uit tot de grote hoer, het laatste Babylon. Wat heeft zij er door bereikt? Niet alleen, dat er valse leringen gekomen zijn, maar als wij zuurdeeg in meel doen, gaat het geweldig uitzetten, en zo is de gemeente een opgeblazen christendom geworden, waarvoor Jezus Zelf ons dus al van te voren voor heeft gewaarschuwd.

Maar te midden van al deze toenemende verwordingen van het officiële christendom, is er een schat in de akker verborgen, de ware Christenen, wat Jezus zegt in de 5<sup>e</sup> gelijkenis.

Die schat (de Gemeente) heeft Jezus ontdekt en weer verborgen. Ja, de Heer verbergt de Zijnen! Hij vindt de schat (de Gemeente), want wij zijn toch door Hem gevonden? Maar dan verbergt Hij haar weer, zolang Hij vertoeft, opdat niemand er aan kan komen.

Jezus zegt: **“Wat de Vader Mij gegeven heeft** (n.l. de gemeente, de Bruid) **gaat alles te boven en niemand kan iets rukken uit de hand Mijns Vaders”.** (Joh. 10: 29)

Als een dief een schat wil roven, moet hij eerst de deur forceren van de kluis. De duivel kan nergens bij komen of hij moet eerst de deur forceren en de Deur is Jezus Christus Zelf, en de kluis is God.

Jezus spreekt in de 6<sup>e</sup> gelijkenis over een kostbare parel, die Zijn kroon zal sieren. En die parel is de bruidsgemeente en Jezus kocht die parel met Zijn leven.

In de 7<sup>e</sup> gelijkenis zien we de eindvervulling, waaruit een opgeblazen, hol, officieel christendom, nog de goeden uitgehaald worden, en de rest verworpen wordt. Dit heeft de Heer ons ook laten zien in de zeven zendschrijven van **Openbarig 2 en 3**, waarin de Heer Zelf de ontwikkeling van de toestand van Zijn Gemeente heeft geopenbaard.

*Tot zover,  
volgende keer gaan wij hiermee verder.*

*De Heer Zegene u,  
Amen.*