

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

De volgende grote wereldcrisis, is de grote intocht van Rusland in het Midden Oosten. Niet voor niets wordt Rusland er toe gedreven, om zijn vloot uit te breiden. Gods wegen zijn rechte wegen!

God gebruikt deze atheïstische, rode, God loochende wereldmacht om Israël weer te doen beseffen, Wie zij vergeten hebben, opdat heel Israël terug zal gaan komen in het geloof van de God van het Oude Verbond; maar nog niet tot geloof in de Heer Jezus, de Christus der Schriften, want zover is het dan nog niet.

Wat bij Hiskia gebeurde is een voorafschaduwing van hetgeen in het einde der dagen zijn eindvervulling gaat krijgen. Rusland zal komen en Juda's land innemen, hun steden in bezit nemen en hij komt ook in Jeruzalem.

Dan zal Israël gaan roepen tot God, want geen mens kan hier redden, dan alleen de God van het Verbond, welke zij verlaten hebben. God zal er voor zorgen, dat zij tot Hem gaan roepen.

Wat gebeurde er bij die eerste Sanherib? Toen Israël zich vernederde, hadden zij niets te doen, omdat God het voor hen deed. Want in die nacht werden er 185.000 gedood en Sanherib keerde terug naar zijn land en werd door zijn eigen zonen vermoord.

Zo kwam het Assyrische rijk zelf onder een zware tuchtiging van God. Weet u, wat er met de laatste Sanherib (Rusland) gaat gebeuren?

Het Profetische Woord zegt het nauwkeurig. Als Israël als volk in deze tweede veel ernstiger crisis geraakt, waarvan de hele wereld kundig zal zijn en de hele Westerse wereld in benauwdheid zal zijn voor dit wereldcommunisme, zal dit Israël om hun God gaan roepen en tot Hem terugkeren in deze benauwdheid. Dan zal God deze hele geweldige wereldmacht met zijn geweldige legers vernietigen door ontzettende natuurkrachten.

De hele aarde en de zee zal gaan beven en er zullen hagelstenen uit de lucht komen en de hele Russische luchtmacht zal in enkele seconden te pletter op de grond liggen. Misschien zijn het meteorstenen die naar beneden komen, want er blijft van die geweldige legers niet veel over en zeven jaar lang zal Israël mogen stoken van het wapentuig.

Typisch, dat het juist zeven jaar zijn, want dat zijn de zeven jaar van de laatste jaarweek van Daniël. Zeven maanden moeten alle Israëlieten hen gaan begraven. Het is een verschrikkelijke stank geworden van zo'n miljoenen leger, maar God zal ook alle roofvogels en gedierte van het veld daar bijeen vergaderen en zij zullen het vlees eten en bloed drinken van de mannen en paarden.

Zo zal God Zijn heilige Naam heiligen voor Israël en voor de ogen van heel de wereld. Wie God hoort, zal weten, wie God is!

Als die tweede crisis gaat plaatsvinden en deze atheïstische macht naar de totale wereldmacht gaat grijpen en God hem brengt op de bergen Israël's, dan zegt de profetie, dat, als zij daar komen, Gods toorn gaat beginnen.

Dat gebeurt dus nu nog niet, want nu zwijgt God nog in Zijn liefde; maar dan komt Zijn toorn. Dan is de Gemeente weg, want die is niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid.

Want bij deze oorlog zullen de atoombommen gebruikt worden. Dan zal vrijzinnig Israël beven voor God en weten, dat er een levende God is, al zijn zij dan nog niet wedergeboren en Hem weer gaan kennen alleen als de God van het Verbond.

Zij waren door de eerste Assyriër weggevoerd en bij het einde van de laatste Assyriër komen zij terug. Gods Woord is nauwgezet!

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Toch is het dan nog niet de dag der benauwdheid voor Jacob (**Rom. 12:1**). God heeft hen wel in hun land gebracht en dat zal na deze tuchtiging veel groter zijn en daarom kunnen ook die tien stammen terugkeren, want dan is er plaats genoeg.

God heeft het land Israël zeer nauwkeurig afbebakend en in de profeten vastgelegd, omdat Hij het onder ede aan Abraham gezworen had. Het is de komende schenking van het land voor zijn nakomelingen.

Als wij de grenzen er van weten, zien wij, dat zij nu nog maar een bedroevend klein stukje hebben. Het is maar goed, dat die arme bewoners van Jordanië dat niet weten, want er zal voor hen niets overblijven, daar hun hele land aan Israël toekomt.

Want de grenzen van Israël lopen van de beek van Egypte, bij het Suezkanaal als Zuidgrens tot de Noordgrens bij Hamath en dat is ten Noordoosten van Damascus, dat ook bij Israël komt.

Een groot deel van Syrië en ook Libanon komen bij Israël en vandaar in rechte lijn tot de Eufraat en daar langs is de oostgrens tot aan de Perzische golf. De Westgrens is langs de Middellandse zee.

Maar dat zal geschieden als zij hun Koning herkennen. Het zal eerst bij stukjes en beetjes te beurt vallen voor hun nationaal herstel, maar straks het geheel voor hun geestelijk herstel.

Na deze tweede crisis komt er nog een derde crisis voor Israël. Deze derde crisis had Israël ook in het verleden. Toen de Assyrische kwestie in het verleden voorbij was en Hiskia de bevrijding gekregen had, dan lezen we in deze geschiedenis, dat er een gezantschap uit Babel kwam en Hiskia zijn schatten aan hen liet zien.

De profeet Jesaja zegt dan in **Jes. 39:6**, dat al die schatten straks aan de Koning van Babel zal komen. Want na de Assyrische crisis kwam de Babylonische crisis over Israël. Waarom kwam die over Israël?

Deze crisis had een andere oorzaak. De Joden hadden de Tempel ontwijd en Jeruzalem als heilige stad onteerd. God laat daarom die Babylonische koning Nebukadnezar komen om stad en Tempel te verwoesten, want God verliet deze tempel, die zij ontwijd hadden.

In het geheim hadden zij afgodsbeelden in de Tempel gezet. Ezechiël moest dit allemaal zien, hoe de priesters van Israël zich bogen voor de afgoden in de Tempel te Jeruzalem.

Dan stuurt God de Babyloniërs om stad en Tempel te verwoesten en hen in ballingschap te brengen, totdat de ballingschap na 70 jaar om was en zij stad en tempel weer mochten herbouwen.

Deze derde crisis krijgt dan zijn eindvervulling in het grote Babylon, dat nog komen moet en dat heel snel zal verrijzen; als de atheïstische, communistische wereldmacht door God gebroken zal zijn in de tweede crisis. Weet u wat er dan gaat gebeuren?

Dan gaan de andere wereldmachten met hun schijngodsdienst komen tot een grote wereldregering onder de antichrist. Het is het valse godsdienstige systeem.

Eerst bij de tweede crisis rekent God af met het openlijke atheïsme en bij de derde crisis gaat God afrekenen met de schijnheiligheid van de valse godsdienst, waarvan het laatste, grote Babel het centrum is, ten tijde van de antichrist, als Israël weer zijn Tempel in Jeruzalem zal hebben, die direct na de tweede crisis, gebouwd zal worden.

Dan zal de grootste afgod in die Tempel gaan zitten, van wie Paulus en de Heer Jezus spreken, n.l. de antichrist; die zich zal vertonen daar, alsof hij een god is, en zich als een god zal laten aanbidden.

Dat is de Babylonische crisis.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Dan zullen alle wereldmachten, die overgebleven zijn tot aan het verre oosten toe, oprukken naar Jeruzalem, maar dan gaat het om de komende Christus. Dat zal dus de strijd van de antichrist tegen de komende Christus met de Zijnen. Alle volken zullen zich verzamelen dan in Harmagedon. (Openb. 16:16).

En we weten, hoe dat eindigt, want dan zal Christus met de Zijnen verschijnen en wordt de antichrist en de valse profeet geworpen in de poel des vuurs (de hel). **Openb. 19:20**.

Deze Babylonische wereldmacht wordt volledig vernietigd en Christus richt Zijn Rijk op. Dan verrijst de nieuwe Tempel van het Duizendjarig Rijk en zal Jeruzalem werkelijk de herstelde stad worden.

Waar de eerste crisis de Tempel van Salomo en Jeruzalem verwoestte, zo zal de laatste Babylonische crisis de waarachtige Tempel van het Duizendjarig Rijk doen verrijzen, waarin Christus dan als Koning zal heersen over de hele aarde en met Hem de Gemeente.

Dit zijn drie crisis in vogelvlucht, die met haast hun vervulling zullen krijgen, want tussen de tweede en derde crisis ligt maar een korte tijdsperiode, misschien maar zeven jaar.

Hoelang duurt het nog, voordat we deze tweede wereldcrisis krijgen? Het is niet naar de **Chronos** te zeggen, maar God weet het naar de **Kairos**. Het zal zijn als de Gemeente klaar en rijp is, dan wordt ook de wereld snel rijp voor deze tweede crisis. Alles spot met God en men zegt immers, dat God dood is!

Alles bespot God en daarom zal God laten zien, wie Hij is. Maar dit kan Hij niet doen, zolang de Gemeente nog hier is, want als Hij gaat toornen, zal de hele aarde beven; en de Gemeente is niet geroepen tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid.

Waarom? Zijn zij dan zoveel beter als de anderen? Van nature niet, maar Gods toorn is over ons al geweest op het kruis van Golgotha, want toen is de Heer Jezus voor ons in het gericht gegaan en is Gods toorn voor de zonden van ons, uitgegoten op Hem.

Toen was er ook drie uren duisternis, de aarde ging beven, de rotsen scheurden, en graven gingen open. Allen, die nu in Christus zijn, hebben het oordeel dus achter zich, want Hij stierf immers voor ons, in onze plaats.

Gods rechtvaardige toorn, die over ons zondaars had moeten komen, is gekomen over de Heer Jezus. Hij is voor ons van God verlaten geweest en voor wie in Hem zijn geldt: **“Voorwaar, voorwaar, die in Mij gelooft en gelooft, dat God Hem gezonden heeft, komt niet in het oordeel, maar ontvangt eeuwig leven”**.

Deze hele godvergeten wereld, Israël en het zogenaamde christendom, deze schijnvrome wereld, die God bespot, zal getroffen worden door deze inval van Gog en Magog.

Het wordt een derde wereldbrand. Ook ons christelijk Nederland ontkomt er niet aan. God hoort en weet het, maar Hij zwijgt nog, Hij zal Zijn heilige Naam niet straffeloos laten ontheiligen, maar Zijn toorn, die straks zal ontbranden, zal vreselijk zijn.

Dan zullen alle volken sidderen en beven en weten, wie God is; en dat Hij een levende God is. Laten wij God met heilige eerbied en ontzag vrezen en niet met de wereld meedoen.

Want als wij geloven, dat de Heer Jezus, die te komen staat, spoedig komen zal, laten wij ons dan met ernst reinigen van alle besmettingen en bezoedelingen van het vlees en van de geest, opdat God onze heiligmaking kan voleindigen.

Laten we lezen: **Matt. 24:3-8** en **32-33**. In het eerste Schriftgedeelte vragen de discipelen Hem: **“Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld”?**

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Voor dit woord wereld moeten wij lezen: tijdperk. Zij vragen naar een teken en de Heer geeft hen hierop een antwoord. En het teken is Israël zelf. Hij zegt dat zij verstrooid zullen worden, maar ook weer terug zullen komen, en dit neemt hij onder het beeld van **vers 32: “Leer dan van de vijgenboom de les”**.

De vijgenboom is het symbool van Israëls nationale bestaan. Het is de vijgenboom, die de Heer heeft moeten vervloeken, omdat hij geen vrucht voortbracht en deze vijgenboom verdorde.

Dit is ook gebeurd met Israël, want het volk Israël, dat onder het beeld van de vijgenboom wordt genomen (want bomen zijn immers in de Schriften het beeld van natiën) en deze vijgenboom is Israël als natie voor God.

De Heer heeft hem moeten vervloeken en Israël is verdord en heeft tijdelijk zijn nationaal tehuis verloren.

Maar Israël blijft niet dood, want wij lezen, dat het hout van die vijgenboom week gaat worden en zijn bladeren weer gaan uitspruiten; dat wil zeggen, dat die vijgenboom na zekere tijd weer tot nieuw leven komt, tot een herstel.

Israël heeft wel opgehouden in zijn nationaal bestaan, in zijn huis, om voor God vrucht te dragen, maar dat zal weer hersteld worden en dat is het teken van de Heer Jezus' wederkomst.

In het voorgaande hebben wij hoofdpunten aangehaald uit Israëls herstel en dat willen wij nu in meer details gaan doen, waaruit wij zullen zien, hoe Israëls herstel zal plaats vinden in drie grote crisis.

De eerste crisis is, dat het weer met moeite en strijd zij land in bezit gaat krijgen, en dit is de strijd met de Arabische wereld, in deze crisis zitten zij nu.

De tweede crisis, die straks komt en veel erger zal zijn, komt omdat heel Israël straks in hun land teruggebracht zal worden in het Verbond met de God van hun vaders.

Nu hebben zij God vergeten, en het is een vrijzinnig Jodendom geworden, en ieder denkt maar over God, zoals het hem het beste lijkt. Zij hebben het Verbond verbroken, dat God met hen maakte op de berg Sinaï.

Niet het Verbond van Abraham, want dat kunnen zij niet verbreken, omdat het onvoorwaardelijk is. Het gaat hier om het Verbond van de wet, en Israël is niet meer onder de wet, maar zij moeten er weer onder terugkomen.

Daarna komt de derde crisis, die ook hun wedergeboorte zal bewerken, waardoor zij Christus zullen aanvaarden. Wat zien wij de wijsheid Gods ook in Zijn gerichten.

Denk maar, hoe Hitler en zijn trawanten van het nationaal socialisme er op uit waren, gedreven door een geest uit de afgrond, waar de vorst van de macht der lucht achter zat en Hitler bovendien een spiritistischmedium was, om het Joods volk uit te roeien als natie.

Hij had als leus, dat hij Juda zou *ausradieren*! Wat is het toch wonderbaar, dat God dit juist gebruikte. Want in de tijd, dat Hitler aan de macht kwam, was het Joods volk hard bezig zichzelf als natie op te lossen door te assimileren, want de Duitse Joden zeiden, dat zij geen Joden waren, maar Duitsers.

Dit deden zij in verschillende landen. De Nederlandse Joden echter waren wel Joden, maar ook zij dachten niet aan hun land en dachten er niet over om weer een natie te gaan vormen.

Nu gebruikte God juist iemand, die hem als natie wilde uitroeien, maar juist daardoor werden de Joden zich bewust, dat zij een natie vormden. En hoe zijn zij dat geworden?

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Zij moesten van Hitler allen de Davidster op hun jas dragen en toen wisten zij, dat zij bij elkaar hoorden. Wat Hitler ten kwade dacht, keerde God ten goede, maar door gericht.

God handelde met Israël door gerichten heen, want het is een aards volk en Hij zal ook door dat volk de andere volken richten, maar zelf wordt het deze wijze ook gericht met zwaard en vuur.

Zo zien we, dat het Hitlerdom de Joodse natie wilde uitroeien, maar dat zij juist tot herleving kwamen van het nationale bewustzijn. Zij wisten zich weer vreemdelingen in de verstrooiing en dat zij in hun eigen land thuis hoorden.

*Tot zover,
volgende keer gaan wij hiermee verder.*

*De Heer Zegene u,
Amen.*