

Bijbelstudie Centrum
Uitgebreide studie over 16 avonden:
HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Waar wij nu duidelijk gezien hebben, dat het Koningschap van de Heer Jezus direct verband houdt met Israël en de troon van David, moet er met Israël nog heel wat gebeuren en daar willen wij nu mee beginnen.

Dit is een zeer groot en machtig onderwerp. Het is het Profetische Woord. Israël moet gerijpt worden voor de komst van de Koning en wat moet er dan allemaal niet gebeuren! In **Luc. 21** zien wij Gods plan zich ontvouwen. De Heer Jezus sprak erover, dat Israël Hem als Koning verworpen had en dat zij geen andere koning wilden hebben dan de keizer.

In **vers 20** lezen wij: ***“Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is”***. Omdat zij hun Koning verworpen hadden, zou een machtig volk en wel het Romeinse volk, door God ingeschakeld worden om hun stad met de Tempel te verwoesten en zouden zij zelf in de grote diaspora gaan.

Dan zegt de Heer vanaf **vers 23**: ***“Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat”***.

Hier zien wij dat wonderlijke ***“totdat”***, dat wij zoveel tegenkomen in de Schrift en die allemaal samenvallen: ***“totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn”***.

Op dit Schriftgedeelte komen wij later terug, want we moeten stap voor stap dit behandelen, zodat het te begrijpen is. Omdat zij hun Koning hadden verworpen, zou niet alleen hun stad en Tempel verwoest worden, maar zou ook het volk Israël weggevoerd worden onder de heidenen; en dat zal blijven totdat het ***“totdat”*** er komt. Welnu dat is gebeurd!

In **Matt. 23** zien we ook een ***“totdat”*** en dat is hetzelfde. Daar weende de Heer Jezus over Jeruzalem en het Joodse volk. Hij wist, dat zij Hem zouden verwerpen en welk ontzettend leed er dan over hen zou komen als gevolg daarvan.

In **vers 37-38** zegt de Heer Jezus: ***“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten”***. Wat betekent dat?

Het is het huis, de natie Israël, dat hun nationaal bestaan zou verliezen en niet alleen dat, maar ook hun geestelijke zegeningen.

Verder in **vers 39**: ***“Want Ik zeg u: gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend is Hij, die komt in de Naam des Heren”***!

We hebben hier twee ***“totdats”***. Het ene zegt, dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden, ***“totdat”*** de tijden der heidenen vervuld zullen zijn: en het tweede ***“totdat”***; dat Israël Hem niet meer zal zien, totdat zij zeggen: ***“gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren”***. Wat leren wij uit deze Schriftgedeelten?

Doordat zij hun Koning verworpen hadden, zou Israël verstrooid worden onder alle volkeren, onder alle heidenen der wereld en zou Jeruzalem vertreden worden en ook hun eredienst in de Tempel ophouden. Dit zal blijven, totdat de tijd komt, dat God het Koningschap aan Zijn Zoon zal schenken. Wat zal er dan eerst moeten gaan gebeuren?

Dan zal Israël uit alle heidenen, waaronder het verstrooid was, weer terug moeten keren naar zijn land; want daar begint het mee. Ten tweede zullen zij dan Jeruzalem weer als hoofdstad moeten krijgen. Ten derde zullen zij daar de Tempel moeten herbouwen en hun eredienst weer moeten inrichten en tenslotte moeten zij zich gaan bekeren, want zij moeten om Hem roepen en dan komt de Heer Jezus!

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Wij zullen zien hoe God dit nauwkeurig stap voor stap gaat doen, want er zal geen letter van Zijn Woord ter aarde vallen. Alles wat vandaag in de wereld gebeurt, staat in direct verband met Israël.

Nu zijn zij nog deels verstrooid; maar steeds meer trekken Joden terug naar Israël, veelal met de hulp van Christenen en Hij zal het Koningschap aan Zijn Zoon gaan geven, dan zal Israël door God en de Heer Jezus teruggekeerd zijn in hun land.

Ten tweede zal heel Jeruzalem weer een Joodse stad zijn, wat vandaag reeds gebeurd is en men zal ten derde de tempel weer herbouwen en de Tempeldienst weer instellen. De twee eerste punten hebben wij al zien geschieden, men keert terug naar de staat Israël en geheel Jeruzalem is de Hoofdstad.

De Tempel is nog steeds niet herbouwd, alhoewel alles daarvoor in gereedheid ligt en men wacht slechts op de rode vaars. (volgens de laatste berichten uit Israël schijnt zo'n rode vaars momenteel geboren te zijn geworden) Ten laatste zullen zij zich moeten bekeren tot de Heer Jezus, want Hij zegt: ***“Gij zult Mij niet meer zien, totdat gij zegt: gezegend Hij, die komt in de naam des Heren”.***

Wij hebben al gezien, dat, als het geweldige ogenblik aangebroken is, dat God aan Zijn Zoon het Koningschap gaat geven, dat de Heer Jezus uit de hand van de Vader ontvangt bij de zevende bazuin (**Openb. 11**), dat dan de volkeren toornig geworden zullen zijn en ook Gods toorn over hen gaat komen.

We zien al hoe de volkeren op het ogenblik toornig gaan worden, want er is geen land of volk meer, of er is rebellie en men is teugelloos, bandeloos, wetteloos, want het gaat naar de heerschappij van de wetteloze, de antichrist.

In deze vier punten zien wij weer, hoever Gods plan reeds gevorderd is. Want als de tijd gaat komen, dat God aan de Heer Jezus het Koningschap gaat geven en de Heer Jezus wederkomt met de Zijnen om dat Koninkrijk zichtbaar op de aarde op te richten, dan moet van te voren Israël, dat na het kruis in de verstrooiing gegaan is onder alle heidenen, weer naar zijn land terugkeren, zoals wij in deze tijd duidelijk voor onze ogen zien gebeuren.

Zij hebben hun stad terug, alleen nu nog de Tempel. En tenslotte de vierde fase, dat zij zich bekeren en dat gebeurt, als Jezus met de Zijnen op aarde komt. We zien dus al hoever het gevorderd is.

Voordat wij nu verder ingaan op het herstel van Israël in al die fasen en vooral ook, wat de tijden der heidenen inhouden, willen wij eerst nog een ander Schriftgedeelte bezien, want ook de Gemeente is daarbij direct betrokken.

Rom. 11:25-25 zegt: ***“Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël (als volk) behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden”.***

Wat wordt ons hier in de Schrift geopenbaard? ***“Een gedeeltelijke verharding (verblindings) is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat”.***

Zo juist zagen wij dat de Heer Jezus gezegd heeft: ***“Gezegend is Hij, die komt in de Naam des Heren”.*** Dus met andere woorden, Israël zal eerst tot bekering moeten komen, want anders zullen zij niet om Hem roepen. Maar in dit Schriftgedeelte vinden we een uitspraak van Gods Woord, dat Israël niet eerder tot bekering komt, voordat de Gemeente weggenomen is.

“Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat” en dat is de Gemeente, die uit een deel Israëlieten en uit een deel van de heidenen bestaat (beiden zijn, als ze tot wedergeboorte komen *“het Lichaam van Christus”*)

Dus kreten als *“Jezus belijdende Joden”* of als *“Messias belijdende Joden”* zijn onBijbelse benamingen voor Joden die de Heer Jezus als Verlosser hebben aangenomen.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Een heiden houdt op heiden te zijn en een Jood houdt op Jood te zijn; beiden zijn ze *“het Lichaam van Christus”*.

De Gemeente bestaat dus uit een deel Israëlieten en uit een deel heidenen, die als een volheid binnengaat in het Vaderhuis met zijn vele woningen, zoals de Heer Jezus het heeft beloofd.

Eerst moet dus de Gemeente klaargemaakt zijn en binnengaan en daarna komt Israël pas tot bekering, en dit is de raad van God. Misschien zult u zeggen: “Waarom is dat nu”?

Dan kan Israël er toch ook niets aan doen!” In zekere zin is dat ook zo; maar we moeten dit toch recht leren verstaan en dat willen wij eerst met elkaar proberen te zien.

Israël als volk is voor een heel andere heerlijkheid geroepen en voor een heel andere functie bestemd dan de Gemeente en daar zit het ‘m juist in! Want Israël is het door God uitverkoren volk om de eerste uitverkoren natie Gods te zijn hier op aarde, omdat Israël als volk geroepen is voor een aardse bestemming, een aardse taak en aardse heerlijkheid.

Zij moeten het volk van de grote Koning zijn om aan het hoofd van alle volken te staan. Israël is straks bestemd om het hoofd van de naties te worden, terwijl het nu de staart is, omdat het nu nog onder de toorn van God ligt. Het is een uitverkoren volk van de grote Koning en daarom heeft God ook Israël als erfdeel een aards erfdeel gegeven op de navel der aarde.

Het land, dat God aan Abraham en zijn nakomelingschap beloofd heeft en dat zij nog nooit helemaal gehad hebben, zullen zij straks in het Duizendjarig Rijk pas helemaal krijgen. Een blik op de wereldkaart o-vertuigt ons, dat daar drie werelddelen bij elkaar komen, Europa, Azië en Afrika.

Het is het midden van de aarde en dat houdt verband met Israëls bestemming en komende heerlijkheid, want Israël zal immers het hoofd der volkeren worden en komt daarom ook te wonen op het middelpunt der aarde, waarvan hun stad Jeruzalem het centrale punt zal zijn.

Daar zullen alle landen en luchtwegen samenkomen. Daarom krijgen zij een aards erfdeel met een aardse stad, het aardse Jeruzalem met een aardse zichtbare Tempel in hun midden en met een zichtbare eredienst, maar dan hebben zij ook een aardse taak, die hierin bestaat, dat zij straks het volk van de grote Koning zullen zijn en straks met Hem zullen heersen en ook gericht oefenen.

God richt de volkeren door Israël en daarom draagt Israël ook aardse wapenen en hebben zij aardse oorlogen te voeren.

Gods handelen met Israël is dan ook heel anders dan met de Gemeente. Israël is een aards volk, een aards heilsorgaan van God als het volk van de grote Koning, dat straks een taak krijgt, om aan het hoofd te staan der volkeren en ook priesterdienst voor hen te verrichten.

Hoe heel anders de Gemeente, die een hemelse roeping heeft, een hemelse taak! Wij vinden niet één letter in het Nieuwe Testament, dat de Gemeente een taak van God en Christus om hier op aarde te heersen, daarom heeft een ware Christen totaal niets te maken met politiek.

Wij zijn nog geen koningen, maar zullen straks koningen worden met de Heer Jezus. Wij zijn hier nu priesters en hebben een priesterlijke taak en onze opdracht is *alleen* om het evangelie der genade te verkondigen en uit te dragen en dat ook in onze handel en wandel te tonen en niets meer.

De Gemeente heeft een hemelse roeping, een geestelijke taak. Vandaar ook, dat de Gemeente straks het nieuwe geestelijke lichaam ontvangt, want anders zouden wij niet in de Hemelse Gewesten kunnen vertoeven. Daartoe krijgen wij dat verheerlijkte opstandingslichaam en ons erfdeel is een hemels Vaderland.

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

Onze stad is het hemelse Jeruzalem en daarin is geen tempel, want de Gemeente zelf is een Levende Tempel, gebouwd uit levende stenen, vervuld met de Heilige Geest. Daarom zal de Gemeente ook geen aardse wapens dragen, zoals Israël, want onze worsteling is niet met vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden in de hemelse gewesten.

Israël heeft een aardse strijd te voeren, maar de Gemeente heeft een strijd te voeren tegen de geestenwereld, satan en zijn gevallen engelen en zijn legioenen van demonen.

Daarom is onze wapenrusting ook geen aardse wapenrusting, zoals Israël met vliegtuigen, tanks en dergelijke dingen, maar een geestelijke wapenrusting, die wij vermeld vinden in **Efeze. 6**.

Zo zien wij, dat de Gemeente een totaal andere roeping en bestemming heeft dan Israël, maar beide organen zijn de gedachten Gods en beiden moeten straks gaan functioneren, als God klaargekomen is met de Gemeente in Christus en ook met Israël klaar zal zijn. Het zijn twee wonderbare heilsorganen!

Het aardse heilsorgaan zal de aardse, stoffelijke schepping dienen en vervullen met Zijn heerlijkheid en alles onderwerpen aan God en het hemelse orgaan, de Gemeente, zal de hemelse gewesten vervullen, en daar satan met zijn boze engelen onttronen, verdrijven en tenslotte vernietigen, zoals het plan Gods is.

Daarom moeten beide organen er komen en klaargemaakt worden, de Gemeente en Israël, uit hoofden van dit wonderbare plan Gods gaan wij wel begrijpen, dat Israël als volk nooit Gemeente kan worden, want dan zou God zijn eigen plan torpederen, omdat dan het aardse orgaan zou ophouden te bestaan.

Elke Jood, die in deze tijd tot bekering komt, houdt eigenlijk direct op Jood te zijn, maar wordt lid van de Gemeente, een nieuwe schepping en in het Lichaam van Christus is geen onderscheid meer.

Want allen, die zich nu waarachtig bekeren en tot wedergeboorte komen, zijn een lid van het Lichaam van Christus, een nieuwe schepping en dan houden zij op Griek of Jood, barbaar of Seyth, man of vrouw te zijn, omdat allen in Christus Jezus gelijk zijn.

Daarom zegt **Rom. 11:25**. *“Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn (hoeveel Christenen zijn wel eigenwijs en zelfs zo erg, dat men zich het “geestelijk Israël” noemt, daarmee niets verstaande van het plan Gods), wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding”*.

Dus niet een gehele verharding, want die eerste apostelen waren allen Joden en de drieduizend, die op de Pinksterdag tot bekering kwamen en de vijfduizend daarna, waren ook allen Joden; maar pas bij Cornelius kwamen de heidenen binnen.

Het is een gedeeltelijke verharding, want de apostelen en al de Joden, die door de eeuwen heen tot geloof gekomen zijn, behoren tot het hemelse orgaan.

Wie de Heer Jezus waarlijk toebehoort is met Hem gekruisigd, met Hem begraven (in het watergraf) en in Hem opgestaan (uit het watergraf) en zo tot een totaal nieuwe schepping geworden. De oude mens is in het Lichaam van Christus weggedaan en de nieuwe mens is in Zijn opstanding opgewekt en is nu een deel geworden van het Lichaam van Christus.

Zo heeft men deel gekregen aan de Heer Jezus en bij deze wedergeboorte houdt de oude staat, de oude mens geboren uit een aardse vader en moeder, op. Dat vinden we duidelijk in **Col. 3:10-11**. *“en de nieuwe aangedaan te hebben (de nieuwe mens), die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van Zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar of Deyth, slaaf of vrije, maar alles en in allen is Christus”*.

Het staat ook duidelijk in **Ef. 2:14-16**, waar wij zien, dat de bekeerde Jood in Christus en de bekeerde heiden in Christus samen één worden, een nieuwe mens: *“Want Hij (de Here Jezus) is onze vrede, die de twee (de gelovige uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen) één heeft gemaakt en de tussen-*

HET HEDENDAAGSE EN TOEKOMSTIGE WERELDGEBEUREN

muur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in Zijn vlees de wet der geboden; in uiteenzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf (Hij nam ons allen in Zich. Wij stierven allemaal in dat ene lichaam en zijn ook allemaal in dat ene lichaam met Hem begraven en zijn ook in Hem opgestaan) vrede makende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen“.

Begrijpen wij dus, dat er daarom staat, dat God een gedeeltelijke verharding over Israël brengt? Want stel nu eens voor, dat Israël in deze tijd als natie tot geloof in Christus zou komen. Wat zou er dan gebeuren?

Dan zouden zij als natie allen ingelijfd worden in het Lichaam van Christus en de duivel zou het wel willen, dat dit aardse orgaan verdwenen zou zijn!

*Tot zover,
volgende keer gaan wij hiermee verder.*

*De Heer Zegene u,
Amen.*