

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze zeer speciale studie (in serie) te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap (studie) door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen en bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Laten we lezen **Lev. 23:26-32**. *“En de Here sprak tot Mozes: Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here, uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelen uit het midden van zijn volk. Generlei arbeid zult gij verrichten: het is een altoosdurende inzet voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren”.*

Dit feest is een heel bijzonder en merkwaardig feest, want het is door God al voor de helft vervuld geworden in Jezus Christus, terwijl de andere helft nog vervuld moet worden. Voor de Gemeente is deze verzoendag ook voor de helft vervuld, maar voor Israël en de volkeren moet de volle vervulling nog komen.

Wij hebben gezien, dat er tien dagen tussen het feest der bazuinen en de Grote Verzoendag zijn. Tot tweemaal toe zegt de Heer, dat dit grote feest wordt beheerst door twee dingen: de verootmoediging en de sabbatrust.

Het eerste kenmerk lezen wij in **Lev. 23:29**. *“Want een ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten”.* We zijn dus in die tien dagen tussen het feest der bazuinen en de Grote Verzoendag niet verootmoedigt, voor die is geen verzoening meer mogelijk.

Het tweede kenmerk van deze Grote Verzoendag is de sabbatrust, zoals wij dit vinden in **vers 30**: *“Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelen uit het midden van zijn volk”.*

Op de gewone sabbat mocht nooit dienstwerk verricht worden, maar toch nog wel het allernodigste werk; op de Grote Verzoendag echter mocht in het geheel geen werk verricht worden en wee diegene, die dan toch nog enig werk deed. Het wil dit zeggen, dat ieder mens, die iets wil bijdragen uit eigen werken tot verzoening of tot heiliging, uitgeroeid zal worden.

God heeft ons door al deze wetten duidelijk laten zien, dat de mens voor zijn verzoening niets kan bijdragen, dat de mens voor zijn verlossing niets kan doen en als hij zelf daar maar iets bij wil doen, dit de hele verzoening en verlossing in de weg staat.

Wij moeten ons restloos overgeven aan God, en vertrouwen op het werk, dat God gedaan heeft in het Lam. Daarom wordt deze Grote Verzoendag beheerst door deze twee dingen; zich verootmoedigen (zondaar worden en zonden belijden), en een rust om op te houden met eigen werken, eigen best doen en uit zichzelf vroom zijn; maar gaan rusten in het werk, dat God volbracht heeft in het Lam, dat voor ons geslacht is.

Wij willen nu dit merkwaardige feest, de grote verzoendag, nader bezien, die wij uitvoerig beschreven vinden in **LEV. 16**. Daar lezen wij de belangrijke dingen, die op deze dag plaats vinden. Eerst willen wij de gang en het werk van de hogepriester zien.

Op die dag mocht de hogepriester zijn mooie kleding niet aanhouden, maar hij moest beginnen dit in de morgen uit te trekken, zich te wassen en alleen een wit linnen kleding aan te trekken; want in tegenstelling met het feit, dat geen mens enig dienstwerk mocht doen, ja, zelfs in het geheel geen werk mocht doen, omdat het een totale sabbat was, zien wij, dat de hogepriester op die dag het meeste werk moest doen.

Wij weten, wie De Hogepriester is, want Hij is het eens geslachte Lam en dat alleen het Lam dit werk kan verrichten. De hogepriester had een geweldig werk te verrichten op die grote verzoendag. Hij trok in de morgen al deze bijzondere dienstkleding aan voor deze dienst en dat witte linnen kleding is het beeld van Hem, Die rein en zonder zonde is, Die mens is geworden en toch waarachtig God is.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Hij is de Middelaar tussen God en de mensen. De hogepriester moest een stier nemen ten zondoffer en twee bokken, wat we lezen in **Lev. 16**. Eerst zien wij in **vers 3**: **“Slechts op deze wijze zal Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer”.**

Vers 5 zegt: **“En van de vergadering der Israëlieten zal hij twee geitebokken ten zondoffer en één ram ten brandoffer nemen”.**

Op de Grote Verzoendag zien wij een stier en twee bokken ten zondoffer. De stier in **vers 6** was bestemd om verzoening te doen voor Aäron, de hogepriester en zijn huis: **“Dan zal Aäron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis”.**

Niet voor het gehele volk, want daar waren die twee bokken voor bestemd; maar de jonge stier was bestemd als zondoffer voor Aäron zelf en zijn huis, dat wil zeggen voor de priesters, die met hem dienden, en zijn vrouw en kinderen. Aäron moest eerst de jonge stier offeren op het brandofferaltaar en dat bloed moest de verzoening doen voor hem en zijn huis.

Hij moest het bloed in een schaal nemen, daarbij een handvol reukwerk en een pan met vuur, en daarmee ging hij van het koperen brandofferaltaar door de voorhof, door het heilige en door het voorhangsel het heilige der heilige binnen, waarin de troon van God is, de Ark des Verbonds.

Hij nam het vuur, deed het reukwerk er op, zodat een wolk van het reukwerk het verzoendeksel bedekte, opdat hij niet zou sterven voor het aangezicht van de levende God, die hier troonde tussen de Cherubs (**vers 11-14**). Dan moest hij het bloed van de stier, die hij geofferd had, eenmaal sprenkelen op het verzoendeksel en zevenmaal op de grond daarvoor. Zo deed hij verzoening voor zichzelf en zijn huis.

Als hij met dat werk klaar was, kwam hij het heilige der heilige weer uit en ging terug naar de voorhof en nam die bok waarop het lot gevallen was, dat uitwees, welke bok geofferd moest worden en welke bok straks de woestijn ingezonden moest worden. De bok die geslacht moest worden, werd dan door de hogepriester geofferd ter verzoening van het volk, dat zich vergaderd had voor de tent der samenkomst.

Geheel Israël moest zich daar verzamelen, want wee diegene, die dit niet deed, want die zou uitgeroeid worden. De zondebok werd dus door Aäron voor het volk geslacht en met het bloed werd precies hetzelfde gedaan, als met dat van de jonge stier.

Zo deed hij verzoening voor heel het volk, waarna hij naar buiten kwam, waar het volk op stond te wachten. Hij stond dan in de voorhof bij het koperen altaar en heel het volk keek van verre toe met spanning, want dat was voor hen het moment, dat God hun zonden weggedaan had.

Hoe wisten zij dit nu? Aäron, de hogepriester, hief dan de handen op en aan die handen zagen zij het bloed, en dan legde Aäron zijn bebloede handen op de tweede bok en daarmee legde hij alle zonden van het volk van dat jaar op de kop van die bok, ook voor de zonden, die zij zich niet bewust geweest waren.

En deze bok werd weggezonden in de woestijn en kwam nooit meer terug. Dit werd de bok voor Azazel genoemd. Dit komt van het Hebreeuwse woord **“azal”** en dat betekend **“wegdoen”**. **“Azazel”** wil dus zeggen: **“steeds verder weg”**.

Dit wil dus voor ons zeggen, dat Jezus onze zonden voor ons heeft weggedaan, zo ver het Westen verwijderd is van het Oosten; die keren nooit meer terug, en is het niet heerlijk! Want het betekent een volledige wegname van alle zonden, zo ver, dat zij niet meer gevonden, gezien en gehoord worden.

Wat een wonderbare dienst van de hogepriester; maar wat bij Israël een afschaduwing is, heeft God in Jezus Christus vervuld en is Hij nog aan het vervullen, want Jezus Christus is de waarachtige Hogepriester naar de ordening van Melchizedek tot in alle eeuwigheid der eeuwigheden.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Aäron deed dienst in een tabernakel, die door mensenhanden gemaakt was, door Mozes en de kinderen Israëls, en die een afschaduwing was van de ware tabernakel. Wat is dat?

De voorhof is deze aarde, het heiligdom is het geweldige sterren universum en het heilige der heiligen is de hoogste hemel, waar God zijn troon heeft tussen de cherubim der heerlijkheid.

Nu zien wij, hoe God in Jezus Christus het eerste deel van de Grote Verzoendag reeds vervuld heeft, toen Jezus Zichzelf als de ware Hogepriester, als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. In het offer, dat Jezus gebracht heeft op het kruis van Golgotha, worden alle offers vervuld en behoeven geen offers meer gebracht te worden. De vrucht van dat offer van Jezus wordt het eerst gesmaakt door Zijn huis, zoals Aäron eerst de jonge stier als een zondoffer moest offeren om verzoening te doen voor zichzelf en zijn huis.

Jezus Christus echter heeft geen verzoening behoeven te doen voor Zichzelf, omdat Hij een volmaakte Hogepriester zonder zonde is, daarom geen verzoening nodig had. Maar in het door Hem gebrachte offer wordt allereerst het offer van de jonge stier vervuld en dat heeft Hij gedaan voor Zijn huis.

De brief aan de Hebreëen is niets anders dan de beschrijving van de vervulling van die grote verzoendag. In **hoofdstuk 3:6** vinden wij: **“maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, (tot het einde onverwikt) vasthouden”.**

Toen Jezus op het kruis van Golgotha in de eerste plaats voor Zijn huis stierf, is Hij met Zijn eigen bloed ingegaan in het heilige der heiligen, om voor Zijn huis een eeuwige verlossing teweeg te brengen.

Dit vinden wij in **Hebr. 9:11-12**. **“Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf”.**

Zo zegt ook **Hebr. 4:14**. **“Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgedaan”.** Ziet u nu de gang van de Hogepriester?

Toen Jezus Christus de Grote Verzoendagging vervullen, kwam Hij eerst naar deze aarde, de voorhof, in het reine dienstkleed en in de gestalte van een dienstknecht. Toen kwam Hij niet in Zijn prachtige Hogepriesterlijke kledij, zoals Johannes Hem zag op Patmos, maar in een nederige gestalte. Het was in wit linnen en dat is het beeld van de geringe dienstknecht, maar zonder zonden.

Hij heeft toen bij het koperen brandofferaltair, dat is het kruis van Golgotha, Zichzelf als offer gebracht. Zoals het koperen brandofferaltair precies in het midden van de voorhof stond, zo noemt de Bijbel Golgotha het middelpunt van deze aarde, want Jeruzalem is de navel van deze aarde en Golgotha is precies het centrum. De verstandelijke natuurlijke mens zegt, dat de aarde rond is, maar de Bijbel leert ons, dat de aarde vier hoeken heeft, zoals ook de voorhof vier hoeken had.

Nu zijn Amerikaanse geleerden tot een verbazingwekkende ontdekking gekomen door de satellieten, die geregeld peilingen verrichten, dat de aarde vier hoeken heeft, zoals de Bijbel ons dit leert.

Als zij de Bijbel geloofd hadden, zouden zij dit allang geweten hebben. Laat u nooit in de war brengen door de menselijke wetenschap, want het zal tenslotte blijken, dat al die wetenschap dwaasheid is.

Zou God niet weten, hoe Hij de aarde geschapen heeft? Als God zegt, dat de aarde vier hoeken heeft, dan heeft hij ook vier hoeken, wat niet wil zeggen dat zij niet rond kan zijn, want dat is evengoed mogelijk.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Ook dit staat in de Bijbel, want Hij trekt een cirkel. Het kruis van Golgotha is dus de vervulling van het koperen brandofferaltaar en nu heeft Jezus met Zijn eigen bloed de aarde verlaten, is de hemelen doorgegaan, het heilige, om zo te verschijnen in het heilige der heiligen bij God.

Daar heeft Hij het bloed voor Gods aangezicht gebracht en de eenmalige besprengeling van Zijn bloed is voor alle eeuwigheid voldoende, om een eeuwige verlossing aan te brengen voor al onze zonden, die wij bewust en onbewust gedaan hebben, en die wij misschien nog zullen doen.

Zevenmaal moest het bloed voor de ark van de tabernakel gesprengeld worden. Wat wil dat zeggen? Zeven is het getal van Gods totaliteit en wijst op de éénmalige besprenging voor de eeuwige verlossing, die door het bloed van Christus aangebracht is. Zo staat onze levenswandel in verband met die zevenmalige besprenging op de grond.

En dat is voor heel onze levenswandel vanaf het begin, dat wij de nieuwe levenswandel in Christus gaan, en totdat wij haar voleindigd hebben is het bloed nodig om ons voortdurend te reinigen; en het bloed is ook nodig, opdat wij voortdurend een vrije toegang hebben tot de troon der genade.

De éénmalige besprenging is voor God, omdat dan voor eeuwig alles weggedaan is; maar de zevenvoudige besprenging wil zeggen, dat wij voor nu en voor de hele levenswandel, die op aarde nog wacht, maar ook voor de eeuwige levenswandel, die komt, geen andere pleitgrond hebben, dan het bloed van het Lam, want het is op de grond gesprengd en daar wandelen wij op.

Wij kunnen God niet anders naderen, en wij ontvangen heel die heerlijkheid door het bloed van het Lam; daarom is dat bloed onze enige pleitgrond voor nu en voor de eeuwigheid. Daarom zingt ook straks de Gemeente, als zij al opgenomen is het lied: **“Gij hebt ons gekocht met Uw bloed”.**

De Here Jezus is ingegaan met Zijn eigen bloed en daar is Hij nog steeds. En hieruit zien wij, dat de Grote Verzoendagpas voor het eerste gedeelte vervuld is. De hogepriester moest eerst met het bloed van de stier ingaan en verzoening doen voor zich en zijn huis, waarna hij terugkeerde in de voorhof, om dan met het bloed van de bok verzoening te doen voor het volk, om dan weer opnieuw in te gaan.

Maar de Here Jezus is nog maar eenmaal ingegaan in het heilige der heiligen, en is daar nog steeds om verzoening te doen voor Zijn huis, want daar is Hij voor ons als Hogepriester om Zijn Gemeente klaar te maken, en wij wachten hier als Gemeente op het ogenblik dat Hij uitkomt voor Zijn huis, opdat de verzoening voor Zijn huis geheel volbracht is en de Gemeente geheel geheiligd zal zijn.

Daarom verwachten wij Hem ook tot ons heil, en dat is, als Hij komt om Zijn Gemeente te halen, want dan wordt dat gedeelte van de Grote Verzoendagvervuld. Want dan komt Hij uit en verenigt Zich met Zijn huis, want Zijn huis is dan gelijk Hij is, zonder vlek en rimpel.

Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat het laatste gedeelte van die Grote Verzoendagin vervulling. Dan komt Hij met Zijn huis, de Gemeente, als de Vrouw des Lams, die met Hem priesters en koningen zullen zijn. Waarvoor komt Hij? Dan zal Israël zien, in Wie zij gestoken hebben en over Hem rouw bedrijven.

Als de Hogepriester uitkomt, dan toont hij zijn handen en dan ziet heel het volk het bloed aan die handen en weten zij, dat nu de verzoening voor hen gekomen is. Wat lezen wij nu in de Schrift? Als Jezus straks komt voor Israël en de volkenwereld, vinden wij daarin: **“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen”.**

Dan gaat Israël zich verootmoedigen, want dan zien zij, dat het Dezelfde is, Die zij eens doorstoken hebben. Zoals de hogepriester het bloed aan de handen moest laten zien, zo zullen zij het teken der nagelen zien in het lichaam van hun Heer.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Dit vinden wij nogmaals in **Zach. 13:6**. **“En als men tot hem (de Hogepriester) zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? Dan zal hij zeggen: Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden”.** (Israël)

De vervulling van deze profetie is, dat Jezus Christus uit het heilige der heiligen met Zijn Gemeente verschijnt, en dan zal het overgebleven deel van Israël zien, in Wie zij gestoken hebben en over Hem rouw bedrijven en dan zal ook het bloed van Zijn offer over hen verzoening doen, omdat zij in het geloof op Hem zullen zien.

Dit is de laatste aanbidding Gods, en wee de ziel, die zich op die dag niet verootmoedigt, en niet in de rust ingaat van het volbrachte werk van Jezus Christus, het geslachte Lam. In Zacharia vinden wij verschillende profetieën, die dan in vervulling zullen gaan.

In **Zach. 13:8** lezen wij: **“In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven”.** Twee derde van het hele volk van Israël zal zich dan niet verootmoedigd hebben, maar verhard blijven onder de antichrist en daarom uitgeroeid worden in de grote verdrukking.

Het één derde deel zal het heilig overblijfsel, het herboren, het nieuwe Israël worden en niet de Gemeente is het nieuwe Israël. Wat gaat er gebeuren met dat derde deel? **Vers 9** zegt: **“Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen”.**

Zij worden verzoend en ook in de Heilige Geest gedoopt tot één volk, een nieuwe gemeente voor God. **“Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God”.**

De Gemeente van Jezus Christus zegt; dat Hij haar bruidegom is, En dan gaat ook **Zach. 13:1** voor hen in vervulling: **“Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging”.**

Ziet u het geweldige van die Grote Verzoendagen dat het tot nu toe nog maar voor een gedeelte vervuld is, want straks brengt de Heer daarmee ook pas de verzoening voor Israël aan.

In het Duizendjarig Rijk is er steeds een verkeer tussen hemel en aarde, want de Here Jezus is dan met Zijn Gemeente koningen en priesters en wij wonen in het hemelse Jeruzalem, maar ons werkterrein is op de aarde, want wij gaan niet eenmaal naar de hemel, maar komen terug en zullen op en neer gaan, want de Heer en Zijn Gemeente hebben vrije toegang bij de Vader. Waar wij willen zijn, daar zullen wij zijn, want de mogelijkheid daartoe zal het nieuwe lichaam ons geven.

Wat een wonderbare verbinding zal dat zijn tussen hemel en aarde! Het zal sneller zijn dan het licht en de gedachten. Dan zal ook de tweede bok de woestijn ingaan en worden alle zonden van deze aarde weggenomen, steeds verder en verder.

Als laatste moest op de Grote Verzoendagnog iets plaats vinden, namelijk de hele tabernakel met al zijn gereedschappen en vooral het brandofferaltaar moest op nieuw verzoend, gereinigd worden. De hemel, het heilige der heiligen, hoeft niet verzoend te worden, want daarin is geen zonde, maar de hemelse gewesten zullen wel gereinigd worden van satan en zijn demonen, want die worden dan in de put des afgronds geworpen.

Zo zullen de hemelse gewesten verzoend zijn en ook de aarde, die nu nog stinkend is van de zonden en van het vergoten bloed; de voorhof, de wereld en dan in het bijzonder het centrum van die voorhof, het aardse Jeruzalem met de dan daar opgerichte tempel, waarbij het kruis als een levend symbool blijft staan en zullen dan ook verzoend en gereinigd zijn.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Dit vinden wij ook in Zach. 14:20. *“Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den HERE heilig; en de potten in het huis des HEREN zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de HERE der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HERE der heerscharen”.* Zo zal er een volkomen heiliging zijn in de dienst, die dan ook voor de volken wereld kan plaats vinden.

Daarom lezen wij in Zach. 14:4. *“zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde”.*

En zo lezen wij in vers 5b: *“En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem”.* Dat is de Gemeente. Vers 9: *“En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige”.*

Zo zien wij iets van deze wonderbare verzoendag, die voor de Gemeente voor de eerste helft vervuld is; maar zij wacht nog, totdat onze Heer, als ons Hoofd uitkomt, opdat wij met Hem zullen zijn, om verzoening aan te brengen voor Israël en de volkeren.

Wij hebben gehoord, hoe op de eerste dag van de zevende maand het feest der bazuinen begint en op de tiende dag, de grote verzoendag, er nog een laatste bazuin gaat voor Israël en de volken. Het is de bazuin, die uitroept verlossing voor allen, die zich willen verootmoedigen in die tien dagen die gekomen zijn.

Het is de bazuin van verlossing, vrede en de aankondiging van vrijheid, een jubeljaar, dat is het Duizendjarig Rijk. Het is een heerlijke slotbazuin, die alleen gaat voor diegenen, die zich willen laten verzoenen.

Wat is het heerlijk, dat dit alles al geschreven staat, zoals wij lezen in Lev. 25:8-10. *“Voorts zult gij u zeven jaar-sabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenveertig jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners”.*

Dit is het Pinksteren voor Israël en de volken, want Gods Geest zal dan uitgestort worden over alle vlees. En dat is het Duizendjarig Rijk, want daar is geen dienst meer aan de zonde en aan de duivel, daar deze in de put des afgronds is.

Wat een heerlijke woorden en ver 10: *“Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners”.*

Het derde deel van Israël zal dan wedergeboren zijn en door Israël gaat dan de grote volken evangelisatie komen en zoals de Gemeente dit met Pinksteren ontving en de oogst moest binnenhalen, zo krijgt het derde deel van Israël Pinksteren om onder de volken uit te gaan om nog een laatste oogst binnen te halen tijdens het Duizendjarig Rijk. *“Een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren”.*

Het is de weder oprichting en het herstel van alle dingen, waarvan de profeten gesproken hebben. Dan zal er geen misoogst meer zijn, maar harmonie in de plantenwereld en vrede in de dierenwereld; de leeuw zal weer gewoon gras eten, zoals het was voor de zondeval en zal ook met het lam verkeren, evenals de wolf en de beer, en zij zullen geen kwaad meer doen.

De slang zal zelf niet giftig meer zijn, want het kind zal zijn hand steken in het hol van de adder en niemand zal de ander meer enig leed doen. De volken zullen geen oorlog meer voeren en het oorlogsmateriaal zal omgesmeed worden tot ploegen en sikkels.

De oorlogsindustrie zal vredesindustrie worden. Nu is het nog de leugen en bedrog in mooie leuzen, maar onder Koning Jezus Christus, de Vredevorst, zullen de volken vrede leren en het aller heerlijkste is, dat Hij er

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

zevende avond: het zesde feest dat God viert, Grote Verzoendag

Zelf zal zijn, die recht en gerechtigheid zal uitoefenen. En wat een heerlijkheid, dat wij aan Zijn zijde mogen zijn, om als Zijn huis in die heerlijkheid te delen.

Toen de koningin van Scheba op bezoek bij Salomo kwam, daar zij gehoord had van zijn wijsheid en de heerlijkheid van zijn huis en tempel, was zij geheel onderste boven en zeide: **“de helft was mij nog niet aangezegd”**.

Het was veel heerlijker dan haar gezegd was, en zij werd als het ware heilig jaloers, want zij wilde wel één van zijn geringste huisgenoten zijn. Zij roemde vooral de heerlijkheid van zijn huis (de Gemeente) en van zijn dienstknechten, die dagelijks aan Zijn tafel zaten.

Zo mag de Gemeente straks ook aan Zijn tafel zijn. Laten wij ons verheugen in het heil en de heerlijke roeping, die God ons bereid heeft in Zijn Zoon Jezus Christus, dat wij het huis mogen zijn van deze Grote Hogepriester. Als wij nu delen in Zijn lijden, vervolging, vernedering en verachting, dan zullen wij ook delen in Zijn heerlijkheid.

Tot zover volgende week starten wij met het laatste, het zevende feest dat God viert.

De Heer Zegene u.
Amen.