

Bijbelstudie Centrum studie over
“Het geheimenis des geloofs”

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum



2 Petrus 1:19

***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***



een kerk bepaalt **niet** wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

2 Tim. 4:2-4. **“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”**.

Bijbelstudie Centrum studie over
“Het geheimenis des geloofs”

Broeders en zusters, zullen wij als eerste het Woord openen bij **Rom. 1:16-17** *“Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven”*.

Vervolgens gaan wij naar **1 Tim. 3:9** *“maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten”*.

Het is goed om nog eens stil te staan bij het geheimenis van het geloof. Het gaat dus om dat geloof, waardoor wij het eigendom zijn geworden van Jezus. Dat is een geheimenis, zoals het hier ook duidelijk staat, een verborgenheid zegt de Oude Vertaling. En nu willen wij met elkaar uit de Schrift gaan zien, wat God hiermee bedoelt.

Wij gaan daartoe **Ef. 4:3-6** lezen, waar Paulus door de Heilige Geest ons vermaant om elkaar in liefde te verdragen. *“en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes; één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop van uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen”*.

In **vers 4** lezen wij *“ één lichaam”*. Wie is dat lichaam? Dat is de Gemeente. En van wie is dat lichaam? Het is het lichaam van Jezus. Wij weten immers, dat de gehele Gemeente, die uit vele leden bestaat, het Leven van Jezus in zich heeft, daarom lezen wij ook in de Schrift. **Ef. 1:22-23** *“En Hij (God de Vader) heeft alles onder Zijn voeten gesteld (Jezus) en Hem als Hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”*.

Wat is de Gemeente? Dat zijn zij, die een directe levensgemeenschap met Jezus hebben, zoals alle leden van het Lichaam het leven van het Hoofd bezitten. Elk lid van mijn lichaam leeft zolang ik het leven heb. En zo is het ook in de Gemeente van Jezus.

Elk lid dat tot de Gemeente van Jezus behoort, leeft door Jezus en daarom is de Gemeente het Lichaam van Hem. Zo laat **1 Cor.12** ons dat ook duidelijk zien in **vers 12** *“Want gelijk het ichtaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus”*.

De Schrift zegt hier niet: zo ook de Gemeente, maar *“zo ook Christus”*, want de Gemeente is Jezus, zij is het Leven van Hem. Als we dit goed gaan zien, dan begrijpen wij, wat er in **Ef. 4:4** staat namelijk *“ één Lichaam, dat Christus is en ook een Geest, dat Zijn Geest is”*.

En dan staat er verder: *“gelijk gij ook geroepen bent in de ene hoop”*. Wie is die hoop? Ook Jezus is die hoop, wat wij vinden staan in **Col.1:27**, waar Paulus schrijft: *“Hun heeft God willen bekend maken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder (in de grondtekst staat hier niet “onder u” maar daar staat “IN u”) Christus in u, de hoop der heerlijkheid”*.

Paulus schrijft het ook zo aan Timoteüs in **1 Tim. 1:1**. *“Paulus, een apostel van Christus Jezus naar de opdracht van God, onze Heiland, en van Christus Jezus, onze hoop”*. Zo zien wij, dat deze dingen, die hier genoemd worden, Jezus Zelf zijn, want Hij is een persoon en alle dingen zijn door Hem en zijn ook in Hem. Dat is wonderbaar!

Als Paulus getuigt voor de Joden in Rome, dan zegt **Hand. 20:20**: *“Daarom heb ik gezocht u te zien en toe te spreken (want hij was immers als gevangene in zijn eigen woning en daar nodigde hij deze Joden bij zich uit), want om de hoop van Israël draag ik deze ketenen”*. Jezus is dus ook de hoop van Israël, hun Messias, maar zoals wij zagen, is Hij ook onze hoop, de levende hoop, want Hij is een levende Persoon.

Nu staat er in onze vertaling in **Ef. 4:4** *“gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping”*. Maar weet u, wat andere vertalingen daar hebben staan en dan wordt het duidelijker, dat die ene hoop Jezus is. Een van die vertalingen zegt: *“gelijk gij ook geroepen bent in een aan uw roeping verbonden hoop”*.

Wij gaan nu verder: *“één Heer”*. Wie is dat? Ook dat is weer Jezus.

Bijbelstudie Centrum studie over
“Het geheimenis des geloofs”

Nu volgt er **“één geloof”**, wat wij echter tot het laatste bewaren. Daarna komt **“één doop”**. Wat is die ene doop? De Heilige Geest laat Paulus niet schrijven of hij hier de waterdoop of de geestesdoop bedoelt en dat terecht.

Want die ene doop, waarvan hij hier spreekt, onverschillig of dat nu de waterdoop of de geestesdoop is, het is niet anders dan een samenvatting van die beide dopen, die niets anders zijn dan een eenmaking in Jezus en daarom is het de doop in Jezus.

Zo staat het ook duidelijk in **Gal. 3:27**, waar ook in het midden wordt gelaten of het de doop in water is of de geestesdoop, die daar direct op moet volgen: **“Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”**.

We lezen in de Schrift, dat er gedoopt werd in water, maar het gaat niet om het water, doch de waterdoop is een afbeelding er van, dat wij ons één maken met wat gelijk is aan Jezus dood en dat wij het ook zullen zijn, met wat gelijk is in Zijn Opstanding. Wij worden ingedoopt in de Persoon van Jezus; daarom is het de doop in Jezus.

Toen Paulus in Efeze kwam (**Hand. 19**), vroeg hij aan enkele gelovigen, die hij daar vond: **“waarin bent u dan gedoopt”**? Toen bedoelde hij geen water, maar in welke persoon, in welke Naam zij gedoopt waren. Zij antwoordden, dat zij gedoopt waren in de doop van Johannes, dat was dus de doop der bekering.

Daarop zei Paulus, dat zij gedoopt moesten worden in Jezus. Wij zien dus duidelijk, dat de waterdoop (geloofsdoop) een indopen is in Jezus en die ene doop (**Ef. 4:5**) is dus in Jezus.

Zo is ook de Geestesdoop niet anders, zoals **1 Cor. 12:13** het ons leert. **“want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt”**. En dat is weer het Lichaam van Jezus. Vandaar dat Paulus in **Gal. 3:27** door de Heilige Geest helemaal niet daarbij vermeldt of het de water- of geestesdoop is. Maar ik denk, dat hij die beide dopen bedoelt, want beide dopen dienen er alleen voor, dat wij in Jezus zijn.

Wij hebben nu in **Ef. 4 en 5** gelezen en zijn tot de ontdekking gekomen, dat alles wat hier opgenoemd wordt, Jezus Zelf is. Maar één ding hebben wij nog overgeslagen en dat is: het geloof. Zou dan het geloof alleen daarbuiten gesloten zijn? Zou het hier dan gaan om een geloof van ons?

Neen, want net zo min als het gaat om een hoop van mensen, maar het gaat om Jezus, de levende Hoop, een levende Persoon en zoals de doop niet is een doop van mensen in water, maar een doop in Jezus, zou dan dat geloof als de enige in die hele opsomming er buiten vallen en zouden wij dat geloof dan in ons zelf moeten zoeken. Neen daar komt nu juist naar voren het geheimenis van het geloof, dat God ons geven wil en ook is dat Jezus Zelf.

Nu gaan wij in een andere Schriftplaats. We weten, dat God liefde is, zoals Johannes het in zijn brief schrijft. Daarom is de liefde ook het meeste. Maar wij hebben al gezien, dat Jezus ook onze hoop is en Hij is ook het geloof.

Dit gaan wij nader bezien in **1 Cor. 13**, het laatste vers: **“Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde”**. Het gaat dus hier om drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar let u op; zijn het drie dingen, die altijd zo blijven? Want wat blijft altijd? Iets van de mens? Neen, alleen dat, wat van God en van Jezus is en dat is eeuwig.

Wij weten dat God liefde is, zoals Johannes het in zijn brief schrijft. Daarom is de liefde ook het meeste. Maar wij hebben al gezien, dat Jezus ook onze hoop is en Hij is ook het geloof. Het gaat hier helemaal niet om een aangeleerd geloof. Velen hebben een aangeleerd geloof, omdat zij thuis of ergens anders opgevoed zijn in een aangeleerd geloof, maar waar men niets aan heeft.

Het gaat hier om het geloof, dat God in genade ons schenkt. Daar gaat het om en dat is het geheimenis.

Bijbelstudie Centrum studie over
“Het geheimenis des geloofs”

In **1 Cor. 2:5** lezen wij dat Paulus zegt: *“opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen (daar hebt u dat geloof, wat ons aangeleerd, aangepraat wordt: theologie), maar op kracht van God”*. Waar komt dat ware geloof dan vandaan? Uit de kracht van God, die het ons schenkt uit genade door Zijn Woord en door Zijn Geest.

Daarom moeten wij alleen ons hart openen voor Zijn Woord en voor de inwerking van Zijn Geest. **Ef. 2:6b-8** zegt het zo: *“in Christus Jezus, om in de komende eeuwen, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen, naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God”*. Dank God voor Zijn onuitsprekelijke gave!

Jezus Christus zegt tegen die Samaritaanse vrouw, die zondares, maar die God juist op het oog had in Joh. 4 : 10 :*“Indien u wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt : Geeg Mij te drinken, U zou Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water gegeven hebben”*. God schenkt al deze onuitsprekelijke gaven in die ene gave van Zijn Zoon; en daarom zien wij, hoe wij het alleen van Hem moeten verachten, want Hij schenkt ons fat wonderbare geloof.

We gaan even terug naar **Rom. 1:16-17**, waar Paulus zegt: *“Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek (de heiden). Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven”*. Verstaan wij dit geheimenis?

Gerechtigheid Gods wordt in het Evangelie geopenbaard. Als dit Evangelie dus tot ons komt in de rechte prediking, het Evangelie wat ons Jezus verkondigt, dan krijgen wij van Godswege door dat Evangelie geopenbaard: het geloof, Jezus!

Dat geloof krijgen wij en het wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Het begint dus niet bij ons, dat wij tot geloof moeten komen; wij moeten het eerst ontvangen uit Gods hand en uit Zijn geloof komen wij tot geloof. Dat is wonderbaar!

Wij willen eerst nog uit de Schrift zien, hoe dat geloof direct met de persoon van Jezus is verbonden. Daarom moet Jezus ook verkondigd worden, ons letterlijk voor de ogen gesteld worden, opdat God Zijn Zoon in ons kan openbaren.

Als wij naar **Galaten 3** gaan, dan lezen wij in **vers 22-23** *“Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden”*.

Wij zien dus, dat dit geloof eerst moest komen, want dat is er niet altijd geweest; het is dus niet het natuurlijke geloof, dat in 's-mensen hart is. Maar dit geloof moest eerst komen vanuit de hemel en zolang dit nog niet gekomen was, werden dus de gelovigen uit het Oude Verbond in verzekerde bewaring gesteld, onder de wet, totdat het geloof zou komen. Dat zegt **vers 23**: *“Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden”*.

Het is dus een geloof, dat geopenbaard werd van Godswege; het was dus altijd verborgen geweest en kwam aan het licht door Gods openbaring. En wanneer werd het dan van God geopenbaard? Toen dat geloof van de hemel naar deze aarde kwam, namelijk toen God Zijn Zoon Jezus zond op deze aarde.

Want God heeft in Zijn Zoon alles geopenbaard. Want al de volheid woont in Hem, dus ook het geloof, dat wij nodig hebben tot zaligheid. Nu gaan wij steeds meer begrijpen, wat Jezus zei: *“Zonder Mij kunt gij niets doen”*. En dan gaan wij misschien ook beter begrijpen de woorden die Jezus sprak in **Joh. 14:1** *“Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij”*.

Voordat Jezus naar de aarde kwam, waren er al vele mensen, die in God geloofden, gelukkig wel. Maar dat geloof kan ons niet zonder meer behouden. Het geloof, dat geopenbaard moest worden, dat

Bijbelstudie Centrum studie over
“Het geheimenis des geloofs”

leidt nu tot behoudenis. Daarom, broeders en zusters, is Jezus reeds aan uw hart geopenbaard geworden, zodat u nu deel hebt aan Jezus? Want daardoor hebt u door Hem dat ware geloof ontvangen.

We lezen nog eens **Gal. 3:23-25** *“Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. b De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden”*.

En nu vers 25 *“Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester”*. (“niet meer onder de wet”) Zo zien wij dus, dat dit geloof gekomen is, toen Jezus kwam en Hij is nog altijd op aarde door de Heilige Geest.

Dit is een heel belangrijke zaak en wij zien, dat het een geheimenis is, dit geloof. Want wat is het geheimenis van dit geloof? Jezus Zelf!

Als u dat geloof in uw hart hebt, wat van God is uitgegaan, dan woont, door dit geloof Jezus Zelf in u, dat zegt ook **Ef. 3:17** *“opdat Christus door het geloof in uw harten woning make”*. Dat is dat heerlijke geheimenis van het geloof, dat wij moeten bewaren in een rein geweten.

Ik ga nog even met u naar **Gal. 2:15-16a**: *“Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus”*. De mens wordt dus niet gerechtvaardigd uit werken der wet.

Wat is dat voor een wet? Is het een wet door mensen gegeven of is het een wet van God? Let u op: de mens wordt niet gerechtvaardigd uit werken der wet, maar uit het geloof van Jezus. Zo min als die wet van mensen is, zo min is dus ook dat geloof van mensen. God heeft eens de wet gegeven en zo heeft God nu het geloof gegeven. Het is dus een levende Persoon. Ik heb er al eens op gewezen, hoe in onze vertaling dit niet verstaan wordt, maar gelukkig is de Statenvertaling juist.

We lezen nog eens dat **16e vers Staten Vertaling**: *“Wij. . . . wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van (niet in) Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van (niet in) Christus Jezus en niet uitwerken der wet*.

Wij komen dus door het geloof van Jezus tot het geloof in Jezus. Doordat wij het juiste Evangelie verkondigd krijgen, wordt ons Jezus voor geschilderd en als wij dat in ons hart opnemen, doordat wij er ons voor openstellen, dan ontvangen wij regelrecht dit geloof, wat God ons schenkt in Jezus.

Het staat hier dus duidelijk in dat ene vers: *“dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, door het geloof van Christus Jezus, en tot het geloof in Christus Jezus gekomen is om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus Jezus”*.

Als wij hier licht op krijgen en dit geheimenis gaan zien, ontvangen wij daaruit een kracht Gods tot zaligheid; want dan berust ons geloof niet meer op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Daarom zegt Paulus dan ook later in dit zelfde Schriftgedeelte in vers 20: *“Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God”*. Dat is een wonderbare kracht en een dagelijkse ervaring onder alle problemen om uit geloof tot geloof te leven. Want als ik uit Zijn geloof leef, dan krijg ik het geloof, dat ik nodig heb.

Ook de Romeinen brief laat ons duidelijk zien, dat het geloof ons deel wordt door de rechte prediking, de verkondiging van Jezus. In **Rom. 10:17** lezen wij: *“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.”*

Bijbelstudie Centrum studie over
“Het geheimenis des geloofs”

Kent u dat geloof? Daar gaat het om. Er zijn vele soorten geloof in deze wereld en helaas ook onder de Christenen. Want deze gelooft dit en die gelooft dat en een ander gelooft de leringen van de Hervormden en weer een ander de geloofsleer van de Gereformeerden enz..

Paulus zou zeggen: *“Ik zie, dat u alleszins godsdienstig bent; maar een ding kent u nog niet: de levende God, want voor Hem zal geen vlees roemen”*. U weet, dat Abraham, de vader der gelovigen wordt genoemd en terecht, want het gaat niet om een geloof, wat in onze ogen goed is, maar om het geloof, wat wij gelezen hebben in **Rom. 1:17** *“Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof”*.

Maar in een andere vertaling lezen wij: *“Daarin wordt de rechtvaardigheid, die voor God geldt, geopenbaard; zij ontstaat uit geloof en leidt tot geloof”*. Dat is duidelijker. Nog een andere vertaling zegt: *“de rechtvaardigheid, die door God wordt gegeven”*. Ook dit is goed.

Gerechtigheid Gods wordt dus geopenbaard uit geloof tot geloof. En dat is niet een kwestie van een keer, maar het gaat steeds door. Want niet ik, maar Jezus zal mijn leven wezen en wat ik nu nog in het vlees leef, zegt Paulus, leef ik niet door het geloof in Jezus, maar door het geloof van Hem. En dat is heerlijk, als je dat gaat zien.

Want dan weet je, dat Hij mijn alles is en dan kan je helemaal rusten in Hem, waar het dan ook naar toe moet gaan. Dan kunnen wij nog wel beven en vrezen, maar de Rots, waarop wij staan, beeft nooit. Zo kunnen wij rustig met Hem gaan, wetende dat Hij het Zelf zal doen en ons vasthoudt. Wonderlijk is dat, die heerlijkheid!

Hoe kreeg Abraham, de vader der gelovigen, dat geloof? Was hij van zichzelf zo'n gelovig man? Laten wij **Gen. 15:5-6** daarvoor opslaan. *“Toen leidde Hij (dat is dus de Heer zelf) hem (Abraham) naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij (Abraham) geloofde in de Heer, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid”*
Hoe kreeg Abraham dat geloof?

Hij had gemeenschap met de Heer en de Heer liet hem naar de hemel opzien en toen kreeg hij een hemels gezicht. Want het geloof was toen nog in de hemel en nog niet op de aarde. Het kwam pas op de aarde, toen Jezus op de aarde kwam. Maar toen de Heer tegen Abraham zei *“kijk op naar de hemel”* en hij daardoor dat hemelse gezicht kreeg, ontving Abraham met het Woord van God een openbaring van God en God schonk hem geloof en daarom geloofde Abraham. Dat is het geheim!

Hoe kwam de apostel Paulus tot een waarachtig geloof? Ja, hij geloofde wel in God, want hij was een ijveraar voor God en daarom vervolgde hij de Gemeente. Maar toen kreeg hij dat hemels gezicht, waarvan hij later zei: *“dat hemels gezicht zal ik nooit ongehoorzaam zijn”*. Wat zag hij dan? Hij zag Jezus en toen kwam hij tot het geloof.

Dan kunnen wij ook zeggen: geen mens kan dat ons ontroven! Gaat u het begrijpen! Als u een geloof hebt, dat u door mensen aangeleerd is, bijvoorbeeld door predikanten, die van de kansel af hebben onderwezen, dan heeft u het van een mens ontvangen en dan kunnen mensen het u weer afnemen.

En dat gebeurt ook vaak genoeg, want er zijn mensen, die aanvankelijk geloofd hebben, maar later hun geloof geheel zijn kwijtgeraakt. Maar zij, die het geloof van de Heer ontvangen hebben, dat kan niemand hen ontroven. Want het is het levende geloof van Jezus Zelf.

Laten wij tenslotte nog iets met elkaar gaan opslaan, wat de Griekse grondtekst van **Hebr. 12:2** ons duidelijk laat zien. Daar staat in onze vertaling: *“Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs”*.

Wat wij dus in onze Bijbel hebben staan is *“de voleinder des geloof”*. Dat is wel goed, maar het geeft niet geheel weer de betekenis van wat er in de Griekse grondtekst staat. Men kon het niet anders

Bijbelstudie Centrum studie over
“Het geheimenis des geloofs”

weergeven, want wij hebben er in het Nederlands geen woord voor, om de eigenlijke betekenis weer te geven.

De Duitse vertaling heeft daar staan **“Urheber”** en dat zegt eigenlijk heel wat meer dan **“voleinder van het geloof”**. Het wil echter dit zeggen: *“de aanvanger, de oorsprong, het begin van het geloof en de voleinder daarvan”*. Jezus is dus alles, want Hij is het begin en Hij is ook het einde van ons geloof. En Hij schenkt het ons en zal ook de voleinding in ons bewerken.

Gaan we nu begrijpen, dat Paulus zegt **“en zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van Jezus Christus”**. Paulus kon dit zeggen, omdat, hij toen nog als Saulus een vervolger was van de Gemeente, Jezus hem verscheen in dat hemelse visioen, waardoor Hij Paulus als een bijzonder instrument kon gebruiken.

Dank God voor deze onuitsprekelijke gave, Jezus, de Christus der Schriften.

Amen.