

Bijbelstudie Centrum:  
"HET EVANGELIE DER GENADE"

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9)**, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4. "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren".**

Ons onderwerp vanmorgen is "het evangelie der Genade".

Laten we eerst met elkaar het Woord openen en lezen **Romeinen 5:12-17** *Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgedaan, omdat allen gezondigd hebben; want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende.*

*Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus".*

Als we het hebben over wat Adam veroorzaakt heeft bij de mensheid en zoals we hier gelezen hebben "**door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood**", kan men zeggen dat is niet eerlijk, men is er per slot van rekening niet bij geweest, men heeft niet kunnen kiezen.

Hier zit wel wat in, maar als antwoord heb ik, dat zal wel zo zijn, als Adam al alleen geweest was, maar in het voorgelezen gedeelte staat ook nog over een andere mens geschreven. U moet zich dat even indenken: Adam vanuit de positie waarin hij met God verkeerde, waarin alles met God in harmonie was, hij koos voor zichzelf en dat betekent kiezen tegen God in en daarmee werd het voor Adam donker.

Zoals we hier gelezen hebben, werd het eigenlijk donker voor de gehele mensheid, want door die ene mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood en zo is ook de dood tot alle mensen doorgedaan omdat allen gezondigd hebben.

Men kan dus zeggen, dat heb ik dus geërfd, je zit er maar mee. Maar een andere visie is als God nu niet meer gedaan had, maar God heeft het er niet bij gelaten, God heeft de mens weer een keuze mogelijkheid gegeven, want Hij heeft de Heer Jezus gestuurd!

Adam koos vanuit licht de duisternis en wij die van nature in de duisternis zijn, wordt het licht voorgesteld en opnieuw worden we voor de keuze gesteld. Er is namelijk Evangelie gekomen en Evangelie bleek een blijde boodschap voor hen die in het donker zitten.

Het eerste Evangelie licht dat tot ons kwam was het Evangelie waarmee de Heer Jezus trok door de dorpen en de steden van Israël. **Matt. 4:23** *"En Hij (de Heer Jezus) trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk".*

Wat moet dat voor een volk in duisternis een geweldige blijde boodschap geweest zijn, dat daar iemand kwam die het Evangelie van het Koninkrijk verkondigde en daarbij ook de tekenen van dat Koninkrijk liet zien.

De Israëlieten wisten wel dat God beloofd had dat het Koninkrijk eenmaal zou komen, waarvan de grote Zoon van David Koning zou zijn. Blij moment dat aangekondigd was dat die Koning geboren zou worden, vinden we in **Lucas 1**, waarin tot Maria gesproken werd **vers 31-33** *"En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid en Zijn koningschap zal geen einde nemen".*

Wat hadden ze daar lang op gewacht. Het was al voorzeggd door de profeet **Jesaja, Jes. 9:6** *"Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over het koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid".*

Steeds had men uitgezien, vooral zij die zich ervan bewust waren geworden dat ze in duisternis zaten, dat hun toekomst eigenlijk hopeloos was, als dit niet zou gebeuren; en daarom stuurde God, om die Koning aan te kondigen, de heraut vooruit: Johannes de Doper, die met de verkondiging van dit Evangelie van het Koninkrijk begon.

De Heer Jezus zette die verkondiging voort. Telkens opnieuw heeft Hij het hen aangezegd, telkens opnieuw moesten ze het horen. Hij gaf ook Zijn discipelen de opdracht: *"Predikt het Evangelie van het Koninkrijk"*. Zo zond Hij Zijn twaalf uit, zoals u vindt in **Matt. 10:5-8** *"Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet"*.

Ze moesten gaan van dorp naar dorp en van stad naar stad om *"het Evangelie van het Koninkrijk"* aan te zeggen. Later stuurde Hij er zelfs zeventig op uit om de tekenen van het Koninkrijk te doen, ze mochten niets met zich meenemen, geen beurs of reiszak, want daarin zou voorzien worden.

*"Het Evangelie van het Koninkrijk"* is verkondigd **totdat** die Koning werd verworpen. Van Godswege moest die Koning gekroond worden, God had al aan David laten zeggen dat aan zijn koningshuis geen einde zou komen, dat er altijd iemand uit het geslacht van David op de troon zou zitten.

Heel interessant is het om te lezen hoe die belofte aan David werd gegeven en hoe die belofte later aan Salomo werd gegeven. Er was één verschil in die twee beloften: aan David werd gezegd dat het nageslacht van David altijd een opvolger zou hebben, maar dat werd *niet* herhaald aan Salomo, aan die werd gezegd dat zijn troon bestendig zou worden. Het wonderlijke is dat uit de geslachtsregisters blijkt, dat de Heer Jezus een afstammeling was van David door Davids zoon Nathan en dat hij de troon erfde via Salomo door Jozef. Zo ziet u dat zelfs de belofte die God heel lang geleden deed, heel nauwkeurig en stipt werden uitgevoerd.

Deze grote Koning, gekroond ondanks wat de mensen wilden; zij wilden Hem niet als koning en toch werd Hij gekroond, maar met een doornenkroon. Ze wilden Hem niet als koning en toch stond er boven aan het kruis geschreven dat Hij de Koning der Joden was, zoals God het wilde.

Want het Evangelie van God is een evangelie dat zegt dat God altijd Zijn plan volvoert wat Hij in gedachten heeft, zelfs wanneer mensen met de vijand van God met alle geweld trachten dat plan te verhinderen.

Zo moest de man, die aan de vijandelijke kant stond, Pilatus, schrijven dat Hij de Koning der Joden was; zo moest Kajafas profeteren over de Heer Jezus dat Hij zou sterven voor het gehele volk, terwijl ze wat hun wil betrof precies aan de andere kant stonden; zo moesten soldaten die Hem wilden bespotten, Hem de kroon opzetten, omdat het naar Gods wil was. Wonderbaarlijke vervulling van Gods plan.

En nu is het met *"het Evangelie van het Koninkrijk"* zo, dat het op een bepaald moment opnieuw verkondigd zal worden, dat heeft de Heer Jezus verteld in **Matt. 24:14** *"En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn"*.

Dit Bijbelvers wordt wel eens zo aangehaald, als zou de wederkomst van de Heer Jezus niet kunnen plaatsvinden voordat het Evangelie aan allen bekend gemaakt is, maar we moeten goed zien dat het hier gaat om *"het Evangelie van het Koninkrijk"*, **dat** zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis *"voor alle volkeren"* en dan zal het einde gekomen zijn. Want elk volk en elke natie zal weten dat de Heer Jezus de Koning der koningen is.

Toen de Heer Jezus verworpen werd als de Koning van Israël, heeft God het Evangelie een hele nieuwe dimensie gegeven, een nieuw Evangelie: het Evangelie van de Genade. Paulus zegt een paar hele belangrijke dingen in **Rom. 2:16** *"ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Jezus Christus"*.

Hij noemt daar het Evangelie dat hij verkondigd heeft "mijn evangelie" en hij bedoelt daarmee "*het aan mij toevertrouwde evangelie*". Hij doelt op wat er in Hand. 26:17-18 vermeld staat "*u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligde zouden ontvangen door het geloof in Mij*". Zo werd het tegen Paulus gezegd.

Dat Evangelie was Paulus toevertrouwd om het te verkondigen en nu zegt hij hier "*dat God op een bepaald moment de mensen gaat oordelen volgens dat Evangelie*". Een prachtig antwoord om iemand te kunnen geven die zegt: "*ik ben er in het paradijs niet bij geweest*".

Want God beziet niet of wij afstammelingen van Adam zijn, maar Hij zal een mens oordelen naar wat hij gedaan heeft met het aanbod dat hij kreeg in de Heer Jezus. Daarom kon Paulus zeggen dat "*God het verborgene oordeelt volgens mijn evangelie door Christus Jezus*", n.l. het Evangelie dat de Heer Jezus, de verworpen Koning, stierf aan het kruis voor de zonden der wereld en dat Hij opstond uit de dood voor onze rechtvaardiging en dat allen die geloven in dat offer door Hem gerechtvaardigd worden, dat wil zeggen recht komen te staan voor God.

Dat Evangelie heeft in de Bijbel een aantal bijzondere namen die meteen hele belangrijke elementen aanduiden van dat Evangelie.

Ten eerste: "het Evangelie van God": Rom. 1:1 "*Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God*". Het komt voort uit de liefde van God. U kent wel het bekende vers Joh. 3:16 "*Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe*". Het is Gods liefde dat Hij dit Evangelie verkondigt, want God had het niet hoeven doen.

Ten tweede: "het Evangelie van de Heer Jezus": 2 Cor. 10:14 "*Immers, daar wij niet in de mening verkeren, dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe*". Omdat het voortkomt uit Zijn offer en omdat Hij degene is waarop ons geloof zich richt.

Ten derde: "het Evangelie der genade": Hand. 20:24 "*Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen*". Omdat het hen redt die naar de wet van God veroordeeld zijn. Wij allen liggen als het ware onder de banvloek van het oordeel van God en nu is de Heer Jezus gekomen en biedt uit genade voor ons verlossing aan, bevrijding.

Laten we nog eens dieper nadenken waarom dit nu "*het Evangelie der genade*" is, want dat is het hart van het evangelie. Elk Evangelie bestaat alleen maar door genade van God en genade is iets waar een mens geen recht op heeft, iets wat hij om niet krijgt.

Wat is het eigenlijk een geweldige genade dat we bij elkaar mogen komen. En hoe wonderlijk is het dat zo vaak die genade van God wordt versmaad. Wat betekent het ten opzichte van Gods liefde wanneer Zijn aanbod van genade wordt versmaad?

Hebt u voor die genade leren danken en leert u dagelijks uit die genade te leven? Wij kunnen ook met onze daden, de genade van God als het ware met voeten treden. Want God heeft in dat Evangelie van genade niet alleen maar genade aangeboden tot redding, tot behoudenis voor de veroordeelden, maar ook om de tweede voet in mijn hart te zetten!

Genade om iedere dag vanuit genade te leven betekent iedere dag opnieuw je hand ophouden. En dat is iets wat een mens van nature niet wil, daarvoor zijn we van onszelf uit veel te trots, we houden niet zo graag onze handen op, we willen veel liever zelf verdienen en door eigen inspanning iets bereiken. Dat was ook het aller moeilijkste waarvoor de apostel Paulus moest waken en waarvoor de Heer Jezus moet waken: dat wij blijven zien dat het, het Evangelie van genade is! Vandaar een hele brief aan de **Galaten** over dat ene thema: eigen inspanning.

Bijbelstudie Centrum:  
**“HET EVANGELIE DER GENADE”**

Zo waren daar broeders uit de stam van Juda bij de Galaten gekomen die zeiden: *“Jullie hebben het Evangelie van genade aanvaard, maar als je werkelijk helemaal God behaaglijk wilt zijn, dan moet er nog iets bij: dan moet je eigenlijk nog Jood worden en de Joodse wet gaan houden en je laten besnijden”*.

Dan trekt de apostel Paulus zich als het ware de haren uit het hoofd, zo ontzet is hij erover en hij zegt *“wat is er gebeurd, wie heeft jullie zo verblind? Want waardoor hebben jullie rechtvaardigheid ontvangen, op grond van werken der wet of door het geloof? Weet je het dan niet meer? Jullie hebben het toch zelf ervaren dat God in jullie binnenste kwam en dat daar vrede kwam met God en dat je wist dat je rechtvaardig voor God stond? Jullie hebben die geloofservaring toch? Hij pleit daarop en roept hen toe: Ga er toch niet iets anders bij maken, want het is alleen door het geloof in de Heer Jezus!”*

Er kan zo gauw iets bijkomen dat afdoet aan de genade van God. Wie leeft uit genade kan niet anders dan dagelijks zijn knieën buigen en zeggen: *“dank u Vader, dat U weer nieuwe dingen voor me hebt, want het is alleen maar uit U, door U en tot U”*.

O wee, als we niet meer uit genade kunnen leven, als we zouden denken dat genade ons niet genoeg zou zijn. Want God geeft genade in iedere omstandigheid en in ieder probleem; er is geen probleem zo groot of God geeft Zijn genade om daarin met Hem te staan, voor een ieder heel persoonlijk. Daarom is het zo'n enorme genade, dat God ons niet gegeven heeft regels en wetten, maar de levende Persoon van de Heer Jezus Zelf die in u woont!

Het wordt ook genoemd het Evangelie uwer behoudenis. Wij zijn behouden van de komende toorn, van de veroordeling die ons gold. **Ef. 1:13** *“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte”*.

Omdat we die behoudenis ontvangen hebben en er verzoening heeft plaats gevonden tussen God en u, is daar het Evangelie des vredes gekomen, want het is vrede geworden tussen God en de zondaar, vrede in het hart zolang we uit dat Evangelie van genade leven.

In het onderwijs op Christelijke scholen bemerkt men dat er op een gegeven ogenblik papieren de ronde doen en de lessen in godsdienst een heel andere inhoud krijgen, zodat het soms anti-evangelisch is. Als ouder kunt je dan niet zwijgen en de vraag is dan, wat is er hier gebeurd?

Waarom wordt de jongens en meisjes niet verteld dat we een levende Heer Jezus hebben die voor hen aan het kruis is gegaan. Door druk van andere leraren die hem verweten dat hij op die manier het contact met de klas zou verliezen. De betreffende leraar godsdienst heeft ontslag genomen, hij kon er niet tegen op .

Je kunt niet buiten de Heer Jezus om tegen je geweten ingaan en jonge mensen een vals evangelie verkondigen, dat kan God niet toelaten. Daarom staan we in deze wereld heel verantwoordelijk voor God en als u vrede met God wilt houden door het Evangelie van de Heer Jezus, dan kunt u niet anders dan uit genade leven en uit genade staan in de situatie waarin u geplaatst bent en getrouw doen wat Hij u opdraagt.

Dan hoeft u zich geen angst te laten aanjagen, want Hij is met u! Hem is gegeven alle macht in hemel en aarde. Als het u ter harte gaat wat de Heer Jezus verlangt, dan kan het niet anders dan dat u verlangt om diegenen die rondom u zijn te vertellen van Hem die voor u alles betekent. Als Hij voor u nog niet alles betekent en niet de eerste en de laatste plaats inneemt in uw leven, dan komt u op gevaarlijk terrein, want het begint heel sluipend, het kan heel argeloos beginnen, maar we glijden dan af.

Mag ik u eerlijk vragen: is er vrede in uw hart door het Evangelie des vredes? Die vrede kan daar voortdurend en blijvend zijn als we met Hem in verbinding blijven en dan wordt die vrede door niets of niemand gestoord. Die vrede kan niet van buitenaf verstoord worden, dat kan alleen van binnenuit. En daarom worden we opgeroepen: wees getrouw!

Een nog heerlijker naam heeft het Evangelie gekregen: *"het Evangelie der heerlijkheid van Christus"*. **2 Cor. 4:4** *"ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is"*. En **1 Tim. 1:11** *"in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd"*.

Het spreekt van Hem die vele zonen (een ieder die in Hem gelooft omdat in de Heer Jezus noch man noch vrouw is) tot heerlijkheid wil brengen. **Hebr. 2:10** *"Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken"*. Tot die verheerlijkte verhoogde Heer Jezus.

Waar is Hij nu en wat doet Hij nu voor u en mij? Hij is de opgestane en de verheerlijkte en Hij is de Middelaar. Hij is voortdurend dag en nacht voor het aangezicht van de Vader en pleit voor de Zijnen, want Hij kent de Zijnen. Een betere Middelaar bij God kunnen we niet hebben! Waarom niet?

Hij is de geliefde Zoon, zou de Vader naar Hem niet horen? Hij heeft het volbracht en met Zijn bloed betaald. Daarom kon Hij zeggen: *"Als gij bidt in Mijn naam"*, want in de Naam van Jezus zal de Vader altijd horen, dat wil zeggen, als we in de verbintenis met de Heer Jezus met Hem één zijn.

Als onze gebeden niet verhoord worden, dan komt dat vaak omdat we ze niet bidden in de Naam van de Heer Jezus en dat er eigen verlangens een rol in meespelen. Maar als Hij volkomen de eerste is en het gaat om Zijn zaak, om Zijn eer, zou de Vader dan niet horen?

Dit geweldige Evangelie van Heerlijkheid is nu dat de Vader het in Zijn Goddelijke liefde heeft gedacht dat mensen zoals u en ik zullen worden gebracht tot de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ziet u uit naar Zijn verschijning in heerlijkheid? Is dat zo dat u kunt zeggen: *"ik ben wachtende, de zalige hoop en de verschijning van onze grote God en Heiland Christus Jezus in heerlijkheid"*?

Dat aspect van het enorme Evangelie van Genade wil de boze het allerliefst verdoezelen, verduisteren. De apostel Paulus zegt in **2 Cor. 4:3-4** *"Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat ze het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is"*.

Die verachte, verworpen Koning met Zijn doornenkroon is de Verhoogde, de Verheerlijkte, die bij God zelf in de Troon is. Straks komt Hij in Majesteit en macht, dan zal Hij als Verheerlijkte aanschouwd worden en vele zonen tot heerlijkheid brengen, die dan later met Hem aanschouwd zullen worden in heerlijkheid.

Waarom heeft de vijand er alle belang bij om dat bedekt te houden? Als mensen dat Evangelie van Heerlijkheid reëel gaan zien, kan het niet anders of ze schrikken enorm. Voor een Heer Jezus die aan het kruis ging en begraven werd en van wie ze dan denken dat Hij nooit is opgestaan, hoeven ze niet zo bang te zijn, maar voor een Heiland die komt met macht en majesteit en die de mensen zal oordelen naar dat Evangelie, voor Hem zullen ze bevreesd zijn; en daarom zijn wij geroepen om dat Evangelie in het licht te stellen, niet achter te houden en niet te onthouden wat u hier door genade hebt gezien.

Dat Evangelie van de Heerlijkheid van de Heer Jezus kan mensen totaal wakker schudden en het kan gezien worden in een mensenleven of men leeft naar dat Evangelie van de Heerlijkheid van de Heer Jezus. Want nu al, als de Heer Jezus in ons woont, straalt iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus van u af.

Want dat is de heerlijkheid en de glans van de Heer Jezus: dat Hij altijd gehoorzaam is geweest en altijd gedaan heeft wat de Vader zei. Van zichzelf kan een mens niet doen wat God zegt, dat kon er maar één, de Heer Jezus Zelf. En daarom kunnen wij alleen God welbehaaglijk wandelen als Hij in ons is en met ons gaat, als Hij het van ons overneemt. Het is niets dan genade alleen.

Wat hebben we toch een heerlijk Evangelie! Zullen we daar nooit iets aan afdoen, nooit iets bijvoegen, want God heeft erover gewaakt dat het Evangelie zuiver zou blijven!

De apostel Paulus werd zo vervolgd in de geest als hij merkte als ergens iets aan dat Evangelie werd toegevoegd, hoe religieus en mooi dat ook leek, want, zegt hij, dan is het een ander evangelie en die dat verkondigt, hoort u, zij vervloekt! **Gal. 1: 6-8** *"Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!"*

De kern waarom het gaat is altijd of we echt geloven, of dat geloof voldoende is om een heilig onbesmet leven te leiden, dat er geen voorwaarden zijn van werken van de wet, de zogenaamde goede werken; nee, we zijn juist door geloof bevrijd van dode werken.

En zo is dat heerlijke Evangelie in deze periode, waarin we het mogen vertellen, heel eenvoudig, zoals de apostel Paulus het ook heel eenvoudig de heidenen voorhield: *"stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden"*, ook wat de wandel betreft, want God heeft alles in de Heer Jezus gegeven.

Als dan eenmaal de Gemeente er niet meer zal zijn, zal opnieuw over de aarde het Evangelie klinken, maar een evangelie met een heel andere grondtoon, een evangelie waarvan in **Openb. 14:6-7** staat dat het verkondigd zal worden door een engel. *"En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft"*.

Hoe kan je dit nog een Evangelie noemen? Aanzegging van het oordeel van God is toch geen blijde boodschap meer? Maar als we verder lezen in dat zelfde hoofdstuk dan lezen we in het **12<sup>e</sup> vers**: *"Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren"*.

Voor hen die al die tijd trouw gebleven zijn en zich gericht hebben op Hem, die hen door genade had geroepen, voor hen is dit Evangelie een heerlijke boodschap, want nu genaakt de verlossing. Het zal een aanzegging zijn van de vernietiging van de antichrist en al zijn aanhangers. De volken worden geroepen om God de Schepper te dienen.

Het is een eeuwig Evangelie, want het werd eigenlijk vanaf het begin verkondigd, vanaf de hof van Eden. Maar het wonderlijke is, dat telkens weer mensen de evangelie boodschappen van God niet willen horen, maar naar mensen wilden luisteren en niet naar Gods Zoon.

Ze zullen ook eenmaal als een Engel de boodschap aan ze verkondigd niet willen luisteren; zoals er staat: *"zelfs als iemand uit de doden zou terugkeren zouden sommigen niet willen luisteren"*.

Zo wordt dat Evangelie ook tot een oordeel. Eenmaal komt de dag dat ieder mens geoordeeld zal worden naar dat Evangelie. En als u, die Hem mag kennen door genade, dan voor de rechterstoel van de Heer Jezus zult staan, dan zal Hij uw wandel beoordelen naar dat Evangelie: Hebben we uit genade geleefd, heeft Hij in ons kunnen zijn wie Hij wilde, dan zal Hij zeggen: getrouwe dienstknecht ga in, in de vreugde van de Heer.

Och, dat de Heer u mag helpen om werkelijk Hem op de eerste plaats te stellen en al het andere wat ons zo makkelijk in de weg kan lopen en ons zo bezig kan houden, aan de kant te zetten. Een vakantieperiode kan soms tot grote zegen worden als een mens even stilgezet wordt van alles waarmee men zo dagelijks in het leven bezig is en dan het aangezicht van God zoekt en zegt: *"Heer Jezus, wat ik doe, waarin bent u wel en waarin niet"*; dat u zich als het ware heroriënteert op wat de Heer Jezus graag wil, opdat Hij het volledig roer in handen heeft.

En de Heer Jezus kan ons waarschuwen: soms pakken we zoveel aan, zelfs in Christelijke zin, dingen voor Hem, dat we Hem niet meer horen, dat we niet meer in de stilte luisteren. Dan moeten we weer terug, want we zijn misschien voorbij gehold en dan hebben we niet helemaal uit genade geleefd.

Bijbelstudie Centrum:  
***“HET EVANGELIE DER GENADE”***

Als Hij ons waarschuwt, laten we dan tot Hem gaan en Zijn waarschuwing niet in de wind slaan. Bij Hem kunnen we altijd aankloppen, want er is genade in overvloed.

Genade is de basis voor redding. Genade is de basis voor onze wandel. Laten we altijd leven uit Zijn genade en tot Zijn eer.

Amen.