

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 16-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 16-18)

We gaan weer verder waar wij met deze machtige studie waren gebleven.

Straks krijgen we het herstel in de natuur onder onze gezegende Heer en dan zal in de planten wereld, alles veranderen. Maar het heeft een diepe geestelijke zin, wat we lezen in **Jes. 60**, waar de toekomstige heerlijkheid van het aardse Jeruzalem wordt beschreven; niet van het Hemelse Jeruzalem, want deze is nooit een in zonden vervallen stad geweest.

Zo lezen we in **vers 18-21a**, waar Gods Woord duidt op het aardse Jeruzalem: **“Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden (dat is dus het Vredერიjk), van verwoesting nog verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. (het weer herstelde aardse Jeruzalem) De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor uw lichten; maar de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. Uw volk (het Joodse) zal geheel uit rechtvaardigen bestaan”**.

Ja, want die zijn dan tot bekering gekomen, wat toch iets wonderbaars moet gaan worden! Ik ga hier nader op in, want er wordt ons hier veel in gezegd, maar dat doen we stapje voor stapje.

De Heer Jezus heeft aan Zijn drie apostelen en door die drie ook aan ons, op een wonderbare wijze reeds dat toekomstige Koninkrijk laten zien. Dat is dat woord op de berg der verheerlijking, wat we gelezen hebben in **Matt 17:2**. Want het was immers, wat de Heer Jezus beloofd had in **vers 28** in **Matt. 16** **“Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan (dat zijn Petrus, Jakobus en Johannes), die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid”**.

En dan zes dagen later, dus op de zevende dag, leidde Hij hen op de hoge berg en dan mogen zij dat Rijk reeds in dat visioen aanschouwen, waarin zij wonderbare dingen mochten zien. Zij zagen allereerst, dat het komende Koninkrijk een wonderbaar Koninkrijk van Goddelijk licht zal zijn, waarvan **vers 2** van **Matt. 17** spreekt: **“En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht”**. We weten nu, dat de Heer Jezus, als Hij het Koninkrijk van God gaat oprichten, dat Hij het gaat oprichten in de Hemelse Gewesten. En wie beheerst nu die Hemelse Gewesten?

Dat is satan met zijn gevallen engelen. Wie zijn dat? Dat is de macht der duisternis, die nu nog rondom de aarde is en die aarde beïnvloedt. Daarom is het hier zo donker, zo duister op deze aarde. In de Efeze brief vinden we dat staan, waar Paulus zegt in **Ef. 2:2** **“waarin gij vroeger (voor uw bekering) gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”**. Ziet u, hoe de vorst der duisternis vanuit die plaats met zijn duistere engelenmachten en demonen, deze wereld beheerst met zijn geest?

Maar als de Heer Jezus Zijn Koninkrijk gaat oprichten, dan zal deze vorst der duisternis met zijn engelen eerst ontroond en eruit geworpen moeten worden en dan zal de Heer Jezus, als de Zon der Gerechtigheid, daar Zijn troon plaatsen. Wat een machtsovername! Dan zal de vorst der duisternis er niet meer zijn en wordt die plaats ingenomen door Hem, die het Licht der wereld is en zo, vanuit die Hemelse Gewesten, wordt dan de hele aarde en de wereld beïnvloed en verlicht. Zal dat niet een wonderbaar iets worden? En ziet u, wat dat Duizendjarig Rijk gaat worden?

Daarom zal dan dat aardse Jeruzalem de zon eigenlijk niet meer nodig hebben, al zal die zon dan zeventvoudig licht geven, omdat de hele atmosfeer gereinigd en hersteld is en toch haar hitte niet verschroeiend zal zijn. Naar menselijk verstand is dit niet te verklaren, maar zou bij God iets onmogelijk zijn? Er zijn bovendien profetiën, waarin God laat zien, dat we een andere omwenteling van de gaan krijgen, een andere baan van de aarde om de zon, want de aarde zal zich verplaatsen en wordt weer een paradijs.

Maar het heerlijke zal zijn, dat de Heer Jezus daar zal zetelen. Hij zetelt daar niet alleen, wat we ook in **Matt. 17** lezen. Daar staat immers, dat de Heer Jezus gaat stralen als de zon en dat Zijn klederen wit worden als het licht en **vers 5** zegt **“Terwijl Hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk”**.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 16-18)

Er was een lichtende wolk aanwezig, maar dat was geen wolk van waterdamp, maar een wolk van een vergadering van hemelse heiligen, die ook gelijk de Heer Jezus met het licht bekleed zijn. Als wij ook straks dat opstandingslichaam krijgen, dan krijgen we een lichaam aan Hem gelijkvormig, wat stralend wit zal wezen.

Nu mogen we reeds als sterren schijnen in deze donkere wereld; maar straks bij de opstanding zal ieder gelijk de sterren aan de hemel lichten. Wordt ons dat niet duidelijk gezegd? Want wie komen daar uit die wolk? En wie gaan daar weer in terug? Dat vertelt ons **vers 3** *“en zie, hun verschenen Mozes en Elia”*.

Mozes is een hemelse heilige, die op de aarde gestorven is, maar opgewekt en in de Hemel gezet is en daarom is Mozes hier de vertegenwoordiger van allen, die in de Heer Jezus gestorven zijn en zullen opstaan in een verheerlijkt lichaam.

En wie is Elia? Hij is ook een hemelse heilige, die op de aarde heeft gewoond, maar op de aarde niet is gestorven, maar levend ten hemel is gegaan. Hij is de vertegenwoordiger van hen, die levend de wederkomst van de Heer Jezus in de lucht meemaken en tot Hem getrokken zullen worden en dus niet meer sterven, maar in een punt des tijds veranderd en opgenomen zullen worden.

En wie is nog meer in die wolk? God de Vader zelf, want Zijn stem wordt uit die wolk vernomen *“Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem”*.

We gaan nu naar **Maleachi 4:2**, waar staat *“Maar voor u, die mijn naam vreest (het is aan Israël gericht), zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen”*. Ja, dat is het aan Israël beloofde, waar de Heer Jezus, als de grote Messiaanse Koning, Zijn koninklijke heerlijkheid zal openbaren, het Messiaanse Rijk.

Maar wat zegt de Heer Jezus nu weer tot de Gemeente in **Matt. 13**? Als die Gemeente aangeworven is als het goede zaad in de akker (dat is immers de aarde), dat het de kinderen van het Koninkrijk zijn. Hij zegt dan in **vers 43** *“Dan zullen de rechtvaardigen (de Gemeente) stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore”!*

En Paulus spreekt ervan, als hij de opstanding van de heiligen beschrijft in **1 Cor. 15**, dat de ene ster verschilt van de andere, het ook zo zal zijn met de opstanding van Gods kinderen. De Gemeente zal stralen als de sterren aan de hemel. Wat een geweldige omwenteling zal dat zijn. In deze tijd wordt deze planeet, deze aarde beheerst vanuit de luchtlagen, de Hemelse Gewesten door de vorst der duisternis en al zijn gevallen engelen, die duisternis geesten zijn en deze aarde en wereld beïnvloeden en beheersen.

Maar als de Heer Jezus het Koninkrijk opricht, worden zij (zoals reeds gezegd) eruit geworpen en dan komt daar de Heer Jezus met de Zijnen, die zullen stralen en glanzen als licht. Ziet u uw heerlijke toekomst? En ziet u, waar u als Gemeente voor geroepen bent? Om een licht in de Heer te zijn!

Dat is een groot verschil met Israël, dat een heel andere roeping heeft. Ja, zij moeten ook verlicht worden, maar dat komt later op een heel andere wijze. Want kijkt u maar wat de Schrift ons in het Nieuwe Testament daarvan zegt. Daarvoor heeft de Heer Jezus bijzonder de apostel Paulus geroepen. Want de twaalf apostelen waren bestemd om het aardse Koninkrijk op te richten onder Israël. Daarom zegt de Heer Jezus ook tot hen: *“Straks, in het Koninkrijk, zult gij op twaalf tronen de twaalf stammen van Israël richten”*.

Maar aan de apostel Paulus heeft Hij een ander evangelie toevertrouwd. De twaalf apostelen moesten eerst het Koninkrijk op aarde prediken, dus het Evangelie van het Koninkrijk. Maar Paulus predikte het Evangelie van de heerlijkheid Gods, van een Hemelse heerlijkheid en dat is heel wat anders. Daartoe riep de Heer Jezus Paulus, toen Hij hem verscheen uit de Hemel op de weg naar Damascus. En hoe was Hij hem uit de Hemel verschenen? Heel anders dan bij de anderen!

Want hoe kwam Saulus tot bekering? Doordat een licht hem omscheen, dat veel sterker was dan de zon. Hij werd geroepen om apostel te worden voor dat heilsorgaan, dat straks evenals de Heer Jezus, het volle licht van God zal uitstralen. Daarom zei de Heer Jezus toen tot hem, die nog Saulus was en toen Paulus

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 16-18)

werd, wat we lezen in Hand. 26:16-17 *“Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend”*.

Dan komt de opdracht aan Paulus, waardoor de ecclesia in al haar volheid tot openbaring gaat komen. Want we moeten verlicht worden, zoals Saulus verlicht werd op de weg naar Damascus, wiens aardse ogen wel eerst verblind werden. Zijn wij reeds verlicht met dat licht uit de Hemel?

Vers 18 gaat dan verder *“om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God”*. Want dat heeft direct op satan betrekking, daar we immers daartoe geroepen worden en daartoe met de Heer Jezus bestemd zijn om satan te vernietigen en de macht der duisternis voorgoed te onttronen en om daar een licht te laten schijnen, waar nu de duisternis heerst. Wat heerlijk, dat is onze roeping. Geen aards Koninkrijk, maar een Hemelse heerlijkheid, die wel over de aarde zal regeren!

En wat zegt de apostel Petrus, nadat hij op de Pinksterdag de volheid des Geestes ontvangen had en dus toen ook tot die Gemeente behoorde in **1 Petr. 2:9** waar wij de tegenstelling zien van het Joodse volk: *“Gij echter (Gemeente) zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap”*.

Maar God zegt in Exodus tot Mozes, dat het Joodse volk een priesterlijk koninkrijk is. Dat is wat anders. Het Joodse volk zal op aarde een aards koninkrijk gaan vormen met een priesterlijke opdracht. maar de Gemeente bestaat uit koningen, die daarbij een priesterschap vormen. Dat is iets wonderbaars! En samen behoort het bij elkaar.

Het Joodse volk moet als volk een Koninkrijk vormen met een priesterlijke taak. De Gemeente zijn allen koningen en priesters en zijn een Koninklijk priesterschap. Waarvoor is dat? *“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht”*. Dat is Israël ook, maar in zijn roeping als een aards volk.

Maar van de Gemeente staat verder in **vers 9** *“een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”*. De gemeente wordt dus verlicht met de heerlijkheid Gods en met de heerlijkheid van Jezus Christus.

Daarom zegt ook Paulus in **1 Col. 1:11-14** *“Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht”*. Ziet u waar ons erfdeel is? Waar nu de macht der duisternis regeert. Dat wordt ons erfdeel.

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.
Amen.