

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 15-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 15-18)

We gaan weer verder waar wij met deze machtige studie waren gebleven.

Nu gaan we weer naar **Ef. 1:10-11a** *”om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus (Hij is Hoofd van de Gemeente en Koning der koningen), samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren”.*

Dat is onze hemelse roeping. Ziet u wat er gebeuren moet? Dat Koninkrijk kan nooit opgericht worden, of het moet eerst grondig gereinigd worden en verzoend, want waar de zonde is, daar is vijandschap met God. Deze wereld ligt in de zonde, in vijandschap met God, want deze wereld is niet verzoend en ook deze Hemelse Gewesten liggen in vijandschap met God; daarom moeten die beiden door de Heer Jezus eerst verzoend worden en dan wordt Hij het Hoofd.

Zo lezen we het in **Col. 1:19-20** *”Want het heeft de ganse volheid behaagt in Hem (de Heer Jezus) woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich (God) te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.*

Hebt u daar wel eens bij stil gestaan? Er moet dus in de hemelen ook wat verzoend worden, want dat Koninkrijk moet worden opgericht. En het loopt uit, op wat Paulus door de Heilige Geest in **Fil. 2:8-11** ons zegt: *”En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle namen geschonken, opdat (dat is toekomst, dat komt nog) in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn”.*

In de hemel zijn er dus ook opstandelingen, satan en zijn engelen, die ook hun knieën moeten buigen. Zij worden niet verzoend door het bloed van de Heer Jezus, maar die plaats, de Hemelse Gewesten, die hij ontwijd heeft, die moet verzoend worden. Gevallen engelen kunnen niet verzoend worden, want dan had de Heer Jezus engel moeten worden en een engel kan niet sterven.

En omdat een engel niet sterven kan, kan hij ook niet gered worden. Wordt dat duidelijk? Hij moet straks de eeuwige dood ondergaan in *”de poel des vuurs”*. Dankt God, dat voor ons de dood er is! Want het loon van de zonde is de dood, maar daarom konden we verzoend worden door de dood des kruises. Ik bedoel de natuurlijke, de lichamelijke dood.

Maar satan met zijn engelen moeten wel hun knieën buigen, want zij worden onttroond en daarom staat er ook: *”opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen, die in de hemel (daar het eerst en dan worden zij eruit geworpen) en die op de aarde (de vijanden van Hem moeten buigen) en die onder de aarde zijn”.* (het dodenrijk).

Zo moeten zij allen buigen. Want na het Duizendjarig Vrederijk moeten al deze vijanden, die zich niet hebben laten verzoenen en uit het dodenrijk komen voor de Grote Witte Troon komen. Ziet u de juiste volgorde? Eerst dus die in de hemelen zijn, satan en zijn gevallen engelen; en die op de aarde zijn, dat zijn alle mensen die niet vrijwillig willen buigen voor de Heer Jezus en die onder de aarde zijn, dat is het dodenrijk *”en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”!*

U ziet wel, dat het Duizendjarig Vrederijk maar niet zo maar een aardigheid is, al hebben vele leringen van kerken, de chiliasten (chiliasme is geloof aan een Duizendjarig Vrederijk op aarde, op grond van **Openb. 20:2-7**) altijd bespottelijk gemaakt. Geen wonder, want de duivel heeft een vreselijke hekel en haat aan deze waarheid, dat hij onttroond zal worden en dat het Koninkrijk zal komen.

Daarom heeft satan in zijn hoogmoed de kerken wijsgemaakt en aangeblazen, dat zij het Koninkrijk zijn! Maar de kerk kan het koninkrijk niet zijn, want het ware Koninkrijk moet nog opgericht worden, zowel in de Hemelse Gewesten als op de aarde, maar niet eerder dan nadat het Lichaam, de Gemeente, haar volheid heeft bereikt. De Heer Jezus is wel de gezalfde Koning, maar Hij heeft nog niet het Koningschap aanvaard.

Het was satan er om te doen, om de mensen wijs te maken, dat door middel van de kerk het Koninkrijk op aarde zou komen. Dat is niet waar, want de Schrift leert dat nergens. Daarom wil men ook van dat Duizend-

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 15-18)

jarig Vrederijk niets weten en maakt men allen, die dat wel prediken, belachelijk en bespottelijk. Geen wonder, want in werkelijkheid is het hun ondergang.

De Heer Jezus zal immers zeggen, als Hij straks wederkomt en het Koningschap aanvaardt: *“Brenge de vijanden hier, die niet gewild hebben dat Ik Koning over hen werd en slaat hen voor Mijn ogen dood”*. Ja, dat is de Heer Jezus, als Hij als het Lam gaat toornen. God is een driemaal heilig God, die ook een wreker is over de goddelozen. Laten we daarom met heilige vreze en heilig ontzag en eerbied Hem dienen en Zijn Woord geloven.

Want eens zal Hij Zijn Zoon zenden en dan zullen alle vijanden onder Zijn voeten worden gelegd. Want Gods Naam zal niet altijd gelasterd worden en door het slijk worden gehaald. Zijn Rijk komt gewis! En alle knie zal het moeten belijden, ook de vijanden, satan en zijn engelen en ook elk mens, dat de Heer Jezus heerst. Zij zullen zich in het stof neerbuigen.

Hoe is het met ons? Zijn we werkelijk verzoend door het bloed van het Lam en hebben we vrede met God en heeft Hij heerschappij reeds over alle dingen in ons leven? Want in dat zevende tijdperk legt God alle heerschappij in de handen van Zijn Zoon, de Heer Jezus en die zal als Koning heersen en regeren. Vandaar dat dit tijdperk genoemd wordt ***“de grote doorluchtige dag des Heren”***.

Dat is dus geen dag van 24 uur, maar van duizend jaar. Hij zal dan niet alleen als Koning regeren, maar Hij komt ook als Rechter, want eerst oordeelt Hij al de levende mensen hier op aarde, die tijdens die periode op aarde leven. Zij worden gescheiden, zoals men de schapen van de bokken scheidt. En de schapen, de zachtmoedigen mogen ingaan in dat Vrederijk, de bokken worden veroordeeld naar ***“de poel des vuurs”***.

U vindt dat in **Matt. 25** duidelijk vermeld. Maar aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk zal de Heer de doden oordelen, want die worden alle opgewekt en zullen geoordeeld worden voor de grote Witte Troon. Maar allen, die de Heer Jezus nu toebehoren, zijn al geoordeeld en zullen dan met Hem oordelen. Het Duizendjarig Vrederijk is dus het herstel van alle dingen. Want dan zal God overal, waar het Koninkrijk Gods verstoord is geworden, het door de Heer Jezus, Zijn Zoon, weer herstellen, waartoe God Hem twee verschillende heilsorganen geeft, n.l. de Gemeente en Israël.

Als dus straks het tijdstip gekomen is, dat de Vader in eigen hand houdt, wanneer de Heer Jezus het Koninkrijk van God weer moet oprichten, dan zal Hij eerst beginnen met dat Koninkrijk op te richten in de Hemelse Gewesten. Maar dat doet Hij niet alleen, dan moet de Gemeente eerst bij Hem in de Hemel opgenomen zijn in Zijn heerlijkheid en dan zal satan onder onze voeten verpletterd worden.

Jesaja heeft ook duidelijk van deze volgorde moeten profeteren in **Jes. 24**, wat we reeds gelezen hebben. Daar vinden we vanaf **vers 21** vermeld: ***“En te dien dage (als de grichten over de wereld komen) zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over de heer der hoogte in den hoge (saten en trawanten) en over de koningen der aarde op de aardbodem”***.

Ziet u de volgorde? Eerst worden de Hemelse Gewesten gezuiverd, doordat de Heer Jezus met de Gemeente daar de macht overneemt en satan eruit werpt. Als daarna dan het Koninkrijk opgericht is en de troon daar gezet is (**Openb. 4:2b**) dan komt de Heer Jezus met Zijn Gemeente terug op de aarde om satan te grijpen, waarna deze voor 1000 jaar in de put gaat met zijn gevallen engelen. Ook zullen de mensen, die niet willen, dat de Heer Jezus Koning over hen zal zijn, doordat zij zeggen: *“Wij zijn het koninkrijk”*, zullen gericht worden.

De Heer Jezus zegt daarover een ernstig woord in **Luc. 19:11** ***“Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden”***. Want zij wisten niet, dat het nog meer dan twee duizend jaar zou duren, voordat dat Koninkrijk openbaar kon worden, want eerst moest de Gemeente aangeworven worden. Tot op vandaag is dus dat Koninkrijk nog niet openbaar, omdat eerst de Gemeente aan Zijn zijde vergaderd moet worden.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 15-18)

Want zij wisten niet, dat het nog meer dan tweeduizend jaar zou duren, voordat dat Koninkrijk openbaar kon worden, want eerst moest de Gemeente aangeworven worden. Tot op vandaag is dus dat Koninkrijk nog niet openbaar, omdat eerst de Gemeente aan Zijn zijde vergaderd moet worden.

De Heer Jezus gaat het hen nader verklaren in **vers 12** van **Luc. 19**. *“Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte (de Heer Jezus zelf dus) trok naar een ver land (terug naar het Hemelse Vaderland) om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren”.*

Immers de Heer Jezus is teruggegaan naar de Vader en Hij moet wachten tot de Vader Hem Zijn Koninklijke waardigheid geeft. Zo is Hij nu Hogepriester, die vanuit die verheerlijkte positie Zijn Gemeente bouwt, voor haar bidt en pleit en haar reinigt en heiligt en volmaakt, om haar straks zo voor de Vader te stellen zonder vlek of rimpel, zoals **Ef. 5** het zegt. Als dat gebeurt is, dan geeft de Vader Hem Zijn Koninklijke waardigheid en keert Hij terug om het Koninkrijk op te richten.

Toen we eerder al iets van de oprichting van dat Duizendjarig Rijk behandelden, heb ik er ook al op gewezen, hoe Jozef, één van de zonen van Jakob, een type is van de Heer Jezus. Want zoals Jozef verworpen is door zijn broeders, zo is de Heer Jezus verworpen door Zijn Joodse broeders. En zoals Jozef in de gevangenis komt in Egypte, waar men hem eigenlijk wilde doden, zo is ook de Heer Jezus overgeleverd aan Zijn broeders om gedood te worden door de heidenen en om in die gevangenis, het dodenrijk, te komen.

Maar zoals Farao Jozef uit de gevangenis bevrijdde en hem toen uitermate verhoogde voor zijn troon, zo heeft God Zijn Zoon uit het dodenrijk opgewekt en uitermate verhoogd. Toen gaf Farao aan Jozef als loon een heidense vrouw, de stralende, die licht geeft, de glanzende. Zo ontving Jozef voor de troon van Farao zijn vrouw uit de hand van Farao. Maar dit is allemaal profetie.

Zo zal ook God straks de Bruid des Lams, als zij gereed is, thuis brengen in het Vaderhuis en zo zal de Heer Jezus voor de troon van God Zijn Bruid ontvangen en dan is zij de vrouw des Lams. Zodra Jozef, Asnath ontvangen had, ging hij uit de troon van Farao naar zijn eigen plaats om het rijk te gaan regeren, want er moesten immers korenschuren gebouwd worden, om in die zeven jaren die grote oogst binnen te krijgen, om die straks in de magere jaren uit te kunnen delen.

Zo nam Jozef zijn koninklijke waardigheid in bezit, nadat hij uitgegaan was van de troon van Farao. Zo zal de Heer Jezus, als Hij zijn Asnath, de stalende, heeft ontvangen van de troon van de Vader uitgaan, om met de Zijnen, Zijn Vrouw, Zijn eigen troon te ontvangen.

Maar nu dit ernstige woord van **Luc. 19:27**, als Hij terug komt en dan rekenschap vraagt en zegt: *“Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat Ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen”.* Ja, dat gaat gebeuren! Niet alleen satan wordt onttroond, maar ook alle hoogmoedige mensen, die niet willen buigen voor de Heer Jezus, zullen dan moeten buigen.

Zo vinden we ook in **Jes. 24:21-23** deze volgorde. Eerst de satan in de Hemelse Gewesten, daarna de mensen op de aarde. Maar satan wordt aan het eind van die 1000 jaar vrij gelaten. *“En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. Dan zal de blanke maan schaamrood worden en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Here der heerscharen (de Heer Jezus) zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn te aanschouwen van zijn oudsten”.*

Prijst Zijn heerlijke naam! Het Duizendjarig Rijk is ook de vervulling van het Loofhuttenfeest. Hiermee willen we nu verder gaan met een paar bepaalde lijnen te laten zien voor onze roeping en ook die voor Israël.

Dat Loofhuttenfeest is het zevende feest, dat in de zevende maand van Israëls kerkelijk jaar gevierd moest worden, zeven dagen lang; maar het ging dan over in een achtste dag. Zo zal ook het Duizendjarig Rijk een

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 15-18)

volheid van duizend jaar zijn en dan overgaan in de acht, want dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, waar God alles in allen zal zijn.

Nu wordt dat Loofhuttenfeest ook precies zeven maal vermeld in het Oude Testament. Hoe wonderbaar is toch Gods Woord! Het is het zevende feest in de zevende maand, zeven dagen lang, beginnende met de grote sabbat en het wordt ons ook zeven maal precies beschreven in het Oude Testament en éénmaal in het Nieuwe Teatament, want het is de zeven plus die ene dag.

We zullen beginnen bij de eerste bijzondere eigenschap van dit Loofhuttenfeest, dat de Joden vierden met veel lichtfakkels, voornamelijk in Jeruzalem, wat het centrum is, waardoor het allereerst een feest van veel licht is, een volheid van licht. Dat zal ook het Duizendjarig Rijk zijn, want dit Duizendjarig Vrederijk is de vervulling van dat Loofhuttenfeest.

Dat spiegelt zich allereerst af in het natuurlijke, wat we lezen in de profetie uit **Jes. 30:26**. **“Dan (in dat Messiaanse Rijk) zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig”**. Hoe zal dan de dag zijn? **“Dan zal het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen.”** Let u op al die zevens!

Het is ook het zevende tijdperk met een volheid allereerst in het natuurlijke. En toch zal dat zevenvoudige licht van de zon al die dagen de mensen op aarde niet verschroeien. Maar wij wonen dan in de Hemelse Gewesten.

Er komt een heel ander atmosfeer om de aarde, waardoor de aarde ook wordt hersteld. Want het is het herstel van alle dingen en dan begrijpen we vanzelf wel, dat er een geweldige plantengroei zal gaan komen, waardoor de hele aarde weer een paradijs gaat worden, want zelfs de woestijn zal gaan bloeien als een roos. Immers de Profeten zeggen: de maaier loopt de zaaier in de weg en de zaaier de maaier, want vier maal per jaar zal men kunnen oogsten. Zo zal er geen voedsel tekort meer zijn, wat alleen kwam door de zonde op aarde.

Maar straks krijgen we het herstel in de natuur onder onze gezegende Heer, en dan zal in de planten wereld, alles veranderen. Maar het heeft een diepe geestelijke zin, waar we volgende keer mee verder gaan.

Amen.