

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 12-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 12-18)

We gaan weer verder waar wij met deze machtige studie waren gebleven.

Als laatste hebben wij het gehad over, dat de Schrift toch nauwkeurig in alles! En toch verstaan weinigen het, want zij halen alles door elkaar. Maar we vinden in het Oude Testament al de volgorde van de gerichten van God duidelijk aangegeven.

In **Matt. 25:31** zien we het geweldige ogenblik, als satan dus in de kerker wordt opgesloten in *de put des afgronds*, hoe de Heer dan het Koninkrijk opricht. *“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen (dat zijn de heiligen) met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.”* Dat is dus het Duizendjarig Rijk.

Dan gaat de Heer Jezus gericht uitoefenen, maar terwijl Hij dat gericht uitoefent over de volkeren in dat Duizendjarig Vrederijk, zegt Hij in **vers 41** (hier ziet u, dat het zesde, laatste oordeel over satan dus nog wacht, want dat komt immers aan het eind van dat Duizendjarig Vrederijk: *“Dan zal Hij (Jezus, als Koning) ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn (onbekeerden mensen, de bokken) zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”*). Dat is dus het laatste, de tweede dood, *“de poel des vuurs”*.

Dit wordt dus voltrokken aan het eind van het Vrederijk en dit vinden we vermeld in **Openb. 20**, als het Duizendjarig Vrederijk ten einde is.

In **Openb. 20:7-10** lezen we *“En wanneer de duizend jaar voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten (uit de afgrond), en hij zal ugaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad (dat is Jeruzalem), en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden”*. Dit is het zesde oordeel, *“de poel des vuurs”*, waaruit geen opstanding meer mogelijk is.

Ik wil u nog op iets wijzen. We hebben dus gezien, dat het zes gerichten zijn, die door God besloten zijn over de duivel; daarvan zijn drie reeds voltrokken en drie wachten nog op de voltrekking.

Nu moet u opletten! Toen God de verwoeste aarde herstelde en bewoonbaar ging maken voor de mens, deed Hij dat in zes dagen. Toen na zes dagen de schepping voltooid was, kwam op de zevende dag de sabbat rust, zodat God kon rusten. Satan was de verstoorder van de oorspronkelijke schepping en niet alleen van de aarde, maar ook voor een deel van de Hemelse Gewesten.

En zo zal in die zes gerichte, hetgeen satan verstoord heeft, hersteld worden met zijn hulp, want hij moet er aan meewerken, al wil hij dat niet; al wil hij de tegenstander blijven en de weg versperren, toch moet hij het doen. Als die zes gerichten voltrokken zijn, dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en dan is God alles in allen.

Die zes scheppingsdagen kunnen we onderverdelen in tweemaal drie, want God werkt altijd langs een Goddelijk plan. Op de eerste scheppingsdag van het eerste drietal schiep God het licht; maar op de vierde dag, (de eerste van het tweede drietal) maakt God de lichten, heerschappijen van zon, maan en sterren. Wat dus op de eerste dag als licht zichtbaar werd, dat werd dus op de vierde dag voltooid. Toen kwamen de lichten zichtbaar aan de hemel: zon, maan en sterren.

Op de tweede scheppingsdag van het eerste drietal maakte God het firmament; de hemel en de aardse luchtlagen. En God scheidde die van de wateren, die beneden waren; dat zijn dus de zeeën. En de wateren, die boven zijn, dat zijn de wolken, de waterdampen. Maar op de vijfde dag, de tweede dag van het tweede drietal, voltooide God die schepping, want toen schiep Hij in die lucht de vogels, en in de zee de dieren.

Op de derde scheppingsdag van het eerste drietal, schiep God het vaste land en deed Hij het geboomte en het groene kruid uitspruiten op dat vaste land. Op de derde scheppingsdag van het tweede drietal, werd het

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 12-18)

vaste land voltooid door de schepping van de dieren en de mens. Zo zien we dus, dat het scheppingswerk van God in te delen is in tweemaal drie. Dat is met de gerichten Gods precies hetzelfde.

In het eerste gericht werd satan van de troon van God verbannen naar de luchtlagen boven de aarde. En bij het vierde gericht wordt dat voltooid, want dan wordt hij uit die luchtlagen geworpen op de aarde. Het eerste drietal van gerichten heeft plaats gevonden voor het kruis en met het kruis. Maar het laatste drietal vinden plaats daarna.

Door het tweede gericht, wat op het kruis plaats vond, werd satan door de Heer Jezus ontwapend en openlijk tentoon gesteld en triomfeerde de Heer Jezus over hem. **Col. 2:13-15** *“Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”.*

Bij het vijfde gericht zal hij totaal krachteloos gemaakt worden, want dan wordt hij geketend en in de kerker geworpen, Wat de voltooiing is van het tweede gericht.

En het derde gericht heeft met het dodenrijk te maken. want toen de Heer Jezus in het dodenrijk nederdaalde, werd satan onttroond van zijn macht over het dodenrijk, want daarvan heeft de Heer Jezus nu de sleutels.

Bij het zesde gericht wordt het voltrokken, want dan gaat hij vanuit het dodenrijk naar de eeuwige dood, in *“de poel des vuurs”*.

Dan gaat hij, die door de zonde de macht over de dood had, daar zelf in. Ziet u, hoe Gods gerichten voltrokken worden? Want bij dat gericht worden de doden geoordeeld en gaat satan voor hen *“de poel des vuurs”* in en wordt ook de dood en het dodenrijk daarin geworpen. (Openb. 20)

Broeders en zusters, Gods plan is zo wonderbaar en zo één en al harmonie! Dankt God voor de genade. als Hij het ons laat ontdekken en Hij onze ogen daarvoor gaat openen, zodat we dat door Zijn Woord en de Heilige Geest mogen zien. Maar wordt nooit opgeblazen door kennis, maar vreest God met heilig ontzag en eerbied voor Hem en Zijn Woord. Want hoe meer kennis we krijgen van Gods plan, hoe meer God ons ook voor schuldenaars houdt om daarna te gaan leven, te handelen en te getuigen.

Elke keer, dat u meer hiervan verneemt van het plan van God, wordt de verantwoordelijkheid bij u groter. Weet u dat? Blijft daarbij voorzichtig wandelen in de vreze van God, levende uit Zijn genade, door het geloof van de Heer Jezus, opdat we niet voor de voeten van God gaan lopen, maar dat doen, waartoe God ons nu geroepen heeft en wat Hij ons nu in genade heeft geschonken.

Dan wil ik u ook hier nog op wijzen; we leven nog altijd tussen het derde en vierde gericht van satan. Laten we niet ons iets gaan toe-eigenen, wat nog geschieden moet, of wat al reeds voltrokken is. Maar: wat geldt voor ons in deze tijd? We hebben het nu weer duidelijk gehoord, dat we nog altijd in satan een aanklager hebben, die ons dag en nacht bij God aanklaagt en dat onze klederen nog wel eens bezoedeld worden; dat kan niet anders, want we zijn nog niet volmaakt.

We zijn wel in de Heer Jezus, maar we moeten het ook nog worden. Maar we weten, dat we een voorspraak hebben bij de Vader en dat we onze klederen moeten laten wassen in het bloed van het Lam. Maar we moeten ook weten, dat satan ons altijd van de ware weg tracht af te houden. Want zijn naam betekent immers: *“één, die de weg verspert, die de weg moeilijk begaanbaar maakt en die niet kan nalaten dat bij Gods kinderen te doen”*.

Daarom, onze weg gaat niet over rozen! Daarom ook, ben ik wel eens bang voor deze moderne opwekking. Het is allemaal: *“Halleluja, prijst de Heer”* en het is: *“alles onder hun voeten leggen”*. Maar dat is niet zo?

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 12-18)

Vanaf het ogenblik, dat ik de Heer mocht kennen, heb ik wel ervaren, dat de Heer voor mij zorg draagt, maar dat ook de strijd toeneemt. En dat is juist! Want satan is nog altijd satan, die ons niet alleen aanklaagt bij God, maar die ons ook aanvalt en ons van de ware weg achter de Heer, af wil brengen. Ons ook dikwijls aanvalt.

Zolang de Heer nog niet gekomen is, hebben we hier een strijd te voeren: *“strijdt dan de goede strijd des geloofs”*. Dan herinner ik u nog eens even aan Ef. 6:12 *“want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”*. Vandaar, dat we die volle wapenrusting aan moeten doen.

En 1 Petr. 5:9 zegt verder *“Wederstaat hem, vast in het geloof”*. Daarvoor hebben we die wapenrusting Gods nodig uit Ef. 6. 1 Petr. 5:9 *“Wederstaat hem (in de Heer Jezus macht en kracht), vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten”*. Ja, want Gods kinderen zullen hier lijden. Wie werkelijk de smalle weg achter de Heer Jezus wil gaan, ervaart hoe hij aangevallen wordt en juist daar, waar overwinningen gaan komen, want daar zal satan alles doen om ons aan te vallen. Dat is niet iets vreemds!

Wie dat overkomt, moet hem weerstaan, vast in het geloof, wetende dat aan de broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten, maar dat is dat lijden om de Heer Jezus wil. We weten, hoe onze broeders en zusters in vele delen van de wereld veel moeten lijden om Zijns Naams wil.

Maar ook wij hier, al is het een ander lijden. Met al hun vervolgingen uitwendig, hebben zij dikwijls meer geestelijk het aanvoelen van wat juist is en weten zij dikwijls veel meer uit het geloof te leven en dicht bij de Heer te blijven, ondanks al hun beproevingen.

Maar wij hier in het Westen worden dikwijls misleid en verleid door valse profeten, die niet in de communistische landen komen. Wat komen er vele valse profeten en leringen uit Amerika, die ons overspoelen met wat helemaal niet uit God is. En dat is zo geraffineerd!

Daarom hebben we zo bijzonder biddend en waakzaam te zijn om Gods Woord te leren kennen. Laat de Geest ons zo bezitten, dat we kunnen zeggen: *“er staat geschreven”*. Ja, het is een lijden om de Heer Jezus wil. Maar het duurt niet zo lang, want wat is een mensenleven hier; het lijkt wel of de jaren steeds sneller gaan.

In vers 10-11 lezen we nog *“Doch de God van alle genade (er is altijd genade om ons staande te houden), die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken (Lijden moet meewerken tot onze volmaking en satan moet ook meewerken daaraan als onze aanklager), bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen”*.

Paulus zegt hetzelfde in Rom. 8:17-18 *“Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”*.

Het is dus maar een korte tijd, weest dan standvastig! Kijk eens wat de Heer Jezus Zelf zegt in Openb. 2:10 *“Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen”*. Dus nu weten we van wie dat komt en waarom broeders en zusters in de gevangenis zitten, en daar zelfs nog mensen tot bekering brengen.

Het is niet het vlees en bloed, maar het zijn de machten, die geestelijke boodsheden. Maar de Heer belooft daarbij Zijn hulp en kracht en genade. Het is ook wonderbaar, hoe deze mensen het ook dikwijls met vrede en met blijdschap het lijden kunnen dragen. Dat is genade!

Vers 10 gaat verder met *“opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens”*. Laten we ook dit ter harte nemen. Nu leven we nog in deze tijd van lijden en hebben nu ook gezien, hoe we satan moeten weerstaan in Petrus 5.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 12-18)

In verband daarmee lezen we ook nog Jakobus 4, waar in we in het bijzonder voor een bepaalde zonde gewaarschuwd worden. **Jac. 4:5-7** *“Maar Hij heeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade”*. Wie zullen het dus makkelijk tot overwinning brengen?

Diegene, die nederig van hart zijn en God zal diegenen krachtdadig bijstaan, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Want de nederigen geeft God altijd genade. Hoogmoed is de zonde van de duivel en hij wil ons altijd opblazen tot hoogmoed, ook in ons kindschap Gods, zelfs met geestelijk genade gaven door de Heilige Geest. Als we misschien de genade gave van de tongentaal ontvangen hebben, moeten we niet hoogmoedig worden en zeggen *“dat heb ik nu ontvangen”*.

Dan gaat men in tongen spreken in de Gemeente, opdat een ieder het maar hoort; en dan zit de duivel er achter. Anderen denken weer, dat er altijd geprofeteerd moet worden. Welnu, hier wordt geprofeteerd, al zeggen sommigen van niet.

Maar wat u hier hoort, is profetie en anders niets. We hebben niets uit onszelf. Laten we daarom voorzichtig zijn en wandelen in de vreze Gods. Dankt God voor de geestesgaven, de charismata. Maar laten we het in het juiste licht gaan zien, waartoe God het wil gebruiken tot onze opbouw.

In hoofdstuk 4:6b-7 zegt Jakobus *“God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden”*. Ziet u, dat we weerstand moeten bieden aan deze vijand!

Ik heb al gezegd, dat Paulus in **Ef. 4:27** schrijft *“en geeft de duivel geen voet”*. Een andere vertaling zegt *“en geeft de duivel geen plaats”*. Als we zonden doen en bewust in onze zonden gaan leven, dan geven we de duivel plaats.

Als we ons tot trots, eerzucht en hoogmoed laten verleiden, ook in ons geestelijk leven, dan krijgt de duivel vaste voet in ons leven. En dat is heel bedenkelijk! Paulus spreekt hierover in de Timoteüs brief, als hij zegt, dat een oudste geen jong bekeerde mag zijn, opdat hij niet opgeblazen wordt, want dat is het gevaar.

We zien het dikwijls, als er een jonge broeder tot bekering komt en hij van God gaven heeft verkregen, dat men hem zo graag in de hoogte wil brengen en zegt *“jij moet direct maar oudste worden of voorganger enz.”* en het gevolg is, dat deze veelal ten val komen. Het zijn sterke benen, die de weelde hunnen verdragen.

Ik heb zo dikwijls gezien, als er iemand tot het levende geloof kwam uit de kerken, dan maakte men hem direct ouderling. Dat was niet de kerkeraad, maar daar zat de duivel achter. Want wie pas wedergeboren is, kan nooit dadelijk ouderling zijn, maar satan is het, die hem in de weg trad. Laten we dus voorzichtig wandelen, Gods Woord ter harte nemen en zo in de vreze des Heren blijven, totdat Hij komt!

Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder.
Amen!