

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 10-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 10-18)

We gaan weer verder met deze machtige studie.

We gaan nu zien, wat het derde gericht over satan is, dat kort op het tweede volgt. Aan het kruis heeft de Heer Jezus satan ontwapend en over hem gezegenvierd, zodat de zondeketens kunnen verbroken worden, want die heeft de Heer Jezus verbroken op het kruis.

Nu komt dat derde gericht, wat hier direct op volgt: de Heer Jezus stierf en ging naar het dodenrijk, waarover toen satan nog de macht had, want hij heerste niet alleen in de lucht en vanuit de lucht over deze aarde, maar ook onder de aarde in het dodenrijk.

Maar toen de Heer Jezus voor ons in de dood ging en afdaalde in het dodenrijk, zegt **Hebr. 2:14-15** *“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft Hij ook (de Heer Jezus) op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”*. Op dat ogenblik ging het derde gericht over satan, want hij werd onttroond over het dodenrijk.

Alle ontslapenen, wier zielen naar het dodenrijk gingen en onder de macht van satan hadden gestaan, werden bevrijd, want nu is de Heer Jezus de Machthebber over het dodenrijk, en niet meer de duivel. Dat is een geweldig iets!

De Heer getuigt Zelf daarvan in **Openb. 1:17-18**, waar Johannes de apostel de Heer Jezus zag in Zijn heerlijkheid: *“En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”*.

Wat betekent dat voor ons? Allereerst voor de levenden hier op aarde: Men hoeft niet meer een zondaar te blijven en ook niet meer bang te zijn voor het loon van de zonde. Want nu hebben we onze heerlijke, van God gegeven, Verlosser!

Als we maar tot Hem gaan. Daarom luidt ook dat heerlijke Woord in **Hand. 10:38** *“van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem”*.

Hij kwam om allen te bevrijden, die door de duivel overweldigd waren. En als we vrij willen gemaakt worden, verlost, dan kan dat nu. Want Hij is wel teruggegaan naar de Vader, maar Hij is hier met Zijn Heilige Geest en Zijn volmacht. Als we de Naam van de Heer Jezus aanroepen, dan is er redding en verlossing. Want allen, die de Naam des Heren zullen aanroepen, zullen behouden worden.

Welke opdracht geeft de Heer Jezus aan Zijn apostelen en aan Paulus, die Hij bijzonder afzondert voor het werk onder de heidenen, wat we lezen in **Hand. 26:16-18** *“Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij”*.

Dat is de bevrijdende boodschap en die kon komen, nadat dat tweede en derde gericht over de duivel was gegaan. Het tweede oordeel op het kruis, het derde, toen Hij afdaalde in het dodenrijk en daar satan onttronde en Zelf de sleutels in bezit nam.

In **Hand. 26:16-18**, daar zegt de Heer Jezus vanuit de hemel tot Paulus: *“Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk (de Joden) en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij”*.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 10-18)

En Paulus getuigt zelf later in **Col. 1:12** *“en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.”*

Ziet u, in dat licht van God, waar eens die gevallen cherub was, daar plaatst God nu de zondaar. Ja, dat is overwinning! Wij zijn niet alleen vrijgemaakt van de macht des duivels, van deze geweldenaar, maar wij zijn overgezet uit zijn rijk, in het licht van God, om eens ons erfdeel te ontvangen, omdat we nu erfgenaam zijn en nog veel meer, omdat de Her Jezus de Erfgenaam is en wij mede-erfgenamen van Hem zijn.

We lezen nog in **vers 13** *“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden”*. We moeten dus in dat volbrachte werk gaan staan en dat is het opstandingsgeloof, waarmede we de satan kunnen wederstaan, wat tevens de wapenrusting Gods is.

Want de Heer Jezus is immers voor ons gekruisigd en opgestaan als Overwinnaar en we moeten Hem aandoen. Dan alleen zullen we de boze kunnen weerstaan en dan zullen we ook in Zijn Naam de boze geesten kunnen uitdrijven. De Heer Jezus is Overwinnaar en dan moeten we zelf in die Persoon van de Heer Jezus aanwezig zijn. Dat heeft een geweldige betekenis!

Ik wil u ook nog op iets anders wijzen. Dat tweede en derde gericht is niet alleen van zo'n geweldige betekenis voor de levende mens, maar ook voor hen, die al gestorven zijn. Daarom lezen we **Hebr. 2:14-15** *“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen (let op dat woordje allen, niet sommigen) zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”*.

Wat staat hier dus eigenlijk? Allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven geleefd hebben. Want iemand, die hier nog leeft, heeft zijn hele levensduur nog niet afgelegd. En dat zijn dus diegenen, die al in het dodenrijk zijn. Wat een geweldige verandering en welk een geweldige betekenis is het geweest, toen de Heer Jezus van de duivel de macht overnam over het dodenrijk.

Dat dodenrijk bestaat uit twee afdelingen: de ene afdeling wordt de *“hades”* genoemd of *“hel”*, waar de zielen van de mensen naar toegaan, die in hun zonden ongered sterven; maar dat is nog niet de werkelijke hel; want daarvoor is het wachten op het laatste oordeel voor de grote Witte Troon. Maar zij, die in het geloof gestorven waren, vanaf de rechtvaardige Abel tot de laatste, die stierf, voordat de Heer Jezus indaalde in dat dodenrijk, die zielen kwamen in het *“Paradijs”* of *“Abraham's schoot”*; maar dat behoorde ook tot het dodenrijk, waar zij moesten wachten.

We kennen de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazerus, die beiden naar het dodenrijk moesten, want hun zonden waren nog niet werkelijk weggenomen. Zij moesten wachten op Hem, die God zou zenden en die werkelijk pas hun zonden zou wegnemen op het kruis. Zij zaten in voor-arrest, totdat Gods gericht over hun zonden zou komen. Maar zij waren in het geloof gestorven, ziende op de Verlosser, die God al direct aan het eerste mensenpaar beloofd had. Want Hij beloofde aan Adam en Eva dat vrouwenzaad.

Zij zijn in dat geloof gestorven, uitziende naar dat vrouwenzaad, dat zou komen. Ook Abraham heeft naar Zijn dag uitgezien en er staat, dat Hij Hem ook gezien heeft en zich verblijde. Toen de Heer Jezus voor de zonden stierf op het vloekhout van Golgotha, werden dus ook de zonden van de Oud Testamentische heiligen uitgedelgd. Want zij waren in het geloof uitziende naar Hem gestorven en het bloed van de Heer Jezus reinigt dus ook hen, al waren zij voor Hem gestorven.

Op Golgotha werd het door Hem volbracht en werd Hij Overwinnaar. Hij daalde toen neer in het dodenrijk en ontroonde satan, de machthebber, die zijn recht verloor. Zo bevrijdde de Heer Jezus al deze zielen, die daar in voor-arrest zaten, want hun rechtspraak was voorgekomen op het kruis van Golgotha en was daar door God gericht geworden in de Heer Jezus, waardoor zij vrijspraak kregen. En al deze zielen nam de Heer mee naar het Paradijs, waar zij nu nog zijn.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 10-18)

Over deze plaats lezen we in **2 Cor.12**. Daar zijn zij bij de Heer Jezus, wachtende op de dag, dat Hij Zijn leden van de Gemeente gaat verzamelen en dan komen deze Oud Testamentische zielen terug op de aarde om zo tegelijk met de Nieuw Testamentisch ontslapenen hun opstandingslichaam te ontvangen. Want de opstanding van de rechtvaardigen, van de Bruidsgemeente geschiedt op één dag.

Maar nu is dus deze plaats in het dodenrijk, **“de schoot van Abraham”**, al leeg. Vandaar dat de Heer Jezus zegt in **Matth. 16:18** **“en op deze petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen”**. Dat gedeelte van het dodenrijk is dus helemaal leeg en er komt ook niemand meer in. Daarom zegt Paulus, dat Hij de gevangenis gevangen heeft genomen en krijgsgevangenen nam Hij mee.

Maar voor hen, die in de Heer Jezus ontslapen, is dat nu gewin, want zij gaan bij de Heer Jezus inwonen. Dat zegt Paulus van het sterven: **“ik ben liever ontbonden om met Christus te zijn”**.

Nu is de Heer Jezus met ons levenden hier op aarde door Zijn geest, maar Hijzelf is bij de Vader. Maar als we in de Heer Jezus ontslapen, gaat ook onze geest bij de Heer Jezus inwonen, maar ons lichaam nog niet. De derde heerlijkheid komt, als Hij wederkomt, dan worden onze geest en ziel en lichaam vereningd in het opstandingslichaam en zullen we voor altijd met de Heer Jezus wezen. Wat heerlijk is dat! Dat is wat de Schrift ons leert.

Maar het heeft ook een geweldige betekenis voor hen, die nog in het dodenrijk zijn. Hoevelen zijn er, die in hun zonden gestorven zijn, maar nooit de rechte prediking hebben gehoord. Maar zij, die hier op aarde de rechte prediking gehoord hadden en de beslissing hadden moeten nemen, blijven op het eindoordeel wachten in het dodenrijk, tot de dag voor de Witte Troon. Maar er zijn heel wat zielen, die van deze dingen niet gehoord hebben.

En dat is de grote betekenis voor deze zielen, dat, toen de machtsovername kwam, doordat de Heer Jezus de satan ontroonde en Zelf de sleutels van het dodenrijk kreeg, de Heer Jezus ging prediken voor deze zielen, die toen het evangelie hoorden.

Dat lezen we in **1 Petr. 3:18-20** **“Want ook Christus is eenmaal voor de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de Geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis die eertijds (tijdens hun aardse leven) ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden”**.

In hoofdstuk **4:5-6a** gaat hij er nog even op in: **“maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht.”**

Hoe dat precies is gegaan. dat weten we niet en behoeven we ook niet te weten. Als we het hadden moeten weten, dan had God het ons wel gezegd. Dat wat geschreven staat is voldoende. Als we hier het evangelie horen, dan moet u niet zeggen: **“Dan behoef ik mij niet te bekeren, dat kan ik later dan wel doen in het dodenrijk”**. Maar dan bent u ernaast! Dan heeft het Woord u al veroordeeld. Want er staat geschreven: **“Wie niet gelooft, is al reeds veroordeeld”**. Denkt u daar om!

Maar het geldt voor hen, die nog nooit de geloofs prediking gehoord hebben en dat zijn er velen. Hoeveel mensen leven in de heidenlanden, waar wij als gemeente al lang het Evangelie hadden moeten brengen, nog midden in hun zonden, in de duisternis en hebben nog nooit de boodschap gehoord. Voor dezulken is een prediking in die gevangenis, het dodenrijk.

Het staat in **1 Petr. 4:6** **“Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden (dat is voor de Witte Troon), doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven”**.

We zien dus, dat daar voor velen, die het hier nooit gehoord hebben, er nog een mogelijkheid bestaat tot het leven te komen. Zij worden wel naar het vlees geoordeeld. Wat betekent dat?

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 10-18)

Zij komen straks voor de grote Witte Troon, waar de boeken opengaan. Men hoort vaak zeggen, dat allen, die voor de Witte Troon komen, verloren zijn. Maar dat zegt het Woord niet! Eerst gaan wel de boeken open, waardoor zij naar het vlees geoordeeld worden, naar wat zij gedaan hebben. Maar dan gaat er nog een boek open: het boek des Lams en al wie daar niet in geschreven staat, die gaat verloren en gaat naar de poel des vuurs.

Er zijn er wel, die naar de geest zullen leven. Denkt u dat er één verloren zou gaan, die altijd de rechte prediking heeft gehoord? Zou God onrechtvaardig zijn? Laten we niet zo bekrompen zijn en dat denken. Daar tegenover staat de valse leer van de alverzoening, die zegt, dat een ieder tenslotte behouden zal worden. Maar de alverzoening in die zin bestaat niet.

Wel is er verzoening, voor allen aangebracht, die willen verzoend worden. Daarbij wordt geen enkele pressie uitgeoefend. Maar zij, die werkelijk verlangen hebben naar het licht en de gerechtigheid, maar nooit in hun aardse leven het Evangelie hebben horen prediken, die zullen zeker tot het licht komen in het dodenrijk. Zij zullen wel geoordeeld worden naar het vlees, maar leven naar de geest van God. Is dat niet wonderbaar!

Een voorbeeld daarvan lezen we over de tijd van het Duizendjarig Vrederijk, waarin alle levende volkeren de Heer Jezus zullen kennen, want zij zullen Hem zien en zij zullen Zijn zegen ervaren dag aan dag, duizend jaar lang. Niemand hoeft dan meer ziek te zijn, gerechtigheid en vrede zal er heersen.

En toch, als het einde van het Duizendjarig Vrederijk satan voor een tijd losgelaten wordt, zijn er toch nog zeer velen, die voor de duivel kiezen. Want alleen zij, die werkelijk een verlangen hebben naar het licht, gaan niet verloren: maar zij, die het nu horen, moeten zich bekeren en die nu niet willen geloven, die zijn al veroordeeld, omdat zij niet geloofd hebben in de enige Zoon van God.

Tot zover, volgende keer gaan we verder.
Amen.