

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 9-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4** *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 9-18)

We gaan weer verder met deze machtige studie.

Wij zullen nu eerst gaan zien, hoe satan werkt daar in de luchtlagen boven de aarde, nadat hij verbannen werd van Gods heilige berg. We lezen daartoe weer **Ef. 2:2** *“waarin gij vroeger gewandeld heb, overeenkomstig de loop der wereld, overeen komstig de overste van de macht der lucht”*.

Hier noemt Paulus hem *“de overste der lucht”* en daar is dus zijn zetel, wat we ook in **Ef. 6:12** gelezen hebben: *“want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld beheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”*.

We zien dus dat hij in de hemelse gewesten vertoeft, maar nochtans van tijd tot tijd in die vergadering Gods kan komen om een bijzondere rol te spelen als aanklager van Gods kinderen; en God laat dit toe, want alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen, die God lief hebben.

We vinden dat duidelijk in het boek Job. We lezen het in **Job 1:6** *“Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods (dat zijn de engelvorsten, want in het Oude Testament wordt nooit een mens zoon van God genoemd. Dat was onbekend! De Heer Jezus is de Eerste, die Zoon van God genoemd wordt en allen die in Hem wedergeboren zijn, zijn nu ook zonen Gods en zullen straks die gevallen engelvorsten vervangen) om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan”*.

We weten dat satan dan Job bij God aanklaagt. Dat vinden we ook in **Job 2** nog eens staan en ook in **Zach. 3:1** doet satan dat. Satan betekent immers *“één die de weg verspert”*. Hij wilde het voor Job zeer moeilijk gaan maken. Het lukt hem schijnbaar en dan zijn we geneigd om te zeggen *“laat God dat nu zo maar toe met een man, die zo vroom handelt”*?

Ja, want God had met Job een nog veel dieper plan, want hij moest nog veel dieper gereinigd en geheiligd worden van zijn eigen wezen en Job komt er heerlijk gelouterd uit, dan weet hij pas werkelijk, wat het leven met de Heer is. Satan trachtte hem ten val te brengen en God liet het toe om hem te reinigen.

Zo zien we, hoe satan ook in onze heiligmaking moet mee helpen. Hij boekt aanvankelijk schijnbaar een overwinning, maar in werkelijkheid lijdt hij een groot verlies, want de Heer is Overwinnaar in het leven van Job, maar ook in het onze. Daarom, onthoudt het goed, als u het moeilijk heeft, want ook wij worden aangevallen door deze vijand. Als u het moeilijk heeft en de boze ons aanvalt, denk dan aan Job. Job wat ons zegt: *“Jezus Overwinnings Boodschap”*.

Maar dat betekent echter niet, zoals het wel eens geleerd en gepredikt wordt, dat we direct van alle ongemak en narigheid bevrijd zullen worden, of anders geen geloof hebben. Neen hoor, want God liet toe, dat satan Job ook met ziekten sloeg, maar voor een zekere tijd, opdat hij daardoor er gelouterd uit zou komen tot heerlijkheid van zijn Heer! Straks zal Job schitteren als een morgenster en dat wil de Heer ook van ons maken en in het bijzonder van de Gemeente in haar geheel!

We hebben reeds genoemd **Zach. 3:1**, waar satan ook een vroom kind van God aanklaagt. *“Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande vóór de Engel des Heren (de Heer Jezus in de Oud Testamentische openbaring), terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen”*.

Ziet u? De Heer Jezus en God wilden in Israël een heerlijk nieuw werk doen, want die twee stammen keerden terug uit de zeventigjarige ballingschap en de Tempel werd weer herbouwd; het was een reveille, nieuw leven voor Israël en daar zou Jozua als hogepriester een voornamste taak in krijgen en door God gebruikt worden.

En nu is satan er als de kippen bij, om dat werk weer kapot te maken, want hij is immers de tegenstander, die de weg wil versperren naar dat nieuwe overwinnende leven. Dan gaat hij Jozua, het voornaamste instrument van God aanklagen.

Weet u, satan ziet meer dan wij; hij is niet voor niets een grote engelvorst en weet precies onze zwakheden, en ziet de dingen, die niet naar de wil van God zijn. Wanneer we naar de oude mens, naar het vlees leven

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 9-18)

en dat voeden en er aan toe geven. Want dan zijn onze klederen bevuild en bezoedeld en dan is satan erbij om ons aan te klagen bij God.

Maar wat lezen we verder in **vers 2** *“De Here echter zeide tot de satan: De Here bestraffe u, satan, ja de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?”* (zijn we dat niet allen, brandhouten uit het vuur gerukt?)

Het waren van Jozua natuurlijk geen echte vuile klederen, want aan de buitenkant zal hij er wel onberispelijk uit hebben gezien als hogepriester van Israël; maar zijn innerlijk kleed was niet volkomen rein. Want wie is volkomen rein in het licht van God?

Satan, die dat licht van God kent, ziet het ook bij ons; maar dan hebben we die heerlijke voorspraak. We hebben niet alleen een aanklager bij God, die Gods kinderen dag en nacht aanklaagt, maar bovenal hebben we een heerlijke Voorspraak, die ook dag en nacht voor ons pleit, de Heer Jezus, de Christus der Schriften.

Zeker, de Heer zegt niet dat Jozua geen vuile klederen heeft, maar het antwoord van de Heer in **vers 4** luidt: *“Toen nam deze het woord en zeide* (de heer Jezus in de Oud Testamentische openbaring) *tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem (Jozua): Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg”*.

Ja, dat is onze heerlijke Hogepriester, die met Zijn bloed ons heeft willen reinigen en het altijd weer wil doen. Daarom laten we er voor zorgen, dat we dagelijks met de Heer gemeenschap hebben en dat we die dagelijkse reiniging verkrijgen door het badwater van Zijn Woord. En als we in zwakheid gezondigd hebben en ook onbewuste zonden hebben, laten we die belijden voor de Heer, iedere dag weer; ga niet slapen, voordat u het aangezicht van de Heer gezocht hebt en vraagt: *“Heer, reinig mij ook van onbewuste zonden en tekortkomingen, reinig mij in Uw bloed”*.

En als we onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Want het bloed van Gods Zoon reinigt ons van alle zonde. Halleluja! Daarom spreekt de Heer hier tot Jozua *“Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan”*.

Nog een voorbeeld van deze aanklager vinden we in **Openb. 12:10**. *“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nederge-worpen”*.

Maar hoor goed toe waar dat staat; dat geldt voor nu nog niet, want nu is hij nog niet nedergeworpen uit de Hemelse Gewesten en klaagt hij Gods kinderen nog dag en nacht aan bij God. Maar dankt God daar ook maar voor, want dat moet voor ons tot loutering dienen.

God laat dat toe, totdat de Gemeente opgenomen is, wat gebeurt in **Openb. 4**, als de Bruid des Lams, die nu voorbereid en aangeworven wordt door de Heilige Geest, van de aarde is weggevoerd de Heer tegemoet in de lucht om zo met Hem verenigt te worden.

Dan gaan daarna de zeven zegelen open, wat in **Openb. 6** begint en na de daar opvolgende zeven bazuinen is het ogenblik aangebroken, dat onder de zevende bazuin satan en zijn helle machten in **Openb. 12:9-11** (de helle machten zijn de gevallen engelen met hem en ook het leger van demonen, boze geesten) uit de Hemelse Gewesten worden geworpen.

Dat is dus het toekomstig oordeel over satan, waardoor hij ons niet meer bij God kan aanklagen. Want dat kan hij alleen nog maar op de aarde zijn, dat we lezen in **vers 9-11** *“En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.* (de duivelen en gevallen engelen) *En ik (Johannes) hoorde een luide stem in de hemel zeggen* (de lofzang van de heiligen): *Nu is verschenen”*.

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 9-18)

*“Nu is verschenen (dat komt onder de zevende bazuin) het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad, tot de dood”.*

We komen nu tot het tweede gericht over satan, waarover we lezen in **Col. 2:15**, wat ons leert, dat toen de Heer Jezus dat grote offer aan het kruis volbracht, een gericht over satan en zijn trawanten ging. *“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”.*

Wat dit offer van onze Heer Jezus voor ons betekent, vinden we in **vers 13b-14** *“Toen Hij (God) ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen”.*

Dat is het bewijsstuk, waarin al onze overtredingen en zonden te boek staan, want al wat we hebben gedaan, ook in het verborgene, ligt vast. Laten we ons daar niet over verwonderen, want bij het eindoordeel voor de grote Witte Troon, lezen we in **Openb. 20**, hoe de boeken open gaan; maar in de grondtekst staat niet boeken, maar rollen.

Zo wordt het leven van alle mensen, dus ook van ons, al van de voorgeboorte af tot onze laatste ademtocht hier op aarde geregistreerd door God. Daar wordt niet alleen geregistreerd, wat wij gezegd hebben, ook wat we gedacht hebben en ook wat we gedaan hebben. Kortom alles wat we innerlijk dus in het verborgene hebben gedacht of hebben willen doen, staat geregistreerd. En dat is een geweldig bewijsstuk.

Denkt u maar aan, hoe na de tweede wereldoorlog, de z.g.n. oorlogsmisdadigers uit het derde rijk van Hitler werden geroepen voor die internationale rechtbank. Velen ontkenden hun misdaden, maar men had bandopnamen gemaakt van hun radio-toespraken; en wat zij gezegd hadden, dat werd in de rechtszaal afgedraaid en toen konden zij niet meer ontkennen, want hun eigen stem getuigde tegen hen. Dat was al een klein voorproefje. Hoe zal het dan voor de mens moeten zijn, als hij voor de Witte Troon komt.

Want alles komt daar openbaar, ook wat we in het diepst van ons hart overdacht hebben. Dat zal tegen hen als een bewijsstuk getuigen, wat een geweldige bedreiging betekent, doordat een ander geschrift, de geschreven wet van God, van elke zonde en overtreding van de mens, de vloekdood eist.

Welnu, als we dan lezen: *“toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen”*, laten we dan geloven in dat volbrachte werk van de Heer Jezus om aan die vloekdood te kunnen ontkomen.

Want zoals het mogelijk is een band van een bandrecorder uit te wissen, zodat niemand meer kan horen wat opgenomen is. Zo kan van de Goddelijke “bandrecorder” alles uitgewist worden wat tegen ons getuigde.

Want dat is de heerlijkheid van wat voor ons aan het kruis is geschied door de Heer Jezus, toen Hij Zijn kostbaar levensbloed voor ons uitstortte en naar de eis van Gods heilige wet in onze plaats daar aan dat vloekhout werd genageld.

Waar Hij, die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde is geworden en onze zonden en overtredingen in Zijn lichaam nam en in onze plaats die vervloekingsdood onderging, onder het oordeel en gericht van God. Daardoor kunnen onze overtredingen uit gewist worden en dankt God, dat zij uitgewist zijn, toen we als verloren zondaars aan de voeten van de Heer Jezus knielden. Maar ook dagelijks moeten we aan zijn voeten komen om in het geloof Zijn kostbaar bloed aan te roepen voor de reiniging.

Want als we in zwakheid hebben overtreden (we zijn nog steeds zwakke mensen) blijft dan daar niet mee rondlopen en laat de zon er niet over ondergaan, als u op een dag mis bent geweest tegen uw naaste en gezondigd hebt tegen God; belijdt het dan voor de Heer, maar ook voor uw naaste; dan treedt ogenblikkelijk de reiniging van Jezus bloed in werking en het bestaat voor God niet meer, want het is uit gewist.

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 9-18)

Wat heerkijk is dat! Want we hebben een Voorspraak bij de Vader en dan heeft satan ook niets meer aan te klagen. Zullen we dat ter harte nemen?

Ja, maar dan komt het als een gericht over satan, want *“door het bewijsstuk uit te wissen, dat door inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde”*, is dit nu voor ons het heil geworden, doordat de Heer Jezus het heeft weggedaan door het aan het kruis te nagelen.

Maar dit is voor satan een gericht geworden, wat we lezen in **vers 15** *“Hij (de Heer Jezus) heeft de overheden en machten (satan’s machten) ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”*.

Want als we zo in kinderlijk geloof en vast vertrouwen ons geheel toewijden aan onze dierbare Heiland en bij Hem blijven schuilen, dan kunnen we er van verzekerd zijn, dat satan nooit zijn aanklacht kan indienen; want voordat hij met zijn klacht komt, is het al weggedaan door het bloed van het Lam.

Maar zorg er dan wel voor dat u niet met onbeleden zonden blijft lopen; want dan krijgt de duivel voet in uw leven. Daar wordt in Gods Woord zo voor gewaarschuwd in het Nieuwe Testament, want er staat: *“Geef de duivel geen voet”*! De Heer Jezus heeft hem ontwapend op het kruis van Golgotha en daarom is er voor een ieder mens nu vergeving te krijgen voor de zonden en dan kan satan die mens niet vasthouden.

Hij probeert het wel, maar als de boodschap van de Heer tot ons komt in het heerlijke Evangelie, in de kracht van Gods Geest en de Heer ons roept om tot Hem te komen en we dat doen in oprechtheid des harten, dan ontvangen we vergeving van onze zonden en nog veel meer.

Maar als men zegt, dat men niet kan komen, dan zijn dat uitvluchten en dan gelooft men de duivel, die hen dat wijs tracht te maken. Vroeger waren de mensen geketend aan de macht van de duivel en had die zijn vreselijke wapen om de zielen vast te houden, zodat zij nooit tot het licht der waarheid konden komen. Meer nu heeft de Heer Jezus hem ontwapend!

En elk wapen, dat satan nu gebruikt, is een schijnwapen, in die zin, dat het nooit de kracht heeft om een ziel te binden aan de duivel, als die ziel tot de Heer Jezus wil komen. Want in deze genade-tijd geldt: *“Die wil, neme het water des levens om niet, dat God uit genade u biedt”*.

Ook aan het eind van de Bijbel wordt ons nog eens op het hart gedrukt, dat het 2<sup>e</sup> gericht over satan op Golgotha’s kruis, heerlijkheid betekent voor hen, die komen willen. Want in **Openb. 22:17** staat: *“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.”*

Maar als men zegt “we kunnen niet”, dan is dat in wezen onwil, want dan willen we ons zelf niet prijsgeven aan de Heer en willen nog liever ons vlees dienen, onze zonden en de wereld. Laat dat zo onder ons niet zijn, want dat is vreselijk!

Tot zover, volgende keer gaan we weer verder.  
Amen.