

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 6-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4** *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 6-18)

We gaan weer verder met deze machtige studie.

We gaan nog even terug naar **Gen. 41:40** *“Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden; alleen door de troon zal ik boven u staan”*.

Hier zien we duidelijk, dat Farao als koning van Egypte boven Jozef bleef staan, hij behield zijn eigen troon. Hij stelde Jozef wel aan als Heer en Onderkoning, maar alleen zijn troon stond boven hem. Ook hier in horen we een duidelijke uitspraak.

Maar er zijn vandaag stromingen, die verkondigen, dat de Heer Jezus ook de Vader en de Heilige Geest is. Vanuit Amerika hebben die bewegingen al overal opgang gemaakt, n.l. de *“Jezus-only-beweging”*; dat is echter een valse leer! Inderdaad er is maar één God, maar we weten dat de Heer Jezus Zelf gezegd heeft *“want de Vader is meer dan Ik”*.

Als Hij spreekt van Zijn terugkeer naar de Vader, dan zegt Hij in **Joh. 14:28** *Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik”*.

En hoe getuigt Hij, dat Hij zonder de Vader niets kan doen en dat de Vader Hem gezonden heeft. Ook bij Zijn doop zien we het onderscheid, toen de stem van de Hoogwaardige Heerlijkheid van de Vader uit de hemel klonk in **Joh. 3:17** *“Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welgevallen heb”*. En nu zit de Heer Jezus in de troon van de Vader, totdat de Vader Hem de troon op aarde zal geven, de troon van David.

Verder lezen we in **Gen. 41:41-42** *“Voorts zeide Farao tot Jozef: Zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. (Zo heeft God, de Heer Jezus aangesteld als Heer over alles). Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand”*.

Dat was dus de zegelring, waarmee alle uitgaande wetten, bevelen en verordeningen van de troon werden verzegeld en bekrachtigd. M.a.w. van nu af moest Jozef al de wetten en alle verordeningen uitvaardigen en bekrachtigen in de naam van Farao met zijn zegelring.

Hierbij denken we aan **Joh. 5:22**, waar geschreven staat *“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven”*.

Nu zien we in **vers 42**, wat er nog meer gebeurt. *“Hij bekleedde hem met linnen klederen”*. Linnen klederen zijn heilige klederen. Zo heeft ook God de Heer Jezus bekleed met het hoogste gezag en als Heer over alles aangesteld. Toen de apostelen op de berg der verheerlijking met de Heer Jezus waren, was de Vader daar ook in de wolk aanwezig en sprak *“Deze is Mijn Zoon”*. Zij zagen toen, hoe de gedaante van de Heer Jezus veranderde en Zijn klederen wit werden als het licht. (**Matt. 17:2**). Hij werd bekleed met de hoogste heerlijkheid, met de heiligheid van God.

Nu staat er verder in **Gen. 41:42b** *“en hing een gouden keten om zijn hals”*. En kijkt u nu eens naar **Openb. 1**, waar Johannes in **vers 13** op Patmos de verheerlijkte Heer Jezus met dat witte kleed ziet tot aan de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Toen Johannes Hem in Zijn heerlijkheid zag, zegt **vers 17 en 18**, dat hij als dood voor de Heer Jezus voeten viel, die Zijn rechterhand op hem legde en zeide: *“Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk”*.

In **Gen. 41:43** lezen we *“En hij (Farao) liet hem rijden op de tweede wagen die hij had (de eerste wagen is natuurlijk voor Farao, zoals de Schrift ons leert dat de Heer Jezus direct onder de Vader staat), en men riep voor hem uit: Eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte”*.

Hier wil ik nog even op wijzen, dat het Woord, dat vertaald is met eerbied in het oud Egyptisch letterlijk betekent: *“een tedere jonge autoriteit”, “een tedere jonge prins”*. Dat komt ook overeen met het profetische beeld. Want de Heer Jezus is immers de Kroonprins, de autoriteit.

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 6-18)

En wie vinden we in de troon in **Openb. 5:6** *“En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen”*.

Maar er staat in het Grieks *“lammetje”*. Dat is een bijzondere, tedere uitdrukking voor het zogenaamde huislammetje, wat wij niet kennen. Maar de herder in het Oosten, die erg op zijn dieren gesteld was, had onder de lammeren altijd een bijzondere lieveling, die hij meenam in zijn tent als huisdier, dat al zijn liefde had. En dat woord wordt hier gebruikt in deze uitdrukking. Want er is niets kostbaarders, dierbaarders en liefelijker in het oog van God de Vader dan de Heer Jezus, die al de liefde van God de Vader heeft.

Wonderlijk is het, dat in **Openb. 5** de Heer Jezus zo genoemd wordt, juist als Hij in de troon gezien wordt en openbaar gaat worden, hoe Hij Heerser, de Koning, dat Lam is met die zeven horens en die zeven ogen, die gaat heersen als de Leeuw van Juda en daarbij gezien wordt als dat tedere lammetje.

Dat vinden we ook in dat profetische beeld van Jozef, die door Farao gezegend en tot heer gemaakt wordt over heel Egypte en er voor hem uitgeroepen wordt *“een teder jonge prins”*!

Want Jozef was nog heel jong in leeftijd. De Joodse Schriftgeleerden hebben ook dit Woord nog verder onderzocht, wat wij met *“eerbied”* hebben vertaald en hebben ontdekt, dat het tevens een afleiding is van een ander Egyptisch woord, dat betekent *“laat knielen”*.

Nu hebben we zo even aangehaald uit **Fil. 2**, dat de Heer Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood, ja tot de dood des kruizes en dat God Hem uitermate verhoogd heeft en Hem de naam gegeven, die boven alle naam is, opdat alle knie zich voor Hem zou buigen en alle tong zou belijden Jezus Christus is Here! En zo moeten alle onderdanen van Farao knielen voor Jozef, hem eerbied betuigen, omdat hij als heer over allen was uitgeroepen.

We gaan weer terug naar **Gen. 41** en wel **vers 44**, waarin we kunnen zien, hoe de kleine details al van te voren afgeschaduwd worden. Dat vers luidt in onze vertaling *“Ook zeide Farao tot Jozef”*. De Staten Vertaling is juist, daar staat niet *“ook”*, maar *“hierna”* en dat is heel belangrijk. Eerst heeft Farao Jozef bekleed en hem een nieuwe naam gegeven. Maar *“hierna”* (als dat gebeurd is) *“zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of voet opheffen”*. Hij stelt Jozef dus aan als opperste koning. Niemand kan meer handelen of wandelen dan met Jozefs goedkeuring.

Dus hierin zien we ook de verkondiging dat, als de tijd gekomen is, God aan de heer Jezus de troon zal geven van Zijn vader David en dan zal Hij koning worden en als Koning gaan heersen. Maar dat gebeurde hierna! Want de tijd moet nog komen, dat zonder de wil van de Heer Jezus, als Hij straks op aarde zal komen als Koning, hier niets meer zal kunnen gebeuren zonder Hem en Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier tot aan de einde der aarde.

We lezen verder in **vers 45** *“En Farao noemde Jozef: Safenat-Paneach, en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw”*. Jozef, die voor de troon van Farao stond, kreeg zijn nieuwe naam en zijn vrouw, voordat hij van Farao's troon uitging, om zijn eigen troon te vestigen in het Egypteland.

Zoals Jozef, voordat hij zijn eigen troon in bezit ging nemen, zijn Asnat, de stralende, tot bruid kreeg, zo zal de Heer Jezus Zijn Bruid ontvangen, die Zijn vrouw wordt en dan gaat Hij uit met Zijn vrouw om op aarde te gaan regeren.

Voordat de Heer Jezus de Troon bij de Vader zal verlaten, om Zijn eigen Troon in ontvangst te nemen hier op aarde, de troon van David, om het Koninkrijk op te richten onder Israël en onder alle volkeren. Want Hij zal Koning zijn over heel de aarde, maar Hij moet eerst zijn Asnat ontvangen, de bruid des Lams. Zij moet eerst bij de Troon van de Vader met Hem vereningd worden.

Daarom moet die Bruid ook eerst opgenomen worden, want daar zal de bruiloft van het Lams zijn. als Zijn hemelse Vader een grote bruiloft zal aanrichten voor zijn Zoon (**Matt. 22**). En als dat plaats gevonden heeft, dan zendt de Vader Zijn Zoon andermaal vanuit Zijn troon, om zijn eigen Troon te ontvangen en het

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 6-18)

Koninkrijk op te richten met de Zijnen (de Gemeente). Ziet u hoe nauwkeurig er alles geschreven staat in dat wonderbare Profetische Woord! Laat men ons maar bespotten en verachten, omdat we geloven in de Bijbel als Gods Woord, dat alleen ons waarlijk wijs kan maken.

Ik heb u erop gewezen, dat toen Adam zijn Eva had ontvangen en zij hem tot vrouw was geworden, direct daarop een confrontatie plaats vond met de duivel, door middel van de slang. We weten, hoe daardoor het eerste mensenpaar in zonde is gevallen. We weten ook reeds, dat, als de Bruid des Lams de Heer tegemoet gevoerd zal worden, dat plaats zal hebben, daar waar satan nog zijn troon heeft in de lucht, d.w.z. in de hoogste luchtlagen om deze aarde.

En dan zal de laatste Adam, de Heer Jezus, Zijn Gemeente volkomen tot overwinning brengen, doordat de satan onder hun voeten wordt verpletterd. Ook dus een directe confrontatie, wat we nu verder willen uitwerken door bijzonder te spreken over de vijand van God, de satan en hoe God hem in zes gerichten te niet zal doen. Want het is van groot belang, dat we weten in welke tijd deze oordelen en gerichten plaats gevonden hebben en nog zullen plaats vinden en wat daarvan de gevolgen zijn.

We leven vandaag in een boze tijd van grote verleidingen en misleidingen, waarin we telkens weer nieuwe valse leringen, vooral vanuit de Oosterse landen, horen. Dat heeft de Heer Jezus reeds gezegd, dat er vele valse profeten zullen komen en valse christussen opstaan door wie velen verleid zullen worden. Daar worden we in deze tijd dagelijks mee geconfronteerd. En vooral op dit gebied van de satan is veel onkunde.

We lezen **1 Cor. 15:23-28** *“Maar ieder in zijn eigen rangorde (het gaat hier over de opstanding): Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij (de Heer Jezus) moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal de Zoon zelf Zich aan Hem (God de Vader) onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”.*

Let u wel op, dat er in **vers 24** staat: *“daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt”.* Dat wil zeggen dat de Heer Jezus op aarde zal regeren in dat Duizendjarig Rijk. En als Hij die duizend jaar geregeerd heeft, dan draagt Hij alles over aan de Vader en dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, waar God alles in allen zal zijn. Hij moet dus die duizend jaar regeren, totdat Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben en al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd zal hebben. En de laatste vijand is de dood.

De voornaamste vijand, die de Heer Jezus gaat ontronen, is de duivel. Vandaar dat wij in zo'n boze tijd leven, want de duivel weet, zoals het Profetisch Woord ons leert, dat zijn tijd zeer kort is en daarom zendt hij vele valse profeten om valse leringen te verkondigen, daarmee rondgaande als een briezende leeuw, zoekende wie hij kan verscheuren.

We willen even beginnen met stil te staan bij de betekenis van de verschillende namen, die de Schrift aan de duivel geeft. Er zijn verscheidene namen, maar we willen de zeven voornaamste met elkaar behandelen en in verband hiermee, hoop ik bijzonder uitvoerig een zesvoudig oordeel te behandelen, waarvan er drie reeds voltrokken zijn en er drie nog op de voltrekking wachten.

We lezen daartoe eerst **1 Tess. 2:18**, waar we de eerste naam vinden: *“Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons belet”.*

Dit is één van de namen die de Schrift aan hem geeft: satan ook wel satanas genoemd. Deze naam komt in het Oude Testament het meest voor, want het is een Hebreeuws woord. Satan betekent: tegenpartijder of tegenstander. Heel letterlijk betekent het: één, die de weg verspert, of één die de weg moeilijk begaanbaar maakt.

**Bijbelstudie Centrum:**  
**“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”**  
studie is in delen (deel 6-18)

Dat komt uit de pas genoemde tekst. Paulus wilde één en ander maal naar de jonge gemeente der Tessalonicenzen komen, waar hij slechts drie sabbatten had kunnen spreken, toen er een ontzettende vervolging uitbrak en hij de wijk moest nemen, zodat hij deze jonge gemeente, hoofdzakelijk uit heidenen bestaande, zo moest achterlaten.

En toen Paulus verschillende malen getracht had om toch tot hen terug te keren, moest hij zeggen **“*doch de satan heeft het ons belet*”**. Hier zien we dus die tegenstander, letterlijk iemand, die de weg moeilijk begaanbaar maakt of die de weg verspert en dit is dus de eerste betekenis van dit woord: satan.

Dit woord vinden we ook in **Matt. 16:22-23**, maar niet voor de duivel, maar voor een mens, terwijl de Heer Jezus voor het eerst Zijn lijden aankondigde aan zijn discipelen: **“*En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen*”**.

Immers, de Heer Jezus was gekomen om die weg naar het kruis te gaan, want God had Hem gezonden om als het Lam Gods al de zonden der wereld weg te dragen. En toen Hij van dat kruislijden ging spreken, wilde Petrus dat verhinderen; hij wilde Hem die weg versperren; en dan wordt Petrus een satan genoemd.

Satan wil ons dus altijd van de weg van God, de rechte weg, afleiden en die weg zo moeilijk voor ons begaanbaar maken, dat we een andere weg gaan kiezen. Dat is ook satans bedoeling! Dat hier de werkelijke satan spreekt door Petrus, is wel duidelijk, in die zin, dat hij Petrus dus beïnvloedt. Zo wordt ons dus de betekenis van dit woord satan duidelijker.

We lezen het ook, als de Heer Jezus vlak voor Zijn offer staat, hoe satan in Judas voer aan die avondmaals-tafel, nadat de Heer hem dat stuk brood had gegeven. Daar staat niet het woord duivel, maar satan. Het is natuurlijk hetzelfde wezen, maar satan ging hier zijn satanswerk doen, d.w.z. hij trachtte op zijn wijze nog die weg te versperren.

Maar dat lukte hem niet, want alle dingen moeten medewerken ten goede. De satan wilde wel de Heer Jezus vernietigen, maar niet op deze wijze. Satan heeft nooit begrepen, wat dat kruis zou gaan brengen, want dat is zijn eigen ondergang geworden. Zo zien we hier de betekenis van dat woord satan.

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.  
Amen.