

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 5-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 5-18)

We gaan weer verder met deze machtige studie.

Maar de gehele schepping wacht op het ogenblik, dat die laatste Eva verenigd zal zijn met de laatste Adam in de Hemelse Gewesten, daar waar satan nu nog zijn troon heeft. Dat betekent weer een directe confrontatie met de slang, maar nu met het gevolg, dat hij (de slang) ontthroot wordt en uit die Hemelse Gewesten geworpen wordt, eerst op aarde en dan wordt hij duizend jaar gebonden.

De gevolgen hiervan zijn, dat het Paradijs weer opengaat en het Duizendjarig Vrederijk op aarde komt, wat het herstel van alle dingen is. Dan zal de Heer Jezus met de Zijnen gericht oefenen! We leven nu nog steeds in het genade tijdperk. Maar velen maken de fout om dit tijdperk te beoordelen naar de maatstaven van het voorgaande tijdperk onder de wet. Daar prediken zij dikwijls weer de wet. Maar dat kan niet.

Want om een bepaald tijdperk te verstaan en te begrijpen uit Gods Woord, moeten we nooit de maatstaven aannemen uit vorige tijdperken, want God doet altijd heel iets anders. Als we het Duizendjarig Vrederijk, het zevende tijdperk, dat komen gaat, willen verstaan, dan moeten we niet de maatstaven aanleggen, die nu gelden van het tijdperk der genade; want dat is geheel anders. Vandaar dat men zo in verwarring gaat komen, omdat men het niet onderscheidt en het Woord der Waarheid niet recht kan snijden.

Ik zal nog enkele dingen daarover zeggen. In dit zesde tijdperk is de Heer Jezus in de Troon van de Vader en zit aan Zijn rechterhand. In het komende zevende tijdperk, zit Hij op de troon van Zijn Vader David en dat is Zijn eigen troon.

In dit zesde tijdperk is Hij geen Koning in de Troon van Zijn Vader, maar Hogepriester. In het zevende tijdperk, dat komen zal, is Hij Koning en blijft natuurlijk daarbij ook Hogepriester; want Hij is dat in alle eeuwigheid.

Nu in deze tijd heerst Hij door de Heilige Geest in de harten van hen, die geloven. Hij heerst nu dus door genade, opdat de mens zich bekere. Straks als Hij Koning zal zijn, dan gaat Hij heersen met een ijzeren roede. Dan heerst Hij niet meer door genade, maar dan zal Hij heersen door het ijzeren recht. Zo lezen we het al in de Psalmen.

Denkt u maar even aan **Psalm 2**, waar de Heer zegt hoe Hij de heidenen zal stuk slaan gelijk pottenbakkersvaten. En in Openbaring zegt de Heer Jezus, ook van Zijn Eva, dat zij met Hem zal regeren, als met een ijzeren roede en met het ijzeren recht van God zal gaan heersen. Dat zijn dus heel andere maatstaven!

Laten we in dit alles Gods plan gaan ontdekken, wat nodig is om te zien de grote verscheidenheid uit de Schriften van dat wonderbare Duizendjarig Vrederijk, dat de Here zal volvoeren naar het plan van Zijn Vader. Toen de Heer Jezus in Bethlehem geboren werd, verscheen Hij als de profeet van God en niet als Koning. Hij onttrok Zich steeds als men Hem koning wilde maken.

Want Hij was de grote profeet toen, waarvan Mozes reeds geprofeteerd had: **“De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders”**. (Hand.3:22)

Toen de Heer Jezus als het Lam Gods de zonde der wereld op Zich ging nemen en ging lijden op het vloekhout van Golgotha; en toen God na Zijn volbrachte offer Hem uit de doden opwekte, toen verscheen Hij voor God als de Grote Hogepriester.

En dat is Hij nog tot op de huidige dag, Hij, die voor ons bidt en pleit. Maar als Hij straks wederkomt voor de Gemeente, als haar Hemelbruidgom, dan verschijnt Hij daarna als de Koning der koningen en de Gemeente met Hem als koningen en priesters, om met Hem te gaan regeren. Dat is een opeenvolging van openbaring.

Hebben we Zijn verschijning wel lief? Dan moet het beginnen met het erkennen, dat Hij het Woord van God is, de Profeet, de Mond van God. En als we dat erkennen, dan buigen we voor dat Woord en aanvaarden

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 5-18)

we Hem ook als dat Lam van God, dat onze zonde heeft weggedragen en in onze plaats heeft willen sterven en Zijn kostbaar bloed heeft willen geven.

Daarom willen we Hem ook aanvaarden als die Grote Hogepriester, die nu bij de Vader is en voor ons bidt en pleit en die ons doopt en vervult met Zijn Heilige Geest en ons leidt door de Heilige Geest, opdat Hij alles in ons wordt en zo Zijn Gemeente bouwt als Zijn Laatste Eva.

Wij als de ware Gemeente verwachten Hem als onze Verlosser en Bruidegom, die ons verlossen zal van dit vernederde lichaam en zo Zijn verlossing voltooiend, ons aan de Vader zal voorstellen, zonder vlek of rimpel; daar waar de bruiloft des Lams zal plaats vinden. Dan mogen we daarna met Hem verschijnen als Hij komt in heerlijkheid, zoals **Col. 3:4** het zegt **“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”**.

Hij zal dan als de Koning der koningen (**Openb.19**), gezeten zijn op het witte paard en achter Hem Zijn vrouw, de schare van heiligen ook op witte paarden en zij zal met Hem regeren die duizend jaar, opdat God alles in allen gaat worden.

Kan de Heer met ons allen thans tot Zijn doel en recht komen? Het gaat om Zijn eer! Immers Hij belooft aan Zijn overwinnaars in **Openb. 3:21** **“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader in Zijn troon”**.

Ook in **Genesis 24** vinden we een profetisch voortype van de Heer Jezus in de zoon van Abraham, vandaar dat het **Evangelie van Matteüs** begint bij dat wonderlijke vers **“Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham”**.

We hebben ook gezien, hoe de twee komsten van de Heer Jezus met Zijn tweeërlei werk, daarin tot uitbeelding worden gebracht. Want Abraham moest immers zijn eniggeboren zoon Izaäk gaan offeren op de berg Moria; en Davids zoon, Salomo, die zou gaan heersen.

We lezen daartoe **Genesis 24:62-67** **“En Isaak kwam uit de richting van de put Lachai-Roi; hij woonde namelijk in het Zuiderland. Isaak ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag daar kamelen aankomen. Toen Rebekka haar ogen opsloeg en Isaak zag, liet zij zich van de kameel glijden. En zij zeide tot de knecht: Wie is die man daar, die ons tegemoet komt in het veld? En de knecht zeide: Dat is mijn heer. Daarop nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaak alles wat hij gedaan had. Toen bracht Isaak haar in de tent van zijn moeder Sara, en hij nam Rebekka, en zij werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder”**.

We kennen allemaal deze wonderlijke geschiedenis, hoe Abraham, het hoofd van zijn huis uitzendt om voor zijn zoon een bruid te werven in de vreemde; dat zou Rebekka zijn. Dit is een profetisch type van wat God nu aan het doen is en hoe God als de Vader van alle ware gelovigen voor Zijn eniggeboren Zoon de Heer Jezus, Zijn Isaak, de Heilige Geest, heeft uitgezonden, om hier op deze wereld, in de vreemde, een Bruid te werven voor Zijn Zoon.

En als die bruid geworven is, wordt zij door de bruidswerver, de Heilige Geest, weggevoerd naar de Zoon, die haar tegemoet komt bij het vallen van de avond. Dan wordt zij door Hem Zelf gebracht in de tent van zijn moeder Sara, dat is het Hemelse Jeruzalem.

Let u in deze geschiedenis ook maar weer op; eerst zien we, hoe die eniggeboren zoon van te voren werd aangekondigd en beloofd door God, zoals ook de Heer Jezus van te voren aangekondigd is en beloofd.

Ook hoe Izaak voor zijn geboorte zijn naam ontvangt, zoals ook de Heer Jezus van te voren zijn naam ontving van de Vader.

Toen Izaak volwassen was, zien we, hoe Abraham hem op de Moria moest offeren en hoe Izaak zelf het hout droeg op zijn schouder naar het altaar. Zo zien we ook hoe de Heer Jezus, toen Hij volwassen was op

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 5-18)

zijn drieëndertigste jaar, zelf Zijn kruis moest dragen naar het altaar, wat daar opgericht was geworden, buiten de legerplaats in Jeruzalem, om voor onze zonden te gaan sterven.

En zoals Abraham, Izaak als het ware uit de dood terugkreeg, zo is ook de Heer Jezus, nadat Hij voor onze zonden gestorven was, opgewekt uit de doden.

Zoals we het vervolg van de geschiedenis van Izaak al gezien hebben, gaat Abraham direct door middel van de overste van zijn huis voor zijn zoon Izaak een bruid aanwerven. Zo wordt dit nu ook vervuld bij de Heer Jezus. Nadat Hij het offer heeft gebracht en opgestaan is uit de doden en teruggekeerd naar de Vader, dan zendt de Vader de Heilige Geest uit, om voor Zijn Zoon die Bruid te verwerven, de Gemeente, welke Zijn lichaam is.

Nu is zij nog de Bruid des Lams. straks de vrouw des Lams. En de tijd is niet ver meer, dat God hiermee klaar zal zijn, dat de Heilige Geest het laatste lid toegevoegd heeft tot die geestelijke Rebekka. Dat kan alleen zij zijn, zoals ook Rebekka zelf was, toen zij gevraagd werd of zij bereid was mee te gaan.

Want die knecht van Abraham, toen hij Rebekka aangeworven had, wilde direct zonder een dag uitstel vertrekken; en dan wil de vader van Rebekka en haar broers haar nog een paar dagen houden, maar daar is de knecht niet toe te bewegen. Want hij wil direct trekken en zegt: *“Wij zullen de jonge dochter vragen”* en dan antwoordt zij eenvoudig: *“Ik zal trekken”*.

Kijk, dat is nu juist de Bruidsziel, die bereid is om alles los te laten, alles op te geven, wat zij hier nog heeft, om de Heilige Geest te volgen naar dat onbekende land en naar die onbekende heer, maar die toch bekend is, de Heer Jezus, de Christus der Schriften.

Dan zien we ook, hoe Izaak tegen het vallen van de avond uitgaat om te peinzen, te mediteren, te bidden in het veld. We weten, dat ook onze grote Izaak daar bij de Vader aan het bidden en aan het pleiten is voor ons. En tegen het vallen van de avond, d.w.z. bij het vallen van het genade tijdperk, zal Hij uittrekken om Zijn Bruid tegemoet te gaan.

Dan zal Hij de troon bij de Vader verlaten en komen op de wolken des hemels, terwijl de Heilige Geest de Bruid opvoert naar boven. En zo zullen die twee verenigd worden. Zoals Izaak dan Rebekka gaat inbrengen in de tent van zijn moeder Sara, zo zal onze grote Izaak Zijn Rebekka, Zijn Bruidsgemeente, inbrengen in de tent van Sara. Sara is immers het hemelse Jeruzalem.

Daar is onze tent, waar we heen gaan naar dat Hemelse Jeruzalem, die stad met de vele woningen, waar de Heer Jezus nu bezig is ons plaats te bereiden. Is dat niet wonderbaar? Daar zullen we met Hem zijn en voor eeuwig wonen!

De Heer laat ook nog bijzonderheden, details zien, waarvan ik u op één wil wijzen; Izaak moest ook eerst Rebekka krijgen als vrouw, eer dat hij de erfenis ontvangen zou uit Abraham's hand. Zo is het ook met de vervulling van dit profetische Woord: de Heer Jezus moet ook wachten, voordat Hij Zijn erfenis ontvangt, n.l. de troon van David; want eerst moet Hij Zijn Rebekka ontvangen hebben en bij Zich hebben en dan zal zij met Hem Zijn troon delen. Dat zegt ook **Openb. 3** *“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader in Zijn troon”*.

Maar er is nog een wonderbaar heerlijk voortype van de Heer Jezus, n.l. Jozef, één van de zonen van Jakob, die van Godswege met bijzondere gaven en talenten was uitgerust. Hij kon immers verborgenheden aan het licht brengen door dromen te verklaren, want ook hij was voorbestemd om heerschappij te verkrijgen. Hij zag immers in één van zijn dromen, hoe zon, maan en sterren voor hem neerbogen en dat waren zijn eigen vader Jakob en zijn broeders, wat de afgunst en jalouzie opwekte van zijn broers naar het vlees en die daarom hem op een zekere dag wilden doden.

Maar alleen, doordat Ruben tussenbeide kwam, vond dat niet plaats en verkochten zij hem tenslotte als slaaf aan de Midianieten, die hem meenamen naar Egypte. Daar kwam hij in de gevangenis terecht. Ook

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 5-18)

hierin is Jozef een profetisch type van de Heer Jezus, die als Gods Zoon in het vlees ook de zoon van Abraham, Izaak en Jakob was, maar ook een heel bijzondere en gezegende Zoon van het Joodse volk. Want Hij was begiftigd met alle gaven en krachten van de hemel, die alle verborgenheden van God wist te openbaren. En hoewel Hij zo optrad, zien we ook, hoe Zijn eigen broeders naar het vlees, het Joodse volk, uit afgunst Hem hebben overgeleverd in de handen van de heidenen om Hem ter dood te brengen.

Zoals Jozef in de gevangenis kwam in Egypte, zo kwam de Heer Jezus in de gevangenis van het dodenrijk, dat ons in de Schrift ook als een gevangenis voorgesteld wordt. Want daar gaan die zielen naar toe, die bewaart worden tot de dag des gerichtes. Maar ook weten we, hoe Jozef, die geen zonden gedaan had, op zekere dag door Farao uit die gevangenis werd gehaald en toen uitermate verhoogd werd.

Farao schonk hem een prachtig kleed. Dat kunnen we lezen in **Gen. 41:37-38.** *“Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao (Het voorstel, over de droom van de vette en de magere jaren) en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie de Geest Gods is?”*

In deze geschiedenis zien we alles als een wonderbare profetie, die heenwijst naar de Heer Jezus. Wie de Heer Jezus gevonden heeft in zijn leven, die heeft het hoogste, het rijkste goed gevonden, want Hij is de schat des hemels, God heeft al Zijn rijkdom en Zijn heerlijkheid ons in Hem gegeven. En wie de Heer Jezus in het hart en leven heeft, die heeft daarmee de heerlijkheid van God in zijn hart en leven gekregen. Wat een heerlijkheid!

Gen 41 gaat verder met **vers 39** : *“En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo wijs als gij”.*

We weten, hoe van onze gezegende Heer Jezus geschreven wordt, dat al de volheid van God in Hem lichamelijk woont. En als u de Heer Jezus waarlijk toebehoort, dan hebt u de volheid verkregen in Hem, die het Hoofd is. Want in Hem woont al de wijsheid en kennis van God.

Vers 40 zegt ons *“Gij zult over mijn huis zijn”*. Dat zegt Farao tot Jozef en met dat huis bedoelde hij heel zijn koninkrijk, dat hem toebehoorde, niet alleen zijn paleis, maar ook zijn land en volk.

God zegt tot de Heer Jezus *“Gij zult over Mijn huis zijn”*, want Hij heeft Hem aangesteld als Heer over heel Zijn schepping. Want heel Gods Schepping is het huis Gods. Wist u dat?

Daarom zijn er in dat huis ook vele woningen! **Vers 40** gaat verder *“en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden”*. Ja, alle onderdanen konden daarna niet anders dan door toedoen van die Jozef zich voeden, want alleen hij gaf het ware brood, waardoor zij konden leven. En is dat niet een wonderbaar profetisch beeld van Hem, onder Wiens Naam wij hier samen vergaderen, onze gezegende Heer en Heiland, de Heer Jezus, de Christus der Schriften!

Ja, als al de schepselen die God geschapen heeft in de hemelen en op de aarde, waarlijk willen leven, dan moeten zij zich voeden met dat hemelse Manna, dat hemelse Brood, wat de Heer Jezus is. Hij is de onderhouder van al wat leeft! Want Hij is dat ware Brood van God en wie uit Hem leeft, die heeft het eeuwige leven. Want Hij zegt in **Joh 6:55-57** *“Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij”*.

Nu lezen we verder in **vers 45** *“En Farao noemde Jozef: Safenat-Paneach”*. Farao gaf Jozef een nieuwe naam. En als de Heer Jezus, als de ware Jozef, het grote werk Gods hier heeft volbracht in Zijn offer en God Hem uitermate verhoogd heeft, dan heeft God Hem een naam gegeven, die boven alle naam is, opdat in de Naam van Jezus alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus Christus Heer is.

Fil. 2:9-11. *Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, ¹¹en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”!*

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 5-18)

Een nieuwe naam, waarvan het Schriftwoord getuigt in **Openb. 19:12** *“En zijn ogen (daar zien we onze verheerlijkte Heer, als Hij straks komt als Koning) waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf”*..

Hij droeg dus de Naam, die Hij van de Vader ontvangen had. Weet u wat nu zo merkwaardig is? Van die Naam, die Farao aan Jozef gaf is tot op heden nog steeds de betekenis niet werkelijk bekend.

Daarin ligt dus ook weer een profetisch type; want zoals Farao aan Jozef een naam gaf, waarvan we de taalkundige betekenis nog steeds niet helemaal ten volle weten, zo weten we ook bij de Heer Jezus nog niet de volle betekenis van de Naam, die Hij van de Vader heeft gekregen, de Naam, die boven alle naam is.

De taalkundigen hebben die naam **“Safenat-Paneach”** trachten te analyseren en ze zijn er wel in zoverre achter gekomen, dat het in het oude Egyptisch een afleiding is van de betekenis: Redder der wereld. En hierin zien we, dat ook Jozef toen de redder van de wereld was.

Toen immers na zeven vruchtbare jaren het land geteisterd werd door zeven magere jaren, die zo mager waren, dat er van die overvloed van die eerste zeven vette jaren niets meer overbleef. Als Jozef niet gekomen was in de wijsheid van God, dan was heel het Egyptische volk met de naburige volkeren, dus ook Jakob met zijn volk, omgekomen van de honger.

Zo werd Jozef dus de Redder van de toenmalige wereld. En ook daarin was hij een beeld van Hem, die komen zou. Die gekomen is en Die wederkomt; Die de ware Redder der wereld is. Want allen, die van Hem niet het voedsel ontvangen, die zullen omkomen.

Maar men is er ook al achter gekomen, dat die naam naar het oude Egyptisch ook betekent: *“De gever van de voeding, van overvloedslven”*. En zo is de Heer Jezus niet alleen de Gever van het ware leven, maar ook van het overvloedslven. **Joh. 10:10b** *“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”*.

Maar wat die naam in zijn geheel betekent, daar is men nog niet geheel achter gekomen. Daarom is ook dit wonderlijke profetie!

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.

Amen.