

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
(deel 1-18)

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
(deel 1-18)

Dit onderwerp over het Duizend Jarig Vrederijk is de zevende en laatste tijdsbedeling (het laatste tijdperk) vanaf Adam tot het laatste oordeel voor de grote witte Troon.

Laten we samen lezen **Psalm 72** *“Van Salomo. O God, verleen de koning uw recht, en uw gerechtigheid de zoon des konings. Hij richte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht. Mogen voor het volk de bergen vrede dragen, ook de heuvelen, in gerechtigheid. Hij verschaffe recht aan de ellendigen des volks, Hij redde de armen, maar verbrijzele de verdrukker. Men vreze u, zolang de zon er is, en zolang de maan er is, van geslacht tot geslacht. Hij zij als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien. In zijn dagen bloeie de rechtvaardige en grote vrede, totdat er geen maan meer is.*

Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde. Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken; de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen, de koningen van Saba en Seba hem schatting offeren, mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen, alle volkeren hem dienen. Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen.

Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven; men zal hem van het goud van Seba geven, men zal bestendig voor hem bidden, de ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren zij in het land; op de toppen der bergen golve zijn vrucht als op de Libanon, en de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen.

Geloofd zij de Here God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde”.

Eigenlijk gaan de meeste profetiën in de Schrift over dit wonderbare Vrederijk, want het grootste deel van de profetiën moeten nog vervuld worden bij de Heer Jezus Zijn wederkomst. Het tijdperk van dit Duizendjarig Rijk wordt genoemd **“de gouden Eeuw”**. Als we **Psalm 72** lezen, dan vinden we, dat het een uitgebreide leerstof geeft, omdat deze gehele **Psalm 72** één profetie is.

In het laatste vers van deze Psalm lezen we: **“De gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde”**. Boven deze Psalm staat: **“van Salomo”** maar er moet eigenlijk staan: **“over Salomo”**, want het is een Psalm van David.

In **vers 1** zal David niet zijn lijfelijke zoon Salomo, die hem opvolgde, bedoelen, want die was slechts een type van de grote Vredevorst, die komen zou; die niet hij alleen, maar ook Salomo verwachtte. Er staat geschreven, hoe David het uitroept en zegt, hoe hij mag zitten op de troon des Heren.

David wist, dat zijn troon, de troon van de Heer was, van de Messias, de Heer Jezus, de Christus der Schriften en dat hij alleen daar als voorloper van Hem op mocht zitten. Salomo getuigt hetzelfde, toen hij zijn vader opvolgde. Daarom is deze Psalm een wonderbare Psalm, want er wordt op profetische wijze gesproken van dit wonderbare Rijk en van deze Vredevorst.

We willen enkele punten onder de aandacht brengen, wat dat Duizendjarig Rijk allemaal betekent. In **vers 2** lezen we: **“Hij richtte uw volk met gerechtigheid”**. In dat Duizendjarig Rijk zal Israël gericht worden met gerechtigheid. We zullen zien uit het Profetische Woord, hoe het Duizendjarig Rijk niet kan aanvangen op deze aarde, zolang Israël niet hersteld is.

Want dat Koningschap van de Heer Jezus over de gehele aarde is direct verbonden met het volk Israël, met het land van Israël en met de stad Jeruzalem; waar de Troon van David en de Tempel stond met zijn eredienst.

De Heer Jezus kan niet eerder dat Duizendjarig Rijk stichten en aanvangen, voordat Hij eerst Israël heeft hersteld in haar land met Tempel- en Eredienst en dan ook met de Troon.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
(deel 1-18)

We zien nu in **vers 2** staan: **“Hij richte uw volk met gerechtigheid”**. We leven nu nog steeds in het zesde tijdperk vanaf de schepping van de mens, Adam en Eva en dat is het tijdperk van de genadevorst, waarin de Gemeente wordt aangeworven, die het Lichaam van de Heer Jezus is. En tot die Gemeente behoren ook enkelen, die geroepen worden uit de Joden, want de Gemeente bestaat uit Jood en heiden, die wedergeboren zijn en dan ingevoegd zijn in dat wonderbare Lichaam van de Heer Jezus.

Maar het volk der Joden als natie, komt in deze tijd niet tot bekering. Ten eerste vind in deze tijd geen volkeren bekering plaats, wat in deze tijd onmogelijk is. God roept **de enkeling** daaruit; vandaar ook dat de Gemeente de **“ecclesia”** wordt genoemd, d.w.z. de eruit geroepenen. Zij bestaat dus uit door God uitgeroepenen Jood en heiden, uit alle volkeren. Maar Israël zal straks het eerste volk worden, wat als natie tot bekering en wedergeboorte komt. Er bestaan nu geen wedergeboren natien!

Men spreekt wel van Christelijke naties, maar dat is een grote leugen. Zo was Nederland voorheen geen Christelijke natie. Want in alle zogenaamde Christelijke naties leeft het overgrote gedeelte der volken als heidenen. Maar als Israël straks de eerste natie zal worden, die tot bekering en wedergeboorte komt, zal dat niet gebeuren door de prediking van het Evangelie der genade, zoals we dat nu verkondigen. Gods Woord laat ons daarover niet in het onzekere. We lezen daarin duidelijk, dat Israël als volk door ontzettende gerichten tot bekering zal komen.

Nu is dit volk nog onder de verdrukking, die God over hen liet komen, omdat zij de maat vol hadden gemaakt met de verwerping van hun Messias en daarom heeft God hen verblind en verhard in al deze eeuwen van hun verdrukking en vervolging, de **“diaspora”**.

Maar als straks de Gemeente weggenomen zal zijn van de aarde, dan zal God over dat volk de Grote Verdrukking gaan brengen, wat **“de dag van benauwdheid van Jacob”** wordt genoemd. En daarom zien we, dat de Grote Verdrukking voornamelijk voor Israël bestemd is en dat de Gemeente daar niets mee van doen heeft.

Nu wordt het Joodse volk verdrukt, maar straks zal God het stellen onder de Grote Verdrukking van Zijn gerichten, **“de dag van benauwdheid van Jacob”**, wat zijn **“Pnielsnacht”** wordt, maar waaruit een overblijfsel van dat volk gered wordt. Daarom staat er: **“Hij richte uw volk met gerechtigheid”**. (**vers 2**)

We zien, dat iedere tijdsbedeling, ieder tijdperk, die God creëert in de Heer Jezus (we leven nu in de zesde) dat die geheel in karakter verschilt met het vorige tijdperk. Want God doet nooit tweemaal iets gelijk. We weten, dat voor dit zesde tijdperk (het tijdperk der genade, waarin we nu leven), het vijfde tijdperk er was onder de wet, welk tijdperk duurde vanaf de uittocht uit Egypte van Israël en het ontvangen van de wet op de Sinaï tot aan het kruis op Golgotha. Want de Heer Jezus aan het kruis is het einde van de wet.

Het tijdperk waarin we nu leven, is dus geheel anders dan het tijdperk van de wet. Maar als straks het zevende tijdperk komt, de gouden eeuw, het laatste tijdperk, het Duizendjarig Rijk, zal dit zich weer geheel onderscheiden en totaal anders wezen, dan dit zesde tijdperk en alle tijdsperken, die er voor waren.

We moeten dus nooit maatstaven aanleggen om een tijdperk te begrijpen naar de maatstaven uit een ander tijdperk. Vandaar dat Paulus ook leert aan Timotheüs, dat men **het Woord van God recht moet snijden**. Vandaag zien we de onkunde, dat men dat verkeert doet en waar de vijand graag gebruik van maakt.

Men hoort vandaag, in dit tijdperk der genade door velen verkondigen, in allerlei kerken en kringen, dat men dingen aanhaalt, die of tot het vijfde tijdperk behoren en maatstaven aanlegt van het vijfde tijdperk, of maatstaven aanlegt van het nog komende tijdperk. Dan wil men ook nog Schriftuurlijk wezen, want zo zegt men: **“het staat toch in de Bijbel geschreven”**. Maar dan snijdt men het Woord der Waarheid niet recht en heeft men geen onderscheiding van de verschillende tijdperken, die God creëert.

Daarom moeten we het Duizendjarig Rijk niet leren verstaan naar een maatstaf, die nu geldt. Nu heerst de Heer Jezus vanuit de Troon des Vaders in de genade en wel voor hen, die tot het geloof willen komen. Maar

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
(deel 1-18)

straks in het komende tijdperk, dan zal de Heer Jezus gaan heersen met het ijzeren recht. Hij zal komen met een ijzeren roede en Hij zal de heidenen als pottbakkersvaten kapot slaan, Dat is heel wat anders!

Nu zit Hij als Hogepriester in de Troon des Vaders, maar in het zevende tijdperk zit Hij als Koning der koningen op Zijn eigen troon en dat is de Troon van Zijn vader David en dan worden Zijn vijanden als een voetbank onder onze voeten gelegd.

Vers 2 van Ps. 72 spreekt hier ook van: *“Hij richte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht”*. En in **vers 4** lezen we: *“Hij verschaffe recht aan de ellendigen des volks, Hij redde de arme (in het Koninkrijk dat komt, zal de Heer Jezus de armen en verdrukten recht doen), maar verbrijzelt de verdrukker”*.

In **Matt. 25:31-32** zegt de Heer Jezus dit ook: *“Wanneer de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner Heerlijkheid. (de troon van David) En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken”*. Dat doet de Heer Jezus in deze genadetijd helemaal niet.

De Heer Jezus en God zwijgen over elk onrecht, wat hier gebeurt, want Hij heerst nu door genade, maar straks, als Hij komt in het volgende tijdperk, dan is het afgelopen met het onrecht. Dan zal de verdrukker verbrijzeld worden door Hem en al de vijanden worden door Hem gezet tot een voetbank voor Zijn voeten. Maar de schapen, die altijd verdrukt werden, gaat Hij recht verschaffen, zoals **Ps.72:4** zegt *“Hij redde de armen”*.

Grote gebeurtenissen werpen altijd hun schaduw vooruit. We weten, dat satan bezig is vooruit te grijpen in het werk van God. Hij is de na-aper van God, want hij kan nooit origineel zijn; en dat kan geen enkel schepsel, geen engel en geen mens. Als een schepsel iets uitvindt, dan is het wat God al lang wist, want de mens kan alleen namaken. Er zijn dus geen uitvinders onder de mensen, zij hebben het bemerkt en meer is het niet. Iets bemerkt wat een ander nog geheel niet had gezien!

Met de duivel is het precies hetzelfde, hij kan niets maken, maar wel iets ontdekken. En hij weet, dat we vlak voor het komende, zevende tijdperk staan, het Duizendjarig Vrederijk. Daarom grijpt hij vooruit en probeert alvast onder de volkeren de sociale rechtvaardigheid naar voren te brengen.

We zien, hoe hij de volkeren in de hele wereld tot rebellie opzweept en dat zij beginnen te eisen om volkerenrecht, sociale rechtvaardigheid. Maar dit is allemaal misleiding, want sociale rechtvaardigheid kan er nooit komen, zolang de Heer Jezus niet wedergekomen is als Koning. Maar het is alles nu een vooruitgrijpen van de duivel. Daaraan zien we, hoe kort de tijd nog is, dat de Heer Jezus inderdaad zal gaan heersen met een ijzeren roede en Hij zal zo sociale rechtvaardigheid aanbrengen in de wereld.

Maar nu is er ook nog dat valse evangelie, dat door de vele verschillende Christelijke kerken en kringen, verkondigd wordt, die meegaan o.a. met de Wereldraad der kerken, die een speciaal evangelie brengen. Het gaat er daar niet om, dat mensen tot waarachtige bekering en wedergeboorte komen, maar dat men hen sociaal moet helpen.

Men moet ziekenhuizen enz. bouwen, want men moet de onontwikkelde landen sociaal, economisch en cultureel helpen. Heus zonder het ware Evangelie is dit een vals evangelie, waarmee men probeert een heilstaat te creëren met sociale rechtvaardigheid. Men heeft geen bekering meer nodig, want als men het goed krijgt, dan is dat vanzelf het heil. Dat is wat men op het ogenblik aan al die mensen propageert! Vergetende dat in de mens geen goed woont.

Maar in het Duizendjarig Vrederijk zal God alles openbaar maken. Dan zal God aantonen, al heeft de Heer Jezus dan al duizend jaar geregeerd met volkomen rechtvaardigheid, geen oorlog meer, voor ieder genezing en een lang leven als men zonder te zondigen leeft; dat dan aan het einde van dat Duizendjarig Rijk, als satan weer losgelaten wordt, een heel groot deel van de mensen weer achter de duivel aan gaat.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
(deel 1-18)

Want sociale gerechtigheid brengt geen vernieuwde mensen. Daarmee zal God aantonen, dat het mensenhart zelf dood is en dat de mens wedergeboren moet worden. Daarom is ook dat zevende tijdperk nodig, voordat het uiteindelijke Koninkrijk Gods gaat komen.

Er zijn ook bewegingen die beweren, dat als nu maar de duivel gebonden is en overal de demonen uitgeworpen worden, de mensen ook allemaal bekeerd zullen zijn. Zij leren, dat kinderen geen erfzonde hebben. Als men maar die demonen uitwerpt, dan is men klaar. Maar ook dit is een vals evangelie. Want de Heer Jezus Zelf zal regeren in het Duizendjarig Rijk en dan is de duivel gebonden, duizend jaar in de afgrond geketend en met hem alle gevallen engelen en alle boze geesten zijn dan opgesloten.

En toch zal het blijken dat, als aan het eind van die duizend jaar de duivel een ogenblik losgelaten wordt, dat weer velen van het mensdom hem achterna gaan. Dit bewijst ons nogmaals: de mens moet eerst wedergeboren worden, ook in het Duizendjarig Rijk! Want de Heer Jezus zal daar niet alleen als Koning gaan heersen om gerechtigheid aan te brengen, maar ook als Hogepriester zal Hij een geweldige prediking van Jeruzalem doen uitgaan.

Dan zal de Tempeldienst hersteld worden, zo staat het in **Ps. 72:3** *“Mogen voor het volk de bergen vrede dragen, ook de heuvelen, in gerechtigheid”*. Deze **Psalm** is immers een gebed voor de Koning, want de **Psalm** begint met een gebed: *“O, God, verleen de koning uw recht”*. Dan begrijpen we nu, wie die Koning is: dat is de Heer Jezus, die God voor de grondlegging der wereld bestemd heeft en die God gezalfd heeft, zoals **Ps 2:6** het zegt: *“Ik heb immers mijn koning gesteld (gezalfd) over Sion”*.

Hij is de rechtmatige Koning van Godswege, maar Hij heeft Zijn Koninkrijk en Troon nog niet ontvangen; en dus heeft Hij het recht op Davids troon. We weten immers, hoe Hij als pleegvader had, de man van Maria, Jozef.

Dat zien we duidelijk in het geslachtsregister van **Matt. 1**, hoe Jozef een nakomeling is van koning David en wel via Salomo. En als in die dagen, dat de Heer Jezus geboren zou worden te Betlehem, de troon van David hersteld zou zijn geweest, dan zou Jozef, zijn pleegvader, daarop hebben moeten zitten, want hij was de erfgenaam van Davids troon.

Ook in het geslachtsregister in **Luc. 3:23-38** zien we, hoe Maria een nakomelinge van David was door zijn zoon Nathan, de profeet. God had immers niet alleen gezegd, dat Hij aan Zijn zoon, de Messias, de troon zou geven, maar dat Hij ook een zoon van David zou zijn. En waar Jozef zijn pleegvader was en de Heer Jezus toch een zoon van David moest zijn, gebeurde dat door Maria, want in **Lucas** staat dat er een heel ander geslachtsregister is.

Zo bracht God twee mensen, die in de verte neef en nicht waren, allebei afstammelingen van David, bij elkaar en verbond hen in het huwelijk. Voordat Maria in het huwelijk trad, ontving zij uit de Heilige Geest, dat Gods Zoon genaamd zou worden. Zo was de Heer Jezus de Zoon van David door Maria. Voordat Hij ging optreden, heeft God zijn pleegvader Jozef doen sterven en ging het erfrecht op de oudste zoon over op de Heer Jezus. Zo werd de Heer Jezus de onbetwiste erfgenaam van de troon van David.

Ondanks dat zeer vele Christelijke kerken en kringen dit bespottelijk maken en zeggen: *“Hij zit op de troon van de Vader, en dat is dus Davids troon”*. Maar we weten, dat David nooit in de hemel een troon gehad heeft en dat de Heer Jezus daar niet op kan zitten! Wel wil ik u er op wijzen, dat in de dagen dat de Heer Jezus optrad, de Joden en vooral de Hogepriesters en Schriftgeleerden, alles naspeurden en zochten om maar een beschuldiging tegen Hem te vinden.

Maar zij hebben nooit geprobeerd Hem te beschuldigen, dat Hij niet Davids Zoon was en geen recht op de troon had! Want dat konden zij niet, omdat in de Tempel men in die dagen heel wat geslachtsregisters bij hield. En dat was een getuigenis, die zij niet konden betwisten. Daarom is de Heer Jezus nooit aangevallen, als Hij zei, dat Hij Davids zoon was. Hij is dus de bestemde Koning van Godswege, maar die Koning heeft Zijn recht nog niet gekregen.

Bijbelstudie Centrum:
“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
(deel 1-18)

Toen Israël Hem verwierp en zei: *“Wij willen niet, dat deze Koning over ons is”*, toen heeft God de Vader naar Zijn eigen plan gezegd: *“Zit zo lang aan mijn rechterhand in Mijn troon”* (dat is een heel onderscheid, want het is de Troon van God de Vader), *totdat Ik u recht zal geven, en Gij in de troon van David zult zitten”*.

En daarom moest de Heilige Geest en dat is ook de Geest van Christus, bidden: *“O, God, verleen de Koning uw recht. (Ps. 72:1)*.

Dat zullen wij ook nog vandaag bidden, want dat is Zijn recht; maar Hij wacht het op de tijd, die de Vader in Zijn eigen hand gesteld heeft. Want er moet eerst wat vooraf gaan gebeuren, wat nog voleindigd moet worden. En daarom staat er: *“en uw gerechtigheid de Zoon des Konings”*.

Dan komt dat heerlijke rijk en zo eindigt **Ps. 72** met **vers 20**: *“De gebeden van David, de zoon van Isai, zijn ten einde”*. Wat een geweldig Woord!

Betekent dit, dat toe David deze **Psalms** profetisch had geschreven, daar hij vervuld was met de Heilige Geest, hij nooit meer gebeden had? Neen, het betekent, dat dit de voleinding was van al de gebeden van David, omdat al zijn gebeden gericht waren op dat ene laatste gebed, n.l. dat de Heer Jezus zou gaan regeren en dat het heil ook daar zou zijn. Het is een gebed, dat ook de grote Zoon van David ons Zelf heeft geleerd, toen Hij de apostelen moest leren bidden door te zeggen: *“Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw koninkrijk kome”*. Want dat is het hoofddoel van alle gebeden!

Wat zijn onze gebeden er dikwijls naast, daar we dikwijls meer vervuld zijn van ons zelf en we nog zoveel voor ons zelf vragen. Men wil vaak nog zelf koninkje zijn om te heersen en te regeren. Er wordt om bepaalde dingen gebeden en dan denkt men, dat men erg geestelijk is, als men vraagt om geestesgaven. Maar in onze gebeden moet het er om gaan, opdat de Heer Jezus Zijn heerschappij zal krijgen. Ons leven moet een bidden zijn, dat de Heer Jezus nu al regeert op de troon van ons hart en dat Hij nu reeds alles in ons wordt.

Dat betekent, dat wij Hem nu al dat Koningsrecht geven over ons hart en leven, en zeggen: *“Zit op de troon van mijn hart, Heer. En alles wat in mij nog vijandschap is tegen U, verbrijzel dat onder Uw voeten, zodat U, Heer Jezus, alles in mij zijt”*. En dat is de Bruid!

Als we gaan bidden om zegeningen van de hemel, dan moet ons gebed altijd daarop gericht zijn. Want als ik vraag om bepaalde zegeningen en geestesgaven, moet het er mij niet om te doen zijn, dat ik die gave krijg, maar dat Zijn Koninkrijk nader kan komen en dat er zielen gered worden en overgezet uit het rijk der duisternis in het wonderbare Rijk van Zijn Zoon, de Heer Jezus.

Dan zegt Paulus in **1 Cor. 15:25-26** *“Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood”*. En als alles onttroond is en Hij als Koning duizend jaar geregeerd heeft, dan geeft Hij zijn Rijk over aan de Vader en dan komt er uiteindelijk het Koninkrijk Gods, waar wij om bidden; zo wordt God alles in allen.

Maar dat is dus niet het Duizendjarig Rijk zelf, want dat omvat de tijd, dat de Heer Jezus hier op aarde gaat regeren en heersen met een ijzeren roede. Daarna gaat dat wonderbare plan van God tot voleinding komen, als aan het eind van het Duizendjarig Rijk al de vijanden onttroond zullen zijn en Hij het Rijk aan de Vader overdraagt.

Gedurende het Duizendjarig Rijk zal de Heer Jezus oordelen de levenden en de doden; het begint met de levenden en het eindigt bij de doden voor de Grote Witte Troon. Dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en dan is de tent, de Tabernakel van God, bij de mensen. Zo wordt God alles in allen. Maar eerst is het dus noodzakelijk, dat de Heer Jezus als Koning moet heersen om het zevende tijdperk vol te maken, volgens het eeuwige plan van God.

We hebben zover pas de inleiding gehad en gaan volgende keer verder met de eigenlijke behandeling van het Duizendjarig Rijk, hetgeen veel omvattender is en daarom beginnen we met de eerste aspecten van dit onderwerp naar voren te brengen. Amen.