

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9)**, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. Tevens heeft u de vrijheid om deze studies ook met andere te delen.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

Broeders en zusters laten we het Woord van God openslaan en wel bij **Efeze 4:11-13**. *“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus”*.

Het drievoudige werk van de Heilige Geest openbaart zich allereerst in bekering; wedergeboorte en het opwassen tot de volheid van Christus.

We hebben net gelezen over het tweede grote werk van de Heilige Geest, hoe Hij de wedergeborenen, de ware gelovigen in Christus, opbouwt tot één Lichaam. En hoe door dat werk van Gods Geest de verschillende leden in dat Lichaam ook functioneren.

Over het derde werk, hoe de Heilige Geest ons wil aandoen met kracht van omhoog voor de dienst en bijzonder ook de dienst naar buiten, ook in ons getuigenis.

Wij willen dan eerst beginnen met bekering en wedergeboorte. In **Joh. 3:3** lezen wij, dat de Heer Jezus dit zegt tot Nicodemus: *“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”*.

En dan in **vers 5-6** antwoordt hij ten tweede male: *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnen gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is Geest”*.

Wat bedoelt de Heer Jezus met zijn tweede maal: *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest”*?

Hierin verklaart de Schrift zichzelf. Van tevoren had de Geest van Christus al daarvan getuigd door de profeet Ezechiël. **Ez. 36:25-27** lezen we dit en dan zien we, dat dit slaat op de wedergeboorte straks van het volk Israël, als de Gemeente vol is!

“Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig Mijn verordeningen onderhoudt”.

Hier ziet u dus de wedergeboorte straks van het overblijfsel van Israël als natie en die God er nu toe roept in dit genade tijdperk. Ook over hen zal God dat reine water sprengen en hun Zijn Geest geven, opdat zij, zoals wij nu een nieuw hart bekomen en een nieuwe Geest. Zo zegt de Heer Jezus het immers: *“wat uit de Geest geboren wordt, is Geest”*. Wat is nu dit water?

We vinden dit ook duidelijk in de Schrift staan in **Joh. 15:3**, waar wij van dat reine water horen, waardoor wij rein worden; *“Gij zijt nu rein om het Woord, dat Ik gesproken heb”*. Dat water is het badwater van het Woord, zoals we dat ook vinden in **Ef. 5:25-27**, waar Paulus zegt, hoe de Heer Jezus reinigt door het badwater van het Woord. *“evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”*.

U ziet dus, de wedergeboorte moet plaats vinden door het Woord en de Geest van God. Dat zegt dus **Joh. 3-5**. *“tenzij iemand geboren wordt uit water* (dat is het Woord van God) *en Geest* (dat is de Geest van God).

Dan wil ik u bijzonder er op wijzen en nog eens op het hart drukken, dat het machtige werk van de Geest alleen plaats kan vinden, zowel in ons als door ons, in verbinding met het Woord. Het is altijd: *“Woord en Geest”*. Dat kan ook niet anders, want dat zult u steeds weer terug vinden in de Schrift bij al het drievoudige werk van de Heilige Geest.

Zo vinden we in **Hand. 5**, dat de apostel Petrus, vervuld met de Heilige Geest, dit getuigt in **vers 29**, waar Petrus met die andere apostelen voor het Sanhedrin staan en dit getuigt: *“Maar Petrus en de apostelen*

antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen". En ook in vers 32: **"En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn"**.

Het is dus Woord en Geest, dat wil zeggen, als wij gehoorzaam zijn aan het Woord van God en doen, wat dat Woord van God ons zegt en ons daar aan onderwerpen, dan gaat ogenblikkelijk daarop Gods Geest werken.

Daarom al het zoeken naar geestvervullingen en geestesgaven, los van het Woord, is een verkeerde geestdrijfverij, waardoor de mens zich openstelt voor de antigeest. God geeft de Heilige Geest aan hen, die Hem gehoorzamen. En dat betekent: volledig gehoorzamen aan het Woord van God. Want God heeft het Woord gegeven, opdat wij daaraan zullen gehoorzamen.

Daarom zegt Petrus daar ook in het Sanhedrin tegen die priesters en Schriftgeleerden, die niet gehoorzamen, **"Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen"**. Laten we dit goed verstaan! Het Nieuwe Testamentische bevel is voor de Gemeente: **"Wordt vervuld met de Heilige Geest"**. Maar dat kan *niet* anders dan, wanneer wij gehoorzamen en dát doen, wat Gods Woord zegt en dat volledig ter harte nemen.

De Heer Jezus Zelf is ons een voorbeeld geworden, maar Hij behoefde alleen niet wedergeboren te worden, want Hij was zonder zonde. Maar kijk eens naar Zijn vleeswording! In **Luc. 1** lezen we, hoe de engelboodschapper Maria het Woord brengt en zegt, dat zij zwanger zal worden en dat zij een zoon zal baren, die de Christus zal zijn, God in het vlees. En dan vraagt zij: **"Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb"**? Zij was toen nog ondertrouwd. Dan is het antwoord van de engel heel duidelijk in **vers 37**: **"Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen"**.

God zond haar Zijn Woord en het Woord van God is krachtig en levend, het Woord is Geest en Leven. Als Maria dat Woord wil aanvaarden en zich daaraan wil onderwerpen, dan zal de kracht van de Heilige Geest over haar komen.

In **vers 35** lezen we: **"En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen"**. Het is de kracht, waarvan de Heer Jezus ook spreekt tot zijn discipelen in **Hand. 1**, waar Hij hen gebod Jeruzalem niet te verlaten (**vers 4**), totdat zij kracht zouden ontvangen, wanneer de Heilige Geest over hen zou komen (**vers 8**).

En dan staat er zo simpel in **Luc. 1:38**. **"En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw Woord"**. Wat zien we hier? Maria hoort het Woord, zij aanvaardt het Woord en zij gelooft het Woord.

Nu komen we tot een tweede geweldige voorwaarde, voor een leven vervuld met de Heilige Geest. Het is allereerst: gehoorzamen aan het Woord, dan dat Woord eenvoudig geloven en dan gaat God het doen. Wij moeten ons niet in een bepaalde extase zien te brengen, maar het eenvoudig overgeven aan God in het geloof en dan gaat God het doen.

God had al gezegd in het O.T. in **Zach. 4:6b**. **"niet door kracht noch geweld, maar door Mijn Geest"**! Maria zegt: **"mij geschiede naar Uw Woord"**, zij aanvaardt het Woord, zij gelooft het Woord, zij onderwerpt zich aan dat Woord; en op hetzelfde ogenblik kwam de kracht over haar en ontving zij en in haar werd geboren de Zoon van de levende God.

Zo is het ook bij de zondaar en niet anders. Het Woord, wat ons gebracht wordt en wat wij moeten aanvaarden, was bij Maria: **"Gij zult zwanger worden en een zoon baren"**. Maar wat is het Woord, dat God voor ons voor de zondaren heeft gezonden? We vinden dat heel duidelijk in **1 Petr. 1:22b-23**. **"hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende Woord van God"**.

Daar hebben wij dat onvergankelijke zaad, waaruit wij wedergeboren worden, door **"het levende en blijvende Woord van God"**. Geboren worden uit water en Geest wil dus zeggen: geboren worden uit dat Woord van God, dat onvergankelijke zaad.

En wat is dat voor een Woord? Dat zegt **vers 25**: *"maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het Woord, dat u als evangelie verkondigd is"*. Het is het Woord, dat ons zegt, dat het Woord Gods vlees geworden is en een lichaam heeft aangenomen aan dat van ons zondaren gelijk, maar zonder zonde, om voor ons in dat Lichaam, onze zonden weer terug te brengen op dat hout, waar Adam het vanaf gehaald had, opdat de zondaar met zijn zonden daar gericht zou worden naar de eis van Gods heilige wet.

En zo stierf Hij, de Reine. Zo ging de Heilige God het Zelf doen voor ons, want Hij nam de menselijke staat aan, om voor ons in onze plaats daar te gaan sterven, onder het gericht van God over onze zonden. En als Zondaar voor u en mij heeft Hij in Zijn kruisdood onze zonden weggedaan en begraven in Zijn graf, om dan als de Eersteling uit de doden door de kracht van Gods Geest te verrijzen (opnieuw geboren te worden, het grote majestueuze geboorte feest van de nieuwe Mens, Jezus, de Christus der Schriften) als **de nieuwe Mens**.

Dat grote werk Gods in Zijn Zoon de Heer Jezus, de Christus der Schriften, moet in de eerste plaats als het Evangelie verkondigd worden aan de zondaar en als die dat ter harte wil nemen, zoals Maria het ter harte nam, dan werkt dat Woord ook geloof in, want dat is het wonderbare, dat het Woord, als wij ons hart er voor open zetten, het geloof in werkt.

Want achter dat Woord en door dat Woord, werkt de kracht van Gods Geest. Daarom zei de engel tot Maria: *"geen woord zal krachteloos zijn, wat van God uitgaat"*. Het is geen dorre leer op papier, maar Jezus zegt: *"Mijn Woord is Geest en leven"*!

Zo zegt ons **Rom. 10:8**. *"Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het Woord des geloofs, dat wij prediken"*. En **vers 17** zegt: *"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus"*.

Dat Woord werkt niet alleen het geloof in het hart uit, maar als dat hart dat Woord wil ontvangen en zich er aan onderwerpt, zoals Maria zei: *"mij geschiede naar Uw Woord"*, dan is dat Woord ook het zaad der wedergeboorte, dat diep in dat hart valt, zoals in die aarde, waaruit dan het zaad gaat opkomen en dat nieuwe leven voortbrengt, waarin dan tevens Gods Geest werkt.

In **1 Petr. 1:3** lezen we: *"Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop"*. Op deze prediking van dat geloof ontvangen wij ook de Heilige Geest, als wij dat ter harte nemen en aan dat Woord ook gehoorzamen.

Verder schrijft Paulus aan de Galaten in **Gal. 3:2**. *"Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?"*

Ja, niet uit werken die wij doen, want met al wat wij trachten te doen om God te behagen, om daardoor vervuld te worden met de Heilige Geest, dan staan we juist God in de weg. Want God zegt immers aan ons: **"aanvaardt Mijn Woord, buigt u voor Mijn Woord, onderwerpt u aan dat Woord en geeft u over aan dat Woord, dat Christus verkondigt, het is de prediking van het geloof"**.

Zo getuigt ook **Ef.1:13**, waar Paulus schrijft aan de gelovigen: *"In Hem (de Heer Jezus) zijt ook gij, nadat gij het Woord der waarheid, het Evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte"*. Toen zij dus dat Woord aanvaardden, het in hun hart toelieten, ter harte namen, werden zij verzegeld met de Heilige Geest der belofte.

Nu beginnen wij met het tweede werk van de Heilige Geest; het doen wassen en groeien in het geloof van de jong gelovigen. In **1 Petr. 2:2** wordt ons gezegd: *"en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid"*.

Als wij wedergeboren worden, dan zijn wij een kleine geestelijke baby, maar wij moeten groeien tot de volheid van Christus, tot de mannelijke rijpheid van de Zoon van God, waar wij lezen in **Ef. 4**, zoals de baby eerst de moedermelk tot zich neemt en daarna de vaste spijs en zo opgroeit. De pas wedergeboren mens **moet verlangend zijn, begerig zijn** naar de redelijke onvervalste melk.

Nu is dat woord **“redelijke”** een beetje vreemde vertaling. Want in het Grieks staat er letterlijk **“dat Woord”**. We zouden het zo het beste kunnen vertalen: **“en verlangt als pasgeboren kinderen naar de onvervalste melk, welke is het Woord van God”**. Ook zien we weer, dat het opwassen gaat door het Woord van God, waardoor de Heilige Geest met ons verder gaat in de geestelijke groei.

Daar hebben wij verschillende voorbeelden van: ook bij de Heer Jezus zien wij het niet anders, Hij, Die ontvangen en geboren is uit de Heilige Geest, moest ook opgroeien, waarvan we lezen in **Luc. 2** eerst in **vers 40**: **“Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem”**. En in **vers 52** lezen we: **“En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen”**.

Hoe gebeurde dat? Dat zegt **vers 49**: **“En Hij zeide tot hen (zijn ouders): Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?”** Petrus zegt immers: **“en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid”**. Als wij gezond wedergeboren zijn, doordat we onder een rechte en gezonde prediking van het Evangelie gekomen zijn en als daar die werkelijke overgave gekomen is, dan begeren we ook naar het Woord van God.

Zijn wij allen begerig naar dat Woord van God? Als wij dat zijn, dan gaat vanzelf Gods Geest werken, wat niet te scheiden is van Zijn Woord, als wij dat dan gaan lezen. Want dan gaat de Heilige Geest ons beademen, omdat Hij de Auteur van dat Woord is, tenminste als wij het met ons hart biddend gaan lezen.

En we zien het ook zo bij de Heer, Hij moest zijn bij de dingen van Zijn Vader en dat is dat Woord van God, de moedermelk. Als wij dan de Heer Jezus volwassen zien, dan is Hij opgewassen en opgegroeid tot een volkomen Man, dan is Zijn kracht, het Woord van de Heer, zijn Vader.

Als de Heer Jezus in de woestijn verzocht wordt na 40 dagen en nachten zonder voedsel, door de duivel zelf, dan komt de duivel tot Hem en dan moet u eens zien, hoe de Heer Jezus de duivel niet alleen van Zich houdt, maar ook overwint. Ja, Hij werd overwinnaar daar, Hij, Die in een zwak menselijk lichaam tot het uiterste zwak geworden was, na 40 dagen vasten. Maar Hij stond in de kracht van Zijn Vader, God!

Waardoor? Omdat Hij volkomen aan dat Woord vasthield en daarom vervuld was met de Heilige Geest. Daarom lezen wij ook in **Matt. 4:4**, hoe Hij de duivel antwoordt: **“Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat”**.

Wees maar begerig naar die onvervalste melk en daarna ook naar die vaste spijs. Daarom, wees zeer begerig naar die spijs, wat het Woord van God is. De Heer Jezus had 40 dagen en nachten niet gegeten en toch vond Hij het Woord van God belangrijkere spijs om te eten dan brood. Hij is ons hierin ook tot een voorbeeld geweest.

Wat is het belangrijkste in uw leven? De broodvraag? Dan kunnen we alles hierbij invullen; hoe kan ik een betere positie of betrekking krijgen? Hoe een beter salaris, enz. enz.? De Heer Jezus vond slechts één ding maar belangrijk; niet alleen de vraag naar brood, want dat komt er ook bij, maar daar zal de Heer wel voor zorgen. Maar de Heer Jezus vond alleen belangrijk alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat en daarom was Hij vol van de kracht Gods.

Hoe belangrijk is het, als wij dat Woord van God kennen! Dat zegt de apostel Paulus ook, als hij schrijft naar Zijn geliefde geestelijke zoon en medewerker Timoteüs, die niet alleen in Zijn plaats evangelist maar ook apostel zou worden in een geweldige dienst. Paulus schreef dat aan Timoteüs toen die nog jong was, ja, nog zeer jong en dan toch al zo in de dienst te staan van zijn God als een gezegend geestelijk mens, dus geen baby in Christus, geen vleeselijke Christen, maar een geestelijk Christen.

En wat is het geheim daarvan? Dat lezen we in **2 Tim. 3:14-15**. **“Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus”**. Daarom was Timoteüs op jonge leeftijd al zo geestelijk rijp en in staat als een werktuig door de Heer Jezus gebruikt te worden in de Gemeente en ook daarbuiten.

Laten wij toch zo opgaan groeien en niet altijd bij de melk spijs blijven. Er zijn kinderen Gods, die niet groeien en altijd maar een baby in geloof blijven. En als ze wat gaan groeien, dan blijven ze in de kinderschoenen steken, omdat zij niet de vaste spijs kunnen verdragen. Dat moet niet zo zijn!

Laten we eens zien wat de Schrift hierover zegt in **Hebr. 5:12-13**, waar de briefschrijver zeggen moet: ***“Want hoewel jij, naar de tijd gerekend, leraars behoort te zijn, hebt jij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en jij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling”***. Dat is duidelijk!

Die vindt u in hoofdstuk 6:1-3. ***“Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering (daar begint de melkspijs) van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel”***.

Bekeert u dus, d.w.z draai u 180 graden om, (dus totale omkering, totale bekering) en laat u dopen in de Naam van de Heer Jezus, met andere woorden, dat wij voor God en Zijn heiligen gaan belijden, dat wij Christus Jezus aanvaarden in Zijn kruisdood, in Zijn graf en opstanding voor ons en dat wij daar ons één plant mee willen laten maken, door daarvoor openlijk uit te komen in de doop in Christus, om met Hem dan te verrijzen in nieuwheid des levens.

Maar tot die melk spijs behoort ook de leer van oplegging der handen, die nodig kan zijn voor sommigen, vooral voor hen, die aan occulte dingen hebben gedaan en ontbonden moeten worden, opdat Gods Geest kan doorbreken.

En wat de leer van opstanding der doden is, dat wordt ons duidelijk in de wedergeboorte. Maar daar moet het niet bij blijven. Ook de Korintiërs hadden zo'n ziekte, dat zij niet groeiden; want zij hadden de geestdrijverij ziekte en wilden allen graag in tongen spreken, maar dat was geen geestelijke groei, want zij zochten het aan de buitenkant.

Ik wil niets zeggen van de ware tongentaal bij het functioneren der velerlei gaven in de Gemeente, want in de Gemeente ontbreekt het aan geen enkele geestesgave. Maar het gaat nu om het opgroeien en wassen in Christus.

Paulus zegt dat ook in **1 Cor. 3:1-3a**. ***“En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon hij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu (nog) niet, want gij zijt nog vleeselijk”***.

Dan bewijst hij dat door waarschuwend te zeggen, hoe er onder hen nijd en afgunst, jaloezie en een sektegeest heerst; want de één zegt: ***“ik ben van Paulus en een ander: ik ben van Cefas, van Petrus en weer een andere groep: wij zijn van Apollos”***. ***“Ik ben hervormd, ik ben gereformeerd, ik ben katholiek, ik ben evangelisch, ik ben een pinksterbroeder, ik ben een baptist, ik ben, ik ben, ik ben*** .

Dat is het beeld van de vleeselijke Christen, de baby, die niet werkelijk groeit. **Hebr. 5** zegt ons, hoe we moeten groeien. Want waarom groeien zij niet? **Vers 11** geeft het antwoord: ***“Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen”***. Dat is traag zijn in het horen naar het Woord van God.

Dat ondervindt men in onze tijd heel veel. Dat was al in Paulus dagen, dat mensen die diepe boodschap, een geestelijke boodschap niet kunnen waarderen! Men heeft liever iets lichts, waar veel lawaai bij is, waarbij de ziel zich kan uiten. Dat doet een baby ook, want die leeft bij gevoelsindrukjes; gaat het naar zijn/haar zinnetje, dan kraait hij/zij van plezier, maar als er iets in de weg zit, dan is het huilen. Helaas bij vleeselijke Christenen is dat ook zo. Als het hun voor de wind gaat, dan is het zingen van plezier, maar even later is het een klagen van jewelste, als er moeilijkheden op hun weg komen.

Daarom zegt Paulus al: ***maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen”***. Laten we toch niet traag worden in het horen van het Woord van God, want in het horen naar het Woord van God, werkt de Heilige Geest. Want dat Woord van God is scheppend en levend en het doet ons

opgroeien tot volkomenheid. Maar de Heilige Geest kan niet verder met ons gaan, als wij het Woord niet ter harte nemen. Daarom moeten wij gewillig blijven om te horen, naar wat de Heer gezegd heeft.

De discipelen waren, nadat Jezus gekruisigd en opgestaan was uit de doden, wedergeboren mensen geworden door Zijn volbrachte werk, want zij geloofden in Hem. Maar in **Luc. 24:25-27** lezen we: *“En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had”.*

En wat zeggen zij dan in vers 32: *“En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende”?*

Hij is nu met Zijn Geest ook hier en zoals Hij toen met die Emmaüsgangers wilde wandelen op de weg, de gewone levenswandel en de Schriften hen opende door hun harten en hun verstand te openen, zo is het ook nu! Want de Heilige Geest is gekomen om ons indachtig te maken, al wat de Heer Jezus zegt en ons leren wil.

Want de Heer Jezus zegt: *“Hij zal het uit Mij nemen en het u verkondigen”.* Hij wil ook nu ons al de weg wijzen. Daartoe geeft Hij ons het levende water en het geestelijke manna, het brood en het water, dat is Zijn Woord en Zijn Geest.

Als de Emmaüsgangers zeggen: *“Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende”?* Dan lezen we vanaf vers 44, Lucas 24: 44-45. *“Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de Psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen”.*

Dat wil de Heilige Geest ook nu steeds doen in Christus, namelijk ons verstand, ons hart, maar ook de Schriften openen. We danken de Heer voor Zijn getrouwheid.

Laten we nog lezen **Col. 1:25-28**, waar Paulus schrijft: *“Haar dienaar ben ik geworden (van de Gemeente) krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan Zijn heiligen. Hun heeft God willen bekend maken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u (Christus in u), de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”.* Zo gaat Hij in ons wassen en krijgen wij die mans gestalte in Hem.

Ik moet u er nog op wijzen, dat Paulus deze brief schreef aan Christenen, die zijn aangezicht nooit hadden gezien, want hij is nooit in Colosse geweest. Dat staat in **Coll. 2:1-2**. *“Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen”.*

De eerste Gemeente werd onderwezen, nadat zij bekeerd, gedoopt en dus wedergeboren waren en ook Gods Geest hadden ontvangen. En in **Hand. 2:42** staat duidelijk: *“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden”.* Het onderwijs der apostelen werd gegeven door hen, die het Woord van God in de Gemeente tot zijn volle recht lieten komen, die het Woord van God recht sneden.

Vandaag zijn die apostelen er niet meer en zoals het te Colosse was, zo is het nu ook met ons. We hebben Paulus nooit persoonlijk gezien of gehoord, noch een andere apostel. En toch is zijn onderwijs hier. Want God heeft deze apostelen niet eerder weggenomen van de aarde, voordat zij het Nieuwe Testament hadden geschreven, zoals de brieven van Paulus met zijn volle lering, die van Petrus en van Johannes en ook van Jacobus en Judas en vooral niet te vergeten de Openbaring aan Johannes.

Dit onderwijs is nog altijd onder ons, alsof het nu geschreven is. Welzalig de getrouwe dienstknecht van heden, die alleen dat onderwijs brengt vanuit de Schriften, maar niet vanuit allerlei boeken met allerlei theologische opvattingen en leringen, maar die alleen dit verkondigt: *“de Christus naar de Schriften”.*

Daarvan heeft de Heer Jezus Zelf gezegd in Joh. 7:38. ***“Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”.***

Inderdaad, als wij na de melkspijs, de vaste spijs tot ons nemen, dan werkt ook Gods Geest met kracht en macht in ons en door ons en zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dan zijn wij geen vleeselijke Christenen meer, die zich alleen bezig houden met twist, jalousie, afgunst en sektegeest. Dan worden we fonteinchristenen, die na de wedergeboorte, veel spreken van de vreugde over wat de Heer aan hen gedaan heeft, maar niet zwijgen kunnen als het moet.

Maar de Heer heeft veel meer om ons te geven, want er is een overvloed van rijkdom van Gods genade en van die overvloed gaat het van genade op genade. Want dit wil God ons geven; niet alleen het leven in Christus, maar overvloedleven.

“Wie in Mij gelooft gelijk de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Dan gaan we Christenen worden die stromen van levend water geven. Want de Heer Jezus zegt ook Joh. 10:10b-11a. ***“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder”.*** Want Paulus zegt: ***“want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk, en gij hebt (Gemeente, kinderen Gods) de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht”.*** Col. 2:9-10.

Tot zover, volgende week het tweede en laatste deel van dit onderwerp.

De Heer Zegene u. Amen.