

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9)**, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

In **Genesis 5** vinden we de opsomming van tien oud vaders, vanaf Adam tot aan de zondvloed. Het getal tien is in de Bijbel altijd het getal, waarin God Zijn werk voleindigt. Dit vinden we b.v. heel duidelijk in **Genesis 1**, daar staat tienmaal geschreven: *“En God zeide”*. Nadat God dit tienmaal gesproken had, was de herschepping van de hemel en de aarde voltooid.

Dit getal tien vinden we ook als God het volk Israël gaat verlossen uit het diensthuis Egypte. Dan spreekt God tien maal in een plaag en na de tiende plaag is de verlossing een feit. Ook bij de wetgeving op de Sinaï gaat het weer om tien geboden. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament zijn de tien maagden, waarvan vijf wijs en vijf dwaas zijn. Daarmee komt het einde van dit genade tijdperk.

Het wereldbeeld van Nebukadnezar eindigt in tien tenen en Daniël aanschouwt, evenals Johannes op Patmos, het beest uit de eindtijd met tien horens. Als in onze tekst tien oud vaders worden genoemd, dan heeft ook dit een diepe betekenis. Op een verborgen en heel compacte wijze geeft God weer, wat Hij met de mens voorheeft. Het begint immers met de schepping van de mens Adam en eindigt met de zondvloed, tijdens Noach.

Deze zondvloed is een type van hetgeen komen gaat, namelijk dat hemel en aarde eens zullen voorbijgaan. De elementen zullen door vuur versmelten, waarna er een nieuwe hemel en aarde zullen komen. God heeft ons Zijn plan in dit Schriftgedeelte willen bekend maken door de namen van de oud vaders en de volgorde waarin zij genoemd staan. Het zal u bekend zijn, dat de namen in Gods Woord een diepe betekenis hebben.

Zo komen we bij de eerste naam: **Adam**. **Gen. 5:1-5** *“Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods; man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen „mens” ten dage, dat zij geschapen werden. Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set. En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf”*.

Zoals meer voorkomt in de Bijbel en in het Hebreeuws heeft de naam Adam meerdere betekenissen, die elkaar vaak aanvullen. Ook hier is dat het geval. In de eerste plaats betekent Adam “mens”, maar tevens wordt er de gehele mensheid, die uit Adam voortkomt mee bedoeld. Want God schiep Adam immers niet als een gewoon mens, maar als hoofd van het gehele menselijke geslacht.

Dit wordt ons duidelijk verkondigd in **1 Cor. 15:45** *“Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest”*.

De Heer Jezus immers, is het Hoofd van de nieuwe schepping. In **vers 48** vinden we nog: *“Gelijk de stof-felijke is, zijn ook de stoffelijken”*. Adam is dus ook “de mensheid”, “de natuurlijke mens”. Ook betekent het “rode aarde”. Dit wijst heen, dat Adam en zijn nakomelingen als mens, vlees en bloed zijn, genomen uit het stof der aarde.

Als de Heer Jezus, Gods Zoon, als de laatste Adam ons komt verlossen, moet ook Hij vlees en bloed aannemen, een lichaam aan dat der zonde gelijk. En Hij heeft metterdaad met Zijn bloed de aarde rood gekleurd tot verlossing. In **Rom. 5:14** *“Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende”* lezen we, hoe de eerste Adam een type is van Hem, die komen zal.

Adam betekent ook “aardbodem” of “akker”. We bemerken hier een nieuwe Godsspraak namelijk dat het Gods bedoeling met de mens is, dat er uit hem een oogst zal voort komen. In **Hebr. 2:10** staat, dat de Heer Jezus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

Wanneer we dus in het woord Adam al “de wereldakker” beluisteren, dan weten we, dat het Gods bedoeling is, dat er een oogst zal zijn van zonen, gelijk aan het beeld van de Heer Jezus. Vandaar ook, dat de Heer Jezus in **Matt. 13**, wanneer Hij in gelijkenissen spreekt, het beeld van de zaaier neemt en zegt: *“de akker der wereld”*.

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

Maar, om tot dit grote doel en deze bestemming te komen, moest Gods Zoon, nadat Hij mens geworden was, zichzelf als een zaailing geven. **Joh. 12:24** *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort”*.

De wonderbare Godsspraak ons opgetekend in deze eerste oud vader is dus, dat de mens geschapen is naar het beeld van God en dat dit zijn vervulling gaat krijgen in de laatste Adam, die, volmaakt als mens, het beeld van God in het vlees openbaarde, in een ieder, die in Hem gelooft, wordt dit beeld weer opgericht en zo wordt hij een beelddrager Gods.

De tweede oud vader vinden we in **Gen. 5:3** *“Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set”*.

Het is belangrijk in dit verband ook te lezen **Gen. 4:25-26** *“En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Set, want (zeide zij) God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel; hem immers heeft Kaïn gedood”*.

We vinden hier, dat zowel Adam als Eva hun zoon de naam Seth geven, hetgeen betekent **“plaatsvervanger”** en wel van hun zoon Abel, die gedood was geworden. Ook in deze naam vinden we een verborgen spreken van God. Wil de mens tot de heerlijkheid komen en God Zijn plan verwezenlijken, dan moet er een plaatsvervanger komen. Voor God was de zondeval geen verrassing. Hij wist, dat de mens van zichzelf zwak was en voor de verleiding zou vallen.

Maar we weten ook uit de Schriften, dat God van *voor de grondlegging van de wereld* het Lam tot verlossing had voorbestemd. Een voorbeeld hiervan geeft Abel in **Gen. 4:4**, die het beste van zijn schapen, een lam als brandoffer brengt en God geeft acht op dit offer. We vinden dit heel duidelijk in **Hebr. 11:4** *“Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is”*.

Het offer moest een bloedig offer zijn, alleen door bloedstorting is verzoening en vergeving mogelijk. Een onschuldige gaat de plaats innemen van de schuldige. En dat betere offer wijst heen naar het offer, waarin God Zelf zou voorzien, het Lam Gods, dat komen zou en dat gekomen is en waarvan Johannes de Doper zegt: **“Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt”**.

Direct na de zondeval, nog in het paradijs, gaf God al een getuigenis van het offer, dat Hij wenste. Als Adam en Eva zich voor God verbergen in het paradijs, omdat zij zich naakt weten en voor Hem niet kunnen bestaan, laat Hij in de Hof van Eden het eerste bloed vloeien, dat van een dier, om voor Adam en Eva, van de vellen van dat offerdier, klederen te maken en hen te bedekken. Dat is het beeld van het rechtvaardig maken, dat uit God is en dat regelrecht heen wijst naar de Heer Jezus, het centrum van alle dingen.

Ook het bloed van Abel, dat gestort werd, toen Kaïn hem doodde, is een heen wijzen naar het bloed van de Heer Jezus, dat eens gestort zou worden. In Abel zien we (evenals in Adam) een type van de Heer Jezus Zelf, zie ook **Hebr. 12:24** *“en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel”*.

Nadat God eerst de mens had geformeerd uit het stof der aarde en wist, dat deze zwakke mens in zonde zou vallen, werd ons in **Genesis 5** door de naam van oud vader Seth al bekend gemaakt, dat er een Plaatsvervanger zou komen, middelaar de Heer Jezus, de Christus der Schriften.

We komen nu tot de derde oud vader in **Gen. 5:6** *“Toen Seth honderden vijf jaar geleefd had, verwekte hij Enos”*. In het zelfde verband lezen we **Gen. 4:26** *“En ook aan Seth werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen”*.

Wat heeft God ons te zeggen in deze derde naam? Enos betekent: zwak, sterfelijk mens. En dat zien we na de zondeval steeds sterker naar voren treden. Steeds begint God een nieuwe tijdsindeling met de

Bijbelstudie Centrum
**“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”**

mens, waarin Hij een gebod geeft, zoals b.v. de eerste tijdsbedeling in de Hof van Eden. Maar de zwakke, sterfelijke mens faalt. Na de Hof van Eden stelt God de mens onder het geweten en het is bekend, waar dat op uitloopt. Kaïn gaat de weg van de boze en voor er tien geslachten voorbij zijn is de boosheid van het mensdom zo toegenomen, dat God met een vreselijk oordeel moet komen, de zondvloed.

Ook na de zondvloed zien we telkens weer het falen van de mens. Maar God zij dank, Hij laat ons in de naam Enos niet alleen zien, wie de mens is, maar ook wat God zal gaan doen. Immers, Hij zal van Zijn Troon Zijn Zoon zenden om aan ons mensen gelijk te worden. Want van Hem staat geschreven in **Jes. 52:14-15** *“Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte – zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij”*.

En in **Jes. 53:2-3**, dat Hij komt in dezelfde zwakheid van het vlees en in een vlees aan dat der zonde gelijk, alleen de zonde zelf uitgezonderd. Hij is de Heilige, die als mens onder ons komt wonen. *“Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht”*.

De naam Enos, dat is zwak sterfelijk mens, komt ten volle uit, wanneer de Heer Zichzelf als een smetteloos offer voor u en mij aan het kruis laat brengen. Paulus spreekt hiervan in **2 Cor. 13:4** *“Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid”*. Daar zien we de mens, zoals ook Pilatus het moest getuigen en belijden als hij de Heer Jezus ziet na de geseling en na Zijn kroning met de doornenkroon: *“Zie de mens”*.

Maar de Heer Jezus ging deze lijdensweg als zwakke sterfelijke mens, opdat Hij de verzoening tussen God en de mensen zou bewerken. Hij stond op uit het graf en staat daar als de eeuwige Zoon van God en Hij leeft, niet uit eigen kracht van het vlees, maar uit de kracht van God, opgewekt door de Heilige Geest. Want Paulus gaat verder in **2 Cor. 13:4** *“Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods”*. Als wij ons leven in Hem verliezen, mogen wij ook uit Zijn kracht leven.

Dan vinden we nog: *“En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen”*. **Gen. 4: 26**. De zwakke mens, die zijn eigen zwakheid ontdekt, zal er toe overgaan om in zijn nood God aan te roepen om uitredding.

Denkt u maar aan de Psalmen. Als David in nood is, roept hij de naam des Heren aan. Maar ten volle is dit wonderbaar in vervulling gegaan, toen de allerzwakste mens zich openbaarde in de Heer Jezus. **Filp. 2:6-8** *“die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises”*. En **Matt. 27:46** *“Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”*?

Hij is het, die ons de naam van de Vader heeft geopenbaard, zoals Hij zelf getuigt in het Hogepriesterlijke gebed in **Joh. 17:6** *“Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen”*.

Door Hem leren we pas die Naam aan te roepen, zoals ook het Hogepriesterlijke gebed eindigt in **vers 26** *“en ik heb hun Uw naam bekend gemaakt en ik zal hem bekend maken, omdat de liefde, waarmee Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en ik in hen”*. Op de Pinksterdag wordt ons meteen al geopenbaard dat, een ieder, die de Naam des Heren zal aanroepen behouden zal worden.

De vierde oud vader vinden we in **Gen. 5:9** *“Toen Enos negentig jaar geleefd had, verwekte hij Kenan”*. De bijzondere betekenis van de naam Kenan is *“verwerving/verworven”* of *“bezitter/bezitting”*. We zien, hoe het plan van God zich verder ontrolt. Als de grote zwakheid van de mensheid naar voren komt en blijkt, dat de zonde en de ongerechtigheid zo snel toenemen, dat God met een vreselijk oordeel, de zondvloed, moet komen.

Bijbelstudie Centrum
**“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”**

Dan gaat God Zijn plan ontvouwen door de verwerving of bezitting. Als namelijk kort na de zondvloed de boosheid van de mensen weer gaat toenemen - we denken aan de torenbouw van Babel - dan gaat God Abraham roepen als een eenling.

God gaat Zich uit Abraham een bijzonder volk verwerven, dat ook de betekenis van de bezitting gaat vervullen. We moeten goed doordrongen zijn van de grote zegen, die God de mensheid gegeven heeft in het volk Israël, ook in dat hardnekkige volk Israël, dat steeds weer afvalt, maar terug geroepen wordt. We zullen dit uit de Schrift toelichten. God heeft dit bijzondere volk uit Abraham apart gezet voor hoofdzakelijk vier dingen.

Het eerste doel vinden we in **Deutr. 6:4** *“Hoort, Israël: de Here is onze God; de Here is één”*. God heeft Zich het volk Israël verwekt, opdat daarmee voor de volkerenwereld bekrachtigd zou worden, dat er maar één God is.

Ook direct na de zondvloed verviel heel de mensheid weer in veel godendom afgoderij. Van Abram en zijn vader Terach lezen we, dat zij eveneens de afgoden hebben gediend in Mesopotamië. **Joz. 24:2-3** *“En Jozua zeide tot het gehele volk: Zo zegt de Here, de God van Israël: aan de overzijde der Rivier hebben oudtijds uw vaders gewoond, Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend. Maar ik nam uw vader Abraham van de overzijde der Rivier, en leidde hem door het gehele land Kanaän; ik maakte zijn nakomelingschap talrijk en schonk hem Isaak”*.

Maar God heeft Abraham geroepen om voor Hem een bijzonder werktuig te worden, opdat de wereld weten zou, dat er maar één God is. Abraham kreeg deze bijzondere openbaring van God, de enige God, die eerst bekend werd als de God van Abraham, Isaac en Jacob.

We moeten ons realiseren, dat, waar andere volkeren tot het geloof in één God gekomen zijn, ze dat verkregen hebben door de aanraking met Israël, want ten tijde van Abraham was de gehele wereld vervallen in afgoderij. En hoewel Israël ook steeds weer in de zonde van de afgoderij viel, heeft God in zijn bijzondere genade door dit volk Zijn Eenheid geopenbaard.

Het tweede doel, waarvoor God Zich Israël verworven heeft, vinden we in **Rom. 3:2**. Paulus vraagt daar, wat het voorrecht van de Jood is en het antwoord luidt: *“In de eerste plaats (toch) dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd”*.

God heeft Zich Abraham en zijn nakomelingen verworven, opdat door hen de woorden Gods tot heel de mensheid zouden komen. Vanaf de profeet Mozes ontvingen de Joden al de woorden Gods en zij moesten deze woorden opschrijven. Hoe nauwkeurig dat is gebeurd, wordt bewezen door de vondst van de Dode Zee rollen. De tekst van b.v. **Jesaja** op deze rollen is identiek met perkamentrollen van veel eeuwen later.

Het derde doel, waarom God Zich dit volk heeft uitverkoren, vinden we in **Rom. 9:4-5** *“immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: hunner zijn de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen”*.

Opdat uit dit volk de Zaligmaker geboren zou kunnen worden, die de mensheid zou verlossen, heeft God Zich het Joodse volk verworven. Hiermee hebben we ook op klare en zakelijke wijze het getuigenis gekregen, dat de Heer Jezus werkelijk de Christus is, want Hij werd geboren *naar de Schriften* uit de stam van Juda, uit het geslacht van David te Bethlehem, Hij heeft geleefd *naar de Schriften*, is gekruisigd *naar de Schriften*, begraven en opgewekt *naar de Schriften*. **1 Cor. 15:3-4** *“Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften”*.

Het vierde doel vinden we in **Joh. 4:22**. Dan zegt de Heer Jezus *“Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat we weten, want het heil is uit de Joden”*.

Bijbelstudie Centrum
**“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”**

We zien dit reeds in de voorgaande drie punten, maar de Heer bedoelt er nog meer mee. Hiervoor lezen we **Matt. 5:13**, waar de Heer Jezus zegt **“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden”**.

Dit woord wordt meestal van toepassing verklaard op de Gemeente en natuurlijk moet ook de Gemeente een zout zijn, maar hier worden woorden gesproken tot Israël, want de Gemeente bestond nog niet, toen de Heer Jezus deze uitspraak deed. Het was nog voor het kruis.

En inderdaad is het volk der Joden een zout geworden van Godswege uit - niet van uit zichzelf - waardoor het verderf in deze wereld afgeremd zal worden, zoals zout een bederfwerend middel is.

Vanaf Adam tot de zondvloed was maar 1600 jaar, toen was de mensheid al zo bedorven, dat God er een eind aan moest maken en Adam begon nog wel als een zondeloos mens. Hoeveel duizenden jaren zijn nu al gepasseerd na de zondvloed, maar een tweede Godsoordeel, als in de mate van de zondvloed, heeft de aarde nog niet getroffen. Dit komt, omdat het Joodse volk het zout der aarde is.

Nu weten we meteen de oorzaak, waarom vandaag de dag de wereld zo snel in verderf toeneemt. Allereerst heeft Israël als volk zijn smaak verloren, het is grotendeels een vrijzinnig volk geworden, het is niet meer een bijtend zout. Ook de Gemeente vervult haar taak niet meer als zodanig. Daarom zien we zo'n snelle deformatie van zeden en moraal. Het zout heeft zijn zoutende kracht verloren en we gaan naar het einde.

We hebben gezien, dat God met de vierde naam **“Kenan”** bedoelt: “verwerving”, maar ook “bezitting”. De Joden hebben het Woord ontvangen en de verbonden en de eredienst als een bezitting. Maar ook zien we, hoe het zijn eind vervulling gaat verkrijgen in de Heer Jezus Zelf, als de meest uitnemende Zoon van Abraham, die Gods Zoon is. Het kostelijkste bezit, door God verworven.

We komen nu bij de vijfde oud vader Mahalalel. **Gen. 5:12** **“Toen Kenan zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Mahalalel”**. Als we de betekenis van deze naam verstaan, begrijpen we, hoe God Zijn plan verder ontvouwt, nadat Hij Israël als Zijn volk verworven heeft. Allereerst betekent Mahalalel **“God laat Zijn licht schijnen”**.

We weten hoe God dit heeft gedaan. In de volheid der tijd kwam hij, die het Licht der wereld is, het waarachtige Licht, dat zou schijnen in het duister. Mahalalel heeft nog twee betekenissen en de ene vult de ander aan.

Het betekent ook **“heerlijkheden ontvouwing”** of **“heerlijkheden openbaring”**, hetgeen met het Licht verband houdt. Want de heerlijkheids openbaring van God is de Heer Jezus, God in het vlees. De derde betekenis is **“lofprijs en roemwaardig is God”**. Wanneer we dit Licht ontdekt hebben en er zelf door verlicht worden, dan kunnen we niet anders dan God de lof, de prijs en de roem brengen. Alle roem van onszelf is uitgesloten.

We komen bij de zesde oud vader Jered, die vinden we in **Gen. 5:15** **“Toen Mahalalel vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Jered”**. Jered betekent **“afstamming”**. Afstamming dus van Mahalalel en van het Goddelijke geslacht.

Nadat God in het vlees gekomen was en Zijn heerlijkheid geopenbaard werd, vooral op het kruis van Golgotha, door het offer van de Heer Jezus en Zijn opstanding daarna uit de doden, kwamen er nakomelingen van Hem, de afstamming, de Gemeente. Hiervan spreekt de Heer al in **Johannes 12:24** **“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort”**.

In **Jes. 53:10** heeft God laten verkondigen **“Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben”**.

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

Terwijl Hebr. 2:13 ons leert *“en wederom: Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom: Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft”*.

Jered betekent ook: *“afdalend”*. En helaas, ook dat zien we in vervulling gaan. Het leven in de Gemeente vertoont een dalende lijn, waarbij we kunnen denken aan de zeven gelijkenissen, die de Heer Jezus uitspreekt in **Matt. 13**; ten slotte zal alles doorzuurd worden van het boze.

Deze dalende lijn vinden we ook in de zeven zendbrieven in de Openbaring. (zie onze studie in 7 delen over de geschiedenis van de kerk) Wat begint bij de Gemeente te Efeze, die zo dicht bij de Heer leefden, maar waar toen de eerste tekenen van afdalen aanwezig waren, omdat men de eerste liefde ging verlaten. En het eindigt met de Gemeente van Laodicea, waar de Heer buiten de deur staat, buiten Zijn eigen Gemeente staat. Een gemeente, die Hij uit Zijn mond moet spuwen, als zij zich niet bekeert. Het gaat snel bergafwaarts met de Gemeente, maar dan weten we ook, dat Gods plan zich verder ontvouwt.

We komen bij de zevende oud vader, Henoeh. **Gen. 5:18** *“Toen Jered honderd en tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoeh”*.

Gen. 5:22 *“En Henoeh wandelde met God”*. **Gen. 5:24** *“En Henoeh wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen”*.

Als de Jered, de nakomelingen van de Heer Jezus uit Zijn kruisdood en opstanding, dat is de Gemeente, die Zijn lichaam is, hier in deze wereld tot grote afval komen, dan wordt de openbaring van de zevende oud vader ons voorgehouden.

Henoeh wandelde met God in een tijd van grote afval, d.w.z. dat ook in deze tijd van grote afval, God een getrouw overblijfsel heeft uit alle kerken en kringen. Deze gelovigen wandelen met God en op een gegeven dag, als de boosheid blijft toenemen, zal de Heer die Gemeente wegnemen van de aarde, zoals Henoeh weggenomen werd. We zien, hoe de Heer te midden van de afval Zijn Bruidsgemeente toebereidt.

Henoeh heeft een bijzondere betekenis. Allereerst: *“gewijde, een aan God gewijde”* of *“een aan God gebrachte”*, zoals een offer. Henoeh had zich aan God gewijd, hij had zich aan Hem overgegeven. Daarmee is Henoeh een beeld van het trouwe overblijfsel van de Gemeente, ook in deze eindtijd.

Enkele Bijbelplaatsen: **Rom. 12:1-2** *“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”*.

2 Cor. 11:2-3 *“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden”*

1 Petr. 2:5 *“en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”*. Henoeh bracht zichzelf. Dat hebben we ook te doen, totdat Hij komt om Zijn Henoeh, dat is Zijn Bruidsgemeente op te halen.

Nog een betekenis van Henoeh is *“ingewijde”*. We moeten ingewijd zijn in het Woord van God. Dagelijks moeten we ons door de Heilige Geest laten onderrichten en de Schriften onderzoeken, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid.

We moeten voortdurend ons door Hem laten reinigen en toebereiden. **Ef. 5:25-27** *“Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”*.

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

We komen bij de achtste oud vader, Metuselach. **Gen. 5:21** *“Toen Henoch vijftig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach”*.

Wat gaat er gebeuren, als de Bruidsgemeente weg is. De achtste oud vader heeft een wonderlijke naam, die allereerst betekent *“wanneer hij gestorven is, zal het gezonden worden”*. En dit *“het”* staat voor het oordeel van God.

Metuselach is dus een profetisch teken van Godswege, want in opdracht van God had Henoch zijn zoon deze naam gegeven. Henoch maakt het begin van de grote afval mee en moest profeteren van het gericht, dat komen zou. Zijn zoon, die achter zou blijven als Henoch weggenomen was, droeg als naam *“als hij gestorven is, zal het gezonden worden”*, met andere woorden als Metuselach zal sterven, zal het gericht komen. En dat is gebeurd door de zondvloed. In het jaar, dat Metuselach stierf, kwam het water van het gericht over de goddeloze wereld van voor de zondvloed.

En ook nu zal God er voor zorgen, dat wanneer de Gemeente weggenomen is, er een profetisch getuige achter blijft. Gods Woord leert ons, dat als de Gemeente opgenomen is, God weer begint met het oude volk Israël. Hij zal daaruit twaalf maal twaalfduizend verzegelen en hen met een bijzondere opdracht in deze goddeloze wereld zetten, verzegeld aan hun voorhoofden, opdat het gericht hen niet zal kunnen beschadigen.

Openb. 7:1-8 *“Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.*

En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden”.

Metuselach is de oudste geworden van alle oud vaders. Hieraan kunnen we zien, hoe lankmoedig God is en hoe Hij tot het laatste toe het oordeel uitstelt, opdat de mensen zich zouden bekeren. Maar op een bepaalde dag is de maat vol.

Wanneer de Bruidsgemeente van de aarde is weggenomen, dan zullen de eerste gerichten van God over de wereld komen, maar te midden van die gerichten staat dan een profetisch volk, dat heel oud is, ouder dan het profetisch getuigenis van de Gemeente. De Gemeente begon haar profetisch getuigen op de Pinksterdag, maar dan zullen opstaan de profetische getuigen, die van Abraham afstammen. Want ook in die tijd heeft God nog een heilig overblijfsel vanuit Abraham. En zij zullen met grote volmacht levende getuigen worden voor die ontzettende wereld, die er dan zal zijn, als de antichrist aan de macht gaat komen.

In **Openb. 11** worden nog twee bijzondere getuigen van God genoemd. Hiermee wordt ook de tweede betekenis van de naam Metuselach openbaar namelijk *“man van het zwaard”*. Gods Woord zal dan namelijk gaan werken, als een bijzonder zwaard van het gericht, als een werpspies.

In **Openb. 11:3** lezen we *“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang”*. Hieruit blijkt, dat deze getuigen van God tevens oordeelsprofeten zijn. Ook dit is uitgedrukt in de naam Metuselach.

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

Na drie en een half jaar worden deze twee Godsgetuigen gedood in de straten van Jeruzalem door het beest, dat uit de afgrond opkomt. Dan gaat de eerste betekenis van de naam Metuselach ten vollen in vervulling.

Dan breken de ontzettende gerichten van God over deze aarde los en komen de laatste jaren van de Grote Verdrukking, een vreselijke tijd vooral voor Israël. Maar het is een dag van grote benauwdheid, waaruit verlost zullen worden, allen wiens naam geschreven staat in het boek des levens. **Jer. 30:7** *“Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden”*.

En Openb. 13:8 *“En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld”*.

We komen nu bij de negende oud vader Lamech. **Gen. 5:25** *“Toen Metuselach honderd zevenentachtig jaar geleefd had, verwekte hij Lamech”*. De naam “Lamech betekent “verdelger” of “strijder met volmacht”.

Leest u in dit verband **Gen. 4:17-24** *“En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoeh; daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoeh. En aan Henoeh werd Irad geboren en Irad verwekte Mechujaël, en Mechujaël verwekte Metusaël, en Metusaël verwekte Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen; de ene heette Ada, en de andere Silla. En Ada baarde Jabal; hij is de vader geworden van hen, die in tenten en bij de kudde wonen. En de naam van zijn broeder was Jubal; hij is de vader geworden van allen, die citer en fluit bespelen. En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal-Kaïn, (de vader van) de smeden, allen, die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naäma. En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem; want Kaïn wordt zeventvoudig gewroken, maar Lamech zeventenzeventig maal!”*

Vervolgens ook **Gen. 5:25** *“Toen Metuselach honderd zevenentachtig jaar geleefd had, verwekte hij Lamech”*. Daaruit blijkt dat er twee Lamechen zijn, een zevende uit Kaïn, die de maat van rebellie tegen God volmaakt en een negende uit Adam via Seth.

Dat is niet toevallig. Twee verdelgers, twee geweldenaars. Want dan is de tijd gekomen, dat niet alleen de Heer Jezus Zich zal openbaren en wederkomen, maar ook de antichrist zal zich openbaren. Ook voor de antichrist geldt, dat hij een verdelger zal zijn en een strijder met volmacht, want we lezen dat de duivel hem zijn kracht en zijn troon en grote macht geeft. Niemand kan iets tegen hem doen, hij kan in die dagen zelfs de heiligen overwinnen.

Openb. 13:1-7 *“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk”*.

Maar daar is een andere Lamech, waarin wij geloven; die van de hemel zal komen met Zijn Gemeente, dan als de vrouw van het Lam. Hij zal gezeten zijn op een wit paard en er komt een groot zwaard uit Zijn mond. We zullen zien, hoe Hij alle goddeloze zal verdelgen, want Hij is de uiteindelijke overwinnaar.

Openb. 19:11-21. *“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods”*.

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.

En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees”.

In Openb. 13 lezen we van de ene Lamech, het beest uit de afgrond, maar Openb. 17:4 leert ons, hoe de Heer Jezus met de Zijnen komt. Het beest gaat oorlog voeren tegen het Lam, maar de goddelijke Lamech uit de lijn van Seth, zal de valse Lamech verdelgen door de adem van Zijn mond.

Zoals Paulus het zegt in 2 Tess. 2:8 “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt”. En in Jes. 11:4 “want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden”. Het Lam zal overwinnen, want Hij is de Heer der Heren en de Koning der koningen

We komen nu bij de tiende oud vader Noach. Gen. 5:28-29a “Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte Hij een zoon, en gaf hem de naam Noach”.

Noach betekent “rust”, “rustbrenger”; ook wel “troost”. Als de Heer met al Zijn heiligen weer komt en Zijn voeten op de Olijfberg zet, zal de antichrist en de valse profeet en al de vijanden verdelgd worden en die eerste twee geworpen worden in de poel van het vuur.

Openb. 19:20-21 “En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees”.

Dan breekt de rust aan. Voor de Gemeente is er al rust in het geloof, maar nog niet de werkelijke rust, waarover gesproken wordt in Hebr. 4. Daar gaat het over een rust voor het volk van God, die aanbreekt, wanneer wij ons hemels Kanaän ingaan.

Maar ook voor Israël en de volkeren wereld is er nog een komende rust, een sabbatsrust. Israël zal zien in Wie zij gestoken hebben, als Hij op de Olijfberg komt en zij zullen over Hem rouw bedrijven, ieder geslacht afzonderlijk.

Dan zullen zij zich tot Hem bekeren en is er ook een rust voor het volk Israël. Deze rust wordt uitgedrukt in het Duizendjarig Vrederijk, de grote sabbat des Heren. Aan het eind van die duizend jaar zal Gods plan met deze aarde en hemel voltooid zijn. Dan zien we hetzelfde gebeuren als bij Noach.

Want Noach mogen we profetisch zien als de Heer Jezus, de vredevorst, die het vrederijk zal oprichten. Hoe eindigt Noach's optreden? Hij gaat met zijn zevental, samen dus acht, van de wereld die ten ondergaat door de zondvloed, in de ark naar een hernieuwde aarde. Dat is een symbolisch type.

Bijbelstudie Centrum
“Gods plan met deze wereld,
zoals het verborgen is in de namen van de tien oud vaders in Genesis 5”

Want aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk zal de Heer Jezus al de gelovigen, de Gemeente, maar ook Israël en degenen, die uit de volkeren vergaderd worden, overbrengen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want van deze aarde zullen de elementen versmelten door vuur.

2 Petr. 3: 5-13 *“Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.*

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.

Dan is het getal acht in de ark niet toevallig. Want acht is immers het getal van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de nieuwe schepping. Deze schepping komt altijd maar tot zeven.

Amen.