

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Gods koninkrijk is niet van deze wereld.

Lezen we eerst met elkaar het Woord openen en lezen uit 1 Cor. 15:50-58. *“Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen.*

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzvolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here”.

Vervolgens lezen we uit Fil. 3:20-21. *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.*

Soms zijn de woorden in de Bijbel moeilijk te begrijpen en dat komt vaak door de taal die daar gebruikt wordt, maar de Here Jezus wil direct tot ons hart spreken en de woorden die Hij tot ons spreekt, zijn bedoeld om ons direct te treffen.

En daarom hoop en bid ik ook dat de Here ons genade geeft om door die soms wat moeilijke taal heen te kijken en als het ware door Hem te laten openen, om te zien wat Hij ons wil vertellen.

Waar we speciaal over willen nadenken is de laatst gelezen tekst in Filp. 3. Bij wat hier geschreven staat wil ik iets vertellen om te begrijpen welke woorden hier nu eigenlijk gebruikt worden. Dit werd n.l. opgeschreven in een tijd waarin het Romeinse keizerrijk een heel belangrijke plaats innam en de Romeinse Keizer had in het denken van de mens zo'n belangrijke plaats gekregen, dat hij vaak werd genoemd *“de redder”*.

Er was een verschrikkelijke chaos in de wereld, er waren overal burgeroorlogen en toen kwam er op een bepaald moment een man die aan al die oorlogen een eind maakte en dat Romeinse rijk vestigde.

Toen kwam de eerst keizer, de eerste *“curios”*, en hij werd gezien als de uitredder uit de nood, die rust en vrede gebracht had. Die woorden worden hier allemaal letterlijk gebruikt.

Hier wordt b.v. genoemd voor het woord *“Here”* eigenlijk het woord *“curios”*, waarbij iedere Romein direct aan de keizer dacht. Dan staat er *“de Here Jezus als verlosser verwachten”*; dat woord *“verlosser”* staat voor *“soter”*. Een woord dat voorkwam op de munten van de keizer.

Nu gaan we ook het woord *“burger”* beter begrijpen. Wat zijn burgers? Blijkbaar zegt de apostel Paulus hier dat wij burgers zijn van een ander rijk, en dan dacht hij aan burgers die een bepaald burgerrecht hebben. Maar een burger heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Hij zegt: *“wij zijn burgers van een rijk in de hemelen”*, als tegenstelling tot de burgers die aan het wereldse systeem, aan dit wereldse denken zich verbinden en daaraan verknocht zijn.

De Here Jezus zegt b.v. in Joh. 18:36a als Hij voor Pilatus staat: *“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”*, dat is de tegenstelling dus tussen Zijn rijk en deze wereld, en dat niet de aarde maar het systeem van denken wat in deze wereld heerst en waar de overste der wereld, de macht van satan, zijn rijk heeft.

Het gaat dus om twee rijken: het rijk dat deze wereld beheerst en het rijk waarvan de Here Jezus zegt in vers 36b: *“indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier”*.

Dat moeten we heel diep tot ons door laten dringen, want vandaag de dag leeft bij vele Christenen, ook bij vele gelovige Christenen, de gedachte dat hier in deze wereld het Koninkrijk Gods gevestigd moet worden, in die zin, dat er in de wereld iets moet veranderen en dat de Gemeente dat Koninkrijk hier op aarde moet bouwen.

Daar doet men ongelofelijk zijn best voor. Maar dit wereldse systeem is een systeem van politiek denken en dat zoekt altijd naar wegen van macht om het doel te bereiken. (vandaar ook dat Christelijke politiek een grote dwaasheid is) Hoe die wegen van macht bewandeld worden is niet eens zo belangrijk, want zegt men, het doel rechtvaardigt de middelen.

Dat maakt de jeugd op de scholen en de ouderen op het werk overal mee: het gaat niet alleen maar om de grote wereldpolitiek, want het gebeurt overal. Dat betekent dus eigenlijk, dat je probeert een bepaald recht in deze wereld te veroveren: “ik ben hier”, “ik heb wat te vertellen”, “ik ben belangrijk” en “ik doe dat desnoods ten koste van anderen”.

Nu gaat het bij de macht van de duisternis hierom, dat hij ook de kinderen van God zover tracht te krijgen, dat zij in zijn systeem mee wandelen; in zijn systeem van denken wil betrekken, in het burgerschap van deze wereld, hij wil helemaal niet dat er burgers zijn van een rijk in de hemelen.

Dus hij wil ons eindelijk zover krijgen, dat we gaan vechten op de manier, waarvan de Here Jezus juist gezegd heeft: *“Mijn dienaars hebben niet zo gestreden”*. Wij zijn allemaal van nature geneigd juist wel met deze wereld mee te doen.

Wat was het eerste wat Petrus deed, toen hij een discipel van de Here Jezus was, om Zijn Heer te bevrijden: grijpen naar het zwaard. “Nee”, zegt de Here Jezus, “dat is niet Mijn manier van vechten”.

Want wij natuurlijke mensen begrijpen dan helemaal niet waarom het gaat. Daarom moest het voor Pilatus ook een soort “orakeltaal” zijn, toen hij de Here hoorde zeggen: *“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”* en daarom dacht hij ook, dan kan Hij ook geen kwaad doen, want dan is Hij immers onschuldig, Hij doet helemaal niet mee in de strijd, het gaat Hem helemaal niet om de macht in deze wereld.

Maar als wij burgers zijn van een Koninkrijk dat de Here Jezus bedoelt met dat *“Koninkrijk in de hemelen”*, betekent dat ook, dat wij duidelijk niet thuis horen in deze wereld. Daarom zegt Petrus in 1 Petr. 2:11. *“Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen”*.

Wat betekent het vreemdelingschap van iemand, die in een land woont waar hij in feite niet thuis hoort? Wel, we maken het dagelijks mee, dat mensen uit vreemde landen, die zich hier in Nederland gevestigd hebben, in problemen komen. Dat zie je op de scholen en je komt het gewoon op straat tegen, die mensen zijn anders.

Je ziet dan ook dat er bij veel mensen een soort regel ontstaat, dat, als mensen anders zijn, zij zich bij ons moeten aanpassen. Dat doet namelijk de wereld ten opzichte van die vreemdelingen die wij zijn: de wereld zegt voortdurend: “je moet je aanpassen”; “je moet doen zoals wij”; “je moet denken zoals wij”.

De Bijbel gaat daar tegen in met: nee, jullie zijn *“vreemdelingen”*. Het kan dan ook niet uitblijven dat er een botsing komt. Als een land problemen heeft met een groep vreemdelingen, die zijn eigen manier van leven wil blijven handhaven in dat land - we noemen dat dan zogenaamde minderheden - dan zien we vaak, dat men denkt: “wat moeten we nu toch met die mensen aan”; “ze leven heel anders en hebben hun eigen wetten”.

De manier waarop dan dat land dat probeert op te lossen is om die mensen te verspreiden, zodat ze opgaan tussen de anderen, ze gelijk schakelen, proberen dat ze niet te veel contact hebben met hun

eigen landgenoten, zodat ze dat andere land wel vergeten zullen. Dat is ook de tactiek van de vijand, die wil helemaal geen burgers in zijn rijk die in feite van een ander rijk zijn. Wat kan je dan het beste doen: proberen die burgers als het ware te bombarderen met jouw manier van doen en zeggen: "je moet mee doen".

Weet u wat dan de list van de boze is: te proberen om het de Christenen, die zeggen dat ze van dat andere rijk zijn - nu ga ik iets zeggen, dat u misschien gek vindt - om zij die zeggen dat ze van dat andere rijk zijn zoveel mogelijk het naar de zin te maken, in die zin, dat ze zich wat betreft de natuurlijke mens heel comfortabel voelen, ze tegemoet komen en het ze dan prettig te maken.

Mensen die van een ander land komen, gaan een club oprichten van landgenoten, gaan bij elkaar zitten, elkaar helpen, vaderlandse liederen zingen en de vlag uitsteken, want ze herinneren elkaar voortdurend er aan; wij horen hier niet maar wij horen ergens anders.

En dat doen wij Christenen ook vaak, wij gaan ook naar elkaar en houden elkaar voor, waar onze eigen weg naar toe gaat. Dat is natuurlijk uitstekend, maar als satan dat ziet gebeuren heeft hij weer een list: dan zegt hij, "kijk die mensen zijn nu bij elkaar, die houden elkaar nu vast, maar wat ik zo graag wil is dat ze binnen hun club toch wel gaan werken met mijn spelregels".

Ik noem dat groepen Christenen, die hun eigen wereldje bouwen, maar het is wel een wereldje waar de vijand de verkeerde spelregels in brengt. Dat doet hij dan op een ontzettend gemene manier en ik hoop dat we er allemaal iets van gaan doorzien.

Bijvoorbeeld: één van die kleine geborgen wereldjes waar wij ons als Christenen nog min of meer veilig voelen kan ons eigen gezin zijn, daar zijn we bij elkaar en daar bidden we met elkaar, we zitten met elkaar aan tafel en we lezen en praten met elkaar.

Als we uit elkaar zijn op een dag en we komen dan weer bij elkaar, dan zijn we blij dat we weer bij elkaar zijn. De satan weet heel goed dat het natuurlijk een versterkende band is om dat vreemdelingschap vol te houden, dus daar moet wat aan gedaan worden, daar moet van zijn kant uit, op een listige manier, inbreuk op gemaakt worden.

Daarom probeert hij "het denken" vanuit de wereld in onze hoofden binnen te krijgen, ook in de hoofden van onze kinderen. Daarvoor gebruikt hij vandaag de dag de meest gemene middelen die je maar kunt bedenken en daaraan zien we dat we leven in een tijd, waarin de stroomversnelling zo groot geworden is, dat de satan alle mogelijke middelen gaat gebruiken om maar gedaan te krijgen wat hij wil.

Een van die middelen is de muziek en dan wel zo, dat hij de jongelui als het ware eerst een melodie voorschoteld, die aangenaam in het gehoor ligt of die ze prachtig, mooi vinden, vandaar de naam pop(ulaire) muziek, die ze gemakkelijk in hun hoofd kunnen opnemen, en dan zet hij er boodschappen in, die hij via de muziek tot de mensen laat doordringen, satanische boodschappen die we niet eens waarnemen.

Hij doet dat door een "omkeer - proces". In de jaren 60 van de vorige eeuw zijn de Beatles daarmee begonnen; zij maakten platen en die draaien ze ook in omgekeerde richting, terwijl ze er andere boodschappen op doorgaven; draait die plaat normaal, dan hoort men wel die harde muziek, maar intussen wordt in het onderbewustzijn van de mens de boodschap doorgegeven, die de boze wil.

Ik heb een bandje beluisterd, samengesteld om ons daarop te attenderen, en dan wordt het je koud om het hart; hoe is het mogelijk, wat is die vijand, die altijd maar weer probeert te komen als een engel des lichts, bezig onze jeugd volledig kapot te maken.

Boodschappen als b.v. "satan is op de troon" en "satan zal je krijgen" en "je bent voor satan". Maar de jongelui, die deze muziek draaien merken het niet, want het rijk van satan is niet alleen maar zichtbaar met onze ogen, het rijk van satan manifesteert zich juist vanuit de geestelijke wereld.

Als mensen zich hebben overgegeven aan de satanische machten worden ze instrumenten om muziek te maken, die hij wil dat gemaakt wordt. Soms zie je in Christelijke huizen de jongelui zulke plaatjes draaien op hun kamer, maar ze hebben niet door, onder wat voor bombardement ze op dat moment staan.

Er is ook een tactiek om over een film die je ziet en die een zogenaamd neutraal karakter heeft, een boodschap te filmen, die ons onderbewustzijn opneemt. Dat geldt ook met het verhogen van het aantal programma's voor de t.v. en de mogelijkheden daar zijn natuurlijk oneindig.

We leven in een tijd dat de satan alles doet om zijn rijk en de macht van zijn manifestatie uit te breiden. Dat wil hij het liefst doen bij jonge mensen die hij probeert in zijn klauwen te krijgen. Satan is bezig ons onze kinderen te roven! Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we goed beseffen, dat wij geen burgers zijn van het rijk van deze wereld, we kunnen alleen maar strijden in de geestelijke wereld, opdat om onze kinderen ervoor bewaard blijven. Wat halen we in huis? Wat laten we toe?

Als we er niet bij zijn om werkelijk vanuit de Here te laten zien waar het op aan komt, dan hebben we, zonder dat we het merken, de vijand allang binnengehaald. Laat er dan maar een "*er is hoop*" sticker op de deur zitten, dat vindt satan helemaal niet erg, want hij is allang binnen.

Soms gaan meisjes en jongens - en je begrijpt niet hoe het mogelijk is, met gelovige ouders - op een gegeven moment "weg", ze willen er niets meer van weten. Maar wie heeft ze geclaimd, met welke boodschap zijn ze steeds bezig geweest?

Jongelui leren hun huiswerk met constant deze afschuwelijke satanische muziek aan en dat bombardement gaat ongemerkt die ziel binnen. Daarom is het zo belangrijk dat we met onze jonge mensen praten en met hen bidden, dat we hen niet aan hun lot overlaten in deze moeilijke wereld.

We zijn er niet klaar mee onze kinderen naar een Christelijke school te sturen, want ook daar is hij allang binnen, daar is het wereldse systeem allang doorgedrongen, daar heeft hij allang zijn vooruit geschoven posten, om de jongens en meisjes te beïnvloeden. Als we werkelijk burgers willen zijn van het rijk in de hemel, dan betekent dat, dat we niet kunnen denken zoals de wereld denkt over datgene wat hier een mens genoegdoening en vreugde geeft.

De Bijbel zet daartegenover: "*Zoekt de dingen die boven zijn, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn*". Voor de Israëlieten in Babel, die het goed hadden gekregen, was het gevaarlijk geworden, want toen het moment kwam dat ze terug zouden keren naar het land Israël, was er eigenlijk maar een handjevol, dat nog waakzaam genoeg was en die een groot verlangen had om naar huis terug te keren, en die dan ook werkelijk gingen.

De list van de boze is om het u en mij hier in deze wereld, in dit wereldse systeem, zo comfortabel mogelijk te maken, opdat ons verlangen om daar waar Jezus is te zijn maar veel minder zal worden. Want waar is ons thuis, waar is ons werkelijke burgerschap?

De Here Jezus is in deze wereld gekomen, heeft in dat rijk van duisternis ingebroken, om ons er uit te halen, om ons te redden uit deze ondergaande wereld. Hij is aan het kruis gestorven temidden van de helse machten, om ons te zeggen: "*voor jou geef ik mijn bloed, opdat je van de macht van satan, de macht van de zonde, vrij zult kunnen komen*".

Hij heeft Zijn liefde daarin gelegd door het geven van Zijn bloed en van Zijn leven. Daarom moeten wij de gevaren van het boosaardige rijk onderkennen en kunnen we niet strijden als in de wereld. Soms kom je mensen tegen die op die manier te velden willen gaan. Je ziet bijna het getrokken zwaard, en dan zeggen ze: "dat zal in mijn huis niet gebeuren", maar ook hun kinderen staan al in een ontzettend "bombardement" op school, ze moeten meedoen, want anders zijn ze niet in tel.

Als het thuis wel goed is, dan zijn er dus twee werelden en in dat spanningsveld wordt een kind heen en weer geslingerd. Met onze natuurlijke middelen kunnen we daarmee niet de strijd aanbinden.

Weet u hoe de Here Jezus de strijd aanbindt? *“De satan heeft jullie proberen te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor jullie gebeden”.*

Een geestelijke strijd is alleen geestelijk te winnen. De Here Jezus zegt: *“Anders zouden zij gestreden hebben”*, maar ze hebben niet met wapenen gestreden, want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, onze strijd is niet tegen meneer de directeur die het verkeerd doet of tegen de leraar, onze strijd is een geestelijke strijd en dan ben je niet klaar om alleen maar te zeggen: het is niet goed.

De vijand is al zover gevorderd dat we niet meer moeten denken dat we de scholen kunnen omturnen omdat Nederland een “Christelijk” land zou zijn; we zetten daar al onze (Christelijke) politieke mogelijkheden voor in en dat doen we dan op een Christelijke manier. Dwaasheid!

Maar dat gevecht is allang verloren. Dan willen we nog proberen onze plaats Christelijk te houden, maar dat gevecht verliezen we ook. Begrijpt u dat we steeds op de manier van de wereld aan het vechten zijn?

De enige manier waarop we werkelijk kunnen strijden is de strijd zoals de Here Jezus die streed: Hij was in een land dat het land van God was, bij een volk dat het volk van God was, waar de tempel stond, en Hij heeft gestreden, maar heel anders dan iedereen zou hebben verwacht; iedereen wilde: Hij moest alle vijanden er uit slaan, Hij moest hen de bevrijding schenken, maar Hij streed door aan het kruis te sterven en hij heeft overwonnen, want Hij versloeg daar de vijand van God, satan. Hij heeft hem zijn macht ontnomen, die hij kon laten gelden opdat wij zondaren waren maar Jezus heeft ons vrijgekocht van die macht.

En daarom is de enige manier om waarachtig te strijden, dit te doen op onze knieën, opdat anderen door diezelfde macht van Golgotha bevrijd zullen worden. Er wordt geen mens er beter van als er een Christelijk sausje overheen gegoten wordt, er kan alleen maar een werkelijke verandering plaatsvinden als in je hart de Verlosser binnenkomt, die ons uit de macht van satan en uit de macht van de zonde gaat bevrijden.

Daarom vraag ik u: is de “*Curios*” al binnen, de grote Heer, Die orde op zaken stelt? Als Hij niet binnenkomt is er geen hoop, dan kan je met al je gevechten van moraal en gezag alleen maar verliezer zijn. Dan ga je te gronde, omdat die vijand dan nog steeds een claim op je laat gelden.

Daarom is het zo van wezenlijk belang, dat een mens tot “*wedergeboorte*” komt, want alleen *dat* is de oplossing. Als u iemand bent die vandaag nog niet gekozen heeft voor de Here Jezus, dan bent u in levensgevaar. En de tijd dringt!

Want die heerser van dat andere rijk heeft het voorzien op uw onherroepelijke ondergang. Hij kent totaal geen medelijden! Daarom denk er heel goed over na; wie wilt u dienen vandaag!

Als u één keer “ja” hebt gezegd tegen de Here Jezus en gezegd hebt: *“Here Jezus, hier ben ik met mijn leven, ik leg het allemaal voor U neer, het deugt niet maar komt u a.u.b. binnen, dan moet u het als het ware vandaag weer zeggen: Here Jezus er is zoveel van de vijand binnengeslopen, Here Jezus reinig mij van dat afschuwelijke denken van deze wereld, reinig mij van het handelen van deze wereld, reinig mij van die hang om toch mee te willen doen en te behoren bij die anderen, reinig mij van het strijden zoals de wereld doet en maak mij werkelijk een kind van u, dat het alleen van U verwacht”.*

Het is soms heel moeilijk om “nee” te zeggen, maar weet dan dat er iemand voor u bidt dag en nacht; onze “*Curios*”, de “*Heer der heren*”, de “*Koning der koningen*”, de “*Machtigste van dat andere rijk, waarvan u een hemelburger bent*”.

Nu het tweede gedeelte van Filp. 3:20. *“Waaruit wij ook de Here Jezus als Verlosser verwachten”.* Het woordje “*soter*”, dat bij ons vaak vertaald wordt met “*Heiland*”, heeft een soort klank gekregen van heel dierbaar, heel fijn.

Maar waar het hier om ging was is; degene die orde op zaken stelde, die wat “mis was” weer “terecht bracht”; wat “kapot was”, weer “heelde”.

Wij verwachten dus iemand die onnoemelijk belangrijk is. Wat betekent het dat die “soter” komt als Verlosser voor het volk Israël? Als een achtervolgde Jood in oorlogstijd dacht aan een verlosser, dan had hij een bevrijder van zijn achtervolgers voor ogen die het op zijn leven hadden voorzien; daarom trokken al velen in en na de oorlogstijd naar het land Israël om daar een vestigingsplaats te zoeken.

Als de Here komt als Verlosser voor Zijn volk Israël, vergadert Hij Israël uit alle volken. Het betekent dat het Joodse volk eigenlijk in de vreemde is, in slavernij. Als zij dachten aan een verlosser, dan dachten ze aan die Heer die hen met sterke hand had uitgeleid uit Egypte.

Zo zit dat volk nu verspreid over de gehele wereld, in slavernij, in de vreemde, en ze verwachten dat straks Diegene komen zal, die hen bijeen zal brengen, hen - wat in de Bijbel staat aangekondigd - “zal lossen van hun zonden” en “hen zal verlossen van hun vijanden”.

Dat het allemaal gaat gebeuren kunt u in de profetieën in het O.T. lezen. Die Verlosser komt om hen te verlossen van vijanden, van slavernij en van de zonden. Wat een blij vooruitzicht voor dat volk Israël! Daar kijken zij naar uit, maar het geldt in principe ook voor u; die Verlosser wil u uit de slavernij, uit de macht van satan, bevrijden, Hij wil bevrijden uit de macht der zonden en Hij wil u ook bewaren voor de vijand.

Eigenlijk proberen alle volken der aarde die Verlosser te vinden, door op alle mogelijke manieren te zoeken naar vrede. Het is erg in tegenspraak met elkaar; op hetzelfde moment dat men zoekt naar vrede, worden enorme bedragen uitgegeven voor bewapening.

En daaraan zie je dat ze het niet kunnen: ze zitten gevangen in de macht van de boze die hen aandrijft om te doen wat ze eigenlijk niet willen, en dat zit weer helemaal verweven met het wereldse “*politieke denksysteem*”.

God heeft door Daniël laten profeteren dat Hij door de steen die wordt losgemaakt, dat grote wereldbeeld met al die rijken in één keer tot een einde zal brengen. Als voor de wereld de Verlosser komt gaat God ook voor hen nog verder in hun verlossing, want Hij geeft hen door gerichten heen bevrijding van de boze.

U leest dat in Matt. 25: al degenen die niet mee willen, die in dat politieke systeem verankerd willen blijven en dat politieke denken willen blijven volhouden, daarmee gaat God afrekenen. Dan wil Hij ook verlossing geven van de verschrikkelijke gevolgen die de zonde heeft gehad voor deze schepping; hoe de dieren dan met elkaar omgaan, hoe leeuw en lam bijeen zullen zijn. Tenslotte bevrijdt Hij ook nog van de macht van de dood, de laatste vijand, die verslagen wordt. En de wereld zoekt en zoekt en zoekt!

“Waaruit wij ook de Here Jezus als Verlosser verwachten, Die ons vernederd lichaam veranderen zal”. We moeten even stilstaan bij dat vernederd lichaam. Hoe dikwijls wordt niet ons denken en handelen bepaald door dat vernederde lichaam: als we zouden moeten bidden dan voelen we vermoeidheid, als we geestelijk zouden moeten strijden, gaat het lichaam ons parten spelen; het lichaam dat zwak, ziek, moe en hongerig kan zijn.

We verwachten Hem Die dat vernederd lichaam veranderen zal. Denkt u dat eens in: Paulus slaat hier als het ware de episode over, waarin we mogelijk wijze gestorven zijn en zonder lichaam in de heerlijkheid, waarvan hij iets zegt in Filp. 1:23. *“Van beide word ik doordrongen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste”.*

Maar in dit 21^e vers van hoofdstuk 3 zegt hij: *“die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.*

Wat moet het wezen als we dan verlost en bevrijd zijn van alle narigheid, waarvan ook Israël verlost en bevrijd moet worden, waar ook de heidenen van bevrijd moet worden, maar waarvan wij al bevrijd worden vanaf het moment dat ons vernederd lichaam veranderd wordt, zodat we dan helemaal ons waarachtig burgerrecht zo kunnen beleven met de Here Jezus Christus, dat de grenzen van het lichaam niet meer worden gesteld.

Kunt u daar niet onnoemelijk naar verlangen? Als we bidden voor onze kinderen en strijden voor de jeugd in deze ontzettende wereld; Here Jezus we weten het, U alleen bent de oplossing, U alleen kunt ze vasthouden, U doet het ook en het loopt uit op dat punt, dat we U zullen zien en dat het eindelijk voorbij zal zijn; hebt u dan geen heimwee naar dat ogenblik ?

Ik ben wel eens bang dat we ons vreemdelingschap niet meer aanvaarden, want als je een vreemdeling bent, kan je niet anders dan zeggen: Here Jezus ik heb u nodig, ik moet bij U mijn hulp en mijn kracht vinden, want ik houd het alleen niet vol.

Voelt u dat bombardement van de boze die dag en nacht bezig is, voelt u dat niet als een verschrikking in deze wereld? Het kan niet meer lang duren, om de eenvoudige reden dat het zo snel gaat, dat, als we dit zo door zou blijven gaan, er straks niemand meer is die behouden wordt. Maar Goddank, wij verwachten de Here Jezus en wij verwachten Hem heel gauw, want het gaat om de zielen van de mensen en de vijand heeft er geen recht op.

We claimen ze voor de Naam van de Here Jezus en dan kunnen we toch maar niet net doen alsof wij neutraal gebied zijn, want er is geen neutraal gebied: het is of licht, of duisternis! Als jij, jongen of meisje, vandaag teruggaat naar je kamer, bekijk dan of dat gebied is van de Here Jezus of heeft de vijand er al een voet gezet?

Buig je dan voor de Here Jezus en maak schoon schip om Jezus wil, want je kunt er niet mee spelen, het is levensgevaarlijk. Laat het zijn: Here Jezus maakt U het mij maar duidelijk, en als Hij het duidelijk maakt zeg dan: Here Jezus hier ben ik voor U. Laat Hij de Curios zijn in jouw leven; laat Hij de curios zijn als je de t.v. knop indrukt, ik ben ervan overtuigd dat het dan niet lang meer duurt of we kunnen dat ding helemaal niet meer aanzetten.

Het gaat n.l. maar om één zaak: wij zijn van Hem alleen en als we ons niet werkelijk toewijden aan de Here Jezus en Hem alles uitleveren, dan zal de boze niet aflaten om ons af te trekken van de toewijding aan Hem en dan kan de Here Jezus geen vruchten meer teweeg brengen.

Wat ben je voor iemand als je midden in je school staat en je doet gewoon mee met de anderen? Gaan de zielen van je klasgenoten je dan niet aan? De Here Jezus is onze Heer en alleen door heel radicaal en duidelijk Hem toegewijd te zijn, kunnen we staande blijven, want alleen van Hem kunnen we het verwachten.

Toen de discipelen dachten dat hun Heer dood was, konden ze alleen nog maar wegkruipen, grote grendels op de deur en er het beste maar van hopen. Maar gelukkig Hij is niet dood, Hij stond op uit de dood en de grendels hielden Hem niet tegen, Hij was temidden van hen en zei: "Vrede zij U".

Ik ben blij dat de Here Jezus in mijn huis woont en telkens weer zegt "Vrede zij jullie". Anders is het hier niet vol te houden, dan gaan we er kapot aan. Daarom kunnen we zeggen: O Here Jezus, wat zijn we blij dat U er bent, dat U met uw geest in ons midden woont, dat U onze huisgezinnen bewaakt. Voor iedere nacht dat het vrede is en dat Hij bij ons was mogen we Hem danken.

Het gaat ons er niet om, om grote dingen in de wereld te bereiken. Ik weet wel dat vele mensen zeggen: wat is er nog voor toekomst, er blijft alleen werkloosheid over. Maar in dienst van de Here Jezus bestaat er geen werkloosheid, Hij kan ons altijd gebruiken. In Zijn dienst hoeven we in deze wereld geen grote dingen te bereiken, het wereld systeem gaat ons niet aan. Voor Paulus was het voldoende als hij alleen maar tentmaker was, als hij de Here Jezus maar mocht volgen.

Ik hoop dat er veel jongelui wakker geschud worden en zeggen: waar ben ik eigenlijk mee bezig, wat wil ik bereiken, waar gaat het om?

Misschien bereik je niet eens meer dat wat je, je voorgesteld hebt, het doel wat de Here Jezus met ons heeft is dat Hij straks komt om ons vernederd lichaam te verhogen, te veranderen in Zijn verheerlijkt lichaam.

Ben je er dan bij, ga je Hem dan met blijdschap tegemoet en zeg je: Here Jezus wij kennen elkaar al zo goed, want we hebben toch dag aan dag met elkaar geleefd? Wordt het dan een blijde ontmoeting?

Och dat we allen kunnen zeggen wat in het laatste vers van de Bijbel staat. Openb. 22:20. *"Hij die deze dingen getuigt (Jezus) zegt: Ja, Ik kom spoedig."Amen, kom Here Jezus".*

De genade van de Here Jezus zij met ons allemaal. Amen.

