

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

**deel 7 van 7 delen**

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze zeer speciale en ingrijpende studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.**

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

Er zijn vele rechtvaardigen uit het Oude Verbond en er zullen vele rechtvaardigen komen, nadat de Gemeente is weggenomen; deze zullen straks, opstaan ten leven. En er zullen heel veel mensen zijn, die op moeten staan aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk, de opstanding ten oordeel.

Hun namen staan niet geschreven in het Boek des Levens van het Lam. Maar er is ook een categorie mensen, die kinderen van de opstanding zijn. De Heer Jezus zegt tegen Martha: **“Ik ben de Opstanding en het Leven”**, daarom ook kon de dood Hem niet vasthouden en allen, die van de Heer Jezus zijn, zijn kinderen van de Opstanding. In de Heer Jezus hebben we de opstanding al achter de rug. We zien het alleen nog niet, dat is een geheimenis. De Heer Jezus woont immers in hen, de hoop der heerlijkheid.

Kinderen, zonen Gods, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Er zijn altijd nog gelovigen in de Heer Jezus, die het zo graag om willen draaien. Ze zeggen: **“Ja, ik geloof wel in de Heer Jezus, maar ik hoop dat ik er bij mag zijn, als de Heer komt en dat ik dan ook mag opstaan uit de doden”**.

Neen, je bent behouden, je bent een kind van God, omdat je al een kind van de opstanding bent, want je bent met de Heer Jezus gekruisigd, gestorven en begraven en opgestaan, dat heeft God al gedaan!

Je bent reeds gezet in de Hemelse Gewesten. Schrijft Paulus daar niet duidelijk van in de Efeze brief **Ef. 2:4-7** **“God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede LEVEND gemaakt met Christus - door genade zijt gij behouden -, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus”**.

In Col. 3:1-4 schrijft Paulus: **“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”**.

Daarom zegt Paulus ook: **“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden”**.

Die Vooropstanding, die met de Heer Jezus als Hoofd begon, eindigt, als de laatste leden toegevoegd zijn aan Zijn Lichaam. En dan komt Hij, Zijn Gemeente weghalen van de aarde. Dan zullen zij, die in de Heer Jezus ontslapen zijn eerst opstaan tussen de doden uit en de anderen die leven, in een punt des tijds veranderd worden en de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht. Het vindt dus plaats voordat het gericht komt en wij zien vandaag heel duidelijk, hoe de volkeren van het gericht zich aan het samenvakken zijn. Overal beeft de aarde en zucht het schepsel.

De Heer Jezus spreekt in **Joh. 5** al van deze wonderbare verborgenheid. **Joh. 5:27**, komt Hij ten gerichte. **“En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is”**.

In **vers 28-29** spreekt Hij over de opstanding, de algemene opstanding, die aanvangt bij het begin van het Duizendjarig Vrederijk. **“Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel”**.

Maar in **vers 24-25** vinden we iets bijzonders staan: **“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven”**. Hij krijgt het niet, maar hij heeft het, omdat we deel aan Christus hebben. **“en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven”**.

Dan zegt Hij in **vers 25** een geheimenis: **“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die het horen, zullen leven”**.

**“de ure komt en is nu”**, een andere vertaling zegt **“het is reeds aangebroken, toen Hij dat sprak”**. Dit staat in tegenstelling tot wat er gezegd wordt in **vers 28** **toen Hij dat sprak**. Daar wordt duidelijk gesproken over een ure, die nog komen moet, na het gericht of bij het gericht.

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

Nu wordt dit altijd betrokken en in eerste instantie is het waar, op het feit dat degenen, die nu de stem van de Heer Jezus horen en daar aan gehoorzaam willen worden, geestelijk herboren zijn. Zij waren geestelijk dood en krijgen geestelijk het Leven, maar dat sluit ook het lichaam niet uit. Geest, ziel en lichaam behoren immers bij elkaar!

De Heer Jezus heeft het hier over een opstanding en als Hij dan zegt: **“De ure komt en is aangebroken”**, dan heeft Hij dat ook bewezen. Hij gaf er eerst al een kleine illustratie van, voor Zijn kruisdood, bij Lazarus. Lazarus lag al vier dagen in het graf en als de Heer Jezus dan tegen Martha zegt dat haar broer zal opstaan, dan zegt zij: **“ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dage”**.

De Heer Jezus zegt daarop: **“Ik ben de Opstanding en het Leven”**. Dan zegt Hij: **“Neem de steen weg”** en dan zegt diezelfde Martha: **“Dat kan niet, want hij riekt al”**. Dan is het antwoord: **“Heb Ik u niet gezegd, indien gij gelooft, gij zult de heerlijkheid Gods zien”**.

Dan roept Hij Lazarus bij naam en er gebeurt, wat Hij gezegd heeft: **“de ure is reeds aangebroken, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, zullen leven”**. Dat was niet alleen geestelijk leven, Lazarus kwam ook lichamelijk uit het graf. Nu is Lazarus weer gestorven, omdat de Heer Jezus toen nog niet als Hoofd, het volbracht had, want Hij moest de Eersteling zijn.

Lazarus stond weer op in een sterfelijk lichaam. Maar in **Matteüs 27** leest u, als de Heer Jezus uit het graf gekomen is, dan neemt Hij al vele heiligen mee. Het aantal weten we niet, maar vele ontslapen heiligen verrezen toen uit de graven en zijn aan velen broeders en zusters verschenen te Jeruzalem.

Ja, de ure komt en is reeds aangebroken, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, die heerlijke vooropstanding, die begon op de Paasmorgen (Gods feest van de eerstelingsgarf) met de Heer Jezus als Hoofd. En die vooropstanding werd gedeeld met vele leden van Zijn Lichaam, die al opstonden en die Hij meegevoerd heeft ten hemel.

Deze vooropstanding van de Zijnen wordt afgesloten, als Hij straks komt om de Gemeente thuis te halen, als het laatste lid is toegevoegd. Wie wil zeggen dat de vooropstanding ook nu niet plaats vindt, die kent de Schrift niet en de kracht van Zijn opstanding. De Heer Jezus heeft gezegd in **Joh. 5:21** **“Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil”**.

Toen Hij opstond uit de doden, heeft Hij vele leden al tot leven gebracht en als Hij door de eeuwen heen, dat Hij Zijn Gemeente bouwt, sommigen van die leden oproept tot een opstanding, dan gebeurt dat, want Hij is de Opstanding en het Leven en niets kan Hem weerhouden.

Wij moeten veel meer uit de opstandingkracht van de Heer Jezus leven, we hebben eeuwig leven en daarom gaven die eerste Christenen met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden en werden de machten van de hel onttroond en moesten wijken.

Ze waren onbevreesd, want ze wisten, dat, als zij ter wille van de Naam van de Heer Jezus gedood zouden worden, zij toch nooit van dat eeuwige Leven beroofd konden worden. Als God het toeliet, dat zij lichamelijk moesten sterven, dan was het goed. Ze waren er van overtuigd, dat Hij bij machte was, hen weer op te wekken, omdat de Heer Jezus het volbracht heeft. Wij zijn kinderen, zonen van de levende God, omdat wij kinderen van de opstanding zijn.

Overdenkt deze dingen in uw hart; wij zijn kinderen, zonen van de levende God, als we deel hebben aan de Heer Jezus, omdat wij **kinderen der Opstanding Z I J N!**

Geen van hen, die de Heer Jezus toebehoren, zullen behoeven te wachten, tot die laatste dag. Niet één! De Heer Jezus zegt in **Matt. 16-18**: **“En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen”**.

**“Mijn Gemeente die Ik bouw, de poorten van het dodenrijk, zullen haar nooit overweldigen. Die in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en die Mij gelooft, en leeft, zal in eeuwigheid de dood niet zien”**.  
Geloof u dat?

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

*“Indien gij geloof t, zult gij de heerlijkheid Gods zien”*. Niet toen alleen, ook nu. Want de ure is reeds aangebroken, dat allen, die naar Zijn stem horen en Hem volgen, zullen Leven.

We willen nu nog dieper ingaan op wat Paulus ons duidelijk maakt in **1 Cor. 15:22-23**. *“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde”*. Andere vertaling zegt: *“Zijn afdeling”*.

Paulus gebruikt hier in de grondtekst een Grieks woord, dat bekend was, als bijvoorbeeld een koning zijn leger opriep en aan liet treden in de rangordes. Eerst moest de generale staf komen en dan een tweede rangorde, de officieren en ten derde de manschappen.

Van datzelfde woord bedient zich de Heilige Geest door Paulus. Hier is ook sprake van rangordes, maar de meeste vertalingen blijven hier in gebreke. We lezen n.l. in **vers 23** *“Ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling. . . .”*. We gaan hier straks nader op in.

*“vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst”*, dat is de tweede rangorde: *“daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht onttroond zal hebben”*. Dat is de derde rangorde.

Let u goed op, die tweede rangorde zegt ons in onze vertaling: *“die Christus toebehoren bij Zijn intocht als Koning”*. Deze tweede rangorde slaat niet op de Gemeente, de ware Gemeente is dan al bij de Heer. Het zijn zowel gelovigen uit het Oude Testament, als ook zij, die nadat de Gemeente opgenomen is, nog in en door de Grote Verdrukking zich waarachtig bekeren, de martelaren uit Israël en uit de volkeren wereld.

Het is die rangorde, die Johannes ziet in **Openb. 20**, als de Heer Jezus met Zijn heilige Gemeente, die daar bij Hem is, gezeten op de witte paarden Zijn intocht houdt als Koning en dat is bij het aanbreken van de jongste dag. Als Hij komt ten gerichte, dan komt Hij niet alleen, want Zijn Gemeente zal met Hem oordelen en richten. *“weet gij niet”* zegt Paulus, *“dat gij zelfs de engelen zult oordelen”*?

Als de Heer Jezus in Zijn majesteit en heerlijkheid als Koning der koningen verschijnt en daar de vrouw van het Lam, die nu nog de bruid is, met Hem Zijn heerlijkheid deelt, dan lezen we, dat het eerste, wat er gebeurt, is, dat daar dan een opstanding is van hen, *“die het goede gedaan hebben”*. Van gelovigen in God en in Zijn Woord en in de Heer Jezus.

Johannes noemt dit de eerste opstanding. *“daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt”*. Hij moet immers die duizend jaar eerst heersen als Koning. Als Hij komt als Koning, dan vindt de opstanding plaats ten leve voor hen, die het goede gedaan hebben en ze zullen als zaligen ingaan in het aardse rijk, in het Duizendjarig Vrederijk.

En daarna de derde rangorde: *“daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt”*, dat wil zeggen dus aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk, dan zullen deze oude aarde en hemelen voorbijgaan en dan scheidt God in de Heer Jezus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.

Wanneer Hij alle heerschappij en macht onttroond zal hebben. Hij moet immers als Koning heersen, gedurende duizend jaar, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood, zie **Openb. 20**.

Samenvattend is de volgorde: dat als de Heer Jezus met Zijn heiligen komt om te richten, dan gaat eerst de opstanding ten leven plaats vinden van de Oud Testamentische gelovigen en zij, die na de opname der Gemeente nog tot geloof gekomen zijn. Vervolgens worden tijdens het Duizendjarig Vrederijk alle machten en krachten ontroond, onder Zijn voeten gelegd en het laatste is, dat de dood zelf vernietigd zal worden.

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

Dan volgt wat er staat in **Openb. 20** als dan de Witte Troon wordt opgericht, waarvoor de oude aarde en de hemel wegvluchten, dan lezen we, hoe de dood en het dodenrijk geworpen worden in de poel van het vuur.

Tijdens het Duizendjarig Vrederijk is er nog dood; deze is dan nog niet totaal onttroond, men kan nog sterven, daar is nog de aardse mens. Het staat duidelijk in Jesaja, dat de jongeling op honderdjarige leeftijd zal sterven, hij hoeft het niet.

Dan is er dus de opstanding ten oordeel aan het eind. Dan geeft de dood en het dodenrijk en de zee al haar doden die in haar zijn terug en dan worden ze geoordeeld voor die grote Witte Troon, het laatste oordeel.

Nu wil ik u eerst, die twee laatste rangordes nog eens duidelijk maken, zodat u het grote onderscheid gaat zien, tussen deze opstanding, die dus ook in het Oude Testament bekend was en dat geheimenis van de vooropstanding tussen de doden uit.

In **1 Cor. 15:35** staat: *“Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt”?* Inderdaad er is een onderscheid, ze worden allemaal opgewekt. **Vers 38** *“Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam”*, dat is de rangorde waar hij bij hoort.

Hoe staan zij op, die behoeren bij de opstanding ten leven, als de Heer Jezus op de jongste dag komt en eerst hen doet opstaan ten leven?

Met wat voor opstandinglichaam, zullen zij opstaan? In **Hand. 3:19-21** zegt Petrus: *“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij (God, de Vader) de Christus, die voor u (Israël) tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher”*.

God zal alle dingen weer oprichten in de Zoon, één van deze dingen is dit: In de beginnen heeft God Adam geschapen, naar Zijn beeld en gelijkenis en uit Adam Eva, met de Goddelijke opdracht, dat was het plan, de wil van God: *“Weest vruchtbaar en wordt talrijk: vervult de aarde”*.

God wil dat deze aarde, Zijn aarde geheel vervuld, bewoond zal worden met een heilig, zondeloos mensengeslacht. Dat God zal dienen en over de werken van Zijn handen zal regeren, in gehoorzaamheid aan God.

God schiep Adam een lichaam, dat de eigenschap had, voor de zondeval, dat Adam eeuwig zou kunnen blijven leven en ook Eva. Dat lichaam had de eigenschap gekregen om zich steeds te verjongen, steeds te vernieuwen, door de stofwisseling, zodat het nooit ouderdom of zwakte kende, want dat zijn, evenals de ziekte, de gevolgen van de zonde en de dood.

Als Adam en Eva niet gezondigd hadden, dan hadden ze vandaag nog geleefd, maar niet als een oude man en oude vrouw, maar in een jeugdige kracht, zoals wij nog nooit gezien hebben. Dan was er uit hen een zondeloos geslacht voortgekomen. Maar we weten hoe door de verleiding van de satan, het mensenpaar in de zonde is gevallen en het loon van de zonde is de dood.

Welnu, zij, die als de Heer Jezus komt met Zijn Gemeente ten gericht, het eerst zullen opstaan ten leven, krijgen dat opstanding lichaam, zoals Adam en Eva hadden voor de zondeval, dat is het herstel van alle dingen en dan wordt de aarde weer een paradijs. Dat is een lichaam wat zichzelf kan vernieuwen en in stand houden door de zegenende genade Gods natuurlijk.

We vinden dat ook, als Johannes in het boek Openbaring die heerlijke toekomst ziet. Dan ziet hij, hoe de mensen op de aarde toegang hebben tot dat wonderbare Jeruzalem en dat aan weerszijden van de rivier, die uit de Troon van God en door Jeruzalem stroomt, het geboomte des Levens staan, dat diende tot spijs voor de volken.

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

Ze mogen vrij eten van die boom des Levens en zo ook eeuwig leven. Want wat is Gods plan? Wat heeft God Abraham onder ede gezworen? Dat Hij met Abraham een verbond zou aangaan tot in duizend geslachten.

Zij die straks deel hebben aan die eerste opstanding ten leven en het Duizendjarig Vrederijk ingaan en daarna op de nieuwe aarde mogen zijn om die te bevolken, hebben niet alleen een lichaam gelijk aan dat van Adam en Eva, maar zijn ook nog man en vrouw.

Daar is nog voortplanting en de duizend geslachten moeten nog vol worden en vandaag zijn we nog niet eens aan het honderdste geslacht toe vanaf Adam, laat staan van Abraham. Het moet wonderbaar zijn voor deze mensen, die daar deel aan krijgen, dat ze zo'n heerlijk lichaam weer terug krijgen, zoals God Adam en Eva in de oorsprong had gegeven en het heerlijkste is, dat zij zondeloze kinderen zullen voortbrengen, een heilig nageslacht. Want het is Gods wil, dat straks die nieuwe aarde bewoond zal worden door een heilig mensengeslacht, dat God zal dienen in Geest en Waarheid, tot heerlijkheid Gods.

Zij, die opstaan ten oordeel, wat voor lichamen ontvangen zij? Dat moet een lichaam zijn, waarvoor God in Zijn genade en liefde en voorziening, Adam en Eva weerhouden heeft. In **Gen. 3:22** waar staat dat Adam en Eva in zonde gevallen waren, lezen we: ***“En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven”***.

Dat is verschrikkelijk, in eeuwigheid leven, gescheiden van God, eeuwig leven in een vervloeking van God, in een eeuwig verderf, hoe dat is, ik kan het mij niet voorstellen. Maar het zal vreselijk wezen.

De Heer spreekt ervan, één, die daartoe behoort was Judas. De Heer Jezus zegt, het was beter voor die mens, dat hij nooit geboren was. Dat was beter. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus. Ontzettend!

Maar nu komen we tot die eerste rangorde en daar gaat het nu in het bijzonder om. Dat geheimenis! Ik wil u eerst duidelijk maken, dat zoals wij het vertaald hebben staan, het niet juist kan zijn, dat **vers 23**, die eerste rangorde. ***“Ieder in zijn eigen rangorde, Christus als Eersteling”***.

We moeten de Schrift altijd goed in zijn verband lezen. In **vers 22** staat: ***“Want evenals in Adam allen sterven”***, maar Adam stierf niet in Adam, zijn nakomelingen stierven in hem. Is dat duidelijk?

Adam stierf door een overtreding, omdat hij Gods gebod overtrad en ongehoorzaam werd, en in zonde viel. En door die overtreding, stierven toen allen, die uit hem zijn voortgekomen. Adam sterft niet in Adam. Want Adam was geen zondaar, wij zijn allemaal zondaren; maar Adam **was** geen zondaar, hij **werd** een zondaar door overtreding en daardoor ontving hij de dood. ***“Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”***.

Maar Christus wordt niet in Christus levend gemaakt, want Christus **is** de Opstanding en het Leven en door Zijn daad van absolute gehoorzaamheid, namelijk dat Hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruizes, daarom kon de dood Hem niet vasthouden.

Het was onmogelijk dat de dood Hem vast kon houden, want Hij was zonder zonde. Ook in Zijn menswording, in Zijn menselijk lichaam kon de dood Hem niet vasthouden, omdat Hij gehoorzaam was aan Zijn God en Vader, tot de dood, ja, de dood aan het kruis.

En daarom heeft God Hem de Naam gegeven, die boven alle naam is. De Heer Jezus zegt in **Joh. 11**, als Martha zegt, dat ze weet dat haar broer zal opstaan ten jongste dag: ***“Ach Martha, gij kent in Wezen Mij nog niet, Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven, en komt niet meer in de dood”***.

In Adam moeten allen sterven, maar in Christus worden allen levend gemaakt. Dat is het eerste, maar er is nog meer.

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

Als Paulus spreekt van *“ieder in zijn eigen rangorde, Christus als Eersteling”*. Dan kan dat Woord rangorde nog niet gebruikt worden, want Christus is het Hoofd en de rangorde's komen uit Hem voort, naar de positie, die zij innemen tegenover Hem.

Zoals de koning zijn leger oproept, maar zelf niet tot die rangorde behoort, want hij is het hoofd van allen. De Heer Jezus is als eersteling opgestaan, dat heeft hij al gezegd in vers 20 *“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn”*. Wat staat er dan in vers 23: *“Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst”*.

U kunt het in de Griekse grondtekst vinden, als u dat kunt. *“Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als Eersteling”*, daar staat een Grieks woord, dat de betekenis heeft van de eerste vruchten van een bepaalde oogst en dat is nooit een vrucht.

Als de eerste vruchten van de graanoogst binnen gebracht worden, dan is dat niet één korreltje, maar een heleboel korrels. Als de eerste sinaasappelen binnenkomen, zijn dat de kostbaarste en ze worden prachtig verpakt, dat is waar niet één, maar dat zijn de eerste vruchten van de oogst. Dat wordt bedoeld in de grondtekst. Daarom moet het vertaald worden als *“Christus eerstelingen”*.

Het is een woord wat wel in het enkelvoud staat, maar op het meervoud slaat, dat is de rangorde van de Gemeente!

Als wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus, die de Eersteling is, dan zijn we eerstelingen geworden in Hem, omdat Hij de Eersteling is. Wij verliezen ons eigen leven, om Zijn Leven te ontvangen, zodat wij leden van Zijn Lichaam zijn geworden. Dan zijn we in Christus eerstelingen, zoals ook op vele plaatsen beschreven staat, hoe de Gemeente geroepen is om eerstelingen te zijn.

Als we de Heer Jezus hebben als ons Leven, dat Hij in ons leeft, dan leef ik niet meer, maar de Heer Jezus leeft in mij, zoals Paulus het zegt. Wij zijn niet alleen eerstelingen, maar we hebben ook deel aan dat onvernietigbare leven, we hebben dan deel aan Hem, die zegt: *“Ik ben de Opstanding en het Leven”*.

Op het zelfde ogenblik, als wij de Heer Jezus aanvaard hebben, zijn we opstandings kinderen, zoals er geschreven staat. De Heer zegt in Luc. 20:34-36 *“En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden (letterlijk staat er de opstanding tussen de doden uit, zoals de Heer Jezus opstond), huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn”*.

Als de Heer Jezus mijn bezit is geworden, mijn leven, dan ben ik een opstandingsoon door Hem en daarom geen Adamskind meer, maar een zoon van de levende God. Dan komen we ineens tot dat grote geheimenis.

We zagen dat degene, die ten leven opstaan bij de aanvang van het Duizendjarig Vrederijk, als de Heer Jezus komt ten gerichte, opstaan in een lichaam zoals Adam en Eva gehad moeten hebben voor de zondeval, wat eeuwig leven is, maar wat toch mens blijft, man en vrouw en wat ook voortplanting kent, tot de duizend geslachten vol zijn gekomen.

We zagen ook, dat zij die aan het eind van die dag, aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk, opstaan ten oordeel, ook een eeuwig lichaam ontvangen, maar ten verderf.

Hoe staan nu zij op, die tot die eerste rangorde behoren? Ook daar heeft Paulus het over in vers 40 van 1 Cor. 15. *“Er zijn hemelse en aardse lichamen”*. Ja, zij, die ten leven opstaan, krijgen een aards lichaam, dat eeuwig leeft, maar de Gemeente wordt veranderd!

Daarom spreekt Paulus hier van verandering. We krijgen een hemels lichaam.

**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

Wat voor lichaam? In **Filp. 3:20-21** staat het duidelijk. *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.*

Paulus spreekt steeds van veranderen. Wat was dat voor een lichaam, voor een wonderbaar lichaam, waarmee de Heer Jezus opstond, tussen de doden uit? Dat was geen aards lichaam meer, het was wel een Lichaam, maar een Hemels Lichaam, de aarde kon Hem niet meer vasthouden. Hij kon er mee naar de Hemel varen en Hij kon er mee ook weer terugkomen.

Hij kon met dat Lichaam door gesloten deuren en muren komen en Hij kon er ook weer door verdwijnen. Hij kon voor hun ogen eten, maar Hij hoefde het niet te doen. Het is een Lichaam, wat normaal voor ons onzichtbaar is, maar wat Hij zichtbaar kan maken, als Hij dat wil, een Hemels Lichaam.

Daarom zegt de Heer Jezus ook duidelijk in **Luc. 20:35**: *“maar die waardig gekeurd zijn, deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding tussen de doden uit (zo zegt de Griekse grondtekst het), huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen, want zij kunnen niet meer sterven, immers zij zijn aan de engelen gelijk”.*

Engelen hebben geen aards lichaam, maar een Hemels Lichaam. Normaal zijn ze voor ons onzichtbaar, maar ze kunnen zich zichtbaar maken. Ze kunnen in ons midden komen, ze kunnen ook weer zo verdwijnen, zoals de Heer Jezus, maar ze kunnen zich zo zichtbaar maken, dat men denkt gewone mensen te zien.

Denk maar aan **Hebr. 13:2**. *“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd”.*

Denkt u maar aan Lot en de mannen van Sodom. Ze dachten dat het gewone mannen waren en wilden met hen daarom ook hun sex bedrijven, hun gruwelijke spel. Lot dacht ook niet anders dan dat het reizigers waren. Hij bood ze zijn huis aan, gastvrijheid en maakte een maaltijd voor hen klaar. Maar het waren engelen en zo zijn er vele plaatsen. Het was een engel die Petrus en Johannes bevrijdde, toen zij in de kerker zaten.

Als dan het Sanhedrin samenkomt en opdracht geeft, om ze uit de cel te halen, dan staan ze vol ontzetting, want de wachters waren nog voor de deur. De deuren van de kerker zijn zorgvuldig gesloten en toch zijn die mannen er uit verdwenen, want een engel heeft hen weggehaald.

Hij kan door gesloten deuren heen komen, zoals de Heer Jezus. Een ander voorbeeld is later bij Petrus; hij zit met ketenen aan handen en voeten gebonden, in een dubbele laag en dan komt er een engel, dan vallen zo de ketenen van hem af, de deuren gaan open en niemand merkt het. Zelfs Petrus merkt het niet, hij dacht dat hij droomde, dan gaat die engel een paar straten met hem en verdwijnt hij.

Toen wist Petrus dat het een engel was. De Heer had zijn engel gezonden. Dat is de toekomst voor de Gemeente, we zullen meer dan engelen zijn. Dat is het wonder, opdat er een verbinding tussen hemel en aarde komt, door die wezens, die een lichaam hebben, dat zowel aan de hemel, als ook aan de aarde, is aangepast. Het is wonderbaar.

Daarom is de Heer Jezus in de Gemeente de Middelaar van het komende Koninkrijk. De Heer Jezus ontvangt het van de Vader en de Gemeente ontvangt het uit Hem en die Gemeente zal het weer overbrengen aan Israël en de volkerenwereld. Zo wordt het straks in het komende Rijk. Wat een heerlijkheid! Ook dat is naar het plan van God, want de Heer Jezus komt om alles te herstellen.

Wat is er nog meer wat hersteld moet worden? Wie was de directe aanleiding dat de mens, Adam en Eva in zonde voelen? En wie is het nog steeds, die deze wereld totaal vergiftigd en beheerst met zijn demonische machten?



**Bijbelstudie Centrum: studie**  
**“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”**

Satan met zijn horden! Ze zijn engelen, maar gevallen engelen, ze waren eens zonen van God, ze hebben hemelse lichamen, maar toen satan het durfde, om de mens, die naar het beeld van God geschapen was, te verleiden en in de zonde te storten, daarmee bezegelde satan toen zijn lot.

Daar het goed is bij God om recht te doen en waar satan en zijn engelen gevallen zijn als zonen, hemelse zonen en waar het mensengeslacht, door satan verleid is, zegt God dat satan nu zal moeten meewerken, dat uit die verleide Adam en Eva ook een geslacht komt, in Mijn Zoon, dat gelijk zal zijn, ja, heerlijker dan satan oorspronkelijk was met zijn engelen.

Een geslacht dat een Hemels Lichaam krijgt; we zullen zonen van de levende God zijn. Is de Heer Jezus ook niet de Heer van de engelen? Daarom is Hij ook onze Heer. En zoals satan nu vanuit de hemelse gewesten deze wereld beïnvloed en tot een verschrikking maakt, zo zal God Zijn Gemeente doen komen met de Heer Jezus als hemelse zonen, met Hemelse Lichamen, die grote bemiddelaars zullen worden, tussen hemel en aarde, om straks Israël en de volkerenwereld te gaan leiden, verkondigen en leren, dat is het geheimenis Gods en hoe wonderbaar is Gods belofte.

Staat er niet in **Efeze 3**, hoe de engelen, de overheden en machten nu door God geleerd worden, door middel van de Gemeente?

Staat er niet geschreven, dat de Gemeente erfgenamen geworden zijn van de heiligen in het licht? Voor de Gemeente geldt, dat ze straks geen man en vrouw meer zijn. Ze zijn aan de engelen gelijk, een veel grotere heerlijkheid. We zullen ons op een andere wijze, kinderen Gods mogen verwekken. Verstaat u dat? Geestelijk!

Daar mogen we ons nu al mee bezig houden. Elke keer, als we een ziel tot God gebracht hebben, die wedergeboren wordt, bent u door God gebruikt, om een kind te verwekken voor Hem, weet u dat? Door het zaad van God. Dat is onze roeping, we zullen aan de engelen gelijk zijn. Daarom huwen we niet en worden niet ten huwelijk genomen, want zegt de Heer, **“zij zijn zonen van God, omdat ze zonen van de Opstanding zijn”**.

### **Wonderbare heerlijkheid!**

Daar is het wachten op. Satan maakt zich op, op een wijze zoals nog nooit gebeurd is, hij weet dat zijn tijd kort is, vreselijk gaat hij te keer en vergiftigd het mensengeslacht, maar dan is ook de tijd gekomen, zoals Paulus het zegt in **Rom. 16**, dat satan onder onze voeten verpletterd zal worden.

En Israël, het ware Israël, dat kleine volkje, dat nu nog aan alle kanten belaagd wordt, zal als God straks gaat ingrijpen, Zijn aardse vijanden, onder hun voeten leggen. Ook de Gog en Magog, die opmarcheren, worden straks in Armageddon als Zijn aardse vijanden onder de voeten van Israël gelegd.

Maar er is een veel ergere vijand en die moet eerst verpletterd worden. Dat zijn de duistere luchtvorsten, want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de Hemelse Gewesten.

Wij zijn door de Heer Jezus meer dan overwinnaars, door Hem, die ons doet delen in Zijn Overwinning.  
**Groot is uw roeping en heilig uw taak!**

We zullen allen veranderd worden, niet allen ontslapen meer, we hoeven de dood niet te zien. Allen worden veranderd en aan Hem gelijk en varen ten hemel, om zo voor altijd bij Hem te zijn, Zijn Naam ter eer.

Amen.