

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

deel 6 van 7 delen

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze zeer speciale en ingrijpende studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

We gaan weer verder met dit machtige onderwerp en lezen eerst twee Schriftgedeelten en wel Joh. 5:19-29 en 1 Cor. 15:51-57.

Joh. 5:19-29 “Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel”.

Vervolgens 1 Cor. 15:51-57 *“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus”.*

We zullen met elkaar vanuit de Schrift de heilsgeheimenissen mogen zien, die God na de Pinksterdag geopenbaard heeft. Paulus spreekt hierover in 1 Cor. 15:51 *“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen (de kinderen Gods) zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik”.*

Allereerst willen wij nu stilstaan bij de opstanding van onze Heer Jezus. We moeten goed beseffen, wat dat werkelijk betekent voor God's kinderen. God's kinderen zijn zij, die waarlijk de Heer Jezus hebben aangenomen naar Joh. 1:12-13, waar staat: *“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen God's te worden, hun, die in Zijn Naam (Zijn Wezen) geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”.*

We hebben uit het Schriftgedeelte uit 1 Cor. 15 gelezen in vers 56 *“De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet”.* We weten dat de dood gekomen is door de zonde; het loon dat de zonde geeft is immers de dood. In Joh. 5 hebben we net gelezen, hoe God eens rechtvaardig zel oordelen en dat Hij dat zal doen door de Zoon, zoals het staat geschreven in vers 22: *“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven”.*

Gods oordeel is absoluut juist en rechtvaardig en waar de mens in zijn lichaam gezondigd heeft en met zijn lichaam de zonde heeft bedreven, kan het niet anders dan, dat aan het einde der dagen, die God de mens gesteld heeft hier op aarde, want alle mensen zullen moeten opstaan, wie ze ook zijn. Allen zullen lichamelijk weer opstaan, opdat zij in het lichaam zullen worden geoordeeld naar wat zij gedaan hebben.

In Joh. 5:27 staat *“En Hij (God de Vader) heeft Hem (de Heer Jezus) macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon der mensen is”.*

Hij, die de Zoon van God is, voor eeuwig en met de Vader eeuwig God, die is ook mens geworden. Hij heeft immers de menselijke staat aangenomen en zo is Hij ook Zoon des mensen geworden en door Zijn dood en opstanding is Hij ook de aangewezen om een rechtvaardig oordeel uit te spreken en daarom zullen ook allen in de Heer Jezus opstaan uit de doden.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Zoals Paulus ook zo duidelijk zegt in **1 Cor. 15:20-22** *“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens (Adam), is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”*.

Allen, ook de meest zware zondaars en overtreeders, ook zij die niet zouden willen opstaan, zij zullen moeten opstaan in hun lichaam, opdat zij geoordeeld worden, wat zij in hun lichaam hebben verricht, hetzij goed, hetzij kwaad.

Paulus schreef dus in **1 Cor. 15:23-24** in opdracht van God: *“Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het Koningchap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben”*.

Allen worden wel in Christus levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde. Eens zullen allen opstaan, maar er zijn gelukkig ook onder ons, die niet meer hoeven te sterven.

Nu hebben we in **1 Cor. 15:51** gelezen *“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden”*. Dit is een groot Goddelijk geheimenis, één van die grote geheimenissen Gods, die God na de Pinksterdag geopenbaard heeft door de Heilige Geest aan Zijn apostelen en profeten van het Nieuwe Testament, n.l. dat Gods kinderen niet allen zullen ontslapen, niet allen zullen sterven, maar wel allen zullen veranderd worden.

Voordat wij op dit geheimenis dieper ingaan, wil ik u eerst nog eens duidelijk aantonen vanuit de Schrift, wat niet een geheimenis was voor de Pinksterdag en voor de komst van de Heer Jezus, n.l. dat aan het eind der dagen, alle mensen tot aan de laatste toe, vanaf Adam, zullen opstaan uit de doden.

Dit had God al bekend gemaakt door Zijn profeten in het Oude Testament. We vinden dit zowel in het Oude als Nieuwe Testament. In **Joh. 11** lezen we, hoe de Heer Jezus als degene, die de Opstanding is en het Leven, Lazarus uit de doden terugroept. De Heer Jezus zegt tot Martha in **vers 23** *“Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan”*.

Het antwoord van Martha is dan, als een gelovige, God vreemde Jodin, die onderwezen was in de wet en de profeten: *“Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dage”*. Dat was geen geheimenis, de opstanding van alle mensen. Dat was al bekend in het Oude Testament en de vrome gelovige Joden wisten dat.

We willen stilstaan bij dat *“ten jongste dage”*. We hebben het met elkaar gelezen, dat Paulus zegt: *“ieder naar zijn eigen rangorde”*. Die algemene opstanding van alle doden zal plaats vinden *“ten jongste dage”*. Wat bedoelt de Schrift hiermee? Andere vertalingen zeggen *“ten laatste dag”* of *“ten uiterste dag”*. Deze drie uitdrukkingen spreken elkaar niet tegen, maar zijn een uitdrukking van het woord, dat daar gebruikt wordt in de grondtekst.

God heeft de mens een aantal Goddelijke dagen geschonken, dat hij hier zal leven, dus geen dagen van 24 uur, maar tijdperken. Er zijn zeven tijdperken. Het eerste tijdperk begon bij de schepping van de mens; van Adam tot de zondeval. Het tweede tijdperk van de zondval tot de zondvloed, de tweede dag die God de mens gaf. De derde dag na de zondvloed tot aan de roeping van Abraham. Daar was eerst het oordeel nog bij over de torenbouw van Babel.

De vierde dag, vanaf de roeping van Abraham tot aan Mozes, de uittocht uit Egypte. Dit is de tijd van de oudvaders, de aardsvaders. De vijfde dag was van de wetgeving op de Sinaï tot aan het kruis van Golgotha. De zesde goddelijke dag is van af het kruis en de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest, tot aan de dag van heden; deze dag zal spoedig ten einde lopen.

Al deze Goddelijke dagen, die al voorbij zijn, werden afgesloten met een Goddelijk oordeel, zo zal ook de zesde dag, waarin wij nu leven, *“de dag der genade”*, afgesloten worden met een Goddelijk oordeel. De Heer Jezus zal dat uitoefenen, opdat dan daarop aansluitend, daar de laatste dag op volgt, die God

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

in Zijn wonderbaar plan met deze wereld heeft, die zevende dag, die bekend staat als de dag van **“het Duizendjarig Vrederijk”**.

Dan zal de Heer Jezus op deze oude aarde regeren en oordeel houden over de levenden en doden. Welnu, dat Duizendjarig Vrederijk, die zevende dag, dat is de laatste dag, ook genoemd **“de jongste dag”**, of wel **“de uiterste dag”**. Het is de uiterste dag van God, aan de mens gegeven. Want daarna, na die zeven dagen, komt er immers een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alleen gerechtigheid woont.

Het was dus al in het Oude Testament bekend, dat ten tijde van die laatste dag of anders gezegd, dat Vrederijk, dat zou komen, die algemene opstanding zou komen. Israël is dan hersteld en heeft het erfdeel in bezit genomen en wordt dan het hoofd van de volkeren wereld. Natuurlijk, want het is in die laatste dag, dat de Heer Jezus oordelen zal.

Zo vinden we het ook op verschillende plaatsen in het Oude Testament. Job roept het al uit in **Job. 19:25** **“Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden”**, dat wil zeggen, dan zal Hij de inmiddels tot stof vergane lichamen doen herrijzen.

Wat ook bekend was in het Oude Testament, was dat aan dat Duizendjarig Rijk, die laatste dag, die dus ook de opstanding van alle mensen zou geven, dat daar direct een komst van God aan vooraf ging, een komst van de Messias om gericht te houden. Met andere woorden, die laatste dag wordt ingeluid door de wederkomst van de Heer Jezus, als Rechter en Koning.

We vinden dit in het Oude Testament al vermeld in **Jes. 26**. Dan spreekt de profeet Jesaja het volgende in vers 19-21 **“Herleven zullen uw doden - ook mijn lijk -, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken”**.

“De aarde zal aan de schimmen (de ontslapenen) het leven hergeven”. Maar dat gaat gepaard met een oordeel, als Hij komt. Dan komt immers een grote gramschap van God over Israël en de volkerenwereld. **“verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de Here (dat is de Messias, de Heer Jezus, de Christus, want God heeft Hem immers tot Heer gemaakt) verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken”**. Dat zijn allen die vermoord werden ter wille van God en ter wille van de Naam van Jezus, de Christus.

De profeet Daniël moet hetzelfde doorgeven: dat in het laatste der dagen die opstanding zal plaats vinden, maar dan zal dat ingeluid worden door een tijd van grote benauwdheid, de Grote Verdrukking over Israël. In **Dan. 12:1-2** staat **“Te dien tijde (dat is als de laatste dag aanvangt) zal Michaël opstaan (dat is de aartsengel), de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen”**.

Hier spreekt ook de Heer Jezus van in Zijn profetische rede, als Hij spreekt over Zijn wederkomst voor Israël en de wereld, wat gepaard gaat met ontzettende oordelen, **Matteüs 24:21** **“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal”**.

Dat is in het bijzonder dan in het Joodse land, zie vers 15-18 **“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting (dat vreselijke afgodsbeeld en de antichrist) waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (dan moet de Tempel herbouwd zijn) - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen”**.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Dan. 12:1b *“en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden”.*

De Grote Verdrukking, de grote benauwdheid, die in het bijzonder over het Joodse volk kom brengt het Joodse volk als volk tot bekering. Dat zijn zij, die God als waarlijk Israël kent. *“in die tijd zal uw volk ontkomen”*, want dan gaat het Vrederijk immers aanvangen, dit is de inleiding tot het Vrederijk.

Nu heeft dat de Heer Jezus ons ook opnieuw bevestigd, dat God dat door Hem doet. In **Joh. 5** leest u dat precies in **vers 27** *“En Hij (God de Vader) heeft Hem (de Heer Jezus) macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is”.*

Aan het einde van het Duizendjarig Vrederijk, als de volkeren ondanks de vrede die er 1000 jaar geheerst heeft, onder satan nogmaals een laatste slag zullen leveren tegen Israël, dan breekt het tijdstip aan, dat de Heer Jezus gericht gaat houden. **Vers 28-29** *“Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel”.*

Wat toen nog niet bekend was, is de tijdsruimte tussen de opstanding ten leven en de opstanding ten oordeel, die beiden op die laatste dag geschieden zullen, maar de opstanding ten leven vindt plaats bij de aanvang van het Duizendjarig Rijk en de opstanding ten oordeel, ten gerichte, vindt plaats bij het einde van het Duizendjarig Rijk.

Dat is ons pas geopenbaard geworden door de apostel Johannes in het laatste Bijbelboek **Openbaringen 20:4**. Daar zien we, hoe de Heer Jezus wederkomt met Zijn heiligen om gericht te houden en het Koningschap op te richten hier op aarde, dat Vrederijk te stichten.

“En ik (Johannes) zag tronen, en zij (de Heer Jezus en Zijn Gemeente) zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen (het gaat hier nog om ontslapenen), die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hebben aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang”.

Let u op, dat zijn de zielen dus, die of onthoofd zijn om het getuigenis van de Heer Jezus in die laatste tijd, of ook daar vooral in het Oude Testament, om het Woord van God en die noch het beest, dat is de antichrist, noch zijn beeld hebben aanbeden.

“en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren”. Dat is dus de opstanding ten leven. *“over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met Hem als koningen heersen, duizend jaren”.*

Daarna vindt u in de **verzen 11-15**, hoe aan het eind van het Duizendjarig Rijk, alle doden moeten opstaan, **vers 12** *“En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken”.*

Een opstanding ten oordeel, want het is het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon. Ik ga hier nu niet verder op in, opdat er nu gelegenheid is om het te hebben over wat wel een geheimenis is en wat Paulus ook bijzonder geopenbaard heeft gekregen, wat we gelezen hebben in **1 Cor. 15:51** *“Zie, ik deel u een geheimenis mede”.* Wat is een geheimenis?

Een geheimenis voor hen, die in de Heer Jezus zijn; aan hen wordt dit geopenbaard. Het is voor ons, als wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus, als wij aan die roepstem van God gehoor hebben gegeven, die tot ons kwam door middel van de prediking van de Heer Jezus in Zijn kruisdood en opstanding en verheerlijking, als wij ons onverwijld hebben overgegeven aan de Heer Jezus, om Hem als Heer te aanvaarden en niet meer voor onszelf te leven, maar voor Hem, die Zijn Leven voor ons gaf. Hij, de

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Heer Jezus stond op tussen de doden uit, Hij, de Levensvorst, die de dood niet houden kon, die Zelf zegt bij de opstanding van Lazarus: *“Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft, zal leven, al was hij gestorven”*.

Als wij deel hebben aan de Heer Jezus, dan betekent dat, deel hebben aan Zijn eeuwig Leven, een onvernietigbaar en onvergankelijk Leven.

Dat betekent ook, dat wij deel hebben aan Zijn opstanding tussen de doden uit en dat is een opstanding die niet bekend was in het Oude Testament.

De Heer Jezus heeft de menselijke staat voor u en mij aangenomen en heeft onze zonden in Zijn Lichaam weggedragen op het vloekhout, om daar reeds voor de Zijnen in dat Goddelijk gericht te gaan, opdat God alleen, die van de Heer Jezus zijn, reeds in het Lichaam geoordeeld heeft, toen Hij in onze plaats Zijn Zoon in dat Lichaam veroordeelde, voor uw en mijn zonden en Hij daar voor uw en mijn zonden stierf in die vloekdood. Daarna deed God Hem verrijzen (opnieuw geboren doen worden) uit de doden.

Toen de Heer Jezus als Zoon des mensen gestorven was voor onze zonden, hoefde Hij niet te wachten naar Goddelijke tijdsorde, totdat de opstanding der rechtvaardigen ten leven zou komen. De Heer Jezus is niet bij deze opstanding, de dood kon Hem niet houden, omdat Hij zonder zonden is en omdat Hij God zelf in het vlees is, een onvernietigbaar Leven.

Zo zien we, hoe de Heer Jezus verrees ten derde dag, als Triomfator, de triomferende Levensvorst. De dood kon Hem niet houden, omdat Hij geen zonde had. De dood heeft alleen macht, waar zonde gedaan is in het lichaam. Hij is zonder zonde, Hij heeft de zonde zelfs niet gekend. In **Hand. 2:24** staat: *“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden”*.

De Heer Jezus greep de dood vast, Hij heeft nu de macht over de doden, het dodenrijk en over de hel. Hij heeft de dood overwonnen, zoals ook in **Openb. 1** zo heerlijk geschreven staat als Johannes Hem ziet.

Openb. 1:17-18 *“En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”*.

De dood kon Hem niet houden en toen gebeurde er iets geweldigs, waar de engelen begeerden een blik in te slaan. Het was bekend, die algemene opstanding, omdat God rechtvaardig is, maar nu verrees daar de nieuwe mens, de Heer Jezus uit de doden, letterlijk tussen de doden uit, een vooropstanding.

De Heer spreekt hierover ook tot Zijn discipelen, maar zij hebben Hem niet begrepen. Dat konden zij ook niet, dat konden zij pas begrijpen na de Pinksterdag. U vindt dat in **Marc. 9:9**. Zij dalen dan af van de berg der verheerlijking en dan zegt de Heer Jezus tot Zijn discipelen: *“En terwijl zij van de berg afdaalden, verbood Hij hun, dat zij iemand zouden vertellen, hetgeen zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan”*.

Letterlijk staat er, *“tussen de doden uit”*, de vooropstanding en **vers 10** *“En zij hielden dit Woord vast en trachtten onder elkaar te weten te komen, wat het was, uit de doden opstaan”*. Zij, als vrome gelovige Joden, wisten wel van de opstanding ten laatste dagen, maar wat was dit nu? Een *“opstaan tussen de doden uit”*, daar hadden zij nog nooit van gehoord, het was ook onbekend en werd pas aan hun geopenbaard op de Pinksterdag.

We lezen dat ook in **Hand. 4:1-2**, dat zij dan openlijk gingen prediken tot ergernis van de Joodse schriftgeleerden. *“En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Saduceeen, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden uit verkondigden”*.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Ze waren niet verontwaardigd, omdat zij de opstanding verkondigden ten laatste dagen, die verkondigden zichzelf ook, maar een vooropstanding in de Heer Jezus was voor hen een valse leer, omdat zij immers de Messias, de Heer Jezus verwierpen.

Hij verrees tussen de doden uit, omdat de dood Hem niet kon vasthouden. Als wij nu deel hebben gekregen aan de Heer Jezus, de Christus der Schriften, dus deel aan Zijn onvernietigbaar Leven, deel aan Zijn opstanding tussen de doden uit, dan is daar het logisch gevolg van, dat ook allen, die van de Heer Jezus zijn, niets meer met die opstanding ten laatste dagen te maken hebben.

Zij staan, net als hun Hoofd en Heer, op tussen de doden uit, voordat Hij komt ten gericht. Het is een verschrikkelijk tekort in de Christelijke kerken, dat men dit niet leert, want het is een fundamenteel kernpunt.

Men weet totaal niet wat de Gemeente werkelijk is, als Lichaam van Christus. Daarom zal de Gemeente verrijzen, voordat de Heer Jezus met haar naar de aarde komt ten gericht en dan ook de laatste dag aanbreekt.

De laatste dag begint met de opstanding ten leven, voor zowel de gelovigen uit het Oude Testament, als diegenen die nadat de Gemeente weggenomen is, tot erkenning van de waarheid gekomen zijn. Aan het einde van de laatste dag, na het Duizendjarig Vrederijk, volgt de opstanding ten oordeel.

De Heer Jezus heeft hiervan gesproken in **Luc. 20**. Dan vragen zij Hem naar de opstanding en geeft de Heer Jezus hun een antwoord, dat voor hen nog verborgen was. Hij antwoordt hen eerst in **vers 37-38** en bevestigt daar wat zij wel wisten, namelijk dat er een opstanding van alle mensen zal komen aan het einde.

“Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen”.

Deze opstanding was hun wel bekend, de opstanding ten leven en ten oordeel. Maar nu gaat de Heer daarvoor nog iets anders zeggen in **vers 34**. ***“En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden*** (Jezus gaat hier iets verkondigen, wat ze niet wisten, een opstanding weer van tussen de doden uit), ***huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen”.***

Neen, deze mensen, die waardig gekeurd worden voor de opstanding tussen de doden uit, huwen straks niet meer en worden niet meer ten huwelijk genomen, want zij kunnen niet meer sterven, ze hebben, evenals de Heer zelf, eeuwig onverderfelijk, onvergankelijk Leven, want zij hebben het Leven van de Zoon, zij zijn leden van Zijn Lichaam.

In **vers 36** staat ***“Want zij kunnen niet meer sterven; immers ze zijn aan de engelen gelijk”.*** Deze leven niet meer als aardse mensen en ook niet in het Vrederijk dat komt. In het Duizendjarig Vrederijk zullen ook volkeren, waaronder Israël, die behouden worden, als aardse mensen leven, en dan is daar nog het huwelijk, maar de Gemeente krijgt een veel grotere heerlijkheid.

Ook de engelen huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. Deze mensen krijgen een hemels lichaam, dat aan dat verheerlijkte Lichaam van de Heer Jezus gelijk zal zijn. ***“kinderen Gods, omdat zij kinderen van de opstanding zijn”.*** Geen mensenkinderen meer, maar kinderen, zonen van de levende God. En waarom zijn ze dat? Omdat zij kinderen der Opstanding zijn, niet worden, maar **ZIJN!**

Tot zover, volgende week het slot van dit machtige onderwerp. De Heer Zegene u, Amen.