

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

deel 4 van 6 delen

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze zeer speciale en ingrijpende studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

We gaan nu met ons onderwerp verder, over de wonderbare heilsgeheimenissen, die God voor de Gemeente heeft. De vorige keer mochten we het hebben over het grote geheimenis Gods voor de Gemeente, hoe God de Gemeente roept uit Jood en heiden in Zijn Zoon de Heer Jezus, tot een Lichaam.

Dit is het allergrootste scheppingswerk Gods, dat Hij in de Heer Jezus tot stand gebracht heeft, door Zijn kruisdood en opstanding. En allen die tot dat ene Lichaam behoren, hebben deel aan de persoon van de Heer Jezus. Nu willen we bij een volgend geheimenis stilstaan, dat direct ook daarmee verbonden is.

Als wij deel hebben aan de Heer Jezus, als de Heer Jezus ons leven is geworden en wij dus in alles delen met Hem, dan is het ook delen in Zijn dienst.

Paulus spreekt over dit geheimenis in Col. 1:25-27, waar hij schrijft: *“Haar dienaar (dat is de dienaar der Gemeente, het Lichaam van Christus) “Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid”.* Dit mogen we ook vertalen: *“Christus onder (in) u, de hoop der heerlijkheid”.*

We zagen dus in dat vorige grote geheimenis, hoe God ons in de Heer Jezus geroepen heeft en daar gemaakt heeft, tot dat ene Lichaam van de Zoon, dus dat wij in de Heer Jezus zijn.

Maar nu willen we onze aandacht vestigen op, wat daar onlosmakelijk mee verbonden is: Hij in ons en dat is vooral van grote betekenis voor de dienst. Er staat geschreven in Rom. 14:7-8a *“Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here”.*

Dit betekent, dat we niet meer van onszelf zijn, maar bestemd zijn voor Zijn dienst. We hebben de vorige keer gezien, hoe de Heer Jezus ons de heerlijkheid gegeven heeft, die Hij van de Vader heeft ontvangen. *“de heerlijkheid, die Gij Mij, Vader, hebt gegeven, die heb Ik hun gegeven”*, en tot die heerlijkheid, behoort ook Zijn dienst.

Want er staat geschreven, dat de Zoon, de Heer Jezus, niet leeft voor zichzelf, maar dat Hij leeft voor Zijn God en Vader, zoals we duidelijk zien in Rom. 6:10 *“Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens en voor altijd gestorven: wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God”.*

Hij leeft voor God. We hebben in de Schrift gelezen, hoe God de Vader onzichtbaar is; God is Geest, die niemand ziet. Maar die Almachtige God, wil Zich in Zijn schepping bekend maken, Hij wil Zich openbaren en die schepping leiden en leren, zodat Zijn schepping tot volmaaktheid mag komen, want dat is het doel van God.

“God alles in allen”. Zijn schepping mag Hem kennen en dat leven van Hem ontvangen. Daarvoor heeft God ook Zijn Zoon gegeven, want de Heer Jezus is de openbaring van de onzichtbare God. Hij is God in het vlees gekomen voor deze geweldige dienst; om niet alleen deze schepping vrij te maken, te verlossen, maar ook terug te brengen tot God de Vader en tot die heerlijkheid, dat God alles in allen zal zijn.

Daartoe is Hij dus geroepen door Zijn Vader, tot die grote, heilige dienst; dat we in Hem, God geopenbaard krijgen en dat God in Hem te midden van Zijn schepping woont, leeft en spreekt en Zich openbaart. Zien we, hoe de Heer Jezus, gelijk het geschreven staat, letterlijk *“Zich Tabernakelde”*, kwam wonen in het vlees, als een levende Tempel van God, Zijn Vader.

We zien dat ook duidelijk in Joh. 1:14 *“Het Woord (dat is immers de Zoon, de Logos) is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid”.*

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Een andere vertaling zegt het zo: *“Het Woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, het heeft onder ons getabernakeld”*. Onze lichamen zijn immers een tent en nu wil God die tent hebben als een Tabernakel voor Hem. Dat lichaam, dat u gekregen hebt, is een Tempel, een huis, waar God in wil komen, opdat Hij Zich daarin kan openbaren en zo was het ook bij de Heer Jezus.

In Hem vond God pas Zijn eerste werkelijke Tent, Zijn werkelijke Tabernakel, zoals Jezus Zelf getuigt, in **Joh. 2:18** als men Hem vraagt: *“Welk teken toont Gij ons, dat Gij dit moogt doen”?* Dan is het antwoord van de Heer Jezus in **vers 19**: *“Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen”*.

Zij verstonden het niet, ze dachten dat Hij over dat stenen gebouw sprak, maar **vers 21** geeft ons de verklaring: *“Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams”*. Die werd immers op het kruis afgebroken, maar die verrees binnen drie dagen in dat verheerlijkte Lichaam.

Welnu, dat is één van de grote roepingen van God, voor Zijn Zoon. Hij heeft Zijn Zoon geroepen om voor de Vader een levende Tempel te zijn, om zo de schepping Gods te openbaren en daarom stelde Hij Zijn lichaam geheel ten dienste van God de Vader.

Vanaf dat ogenblik zien we de Heer Jezus optreden in het openbaar, toen begon Zijn werkelijke dienst. Dan horen we steeds het getuigenis van de Heer Jezus, dat de Zoon niets uit zichzelf doet, tenzij Hij het de Vader ziet doen. *“Want het is de Vader, die in Mij is”* zegt Hij, *“Hij doet de werken”*. Hij stelde zich geheel beschikbaar, stelde ook Zijn Lichaam en Zijn leden ten dienste van Zijn God en Vader. Zo kon God de Vader door de Heilige Geest door Hem werken, door Hem spreken, die grote dienst door Hem verrichten.

Als we nu deel gekregen hebben aan de Heer Jezus, dan delen wij in Zijn heerlijkheid, maar ook in Zijn roeping en dienst. Wij zijn immers hier het Lichaam van de Heer Jezus *“want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt”*. **1 Cor. 12:13**

Dit betekent dan, dat wij ook niet meer van onszelf zijn, maar dat wij duur gekocht zijn, door het kostbare levensbloed van Gods Zoon. Hij is voor ons, in onze plaats gestorven en opgewekt. Paulus zegt: *“ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt”*. **2 Cor. 1:9**

Laten ook wij onze lichamen en onze monden en alles wat wij zijn, Hem ten dienste stellen, ons geheel ter beschikking stellen aan Hem; dat is de wil van God, met uw en mijn leven in de Heer Jezus. Zoals de Heer Zelf ook al aankondigt, dat dit gebeuren zou in **Joh. 14:23**, daar spreekt de Heer Jezus over Zijn heengaan, Hij zou dan terug komen door de Heilige Geest: *“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”*.

Niet alleen de Heer Jezus komt in ons woning maken, maar door de Heer Jezus ook de Vader, door de vervulling met de Heilige Geest, die op de Pinksterdag uitgestort werd. Door deze Geest ontvangen we niet alleen de Geest van het Zoonschap, maar gaan we ook delen in de dienst van de Zoon.

God de Vader wil door dezelfde Geest, waarmee Hij na de doop in de Jordaan in de Heer Jezus kwam, nu ook woning in ons maken, met die Zoon. *“Wij”*, zegt de Heer Jezus, *“Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”*. Dat betekent dus, dat u en ik, allen, die de Heer Jezus toebehoren en deel hebben gekregen aan Hem, een Tempel van de levende God zijn geworden.

De apostel spreekt hier zo duidelijk van in **1 Petr. 2:4** *“En komt tot Hem, de levende steen”*, dat is de Heer Jezus, want Hij is het fundament van deze Goddelijke Tempel. *“En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar”*.

U weet, dat deze wonderbare heilsgeheimenissen die God voor de Gemeente heeft, samenhangen met de tijdelijke verharding en verblinding over Israël. Toen God Israël zo lang verstrooide onder alle heide-

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

nen, begon Hij meteen uit die heidenen een volk te roepen voor Zijn Naam, die in de Heer Jezus die nieuwe schepping zouden vormen en ook een woonstede Gods in de Heilige Geest zouden zijn. Want wat gebeurde er?

Onder Israël had God een aardse, zichtbare Tempel van materie gemaakt. Het begon bij Mozes, toen God zei, dat de kinderen Israëls voor Hem een Tabernakel moesten bouwen, want Hij wilde in het midden van hen wonen en hen zo leiden en leren. Maar Mozes moest het maken, geheel naar het voorbeeld, dat hem getoond was op de berg, naar het Hemelse.

Als Mozes en de kinderen Israëls dan die Tabernakel gemaakt hebben, geheel naar het voorbeeld, dat aan Mozes getoond was, dan zien we hoe God daar bezit van neemt, doordat de wolkkolom de tent vervult, zodat Mozes niet binnen kon gaan, want de heerlijkheid des Heren vervulde de Tabernakel.

Later zien we het zelfde gebeuren, als God via David, de opdracht geeft, dat zijn zoon Salomo Hem een vast huis moet bouwen, de Tempel te Jeruzalem. Als die gemaakt is en Salomo daar de offers op het altaar brengt en neerknielt, dan komt de heerlijkheid Gods en vervult het inwendige van de Tempel, zodat de priesters daar niet konden staan, vanwege de heerlijkheid des Heren.

Toch was dit maar een afschaduwing van hetgeen God in werkelijkheid wil. God wil geen huis met handen gemaakt, dat zou Hem niet kunnen bevatten.

Van de beginne heeft God de mens geschapen en die mens een lichaam gegeven, opdat de mens voor Hem een levende tempel zou worden, waar Hij in zou wonen in Zijn volheid en door die mens heen de schepping tot heerlijkheid te kunnen brengen. Maar we weten dat de zondeval is gekomen, niet als een verrassing, want God had al voor de grondlegging van de wereld Zijn Zoon daarvoor bestemd, die in het vlees kwam in de volheid der tijd.

En wat zien we nu, als God dat grote werk gestalte gaat geven, dat Hij al voor de grondlegging der wereld had uitgewerkt, maar dat nu pas gestalte krijgt, doordat Hij Zijn Zoon zendt in het vlees. Dan zien we nu, dat dan ook de tijd gekomen is, dat de Tempel te Jeruzalem afgebroken wordt!

Israël verliest zijn stad en Tempel, die worden verwoest door de Romeinen, opdat God nu in deze ecclesia, deze nieuwe schepping in Christus Jezus, dat waarachtige huis zou krijgen, zoals God het van de beginne bedoeld had.

Een huis bestaande uit de Heer Jezus en de Gemeente, Hij het Hoofd, zij Zijn leden. De Gemeente, Zijn Lichaam bestaande uit vele, vele leden, maar die allen vervuld zullen worden met de Geest van God; God gaat in al Zijn volheid daar woning in maken en God kan dat Lichaam dan als openbaringsorgaan gaan gebruiken om heel die schepping straks tot heerlijkheid te gaan brengen.

We leven in de voorbereidingstijd. Dit wereldsysteem loopt ten einde, maar dat betekent niet, dat God een eind maakt aan de mens en deze aarde. Neen, dan begint het pas, want de ganse schepping zucht en wacht op de openbaring van de zonen Gods.

Daar heeft Petrus het over en wat heeft Paulus daar niet van gezegd in **Ef. 2:19-22** *”Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer (gij die God roept), maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”.*

We genieten het samenwonen met de Allerhoogste, want we worden een levende woning van de levende God; dat heeft God van de beginne af verlangd en begeerd.

”Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten (de profeten van het Nieuwe Testament), terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Dat grote Goddelijke bouwwerk is de Heer aan het bouwen, zoals Salomo eens de Tempel voor Hem moest bouwen, het vaste gebouw, een vervanging voor die tent.

Toch was dat maar een afschaduwing, want Salomo als vredevorst is de afschaduwing van Hem, die komen zou, die Zelf zegt: **“Meer dan Salomo is hier”**. Hij is de waarachtige Vredevorst, die allereerst voor God Zijn Vader, Zijn eerste opdracht vervuld met het bouwen van een Tempel, zoals ook Salomo's eerste bouwwerk een Tempel was.

De grote opdracht van de Vader aan de Zoon wordt vervuld, om voor Hem een eeuwig huis te bouwen, dat nooit meer zal vergaan, gebouwd van levende stenen, die deel hebben aan de Heer Jezus, die samen Zijn Lichaam zijn. Dat Lichaam is de Tempel van de levende God. God in ons, de Heer Jezus onder ons, Hij in ons, de Hoop der heerlijkheid.

Dan gaat het naar dat heerlijke doel toe, waarvan Paulus schrijft in **Ef. 1:7-12** **“En in Hem (de Heer Jezus) hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in Wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van Zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd”**.

Dat is het geheimenis, dat ik nu aan het behandelen ben, namelijk, dat God al voor de grondlegging der wereld wilde, dat niet alleen Zijn Zoon een lichaam zou krijgen, maar dat daar, dat lichaam voor God een eeuwige tempel zou worden, waarin God kon wonen in Zijn schepping. Opdat Hij, Die onzichtbaar is, die schepping tot heerlijkheid kon brengen, Zich in die schepping kon openbaren.

“door ons (dat zijn de apostelen van het Nieuwe Verbond) **het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden”**. Deze tijd is de voorbereiding daarvan; die Tempel moet klaar komen en als die Tempel gereed is, wat gebeurt er dan?

Toen de Tabernakel klaar was, die Mozes had opgericht, wat gebeurde er toen? God nam bezit van die Tabernakel, toen kwam de heerlijkheid Gods, zodat Mozes er niet meer in kon blijven. U weet dat het zelfde gebeurde na de bouw van de Tempel door Salomo, Gods Heerlijkheid vervulde de Tempel zodat de priesters niet konden blijven staan en dat was nog maar een kleine afbeelding.

Vanaf den beginne had God iets veel heerlijkers bereid in deze, die meer is als Salomo, de Vredevorst, die het ook precies moest bouwen naar de blauwdruk, die zijn Vader David, door de Heilige Geest ontvangen had.

De werkelijke Tempel komt in de Zoon, die voor Zijn God en Vader deze Tempel, dit eeuwige huis bouwt. Als deze Zoon, die naar de blauwdruk van de grote Bouwmeester, Zijn God en Vader, bouwt, die in werkelijkheid bouwt, het hemelse, de laatste levende steen heeft ingevoegd, dan gaat Hij die Tempel oprichten.

Dan komt Hij op de wolken van de hemel. Hij zegt dan: **“Vader, de opdracht is klaar”**. De Vader weet dat en Hij zendt opnieuw Zijn Zoon, nog niet op de aarde, maar om die Tempel op te richten. Dan zullen allen die in de Heer Jezus ontslapen zijn en zij die nog levend overgebleven zijn, dat verheerlijkte opstanding lichaam krijgen. Als een levende eeuwige steen van dat eeuwige bouwwerk Gods. Want dit sterfelijke lichaam kan deze heerlijkheid niet verdragen.

We ontvangen straks dat opstanding lichaam, dat de dood overwonnen heeft, een lichaam aan Hem gelijkvormig. In dat verheerlijkte lichaam zullen allen, de doden uit de graven en de nog levenden, in een punt der tijd weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Dan verrijst die Tempel en dan neemt God die Tempel ten volle in bezit; dan komt God de Vader in al Zijn volheid woning maken in die Tempel. De glans en de heerlijkheid en het licht, dat dan daaruit straalt, dat zal de hele schepping gaan verlichten, want dat is het Hemelse Jeruzalem.

Want de volkeren hebben geen licht van zon en maan meer nodig, ze zullen dan wandelen bij dat Licht. Want staat er in Ef. 1:9-12 *“door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij van tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van Zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd”*.

Als die Tempel is verrezen, dan lezen we aan het eind van Gods Woord, de Bijbel, dat heerlijke, wat klinkt in Openb. 21:3-4 *“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (of de Tabernakel of Tempel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”*.

De eerste dingen zijn die, waar we nu nog in leven. *“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw”*. Eerst wordt het lichaam nieuw, dat is het begin, de nieuwe schepping in Christus en dan wordt de hele schepping straks daardoor vernieuwd. *“Zie Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig”*. Dit is een heerlijk geheimenis.

Maar dat brengt ook een grote verantwoording mee, voor ons, nadat wij eerst persoonlijk, tot de Heer Jezus gekomen zijn. God heeft ons in de Heer Jezus geroepen en daar gemaakt tot dat ene Lichaam van de Zoon, om zoals we zagen, in alles te delen met Hem. We delen dan in Zijn heerlijkheid, maar ook in Zijn roeping en dienst. Allen die de Heer Jezus toebehoren en deel aan Hemzelf gekregen hebben, zijn een Tempel van de levende God geworden.

Nu wil ik het met u hebben over de grote verantwoordelijkheid, die wij te dragen hebben, als Tempel van de levende God, in de praktijk van het leven nu.

Ten eerste hebben wij er zorg voor te dragen, dat onze Tempel rein is. In 1 Cor. 6:10-11 staat *“Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspeligen, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de Naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van God”*.

Gereinigd zijn we door het kostbare bloed van de Heer Jezus, dat ons reinigt van alle zonden. Ook zijn we gereinigd door het waarachtige doopwater, waarmee we onze lichamen hebben laten begraven (reinen) in de doop van de Heer Jezus. Dan is er nog de dagelijkse reiniging, door het badwater van het Woord. In 1 Cor. 6:15 staat *“Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn”?* En in vers 17 staat *“Maar die zich aan de Here hecht, is één Geest (met Hem)”*.

We zullen Hem aanhangen met al wat in ons is, ook met onze lichamen. Dan blijven we vervuld met de Geest, wanneer we gehoorzaam zijn aan het bevel, ons te hechten aan de Heer met geest, ziel en lichaam.

In vers 19-20 van diezelfde brief aan Corinthe staat *“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt! Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam”*.

Ten tweede is het onze verantwoording, dat wij Hem toegewijd zullen zijn. Mijn lichaam moet geheel Hem toegewijd zijn. *“Heer, hier ben ik, U geheel toegewijd”!* Zoals we dat ook zagen bij de Heer Jezus zelf. Hij is ons, als ons Hoofd, daarin voorgegaan, toen Hijzelf als mens hier op aarde was. Toen Hij Zich had laten dopen in de Jordaan en uit het water opkwam, zei Hij als het ware: *“Vader, hier ben ik, geheel voor u, naar geest, ziel en lichaam”*.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Hij legde Zichzelf op het altaar van God neer en de Vader kwam en zei: *“Deze is mijn geliefde Zoon”* en nam bezit van Hem en de Heilige Geest daalde op Hem en bleef op Hem. Dat betekent, dat Hij toen in de dienst kwam, waarvoor God Hem wilde gebruiken.

En dat was al meteen lijden, want de Geest dreef Hem in de woestijn, waar Hij verzocht werd. Om voor dat grotere werk straks klaar te zijn, voor dat grote offer, waarmee Hij de ganse wereld verzoenen zou met God, leefde Hij niet meer voor zichzelf, maar voor de volle 100% voor God.

In Rom. 12:1-2a staat: *“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst”*. In de grondtekst staat eigenlijk *“Dit is uw dienst naar Gods Woord. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”*.

God woont thans niet meer in een gebouw door mensenhanden gemaakt, maar in Zijn gemeente, Zijn levende Tempel, Godsdienstige gewoontes, zoals kerkgang, Bijbel lezen, bidden, zijn waardeloos voor God, als wij Hem niet geven wat Hem toekomt: onszelf!

God woont thans in een levende Tempel. De stenen tempel waarin Hij gewoond heeft voor het laatst, is in 70 na Christus verwoest. Daarna woont God in Zijn levende Tempel: de Gemeente.

De Heer Jezus zegt *“waar twee of drie in Mijn Naam samenkomen, daar ben Ik in hun midden”*. Waar dat is doet er niet toe, in een gebouw, in een huiskamer, of in het bos. God woont in Zijn kinderen. We behoren dus te zeggen: *“Heer, hier ben ik, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij”*.

In Rom. 6:10-13 staat *“Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde voor eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wél dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijke lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid, ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God”*.

Een wonderbare levende Tempel, geheel en al Hem toegewijd, ten dienste van God. In 1 Petr. 2:4-5 staat nog: *“En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Christus Jezus”*. Onze Tempel moet dus rein zijn en Hem toegewijd!

Ten derde hebben we er zorg voor te dragen, dat onze Tempel heilig is, afgezonderd voor God. We lezen in 1 Cor. 3:16-17 *“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt u, is heilig”*!

En in 2 Cor. 6:14-18 en 2 Cor.7:1 *“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er met Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met ongelovigen? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods”*.

God de Vader woonde en wandelde in Zijn Zoon, zodat de Heer Jezus kon zeggen in Joh. 14:9-10 *“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Geloof gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken”*. Zo wil God in ons wonen en wandelen.

Kostelijke beloften zijn dat, maar het gaat om de absolute scheiding, waar het gedeelte uit 1 Cor. 3 vanaf vers 16 over spreekt, zoals we gelezen hebben.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

Toen God met Israël ging beginnen en Hij daar ook midden in Israël wilde wonen, in die Tabernakel, kon God dat niet doen, voordat zij uit Egypteland vertrokken waren. Drie dagen ver moesten de Joden wegtrekken van de grens, de woestijn in, zodat er een absolute scheiding kwam tussen Egypte, dat de afgoden diende en Zijn volk.

De vijand deed alles door middel van Farao om dat gebod van absolute scheiding, krachteloos te maken. Satan vindt het al erg genoeg, dat de Joden in de ware God geloven, maar dat zij in dienst van die God gaan komen, of liever dat die God Zich van hen kan gaan bedienen, dat wordt hem te erg. Dat is vernietiging van zijn rijk.

Als God met Zijn oordelen komt en Farao murw wordt gemaakt, dan zoekt hij het compromis. Altijd is er een compromis, dat al zovelen van Gods kinderen in de ellende heeft gestort, ook vandaag.

Dan stelt de Farao voor, dat de Joden hun God dienen in Egypte. *“Neen”,* zegt Mozes, *“God heeft gezegd, drie dagen ver zult gij trekken”*. Dan wordt Farao toornig en hij geeft niet toe. Gods druk wordt groter. Want als wij ons geheel aan God geven, dan gaat God Zich geheel aan ons geven. Daar wacht God op. God zei: *“Drie dagen ver zult gij trekken en dan zal je Mijn Heerlijkheid zien”*. God daalde neer op de Sinaï, want in Egypte kon dat niet! En als de Joden toen dat compromis toch hadden gesloten, dan hadden zij die Heerlijkheid nooit gezien.

Bij het volgende compromis doet Farao wel wat water in de wijn. Hij zegt: *“Goed, dien je God buiten Egypte, maar blijf aan de grens van mijn land”*. Hij weet wel, dat je dan makkelijker terug komt. *“Neen”,* zegt Mozes, *“God heeft gezegd drie dagreizen ver de woestijn in”*. Weer volgt er grotere druk op Farao.

Zijn volgende compromis is weer soepeler: *“Ga dan drie dagreizen ver, maar alleen de mannen, laten de vrouwen en kinderen hier blijven”*. Hij weet wel, dat als de vrouwen en kinderen in Egypte blijven, de mannen ook wel terug zullen komen. *“Niets daarvan”,* zegt Mozes, *“we nemen onze vrouwen en kinderen mee”*. Weer wordt de druk op Farao groter, God strijdt voor de Joden, voordat ze zelf iets kunnen doen en die machtige Farao met zijn leger wordt vermorzeld.

Dan komt het laatste compromis: *“laat je vee hier, je bezittingen”*. Met je huisgezin buiten Egypte, maar je dagelijks werk in Egypte. Dat was toch prachtig. *“Neen”,* zegt Mozes, *“wij trekken met onze vrouwen en kinderen en geen klauw blijft achter”*. Dat gebeurde, omdat Mozes vasthield aan Gods Woord en na de laatste plaag, de dood der eerstgeborenen.

Wij zijn geroepen tot zo'n Tempel, geheel afgezonderd voor Hem. God wacht, maar Hij kan pas bezit van ons nemen en Zijn volle Heerlijkheid openbaren, als wij ons, niet ten dele, maar geheel en al tot en met het allerlaatste, overgeven aan Hem. Wij moeten ook buiten de legerplaats willen gaan om Zijn smaadheid te willen dragen, zoals de Heerv Jezus ons voorgegaan is. Dan komt de heerlijkheid. God helpe ons.

Er is nog een verantwoording in verband met het feit, dat onze Tempel heilig moet zijn. Ook onze innerlijke wandel moet in overeenstemming zijn, met wat God in Zijn Woord van ons vraagt. In **1 Petr. 2:5** staat geschreven: *“en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”*.

Hoe zouden wij nu een heilig priesterschap kunnen vormen, als wij als priester en getuige van de Heer, getuigen van verzoening door het bloed van Gods Zoon en we leven in onmin met broeders en zusters en ons niet verzoenen met hen. Of we leven thuis in onmin. God kan ons dan niet gebruiken als een levende Tempel.

Als we spreken van de verlossing, die er is in de Heer Jezus door Zijn bloed, maar zelf zijn we nog gebonden aan allerlei aardse begeerlijkheden, dan maken we zelf geen aanspraak op de kracht van het verlossende bloed. Want het bloed van Gods Zoon maakt ons vrij van alle zonden. Dan is onze priesterdienst krachteloos.

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

God helpt ons, dat wij geheel en al voor Hem afgezonderd zijn, opdat Hij ons gebruiken kan in Zijn wonderbare dienst.

Dan gaan we naar het vierde punt, aangaande onze verantwoording als Tempel van de levende God. De Heer Jezus zegt dat wij Zijn Woord zullen bewaren. Waar God Zijn Tempel heeft, daar moet Zijn Woord bewaard worden.

In **Joh. 14:23** lezen wij: ***”Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”.***

Ieder die in de Heer Jezus is, is ook apart een Tempel van Gods Geest. In ons behoort dat Heilige der heiligen aanwezig te zijn, zoals ook in de Tabernakel. Daar stond de Ark, daar troonde de Heer. Wat is bij ons dat Heilige der heiligen? Dat is ons hart, onze geest. Daar behoort God te tronen en niet meer ons eigen ik. Als God werkelijk op de troon van ons hart mag zitten, dan reinigt Hijzelf ons leven. Want alles komt voort uit het hart.

“O heer, niet meer mijn wil, maar uw wil geschiede”. Laat het zo bij ons zijn, zoals de Heiland Zelf ons het voorbeeld gaf. Dan wordt het: *“ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij”!* Dat is realiteit. Hij wil het in ons doen, als Hij krijgt wat Hem toekomt: **ons gehele hart en leven**. Door Gods Geest zal het dan geschieden! God doet wat Hij zegt!

In het Heilige stond ook nog het Reukofferaltaar, voor ons het beeld van het gebedsleven. Zo zullen wij in Geest en in Waarheid, God aanbidden. In **Joh. 4:21-23** en volgende lezen wij: ***”Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid”.***

In **Rom. 8:26** staat: ***“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”.*** Wordt vervuld met Gods Geest!

In het Heilige stond ook de Kandelaar, waarvan dag en nacht de lampen moesten branden. De Hogepriester zorgde ervoor, dat de pitten gereinigd waren en de olie bijgevuld was, zodat de lampen helder branden. In ons zielenleven, dat heilige, daar moet het getuigenis brandende zijn, door Woord en Geest, wat Zij licht verspreidt. De Kandelaar, is het beeld van het Woord van God, de olie is het beeld, van de Heilige Geest. Dat licht mag niet doven. Er moet getuigenis brandende zijn, ook naar buiten toe, door Woord en Geest. Dat is onze verantwoording!

In **Openb. 19:10** staat ***”Ik ben een mededienstknecht van u en de broeders, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie”.*** We hebben het getuigenis van de Heer Jezus in ons: Als wij de Heer toebehoren, getuigt Zijn geest met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. ***“Laat dan uw licht schijnen”***, zegt de Heer.

In **1 Petr. 3:15-16** staat ***”Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrees, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden”.***

In **Ef. 5:8-9**, zegt Paulus ***”Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, - want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid”.***

In **Col. 3:16** staat ***”Het woord van Christus wone rijkelijk in u”.*** Breng uw vrees om te getuigen, bij de Heer en laat u reinigen. In elk kind van God, moet het Woord van Christus, rijkelijk wonen. ***“Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en mat psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God dank brengt in uw harten”.***

Bijbelstudie Centrum: studie
“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”

De Tafel der gemeenschap, stond ook in het heilige. Paulus schrijft in 1 Cor. 1:9 *“God is getrouw, door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here”*.

Allereerst is er gemeenschap met de Here Zelf. Dan ook de gemeenschap met elkaar. In Hand. 2:41-42 lezen we: *“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden”*.

In Col. 3:13-15 staat: *“Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan (dat is de liefde van God, die door de Heilige Geest in de harten wordt uitgestort), als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers, in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten”*.

Het is geen onmogelijke opgave. Als wij de Here maar de plaats geven, die Hem toebehoort, zal Hij het doen. We gaan uit de genade Gods leven. Uit Zijn volheid ontvangen we genade op genade. Er is altijd genade genoeg. Ook om elkander te verdragen en lief te hebben.

Ten slotte wil ik nog een vijfde punt noemen van onze verantwoordelijkheid: God woonde onder de lofzangen van Zijn volk Israël: zowel in Tabernakel als Tempel, waren er koren van priesters, die God in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen groot maakten. Dan kwam Gods Geest over hen. Zo woont God nu onder de lofzangen van Zijn gemeente.

We worden vandaag omringd door een zeer boze demonische wereld. Gaat u dan maar God loven en prijzen, dan wijkt satan en al zijn demonen. Dan gaat God zich openbaren in Zijn heerlijkheid.

Daarom zegt Paulus ook in Ef. 5:18b-21 *“Maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te alle tijde in de naam van onze Here Jezus Christus, God, de Vader voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”*. *“spreekt onder elkander”*, een andere vertaling zegt *“spreekt tot jezelf”* in psalmen. Doe dat als je het moeilijk hebt!

“Maar wordt vervuld met de Geest en spreekt onder elkander” en wat er verder staat in vers 19. Dit woordje *“en”* wordt in een andere vertaling vertaald met *“door”*. Wordt vervuld met de Geest door te zingen. Soms zijn er meer klaagzangen dan lofzangen, of lofzangen van de wereld in de vorm van moderne muziek op radio of televisie, die voortgekomen zijn uit door demonen bezette mensen.

Als koning Saul geplaagd werd door een boze geest, week deze bij het harpspel van David, die speelde tot eer van God. In deze demonische wereld mogen Gods kinderen alleen en met elkaar God loven en prijzen en de duisternis zal wijken!

Tot zover, volgende week gaan we verder met dit machtige onderwerp.

De Heer Zegene u, Amen.