

Bijbelstudie Centrum  
"Efeze 1"

Geachte lezer,

Wij verheugen ons, u deze studie over Efeze 1 te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4 "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren"**.

Broeders en zusters, laten wij het Woord openslaan en lezen Efeze 1:15-23. *"Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt".*

Ik wil met u over dit hoofdstuk in de Efeze brief nadenken. We lezen hier, hoe Paulus bidt voor de Gemeente van de Efeziërs. **Vers 17** zegt, laten we het nogmaals lezen: *"opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen".*

We vinden hier, hoe Paulus bidt voor die Gemeente, opdat zij van de Vader mochten ontvangen de Geest van wijsheid en van openbaring. Had die Gemeente dan niet reeds de Heilige Geest ontvangen? O, ja zeker, dat lezen we immers heel duidelijk in de voorgaande verzen.

Laten we maar kijken in **vers 13**. *"In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte".*

Zij hadden de Heilige Geest ontvangen en toch bidt Paulus voor hen, dat zij nog meer van die Heilige Geest zouden ontvangen. Er is een volheid van de Heilige Geest en die wordt in de Bijbel, in Gods Woord getoond als een zeventvoud.

We vinden dat heel sterk in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. Daar wordt ons verschillende malen gezegd, dat de Heilige Geest zich openbaart als een zeventvoudig licht, als een zeventvoudige vuurvlam.

We vinden dit allereerst in **Openb.1:4** daar staat geschreven: *"Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn".*

Er is natuurlijk maar één Heilige Geest, dat is de Geest van de Vader, die zowel in de Vader als in de Zoon is, maar Hij wordt ons in Zijn volheid als een zeventvoud getekend, zoals de Gemeente in zijn volheid als zeven Gemeenten wordt getekend.

Dat komt ook uit in **Openb. 3:1** *"En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood".* Natuurlijk is het één Heilige Geest. Johannes getuigt van Hem in het Johannes Evangelie, dat Hij de Geest niet met mate geeft.

Maar in **Openb. 3:1** staat: *"die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft".* Die zeven is dus Gods totaliteit, de totaliteit van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is één Geest, die zich in een verscheidenheid van werkingen, van krachten, van gaven en van diensten openbaart en een veelvuldige vrucht voortbrengt.

De Heilige Geest wordt hier dus in een zevental uitgebeeld. Dit vinden we ook in **Openb. 4:5** *"En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods".*

Als hier staat: *"zeven vurige fakkels branden voor de troon"*, dan zien we hier dus de werkelijkheid van de Kandelaar. U weet, de Kandelaar behoort bij het Heiligdom. Het Heiligdom, dat Mozes moest maken, was immers een afbeelding van het hemelse, dat hem door God was getoond. Zo zien we dus, dat hier

de Kandelaar getoond wordt met zeven vurige fakkels, zeven brandende lampen en dat zijn zeven geesten Gods.

Nu weten we, dat deze zeven Geesten Gods, die dus in werkelijkheid de totaliteit van de Heilige Geest zijn, in al Zijn facetten, in al Zijn heerlijkheid, in Zijn verscheidenheid van gaven, krachten en diensten, ook de volheid van de vrucht in ons willen geven en hoe deze volheid van de Geest nu uitgegoten is, uitgezonden in Jezus Christus.

In **Openb. 5:6** lezen we daar ook iets van. ***"En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde"***.

Ook hier zien we weer, dat Hij de Geest niet met mate geeft. Hij is uitgestort in Zijn volheid. We behoeven niet opnieuw te bidden: ***"O, Heer, wilt U Uw Geest uitstorten"***. Maar we moeten die volheid van de Heilige Geest toelaten en ontvangen. Dan zien we dat, naar het plan van God, die Kandelaar zeven vurige lampen moet hebben, zeven vurige fakkels, die de zeven Geesten van God zijn.

Wie is de Kandelaar? De Heer Jezus en de Gemeente.

De Heer Jezus en de Gemeente zijn dus die Kandelaar, d.w.z. dat u en ik, allen, die de Heer Jezus toebehoren ook een deel van die Kandelaar zijn. Die Kandelaar geeft van Zichzelf geen licht. Maar nu wil de Heer, dat die Gemeente vol zal zijn van de Heilige Geest, die uitgestort is op de Gemeente in zijn zevenvoud, zodat dus zeven vurige fakkels aanwezig zijn in de Gemeente.

De Heer wil, dat we door deze volheid van de Geest ieder persoonlijk, maar ook met elkaar als Gemeente, verlicht zullen worden. Want we weten, dat die lampen, die op de gouden Kandelaar stonden, zo geplaatst waren, dat het licht naar voren viel, zodat de Kandelaar zelf als eerste verlicht werd, daarna het Heiligdom en van daaruit werden allen verlicht.

Zo is ook de Gemeente geroepen om een licht te zijn in deze wereld, maar allereerst moet zij zelf verlicht worden. Daarom is het bevel: ***"wordt verlicht"***.

Nu willen we onze aandacht vestigen op die wonderbare zevenvoud van de Heilige Geest. De wil van de Heer is, dat we verlicht worden met de Heilige Geest in al Zijn volheid en daar bidt Paulus om, hier in deze brief. In **Ef. 1:18** staat: ***"verlichte ogen des harten"***. D.w.z. Paulus bidt, dat de volheid van de Geest zal doorwerken in hun leven en dat kan alleen, als zij verlicht worden met deze Geest; daarom zegt hij: ***"opdat de Vader der heerlijkheid u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen verlichte ogen des harten"***.

Nu moeten we ons even de Kandelaar voorstellen, dan kunnen we het beter begrijpen en verstaan, waarom het gaat. De Kandelaar bestaat uit een middenschacht en uit die schacht komen aan weerszijden drie armen, dus zes armen in het geheel en wel ieder paar armen komt uit die middenschacht; daar waar een amandelvrukt is afgebeeld. Want die gouden Kandelaar bestond uit afbeeldingen van vruchten en bloesem van de amandel.

Nu had de middenschacht vier bloesems met knoppen en vruchten; de zijarmen ieder drie; elk paar armen kwam daar uit, waar zich een vrucht bevond.

Nu weten we dat de middenschacht de Heer Jezus is, het is alles in Hem; ook deze volle wasdom in de Heilige Geest is ook de volheid van de Heer Jezus. De Heer wil, dat we dus opwassen, a.h.w. doorgroeien tot die volheid, die ons als Zijn Gemeente in de Heer Jezus gegeven is.

Het is ons gegeven, maar we moeten doorgroeien, opdat die volheid ons geheel verlichten zal en dan zullen we ook daar vruchten naar gaan dragen.

Nu willen we dat eens samen gaan bekijken. Die vier vruchten in de middelste schacht beelden uit, de vrucht van het leven van de Heer Jezus, van Zijn volbracht werk voor ons en nu moeten wij dus opwassen tot die volkomenheid van de Heer Jezus, opdat Hij een volkomen gestalte zal krijgen in ons, de mannelijke gestalte.

Om dat te bereiken, moeten we dus doorgroeien tot al die vier vruchten in ons tot rijpheid zijn gekomen, in ons verwerkelijk zijn.

Nu moet ik u hier allereerst op iets wijzen, anders zou dat een verkeerd inzicht kunnen geven; wij zijn als natuurlijke mensen er zo aan gewend geraakt, dat alles van beneden naar boven groeit, dat is de natuurlijke groei.

Maar in geestelijke zin, is de Goddelijke wasdom net andersom; we groeien van boven naar beneden toe, want we zijn in Hem. Ik denk aan **Joh. 3:27** "**Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn**". Het komt uit de hemel, van boven naar beneden.

Wilt u de kandelaar nog eens bekijken? Dan zien we allereerst op de middenschacht de eerste lamp staan. Die eerste lamp staat direct boven de eerste vrucht, want we tellen van boven naar beneden. Die eerste vrucht is de vrucht die Jezus Christus ons heeft aangebracht door Zijn leven.

Daar vlak boven is de eerste lamp en het licht, dat deze lamp verspreidt wordt genoemd "**de Geest des Heren**". De Heilige Geest wordt in een zevenvoud genoemd, in een zevenvoudige heerlijkheid en Zijn eerste licht is van de middelste lamp, dat is "**de Geest des Heren**".

We vinden ze allemaal in **Jes.11:2** genoemd in deze volgorde: "**En op Hem** (dat is de Heer Jezus) **zal de Geest des Heren rusten**", dat is de eerste. Direct daarop volgen de twee lampen uit de eerste armen, die de kortste zijn, want we rekenen van boven naar beneden. Dus de lampen aan weerskanten van de middelste lamp zijn "**de Geest van wijsheid**" en "**de Geest van verstand**".

Deze worden per twee genoemd, terwijl de middelste in het enkelvoud, als "**de Geest des Heren**" wordt aangeduid.

"**De Geest van wijsheid**" wordt dus samen genoemd met "**de Geest van verstand**" of beter vertaald: "**de Geest van Openbaring**", waar Paulus om bidt. Dit zijn dus de volgende twee lampen, die ontstoken moeten worden.

Daarna krijgen we het volgende paar, dat is dus vier en vijf, n.l. "**de Geest van raad**" en "**de Geest van sterkte, van kracht**".

Tenslotte het buitenste paar lampen; "**de Geest van kennis**" en "**de Geest van de vreze des Heren**".

Hier hebt u de zeven vurige fakkels;

1. de Geest des Heren,
2. de Geest van wijsheid,
3. de Geest van openbaring,
4. de Geest van raad,
5. de Geest van kracht,
6. de Geest van kennis,
7. de Geest van de vreze des Heren,

dat is de laatste en die ontstaat uit de laatste vrucht.

Dus de eerste vrucht van boven af draagt de eerste lamp, de tweede draagt de volgende twee lampen, want daar komen die twee zijarmen uit voort; de derde vrucht draagt de daaropvolgende twee lampen, en de laatste vrucht of vierde vrucht in de middelste schacht, draagt de laatste twee armen, maar tevens alles, niet waar, want die draagt de hele kandelaar.

Als we zover geestelijk gegroeid zijn, dat wij ook verlicht zijn geworden door de Geest van de vreze des Heren, zal alle volheid Gods in ons woning maken, niet eerder. Wij hebben het reeds verkregen in de Heer Jezus, maar we moeten doorgroeien tot die volheid.

Dat is erg belangrijk, dat groeien, deze geestelijke groei, deze geestelijke wasdom in de Heer Jezus, waardoor we dus geheel verlicht gaan worden door de Geest van God.

Deze groei heeft plaats, als we aan drie voorwaarden voldoen, het is alles natuurlijk door het geloof en door het geloof alleen. Maar dat geloof moet ons brengen tot gehoorzaamheid en in die gehoorzaamheid moeten we ons onderwerpen aan dat Goddelijk gezag en zo groeien in die liefde.

Dus deze drie voorwaarden zijn; het geloof, gehoorzaamheid (onderwerping) en de liefde, die als de zondaar, als iemand uit de wereld zich bekeert tot de levende God en tot de Heer Jezus komt, dan ontvangt hij daardoor de Geest des Heren, dan krijgt hij deel aan de Heer Jezus; want dat is die eerste vrucht, die de Heer Jezus hem aangebracht heeft en die zijn deel wordt, dat is de vergeving van al zijn zonden, terwijl hij nu ook wedergeboren wordt door de Heer Jezus Zijn dood en opstanding (opnieuw geboren).

Hij krijgt dus deel aan de Heer Jezus. Elke zondaar, die de Heer Jezus aanvaardt en in wiens hart de Heer Jezus woning gaat maken en leven, ontvangt dit door het geloof, door de Heilige Geest. Die krijgt deel aan de Heer Jezus en krijgt daardoor ook deel aan de kandelaar en deel aan al de zegeningen, maar zijn eerste verlichting zal zijn, dat hij mag ontvangen en kan ontvangen de Geest des Heren, dat is de Geest, die de Heer Jezus ons schenkt.

Het is door het geloof; die zondaar moet geloven. Maar dat geloof zal dus aan de volgende voorwaarden moeten voldoen.

We vinden dat heel duidelijk vermeld, gehoorzaam worden aan het Woord in **Hand. 2**. Daar vraagt een schare van mensen, die diep getroffen zijn door de Evangelie prediking, aan Petrus en de apostelen: **"Wat moeten we doen, mannen broeders"**.

En dan is het antwoord in **vers 38** **"En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen"**.

Ze hebben het Woord van het Evangelie gehoord, dat ze zich moeten bekeren, dat zij de Heer Jezus moeten aan nemen als Heer, want Hij is Heer; en dat ze zich in Hem moeten laten dopen. Dat is de overgave aan Hem, dat ze aanvaardden, dat Hij voor hen gestorven is, wat die doop uitbeeldt.

Ze zijn met Hem gestorven om met Hem op te staan in nieuwheid des levens. Dat is de Heer Jezus aandoen. Zij ontvangen dan de vergeving der zonden en het rechtvaardig maken en zijn nieuw geboren schepselen.

Die in de Heer Jezus is, die is een nieuwe schepping. Met Hem gekruisigd aan het oude, aan ons zondaar zijn en in Hem opgewekt door de Geest van God in nieuwheid des levens en nu zegt Petrus direct daarbij: **"En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen"**.

Als we die eerste vrucht deelachtig worden, door in het geloof aan dat Woord van het Evangelie te gehoorzamen, kunnen we die Geest ontvangen, als we ons er maar voor open stellen, dat we die Geest toelaten.

Dat is de eerste vlam, de Geest des Heren. Zo lezen we het ook in **Ef. 1:13**, waar Paulus zegt: **"In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte"**. Het Evangelie uwer behoudenis is het Woord, dat bijzonder gericht is als prediking op hun behoudenis.



Door het geloof werden ze dus gehoorzaam aan dit Woord; ze namen de Heer Jezus aan, ze lieten zich dopen en daardoor kregen ze deel aan Hem.

U ziet hier dus de eerste voorwaarde: **VOLLEDIGE gehoorzaamheid aan het Woord.**

Toen zij de Heer Jezus aannamen, onderwierpen ze zich aan de Heer Jezus, ze namen Hem aan als "**Heer**". Iemand, die de Heer Jezus niet als "**Heer**" aanvaardt, is niet behouden. Er zijn er, die de Heer Jezus alleen als Heiland willen hebben, om hen in de hemel te brengen; maar die zijn niet gered, dat zegt het Woord van God.

De Heer Jezus moet ook uw Heer zijn, anders bent u niet gered. Dat zouden ze wel willen om de Heer Jezus te gebruiken om straks in de Hemel te mogen zijn in hun vlees; maar dan zou het daar net zo'n zelfde bende worden als hier.

Geen sprake van! Sterven met de Heer Jezus, dat is het zich volledig onderwerpen, gehoorzaam zijn. Petrus zegt in **Hand. 2:36** "**Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt**".

Hij is "**Heer**", dat betekent "**Kurios**", Hij is nu de gebieder van mijn leven, ik stel mij volledig onder Zijn heerschappij. Ik onderwerp mij volledig aan de Heer Jezus, mijn Heer, door de gehoorzaamheid en dan krijg ik deel aan de Heer Jezus.

Paulus zegt dat ook in de Romeinen brief. Wie zijn behouden? In **Rom. 10:9** staat "**Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden**". Als de Heer Jezus "**Heer**" is, dan is daar ook de liefde tot Hem.

We zien dus de eerste stap, de eerste vrucht, dat is gehoorzaam worden aan het Woord van het Evangelie der behoudenis; dat is een apart deel van het Evangelie. Het begint met de prediking van onze behoudenis en dan moeten we ons dus ook bekeren en ons laten dopen. Dat is de vrucht van het Evangelie van de behoudenis, waaraan we gehoorzaam moeten worden.

Als we ons laten dopen (geloofsdoop), dan onderwerpen we ons volledig aan de Heer Jezus als "**Heer**". We stellen ons volledig onder Zijn heerschappij, omdat we Hem lief hebben, daar Hij ons eerst heeft lief gehad.

Waar geen liefde is, is geen werkelijke wedergeboorte; waar die liefde wel is, krijgt men ook de volheid van de Geest en zeggen we nu: "**Heer, ik ben nu van U, kom met Uw Geest in mij**".

Dat is de Geest des Heren, dat is die eerste vlam. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Petrus zegt: "**Bekeert u en laat u dopen en gij zult ontvangen de gave van de Heilige Geest, dat is de Geest des Heren**". Maar nu, als we dit bereikt hebben, moeten we verder groeien; we moeten daar niet blijven staan. He-las doen velen dat wel.

We gaan nu naar de tweede vrucht, die de Heer Jezus ons geeft. We moeten nu weer gehoorzaam worden. In **Hand. 2:41** vinden we een schare, die gehoorzaam werd, de eerste vrucht: "**Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd**".

Waren zij nu klaar? Neen, want nu komt het. **Vers 42** zegt: "**En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen**". Zij moesten luisteren naar het Evangelie van de leer der apostelen (dat is niet het Evangelie der behoudenis), opdat zij vervuld zouden worden met de Geest van de wijsheid, Goddelijke wijsheid.

Eerst de Geest des Heren, d.w.z. nu weet ik, dat ik een kind van God ben, dat is de Geest van de Heer Jezus in mij en in u en die Geest getuigt met mijn geest, dat ik een kind van God ben,

Maar nu moet ik ook verlicht worden, nu moet ook de lichtvlam ontstoken worden in mijn persoonlijk leven en wijsheid ontvangen. Dat is niet de wijsheid van beneden, maar wijsheid van boven, Goddelijke wijsheid.

Mijn verstandsleven, mijn verstandsvermogen moet nu ook met Zijn licht bestraald worden: "O Heer, geef mij verstand met Goddelijk licht bestraald"; maar dat doet de Heer Jezus niet buiten Zijn apostelen, Zijn leraars om. Om dit te kunnen ontvangen, moeten we gehoorzaam worden aan het Woord van lering. Maar dat vraagt tevens een onderwerping en je ergens onder stellen.

Waar onder? Onder de broeders, die je erkennen moet in de Gemeente. Niet onder die broeders je stellen, die als mens heerschappij over je zouden willen uitoefenen, want dat is in strijd met het Woord van God.

Maar je openstellen voor die mede broeders en zusters, in wie de Heer Jezus woont, door hen spreekt en Zich openbaart. Dat is noodzakelijk. Zo deed die schare het ook en ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap.

Hoort u het "gemeenschap". Als we ons daar onder stellen, dan stellen we ons niet onder een mens, maar onder de Heer Jezus. Ik onderwerp mij niet aan een broeder of zuster, wat zijn vlees betreft, maar wel aan die broeder of zuster, in wie ook de Heer Jezus aanwezig is. Gehoorzaam worden dus aan de prediking van de leer, die de Heer verkondigt door Zijn kanalen in de Gemeente.

Niet alleen in een plaatselijke Gemeente, maar door al Zijn kinderen, die tot de totale Gemeente behoren en vooral hen, die Hij bijzonder daartoe roept, die geestelijk gegroeid zijn; want de Heer Jezus zelf geeft in de Gemeente apostelen, leraars, evangelisten, herders.

Zo zien we, dat de liefde dus ook groter moet worden. We moeten van de enge liefde in de ruime liefde komen. Onze liefde tot de Heer Jezus moet groeien en dan gaan we ook allen, die uit Hem geboren zijn, lief krijgen.

Velen blijven daar steken. Ze hebben alleen hun eigen kringetje lief, maar van de anderen, die echter ook volledig de Heer toebehoren en Zijn Woord volledig accepteren, willen ze zich niet mee bemoeien, omdat het bij hen alleen om hun eigen zaak gaat en niet allereerst om de zaak van de Heer. Zo kan de Heilige Geest hen nooit verlichten met de vlam der wijsheid, omdat ze in die enge blijven en in de begrensdheid van hun eigen groepje.

Maar stelt u open en het gevolg is, dat u kan ontvangen de Geest der wijsheid en dan ook die van openbaring. Zo bidt Paulus het ook in **Ef. 1:15** "**Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen**".

Zij kregen de heiligen lief, niet alleen van hun eigen kringetje, maar al de heiligen. Daarom zegt Paulus ook, dat de tijd gekomen is, dat hij vrijmoedig kan bidden, dat zij dan ook ontvangen de Geest van wijsheid en openbaring.

Als u zo geestelijk gegroeid bent, dan zult u ook willen gehoorzamen aan deze leer er apostelen en ook zeggen: "Ja Heer, U spreekt ook door die dienstknecht en die broeders en ik wil niet alleen in mijn eigen kringetje blijven, maar ik wil Uw volheid ontvangen en de gemeenschap van al de heiligen".

Ieder, die in Christus is en Christus als Heer belijdt, die is mijn broeder en zuster onverschillig tot welke kerk of groep zij behoren. Ik wil mij openstellen en horen, wat hij of zij te zeggen hebben; dat is dus gehoorzaam worden aan de leer der apostelen, die ook spreekt door die verschillende broeders en zusters, die een deel van de Gemeente zijn.

De vergadering der gelovigen heeft een bepaald deel van die leer der apostelen, ook de pinksterbroeders hebben een bepaald deel, evenals de baptisten en de methodisten enz..

Ik wil mij niet afsluiten, maar ik wil graag verlicht worden met alle volheid, maar dan ook gemeenschap hebben, eerst met de Heer Jezus, maar dan ook met zijn Lichaam, de Gemeente.

Eerst de Heer Jezus lief hebben, maar ook al de heiligen, want Johannes zegt in **1 Joh. 5:1** *"Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is"*.

Dan moet ik ook gehoorzaam worden en mij onderwerpen, zoals Paulus het zegt in **Fil. 2:3** *"Doch in ootmoedigheid acht de één de ander beter dan zichzelf"*.

Ik wil in u de Heer Jezus ontdekken en zien, wat de Heer u laat zien in Zijn Woord; dan groeien we met elkander en wordt de vlam ontstoken, dan blijven we niet alleen de Geest des Heren, de Geest van het kinschap hebben, maar dan krijgen we ook de Geest van wijsheid. God gaat ons verlichten en we krijgen verstand met Goddelijke wijsheid door de Heilige Geest middels Zijn Woord en ontvangen ook de Geest van openbaring, zodat het dan gaat van openbaring tot openbaring, van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Als we dat bereikt hebben, gaan we groeien naar de derde arm en moeten we weer gehoorzaam worden. Aan welk woord nu? In **Rom. 6:17-18** staat *"Maar Gode zij dank: gij waárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid"*.

Nu moeten we volkomen gehoorzaam worden aan het Woord, dat maakt ons vrij van alle macht der zonde en zo komen we in de dienst te staan; dit is wasdom, die in vier vruchten plaats heeft. We vinden dit in **1 Joh. 2:12** *"Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil"*.

Dat is het wasdom uit de eerste vrucht, die de Heer Jezus aanneemt en die de Geest des Heren gaat ontvangen, ze zijn kinderen geworden, ze hebben de Geest van het kinschap ontvangen.

Het volgende wasdom vinden we in **vers 13b**, het laatste gedeelte: *"kinderen, want gij kent de Vader"*. *"gij kent de Vader"* d.w.z. dat u dus bewust het zoonschap hebt aangenomen en dat Hij de Vader is van al uw mede broeders en zusters, dus liefde hebben tot alle heiligen en u zich aan elkander onderwerpt.

Nu komt het derde wasdom (vrucht), die we vinden in **vers 13**: *"Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen"*. Zij hebben overwinningsleven. In **vers 14b** staat nog: *"Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het Woord Gods blijft in u"*. Ze zijn nu niet alleen gehoorzaam, maar dat Woord is in hen, dat nemen ze in bezit en ze gaan er naar handelen en gaan leven naar dit Woord.

Het gevolg is, dat zij de boze hebben overwonnen en dat ze komen te staan in dienst van de gerechtigheid. Dan zal ook de liefde nog moeten toenemen, want dan krijgen we niet alleen Gods kinderen lief, maar dan moeten we liefde krijgen tot allen; anders kunnen we niet in Zijn dienst staan. Liefde ook voor hen, die nog buiten zijn.

Ziet u, dat die liefde steeds toeneemt; eerst de liefde voor de Heer Jezus, dan liefde tot alle heiligen en dan liefde ook voor allen. Maar dat kan alleen, als de zonde in ons zelf overwonnen is door het Woord. U ziet, het is gehoorzaamheid en het Woord nu ook in bezit nemen en daarna handelen.

Dat betekent: u helemaal in dienst stellen van de gerechtigheid en liefde hebben tot allen. Zij, die gehoorzaam zijn geworden aan het volledige Woord, krijgen volmacht van God. Als u in alles aan het Woord gehoorzaam bent, dan krijgt u volmacht en dat zal zich openbaren in uw leven. Dan bent u God ook dankbaar voor alles, niet alleen als het u goed gaat, maar ook in moeilijkheden.

Als u dankbaar bent voor alles, dan bent u sterk en tot een jongeling geworden, die God danken kan voor alles. Die er rijp voor is, dat de Geest ook de volgende twee lampen kan doen ontbranden. Dat is de Geest van raad, die God dankt voor alles, die kan ook verlicht worden door de Raad Gods, want dan weet gij, dat Gods raad het juiste is en dan geeft gij God in alles de eer.

Dan krijgt u ook de Geest van kracht, van sterkte. Die gehoorzaam zijn aan God Zijn gehele Woord en God daarvoor dankbaar zijn in alles, die ontvangen volmacht. Die wandelen in Zijn Raad; aan die openbaart Hij zich in Zijn raadsbesluit. Dat is wat anders dan de Geest van openbaring in lering en



inzicht. U mag dan in Zijn Raad zitten en Hij wil Zijn wegen aan u bekend maken. Daar moet u wederom gehoorzamen en u geheel onderwerpen aan God, aan de Gemeente en aan Zijn Woord.

Nu moet het nog verder gaan naar de volmaaktheid. Dat is de laatste of vierde vrucht. Dan komt u zover als Paulus zegt: **"Ik jaag er naar om Zijn dood gelijkvormig te worden, opdat ook het leven van Jezus in mij openbaar worde"**, d.w.z. dat gij uw eigen leven niet meer lief hebt, maar dat u het helemaal stelt zoals de Heer Jezus het stelt, in de hand van de Vader; dat u uw leven wilt verliezen en dat u gehoorzaam wilt zijn tot in de dood, tot de dood des kruises. Dat is wonderbaar. Dan ontvangt u de Geest van volmaakte kennis en als laatste de Geest van de Vreze des Heren.

De Heer Jezus had deze Geest van de vreze des Heren, dat wil zeggen, Hij was helemaal overgegeven aan de wil van Zijn Vader en liet Zich kruisigen. Dat brengt ons tot de volmaaktheid, dat we ons leven niet meer lief hebben, maar dat we het overgeven.

Zo wordt de liefde volmaakt, zoals het bij de Heer Jezus was. Hij wilde uit liefde sterven, hoewel het Zijn recht was, dat Hij niet gekruisigd werd, want Hij was de zondeloze en had de wil van Zijn Vader gedaan. Zijn recht was niet aan het kruis te hangen, maar Hij kon Zijn recht opgeven uit liefde voor God en de zondaar.

Dat is het wonder, dat Hij Zijn leven niet heeft lief gehad en Zijn leven gaf voor Zijn vrienden. Niemand heeft meer lief, dan die zijn leven geeft. Daar is de liefde in volmaakt geworden, maar daar is ook de gehoorzaamheid gekomen, gehoorzaam tot de dood van het kruis. De Heer Jezus was volmaakt onderworpen aan de Vader in alles, niet alleen naar Zijn Woord, maar ook om onrecht te ondergaan, ter wille van de ander. Hierin is de liefde pas volmaakt en daarom is dat de laatste vrucht, die de hele kandelaar draagt.

De kandelaar is uit één stuk goud gedreven en het heerlijke er van is, dat, als we de Heer Jezus aan nemen, we ook aan alles van Hem deel hebben. Meer laat het niet een geestelijke gemakzucht worden, door te denken; nu is toch alles mijn deel en blijf ik maar rustig afwachten.

Neen, we moeten doorgroeien en opwassen; eigenlijk is het naar beneden wassen, naar de diepte, al is dit in zekere zin toch een opwassen tot de volheid van Hem. Maar dit kan alleen geschieden, als we in volle onderwerping aan Hem, in alles gehoorzaam willen zijn door restloze overgave (de volle prijs betalen). Dan kunnen al de lampen van de kandelaar (de Gemeente) ontstoken worden en hun licht verspreiden, allereerst in de Gemeente en dan zal alles verlicht worden tot alle volheid Gods.

Is de vlam van de Geest des Heren in uw leven ontstoken? Weet u, dat u een kind van God bent? Laat het opgroeien. Laat ook die andere vlammen ontstoken worden in uw eigen leven en in het leven van de kring en gemeente, waar u komt, door het Woord ter harte te nemen.

Het is alles ons in de Heer Jezus geschonken, laat de liefde toenemen, steeds meer en volmaakt gaan worden. Als de liefde volmaakt is, is er geen vrees meer, weet u dat? Dan is er geen vrees meer om te lijden, geen vrees meer om gekruisigd te worden, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit.

Maar dat gaat gepaard met een volkomen gehoorzaamheid en onderwerping, een onderwerping aan Hem, want dat is de wil van God, dat God tenslotte alles in allen zal zijn. Zoals de Heer Jezus Zich ook aan de Vader onderwierp, zo zullen wij ons ook aan Hem en aan de Vader onderwerpen en komen tot al deze volheid. Laat dit licht brandende mogen worden en blijven.

Laten we zo steeds meer verlicht mogen worden. Hiertoe zijn we geroepen als kinderen des Lichts, zoals het Woord het ook zegt: **"Wordt verlicht"**, want zie, ook uw Licht komt. Hij is komende.

Amen.