

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 22-22)



Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkamt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 22-22)

Ik was eens op een Maranatha conferentie, die geleid werd door broeder Johannes de Heer. Toen werd het volgende bekend gemaakt, waar wij allen van onder de indruk waren. Er was namelijk in Zwitserland een zendingsconferentie geweest, waar drie zendelingen, die uitgezonden waren door een zendingsgenootschap, teruggekeerd waren uit de binnenlanden van Afrika.

Zij waren daarheen gezonden, omdat men wist, dat aan de bovenloop van de Nijl, het Evangelie nog nooit was gebracht. Toen zij bij een bepaalde inlandse stam kwamen, werden zij tegen verwachting in, heel geastvrij ontvangen en konden zij vrij het Evangelie daar brengen en werden rustig en aandachtig aangehoord.

Zij verbaasde zich daarover, dat alles zo gemakkelijk ging. Maar toen zij daar een paar maanden waren, kwamen de oudsten over die stam op een dag de drie zendelingen bezoeken. De zendelingen waren blij en dachten, dat zij de eerste vruchten waren van hun zendingswerk. Maar die oudsten waren heel rustig en keken die zendelingen eens heel diep in de ogen en vroegen hun: *“hebben jullie nu ook zelf dit leven, wat je verkondigt?”*

En toen gingen deze oudsten aan die zendelingen het Evangelie brengen, waaruit bleek, dat het echte Christenen waren, maar dat die zendelingen het werkelijke leven van Jezus nog niet bezaten. En zo werden zij bekeerd door deze inboorlingen. En toen zeiden de oudsten: *“Ga terug naar Europa, want daar is het hard nodig, dat de boodschap der bekering wordt gebracht”*. Het bleek toen, dat zij vanuit de Hemel het Evangelie ontvangen hadden. Daarover heeft toen nog een artikel in het Zoeklicht gestaan.

Dergelijke dingen beluisteren wij ook in de boeken van Sadhu Sundar Singh, die de Indische Paulus wordt genoemd. Deze man heeft niet alleen heel Indië doorgetrokken, maar ook Indonesië, Ceylon en is ook in andere werelddelen geweest. Heel veel is hij ook alleen getrokken naar Tibet, het ontoegankelijke land, waarnog geen Evangelie gebracht was en waar hij wonderlijke ontmoetingen heeft gehad.

Zij hebben hem daar in Tibet vele malen vervolgd en van het leven willen beroven. Uit liefde voor de Heer had hij er dit voor over. Maar toen hij eens erg vervolgd en geslagen was, werd hij geholpen en opgenomen door mensen, die Christenen bleken te zijn. Daar stond hij van te kijken, dat daar Christenen waren en hij vroeg: *“Hoe kan dat?”* Het waren kleine Gemeenten van levende Christenen, die over verborgen zaten en die door de Heer Zelf daar geplaatst waren.

Hij heeft ze later ook ontmoet in Afrika, midden in de Mohammedaanse wereld. Eén ding kon hij niet begrijpen en daarom vroeg hij hun: *“waarom werken jullie niet veel meer in het openbaar, waarom blijft dat hier zo verborgen?”* En toen kreeg hij een les te teren, toen deze wijze Christenen zeiden: *“De Heer heeft ons geroepen om Hem na te volgen en om vissers van mensen te zijn. Maar er zijn vissoorten, die men met geluid kan vissen, want geluid schrikt hen niet af.*

Maar er zijn ook vele vissoorten, die, alleen gevangen kunnen worden, als men absoluut geen geluid maakt, want bij het minste geluid worden zij afgeschrikt. En zulke vissers zijn wij nu”. Verstaan wij hier iets van? Velen denken, dat men vissen met veel lawaai en er zijn inderdaad vissen, die zich daardoor laten vangen. Maar er zijn ook vele vissen, die, als zij dat horen, afgeschrikt worden.

Sadhu Sundar Singh zegt nog één ding. Hij had altijd een groot verlangen om eens naar Europa te gaan, want dat was toch immers de bakermat van het Christendom en daar zou hij dan toch wel fijne Christenen ontmoeten. Toen hij echter in Europa kwam en hij het doorgetrokken had (ook in Nederland heeft hij gesproken), kreeg hij een diepe, diepe teleurstelling te verwerken.

Hij dacht levende Christenen aan te treffen, maar vond Christenen zonder Jezus, terwijl hij in de diepe duisternis van Tibet en de Mohammedaanse landen, levende getuigen van Jezus had gevonden, die een wonderbare dienst deden.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 22-22)

Zo hebben wij gezien, dat God een verscheidenheid van werkers heeft en wij zullen straks in de eeuwigheid nog vreemd opkijken. Ook in de Schriften vinden wij zo iets. Waarkwam toch die Melchizédek vandaan, die eerder was dan Abraham? Hij was een priester van de allerhoogste God. (**Gen. 14**) En wij vinden ook nog een Jethro in Midian, de schoonvader van Mozes, die ook een priester was van de ware God. (**Ex. 18**)

Niet wat wij als officieel Christendom kennen, is het ware Christendom. De Heer heeft overal nog Zijn werkers, laten wij daarvan overtuigd zijn en Hij kent de Zijnen. Wonderbaar heerlijk zal het zijn, als die grote dag zal komen van de Openbaring der zonen Gods.

Laten wij Hem aanbidden, die in ons woont en door Wie wij die wondere gemeenschap der heiligen ook ervaren mogen. Wij hebben immers gelezen in **Zach. 3:6-7**, dat als Jozua, de hogepriester van Israël, aan de voorwaarden zal voldoen, die god hem stelt, namelijk dat hij in de wegen des Heren zal wandelen en getrouw de hem opgedragen taak zal waarnemen, dan zou hij daardoor gemeenschap mogen verkrijgen met hen, die bij God in Zijn Troon zijn.

Is dat niet een wonderbare belofte? En als ook wij in de wegen van de Heer gaan en de van Hem opgedragen taak verrichten, dan zal ook deze belofte voor Gods kinderen weer realiteit gaan worden. Ook Paulus wandelde in de wegen van de Heer en volbracht de hem door God opgedragen taak en werd daarom opgetrokken in de derde Hemel, in het Paradijs en is de Heer hem ook meermalen verschenen.

Zo ook de apostel Johannes wandelde in de wegen van de Heer en had een wonderbaar verkeer met hemelse engelen. Want hoeveel machtige dingen zijn Johannes getoond en geopenbaard, onder andere de hele Gemeente geschiedenis in de toekomst tot aan haar voleinding, haar opname en wat daarna gebeuren zal in de hemelen en op de aarde. Wat wij vinden in de **22 hoofdstukken van het boek der Openbaring**.

Wij weten, dat dit geschiedde door middel van een engel, die hem dat alles toonde en hem in dat alles onderwees, zoals het staat in **Openb. 1:1** *“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven”*.

En nu is voor mij altijd nog de vraag of at eigenlijk wel een engel, of was het een heilige, die reeds bij de Heer was?

Want als wij **Openb. 19:10** lezen *“En ik wierp mij neder voor zijn voeten (van deze engel) om hem te aanbidden”*. Dan zegt deze engel *“Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God”!*

En hetzelfde staat ook in **Openb. 22:9** *“Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God”!*

En met deze woorden vraag ik mij af; was dat wel een engel? Want engelen hebben het getuigenis van Jezus niet. Het is zeker, dat Jezus heilige engelen Gods gebruikt en zendt, om Zijn Gemeente te bouwen en te onderwijzen, te bewaren en te ondersteunen. Maar ook de gemeenschap der heiligen is een realiteit.

Want toen Jezus Petrus en Johannes meenam op de berg der verheerlijking, toen dachten zij, dat zij daar met Jezus alleen waren. Maar er was een hele wolk van hemelse getuigen, waaruit Mozes en Elia te voorschijn kwamen en het bleek, dat zij in hun hemelse heerlijkheid verder zagen en meer wisten dan de aardse heiligen Petrus, Johannes en Jacobus.

Want deze konden niet verstaan het kruis, waarover Jezus sprak en hen onderwees, dat Hij moest lijden en sterven, maar op de derde dag zou opstaan. Maar zij konden dat niet bevatten, want Petrus zei *Geenzins Here, dat zal U geenzins overkomen*. Hoewel de Heer hen toch daarin onderwees.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
 (deel 22-22)

Maar waar spraken Mozes en Elia met Jezus over? Over Zijn uitgang, die Hij zou houden in Jeruzalem. Zij wisten daarvan en zagen verder. Maar de discipelen zagen dit nog niet.

Maar wij zien hier duidelijk de gemeenschap met heiligen en hoe ook deze engelen een wonderbaar onderwijs kunnen gaan geven. Dat is de gemeenschap, die God bedoelt en wil, maar hoever is het Christelijke Europa daar van af geweken.

Maar wij zullen ons nog verwonderen op de dag, als alles openbaar komt, over wat God bewerkt heeft. Laten wij Hem aanbidden en getrouw zijn en in Zijn wegen wandelen met de vreze des Heren in ons hart, de taak doende, die Hij ons opdraagt. Dan zal de Heer ook steeds meer deze heerlijke gemeenschap der heiligen gaan herstellen en geven, totdat het volle licht doorbreekt op de dag, als Jezus komt en Hij Zijn engelen uitzendt, om Zijn uitverkorenen bij Hem te brengen van het ene einde des aarde tot aan het andere einde!

Kom Jezus, kom!
 Amen.

Gods Zegen,
 Het Bijbelstudie Centrum.



Schematisch overzicht
“Om Sions wil zal ik niet zwijgen”

De Bijbel deelt de tijd in: in tijden en gelegenheden, in bedelingen, eeuwen, werelden of dagen. Elk zo'n periode heeft een begin en een eind, afgesloten door een gericht.	Prediker 1:10 Jesaja 61:2 Matteüs. 12:32 Lucas. 5:35 Lucas 20:34-35 Handelingen 1:7 Handelingen 17:30
God regeert. Morgenster heeft het beheer over de aarde. Morgenster, een machtige cherub, verheft zich en wil gelijk zijn aan God.	Ezechiël 28:11-19 Jesaja 14:12-17
Gods schepping valt daardoor onder de vloek en wordt tot een chaos.	Genesis 1:2
Morgenster, nu satan (tegenstander) geheten, blijft in de luchtlagen aanwezig.	Job 1:6-7 Job 2:1-2 Efeziërs 2:2 Efeziërs 6:12 2 Korintiërs 4:4
God brengt ordening aan in de chaos.	Genesis 1:3-31
God maakt de mens bijna goddelijk en geeft hem een hoge positie. God biedt hem zelfs eeuwig leven.	Genesis 1:26-28 Psalm 8:5-7

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 22-22)

Satan verleidt de mens tot ongehoorzaamheid aan God. De mens valt daardoor in de macht van satan.	Genesis 3:1 2 Korintiërs 11:3a 2 Korintiërs 14 2 Tessalonicenzen 2:9 Lucas 4:6 Johannes 14:30
De mens en de schepping vallen de dood ten prooi. De aarde valt onder Gods vloek.	Genesis 3:19b Genesis 3:17b
Om de gevallen mens en de schepping los te kopen uit de doodsmacht van satan, belooft God een verlosser, die geboren zal worden uit een vrouw.	Romeinen 8:22 Genesis 3:15
Het leven, dood en opstanding van die verlosser zal de satan de kop vermorzelen. Geen mens kan dit doen.	Psalm 49:8-10 Psalm 49:16
Gods plan bestaat vanaf dit moment uit twee fasen: 1° de Verlosser geboren doen worden 2° Zijn rijk op aarde verwezenlijken	
Roeping van Israël in Abraham. Abraham en zijn nageslacht brengen zegen. Landsbelofte.	Genesis 12:1-3 Genesis 12:14-17 Genesis 15:13-21 Genesis 17:1-9 Exodus 12:31 en verder
Bekrchtiging door het verbondsteken en besnijdenis.	Genesis 17:9-14
Belofte aan Abraham via Isaäk herhaald en bezworen.	Genesis 22:16
Belofte herhaald aan Isaäk.	Genesis 26:4-5
Belofte herhaald aan Jacob.	Genesis 28:13-15
Belofte herhaald aan Jacob – Israël.	Genesis 35:9-13
Belofte herhaald aan Juda.	Genesis 49:8-10 Psalm 78:68
Apart stelling van Israël.	Exodus 19:5-6 Numeri 23:9 Deuteronomium 7:6-8
Israël wordt uitverkozen voor twee taken: 1° het voortbrengen van de Verlosser, die de dood overwint. 2° Via Israël zal de Koning van Godswege komen en het rijk van God verwezenlijkt en gepredikt worden op aarde.	
Belofte door verbond met Israël bevestigd.	Exodus 24 Deuteronomium 5 Deuteronomium 6
Israël is Gods eerstgeboren zoon.	Exodus 4:21-23 Deuteronomium 14:1 Hosea 11:1
Israël blijft het volk van God, nog steeds.	Jesaja 43:1-8 Jeremia 31:35-37 Jeremia 33:19-26
Geen vermengen met andere volken. Zegen en vloek.	Deuteronomium 7:2-4 Deuteronomium 28 Deuteronomium 29 Deuteronomium 30

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
 (deel 22-22)

Aanzegging 2 ^e ballingschap, 70 jaar naar Babylon, maar ook de belofte van terugkeer.	Jeremia 25:8-14 Jeremia 29:10 2 Kronieken 36:21-23
Ter wille van Zijn Naam heeft Israël vergeving ontvangen. God verplicht Zich aan Zijn Woord.	Jesaja 43:25 Jesaja 45:23-25
Israël wordt voorbereid op het Koninkrijk, waar de Here Koning zal zijn. Veel verwijzingen zijn er naar dit rijk.	Jesaja 2:1-5 Jesaja 9:5-6 Jesaja 11:1-10 Jesaja 41:8-20 Jesaja 60 Jesaja 62 Jesaja 65:17-254 Jesaja 66 Jeremia 30 Jeremia 31 Zacharia 8 e.a.
Veel minder verwijzingen naar het lijden van de Knecht des Heren.	Jesaja 22 Jesaja 50:6-10 Jesaja 53 Zacharia 11:12-14
Aankondiging derde ballingschap en onvoorwaardelijke belofte tot terugkeer aan het eind der tijden.	Deuteronomium 30:1-10 Jesaja 43:25 Jeremia 31:27-30 Amos 9:11 Exodus 37:9-14
Terwijl God Israëls man is, pleegt het volk vele malen verbondsbreuk. Maar God belooft een nieuw verbond.	Staten Vertaling: Jeremia 31:31-37
Vaak verliest het volk uitzicht op de belofte, maar niet de enkeling.	Lucas 1:45 Lucas 1:47 Lucas 1:68 Lucas 1:79 Lucas 2:25 Lucas 2:36-38
Jezus doet in Zijn leven, dood en opstanding, wat over Hem in de Bijbel geschreven staat.	Jesaja 61:1-2a Lucas 4:14-23
Jezus vervult de Thora en de Profeten.	Matteüs 5:17-19 Matteüs 8:17 Matteüs 12:17 Matteüs 13:35 e.a.
Velen van Zijn tijdgenoten, zelfs de discipelen, begrijpen Hem niet. Maar merendeel van het volk hoort Hem graag.	Lucas 18:34 Lucas 19:48 Lucas 24:25 Marcus 12:37b
Jezus houdt geheim dat Hij de Christus is, dat wil zeggen de Gezalfde, dus de aanstaande Koning.	Matteüs 2:2 Matteüs 4:23 Matteüs 16:20 Lucas 9:20-21
Het Koninkrijk voor Israël staat daar dan op aanbreken.	Matteüs 3:2 Matteüs 4:17 Matteüs 10:7 Lucas 9:11 Lucas 9:27 Lucas 10:9

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
 (deel 22-22)

Het sluiten van het Nieuwe Verbond naar Jeremia 31:31.	Lucas 22:14- e.v.
Na Jezus Zijn dood en opstanding is het aanbod van het Koninkrijk nog steeds van kracht.	Handelingen 1:3 Handelingen 1:6-7 Handelingen 14:22 Handelingen 19:8
Velen aanvaarden Hem, ook later nog	Handelingen 2:41-42 Handelingen 4:4 Handelingen 6:7 Handelingen 21:20
Velen uit het volk aanvaarden Hem. Maar velen van de leiders van het volk wijzen Hem af en bepalen daarmee het lot van het volk.	Vergelijk: Handelingen 2:37 met Handelingen 7:54 en vergelijk: Handelingen 5:14 met Handelingen 5:17
Wanneer niet geheel Israël als volk Hem aanvaardt, wendt God Zich tot de heidenen.	Handelingen 13:46-49 Handelingen 18:5-7 Handelingen 19:8-9
Het koninkrijk wordt niet afgelast, maar uitgesteld. Een nieuwe bedeling in de heilsgeschiedenis breekt aan. Gods tussentijdse heilswerk. God vorm Zich uit Jood en heiden een volk voor Zijn Naam. Uit Jezus gelovige Joden en uit Jezus gelovige heidenen ontstaat <u>een hemels volk naast Israël</u> . Niet in plaats van Israël, wat een aards volk is, maar <u>naast</u> Israël. Het Lichaam van Zijn Zoon.	Handelingen 15:12-14
Dit tussentijdse werk is niet aan Oud Testamentische Profeten geopenbaard, maar aan Paulus als eerste. Hij wordt de apostel voor de heidenen.	Kolossenzen 1:25-27 Galaten 2:9
De inhoud van de brieven van Paulus zijn dan ook bestemd, niet zomaar voor de heidenen in het algemeen, maar voor hen, die eerst tot wedergeboorte gekomen zijn en zich hebben laten dopen. Zo gelden die brieven ook nu nog voor zulke gelovigen.	Efeziërs 1:13-14 Romeinen 6:1-5
Zo onvoorzien als de vorming van de Gemeente door God begon, zo plotseling zal ze ook haar vol getal bereiken.	Romeinen 11:25-26
Dan wordt de Gemeente er tussen uitgehaald. De gelovigen gaan de Here Jezus tegemoet in de lucht, Zijn Lichaam.	Matteüs 24:36-40 Matteüs 24:42 Matteüs 24:44 1 Korintiërs 15:51-54 Efeziërs 1:22b-23 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Openbaring 3:8-11 Openbaring 4:1
De Gemeente zal Hem zien en aan Hem gelijk zijn, een hemels volk met hemelse taken, een volk, uitverkoren van <u>voor</u> de grondlegging der wereld.	1 Johannes 2:28-29 1 Johannes 3:1-3 1 Korintiërs 6:2a 1 Korintiërs 6:3a Efeziërs 1:3-4
Dat volk vorm niet zomaar een eenheid.	Johannes 17:21
In deze tijd zuivert God de gelovigen, Zijn Gemeente.	1 Petrus 4:17
Zij zijn de woning van Jezus Christus door Zijn Geest.	Galaten 2:20 Efeziërs 6:12
De wandel van de gelovigen is nu al in de hemel, zo ook de strijd.	Filippenzen 3:20 Efeziërs 6:12
De Geestelijke Wapenuitrusting dient daartoe.	Efeziërs 6:1-20

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
 (deel 22-22)

Hun bezigheden hier worden bepaald door de hemel.	Romeinen 12:2 Kolossenzen 3:1-2
Deze gelovigen zijn nog in de wereld, maar <u>niet</u> van de wereld.	Johannes 17:11a Johannes 17:16a
Nu groeien echt en onecht nog samen, de scheiding tussen voor en tegen voltrekt zich snel. Ook die tussen echt en namaak, tarwe en dolle tarwe en onkruid.	Matteüs 13:24-30
De wereld wordt voorbereid op de komst van de antichrist, de namaak christus.	1 Tessalonicenzen 5:1-5 2 Tessalonicenzen 2:5-8
Wie de waarheid niet tijdig heeft lief gehad, zal voor de leugen vallen, ook op godsdienstig terrein.	2 Tessalonicenzen 2:9-12 2 Timoteüs 3:1-3 2 Timoteüs 4:1-5
Aan de wederkomst van de Heer wordt niet meer gedacht.	2 Petrus 3:1-7
Voor Israël geldt.	Psalm 53:7 Ezechiël 36:22-38 Sefanja 3:17
Voor Gods kinderen geldt.	2 Petrus 1:16-19
Dat, wat vlak voor de wederkomst zou gebeuren, naar de prediking in het Oude Testament en door Jezus Zelf, zal nu in onze tijd gaan plaats vinden.	Matteüs 24:1-44
Het Koninkrijk is opnieuw aanstaande. Alle Oud Testamentische beloften zullen alsnog in vervulling gaan.	Hosea 3:4-5 Hosea 6:1-2 Psalm 90:40a Psalm 102:14-17

Psalm 118:26

