

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 21-22)



Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkamt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19



***alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen***

***2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.***

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 21-22)

Het is wel noodzakelijk, dat wij tijdens ons aards leven de beslissing nemen, vóór of tegen Jezus, daar wij tijdens ons aards leven de keus moeten doen. Maar ons opgroeien in Hem, dat houdt niet op bij ons ontslapen, ons sterven, maar dat gaat door, totdat wij ons opstandingslichaam ontvangen.

Dat hebben Paulus, ook Petrus en Johannes nog niet, want dat komt pas, als Jezus Zijn Gemeente komt halen. Dan zullen allen, die in Hem ontslapen zijn, het opstandingslichaam krijgen en die dan leven, zullen in een punt des tijds veranderd worden en zo de Heer tegemoet gaan.

En zo zullen wij allen Hem gelijk wezen, omdat wij allen door God geleerd zijn, zoals het staat in **Joh. 6:45** *“Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen (dat zijn Gods kinderen) door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij”*. Dat is wonderbaar!

En dat vindt plaats, zoals wij dat in **Hebr. 12** hebben gelezen over die wonderbare gemeenschap der heiligen, van levende en ontslapen heiligen, van heilige engelen en van Jezus en van de geesten, die de voleinding bereikt hebben.

In **Ef. 4:11-12a** lezen wij nog, dat Hij apostelen en profeten, evangelisten. Herders en leraars heeft gegeven, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. In het Oude Testament heeft God het al beloofd, die wonderde gemeenschap der heiligen.

Waarom wordt het niet ervaren? Omdat wij niet in de wegen van de Heer wandelen, maar op eigen wegen en onze eigen gedachten over de dingen hebben en omdat ieder niet de opgedragen taak waarneemt, waarvoor God hem gebruiken wil, als functie in het Lichaam.

Wij hebben ook gelezen in **Hebr. 12** *“Gij zijt genaderd tot tienduizendtallen van engelen”*. En **Hebr. 1:14** zegt over de engelen Gods *“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven”*?

Laten wij toch geloven in die engelendienst, die God ons geeft. Het Nieuwe Testament alleen al staat er vol van. Enkele voorbeelden hiervan zijn: hoe een engel uitgezonden wordt naar Zacharias, terwijl hij het gebedsaltaar bedient, om hem aan te kondigen, dat hij een zoon zal krijgen, die hij Johannes moet noemen. En als Zacharias hem niet gelooft, mag hij zelfs niet meer spreken.

En even later wordt deze zelfde engel Gabriël uitgezonden naar de maagd Maria, om haar aan te kondigen, dat zij een zoon zal baren. En als zij zegt, dat zij dat niet begrijpt, dan wordt zij door die engel onderwezen, hoe dat plaats zal vinden, want dat Gods Geest over haar zal komen en dat geen woord van God krachteloos zal zijn.

En in **Matt. 1 en 2**, hoe ook Jozef verscheidene keren gewaarschuwd werd door een engel des Heren. En toen Jezus in de woestijn verzocht was geworden, week de duivel van Hem en de engelen Gods kwamen en dienden Hem. En ook werd Jezus door een engel verstrekt in de Hof van Gethsemané, terwijl ook engelen bij Zijn graf de vrouwen onderwezen. *“Want zoekt gij hier, de Levende bij de doden”*? En toen Jezus ten hemel voer, kwamen twee engelen de discipelen, die Hem nastaarden onderwijzen en zeiden *“Wat kijkt gij omhoog, deze Jezus zal op dezelfde wijze wederkeren, als gij Hem ten hemel hebt zien varen”*.

Nu moeten wij niet denken, dat die engelendienst alleen was in de dagen van Jezus op aarde, maar wat leen wij in **Hand. 5:19-21a** *“Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens. En zij gaven daaraan gehoor”*.

Ziet u, het is ten dienste voor hen, die het heil beërven. En hoe kwam de Moorman tot het geloof? Dat lezen wij in **Hand. 8** vanaf **vers 26**. En hoe komt de eerste heiden tot bekering? Toen kwam een engel bij Cornelius en Patrus werd hetzelfde uur gewaarschuwd om naar Cornelius toe te gaan. En zo kwamen de heidenen dus, mede door de dienst der engelen tot geloof in Jezus. Ook in het leven van Paulus lezen wij over die engelendienst, onder andere bij die schepbreuk op weg naar Rome.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 21-22)

En moeten wij daar nog meer aan toevoegen? Wat zegt Jezus Zelf in **Matt. 18:10** *“Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen (dat is één van het zaad Gods) veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is”*.

Ieder kind van God, ook al is hij nog iet tot Jezus gekomen en al ligt hij nog verloren in de zonden, heeftveen engel van God gekregen, die hem zijn leven leidt en bewaart, totdat hij dáár komt, waar God hem hebben wil. Zo worden wij door God geleerd, want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorne te behouden.

Wij zeggen: *“ja, dat was in de dagen van de apostelen, maar dat gebeurt nu niet meer”*. Maar er staat geschreven in **Matt. 8:13** *“Ga heen, u geschiede naar uw geloof”*. Gelooft u niet, dat er nog elke dag wonderen gebeuren? Want de Heer is niet veranderd! Ook in de concentratiekampen zijn wonderen geschied.

Maar als Gods kinderen het geloof verzaken, zoals in de middeleeuwen gebeurde en daardoor ook geen zendingswerk verricht werd, kon God ook niet Zijn engelen zenden. Laten wij daarom getrouw zijn op onze plaats en ons als getuigen laten gebruiken, opdat God ons nog kan inschakelen, dáár, waar verlorenen nog gevonden moeten worden.

Wij hebben dus gezien, dat bij de ware gemeenschap der heiligen ook de dienst der engelen behoort, zoals het staat in **Hebr. 12:22** *“Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen”*. En ook heben wij in **Hebr. 1:14**, dat deze dienst der engelen voor hen is. *“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven”?*

En hoe heerlijk is het, dat wij ons altijd bewust mogen zijn, dat engelen dagelijks ons vertegenwoordigen voor het aangezicht van de Vader in de Hemel. Wij hebben ook gezien, hoe dee engelen van God door de Heer gezonden worden om ons ook, waar het nodig is, te onderwijzen en te leren.

Maar is dat niet in strijd met de Schrift? Want wij leen immers in **1 Petr. 1:12** *“Hun (dat zijn die profeten uit het Oude Verbond) werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u (wij, gelovigen van het Nieuwe Verbond) dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan”*. Hier zien wij dus, dat de engelen geleerd worden door de Nieuw Testamentische Openbaring. Hoe kunnen dan deze engelen osn nog leren?

Is dit niet in strijd met de Schrift? Ook wat geschreven staat in **Ef. 3:9-11** *“en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen (dus ook voor de engelen wereld verborgen gebleven), opdat thans (na de Pinksterdag) door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd”*.

Wij zien dus, dat zelfs deze engelenvorsten, deze tronen, overheden en heerschappijen geleerd worden door wat God openbaart door de Gemeente. Hoe kunnen dan zij uitgezonden worden om ons te leren? Maar toch is dat er niet mee in strijd. Ik zal het u duidelijk maken!

Wij vinden nergens in de Bijbel, maar vooral niet in het Nieuwe Testament, dat wij, gelovigen in Jezus, de engelen mondeling zouden moeten onderwijzen in de Schriften. Natuurlijk niet! Ik geloof, dat zij beter de Schrift kennen dan wij!

Neen, dat wordt ook hier niet bedoeld. Wat dan wel? De zaak is deze, wij mensen en in het bijzonder de wetenschapsmensen, leren van de schepping, van de natuur, van de planten, bomen en van de dieren, ook van de hemellichamen (zon, maan en sterren) en worden dus zo door de schepping onderwezen zonder woorden.

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 21-22)

Hoewel de mens meerder is dan een plant of een dier, toch leert de mens van die planten en dieren, namelijk hoe God ze gemaakt heeft en hoe God dat alle wonderlijk laat gebeuren. En zo is het nu ook met de engelenwereld, die tot de oorspronkelijke schepping behoort.

En zoals de mens uit de natuurlijke oude schepping onderwezen wordt, waar **Psalm 19** heel duidelijk over spreekt, dat er een sprake uitgaat van de zon, maan en sterren enzovoort en deze sprake niet met een mond uitgesproken wordt, zo gaat hun sprake toch uit over heel de wereld.

En ook wij als kinderen Gods kunnen er door onderwezen worden. Wij zien in dit alles de wijsheid Gods. En hoevele voorbeelden neemt Jezus juist uit het eenvoudige leven uit de natuur. De engelen worden niet geleerd, doordat wij, gelovigen, hen modeling moeten onderrichten, wij hebben hun immers niets te leren, want zij zijn verre onze meerderen in de toestand, waarin wij nu nog zijn, namelijk in het stof.

Straks zij wij hun meerderen, want wij zullen meerder zijn dan de engelen, door wat God doet in Jezus. Daardoor zijn wij immers een nieuwe schepping, niet een nieuw schepsel, maar een nieuwe schepping. En in de Gemeente kmt dus deze nieuwe schepping openbaar.

Vandaar, dat de engelen begerig zijn om daar inzicht in te krijgen, want zij zelf behoren tot de oorspronkelijke schepping. Is het niet wonderbaar, dat God van het stof der aarde, van een nietig mensekind door het werk van Jezus, een nieuwe schepping maakt! En daar krijgen de engelen al meer inzicht in en worden daardoor onderwezen.

En natuurlijk is het niet de bedoeling, dat engelen Gods ons de geheimenissen van Jezus moeten leren, want dat kunnen zij ook niet in die zin, omdat zij de diepte van het Evangelie nooit kunnen verstaan, daar zij geen verloren zondaars waren en ook nooit zo gering waren als wij, zwakke stoffelijke mensen, die door denade nu gered worden, door wat Jezus in ons doet.

Het zal wonderbaar zijn als wij straks de engelen horen zingen van Gods heiligheid en Majesteit en Zij God aanbidden als de Grote Schepper van eeuwigheid tot eeuwigheid in Zijn eeuwige kracht; want zij kennen de miljarden zonnen, die Hij gemaakt heeft en de enorme krachten van het universum, dat oneindig groot is.

Maar zij kunnen Hem nooit zingen van de verlossing door het bloed. Dat zal alleen de Gemeente kunnen doen. Want die kan alleen zingen het nieuwe lied: **“Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”**, zoals in **Openbaring 5** staat en dan luisteren de engelen toe.

Maar als de engelen de Schepper gaan bezingen, dan luisteren wij toe, want daar weten zij meer van. Zo zien wij dus, hoe alles op zijn plaats is. Dat vervult ons met diep ontzag, als wij iets gaan verstaan van dat geweldige, die nieuwe schepping in Jezus. En dan begripen wij, waarom de engelen door de Gemeente onderwezen worden.

En ook begrijpen wij Gods bedoeling, dat de verlost zondaar, de gelovige in Jezus, Zijn getuige gaat worden en zo het Evangelie verkondigt en niet de engelen. En dat de engelen dus alleen uitgezonden worden, om ons daarbij te helpen, zoals wij dat ook lezen in de **Handelingen**.

Maar waar de mens te kort schiet en God toch het Evangelie daar verkondigd wil hebben, daar zijn ook de engelen in staat het Evangelie te brengen. Dat vinden wij bijvoorbeeld in **Gal. 21:8** **“Maar ook al zouden wij (apostelen en dienstknechten Gods), of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”**

Paulus sluit dus helemaal niet uit, dat een engel uit de Hemel het Evangelie kan gaan verkondigen, evenals hij als apostel en dienstknecht het Evangelie verkondigt.

Ook een ander voorbeeld vinden wij daarvan in de Schrift: het is een voorbeeld van een eerste Evangelisatie samenkomst, die alleen door engelen werd gehouden en ook de voorganger was een

Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:  
**Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen**  
(deel 21-22)

engel, terwijl de engelen ook daarbij geongen hebben. Zij brachten de aankondiging van de geboorte van Jezus als mensenkind. Het was in de velden van Efrata, in **Luc. 2:9-15a** *“En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap (de Blijde Boodschap), die heel het volk (andere vertaling zegt: “al de volkeren”) zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren (“de Zaligmaker” zegt een andere vertaling), namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht (een gemeenschap der heiligen, Openlucht-samenkomst), die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens”.*

Ja dat was het eerste lied, dat door de engelen werd gezongen en dat hebben wij van hen mogen leren, want wij zingen het toch ook nog. En zo zien wij ook hierin, dat God engelen kan inschakelen om het Evangelie te verkondigen.

Zo zien wij ook, hoe God dikwijls in het verborgene werkt op velerlei wijze. En als kinderen Gods, als Gemeente van Jezus door de loop der eeuwen, verzaakt hebben het Evangelie te verkondigen, God verzaakt niet.

Ik kan persoonlijk deze dingen heel goed verstaan, omdat ik zelf heb ervaren, dat ik zonder Evangelie prediking door mensen tot Jezus gekomen ben, dus alleen van Godswege.

Tot zover, volgende week het slot van deze serie.

Gods Zegen toegewenst,  
Het Bijbelstudie Centrum.